

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 1 - 2020

ADRESSENLIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5
9791 CP Ten Boer. 050-230 9276
pe.elzinga@planet.nl en
freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16
9791 JG Ten Boer. 050 302 2985
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158
Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Fivelstraat 33,
9791 LM Ten Boer. 050-302 2470
nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,
9791 BK Ten Boer. 050-302 3734
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18
9791 CA Ten Boer 050-364 2150
w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.
050- 302 1889
menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/
webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk
H. Horneman, Washuisterweg 5,
9791 TE Ten Boer. 050 302 3039
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer
Op de 1^e en 3^e maandag van de maand
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

- 1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94
- 2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00
- 3) Sponsoring Marsyya (project World Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,
9791 BB Ten Boer 050- 302 3564
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Bij giften voor bijzondere doeleinden graag bestemming vermelden!!

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met
uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,
9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



MEDITATIE

“Jezus is de steen, die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:11 en 12).

Als je lang in dezelfde plaats woont, leer je op een gegeven moment de mensen wel kennen. Daar zit iets moois in. Je kent elkaar, ook met je onhebbelijkheden, en daar houdt je rekening mee. Aan de andere kant heeft het ook iets beklemmends. Als mensen een keer een mening over je hebben gevormd, verandert dat niet zo snel meer.

Maar mensen kunnen veranderen. We doen dat ook, als het goed is. Meestal gaat dat geleidelijk, en hopelijk worden we wijzer en verstandiger in de loop van de jaren. Het is niet altijd leuk en ook niet terecht als mensen al onze fouten uit het verleden, uit onze jeugd, achter ons aan blijven slepen. Soms veranderen mensen spectaculair. Dat mensen tot geloof in Jezus Christus komen, kan maken dat mensen hun leven totaal anders gaan inrichten en beleven. Voor ons is dat vaak moeilijk te begrijpen, omdat wij het geloof met de paplepel hebben meegekregen. Maar ik heb het zien gebeuren.

Zo'n spectaculaire verandering zien we bij Petrus. Hoe is het mogelijk, dat Petrus, die nadat Jezus gevangen was genomen, zich zo door angst liet leiden dat hij Jezus verloochende, en vloekend zei: *“ ik ken die man niet.”*, dat dezelfde Petrus nu vrijmoedig getuigt van zijn geloof in Jezus, voor dezelfde mensen die ervoor gezorgd hebben dat Jezus ter dood werd veroordeeld. Dat kan, omdat het perspectief van zijn leven is veranderd. De dood van Jezus heeft er behoorlijk ingehakt bij Petrus.

Aan het kruis stierven zijn ideeën over wat de Messias zou moeten zijn. Toen bleek dat Jezus was opgestaan uit de dood, en dat de kruisdood niet een tragisch ongeluk bleek te zijn, maar Gods wonderbaarlijke plan om ons mensen te redden, veranderde dat alles. De omstandigheden veranderden niet. Volgens de traditie hebben op één na, alle apostelen hun leven gegeven voor de verkondiging van het evangelie. Het weerhield hun er niet van vrijmoedig te spreken, en niet langer te leven vanuit angst.

Ook wij mogen leven met zo'n ander perspectief. Die zou ik willen omschrijven als:

Gisteren is een herinnering.

Vandaag is een geschenk.

Morgen is in Gods hand.

We willen ons niet laten leiden door een nare jeugd, mislukte kansen, teleurstellingen, wat anderen ons hebben aangedaan, het verlies van onze dierbaren. Dat maakt ons leven stuk. Daardoor zijn we zwak en angstig. Ik bedoel niet te zeggen, dat we kunnen doen alsof al die dingen niet gebeurd zijn. Ze zijn gebeurd en hebben ons beschadigd. Dat gaat niet weg. Waren dingen maar zo simpel op te lossen. Maar als we dat alles neer kunnen leggen aan de voeten van Jezus, aan de voet van het kruis, misschien dat er dan meer ruimte komt voor vandaag.

Om vandaag te zien als een geschenk, als een mogelijkheid. Om te leven. Voor onszelf, en voor anderen. Dat is een keuze, zelfs al gaat ons gevoel daar niet altijd in mee. Die keuze kun je alleen maken, als je perspectief hebt op de toekomst, als er hoop is. En die hoop ligt in het feit dat, hoe de omstandigheden ook mogen zijn, die toekomst uiteindelijk ligt in Gods hand.

Ons leven eindigt niet bij de gebrekkigheid van de ouderdom, met onze dood. Wij hebben een ander perspectief: de aanwezigheid van God, die tijd en ruimte overstijgt. Die het eerste en laatste woord heeft. Die ons ziet, kent en liefheeft. Die met ons meegaat. Ik wens ons toe, als gelovigen, als twijfelaars, als gemeente van Jezus Christus, dat we steeds meer vanuit dat perspectief mogen gaan leven.

Ds. Peter Elzinga

VANUIT DE PASTORIE

De jaarwisseling nodigt altijd uit tot het evalueren van het afgelopen jaar. Wij kunnen als gezin terugkijken op een gezegend jaar. Voor mij persoonlijk was het een jaar waarin ik begon te herstellen van mijn burn-out, en weer (gedeeltelijk) aan het werk kon gaan. Dat gaat goed, al blijft met name vermoeidheid mij wel parten spelen.

Voor **Inge** was 2019 het jaar waarin zij eindelijk bevestigd mocht worden als predikant. En dat nog wel in deze gemeente van Ten Boer, die ons beiden zo dierbaar is. We zijn dankbaar dat u ons het vertrouwen hebt gegeven om dit avontuur met u aan te gaan. Eerst maar eens "*kieken wat it wurd*", zoals onze voormalige voorzitter **Gert Kruizinga** regelmatig grappend opmerkte.

We zijn nu bijna een jaar verder, en we kunnen nu beter overzien, hoe dat gaat. Niet meer één predikant, maar een predikantenechtpaar. We hopen dat u als gemeente tevreden bent, en eerlijk gezegd, verwachten we dat ook wel een beetje. Er hebben ons in elk geval geen geluiden bereikt, dat u terug zou willen naar de oude situatie. Ons bevalt het in elk geval heel goed.

Onze samenwerking verloopt soepel, en we ondersteunen elkaar waar mogelijk. We delen dezelfde visie op geloof en kerk, en dezelfde liefde voor onze Heer Jezus Christus en de gemeente die aan ons is toevertrouwd. Uiteraard moe(s)ten ook wij wel even wennen aan een andere manier van werken, maar dat leidt niet tot spanningen. We zijn dankbaar dat we het samen mogen doen.

Daarnaast mochten **Inge** en ik op 6 december vieren dat we 12 ½ jaar getrouwd waren. We hebben daar nadrukkelijk even bij stil gestaan, en het ook gevierd. Wij willen u ook graag bedanken voor uw medeleven en hartelijke wensen. We mochten veel kaarten ontvangen voor ons jubileum, en kerstkaarten met veel goede wensen. Als predikanten delen wij veel uit, maar wij krijgen ook veel terug. Dat vinden wij niet vanzelfsprekend, maar beschouwen dat als zegen van onze Heer, denkend aan Psalm 133: 3:

*“Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
en 't leven tot in eeuwigheid!”*

Er waren nog meer grote veranderingen voor ons het afgelopen jaar. Wij hebben een huis gekocht in Ten Boer, waarin nu onze dochter **Meriam** woont. In een tijd van woningnood en hoge prijzen, geeft dat rust, en zijn we blij dat het is gelukt, en dat nog wel in vrij korte tijd.

Wat het nieuwe jaar zal brengen, weten wij nog niet. In elk geval is het voor verschillende gemeenteleden begonnen met het overlijden van een familielid. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hen, die een geliefde moeten missen. Wij merken ook, dat nu wij wat langer in Ten Boer wonen, een begrafenis meer wordt dan alleen werk. We trekken immers al jaren met elkaar op, en hebben elkaar leren kennen. Daarom delen ook wij in de pijn van het gemis van dierbare mensen en vertrouwde gezichten. Maar gelukkig mogen wij ook delen in hun geloof en vertrouwen op God, dat zij hebben uitgesproken in woorden en daden.

Tenslotte wil ik nog even vertellen dat er binnenkort een student van de PTHU (Protestantse Theologische Universiteit) in onze gemeente stage gaat lopen. Zij heet **Rebecca de Kok-van den Born**. We hopen dat u ook mee wilt helpen, dat zij hier een goede stage mag krijgen.

Ik wens u allen een goede tijd, en tot ziens bij de kerkdiensten, of een van onze andere activiteiten.

ds. Peter Elzinga

MEELEVEN EN OMZIEN

Voor zover ons bekend, hebben de afgelopen periode de volgende gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen:

Jacco Dekens, is nog steeds regelmatig voor behandeling in het ziekenhuis. Tussen de behandelingen door is hij thuis. Zo goed en zo kwaad als het gaat, probeert hij als hij fit genoeg is, om zijn schoolwerk bij te houden. Blijft u bidden voor hem, zijn ouders **Peter en Els**, en de rest van het gezin?

Zr. T. Hospers-Bakker, is na een lang verblijf, in het UMCG, het Martiniziekenhuis en daarna in Maartenshof, weer thuisgekomen. Haar krachten zijn nog zwak, en we hopen dat ze thuis verder mag aansterken.

Frank Muilwijk, heeft na een ernstig ongeluk twee weken in het UMCG gelegen. Inmiddels is hij thuisgekomen, en de verwachting is dat hij geheel zal herstellen.

Zr. S. de Vries-Veldman, heeft een week in het Martini ziekenhuis gelegen vanwege hartklachten en het vasthouden van vocht. Het gaat nu weer iets beter, en zij mocht inmiddels weer naar huis.

Zr. K. Slagter-Buist, is geopereerd en heeft een nieuwe hartklep gekregen. De operatie is succesvol verlopen. Zij verblijft op dit moment nog in het UMCG.

Voor veel mensen is het nieuwe jaar begonnen met verdriet en zorgen. Soms komt dat plotseling, als er een ongeluk gebeurt, soms gaat de gezondheid langzaam achteruit. Onze gedachten gaan ook uit naar de families die getroffen zijn door het verlies van een geliefde. Er is soms zo veel pijn en lijden. Gemakkelijke antwoorden en oplossingen zijn er niet, zeker niet als er op korte termijn geen zicht is op herstel, of zelfs wanneer de vooruitzichten langzaam steeds slechter worden. Al dat verdriet, en die nood, hier, maar ook op andere plekken in de wereld, kan mij wel eens overweldigen.

Wat ben ik dan blij, dat wij een God hebben, die altijd ons wil horen, bij wie wij altijd terecht kunnen, die nu niet al onze wensen vervult, maar ons wel een hoopvolle toekomst laat zien. Als kwetsbare mensen mogen we ons daaraan vasthouden, en elkaar daar ook mee bemoedigen. Hij is het vaste anker, dat voorkomt dat wij op drift raken, de vaste grond waarop wij staan. Laten wij blijven bidden en zorgen voor allen die onze hulp nodig hebben.

Ds. Peter Elzinga

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op zaterdag 11 januari 2020 is, na een periode van afnemende krachten en een kort ziekbed, overleden broeder **Kier Hendrik Toren**. Hij is 90 jaar geworden. Hij woonde al geruime tijd in Lindenhof. Hij was geen grote prater, maar was altijd een trouw bezoeker van de kerkdiensten in Bloemhof.

Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden op vrijdag 17 januari in de Mariakerk te Krewerd, onder leiding van **dhr. Frits Postema**. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe en Gods nabijheid in dit gemis.

Ds. Peter Elzinga

IN MEMORIAM TINEKE KNOL-MOOK (1976-2019)

Op 27 december 2019 is **Tineke**, thuis en te midden van haar familie overleden. Ze is 43 jaar geworden. Ze woonde samen met haar man **Albo** en zonen **Nick en Bram** aan in Ten Boer. **Tineke** werd geboren op 5 juli 1976 in Groningen.

Ze was de dochter van **Wiemer Mook en Foktje Mook-Beukema** en zusje van **Alida**. Op haar 3e verhuisde het gezin naar Ten Boer en ging zij naar de christelijke lagere school De Fontein. Hierna deed ze de MAVO in Groningen op het Wessel Gansfort College. Haar mbo-opleiding '*socialpedagogisch werk*' volgde ze op het Alfa-college in Groningen.

Toen zij 18 jaar oud was ontmoette **Tineke** haar toekomstige echtgenoot **Albo Knol** tijdens het uitgaan op oudejaarsavond in Old Farm. Al snel hadden ze verkering en op 2 mei 1997 trouwden zij in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Ten Boer. Ze woonden eerst aan de Blinkerdlaan en verhuisden later naar het voormalig ouderlijk huis van **Tineke** aan de Triezenbergstraat.

Tineke werkte vanaf haar 19e tot haar ziek zijn bij Kids2B kinderopvang in Ten Boer. Voor haar was het belangrijk om een luisterend oor te bieden en de betekenis achter de woorden van anderen te doorgronden. Zij had oog voor het mooie in de kleine dingen en hoefde geen verre reizen te maken om de schoonheid van de natuur te zien. Er ging voor haar niets boven Groningen.

In juni 2014 op 39-jarige leeftijd werd bij haar de diagnose borstkanker geconstateerd. Na een intensieve periode van behandelingen werd zij genezen verklaard. Deze periode zorgde ervoor dat ze een nieuwe weg wilde inslaan waarin ze meer wilde betekenen voor haar medemens.

Ze oriënteerde zich op de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool en was klaar om hierin stappen te ondernemen totdat er in maart 2017 bij haar sprake bleek te zijn van uitgezaaide kanker. In haar periode van ziek zijn bleef zij vertrouwend wachten op uitkomst van de Heer, in dit vertrouwen is zij 27 december omringd door haar familie overleden.

De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 2 januari in de Gereformeerde kerk van Ten Boer. **Tineke** had zoveel liederen en bijbelteksten opgeschreven dat we uit een rijke bron konden putten. Het hielp haar om de moed erin te houden en om woorden te geven aan de hoop die in haar leefde.

Zo schreef ze eens:

Hij bestuurt alles, ook mijn leven. Als ik de goede dingen uit Zijn handen wil ontvangen, moet ik dan ook niet de moeilijke dingen die hij toestaat in vertrouwen ondergaan? Hoe kan klei de pottenbakker ter verantwoording roepen? Dat neemt niet weg dat het lijden zwaar is, sommige dalen zijn diep en God lijkt soms ver weg. Maar zelfs in de moeite wil Hij zegenen. In de bijbel staan zoveel mooie beloftes...

De Bijbeltekst boven de rouwkaart was:

Psalm 68: 20 en 21 (NBG) *“Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Sela ²¹Die God is ons een God van uitredingen, bij God, de Here zijn uitkomsten tegen de dood.”*

Vers 20 was de trouwtekst van **Tineke en Albo**, vers 21 spreekt van de vaste overtuiging waaruit **Tineke** leefde. Tijdens de dienst sprak haar zus, **Alida** een gedicht uit en vertelde **Nick** iets over zijn moeder. In de overdenking heb ik namens **Tineke** geprobeerd te getuigen van de liefde en de trouw van onze Heer, die door alle machten en krachten, door leven en dood heen, overwint (Romeinen 8: 38 en 39)

Tineke is begraven op de nieuwe begraafplaats, onder begeleiding van twee blazers die *‘U zij de glorie’* speelden. Het verdriet en het gemis zijn groot. Wij wensen **Albo, Bram, Nick, Anieta, Wiemer, Foktje en Alida** Gods troost en nabijheid toe. Laten we niet vergeten om heen te staan in woorden en daden van zorg.

Ds. Inge de Rouwe

Op verzoek van een enkele gemeenteleden drukken we hierbij het gedicht af dat de zus van **Tineke** voordroeg: **Charles Pégue, De kleine hoop**

Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, in de zon en de maan en de sterren aan de hemel en in het gewemel van de vissen in rivieren, en in alle dieren, en in het hart van de mens, zegt God, dat het diepste is en het meest in het kind dat het liefste is dat ik ooit heb geschapen. In alles wat boven en onder is ben ik zo luisterrijk aanwezig, dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is.

Ook liefde verwondert me niet, zegt God. Er is onder de mensen zoveel verdriet, soms niet te stelpen, dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen. Ze zouden wel harten van steen moeten hebben als ze voor een die tekort heeft het brood niet uit hun mond zouden sparen. Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. Daar ben ik van ondersteboven. De mensen zien toch hoe het er in de wereld vandaag toegaat en toch geloven ze dat het morgen allemaal beter zal gaan.

Wat een wonder is er niet voor nodig dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren, een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan maar altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven. Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.

Geloof en liefde zijn als vrouwen. Hoop is een heel klein meisje van niks. Zij stapt op tussen de twee vrouwen en iedereen denkt: die vrouwen houden haar bij de hand, die wijzen de weg. Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God, ik zeg: het is dat kleine meisje hoop dat al wat tussen mensen leeft en al hun heen en weer geloop licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop - je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, je denkt soms dat het zo onooglijk is - het is dat kleine meisje hoop dat de mensen zien laat, zien soms even, wat in het leven mogelijk is. Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.

Geloof, dat verwondert me niet. Liefde, dat is geen wonder. Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven. Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

Ds. Inge de Rouwe

IN MEMORIAM GRETHA HENDERIKA HEIDEMA-RITZEMA (17 MEI 1948-8 JANUARI 2020)

Begin december kreeg **Gretha** te horen dat ze uitgezaaide kanker had, onder andere in haar gal. Dit was een schokkende uitslag, omdat deze vorm van kanker niet meer te behandelen was. **Gretha** aanvaardde de uitslag met berusting en probeerde met haar kinderen, familie en vrienden de tijd die haar restte zo goed mogelijk te besteden. Samen maakten ze nog prachtige foto's in het Ten Boerster bos, waar ze graag kwam om met de honden te wandelen.

Toch overleed ze onverwacht snel, een maand na de diagnose. Ze stierf op woensdagochtend 8 januari, in de nabijheid van haar kinderen. **Gretha** werd op 17 mei 1948 geboren als vierde kind in een gezin van zes. Een broertje dat na haar kwam overleed direct na zijn geboorte, later werd er nog een zusje geboren. Het gezin werd aangevuld met opa **Ritzema** en tante **Nettie**, de geestelijk gehandicapte zus van haar vader.

Op de lagere school ging het lezen niet zo goed. Later bleek dat er een erfelijke vorm van dyslexie in de familie voorkomt, maar dat was toen nog niet bekend. **Gretha** ging na de lagere school naar de huishoudschool en heeft daarna gewerkt op de linnenkamer in Bloemhof en in een lingeriezaak in Haren. Dit werk deed ze met veel plezier.

In 1973 trouwde **Gretha** met **Arend**. Hij was een man met gouden handen. Ze kochten het huis aan de Rijksweg, dat hij zelf deels verbouwde. Ook maakte hij zijn eigen meubels. Samen kregen ze drie kinderen, **Peter, José en Nicole**. Dochter **José** beschrijft hun jeugd als rustig en zorgeloos. *'Onze moeder was er altijd en onze vader werkte een paar honderd meter verderop bij Oosterhuis als timmerman. Hij kwam dan ook altijd tijdens de lunch thuis en rond vijf uur was hij er weer en werd er koffiegedronken. Wij konden altijd vriendjes en vriendinnetjes meenemen.'*

Dit leventje werd ruw verstoord door de ziekte van vader **Arend**, die daaraan op 25 maart 1989 overleed. Het leven van **Gretha** en haar kinderen veranderde voorgoed. **Gretha** zette al haar activiteiten aan de kant om er helemaal voor de kinderen te zijn. Ondanks haar verdriet wist ze de kinderen een veilig en gezellig thuis te bieden. Zo bleven ze op vakantie gaan en gingen ze dagjes uit met de trein. Thuis werd er veel geknutseld en genaaid.

Gretha was trots op al haar kinderen. Ook haar schoonzoon **Pier** kreeg een plekje in haar hart. Toen er ook nog twee kleinkinderen, **Jesse en Femke** werden geboren brak er een fijne tijd aan waarin zij genoot van haar rol als oma. Ze paste graag op en omringde ook haar kleinkinderen met gezelligheid en zorg.

Gretha was graag thuis, maar pakte haar sociale leven weer op toen de kinderen zelfstandig waren. Ze ging elke week naar volksdansen, maakt gezellige uitstapjes met een groepje vrienden en ging graag naar knutselbeurzen, musea en exposities.

In onze gemeente was ze ook actief. Ze was lid van een GemeenteGroeiGroep, deed allerhande praktische klusjes als wijkwerkster en reed, wanneer dat nodig was, mensen naar het ziekenhuis. Ze ontbrak zelden bij alle bijeenkomsten die georganiseerd werden.

Twee dagen voor haar overlijden bracht ik haar nog een bezoek. Ik was onder de indruk van haar rust en innerlijke kracht. Het was niet moeilijk om met haar te spreken over ziekte en dood. Toen ik haar vroeg of ze bang was keek ze me met een vaste blik aan en zei: *'Nee, want ik weet waar ik heen ga.'* We spraken samen over de tekst die haar door alles heendroeg uit Romeinen 8: 38 en 39.

Deze tekst was haar dierbaar. Ze had het onderstreept in haar trouwbijbel en deze tekst staat ook op de grafsteen van **Arend**.

"Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,³⁹ noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."

In die zekerheid is zij rustig gestorven en naar het Vaderhuis gegaan. In de dankdienst van haar leven, gehouden op dinsdag 14 januari j.l. in de Gereformeerde kerk, stond deze Bijbeltekst centraal. Ook zongen we geloofsliederen die ze zo mooi vond, dat een aantal daarvan als tekst rond haar spiegel hingen.

Gretha is naast haar man **Arend** begraven op de oude begraafplaats. Het verdriet en het gemis zijn groot. Wij wensen **Peter, José en Nicole** Gods troost en nabijheid toe. Laten we niet vergeten om heen te staan in woorden en daden van zorg.

Ds. Inge de Rouwe

REACTIE OP GEMEENTEAVOND VAN 6 NOVEMBER 2019

In het vorige kerkblad is een kort verslag opgenomen van de gemeenteavond van 16 november. Naast de gebruikelijke financiële zaken, en informatie over GiVT (digitaal collecteren), was het hoofdonderwerp, hoe wij in onze gemeente om willen gaan met de toelating tot de Heilige Doop. Zoals toen al vermeld, gaf deze avond geen aanleiding om het beleid van onze gemeente op dit punt te veranderen.

Dat betekent, dat als ouders hun kindje willen laten dopen, in elk geval een van beide ouders belijdenis van het geloof moet hebben gedaan. Als je je kind christelijk op wil voeden, is dat méér dan af en toe bidden of een stukje uit de kinderbijbel voorlezen. Hoe zinvol ook, het belangrijkste is dat kinderen zien dat hun ouders volgelingen van Jezus Christus willen zijn, en hun leven daarnaar proberen in te richten. Die basishouding vragen wij van ouders als ze hun kindje laten dopen, en dat wordt eigenlijk ook gevraagd in de doopvragen.

Vallen doop en belijdenis samen of niet

Er werd terecht opgemerkt, dat als je “ja” zegt op de vragen van het doopformulier, je daarmee eigenlijk al belijdenis van het geloof doet. Dat betekent daarom ook, dat in onze kerk soms doop en belijdenis samen kunnen vallen. Als twee ouders, die nog niet belijdenis hebben gedaan, hun kindje willen laten dopen, kunnen zij openbare belijdenis van hun geloof doen in dezelfde dienst, waarin zij hun kindje laten dopen. Toch willen we belijdenis en doop wel graag blijven onderscheiden. Al kan de geboorte van een kind voor ouders aanleiding zijn een stap in het geloof te zetten, en is het dat vaak ook, toch valt het daarmee niet samen.

Dooperkenning

Juist omdat wij de doop “heilig” (= krijgt een aparte plaats) vinden, aangezien ze door Jezus Christus zelf is ingesteld, vinden we het belangrijk om er zorgvuldig mee omgaan. Wij zijn niet de enige kerk. Wij maken deel uit van de wereldkerk, en willen daarom ook de doop en belijdenis van andere kerkgenootschappen erkennen, óók als dat op een andere manier gebeurt, dan wij zelf gewend zijn.

Dan moet je soms wel even zoeken, wat het meest passend zou zijn. Zo erkennen wij het Vormsel uit de R.K.-kerk en de volwassendoop van Evangelische kerken, alsof mensen openbare belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Als mensen vanuit deze kerken, lid worden van onze gemeente, zullen zij dan als zodanig worden ingeschreven.

Doopgetuigen

Een andere opmerking was dat doopvragen niet alleen aan de ouders gesteld kunnen worden, maar ook aan doopgetuigen. Deze traditie, die uit de R.K.-kerk afkomstig is, kunnen wij niet zomaar overnemen. Zij is direct verbonden met het peter- en meterschap, wat wij in onze kerk niet kennen. Al spelen met name grootouders vaak een belangrijke rol bij de geloofsopvoeding van hun kleinkinderen, toch valt dat niet helemaal samen met het peter- en meterschap. De ouders blijven in principe toch de eerst aangewezenen voor de (geloofs-)opvoeding van hun kinderen, en dat willen we ook graag zo laten.

Wel of geen voorwaarden aan de doop

Een laatste opmerking die werd gemaakt, was van meer principiële aard. De opmerking was: *“Wie zijn wij, om voorwaarden aan doop (en avondmaal) te stellen. Dat deed Jezus ook niet.”* Ik heb eens een paar dagen nagedacht over deze opmerking. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat degene die deze opmerking gemaakt heeft, gedacht heeft aan Marcus 10:13-31 (Matteüs 19:13-30; Lucas 18:15-30). Het bekende bijbelgedeelte waarin Jezus zegt: *“laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.”* Al wordt deze Bijbeltekst vaak gekoppeld aan de kinderdoop, dat is niet de context van dit Bijbelvers.

Het gaat hier niet over dopen, maar over het verlangen van mensen die hun kinderen bij Jezus willen brengen, om ze door Hem te laten aanraken (= zegenen?). In de Bijbel staat niet dat Jezus Zelf doopte, en het is daarom ook hoogst onwaarschijnlijk dat Hij dat heeft gedaan. Hij werd wel gedoopt, Zijn voorganger Johannes de Doper doopte ook (en dankt daar zelfs zijn bijnaam aan), en ook de apostelen hebben gedoopt, op bevel van Jezus zelf. De reden waarom de leerlingen van Jezus de kinderen tegen wilden houden was, omdat zij niet *belangrijk* genoeg waren.

Ik denk dat Jezus wel degelijk voorwaarden stelde voor het volgen van Hem, en zeker geen gemakkelijke. Gelijk hierop volgt het gedeelte over de rijke jongeling, die Jezus vraagt wat hij moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Jezus antwoordt daarop is: *“Verkoop alles wat je hebt, geef het geld aan de armen, en volg Mij.”* Daarvan schrikken de leerlingen, en Petrus zegt: *“Maar wij hebben alles achtergelaten, om U te volgen.”*

Elders zegt Jezus: *“Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.”* (Matteüs 10:37 en 38).

Ik denk dat door deze, en vergelijkbare, uitspraken van Jezus, veel mensen afhaakten. We kunnen dat lezen in Johannes 6:60, waar veel leerlingen van Jezus zeggen: *"Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?"* Velen gingen niet langer meer met Jezus mee. De *"harde"* woorden zijn in dit geval, dat Jezus zegt dat alleen wie Zijn lichaam eet en Zijn bloed drinkt (= Heilig Avondmaal) eeuwig leven heeft.

Dat betekent dat alleen als wij de offerdood van Jezus Christus, voor ons persoonlijk en voor onze zonden, tot uitgangspunt van ons leven nemen, wij daadwerkelijk deelhebben aan wat Hij ons wil geven. Dat is natuurlijk niet zomaar een op een over te zetten op de vraag of wij *"voorwaarden"* mogen stellen aan de toelating tot de doop. Maar het zet wel aan het denken. Het volgen van Jezus staat open voor iedereen, maar is niet goedkoop. Het vraagt ons helemaal, met huid en haar.

ds. Peter Elzinga

Uit de kerkenraad

Enkele kerkenraadsleden hebben bezoekjes gebracht of gaan bezoekjes brengen aan de diverse jeugd- en catechese groepen.

Bij **Peter en Inge** is het verzoek binnengekomen van een studente theologie voor een stageplek (1 jaar) in onze gemeente vanaf januari 2020. Het gaat hier om een predikant in opleiding die geschoold wordt voor de beroepspraktijk, zij moet zelfstandig kunnen werken. **Peter en Inge** zullen haar coachen in haar groei als predikant.

Peter heeft een vergadering bezocht van de raad van kerken van de stad Groningen. Het betreft een niet heel actieve club van voornamelijk kerken uit de stad Groningen. Ze hebben een mooi boekwerk uitgebracht met daarin alle (kerkelijke) activiteiten die in de stad Groningen plaatsvinden. Er wordt besloten om hier geen afgevaardigde van onze gemeente naar toe te sturen. **Peter** zal wel contact onderhouden en desgewenst kunnen we ergens bij aansluiten.

Er wordt door groepjes gemeenteleden druk gewerkt aan het Handboek PKN Ten Boer en het privacy beleid. Als alles klaar is, zal het ter goedkeuring naar Moderamen en Kerkenraad gestuurd worden.

Els Gelling, scribe

Studente theologie stelt zich voor:

Beste gemeente, het aankomende jaar mag ik in uw gemeente stage komen lopen, en als nieuw gezicht wil ik me graag aan u voorstellen.

Mijn naam is **Rebecca de Kok – van den Born**, ik ben 23 jaar en woon in Groningen, samen met mijn man **Gert en zootje Simeon**. Ik kom uit Zeist, en ben zes jaar geleden voor de studie naar Groningen gekomen; inmiddels ben ik aan de Protestantse Theologische Universiteit bezig met de master gemeentepredikant. Een praktisch onderdeel van de studie is de stage, en uit hoofde van dien ben ik nu hier, in uw gemeente.



Voordat ik aan deze master begon, heb ik de bachelor theologie afgerond. Daar was ik puur uit interesse aan begonnen, en gaandeweg ontstond bij mij het verlangen om hier ook professioneel mee aan de slag te gaan. In 2018 was ik daarom in eerste instantie begonnen aan een andere master: predikant-geestelijk verzorger. Echter kwam ik er gedurende het jaar achter dat mijn hart in de kerk ligt en ben ik overgestapt naar de master gemeentepredikant. Ik geloof dat de Here mijn gaven en talenten voor de kerk wil inzetten, en daarom vertrouw ik erop dat dit de goede keuze is geweest.

Wat gaat u van mijn aanwezigheid in uw gemeente merken? Allereerst hoop ik op 2 februari bij u langs te komen, om mezelf niet alleen op papier, maar ook in levenden lijve (in de dienst) voor te stellen. Verder is het eerste deel van het stagejaar gericht op pastoraat, en zal ik u misschien opbellen of ik bij u op bezoek mag komen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat ik, net zoals uw predikanten, geheimhoudingsplicht heb: wat u in vertrouwen aan mij vertelt, zal ik niet verder vertellen.

In het tweede deel van de stage staat het voorgaan in de kerkdienst centraal, dus hoop ik een aantal keer een dienst te leiden. Als laatste heb ik geregeld gesprekken met uw predikanten over de gang van zaken, de dingen die ik tegenkom, wat me raakt, etc. Heel in het kort is dit wie ik ben en wat ik kom doen. Ik hoop op een goede samenwerking, en wil nu alvast zeggen: dank dat ik het komende jaar van u mag gaan leren wat het betekent om predikant en gemeente te zijn! In Christus verbonden,

Rebecca de Kok

Voor aankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie/ZWO:

- **2 febr. (werelddiaconaat): Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat.**
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.
- **9 febr. (HA): Nederland - Bartiméus.** In Nederland zijn maar liefst 300.000 mensen blind of slechtziend. Door vergrijzing en ziektes als diabetes zal dit aantal de komende jaren flink stijgen. Het werk door Bartiméus wordt dus alleen nog maar belangrijker en urgenter. Bartiméus heeft alle expertise in huis om zorg, begeleiding en onderwijs te kunnen bieden aan mensen met een visuele beperking. Zij werken vanuit een maatschappelijke opdracht, geïnspireerd door christelijke waarden. Bartiméus ontleent haar bestaansrecht door overheidsgelden en donaties. Elke dag opnieuw zet deze organisatie, ondersteunt door vele vrijwilligers, zich in voor mensen die slechtziend of blind zijn, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. (www.bartimeusfonds.nl).
- **16 febr. (werelddiaconaat): Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst.** De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

- **23 febr. (binnenlands diaconaat): Nederland - Hulp voor mensen zonder papieren.** Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken? (www.kerkinactie.nl).

Donaties vanuit Diaconie/ZWO (december)

- De HA-collecteopbrengst van 10 november jl. met bestemming **“Mercy Ships”** is aangevuld tot een bedrag van € 750, -.
- De hoge collecteopbrengst (€ 678,67) van 25 december jl. met bestemming **“kinderen in Moldavië”** is *“afgerond”* op een bedrag van € 800, -.

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Edwin Otten

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters



Actie kerkbalans 2020: “Geef voor je kerk”

Dankzij uw steun konden we in 2019 verder bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. We willen dit jaar verder bouwen aan onze gemeenschap door activiteiten en diensten te organiseren. Vorig jaar hebben we 10% meer van u gevraagd dan het jaar daarvoor. U heeft hier allen massaal gehoor aan gegeven. Hier zijn wij heel dankbaar voor.

Het thema van de actie kerkbalans is dit jaar wederom: *“Geef voor je kerk”*. Wij ontvangen geen subsidie voor onze activiteiten en hebben daarom uw financiële bijdrage nodig. U ontvangt vanaf maandag 20 januari onze brief met een bijgevoegde antwoordstrook. Deze antwoordstrook met uw aangegeven bijdrage wordt uiterlijk op vrijdag 31 januari weer opgehaald.

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. Het belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om je kerk.

Hieronder staan enkele voorbeelden die u en jou wat houvast kan geven.

Jongeren (18 jaar en ouder)

Het is goed om bij je reguliere uitgaven ook je uitgaven voor je kerk te betrekken. Als je een smalle beurs hebt en je wilt de kerk toch een warm hart toedragen dan zouden we een bijdrage van € 2,-- per maand al heel fijn vinden. Als je eenverdiener bent die net op of boven het minimumniveau verdient, dan zou een bijdrage tussen de € 2,50 en de € 5,-- al geweldig zijn. Wat je wilt of kunt geven hangt natuurlijk heel sterk af van je persoonlijke situatie.

Modaal inkomen

Het modale inkomen ligt nu ongeveer op € 2.210, -- per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we ½ tot 1% van uw netto-inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag tussen € 10,-- en € 30,-- per maand zou al een hele mooie bijdrage zijn.

Leden die iets boven modaal verdienen, dat wil zeggen met hun partner meer dan € 2.600, -- netto per maand, dan willen wij u van harte aanbevelen om een hogere bijdrage te geven. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto-inkomen van:
€ 2.800,-- per maand, een bijdrage tussen € 35,-- en € 50,-- per maand
€ 3.800,-- per maand, een bijdrage tussen € 50,-- en € 60,-- per maand

Twee keer modaal of meer

Als u met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld een gezamenlijk netto-inkomen van:
€ 4.600,-- per maand, een bijdrage tussen € 75,-- en € 85,-- per maand
€ 5.100,-- per maand, een bijdrage tussen € 95,-- en € 105,-- per maand
€ 5.600,-- per maand, een bijdrage tussen € 115,-- en € 125,-- per maand

Er zijn leden die meer geven dan de bovenstaande bedragen. Hoort u daar ook bij willen vragen om uw bijdrage wilt voortzetten, of zelfs nog iets te verhogen. Zoals wij ook in de brief actie kerkbalans 2020 hebben aangegeven komen wij al een heel eind als u 5-10% meer wilt geven dan vorig jaar.

Het afgelopen jaar heeft de Evangelisatiecommissie voldoende financiële reserves opgebouwd om ook in 2020 activiteiten te kunnen organiseren. Het zou fijn zijn als een deel van de bijdrage die u anders zou geven aan de Evangelisatiecommissie, u nu zou willen geven aan de VVB.

Begroting 2020

De begroting voor 2020 is vastgesteld en goedgekeurd. De begroting geeft een negatief resultaat aan. Toch gaan we met goede moed 2020 van start om dit resultaat in gunstige zin om te buigen! Daarnaast is het team Duurzaamheid Kerkgebouwen gestart en ook dit team zal in het College van Kerkrentmeesters de komende periode adviezen geven over energieverbruik, kostenbesparing en hoe ten aanzien daarvan een verantwoordelijk beleid gevoerd kan worden.

Beamteam

Het komt voor dat vlak voor de eredienst leden van het beamteam gestoord worden voor vragen en opmerkingen. Namens het beamteam het vriendelijke verzoek om dat niet te doen o.a. in verband met het voorbereiden van alle instellingen van de presentatie voor de dienst.

Nieuws van Kerk en Kansel digitaal

Wist u dat ons kerkblad ook digitaal te ontvangen is i.p.v. de papieren versie? Graag vragen wij u erover na te denken om voor de digitale versie te kiezen. De kopieerkosten kunnen op die manier gereduceerd worden. U kunt zich aanmelden via het mailadres nvkenk@pkntenboer.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Simon Vreeling (voorzitter) en Jolanda van der Knaap (secretaris)

BEGROTINGSCIJFERS VAN DE KERK EN DIACONIE

Bijgaand de **begrotingscijfers van de kerk en diaconie** die zijn goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 11 december 2019 en inmiddels ook door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen-Drenthe van PKN.

Harry Horneman

STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
	Prognose:	Begroting:	Werkelijk:	Begroting:
BATEN	2019	2019	2018	2020
Vaste vrijwillige bijdragen	107.000	107.000	98.963	108.000
Collecten en giften.	18.234	21.300	21.339	20.800
Huur woning	7.489	7.500	7.344	7.800
Oud papier/metalen e.d.	4.599	3.000	3.006	3.200
Intrest	-	-	224	-
Totale baten	137.322	138.800	130.876	139.800
LASTEN:				
Personeelskosten	96.934	104.000	77.357	106.800
Huisvestingskosten	30.246	22.800	22.282	33.400
Onderhoud inventaris e.d.	4.540	4.200	5.115	4.600
Afdracht Land. Kerk/ kas	7.806	8.300	8.027	8.500
Kosten erediensten	875	900	429	900
Kantoorbenodigd./drukwerk Literatuur en abonnementen	4.543 639	5.100 700	5.567 738	4.800 1.000
Assurantiën	3.197	4.000	2.815	3.400
Algemene kosten	7.005	7.700	7.097	7.500
Afschrijvingen	3.648	3.700	4.027	3.300
Totale lasten	159.333	161.400	133.454	174.200
Exploitatie Kerk	-22.011	-22.600	-2.578	-34.400
Exploitatie Menorah	3.864	3.300	12.151	4.500
<u>Saldo vóór buitengewone baten en lasten</u>	-18.147	-19.300	9.572	-29.900
Buitengewone lasten	-	-	-	
<u>Saldo na buitengewone lasten</u>	-18.147	-19.300	9.572	-29.900

SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
	Prognose:	Begroting:	Werkelijk:	Begroting:
	2019	2019	2018	2020
<u>Collecten en giften</u>				
Kerkcollecten	4.677	6.100	5.381	5.280
Collecten onderhoudsfonds	1.565	1.900	1.794	1.560
Biddagcollecten	189	200	181	200
Dankdagcollecten	9.500	9.500	11.436	11.000
Deurcollecten	2.294	2.600	2.189	2.320
Giften	10	1.000	358	440
	18.234	21.300	21.339	20.800
<u>Inzamelingen</u>				
Oud papier	2.825	2.700	2.716	2.800
Oud ijzer/rommelmarkt	1.773	300	290	400
	4.599	3.000	3.006	3.200
<u>Personeelskosten</u>				
Predikant	91.321	95.100	81.528	98.200
Uitkering vervangingsverzekering predikant	-3.360		-18.022	
Preekvoorziening	3.106	2.500	8.386	2.500
Toerusting en Vorming/Catechese	602	1.800	1.427	1.400
Studie-/literatuur/reiskosten predikant	780	1.000	1.755	1.500
Vergoeding vrijwilligers	1.118	400	1.302	1.200
Overige kosten	3.267	3.200	981	2.000
	96.834	104.000	77.357	106.800
<u>Huisvestingskosten</u>				
Onderhoud gebouwen	38.577	9.500	14.057	21.000
Toevoeging/vrijval onderhoudsfonds	-20.259	1.900	-2.126	-
Waterschap en milieuheffingen	1.371	1.500	1.648	1.500
Waterverbruik	941	800	749	1.000
Energiekosten	9.616	9.100	7.941	9.900
	30.246	22.800	22.282	33.400

SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
	Prognose:	Begroting:	Werkelijk:	Begroting
	2019	2019	2018	2020
<u>Onderhoud inventaris e.d.</u>				
Inventaris	3.340	3.000	3.915	3.400
Orgel	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.540	4.200	5.115	4.600
<u>Kosten erediensten</u>				
Zangkoren	250	250	-	300
Eredienst benodigdheden	400	400	429	500
Com. Bijzondere erediensten	225	250	-	100
	875	900	429	900
<u>Kantoorbenodigdheden en drukwerk</u>				
Actie kerkbalans	202	300	207	300
Kantoorbenodigdheden/ drukwerk	300	300	329	350
Kosten automatisering	696	1.300	1.282	850
Kopieerkosten (N.v.K. en K e.d.)	2.678	2.300	3.011	2.700
Bankkosten	667	.900	739	600
	4.543	5.100	5.567	4.800
<u>Literatuur en abonnementen</u>				
Diverse abonnementen	639	700	708	800
Diverse boeken	-	-	30	200
	639	700	738	1.000
<u>Algemene kosten</u>				
Vergoeding organisten	1.631	2.000	1.041	1.700
Telefoon/kerktelefoon	2.060	2.300	2.033	2.300
Attenties	473	400	457	500
Bloemen	773	1.300	1.034	800
Startweek	900	700	1.275	1.000
Diversen	1.167	1.000	1.256	1.200
	7.005	7.700	7.097	7.500

EXPLOITATIE MENORAH	Prognose:	Begroting:	Werkelijk:	Begroting:
	2019	2019	2018	2020
OMZET:				
Consumpties extern	10.113	11.000	10.883	11.000
Consumpties Blister	4.544	3.000	4.172	4.000
Doorberekende pers kosten	1.500	2.000	2.282	2.000
	16.157	16.000	17.337	17.000
Kostprijs van de omzet	4.837	5.400	4.932	5.100
BRUTOWINST:	11.320	10.600	12.405	11.900
Zaalhuur	4.107	4.000	4.976	4.500
	15.427	14.600	17.381	16.400
KOSTEN:				
Salaris koster	9.324	9.840	2.270	9.900
Personeelskosten	2.239	1.460	2.960	2.000
	11.563	11.300	5.231	11.900
EXPLOITATIERESULTAAT:	3.864	3.300	12.151	4.500

STAAT VAN BATEN EN LASTEN DIACONIE 2019 EN BEGROTING 2020			
ONTVANGSTEN	Actueel	Begroting	Begroting
	2019	2020	2019
Collectes (14) + giften	7.290	3.000	3.200
H.A.-collectes (4)	1.334	1.900	1.900
Werelddiaconaat (valt onder ZWO)	0	0	0
Rente +stockdividend Oicocredit	117	100	100
Diversen (b.v. legaat)	25	50	25
Voedselbank Groningen	239	350	400
TOTAAL	9.005	5.400	5.625
UITGAVEN			
Werelddiaconaat (valt onder ZWO)	0	0	0
H.A.-collectes en andere donaties.	3.024	2.650	2.500
Diaconaal quotum (PKN)	674	700	700
Diaconale activiteiten	0	250	600
Kerstattenties	0	800	750
Arme Kant Ten Boer	0	2.000	600
Diversen (bank, lectuur etc.)	195	150	150
Voedselbank stad Groningen	239	350	400
Resultaat	4.873	-1.500	-75
TOTAAL	9.005	5.400	5.625



JEUGDWERK IN UITVOERING! WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?

Onze gemeente heeft ervoor gekozen om mij voor vier uur in de week vrij te stellen voor het jeugdwerk, gedurende twee jaar. We vinden het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in onze kinderen en in hun toekomst. Deze periode ging februari 2019 in. Ik vind het belangrijk om u iets te vertellen over de besteding van deze uren. Achter de schermen is er veel gebeurd, maar dat is nog niet altijd zichtbaar in de gemeente omdat jeugdwerk tijd en aandacht vraagt.

Zo ben ik begonnen met het evalueren van ons **jeugdbeleidsplan** dat is opgesteld voor de periode 2016- 2020. Wat waren onze dromen en doelen en hoeverre zijn die gerealiseerd? Ik heb daar een nieuw beleid op geschreven voor 2020-2024. Dit beleid is een proces geweest waarin ik onze jeugdwerkers, onze jongeren, onze jeugdouderlingen en onze kerkenraad heb betrokken. Het beleid is door hen van inhoud voorzien en bijgewerkt. Het is een levend document, dat we nu als gemeente kunnen presenteren, maar dat ook werk in uitvoering is.

U kunt het volledige beleidsplan vinden op de website van onze kerk. Ik denk dat het de moeite waard is om te lezen, omdat verleden, heden en toekomst hierin verwerkt zijn en er ook een aantal bijlages bij zitten waarin de ervaringen en meningen van onze jeugd en onze jongerenwerkers staan opgeschreven.

Ik vat hierbij kort onze missie en visie samen: **Waar staan we voor?**

⁴Toen zei Jezus: 'Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.'¹⁵En Jezus legde zijn handen op hen. Daarna ging hij weer verder. (Mat. 19: 13-15, Bijbel in gewone taal)

¹²Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. (1 Korintiërs 12: 12 en volgend)

Jeugdwerk is alleen zinvol als dit plaatsvindt te midden van de gemeente, waarin generaties met elkaar verbonden worden. De gemeente kan een plek zijn waarin jongeren en ouderen op een veilige, ontspannen manier met elkaar leren optrekken.

We streven er naar dat ieder mens geaccepteerd wordt, in het besef dat we met elkaar verbonden zijn door Jezus Christus. Dit betekent dat we met elkaar om willen gaan vanuit Zijn liefde, we zijn geliefd zonder iets te presteren, door Zijn genade alleen. We proberen elkaar niet op onze buitenkant en prestaties te beoordelen. De gemeente heeft daarin een toegevoegde waarde, in een maatschappij waarin groepen verdeeld raken en er een grote nadruk op individuele prestaties ligt.

Jeugdwerk is voorleven in geloof, *ieder gemeentelid is in principe geroepen* om hun leven te delen met tieners door te laten zien hoe 'christen-zijn' werkt in de praktijk. De aandacht in het jeugdwerk is verschoven van kennisgericht naar relatiegericht. De relatie staat centraal en mensen die met jeugd werken vragen zich af: Wat betekent het geloof voor mij en hoe kan ik dat doorgeven aan de jongeren?

Andersom moeten we als kerk niet onderschatten wat jongeren aan ouderen te vertellen hebben. Hun leefwereld, vragen en oplossingen kunnen verfrissend en vernieuwend zijn. Het is daarom belangrijk om, naast de plekken waar jongeren elkaar onderling ontmoeten, mogelijkheden te creëren om oudere generaties te verbinden aan jongere generaties.

We vatten onze missie op als: *Groeien in geloof, groeien in onderlinge relaties en groeien in dienstbaarheid en leiderschap.*

Waar gaan we voor?

- 1) Wij willen onze kinderen enthousiast maken voor het geloof en betrokken houden bij de kerk, als lichaam van Christus. (groeien in geloof en onderlinge relaties)
- 2) Wij willen onze kinderen een veilige vertrouwde plek bieden, te midden van alle generaties, om met elkaar te groeien in geloof, maar ook om plezier met elkaar te maken. In het jeugdwerk bieden we daarom een mix aan van serieuze en ontspannen activiteiten. (groeien in geloof onderlinge relaties)
- 3) We willen onze kinderen een goede basis meegeven waarmee ze later zelf hun geloofskeuzes kunnen gaan maken. Die basis bestaat uit kennis en ervaring: Kennis van het geloof en de normen en waarden die daaruit voortvloeien. Ervaring met de liefde van God, zichtbaar in Zijn Zoon Jezus Christus en zichtbaar in de gemeente. (groeien in geloof)

- 4) We willen Gods liefde concreet maken in de keuzes die we maken, de zorg voor elkaar en de zorg voor de wereld om ons heen. (groeien in dienstbaarheid en leiderschap)
- 5) We willen onze kinderen het vertrouwen en de mogelijkheid geven om hun talenten binnen en buiten de gemeente te ontwikkelen, waarbij ze mogen ervaren dat ze allemaal uniek zijn en allemaal even waardevol, hoe verschillend ze ook zijn. (groeien in dienstbaarheid en leiderschap)

Hoe gaan we dat doen?

In het jeugdbeleid staan een aantal wensen en doelen geformuleerd, waar we als gemeente de komende jaren aan zullen werken. Ik investeer op dit moment mijn tijd op verschillende manieren:

- Ik geef catechisatie aan de leeftijdsgroepen 12-16. Ik kies hier bewust voor om een groot deel van onze jongeren te leren kennen en om met hen een relatie op te kunnen bouwen. Daarnaast bereid ik een aantal jongeren voor op hun belijdenis.
- Ik bezoek, in overleg, geregeld de clubactiviteiten, zodat ik ook de jongere kinderen leer kennen.
- Ik geef toerusting aan catecheten, de leiding van de kindernevendienst, de leiders van de gemeente groeigroepen en denk mee in hun wensen en noden.
- Samen met **Angelique Boer** werk ik aan het grote '*World Servants*' project. We willen in 2021 met een groep jongeren op een diaconale reis gaan. Dit project betreft de hele gemeente en beslaat anderhalf jaar. Er zal veel geld ingezameld worden, door middel van kleine deelprojecten, waarin we als gemeente uitgedaagd worden om samen te werken, plezier te maken en te groeien in ons geloof en de uitwerking van ons geloof.

We zijn gezegend met een grote groep jongeren en kinderen en met een aantal bevlogen jeugdwerkers. Zonder deze laatste groep zouden we niks kunnen doen. We mogen als gemeente dankbaar zijn voor alle groepen die zelfstandig en vol passie aan het werk zijn. Van de kindernevendienst tot de CJV, voor alle leeftijdsgroepen hebben jeugdwerk georganiseerd. En dat jeugdwerk zet in op geloofstoerusting, maar ook op gezellige activiteiten. Ik zie het als mijn taak om die passie aan te moedigen en de ideeën en plannen mogelijk te maken.

Ds. Inge de Rouwe

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Na het adventsproject, die dit keer wat langer duurde dan normaal, volgen we nu weer de verhalen uit onze eigen methode. We horen, lezen, praten en werken de komende weken over de verhalen uit Ezra.

26 januari	School-kerkdienst	
2 februari	Ezra 3-4	Verzet tegen de herbouw van de tempel
9 februari	Ezra 5-6	Haggai en Zacharia en de voltooiing van de tempel
16 februari	Ezra 7-10	Ezra vraagt trouw aan Gods geboden

Daarna bereiden we ons voor op Pasen. Dit doen we aan de hand van de verhalen uit Matteüs.

23 februari	Matteüs 21:1-11	De intocht van Jezus in Jeruzalem
1 maart	Matteüs 21:12-17	Jezus veegt het tempelplein schoon
8 maart	Matteüs 26:1-16	Boze Farizeeën en een dankbare vrouw

In december hebben we afscheid genomen van **Rian Muilwijk** als leidster van de kindernevendienst. **Rian**, bedankt voor je inzet! We zijn heel blij dat **Lourien Dekens** en **Astrid Hoekstra** het kindernevendienst-team zijn komen versterken. Welkom!

Janneke Vreeling

IMPACT

Even een berichtje namens Impact, om te laten weten dat we niet stil zitten. We zijn het seizoen gezellig begonnen en hebben al een paar avonden samen doorgebracht. We hebben 2 groepen: Kids (groep 7/8) en Young (klas 1, 2 en 3) en bij beide groepen komen er ongeveer 20 kinderen/tieners. Een gezellige drukke boel dus! We zijn dan ook blij dat we versterking hebben gekregen in het team van de leiding, namelijk **Alice Havinga**, **Lourien Dekens**, **Rosa Boer** en **Mirthe van Vliet**. We zijn blij met jullie hulp!!

We begonnen de eerste avond met een kennismakingsspel en een fotospeurtocht door de kerk en bijgebouwen; dat viel nog niet mee, maar was wel erg leuk! Impact Kids (groep 7/8) heeft op 15 november meegedaan aan het landelijke spel Sirkelslag Kids. Aan de hand van het Bijbelverhaal Daniel hebben we allerlei opdrachten en spellen gedaan, die door de strenge juryleden werden beoordeeld.

Zo maakten we een beeld van goud, zilver en koper (wellicht heeft u ze zien staan in de kerk of Menorah), moesten we de hele avond alleen maar gezonde dingen eten (geen chips!!!), en werden we aangevallen door een leeuw. De punten werden gemaild naar JOP, die later in de week de winnaar bekend maakte. Helaas geen prijzen voor ons, maar wel een hele leuke avond gehad.

In december was het tijd voor ons jaarlijkse Kerstdiner in Bliester. Iedereen nam wat lekkers mee, en dat alles bij elkaar maakte een heel bijzonder, maar smakelijk menu. Na dit eten hebben we de Kerst-challenge gespeeld. Dit was een spel met allerlei puzzels, raadsels en opdrachten, die onze hersens flink heeft laten kraken. Uiteindelijk kwamen we via de sterren en de wijzen uit het oosten, uit bij de grote ster in Bethlehem, waar Jezus werd geboren.

En dan de planning voor komende tijd:

Op **24 januari** gaan we met beide groepen zwemmen in Kardingse.

We vertrekken om 18.30 uur bij Bliester en komen om 21.15 uur weer terug.

We zoeken nog een aantal ouders die heen of terug willen rijden!

Op **7 februari** is er Sirkelslag Young, met als thema Jona.

Dit is alleen voor de oudste groep, van 19.15-22.00 uur.

Op **13 maart** hebben we een spelavond in Bliester.

Impact Kids van 19.00- 20.30 uur, Impact Young van 20.30- 22.00 uur.

Impact-leiding:

Inge, Anneli, Louise, Alice, Lourien, Rosa, Mirthe en Martine

JEUGDDIENST 1 MAART MET JEROEN VAN 'T HECKE STRONGLIFE

Op zondag 1 maart komt **Jeroen van 't Hecke** bij ons in de gemeente spreken. Jeroen is een bekende christelijke jeugdwerker en You Tuber. Hij maakt filmpjes en vlogs voor jongeren rond Bijbel en geloof. (www.stronglife.nl)

Misschien ken je hem ook van de Bijbel lees challenge. Van 5 januari tot 11 januari ging hij de uitdaging aan om binnen één week live op YouTube de hele Bijbel te lezen. Hiermee heeft hij de landelijke media bereikt.

Jeroen komt niet alleen spreken, maar geeft na afloop ook een workshop over de tieners online: wat is de leefwereld van de huidige mediageneratie?

Deze workshop is voor alle generaties!

Inge de Rouwe

STAMPPOTBUFFET

Wegens het grote succes van vorig jaar organiseert de GGG 25+ opnieuw een stampotbuffet. We nodigen u en jou van harte uit op **donderdag 13 februari a.s.** met ons mee te eten. Aanvang 18.00 uur in Menorah.

In verband met de inkopen willen we graag weten op hoeveel stampotproevers we kunnen rekenen. Daarom ligt bij beide ingangen van de kerk een inschrijffijst waarop u uw naam + het aantal personen kunt vermelden. Ook kunt u zich opgeven bij een van de GGG-leden. Heeft u geen vervoer of bent u slecht ter been? Geen probleem: Laat dit gerust even weten, dan regelen wij vervoer. Ook gasten van buiten onze gemeente zijn van harte welkom.

Koks gezocht

Lijkt het u leuk om uw lekkerste stampot aan de rest van de gemeente te laten proeven? DAT KAN! Schrijf dan achter uw naam welke stampot u gaat maken voor hoeveel personen.

Graag tot ziens op donderdag 13 februari om 18.00 uur in Menorah!

Meinie en José Bosker, Marga Werkman, Daniël Zuidema, Alissa Cappon, Brenda Oosterhuis, Brenda van der Broek, Louise van der Goot, Margot Dekens, Jur Wiersema, Anniek Huijzer en Lineke Meerman

Opgeven per mail/telefoon mag ook: linekemeerman@live.nl of 050-302 4008.

Moment van Gebed

Elke eerste zondag van de maand komen we als gebedsgroep om 8.30 uur bij elkaar om te danken en te bidden o.a. voor zieken en mensen die het moeilijk hebben en voor zaken die spelen in onze gemeente.

Wij missen daarin de input vanuit de gemeente. Vanaf nu kunt U ook persoonlijk gebedspunten inleveren of voorbede aanvragen. Dat kan d.m.v. een briefje te deponeren in de daarvoor bestemde kistjes (staan bij beide in-/uitgangen), of door een mail te sturen naar:



Inge: freulezon@gmail.com of naar Menke: akwietsma@gmail.com.

Menke Wietsma

Gespreksgroep Bouwstenen Bijbel School

We gaan weer van start met deze cursus, die als doel heeft om te groeien in geloof en kennis van de bijbel en van bijbelse principes, die je toe kunt passen in je gewone leven. Door mijn ziekte heeft de cursus een tijd stilgelegd, maar het is fijn om weer verder te kunnen, want ik vond het altijd inspirerende avonden.

Als je niet de hele cursus wilt volgen, maar slechts een of een paar avonden erbij wilt zijn, is dat ook heel goed mogelijk. De lessen zijn thematisch ingedeeld, dat wil zeggen dat we elke keer een ander onderwerp behandelen.

De bijeenkomsten beginnen allemaal om 20.00 uur en vinden plaats in Menorah:

Maandag 3 februari Standhouden: hoe probeert Gods tegenstander ons van God weg te trekken?

Maandag 24 februari God dienen met de gaven die je hebt.

Maandag 16 maart Gods wil ontdekken in je leven.

Ik hoop dat we opnieuw gezegende avonden mogen hebben, die ons helpen om God en onszelf steeds beter te leren kennen. De avonden zullen door mijzelf geleid worden.

Ds. Peter Elzinga



WOENSDAG 12 februari 2020 verzorgt **mevr. S. Boersma** uit Groningen een lezing over de Nierstichting over o.a. Dialyse.

Gasten zijn van harte welkom

We vergaderen In Menorah van 14.30 – 16.30 uur.

Voor vervoer kunt u bellen voor 12.00 uur **mevr. A. Kooistra-Medema**, tel. nr. 050 302 2185

Anneke Warris

Vrouwen opgelet!

Zaterdag 28 maart organiseren we weer een VROUWENDAG Ten Boer. Dit jaar is het thema: *“Durf te leven.* “Het belooft weer een inspirerende, creatieve en (inter-)actieve dag te worden. Spreekster tijdens de ochtendsessie zal zijn: **Daniëlle Verboom**. **Daniëlle** is coach/counselor en helpt mensen weer in hun kracht te zetten. Ze heeft een eigen praktijk ‘*Welzijn*’ in Zeist.

In de middag worden er weer een heel aantal workshops aangeboden waaronder: **fotografie – glasschilderen – haken – viltten – handletteren - cup cakes versieren - wandelpastoraat** en natuurlijk zijn er weer een heel aantal leuke stands en krijgen alle bezoekers aan het einde van de dag weer een goodybag uitgereikt. De lunch zal weer, net als voorgaande jaren, bestaan uit door eigen meegebrachte lekkernijen, de Bring&Share lunch, waarover je van te voren informatie zult ontvangen.

Dus: reserveer deze dag alvast in jullie agenda of op de kalender.

Locatie: Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Vijverweide 26, Ten Boer

Tijd: 09.30 uur tot 17.30 uur. Kosten: € 11,-

Het is mogelijk om je alvast aan te melden:

Tel: 050-302 5186 of mail: vrouwendagtb@gmail.com

Website: www.nu-tickets.nl (online vanaf 1 feb 2020)

Namens het team,

Hennie, Petra, Clara, Linda, Ellen, Rianne en Ingrid.



Nieuws van Mens voor Mens

Als commissie Mens voor Mens geven we even weer een stand van zaken.

In de maand december zijn we weer heel druk geweest met de actie van de kniepertjes en de rolletjes voor oudjaarsdag. Met dank aan **Ria Meerman** en haar gezin is het allemaal weer gelukt en heeft de actie het mooie bedrag van **€ 570,-** opgeleverd! Ook deze opbrengst zullen we goed gaan gebruiken tijdens de komende reis naar Hongarije. We zijn voornemens om in juni weer af te reizen met een groep vrijwilligers om ons aldaar in te zetten voor het goede doel.

Op zaterdag 1 februari staat onze volgende actie gepland: we gaan dan de dakgoten schoon maken bij de Bloemhofhuisjes. Een jaarlijkse, dankbare klus.

Teye van Dijk



MET AMOR CANTANDI NAAR HET NOORDERLICHT

Op zondag 26 januari neemt kamerkoor Amor Cantandi u graag mee op een muzikale reis getiteld 'Noorderlicht'.

Om 15.30 uur start het koor in de Kloosterkerk van Ten Boer met deze reis langs Scandinavische en Baltische componisten. Dirigent Luuk Tuinder heeft een prachtig programma samengesteld met de Magnificat Anthiphonen van Pärt, het Pater Noster van Vasks en Taaveti Laulud (Psalmen van Davind) van Kreek. De reis eindigt bij het geweldige Lux aeterna (het eeuwige licht) van Morten Lauridsen.

Het koor en orkest staan klaar om u mee te nemen langs een kleurrijk palet van heerlijke muziek, met warme, oude harmonieën en nieuwe verfrissende klanken. De kaarten à € 15,- Nadere informatie te verkrijgen bij:

Wouter Meerman (voorzitter) 050-302 40 08

NEDERLAND ZINGT DAG 2020

Ieder jaar in de Jaarbeurs te Utrecht organiseert de E.O.: de Nederland Zingt Dag. Op **zaterdag 25 april** is het weer zover. Voor velen herkenbaar!



Samen met 11.000 medechristenen gaan we zingen, luisteren naar meditaties, geloven en genieten. Uit eigen ervaring, een prachtige dag die uren te kort heeft. Een dag voor jong en oud.

Spreek u of jou dit evenement aan?

Reserveer dan uw kaart op de site van E.O. Nederland Zingt, slechts € 28,50 p.p. Vervoer kan op eigen gelegenheid of misschien kunnen we met elkaar carpoolen. Vanuit Groningen vertrekt er ook een bus naar Utrecht.

Voor meer informatie hierover, zie website.

Wij gaan, u ook?

Anton en Anja Haakma

Kerkelijke agenda



Zaterdag	25 januari	Blisteravond en Blister	20.30 uur
Zondag	26 januari	C.J.V/ Blister	19.30 uur
Maandag	27 januari	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Zaterdag	1 februari	Blisteravond en Blister	20.30 uur
Zondag	2 februari	Moment van gebed	08.30 uur
Zondag	2 februari	Koffiedrinken na de dienst	
Maandag	3 februari	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Dinsdag	4 februari	Catechisatie 16+	19.30 uur
Dinsdag	4 februari	Moderamen	19.30 uur
Vrijdag	7 februari	Impact/ Blister	19.00 uur
Maandag	10 februari	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Dinsdag	11 februari	Taakgroep Erediensten	19.30 uur
Dinsdag	11 februari	Diaconie	19.45 uur
Woensdag	12 februari	P.C.O.B	14.30 uur
Donderdag	13 februari	Stamppot eten	18.00 uur
Maandag	17 februari	College van kerkrentmeesters	19.45 uur
Donderdag	20 februari	Samenstellen N.v.K. en K.	10.00 uur
Maandag	24 februari	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Zondag	1 maart	Moment van gebed	08.30 uur

Kerkelijke mutaties

OVERLEDEN:

Zr. Tineke Knol-Mook, in de leeftijd van 43 jaar.

Zr. Gretha Heidema-Ritzema, in de leeftijd van 71 jaar.

Br. Kier Hendrik Toren, in de leeftijd van 90 jaar

VERHUISD:

Amelia Zuidema

Fam. J. Jansen

Meriam Tuinhof

Br. H. Rodermond

Zr. G.J. Ritzema-Eisenga

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

D.W. Zuur

VERTROKKEN:

Br. P. Teune en zr. G. Kruizinga

Zr. A.K. Teune

Dankbetuiging



Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen van de kerk en de mooie kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. Wij zijn God dankbaar dat we dit hebben mogen vieren. Een hartelijk groet van

Franke en Trieneke Klaver, Redgerstraat 4



Verjaardagen

N.B. In plaats van geboortjaar wordt nu datum verjaardag en leeftijd vermeld.

- 25-01 87 Mevr. T.A. Ekens - Dwarshuis
27-01 83 Mevr. G. Knol - Koers
28-01 80 Mevr. J. Laan - Bakker
01-02 78 Mevr. K. Vriesema - Ganzeveld
04-02 74 Mevr. T.J. Bolt - Flikkema
04-02 71 Mevr. J.R. Wolfs - Buirs
04-02 72 Mevr. M.G. Zuidema - Wedema
08-02 89 Mevr. J. de Boer - Ridder
09-02 71 Mevr. Z. Bouwman - Migchels
10-02 74 Mevr. A. Zijlema - Hoeksema
10-02 74 Dhr. R. Menninga
12-02 77 Mevr. J. Holt - Schilthuis
13-02 80 Mevr. L.J. Stol - Bolhuis
16-02 77 Mevr. J. Zuur - Berends
18-02 82 Mevr. A.W. Winter - Slager
19-02 74 Mevr. A. van der Beek - Kuizenga
23-02 80 Dhr. J.A. Helmantel
24-02 72 Dhr. R. Bouwman
24-02 71 Dhr. J. Kleiwerd

EEN
NIEUW JAAR
GESCHENK
VAN GOD
OM
MET HEM
TE LEVEN
MET HEM
TE GENIETEN
EN
MET HEM
TE DELEN!

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

03-11	Onderwijs voor groeiende kerk, Zambia	216,05
06-11	kerk	193,10
10-11	kerk	284,05
	Heilig Avondmaal	489,50
17-11	Kerstattenties en Kerstouderenmiddag	263,44
	onderhoudsfonds	145,30
24-11	Jeugdpastoraat eigen kerk	348,44
01-12	kerstpakketten gemeente Ten Boer	390,30
08-12	kerk	298,00
15-12	kerk	284,70
22-12	diaconie	270,70
25-12	Kinderen in de knel, Moldavië	679,67
26-12	Eigen Jeugd	96,30
29-12	kerk in actie	209,35
	onderhoudsfonds	149,60
31-12	kerk	107,77

Deurcollecten

03-11	kerk	50,60
06-11	bloemenfonds	47,10
10-11	bloemenfonds	96,10
17-11	bloemenfonds	62,95
24-11	kerk	102,85
01-12	kerk	124,02
08-12	bloemenfonds	120,25
15-12	bloemenfonds	103,60
22-12	kerk	131,30
25-12	kerk	186,20
29-12	kerk	77,60
31-12	bloemenfonds	38,30

Giften

24-11	gift voor de kerk	20,00
14-12	Kerstouderenmiddag	206,85
31-12	gift uit dankbetuiging v d kerk	100,00
dec	Huis-aan-huis collecte nagekomen dankdag (totaalbedrag € 11.649)	500,00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	Toegezegd	106.775,00
	Extra ontvangsten	2.552,16
	<u>Totale bijdragen 2019</u>	<u>109.327,16</u>
	Ontvangen bijdragen	<u>107.715,34</u>
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2019</u>	1.611,82

Zending en Werelddiakonaat

Toegezegd	9.094,50
Extra ontvangsten	553,00
<u>Totale bijdragen 2019</u>	<u>9.647,50</u>
Ontvangen bijdragen	<u>8.908,50</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2019</u>	739,00

Evangelisatie

Toegezegd	6.892,50
Extra ontvangsten	
<u>Totale bijdragen 2019</u>	<u>6.892,50</u>
Ontvangen bijdragen	<u>6.398,50</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2019</u>	494,00

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m december	2.665,15
Oud ijzer	Ontvangen t/m december	455,00

**De bloemen uit de Kerk zijn met
een hartelijke groet gegaan naar:**



- 15-12 **Zr. G.H. Heidema-Ritzema**, ter bemoediging.
22-12 **Br. en zr. Slagter-Buist**, ter bemoediging.
25-12 **Br. W. A. Zijlema**, in verband met zijn 84^{ste} verjaardag.
29-12 **Br. J.D. Boer**, 81 in verband met zijn 81^{ste} verjaardag.
31-12/01-01 kostersechtpaar **Burema-Wierenga**
05-01 **Zr. D. Smit-Haak**, in verband met haar 81^{ste} verjaardag.
12-01 **Zr. S.J. de Vries-Veldman**, zij is weer thuisgekomen
uit het ziekenhuis.
19-01 **zr. T.H. Hospers-Bakker**, zij is weer thuisgekomen uit Maartenshof
en een presentje naar **Frank Muilwijk**,
hij weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Dienstenrooster:

26 januari 10.00 uur Schoolkerkdienst

Voorganger	Mevr. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Lineke
Collecte	School/Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds
...voordeur	Samuel Uit Oude Groeneveld en Timo Werkman
...Menorah	Noa en Levi van Dijk
Kinderoppas	Jolanda Cappon, Rosa Boer, Elisa Werkman en Rosalie Huijzer

09.30 uur Voorbereiding H.A./**2 februari Werelddiaconaat DMD m.m.v. Zanggroep Base Winsum**

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
 Organist **B. Geuchies**
 Koster **M. van der Meulen**
 Beamer **Els Gelling**
 Collecte Werelddiaconaat - Oeganda
 Deurcollecte Kerk
 -voordeur **Danique Huijzer en Daniël Elzinga**
 -Menorah **Mats van Vliet en Daniël Medendorp**
 Kinderoppas **Hilda Bulthuis, Yara de Kam en Romee van Vliet**

9 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging

Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	Ds. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema	F. Reitsema
Koster	W.P. Burema	W.P. Burema
Beamer	Willem Hoekstra	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk	Kerk
2e H.A.	Bartiméus	
Deurcollecte	Bloemenfonds	Bloemenfonds
-voordeur	Lucas en Tim Medendorp	
-Menorah	Tess en Noa Turkstra	
Kinderoppas	Lineke Meerman, Marlou Vogd en Jolein Huijzer	

9 februari 16.30 uur H. A. Bloemhof

Voorganger Herv. Kerk**16 februari 09.30 uur**

Voorganger **Ds. H.C. Marchand** Groningen
 Organist **J. Wolfs**
 Koster **A.H. Vriezema**
 Beamer **Janou Slagter**
 Collecte Werelddiaconaat - Kameroen
 Deurcollecte Kerk
 -voordeur **Jesse en Sennah Muilwijk**
 -Menorah **Tara en Henriëtte Muilwijk**
 Kinderoppas **Astrid Hoekstra, Thijs Tebbens en Sara Werkman**

23 februari 09.30 uur **Gezinsdienst met Huisband**

Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	Binnenlands diaconaat
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Kerk
-voordeur	Eline Hummel en Eva Sikkema
-Menorah	Joas en Thirza Sikkema
Kinderoppas	Martine Dijkema, Eline Bolt en Rozemijn Wiersema

29 februari 16.30 uur **Maandsluiting Bloemhof**

1 maart 09.30 uur m.m.v. **spreker Jeroen van 't Hecke van Stichting Longlife**

Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema
Koster	M. van der Meulen
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds
-voordeur	Fedde Langereis en Isa van Dijken
-Menorah	Jelmer en Marit Schaaphok
Kinderoppas	Hélène Muilwijk, Lourien Dekens en Joëlle Cappon

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 20 februari** a.s. voor 18.00 uur op Fivelstraat 33.

Dit kan via e-mail: **nvkenk@pkntenboer.nl**
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.
N.v.K. en K. verschijnen op 27 februari, 9 april en 14 mei 2020

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: **nvkenk@pkntenboer.nl**