

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 2 - 2020

ADRESSELIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5
9791 CP Ten Boer. 050-230 9276
pe.elzinga@planet.nl en
freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16
9791 JG Ten Boer. 050 302 2985
secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
Tevens postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158
Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470
nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,
9791 BK Ten Boer. 050-302 3734
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18
9791 CA Ten Boer 050-364 2150
w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.
050- 302 1889
menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/
webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk
H. Horneman, Washuisterweg 5,
9791 TE Ten Boer. 050 302 3039
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer
Op de 1^e en 3^e maandag van de maand
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

- 1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94
- 2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00
- 3) Sponsoring Marsyya (project World Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,
9791 BB Ten Boer 050- 302 3564
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Bij giften voor bijzondere doeleinden graag bestemming vermelden!!

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met
uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,
9791 BH Ten Boer. 050-302 2358

MEDITATIE: “STA OP!”

²⁵Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, ²⁶en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’



Als deze Nieuws voor Kerk en Kansel uitkomt staan we aan het begin van de veertig dagen tijd. Dit is de periode van bezinning die ons voorbereid op het feest van de opstanding van onze Heer. Het thema van de Protestantse Kerk voor deze periode is: *Sta op!* Toen ik me in die woorden verdiepte viel het me op hoe vaak deze oproep in de Bijbel staat.

In het Oude Testament is de Hebreeuwse stam voor het woord opstaan ‘*kam*’. Misschien herkent u dit woord uit het verhaal van Lucas 8, waar Jezus zegt “*Talita koem*’ (*meisje sta op*)’ De betekenis van het woord is meer dan de letterlijke beweging van het opstaan. Vaak wordt het gezegd tegen iemand die de hoop verloren is, of iemand die moegestreden is.

Wanneer Israël door vijanden overwonnen wordt en Jozua zijn nood klaagt bij God zegt de Heer tegen Jozua, ‘*Sta op! Houd op met klagen!*’ (Jozua 7:10)

Wanneer Elia moegestreden is tegen de hogepriesters van Baal en het liefst zou willen sterven, komt er een engel van de Heer die hem aanraakt en tegen hem zegt: ‘*Sta op, en eet wat.*’ (1 koningen 19:5).

De woorden ‘*sta op*’ worden in de Bijbel uitgesproken om mensen te bemoedigen. Vaak worden de woorden vergezeld met praktische zorg: De mensen krijgen iets te eten of te drinken of krijgen een moment van rust. Het is alsof God zegt: ‘*Ik zie waar je doorheen gaat, je ziet nu geen toekomst, maar die is er wel*’. Maar na die zorg worden mensen ook weer opgeroepen om door te gaan, om niet op te geven, in de wetenschap dat God mee gaat.

Ook de Here Jezus zegt vaak tegen mensen die hij ontmoet: *Sta op!* Zo zegt hij dit tegen de verlamde man (Lucas 5: 24), tegen een man met een vergroeide hand (Lucas 6: 8) en tegen het meisje dat gestorven was (Lucas 8: 54). Het valt me op dat in al deze voorbeelden nog geen daadwerkelijke genezing heeft plaatsgevonden, pas na deze woorden verandert de situatie van deze mensen.

‘*Sta op*’ heeft in de Bijbel dan ook te maken met genezing en leven. Een nieuw begin dat er bij God is, door onze Heer Jezus heen. Niet voor niks zegt Hij tegen de menigte die getuige is van zijn gesprek met de verlamde man: “*Wat is er gemakkelijker om te zeggen, Uw zonden zijn vergeven of, sta op en loop? Ik zal jullie laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.*”

Als we zelf lamgeslagen zijn, het liefst willen blijven liggen, geen kracht meer hebben om door te gaan worden we gezien door God. Hij is in staat een beweging te maken die ingaat tegen alles wat je menselijkerwijs zou kunnen verwachten.

Ik heb meerdere malen meegemaakt dat ik al mijn zekerheden verloor en bij de pakken neer ging zitten. Maar in deze periodes ging het lijden en sterven van onze Heer meer tot mij spreken. Hij weet wat ik doormaak, Hij is er zelf doorheen gegaan, ik werd door deze gedachte getroost. Maar er is meer: Hij heeft al het verdriet, alle zonde, alle pijn van de wereld verslagen door Zijn opstanding.

Zo worden we dichter naar Hem toegetrokken. Dat betekent niet dat de zorgen en het verdriet voorgoed voorbij zijn. Maar het betekent wel dat we op cruciale momenten in ons leven genoeg kracht krijgen om op te staan en met Gods hulp verder te gaan.

Wij wensen u en jou een gezegende voorbereiding op het paasfeest.

Ds. Inge de Rouwe

Als je valt wat doe je dan?

Blijf je kreunend liggen?

Of sta je op?

Als je vriend valt, wat doe je dan?

Pak je zijn hand en zeg je

Kom sta op?

Jezus is de vriend die je helpt op te staan

Jezus is ook opgestaan

Dus kan jij het ook.

Ruben Vahrmeier, 11 jaar, uit de veertigdagentijdkalender 2020

VANUIT DE PASTORIE

Maandag 3 februari stond ik er even bij stil dat ik een jaar geleden bevestigd ben in het ambt van predikant. **Peter** en ik hebben samen weer in het prachtige fotoboek gekeken dat we van de gemeente hebben gekregen. Tegelijk met dat fotoboek kregen we ook een exemplaar van de bevestiging van **Peter**, zes jaar daarvoor. De boeken zijn ons dierbaar omdat beide bevestigingsmomenten zo bijzonder mooi waren. Tegelijkertijd word je je bewust van alles wat er in die jaren veranderd is. Er zijn mensen bijgekomen, maar er zijn ook mensen weggefallen.

Wij zijn wijzer en grijzer en onze kinderen zijn groter geworden. In het afgelopen jaar heeft de gemeente mij de kans gegeven om te groeien in het ambt. Dank voor het vertrouwen en de steun! Ik heb gemerkt dat het voor mij een groot verschil is om als vrouw van de predikant of als predikant te functioneren. Ik was altijd zeer betrokken bij de gemeente en deed veel vrijwilligerswerk. Maar als 'vrouw van' kon ik zelf het vrijwilligerswerk kiezen en was niet eindverantwoordelijk voor de hele gemeente. Die onzichtbare last voel ik nu veel sterker. Het is fijn dat **Peter** en ik dit samen kunnen delen.

Ik vind het heel bijzonder dat ik als predikant alle kerkelijke hoogtepunten die met mijn ambt verbonden zijn mocht begeleiden: Feest- en gedenkdagen, de doop, de belijdenis, de bevestiging van ambtsdragers, het inzegenen van een huwelijk. In onze gemeente komen al deze feestelijke momenten regelmatig terug en daar zijn we dankbaar voor, omdat dit niet meer voor elke protestantse gemeente geldt.

Ook dit jaar mogen we met Pasen niet alleen de opstanding van onze Heer gedenken, maar ook weer een aantal jonge mensen als belijdend lid van onze gemeente verwelkomen. In de afgelopen jaren heb ik veel jongeren begeleid in catechisatie en groeigroepen. Twee jonge stellen hebben zich voorgenomen het komend jaar te gaan trouwen. Zij hebben mij gevraagd om hun huwelijk te bevestigen.

Peter en ik voelen ons verbonden met alle mensen die we de afgelopen jaren hebben leren kennen. En hoe mooi is het dat we ook de blijde momenten worden betrokken. Maar ook de verdrietige momenten raken mij diep. U hebt regelmatig gezien dat we tijdens een dienst zelf ook ontroerd raakten omdat het leven in de gemeente ons niet koud laat. Ik vind het, net als u, moeilijk om mensen te verliezen, soms aan het leven, soms aan de dood.

Soms hoor ik wel eens iemand zeggen: Jullie hebben het altijd over de mooie kanten van de gemeente, maar er gebeuren ook minder mooie dingen. Dat klopt. Wij kunnen daar net als u wakker van liggen. Wij weten als geen ander wat er speelt. Wij zijn allen feilbaar en schieten vaak te kort. Maar we doen ons best om vanuit de hoop die in ons leeft de gemeente voor te gaan. Omdat we zonder dat geloof geen gemeente kunnen zijn. Daarom verkondigen we Jezus Christus, de gekruisigde (1 Kor. 2: 2). Omdat we zonder Hem niets kunnen doen.

Ik wens jullie allen Zijn genade toe in de komende tijd.

Ds. Inge de Rouwe

MEELEVEN EN OMZIEN

Voor zover ons bekend, hebben de afgelopen periode de volgende gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen:

Jacco Dekens, Bedumerweg 2, 9796 TC, Sint Annen, is nog steeds regelmatig voor behandeling in het ziekenhuis. Tussen de behandelingen door is hij thuis. Blijft u bidden voor hem, zijn ouders **Peter en Els**, en de rest van het gezin?



Zr. K. Slagter-Buist, is weer thuisgekomen vanuit het UMCG.

Zr. A. Dijkstra-Friso, heeft bij een val haar heup gebroken. In het Martini ziekenhuis is zij daaraan geopereerd. Op dit moment verblijft zij in verpleeghuis “De Twaalf Hoven”

Zr. J. Holt-Schilthuis, is aan haar galblaas geopereerd in het Martini ziekenhuis. De operatie is goed verlopen, en zij is inmiddels weer thuis, waar zij verder herstelt.

Als we kijken naar Jezus, en hoe Hij met mensen omging, dan valt op dat Hij veel aandacht had voor zieke mensen. Velen genas Hij, maar daarvóór nog gaat Hij met hen in gesprek. Zij telden in die tijd nauwelijks mee. Vandaag is dat eigenlijk nog niet anders. Ziekte geeft je een tunnelvisie, je normale leven staat even op pauze en je belandt in een soort niemandsland, waar mensen je maar moeilijk kunnen bereiken. Het kost veel inspanning om je leven niet door een ziekte te laten beheersen.

Jezus had een bijzondere liefde voor mensen aan de rand van de samenleving, en daar mogen we de zieken ook onder scharen. Mensen die niet mee mogen of kunnen doen, voor hen opent Hij de wereld opnieuw. Ik vind dat bijzonder, dat wij een God hebben die oog heeft voor elk mens, maar in het bijzonder voor degenen die om wat voor reden dan ook, buitenspel staan. Voor hen geldt ook deze belofte: *“Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden”* (Matteüs 5:4).

Als moeilijke tijden aanbreken, mogen we ons daaraan vasthouden.

Ds. Peter Elzinga

GEBOORTE

Eva Norden en Mart van Sleen, hebben ons op de hoogte gesteld van de geboorte van hun dochter **Isa**. Van deze kant wil ik de ouders van harte feliciteren met dit grote wonder. Een kindje brengt veel werk met zich mee, maar is ook een prachtig geschenk. Gods zegen gewenst voor jullie gezin.

Ds. Peter Elzinga

IN MEMORIAM KIER HENDRIK TOREN (1929-2020)

Op zaterdag 11 januari jl., is op 90-jarige leeftijd “rustig” ingeslapen **Kier Hendrik Toren**. Dit na een ziekbed als gevolg van een eerder gebroken heup. **Kier** is geboren op 2 juni 1929 op een boerderij in Midwolda, als middelste van een gezin met vijf jongens. Zijn moeder bespeelde aldaar gedurende 40 jaar het kerkorgel en de kerkmuziek heeft **Kier** nooit meer losgelaten, hij hield tot op het laatst erg van het repertoire van ‘*Nederland Zingt*’. Zo hebben we met de gemeente op 19 januari zijn lied ‘*Lichtstad met uw Paarden Poorten*’ gezongen.

Kier trouwde in 1956 in Spijk met **Jantine Catrina Smit**. Zij overleed op 6 januari 2018 in Bloemhof. **Kier en Tiny** kregen 2 dochters en een zoon op hun boerderij in Oudeschip. Daar wonen nu de zoon en schoondochter, met de 3 kleinkinderen. Na zijn werkzame leven op de boerderij, “actief en bewogen”, heeft **Kier** met **Tiny** zo’n 20 jaar tegenover de Menkemaborg in Uithuizen gewoond. Vijf jaar geleden kwam dhr. Toren naar Ten Boer. Aanvankelijk verblijvend op Innersdijk om een aantal maanden daarna naar Lindenhof te verhuizen. In Ten Boer bezocht **Kier** trouw de kerkdiensten in Bloemhof, daar was hij merkbaar op gesteld.

De uitvaartdienst heeft in familiekring plaats gevonden in het kerkje van Krewerd, o.l.v. **Frits Postema**. Daar is onder meer aan Psalm 23 gerefereerd. Zoals hij ooit de kerk is binnengedragen en de woorden klonken:

“Kier Hendrik Toren, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn...”.

In dat geloof is hij de kerk uitgedragen, onder “*Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand*”, naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats in Uithuizen.

Dank

Graag wil ik mijn waardering aan u als gemeente ook langs deze weg kenbaar maken. Terwijl onze ouders niet zozeer een binding hadden met Ten Boer, kwamen ze om gezondheidsredenen en in de laatste fase van hun leven, in uw gemeente terecht. U heeft naar hen, naar vader omgezien, en hem misschien wel eens teruggebracht toen hij in zijn rolstoel verdwaald was.

Voor de zorg en aandacht die u als ambtsdrager, vrijwilliger en gemeentelid heeft besteed aan onze ouders en vader, de voelbare betrokkenheid en warme contacten dank ik u hartelijk! Met vriendelijke groet,

Annette Toren, Zuidwolde

IN MEMORIAM BERTHA STOL-BOLHUIS

Op 13 februari 1940 werd **Lamberta Jantina Bolhuis** geboren, als dochter van een boerenechtpaar in Wirdum. **Bertha** groeide op in een harmonieus gezin samen met zus **Aly**, met liefde voor natuur en dieren. Ze ging naar de lagere school in Garrelswaer en daarna naar de huishoudschool in Groningen. Voor haar huwelijk werkte zij bij een bakker in Groningen.

Op 21 maart 1969 trouwde ze met haar grote liefde **Piet Stol**. Al op jonge leeftijd overleden haar ouders, en **Piet en Bertha** namen het boerenbedrijf van hen over. Zij werkten hier samen, en waren goed op elkaar ingespeeld. Daarnaast zorgde **Bertha** voor het gezin. In 1971 werd **Jan Kornelis** geboren en een jaar later **Gerhard**. Alles draaide om het gezin en het boerenbedrijf. Zij voelden zich thuis op het boerenbedrijf in Wirdum.

Op 26 januari 2004 kreeg haar man **Piet** plotseling een hartstilstand, en kwam te overlijden. Opeens stond ze op een totaal andere manier in het leven, en dat vond ze niet altijd gemakkelijk. In de jaren die volgden, kreeg zij vijf kleinkinderen, waar zij erg van genoot.

Zij bleef nog een paar jaar op de boerderij in Wirdum, maar in 2008 verhuisde ze naar Ten Boer. Zij woonde daar in de Jan Altinkstraat aan de rand van het dorp, met uitzicht over de weilanden.

Bertha maakte makkelijk contact met anderen, en dat hielp haar om nieuwe mensen te leren kennen, vooral via de kerk en de PCOB. Mede daardoor voelde zij zich al snel thuis in Ten Boer. Op haar 80^e verjaardag werd ze onwel, en kwam in een diepe coma terecht. Zij werd nog in het UMCG opgenomen, maar overleed ruim een dag later, op 15 februari, in het ziekenhuis.

Bertha was een actieve en sociale vrouw, die zich geen moment verveelde. Zij had veel bezigheden. Zij hield van fietsen, en van tuinieren. In het verlengde daarvan bezocht ze ook graag mooie tuinen in de hele provincie, en deed ze aan bloemschikken. Daarnaast verzamelde ze van alles, van theepotten tot krantenknipsels.

Ook had ze altijd veel aandacht voor zieke mensen in haar omgeving. Die kregen een kaartje of een bezoekje. Zij deed ook volop mee aan de activiteiten van de kerk, en was daarin een smaakmaker. Niet alleen de kerkelijke activiteiten, maar ook het geloof in God, speelde een belangrijke rol in haar leven. Uit allerlei knipsels, die ze bewaard had, bleek hoe ze bij alles wat in haar leven gebeurde, op God vertrouwde.

Dat vertrouwen klonk ook door in de dankdienst voor haar leven, die op 20 februari in een volle kerk werd gehouden. Bekende geloofslieden, waar zij zo van kon genieten, zongen we met elkaar. De kleinkinderen staken in de dienst een kaarsje aan voor **opa Piet**, en een van haar zonen las een In Memoriam voor.

Aansluitend aan de afscheidsdienst, hebben wij **Bertha Stol-Bolhuis** begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats van Wirdum, waar zij naast haar man werd begraven.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en zus veel sterkte toe en Gods troostende nabijheid, nu ze niet meer bij ons is. Wij zullen haar missen.

Ds. Peter Elzinga

GEMEENTEAVOND

Het programma voor de gemeenteavond, aansluitend aan de Bidstond voor Gewas en Arbeid op woensdag 11 maart aanstaande ziet er als volgt uit:

Voor de pauze:

- Opening
- Korte presentatie jaarrekening 2019 College van Kerkrentmeesters
- Korte presentatie jaarrekening 2019 College van Diakenen
- Vrijstelling camera

Na de pauze:

- Korte inleiding over de zegen door **ds. Peter Elzinga**
- Rondvraag
- Sluiting

U bent allen van harte welkom!

Els Gelling

BEZOEK BELIIDENIS CATECHISATIE.

Zondag 2 februari was ik, namens de kerkenraad, op bezoek bij de belijdenis catechisatie van **ds. Inge de Rouwe**. Er waren acht catechisanten aanwezig en er waren drie afmeldingen. Deze keer kwam de Apostolische Geloofsbelijdenis aan de orde. Inge vertelde over het ontstaan van deze belijdenis en besprak de opbouw en inhoud hiervan.

Er werden een aantal Bijbelgedeelten gelezen en besproken: 1 Korintiërs 15: 1-6, Jesaja 53, Galaten 1: 1-5, Colossenzen 1: 12-23. Tenslotte werden er nog twee andere geloofsbelijdenissen besproken. Over en weer werden er vragen gesteld en beantwoord.

Ik vond het heel mooi om te zien dat deze catechisanten zo betrokken en geïnteresseerd waren. Het was fijn om te gast te zijn bij deze belijdenis catechisatie!

Margriet Algra.

AUTOVERVOER

Bent u slecht ter been of hindert het slecht weer u om naar de kerk te kunnen gaan dan willen we u erop wijzen dat er mogelijkheden zijn dat een ander gemeente lid u met de auto ophaalt. Neemt u hiervoor contact op met uw wijkdiaken dan kunnen we het vervoer organiseren.

DE SPAAR PUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK

De Voedselbank Groningen voorziet 800 huishoudens wekelijks van voedselpakket, u helpt al mee met het inzamelen van houdbare producten waarvoor hartelijk dank! Helaas kan slechts sporadisch een pak koffie in de voedselpakketten worden gestopt. Daarom vragen we uw hulp met het inzamelen van **Douwe Egberts waardepunten**.

De ingeleverde waardepunten worden ingewisseld voor pakken koffie. Voor ongeveer 500 punten krijgt de voedselbank 1 pak koffie. De waardepunten kunnen ingeleverd worden in de een speciale box die bij de ingang van Menorah staat, helpt u mee?

GIVT-APP - HOE WERKT HET ALS JE TWEE OF MEER COLLECTES HEBT?

We merken dat er veel gebruik gemaakt wordt van de digitaal collecteren, z'n 60 gebruikers per kerkdienst. Maar er is verwarring hoe het werkt met 2 collectes of meer, hieronder de uitleg.

Je geeft van te voren aan in de Givt app dat er twee collectes zijn en per collecte vul je een bedrag in wat je wilt geven. Alleen bij de eerste collecte hoeft je je smartphone bij de collectezak te houden en worden alle collectes in één keer afgeschreven.

In kerkdiensten waar het Avondmaal gevierd wordt is er bij het Avondmaal ook een collecte. Deze collecte moet je dan ingeven als tweede collecte en deze wordt dan in één keer afgeschreven samen met de eerste collecte.



Heb je nog vragen stel ze dan gerust aan de diaconie of de kerkrentmeesters.

Jaap Oudman

RECTIFICATIE

In het **jaarboekje** staat 2 keer een verkeerd telefoonnummer bij **Jaap Oudman** vermeld. Op pagina 11 bij: Diaken/voorzitter Diaconie en bij: college van diakenen. Wilt u in uw jaarboekje het nummer wijzigen in **302 5186?**

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE/ZWO:

- **8 maart (missionair werk): Nederland - Als kerk naar de mensen toe.** Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

- **15 maart (noodhulp): Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog.** De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.
- **29 maart (werelddiaconaat): Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes.** De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. (www.kerkinactie.nl).

SPAARDOOSJES VEERTIGDAGENTIJD (3 MAART - PASEN)

De Diaconie/ZWO heeft spaardoosjes besteld voor de veertigdagentijd. De spaardoosjes zullen tijdens de kindernevendienst van 3 maart worden uitgedeeld aan de aanwezige kinderen. Ook gemeenteleden kunnen aan deze actie gaan deelnemen door een spaardoosje mee te nemen van de boekentafel. In overleg met de kindernevendienst is besloten om de opbrengst te bestemmen voor *“Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana”*.

Hiervoor wordt ook gecollecteerd tijdens de kerkdienst van 29 maart. De spaardoosjes kunnen tijdens de paasdagen worden meegenomen naar de kerk. De Diaconie/ZWO zal ervoor zorgen dat het gespaarde geld samen met de collecteopbrengst van 29 maart goed terecht komt.

PAASGROETENKAART ACTIE (ZONDAG 29 MAART)

De Diaconie/ZWO ondersteunt wederom de jaarlijkse PKN Paasgroetenkaart actie die georganiseerd wordt door o.a. Kerk In Actie en het Protestants Justitiepastoraat. Voorafgaand aan de dienst op 29 maart zullen in totaal 100 Paasgroetenkaarten worden uitgedeeld die vooraf/tijdens de dienst kunnen worden ingevuld (met je naam + een warme, bemoedigende paasgroet in het Nederlands).

Met deze actie worden 100 gedetineerden bereikt die vastzitten in Nederland. Zij ontvangen een dubbele kaart, waarvan 1 door een gemeentelid is ingevuld + 1 blanco (voldoende gefrankeerde) kaart die de gedetineerde zelf mag invullen en opsturen naar zijn/haar dierbare(n). De ingevulde kaarten zullen door de Diaconie/ZWO worden gefrankeerd en verstuurd, zodat de kaarten voor de paasdagen kunnen worden uitgedeeld aan 100 gedetineerden.

DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO JANUARI-FEBRUARI:

- Bijdrage van € 500,- is overgemaakt aan het Kerk in Actie project **“Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen - Myanmar”** met project nr. K001575; Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, voornamelijk etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht.

Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug.

Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmeese migranten en hun gezinnen.

De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst. ([www.kerkinactie.nl / projecten](http://www.kerkinactie.nl/projecten)).

- De collecteopbrengst Kas ACD (Algemene Christelijke Doelen) is met aanvulling overgemaakt aan: **Werkgroep ziekenpastoraat PKN UMCG** (€ 150,-) en **de Rudolphstichting voor De Glind** (€ 200,-).

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Edwin Ottens

College van Kerkrentmeesters

HULP!! (KOSTER)

Inmiddels vinden we het heel gewoon als op zondag de kachel lekker warm is, dat het kerkgebouw netjes is en dat er koffie geschonken wordt na de dienst. Ook als er door de week vergaderingen, koren of andere samenstellingen aanwezig zijn, is het een vanzelfsprekendheid dat de ruimten verwarmd zijn, dat er iemand is waarmee je kunt overleggen, dat er koffie en thee geschonken wordt en dat beamers e.d. klaar staan voor gebruik. Onze gemeente is actief en dat is heel fijn! Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die het mogelijk maken dat we veel dingen als vanzelfsprekend kunnen beschouwen.

Toch kampt het kostersteam al geruime tijd met een tekort aan menskracht. U merkt hier niets van, maar het betekent wel dat er extra inzet gevraagd wordt van de koster en zijn team. Om het werk wat meer en evenwichtiger te verdelen is er minimaal 1 hulpkoster voor een doordeweekse avond nodig.

Helemaal nu **Gerard Zijlema** heeft aangegeven er na dit seizoen mee te stoppen. We zijn **Gerard** ontzettend dankbaar dat hij zich vele jaren heeft ingezet als vrijwilliger voor onze gemeente en begrijpen tegelijkertijd heel goed dat hij een stapje terug doet en het wat rustiger aan wil doen. We wensen **Gerard** heel veel goeds toe en willen hem heel erg bedanken voor zijn inzet!

OPROEP!

Voelt u zich/voel jij je geroepen, heeft u/heb je de tijd en draagt u/draag je onze gemeente een warm hart toe?

Meld u zich/meld je dan aan als hulpkoster van onze gemeente.

De inzet is 1 avond per week (of nader af te stemmen).

Hiervoor is onze koster **Wildrik Burema** te benaderen, tel. 050-364 21 50
of via het mailadres w.burema52@gmail.com.

We hopen op uw/jouw steun zodat we u/jou en de gemeente nog lang kunnen blijven bedienen!

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE (VVB)

Van het te verwachten bedrag van € 109.000, - is al ruim € 107.000, - toegezegde VVB binnen. We hebben goede hoop dat in ieder geval de begroting met deze toezeggingen gehaald wordt, want nog niet alle antwoordformulieren zijn terugontvangen. Iedereen die zich voor de actie Kerkbalans 2020 heeft ingezet èn alle gevers hartelijk dank!

JAARREKENING 2019

De jaarrekening van 2019 is opgesteld en bij deze uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel gevoegd. Op de gemeenteavond woensdag 11 maart a.s. zal **Harry Horne-man**, penningmeester, een korte toelichting geven.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap



Jeugdpagina

BLISTER

Ben jij tussen de 16-100 jaar, houd jij van een feestje en vind je het leuk om deze ook te organiseren? Kom dan het Blisterteam versterken! Wij organiseren elke maand een Blisteravond voor iedereen van 16+ en vergaderen daarnaast maar één keer per maand. Als het bestuur niet versterkt gaat worden, moet het bestuur in overleg gaan of de gezellige Blisteravonden nog wel door kunnen gaan. Dit zou jammer zijn!

Neem bij vragen of interesse gerust contact op met **Louise van der Goot of Rozemijn Wiersema**. Daarnaast kan er ook contact gezocht worden via de @Instagram/@Facebook van Blister. We horen graag van jullie!

Rozemijn Wiersema



Wie gaat er mee naar Opwekking?

Van **vrijdag 29 mei t/m maandag 1 juni 2020** organiseert Opwekking voor de 50e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. In de loop der jaren is deze gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren.

Vorig jaar kwamen meer dan 60.000 mensen naar de polder, onder wie meer dan 21.000 kampeers. En 1 van die kampeervelden was het Ten Boerster-veld! Met een groep van ca. 70 Ten Boersters uit verschillende kerken en van verschillende leeftijden hebben we een prachtig weekend beleefd, vol muziek, goede sprekers, persoonlijke gesprekken, gezelligheid, en Gods Geest! En daarom willen we ook dit jaar weer met een groep vanuit Ten Boer naar Opwekking gaan.

Thema van dit jaar is: *“Het komt door ZIJN naam”* en, zegt Petrus: *“door het geloof in ZIJN naam”*. Er is kracht en autoriteit in de naam van Jezus! Alles wat God in de voorbije vijftig jaar in en door Opwekking heeft gegeven - het komt door ZIJN naam. Alle mensen die Jezus hebben leren kennen tijdens één van de Pinksterconferenties - het komt door ZIJN naam! Of die genezen zijn, of vervuld met zijn Geest - het komt door ZIJN naam!

Maar niet alleen de zegen van het verleden komt door ZIJN naam, ook alles wat we verwachten voor de Pinksterconferentie 2020 en de toekomst zal komen door ZIJN naam. En die naam, dat is de naam boven elke andere naam, het is de naam van Jezus! **Het. Komt. Door. ZIJN. Naam.**

Als je mee wilt gaan en ook een plekje wil op het Ten Boerster-veld, dan zijn dit de "spelregels":

- Meld jezelf aan als kampeerder via www.opwekking.nl, dit kan vanaf 1 februari. Als je je vroeg aanmeldt, heeft de groep meer kans op een mooie plek op het kampeerterrein.
- Een mooie plek op het terrein wordt ook bepaald door het aantal medewerkers/vrijwilligers in de groep. Denk er dus ook over na of je als vrijwilliger je steentje kan/wil bijdragen aan de conferentie. Vorig jaar hebben we bv een collecte gedaan als groep, maar je kan ook helpen in de catering, schoonmaak, uitdelen van materialen, verkeersregelaar, etc.
- Meld je aan bij **Ingrid Oudman** (ingridoudman@home.nl) of **Martine Huijzer** (huijzerwietsma@gmail.com) door je bevestigingsmail van Opwekking door te sturen,
- **Ingrid en Martine** zorgen ervoor dat we als groep aangemeld worden, dit moet begin mei.

Als je niet mee gaat kamperen, maar wel graag een dag op Opwekking wil mee maken, ben je van harte welkom op ons Ten Boerster-veld! Laat je het ons even weten als je langs wil komen? Dan geven we het veldnummer door.



DONDERDAG 12 maart 2020 verzorgt **ds. S. Bijl** uit Groningen de middag voor ons met verhalen en muziek uit het Jodendom.

Gasten zijn van harte welkom.

We vergaderen in Menorah van 14.30 tot 16.30 uur.

Voor vervoer kunt u bellen voor 12.00 uur naar **mevr. A. Kooistra-Medema**,
tel. nr. 050-302 2185

Anneke Warris



Sinds 1 januari 2020 begint het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een dagelijkse podcast, 'Dagvers'. De podcast opent met de Bijbeltekst van de dag uit het NBG-leesrooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en een vraag of opdrachtje om mee te nemen de dag in.

'Podcasts zijn een mooie manier om de Bijbel dichtbij mensen te brengen', zegt uitgever Stefan van Dijk van het NBG. 'Een Bijbeltekst komt heel anders binnen wanneer je ernaar luistert dan wanneer je de passage leest. We zijn er enthousiast over en hopen dat 'Dagvers' mensen helpt om elke dag met de Bijbel te leven.'

In de podcast wordt de *Bijbel in Gewone Taal* gebruikt. Luisteren naar *Dagvers* duurt ongeveer drie minuten. Aanmelding kan via Spotify en andere podcast-apps. Meer informatie is te vinden op: www.debijbel.nl/dagvers

Lija Biewenga



Nieuws en een oproepje van Mens voor Mens!

Beste allemaal, onlangs hebben we alle dakgoten van de Bloemhofhuisjes weer schoongemaakt. Een dankbare klus, een ochtend in weer en wind met altijd een leuke opbrengst en blijde mensen!

Ook komende zomer zijn we voornemens af te reizen naar **het kindertehuis in Hongarije** en wel van **11 tot en met 21 juni!!** Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan informeren we je graag over deze dankbare, onvergetelijke reis. We zijn op zoek naar mensen die hun hand niet omdraaien voor kluswerk, maar ook mensen die het leuk vinden om met de bewoners iets te ondernemen kunnen we goed gebruiken. Denk aan een middagje dierentuin, knutselen, spelletjes spelen etc....

Heb je interesse? Dan mag je gerust mij, of één van de andere commissieleden een keer aanschieten in de kerk, mailen of bellen. Hopelijk wordt onze enthousiaste groep vrijwilligers zo nog een beetje uitgebreid.

Een hartelijke groet namens Mens voor Mens,

Teije van Dijk

Vespers in de Kloosterkerk

In veertigdagentijd is er in de Kloosterkerk elke woensdag om 19:00 uur een vesper. Dit is een korte viering waarin een psalm gezongen en gelezen wordt en een tekst centraal staat. Er is stilte, gebed en muziek. Op deze manier willen we ons voorbereiden op Pasen.

Voorafgaand aan de vesper is er om 18:30 uur, voor wie dat wil, een sobere maaltijd van soep en brood. Met elkaar spreken we af wie de volgende week soep zal maken. We zoeken elkaar op, en delen met elkaar.

Data: 26 februari, 4, 1, 18, 25 maart, 1 en 8 april.

Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan mee te doen!

Als thema van de vespers hebben we dit jaar gekozen voor teksten van **Dietrich Bonhoeffer**.

Bonhoeffer was predikant in Nazi-Duitsland. Al in 1933 nam hij openlijk stelling tegen de maatregelen die de nationaalsocialistische regering tegen de Joden had afgekondigd. In die tijd viel de Duitse kerk uiteen in een deel dat zich achter de beslissingen van de staat schaarde en een deel dat ondergronds verderging onder de naam *Bekennende Kirche* (Belijdende kerk). Bonhoeffer koos hierin zijn eigen weg: het politieke verzet. Hij werd gevangengezet en op 9 april 1945 ter dood gebracht. Zijn laatste woorden waren: *'Dit is het einde – maar voor mij is het juist het begin van het leven'*.

In zijn denken verbond **Dietrich Bonhoeffer** een grote eerlijkheid als modern mens met een radicaal geloof in Jezus Christus. Jezus was voor hem hét voorbeeld van *'een mens voor andere mensen'*. En als kerk blijven we volgens **Bonhoeffer** ook alleen maar trouw aan onze opdracht als we een *'kerk voor de ander, voor de wereld'* zijn.

De teksten die wij zullen lezen zijn zowel een uitnodiging als een uitdaging om de werkelijkheid van ons leven onder ogen te zien en naar antwoorden te zoeken die standhouden in de mallemolen van de tijd. Zodat we uiteindelijk ons doel zullen bereiken – Pasen: opstanding!

Ria Ziengs, Kloosterkerk Ten Boer.

Kerkelijke agenda



Zaterdag	29 februari	Blisteravond/ Blister	20.30 uur
Zondag	1 maart	Moment van gebed	08.30 uur
Zondag	1 maart	Koffiedrinken na de dienst.	
Zondag	1 maart	World Servants	20.00 uur
Maandag	2 maart	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Dinsdag	3 maart	Catechisatie 16 +	19.30 uur
Dinsdag	3 maart	Vergadering Blisterbestuur	20.00 uur
Vrijdag	6 maart	Huisband/ Blister	20.00 uur
Zondag	8 maart	Catechisatie/ Inge	11.00 uur
Maandag	9 maart	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Dinsdag	10 maart	Moderamen	19.45 uur
Woensdag	11 maart	Bidstond/ Gemeenteavond	19.30 uur
Donderdag	12 maart	P C O B	14.30 uur
Vrijdag	13 maart	Impact/ Blister	19.00 uur
Zondag	15 maart	Huisband/ Blister	19.30 uur
Maandag	16 maart	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Maandag	16 maart	Gespreksgroep Bouwstenen Bijbel School	20.00 uur
Zondag	22 maart	Catechisatie/ Inge	11.00 uur
Maandag	23 maart	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Maandag	23 maart	Commissie van kerkrentmeesters	19.45 u
Zondag	29 maart	Catechisatie/ Inge	11.00 uur
Maandag	30 maart	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Maandag	30 maart	Toerusting avond	19.00 uur
Woensdag	1 april	Kerkenraad	19.45 uur
Vrijdag	3 april	Huisband/ Blister	19.30 uur
Zaterdag	4 april	Concert Volharding	19.00 uur
Zaterdag	4 april	Blisteravond/ Blister	20.30 uur
Zondag	5 april	Moment van gebed	08.30 uur
Zondag	5 april	C J V/ Blister	19.30 uur
Maandag	6 april	Catechisatie 12/13-jarigen	19.00 uur
		14/15-jarigen	20.00 uur
Dinsdag	7 april	Diaconie	19.30 uur

Kerkelijke mutaties

OVERLEDEN:

Br. K.H. Toren, in de leeftijd van 90 jaar.

Zr. L.J. Stol-Bolhuis, in de leeftijd van 80 jaar.

VERHUISD:

Rianne Woldijk

Anniek Huijzer

Tom Norden

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Fam. A.F. Kingma-Post

VERTROKKEN:

Br. J. Afman

Dankbetuiging



Hartelijk dank, ook namens **Henk**, voor de prachtige bloemen uit de kerk en de vele kaarten voor mijn verjaardag.

Corrie van Bijssum

"Van dag tot dag draagt Hij ons" Psalm 68:20

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de vele liefdevolle blijken van medeleven, in bloemen, kaarten en gebed, tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze geliefde **Tineke Knol-Mook**. Het heeft haar en ons goed gedaan deze verbondenheid met u te mogen ervaren.

Hartelijke groet en dank,

**Albo, Nick & Anieta en Bram Knol,
Wiemer en Foktje Mook en
Alida & Peter Rus-Mook en kinderen**

De bloemen uit de kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 26-01 **Jan Rodermond**, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis en ter bemoediging naar **Jacco Dekens**.
- 02-02 **Zr. J. Laan-Bakker**, in verband met haar 80^{ste} verjaardag.
- 09-02 **Zr. J. Holt-Schilthuis**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis
- 16-02 **Zr. A. Winter-Slager**, in verband met haar 82^{ste} verjaardag.
- 23-02 **Eva Norden en Mart van Sleen**, hun dochtertje **Isa** is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis



Verjaardagen

N.B. In plaats van geboortjaar wordt nu datum verjaardag en leeftijd vermeld.

- 01-03 77 **T.T. Helmantel - Wessels**
- 03-03 75 **A. Kooistra - Medema**
- 09-03 80 **A.L. Dijk - Bos**
- 15-03 83 **T. Zijlema - Roeters**
- 16-03 77 **H. Rodermond**
- 19-03 74 **M.J. Tempel**
- 20-03 76 **J. van der Woude**
- 20-03 75 **K.E. Huisman**
- 24-03 88 **J. Hogendorf**
- 29-03 87 **G.S. Vast**
- 29-03 82 **R. Jongsma - Martini**
- 10-04 86 **G. Entjes- Nijburg**

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

01-01	Kerk	73,62
05-01	Kas ACD	216,60
12-01	Kerk	234,70
19-01	Diaconie	243,31
19-01	Onderhoudsfonds	185,30
26-01	School-Kerk	640,78

Deurcollecten

01-01	Bloemen	46,00
05-01	Kerk	91,35
12-01	Bloemen	84,25
19-01	Kerk	108,35
26-01	Bloemen	92,70

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk

Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2019	1.611,82
Ontvangen bijdragen	870,00
<u>Nog te ontvangen toezeggingen over 2019 per 31-01-2020</u>	<u>741,82</u>
<u>Toegezegd voor 2020</u>	105.452,50
Extra ontvangsten	418,82
<u>Totale bijdragen 2020</u>	105.871,32
Ontvangen bijdragen	9.682,58
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2020</u>	<u>96.188,74</u>

Zending en Werelddiakonaat

Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2019	739,00
Ontvangen bijdragen	135,00
<u>Nog te ontvangen toezeggingen over 2019 per 31-01-2020</u>	604,00

<u>Toegezegd voor 2020</u>	9.010,00
Extra ontvangsten	0,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	9.010,00
Ontvangen bijdragen	385,00
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2020</u>	8.625,00

Evangelisatie

Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2019	494,00
Ontvangen bijdragen	100,00
<u>Nog te ontvangen toezeggingen over 2019 per 31-01-2020</u>	394,00

<u>Toegezegd voor 2020</u>	6.293,00
Extra ontvangsten	0,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	6.293,00
Ontvangen bijdragen	210,00
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2020</u>	6.083,00

Dienstenrooster:

1 maart 09.30 uur Spreker **Jeroen van 't Hecke Stichting Longlife**

Voorganger **Ds. I. de Rouwe**
Organist **F. Reitsema**
Koster **M. van der Meulen**
Beamer **Willem Hoekstra**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
-voordeur **Fedde Langereis en Isa van Dijken**
-Menorah **Jelmer en Marit Schaaphok**
Kinderoppas **Hélène Muilwijk, Lourien Dekens en Joëlle Cappon**

8 maart 09.30 uur **40 dagen tijd**

Voorganger **Ds. I. de Rouwe**
Organist **B. Geuchies**
Koster **W.P. Burema**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Missionair werk Nederland
Deurcollecte Kerk
-voordeur **Samuel Uit Oude Groeneveld en Timo Werkman**
-Menorah **Noa en Levi van Dijk**
Kinderoppas **Nicole Heidema, Rosa Boer en Elisa Werkman**

11 maart 19.30 uur **Bidstond**

Voorganger **Ds. I. de Rouwe**
Organist **J. Wolfs**
Koster **A.H. Vriezema**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds

15 maart 09.30 uur

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **F. Reitsema**
Koster **M. van der Meulen**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Noodhulp Zuid Sudan
Deurcollecte Kerk
-voordeur **Danique Huijzer en Daniël Elzinga**
-Menorah **Mats van Vliet en Daniël Medendorp**
Kinderoppas **Margot Dekens, Lyanne Langereis en Yara de Kam**

22 maart 09.30 uur

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **B. Geuchies**
Koster **A.K. Wietsma**
Beamer **Els Gelling**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
-voordeur **Lucas en Tim Medendorp**
-Menorah **Tess en Noa Turkstra**
Kinderoppas **Jolanda Cappon, Rosalie Huijzer en Romee van Vliet**

28 maart 16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof

29 maart 09.30 uur

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **J. Wolfs**
Koster **A.H. Vriezema**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Werelddiaconaat - Ghana
2e Onderhoudsfonds
Deurcollecte Kerk
-voordeur **Jesse en Sennah Muilwijk**
-Menorah **Tara en Henriëtte Muilwijk**
Kinderoppas **Eliza Muilwijk, Marlou Vogd en Jolein Huijzer**

5 april	09.30 uur
Voorganger	Ds. B.J. Diemer Bedum
Organist	F. Reitsema
Koster	W.P. Burema
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds
-voorkeur	Eline Hummel en Eva Sikkema
-Menorah	Joas en Thirza Sikkema
Kinderoppas	Hilda Bulthuis, Lian Sikkema en Thijs Tebbens

10 april	19.30 uur Goede Vrijdag m.m.v. Chr. Vocaal Ensemble
Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	B. Geuchies
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	<u>GÉÉN COLLECTE !!!!!</u>

12 april	9.30 uur 1^e Paasdag - Belijdenisdienst
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga
Organist	J. Wolfs
Koster	M. van der Meulen
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kinderen in de knel
Deurcollecte	Kerk
-voorkeur	Fedde Langereis en Isa van Dijken
-Menorah	Jelmer en Marit Schaaphok
Kinderoppas	Astrid Hoekstra, Sara Werkman en Eline Bolt

13 april	10.00 uur 2^e Paasdag - Paaszangdienst
Organist	J. Wolfs
Koster	A.H. Vriezema
Collecte	Jeugdraad
Deurcollecte	Kerk



*Nu is het feest
nu is de strijd gestreden
want Jezus Christus
overwon de dood.*

*Roep het uit
en schreeuw het van de daken
Jezus is opgestaan
Hij is oneindig groot.*

*Nu heeft de dood het niet meer voor het zeggen
nu is het slechts een doorgangspoort
die toegang geeft tot eeuwig leven
want Jezus leeft, Hij heeft het laatste Woord!*

GEZEGENDE PAASDAGEN

My Place of Peace mijn gedichten

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 2 april a.s.** voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: **nvkenk@pkntenboer.nl**
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.
N.v.K. en K. zal verschijnen op 9 april, 14 mei en 2 juli 2020

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: **nvkenk@pkntenboer.nl**