

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 3 - 2020

ADRESSENLIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

pe.elzinga@planet.nl en

freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Tevens postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum
en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 1^e en 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,

9791 BB Ten Boer 050- 302 3564

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,**

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,

9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.”
(1 Petrus 1:3)

Het is wel wat vreemd om zondag het Paasfeest te vieren in een lege kerk. Maar uitzonderlijke tijden vragen nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen. Dat hebben we te accepteren. Toch doet het mij wel een beetje pijn. Als de coronacrisis er niet was geweest, hadden we in onze kerk met Pasen mogen vieren dat zes jonge mensen openbare belijdenis van hun geloof hadden gedaan, en hadden we samen de prachtige Paasliederen uit volle borst kunnen zingen, zodat de muren ervan trilden. Ontroerend mooi vind ik dat, om zo samen je geloof te beleven.

Maar dit jaar gaat het allemaal anders. Toch kunnen uit een moeilijke crisis ook goede dingen voortkomen. Het helpt mij om me te bezinnen op zaken, die ik altijd vanzelfsprekend heb gevonden. Natuurlijk is Pasen fijn. Een vrij weekend, blijde mensen, een volle kerk en enthousiaste liederen. Maar wat houd je over, als dat allemaal niet mogelijk is?

De apostel Petrus spreekt, vele jaren na de gebeurtenissen van Goede Vrijdag en Pasen, over de impact die deze gebeurtenissen op hem hebben gehad. In de evangeliën lezen we dat Petrus moet huilen na zijn verloochening van Jezus, hoe hij het maar moeilijk kan geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan, en hoe er afstand is ontstaan tussen Petrus en Jezus, totdat Jezus hem opnieuw in dienst nam. Hoe kan het ook anders. Als er zulke ingrijpende dingen gebeuren, kun je niet verwachten dat mensen rustig en beheerst reageren. Het is een achtbaan van emoties voor alle leerlingen van Jezus, en in het bijzonder voor Petrus.

In de eerste brief van Petrus, ontmoeten wij een ander mens: ouder, wijzer, rustiger, en met meer aandacht voor de theologische doordenking, van alles wat hij heeft gezien en meegemaakt. De betekenis van Goede Vrijdag en Pasen is niet in één keer te vatten. Dat moet groeien. Petrus spreekt tot de christenen in Klein-Azië (het huidige Turkije), die het moeilijk hebben. We weten niet zeker of er toen sprake was van een christenvervolging vanuit de overheid, maar in elk geval ervaren de christenen tegenwerking, onverdraagzaamheid, onbegrip en uitstoting.

Petrus bemoedigt hen door te wijzen op wat hij zelf heeft ontdekt. Omdat wij weten dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, hebben wij altijd hoop, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Wij leven in die hoop. Je zou ook kunnen zeggen, dat dit geen hoop is die komt en gaat, maar als een rode draad door ons leven mag lopen.

Die hoop is gebaseerd op twee dingen. Allereerst mogen we weten dat wij een barmhartige God hebben, die ons heil en onze redding voor ogen heeft, en dit door Jezus Christus ook mogelijk heeft gemaakt. Kunnen wij onveranderd blijven, als we werkelijk gaan beseffen hoeveel God van ons houdt?

In de tweede plaats zijn wij als christenen met onze Heer Jezus Christus verbonden. Wat voor Hem geldt, geldt ook voor ons. Als wij nu moeten lijden omwille van ons geloof, denken we aan het kruis van Jezus. Daarmee mag ook de hoop in ons groeien dat wij deel zullen krijgen aan Zijn opstanding.

De betekenis van Pasen is niet afhankelijk van onze beleving, hoe mooi die ook kan zijn. Het gaat dieper dan dat, veel dieper.

Ds. Peter Elzinga

Veertig dagen -

Veertig dagen de kruisweg door
in Jezus spoor
veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op Hem lijken
veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen
dagelijks schuld belijden
met de zonden strijden

Veertig dagen mee
naar Gethsémané
bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht
vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan
veertig dagen verwondering
stille in bezinning

Veertig dagen bidden
om Jezus in ons midden
veertig dagen geloof opwekken
meer van Jezus ontdekken
veertig dagen waken
een geloofsreis maken
veertig dagen dichterbij Hem
volg Zijn stem

Veertig zinnen

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis heen
in aanbidding
we horen Zijn smeking
Mijn God, Mijn God
waarom verlaat U Mij
wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou

Dat Hij gestorven is
Hij koos de duisternis
voor het licht
geeft ons Hemels uitzicht
veertig dagen kwetsbaar
eeuwig dankbaar
voor het wonder
van genade zo bijzonder!

Leo Heuvelman
christelijkegedichten.com



VANUIT DE PASTORIE

Om u de waarheid te zeggen, had ik nooit verwacht in een situatie terecht te komen, als waar wij ons nu in bevinden. Leek het coronavirus eerst nog geruststellend ver weg, ineens bleek er een brandhaard ook in Europa te zijn, in Noord-Italië. Nog geen maand geleden leefden we als we altijd gedaan hadden, en nu ineens lijkt alles veranderd.

Scholen dicht, veel mensen werken thuis, of wachten tot ze weer aan het werk mogen, en veel ouderen en gehandicapten in verpleegtehuizen, of zelfs in Bloemhof, mogen niet meer bezocht worden. Niet in de laatste plaats zijn de kerken gesloten en hebben we geen reguliere kerkdiensten meer. Het is een rare ervaring. Wat ik met name mis, is het gewone menselijke contact. Het leek zo vanzelfsprekend, dat dat altijd mogelijk was.

Als gezin hebben wij nog weinig te klagen. Zelf ben ik goed hersteld van mijn longembolie, en wij hebben een mooie, grote pastorie, waarin wij goed kunnen wonen en werken. Met de kinderen en beide ouders altijd thuis, is ruimte in veel huishoudens schaars geworden. Dat, gecombineerd met onzekerheid en het feit dat je nergens heen kunt, kan gemakkelijk spanning en irritatie opleveren. Anderen leven juist in een leeg huis, en ontvangen nooit meer bezoek.

Met alle aandacht naar de behandeling van zieke mensen met het coronavirus, moeten veel mensen noodgedwongen voor onbepaalde tijd wachten op een behandeling of operatie. Ook verschillende gemeenteleden hebben daar mee te maken. En dan hebben we het nog niet eens over examens die niet door kunnen gaan. Veel jongeren zijn daarover in onzekerheid. Hoe kunnen we gemeente zijn in deze tijd, waarin iedereen opgesloten zit in eigen huis? Ons jaarthema is "*gemeente als lichaam van Christus*". Hij is het hoofd van de kerk, en Hij verbindt ons met elkaar, ook als wij niet meer in de kerk samen kunnen komen, en catechese en vergaderingen zijn gestopt.

Dankzij de moderne technische hulpmiddelen vinden we nieuwe manieren om onze verbondenheid vorm te geven. Daarom kunnen we toch kerkdiensten blijven verzorgen, al is het dan in een lege kerkzaal, die mensen thuis via onze website kunnen bekijken. Pastoraat gebeurt met een kaartje of een telefoontje.

En er komen prachtige initiatieven op, om elkaar in deze lastige tijd te bemoedigen. Ik denk dan aan Studio Hoop, die elke dag vanuit Menorah een uitzending verzorgt, en waarin gemeenteleden elkaar vanuit hun eigen geloof, willen bemoedigen, met een praatje, met muziek en met gebed.

Zolang als deze bijzondere situatie duurt, zullen we blijven werken om zó gemeente te zijn. Ik wil u allemaal bedanken voor uw betrokkenheid, initiatieven en onderlinge meeleven.

Bovenal mogen we verbonden blijven met onze Heer Jezus Christus. Dat kan geen coronavirus van ons afpakken. Dat geeft mij rust. Door alle tijden gaat Hij met ons mee, en zal ons niet alleen laten.

Hebt u behoefte aan contact, schroom dan niet om uw ouderling of om ons te bellen. Houd moed, houd geloof, en vergeet elkaar niet.

MEELEVEN EN OMZIEN

In deze tijd van coronacrisis is het soms lastig om een actueel overzicht te geven van de zieken in onze gemeente, en wie in het ziekenhuis hebben gelegen. Veel behandelingen en operaties zijn vanwege de corona uitgesteld voor onbepaalde tijd. Dat is een nare bijkomstigheid van de situatie waarin wij ons bevinden. Als je veel pijn hebt, of je bent onzeker of het uitstellen van een behandeling niet ten koste gaat van je gezondheid, kan deze periode lang duren.

Al heb ik nog niet gehoord dat gemeenteleden zelf door corona zijn getroffen, in elk geval wel familieleden van gemeenteleden. Al is ons zorgsysteem niet perfect, toch is het normaal gesproken wel een van de beste van de wereld. Dat merken wij nu, nu veel zorg problematisch wordt. We worden allemaal opnieuw bepaald bij het feit dat gezondheid zeer belangrijk is, en nooit vanzelfsprekend.

In elk geval is **zr. A. Dijkstra-Friso**, weer naar Ten Boer gekomen vanuit verpleeghuis “*De Twaalf Hoven*” in Winsum, waar zij een aantal weken is geweest. Zij is echter niet teruggekeerd naar haar huis, maar verblijft in Bloemhof, waar zij de zorg kan krijgen die zij nodig heeft.

De behandeling van **Jacco Dekens**, gaat in elk geval nog wel door. Zo is hij de afgelopen periode weer een aantal dagen in het ziekenhuis van Utrecht geweest.

Laten we proberen elkaar **moreel** (houd de hoop levend en bemoedig elkaar), **spiritueel** (er is meer dan corona; juist in deze tijd is het goed om God te zoeken, en ons geloof en onze geloofsvragen met elkaar te delen) en **praktisch** (b.v. boodschappen of medicijnen voor iemand halen) tot steun te zijn, en elkaar in onze gebeden op te dragen aan God.

Ds. Peter Elzinga

Ontroerend Coronalied | Door jongeren geschreven en uitgevoerd.

Melodie: "Samen in de Naam van Jezus"

1. Heere God wij komen tot U
in een bange donkere tijd,
heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd.
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

2. Heer, wij mogen niet naar school toe
en naar onze vriendjes thuis.
Wilt U voor hen blijven zorgen,
denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam,
alleen in hun eigen huis.
Wilt u hen een bezoekje brengen,
misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

4. Wilt U voor de dokters zorgen,
en voor allen in de zorg?
Geeft u wijsheid en veel liefde,
toon Uw Vaderlijke zorg!
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos
en verdienen nu geen geld.
Heer, U weet, dat geeft veel zorgen,
we voelen ons zo erg geveld!
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

6. Leer ons in Uw woord te lezen,
help Uw knechten, elke keer.
Om Uw woord, ook nu, te brengen,
breng het in onz' harten Heer'!
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer'.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer

7. Heer', ik mag toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt u daarom naar ons luisteren?
Hoor, verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman,
U bent toch de sterke God!
Brengt U dan Uw eigen vrede,
wees bewogen met ons lot!

Verslag gemeenteavond 11 maart 2020

Opening: De voorzitter opent de avond met gebed.

Korte presentatie jaarrekening 2019 College van kerkrentmeesters:
door **H. Horneman**

- Er wordt door het college gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het onderhoud voor de komende jaren zal in kaart gebracht worden, dit o.a. om tot een regelmatige spreiding van de kosten te kunnen komen.
- Voor zowel Menorah als Blister geldt geen WOZ-waarde, hiervoor wordt dan ook een symbolisch bedrag van elk één euro op de balans gezet.
- Onderhoudsfonds orgel: dit item wordt meegenomen ter bespreking in het college van kerkrentmeesters in overleg met de organisten.
- Begroting 2020: deze is tijdens dankdag 2019 al vastgesteld en wordt niet meer gewijzigd.

Korte presentatie jaarrekening 2019 College van diakenen: door **E. Ottens**

Geen opmerkingen of vragen.

Pauze

Vrijstelling camera:

Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er bezwaren zijn indien de camera's wat meer laten zien van de kerk dan tot nu toe gedaan wordt tijdens uitzenden van de kerkdienst. (Er zal niet worden ingezoomd). Dit is om betrokkenheid te vergroten van de mensen die thuis de dienst meebelevan. Aangegeven wordt dat hierbij wel van belang is dat er duidelijk aan bezoekers kenbaar gemaakt wordt, dat er opnames tijdens de dienst gemaakt worden. Op dit moment wordt al bij iedere ingang gemeld, dat er filmopnamen gemaakt worden.

Er kan geconcludeerd worden dat er geen bezwaren zijn bij de aanwezigen mits men zich aan de regels op de wet van de privacy houdt. Geopperd wordt nog om vrije zones in de kerk te creëren waar niet gefilmd wordt, zodat bezoekers de keuze hebben. Evt. kan er nog geïnformeerd worden hoe e.e.a. is geregeld bij bijv. Nederland Zingt. Ook zal er worden nagedacht hoe e.e.a. op te nemen in het privacy protocol.

Rondvraag: Geen punten voor de rondvraag.

Sluiting: We sluiten de gemeenteavond af met het zingen van lied 538: 1 en 4. Aanwezig op de gemeenteavond ongeveer 55 gemeenteleden.

Els Gelling, scriba

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE/ZWO:

- **12 april (kinderen in de knel): India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.** In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.
- **3 mei (noodhulp): Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram.** Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien.

Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo'n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria (www.kerkinactie.nl).

PAASGROETENACTIE

Door de Coronacrisis kon de geplande paasgroetenactie op zondag 29 maart niet doorgaan. Daarom heeft de diaconie dit jaar de Paasgroetenkaarten, 110 dubbele en 10 enkele kaarten, zelf voorzien van een warme paasgroet. Hierdoor is het toch nog mogelijk om vóór de paasdagen een kaart te sturen naar 120 gedetineerden.

SPAARDOOSJES VEERTIGDAGENTIJD

Ook de spaardoosjes die zijn uitgedeeld tijdens de Kindernevendienst op zondag 3 maart jl., kunnen nu helaas niet worden ingeleverd tijdens de paasdienst. Graag de doosjes bewaren en meenemen wanneer de reguliere kerkdienst weer plaats gaat vinden. M.a.w. we krijgen meer tijd om door te sparen voor "*Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana*". De Diaconie/ZWO zal ervoor zorgen dat het gespaarde geld samen met de collecteopbrengst van 29 maart goed terechtkomt.

DONATIES VANUIT DIACONIE/ZWO MAART - APRIL:

Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan een 2-tal noodhulpprojecten van Kerk in Actie:

- **“Opvang van Rohingya-vluchtelingen – Bangladesh”** met project nr. **N000703**; Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO-toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.
- **“Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen – Libanon”** met project nr. **N000600**; De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerkkerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. ([www.kerkinactie.nl / projecten](http://www.kerkinactie.nl/projecten)).

De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een gift van **€ 200,-**:

- **SOS-kinderdorpen**. Organisatie die zich richt op het voorkomen dat kinderen in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten. Kinderen zonder ouders of veilig thuis krijgen een nieuw thuis in een van onze SOS kinderdorpen. Hier groeien deze kinderen op in een SOS-familie met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS-moeder, totdat zij op eigen benen kunnen staan. (www.soskinderdorpen.nl);
- **Stichting Vrienden Van de Hoop**. De Hoop helpt mensen die worstelen met verslaving of psychische problemen. Vanuit onze Bijbelse missie zien wij om naar kinderen, jongeren en volwassenen. Wij geloven niet in hopeloze gevallen! (www.vriendenvandehoop.nl).

De HA-collecteopbrengst van 9 februari met bestemming Bartiméus is aangevuld tot een bedrag van € 500,-. Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Edwin Ottens

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters

Onderhoud

Er zijn een paar onderhoudswerkzaamheden gedaan. Het eerste stapje naar het duurzaam maken van de kerkgebouwen is gezet: de verlichting in de kelderruimte is vervangen door ledverlichting. De lijnverlichting achter in de kerkzaal volgt binnenkort.

Collecten via 

Ook nu de erediensten alleen online te volgen zijn, zijn er collecten. Er wordt veel gebruik gemaakt van de Givt app. Dank daarvoor! Voor als u de app nog niet heeft, volgt hieronder een korte uitleg:

De Givt app is te downloaden in de Google Play Store (Android toestellen), de App Store (Apple toestellen) of de QR-code te gebruiken:



Voor het geven van een bijdrage uit de lijst kunt u/kun je de volgende stappen volgen:

1. Open de app
2. Kies het bedrag dat u wilt/je wil geven.
(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat u/je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies uw/je bedrag voor de derde collecte).
3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de lijst
4. Vul 'Ten Boer' in bij het zoekbalkje
5. Selecteer 'Geref. Kerk (PKN) Ten Boer' en toets onder in je scherm op geven.
6. Druk tot slot op "volgende" om de gift te voltooien.

Thuis geven via **Givt** app



Heeft u/heb je vragen over Givt, dan kun je contact opnemen met iemand van de Diaconie of van het College van Kerkrentmeesters.

Uw/jouw bijdrage aan de collecten kunt u/kun je ook overmaken op het IBAN-bankrekeningnummer NL94 RABO 0306 357 925. Graag daarbij de datum van de collecte vermelden en om welke collecte het gaat.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap



Mensen.....

die onze 16+ jongeren een warm hart toedragen

die het fijn vinden
luisteren
die het fijn vinden om
te bidden
die het fijn vinden om
gaan naar wie God is
die de jongeren graag



naar onze jongeren te
voor en met de jongeren
met jongeren op zoek te
laten ontdekken welk

plaats God in hun leven heeft

die het helemaal zien zitten om die zoektocht met onze jongeren aan te gaan
en dat allemaal onder de bezielende leiding van Gods Heilige Geest

en nee....

je hoeft niet heel veel Bijbelkennis te hebben
en je hoeft niet overal een antwoord op te hebben
wij garanderen je, het is niet altijd even gemakkelijk, soms zal het even stil vallen
en soms zal er een traantje vloeien. Maar het levert zoveel mooie en waardevolle
gesprekken op. Een verrijking ook voor jezelf.

Tot slot nog dit:

Catecheet zijn van een 16+ groep is eigenlijk het allermooiste plekje in het
kerkenwerk, nu na 10 jaar komt die **ein-de-lijk** vrij...

Dus schroom niet langer, meld je aan onze jeugd is het waard!

Peter-Edward 06-1509 3279 en of

Hennie 06-2899 9994

VAN DE KINDERNEVENDIENST

De afgelopen weken hebben we geen kindernevendienst kunnen geven. De komende weken zullen we ook nog thuis moeten blijven. Geen wekelijks moment meer in de kerk voor en met de kinderen dus, om samen met de leiding naar een mooi Bijbelverhaal te luisteren, te zingen, te knutselen en te bidden. Daar hebben we iets op bedacht! Iedere zaterdag zal er een **Studio Hoop kindernevendienst-editie** online gezet worden. Hierin gaan we samen bidden, vertellen we een Bijbelverhaal, geven we tips om thuis mee aan de slag te gaan en gaan we met elkaar zingen. Kijken jullie mee?

Nog een leuke tip: op de site van www.creatiefkinderwerk.nl wordt er door **Matthijs Vlaardingerbroek** wekelijks een erg leuk kinderprogramma aangeboden, met video's, goocheltrucs, proefjes en knutsels. Hierdoor kunnen kinderen thuis op een leuke manier ook iets doen met een Bijbelverhaal en geloven.

Janneke Vreeling

Zanguurtje 2^e Paasdag

Op maandag 2^e Paasdag wordt er een zanguurtje georganiseerd van 09.30 – 10.30 uur. Graag willen wij u, die dan met ons verbonden zijn, een goede en fijne invulling van de ochtend geven. Juist in deze tijd, waarin met name de oudere gemeenteleden de deur niet uitkomen, willen wij u verblijden met orgel- en pianomuziek, zang etc.

Graag ontmoeten wij u op de 2^e Paasdag vanuit onze kerk, via onze gebruikelijke PKN-site. Tot dan. Wij hebben er zin in, U toch ook?

Jan Wolfs, Lineke en Wouter Meerman en Louis Dekens

Passion 2020 Ten Boer

Twee weken geleden werd het idee geboren dat we als gemeente zelf een uitvoering kunnen maken van het Paasverhaal: het lijden, sterven en de opstanding van onze levende Heer. Wat zou het mooi zijn als een ieder hieraan mee kan doen; jong of oud, van kleuter tot hoogbejaard.

Dit kan heel eenvoudig door een prachtige tekening of iets creatiefs te maken van bijvoorbeeld hout. Of het voorlezen van een gedeelte van het Paasevangelie, tot wellicht jouw of uw talent in beeld, muziek of zang. Dat kan binnen uw huiskamer opgesteld zijn, buiten op het gras of wellicht in jouw of uw straat.

Wanneer u of jij hieraan deel wilt nemen dan graag opgeven bij **Inge de Rouwe** (050-230 9276) of **Louis Dekens** (050-302 3149) tot 10 april. Dit omdat wij dan het Paasevangelie in gedeeltes kunnen 'knippen' om zo iedereen een gedeelte te laten kiezen en/of te geven.

Film het dan met je of uw eigen mobiel en mail het door naar **Jur Wiersema** (zie voor de uitleg hiervan: Studio Hoop 'Zo maak en verstuur je een video' op YouTube). Hij maakt hier een aaneengesloten voorstelling van, die wij dan graag aan jou en u willen laten zien in de komende kerkdiensten rondom en tijdens Pasen.

Wij hopen dat dit u en jou uitdaagt om gezamenlijk iets moois neer te zetten.

Inge de Rouwe, Jur Wiersema en Louis Dekens

Daarom Pasen

Deel dit unieke paasverhaal!

Het paasverhaal wat we allemaal kennen, maar dan op een unieke manier vertelt! Deze feestliederen over de komst van de Messias is de oudste verzameling christelijke liederen over de liefde van God voor alle mensen.
Bijna niemand kent ze ...

En daarom willen we deze geloofsschat graag met je delen en deze bij dit nummer van Nieuws van Kerk en Kansel meegeleverde **gratis cd** geven.
Voor jezelf of om weg te geven!

Laat jezelf of een ander meeslepen door de levende liefde van de Messias
in de Oden van Salomo.

Namens de evangelisatiecommissie

Sake van der Goot



WEGGEEFACTIE MET BEMOEDIGING UIT DE BIJBEL

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuis-bezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. *‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’*, zegt NBG-directeur **Rieuwerd Buitenwerf**. *‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’*

Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

Kinderuitgaven en Psalmen

Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

- *De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen*. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de Bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
- Het Lucas-evangelie uit de *Samenleesbijbel*. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
- *Psalmen Dichtbij*, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

Zowel de EO, die *Psalmen Dichtbij* mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de *Samenleesbijbel*, ondersteunen deze actie van harte.

Bestelwijze: Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: ww.bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Wij gaan naar Zambia!



Zoals u in vorige edities van Nieuws van Kerk en Kansel al hebt kunnen lezen, zijn eind vorig jaar en begin dit jaar informatieavonden geweest over een werkvakantie voor jongeren in een ontwikkelingsland.

Door de organisatie World Servants is veel informatie gedeeld, we hebben geluisterd en gekeken naar verhalen van andere jongeren en langzamerhand wisten steeds meer jongeren het zeker: Wij willen meebouwen in een ontwikkelingsland. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en willen we u laten weten dat het definitief is:

Wij reizen in de zomervakantie van 2021 af naar Zambia!

Met een groep van maar liefst 48 jongeren, waarvan 6 leiders, gaan wij een onderwijsvoorziening bouwen in Zambia. De groep bestaat uit jongeren van onze kerk, maar ook van de GKV Ten Boer, PKN Ten Post/Stedum/Garmerwolde, Oosterkerk Groningen en PKN Oldekerk.

Op onze actiepagina www.worldservants.nl/tenboer kunt u zien wie allemaal mee gaan en lezen wat ons beweegt om dit grote avontuur aan te gaan.

Voordat het zover is en we daadwerkelijk afreizen, moeten we echter nog heel veel geld ophalen. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen!

Op de eerste avond met alle deelnemers hebben we alvast nagedacht over acties om geld op te halen, zowel groot als klein. Omdat bij elkaar komen als groep en daarmee ook de voorbereiding en uitvoering van grote acties door het coronavirus niet goed mogelijk is op dit moment, zullen we u daar later over bijpraten.

Wel willen we u alvast attenderen op wat kleinere acties die al wel gestart zijn. Van heerlijke monchoutaart tot line art, woonaccessoires en gehaakte sleutelhangers; u kunt nu al beginnen met sponsoren en krijgt er gelijk iets lekkers of moois voor terug.

Ook zijn twee doorlopende inzamelacties al van start gegaan: u kunt u ons helpen met het bewaren van statiegeldbonnetjes en/of oud ijzer. Alle beetjes helpen!

Via Nieuws van Kerk en Kansel, maar ook via onze facebook- en instagrampagina World Servants Ten Boer en actiepagina www.worldservants.nl/tenboer houden we u op de hoogte van acties, weetjes en de voorbereidingen die we treffen voor de reis naar Zambia.

We hopen op een mooie en inspirerende reis en houden u op de hoogte van alle vorderingen! Wilt u meer informatie over dit project of onze geplande acties? Spreek gerust één van ons aan.

Lineke Meerman

Dankbetuiging



Heel erg bedankt voor de prachtige bloemen van de kerk en de mooie kaarten die wij hebben ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk. Een hartelijke groet,

Eisse en Trijn Bus

Hallo iedereen, allemaal heel erg bedankt voor de mooie en vooral de vele kaarten die ik heb gekregen. Ik keek er iedere keer weer naar uit en had mijn hele muur er mee vol hangen in het ziekenhuis. Inmiddels ben ik alweer een aantal weken thuis en het gaat erg goed met mij. Ik kan alles weer doen wat ik voor het ongeluk ook deed en ben blij en dankbaar dat ik zo genezen ben. Groetjes,

Frank Muilwijk

Beste mensen, hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik voor mijn 82^{ste} verjaardag van de kerk heb mogen ontvangen. En ook wil ik iedereen bedanken voor alle lieve en mooie kaarten. Ik ben dankbaar dat ik dit binnenkort met al mijn kinderen en kleinkinderen mag vieren. Met vriendelijke groet,

A.W. Winter-Slager

Beste gemeenteleden, lieve mensen,

Sinds september 2019 heeft onze jongste zoon **Jacco** een ernstige ziekte waarvoor hij behandeld moet worden in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Tussen de behandelingen door ligt hij vaak in het UMCG vanwege complicaties door de bijwerkingen. In februari is hij geopereerd. Inmiddels is de volgende serie behandelingen weer begonnen. **Jacco** zijn (soms extreem) lage weerstand en het Corona virus zorgen momenteel voor een hele spannende tijd.

Daarnaast staan wij voor een gedwongen verhuizing naar een woonunit op last van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Dat zal een grote impact hebben op ons gezinsleven. Mede omdat deze verandering voor onze oudste zoon **Kris** een hele grote uitdaging is. Juist dan is het zo fijn om te voelen dat je niet alleen staat in alles wat er op je afkomt als gezin. We danken God voor zoveel troost en kracht om dit alles te kunnen dragen.

Maar ook al jullie gebeden, hulp, kaarten, bloemen, cadeautjes, telefoontjes, bezoekjes en andere attenties geven ons heel veel steun. Daarom willen we iedereen heel hartelijk bedanken! Warme groet,

Peter en Els Dekens

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Zr. K.A. Peterson

VERHUISD:

Fam. S.J.C. Vreeling

Robin Slagter

Fam. G. Havinga

Zr. A. Dijkstra-Friso

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Br. C.C. Ruigendijk

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 01-03 **Br. A. Haakma**, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
- 08-03 **Zr. A.L. Dijk-Bos**, in verband met haar 80^{ste} verjaardag.
- 11-03 **Ds. P.J. Elzinga**, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis
- 15-03 **Br. en zr. Bus-Oudman**, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.
- 22-03 **Br. en zr. Slagter-Buist**, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.
- 29-03 **Zr. R.S. Claus-Smit**, zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis
- 05-04 **zr. J. Zuur-Berends**, zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.



Verjaardagen

N.B. In plaats van geboortjaar wordt nu datum verjaardag en leeftijd vermeld.

10-4	86	G. Entjes- Nijburg	Bloemhof 46	9791LB
11-4	80	A.M. Bloema - Dijkhuizen	Bloemhof 9	9791LA
13-4	72	H. Offringa	Wigboldstraat 8	9791CR
14-4	74	J. Wolfs	Scheperij 22	9791LV
14-4	78	H. Gelling	Vierendeel 16	9791JG
16-4	72	L. Velting	Standwerker 29	9791MC
26-4	76	H. Oosterhuis - Vriezema	Marskramer 3	9791MB
28-4	84	A. Haak	Stadsweg 84	9791KH
28-4	54	Nanning Noorman	Merel 36	9781 XH
			Bedum	
29-4	86	J.A. Hofman - Dijkema	Koopmansplein 91	9791MD
2-5	80	E.H.T. Waterborg - Wiertsema	Lindenhof 1 B3011	9791LA

5-5	82	H. Beukema-Heemstra	Bloemhof 72	9791LB
6-5	86	H. van Bijssum	Wedmanstraat 12	9791BK
6-5	57	André Huisman	Langs de Lijn 28, Bedum	9781 CX
7-5	71	F. Vriezema - Wiltjer	Stadsweg 36	9791KE
10-5	77	R.H. Rozema - de Wind	Redgerstraat 2	9791BH
11-5	85	L. Doornbos - Post	Bouwerschapweg 15	9791TG
11-5	77	S. Rozema - Hofstee	Vijverweide 10	9791EB
13-5	92	A. Groenwold - Bosker	Bloemhof 1 K 324	9791LA
14-5	77	J. Venhuizen	Herepad 17	9791EK

***Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:***



Kerkcollecten

02-02	Werelddiaconaat, Oeganda	767,19
09-02	Kerk	283,45
09-02	Heilig Avondmaal - Bartiméus	366,25
16-02	Werelddiaconaat, Kameroen	288,50
23-02	Binnenlands diaconaat	222,93
23-02	Onderhoudsfonds	115,34

Deurcollecten

02-02	Kerk	125,80
09-02	Bloemen	68,45
16-02	Kerk	69,40
23-02	Kerk	65,80

Giften

24-02	Voedselbank	25,00
-------	-------------	-------

Vaste Vrijwillige Bijdragen

<u>Kerk</u>	<u>Toegezegd voor 2020</u>	106.965,23
	Extra ontvangsten	<u>978,82</u>
	<u>Totale bijdragen 2020</u>	107.944,05
	Ontvangen bijdragen	<u>22.218,73</u>
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 29-02-2020</u>	85.725,32

Zending en Werelddiakonaat

<u>Toegezegd voor 2020</u>	9.205,91
Extra ontvangsten	<u>0,00</u>
<u>Totale bijdragen 2020</u>	9.205,91
Ontvangen bijdragen	<u>1.364,63</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 29-02-2020</u>	7.841,28

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2020</u>	6.763,91
Extra ontvangsten	<u>0,00</u>
<u>Totale bijdragen 2020</u>	6.763,91
Ontvangen bijdragen	<u>932,89</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 29-02-2020</u>	5.831,02

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m februari (9.635 kg)	495,15
Oud ijzer	Ontvangen t/m maart	75,00

Kerkelijke



In verband met coronavirus deze keer geen agenda.

Dienstenrooster:**12 april** **09.30 uur 1e Paasdag**

Voorganger	Ds. P.J. Elzinga
Organist	J. Wolfs
Koster	W.P. Burema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kinderen in de knel
Deurcollecte	Kerk

13 april 09.30 uur **2e Paasdag zanguurtje**

Organist	J. Wolfs
Koster	A.H. Vriezema
Beramer	Lineke Meerman
Collecte	Jeugdraad
Deurcollecte	Kerk

19 april 09.30 uur

Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds

26 april 09.30 uur

Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema
Koster	W.P. Burema
Beamer	Els Gelling
Collecte	Kerk
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Bloemenfonds

3 mei 09.30 uur

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **B. Geuchies**
Koster **M. van der Meulen**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Noodhulp- Nigeria
Deurcollecte Bloemenfonds

10 mei 09.30 uur **Moederdag**

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **J. Wolfs**
Koster **A.K. Wietsma**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Diaconie
Deurcollecte Kerk

17 mei 09.30 uur **Afsluiting GemeenteGroeiGroepen - DoeMeeDienst**

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **F. Reitsema**
Koster **A.H. Vriezema**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds



Het corona virus
zaait paniek
brengt ons vragen
velen zijn al ziek
toch zijn wij vaak het bangst
voor de angst
die nooit verschijnt
zo hebben we meer te lijden
God is onze hulp en houvast
juist in onzekere tijden.

- Leo Hewelman -
christelijkegedichten.com

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer Nieuws van Kerk en Kansel dient te worden ingeleverd uiterlijk D.V. **donderdag 7 mei** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.
Nieuws van Kerk en Kansel verschijnen op 14 mei, 2 juli en 3 september 2020

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl