

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 5 - 2020

ADRESSENLIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

pe.elzinga@planet.nl en

freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum
en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 1^e en 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,

9791 BB Ten Boer 050- 302 3564

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,

9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



“God is ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde.” (Psalm 46: 2 en 3)

Als predikant probeer ik mensen op het pad van God te zetten. Wat is het heerlijk om te zien dat mensen hun leven in de handen van God leggen, en ze ontdekken wat een verschil dat maakt. Een leven zonder angst, omdat je mag weten dat er een God is in de hemel, die voor jou zorgt.

Zo beschrijft de psalmdichter het ook in Psalm 46. Het klinkt bijna triomfantelijk. Wie doet mij wat. Een geloof dat bergen kan verzetten, iemand die psalmen zingt midden in de nacht. Graag zou ik dat iedereen gunnen.

De werkelijkheid ligt soms anders. Voor veel mensen is het leven zwaar. Dat kan zijn door het overlijden van een geliefde, een burn-out, een depressie, door langdurige en constante pijn, ziekte, ouder worden of het gevoel dat je constant overvraagd wordt. Er zijn zoveel oorzaken, waardoor elke dag weer kan voelen als een strijd om te overleven. Er rust in onze samenleving een taboe op. Je hoort immers gelukkig te zijn. En als je niet gelukkig bent, dan moet je er wat aan doen.

Langdurige neerslachtigheid, om wat voor reden dan ook, is zwaar om mee te leven. Voor de persoon zelf, en voor de omgeving. Niet altijd, maar vaak wel, heeft dat ook gevolgen voor je geloof in God. Vaak lijkt God ver weg. En al heb je je leven lang in God geloofd, toch kan ineens de vraag bovenkomen: *“bestaat God eigenlijk wel?”* De hemel lijkt van koper. Anderen zijn boos op God. *“Waarom doet Hij niks. Waarom verandert er niks aan mijn situatie. Ik bid al zo lang.”*

Af en toe durven mensen dit met mij te delen. En dan vertellen ze soms ook dat ze moeite hebben met de kerkdiensten. *“Want dat gaat er altijd over, dat je moet vertrouwen op God. Maar hoe doe je dat, en kan en wil ik dat nog wel? Ik voel me zo leeg en moe.”* Er zijn geen simpele en gemakkelijke antwoorden op deze vragen. Het lijden van jezelf of van anderen onder ogen zien is moeilijk en confronterend. De meeste mensen vluchten daarvoor weg, en dat is goed te begrijpen. Slechts weinigen zijn in staat om langdurig naast iemand te blijven staan, die het leven moeilijk vindt.

Juist in de kerk willen we niet met goedkope antwoorden komen, die aan het lijden van mensen voorbijgaan. Toch voelt het voor mensen vaak wel zo, en dat schept afstand. Word ik als mens wel serieus genomen, met al mijn gevoelens? Hoe we ook ons best doen, we stellen hierin vaak teleur.

Toch blijf ik wijzen op God. Ik kan niet anders. Dat we met álles bij Hem mogen komen, en dat dit wel degelijk zin heeft. Zelfs al voelt het vaak niet zo. Juist in de psalmen zien we vaak dat vertrouwen op God en het benoemen van de nood, hand in hand gaan.

In Psalm 22 schreeuwt David het uit: *“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten.”* Het zijn dezelfde woorden, die Jezus gebruikt als Hij voor onze zonden aan het kruis hangt. In dezelfde psalm zegt David ook dat *“God zijn blik niet van de zwakke afwendt, maar zijn hulpgeroep hoort. Hij is een God van daden.”*

Misschien dat de psalmen daarom bij gelovigen nog steeds zo populair zijn, omdat ze beide ervaringen in het leven laten zien, zonder dat de een de ander opheft.

Voor mij zit daar een diepe waarheid, en dan gaat het toch weer over vertrouwen. Geloven is met God te durven leven, mét je vragen, je onzekerheid, je twijfel en je nood. En vergeet nooit dat anderen voor jou bidden, zelfs als jij dat zelf niet meer kunt.

Ds. Peter Elzinga

VANUIT DE PASTORIE

Ik schrijf dit op de ochtend na de laatste persconferentie van minister Rutte. We hebben net gehoord dat we nog steeds anderhalve meter afstand moeten bewaren, maar dat de regels rond het aantal mensen dat samen mag komen versoepeld worden.

De afgelopen maanden heb ik vaak een onwerkelijk gevoel gehad. Iedereen probeerde het beste ervan te maken. Tegelijkertijd was het bizar dat we onze ouders of kinderen niet mochten bezoeken, laat staan aanraken. Het was pijnlijk dat mensen alleen moesten sterven en in kleine kring, met gepaste onderlinge afstand, begraven werden. Het voelde onnatuurlijk om elkaar niet meer te zien op school, op het werk, op het sportveld of in de kerk.

Peter en ik hebben nieuwe manieren moeten ontwikkelen om ons ambt in te kunnen vullen. We verleenden pastoraat via de telefoon, we vergaderden via zoom, skype of teams en we gingen voor in een lege kerk, waar we tegen een camera aanpraatten.

Veel mensen vroegen ons hoe dat nu was, zo’n lege kerk. Het was eerlijk gezegd dubbel. Aan de ene kant waren we dankbaar dat onze gemeente hiervoor de middelen en de mensen heeft.

We zijn onder indruk van de inzet en kennis van alle gemeenteleden die dit mogelijk hebben gemaakt. We deden ons best om de dienst zo goed mogelijk in te vullen, in de overtuiging dat de Heilige Geest ook hier doorheen werkt.

Aan de andere kant bleef het gemis aan contact, aan het samen zijn, aan de gesprekken na de dienst. Ik realiseerde me dat des te meer toen ik vorige week meehielp met auto's wassen voor een actie van **World Servants**. We zetten samen de schouders eronder, werkten hard, maakten plezier en spraken heel veel mensen, met als resultaat € 800. Ik kwam blij thuis!

Nu is er gelukkig een nieuwe fase aangebroken. Misschien hebben we de vergaderingen niet zo gemist, maar wat is het fijn dat er meer ruimte komt om elkaar te kunnen ontmoeten. We zullen nog steeds moeten improviseren, maar dat kunnen we. En ik verwacht dat we, ook in de toekomst, meer gebruik gaan maken van alle technische mogelijkheden, die we in deze periode hebben ontwikkeld.

Studio hoop is een voorbeeld van deze ontwikkeling. Er zijn de afgelopen drie maanden meer dan vijftig uitzendingen gemaakt. De makers van dit initiatief stonden vanaf de eerste dag klaar om mensen een hart onder de riem te steken, dank jullie wel! Wat bijzonder dat veel gemeenteleden in deze uitzendingen hebben gedeeld wat hen hoop gaf. We hebben het evangelie verkondigd op allerlei manieren, door verschillende mensen heen. We zijn onze Hemelse Vader dankbaar dat we de ruimte en de talenten hebben gekregen om dit te mogen doen.

Peter en ik hebben bijna vakantie. De gemeente gaat door en mag zelfs weer samenkomen in deze periode. We hopen elkaar na de vakantie weer terug te zien wensen jullie vanaf deze plek Gods zegen:

*God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.*

*Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.*

Amen.

Ds. Inge de Rouwe

MEELEVEN EN OMZIEN

Voor zover ons bekend hebben de afgelopen periode de volgende gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen:

- **Zr. P. de Jonge-Rodermond**, is geopereerd, en nu we een paar weken verder zijn, lijkt het erop dat de pijnklachten eindelijk minder erg worden. Wij hopen dat dit mag doorzetten.



- **Br. W. Meerman**, is geopereerd aan zijn heup. Hij is inmiddels weer thuis, waar hij werkt aan zijn herstel.

- **Zr. A. van der Beek-Kuizenga**, heeft een week in het Martini ziekenhuis gelegen voor onderzoek. Zij bleek ernstig ziek, en niet meer te behandelen. Zij is thuisgekomen om te sterven. Elders in dit kerkblad is een bericht van overlijden van haar opgenomen.

- **Zr. A. Kol-Meijer**, is behandeld aan een plekje in haar gezicht. Zij is weer thuis.

- **Zr. S. Kremer-Weeseman**, , moest een hele zware operatie ondergaan. Deze is goed geslaagd. Op het moment van schrijven ligt zij nog in het ziekenhuis.

Verder gaan onze gedachten en gebeden uit naar verschillende gemeenteleden, die net te horen hebben gekregen dat zij ernstig ziek zijn, en moeten beginnen met een zware behandeling. Ook gaan onze gebeden uit naar **Jacco Dekens**, die al heel lang onder behandeling staat. Gezondheid is kostbaar.

Wij denken ook aan degene die lang hebben moeten wachten, misschien nu nog wel, op reguliere zorg, vanwege de coronacrisis. Woorden schieten vaak tekort, als we elkaar nabij willen zijn.

Toch mogen we elkaar meegeven dat ook op de moeilijkste weg God met ons meegaat. Wij hopen en bidden dat al die gemeenteleden, die met ziekte te maken hebben, dat ook mogen ervaren.

Als g' in nood gezeten geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,

en op 't nacht' lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

(Joh. de Heer lied 7)

Ds. Peter Elzinga

GEBORTEBERICHT

Blij en dankbaar zijn wij met **Merijn en Nina Slagter**, met de geboorte van hun zoon Owen Job Slagter. Hij is geboren op 20 mei 2020. Wat is het toch een wonder om nieuw leven uit Gods handen te mogen ontvangen! De ouders hebben boven het geboortekaartje gezet:

Kleine handjes, kleine teentjes
Zo lief en nog zo zacht
Precies na veertig weken geboren
En nog mooier dan gedacht

Van deze kant willen we ouders en grootouders graag van harte feliciteren met deze blijde gebeurtenis.

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op 26 juni 2020, is overleden **Annie van der Beek-Kuizenga**. Zij is 74 jaar geworden. Zij woonde in de aanleunwoningen van Bloemhof. Ruim een week voor haar overlijden hoorde zij dat ze ernstig ziek was, en niet meer behandeld kon worden. Vanuit het ziekenhuis is zij toen thuisgekomen om te sterven.

Zij heeft een bewogen leven gehad, en verlangde ernaar thuis te komen bij de Heer. Heel rustig is zij uit dit leven weggeleden. Haar trouwtekst en de tekst bij het afscheid van haar man, is een belofte uit Matteüs 28:20:

“Zie, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.”

Overeenkomstig haar wensen heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden. Om deze reden is er ook geen In Memoriam van haar leven, maar alleen een bericht van overlijden.

Wij wensen haar familie en andere mensen die haar zullen missen, veel sterkte toe en Gods nabijheid, in dit gemis.

Ds. Peter Elzinga

UIT DE KERKENRAAD (juni 2020)

Met enige regelmaat komt er een verzoek om activiteiten van buiten de gemeente op de beamer en/of in Nieuws van Kerk en Kansel te plaatsen. Wij hanteren hiervoor het criterium: *“dit is een medium voor en door de gemeente.”*

Natuurlijk is dit geen wet van Meden en Perzen en kunnen er soms uitzonderingen gemaakt worden. Maar posters ophangen op het informatiebord kan altijd en ook eventueel flyer(s) neerleggen. Tevens kan de activiteit vermeld worden in de ‘uit-agenda’ op onze website.

De taakgroep erediensten komt met het voorstel om vanaf 2021 de kerkdiensten rond Pasen anders in te vullen: Op donderdag-, vrijdag en zaterdagavond wordt er een dienst gehouden, met op donderdag een avondmaal en een ochtenddienst op Paaszondag. Paasmaandag zal er dan geen dienst gehouden worden. Dit voorstel zal ook op de gemeenteavond aan de gemeente voorgelegd worden.

Startweek 2020. Het jaarthema van de PKN is: Het goede leven-bloeien in Gods licht. Na de vakantie gaan we dit verder uitwerken, dan hebben we beter zicht op wat allemaal mag/kan en hoe het ervoor staat.

Er worden weer actief gemeenteleden benaderd voor de nog in te vullen ambten. De voorlopige datum van de **bevestigingsdienst** is gesteld op 27 september 2020.

Diaconie:

Er zijn 150 mondkapjes (via World Servants) aangeschaft voor de *“arme kant van voormalig gemeente Ten Boer”*, betaald vanuit de gift van € 5.000. Er wordt nog bekeken wat er met de rest van het geld gedaan kan worden.

Els Gelling, scriba

VAKANTIE PREDIKANTEN

Ds. Peter Elzinga heeft vakantie vanaf 26 juni tot en met 26 juli.

Ds. Inge de Rouwe heeft vakantie vanaf 3 juli tot en met 26 juli.

Tijdens onze afwezigheid zijn uw wijkouderlingen beschikbaar voor vragen of hulp. Ook kunt u terecht bij onze scriba, **Els Gelling**.

KERKDIENTEN VANAF DE MAAND JULI

Vanaf 1 juli a.s. zijn kerkdiensten toegestaan en wordt er geen maximum meer gesteld aan het aantal bezoekers, voor zover alles binnen de 1,5 meter afstand van elkaar geregeld kan worden. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten van belang. Wilt u de *“Regels voor kerkelijke activiteiten ten tijde van coronacrisis”* goed doorlezen?

Omdat we in onze kerkzaal, met inachtneming van de 1,5 meter regel, niet meer dan 100 personen tegelijk kunnen ontvangen, is ervoor gekozen een verdeling te maken op alfabetische volgorde op basis van achternaam. Dit betekent dat u van harte bent uitgenodigd voor de dienst op:

5 juli, 2 aug., 30 aug., indien uw achternaam begint met letter **A t/m F**

12 juli, 9 aug., 6 sep., indien uw achternaam begint met letter **G t/m Ma**

19 juli, 16 aug., 13 sep., indien uw achternaam begint met letter **Me t/m Ti**

26 juli, 23 aug., 20 sep. indien uw achternaam begint met letters **Tu t/m Z**

	5-jul-20	12-jul-20	19-jul-20	26-jul-20	2-aug-20	9-aug-20	16-aug-20	23-aug-20	30-aug-20	6-sep-20	13-sep-20	20-sep-20
--	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

begin achternaam

A t/m F	X				X				X			
G t/m Ma		X				X				X		
Me t/m Ti			X				X				X	
Tu t/m Z				X				X				X

Let op:

- Kijk goed naar de beginletter(s) van uw achternaam!
- Is uw achternaam bijv. “De Vries” dan valt uw achternaam onder beginletter **V** en niet onder de **D**.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, maar u bent van harte uitgenodigd op de zondag zoals hierboven vermeld staat. Helaas is het niet mogelijk om van zondag te ruilen.

Er zijn gezinnen waarbij niet ieder lid van het gezin dezelfde achternaam heeft. Wilt u dan zoveel mogelijk de achternaam aanhouden die het eerst in het alfabet voorkomt?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Anja Ottens, bij voorkeur via mail: secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com. Bellen mag eventueel ook, op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-3023564.

Als u de dienst bezoekt, zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam), om te gebruiken bij eventueel contactonderzoek. De geregistreeerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. (zie ook privacyverklaring op de website)

REGELS VOOR KERKELIJKE ACTIVITEITEN TEN TIJDE VAN CORONACRISIS

We vragen u voordat u naar de kerk gaat om onderstaande regels goed in u op te nemen.

- Als u de dienst wilt bijwonen dan geeft u hiermee gelijktijdig aan gezond te zijn;
- Volg de instructieborden op die in de kerk hangen;
- Volg de aangewezen looproutes op;
- We vragen u om anderhalve (1,5) meter afstand te houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
- Van mensen die ziek zijn, koorts hebben of verkouden zijn vragen wij dringend om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
- Bent u 70 jaar of ouder, en/ of heeft u een zwakke/ kwetsbare gezondheid dan behoort u tot een verhoogde risicogroep. Door versoepeling van maatregelen kan het zijn dat het risico om ziek te worden toeneemt;
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
- Gemeentezang is helaas (nog) niet toegestaan, neuriën mag wel;
- Volg de aanwijzingen van coördinatoren en de koster op;
- We delen geen koffie of thee uit na het einde van de dienst;
- We vragen u om na de dienst de kerk en het terrein van de kerk te verlaten;

- Het is in deze situatie wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te zitten. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen. We vragen hiervoor uw begrip.

Het gebruikersplan team van de gereformeerde kerk (PKN) ten Boer

Inleveren van de spaardoosjes veertigdagentijd

De spaardoosjes die zijn uitgedeeld tijdens de KND op 3 maart jl., kunnen gedurende de gehele maand juli alsnog worden ingeleverd; bij de collectemandjes tijdens het verlaten van de kerk. De Diaconie zal ervoor zorgen dat het gespaarde geld, bestemd voor “*Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana*”, alsnog goed terecht komt.

Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie/ZWO:

- **5 juli: Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede.** Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie.

Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

- **26 juli: Dorcas.** Een daadkrachtige groep van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zet Dorcas haar mensen in. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas weet dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is. En redt Dorcas levens wanneer die worden bedreigd of creëert kansen in situaties die kansloos lijken. Biedt perspectief voor de allerarmsten. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.
- **9 aug.: Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.** De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven (werkloosheid, armoede en geweld) en krijgen ze training om hun talenten te versterken.

De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. (www.kerkinactie.nl).

Donaties vanuit Diaconie/ZWO juni:

- Een bedrag van **€ 500,-** is overgemaakt aan het Kerk in Actie project: **“Noodhulp voor slachtoffers overstromingen Afrika”** met project nr. **N000709**. Klimaatverandering heeft nu al een grote negatieve invloed op de mensen in Zuid-Soedan, Kameroen en Nigeria.

Soms is het te droog, maar in 2019/2020 zijn delen van landen in sub-Sahara Afrika ernstig getroffen door overstromingen. De overstromingen hebben meer dan 900.000 mensen zwaar getroffen. Veel koeien en ander vee, een belangrijke bron van inkomsten, zijn verdronken.

Voedsel op het land is weggevaagd. Huizen, scholen, waterpunten en latrines zijn ingestort. Daardoor is een uitbraak van ziekten zoals malaria, diarree en infecties aan de luchtwegen bijna onvermijdelijk. Partnerorganisaties van Kerk in Actie zijn al ter plaatse en bieden hulp waar ze kunnen. Het is belangrijk dat kinderen in de vele opvangkampen snel weer naar school kunnen gaan. Het is riskant als zij al te lang onbeschermd rondlopen in chaotische omstandigheden. ([www.kerkinactie.nl / projecten](http://www.kerkinactie.nl/projecten)).

- De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een donatie:
 - Ø **De Zonnebloem, afdeling Ten Boer (€ 200,-)**: Door vrijwilligers worden mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd bezorgd, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten (www.zonnebloem.nl);
 - Ø **Kinderfonds Mama's (€ 200,-)**: Steunt de MAMAS van Zuid-Afrika. Vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor nu al 50.000 kinderen in 57 projecten (www.kinderfondsmamas.nl).

Ø **Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen – Drenthe (€ 500,-)**: Het RDF wordt al jaren beheerd door PKN's werkgroep Classicaal Regionaal Overleg, die een 19-tal regionale organisaties en projecten financieel ondersteunt, waaronder: Stichting Exodus, Open Hof Groningen, Gevangenzorg, Interkerkelijke Stichting Dovenpastoraat, vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

Uit het bestemmingsfonds “**arme kant voormalige gemeente Ten Boer**” zijn 150 mondkapjes aangeschaft bij World Servants Ten Boer en via WIJ Ten Boer (burgerlijke gemeente) verstrekt aan deze doelgroep.

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Edwin Ottens

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters

In deze coronaperiode verlopen de collecten via Givt en door middel van overmakingen. Wij hebben gemerkt dat daar goed gebruik van wordt gemaakt; er zijn veel giften ontvangen. Wij willen u en jou daarvoor hartelijk bedanken en we hopen dat u/jullie dat blijven doen. Fijn om te merken dat gemeenteleden zo betrokken zijn en ook blijven!

Hiernaast staat de QR-code die gebruikt kan worden voor giften aan de groep Ten Boer van **World Servants** via Givt. >>>>>

Binnenkort zal het toilet in de pastorie vernieuwd worden en krijgt de voordeur van de kerk een schilderbeurt.

Het nieuwe camerasysteem is aangeschaft en in gebruik genomen. Wij zijn benieuwd hoe jullie vinden dat de uitzendingen nu gaan qua techniek. Reacties zijn van harte welkom op het mailadres van het secretariaat: secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Jolanda van der Knaap





BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN.

Nu alles om ons heen steeds weer wat meer de 'gewone' vormen aan begint te nemen, merken we dat alles nog lang niet weer 'gewoon' is. Er is voor de nabije toekomst nog veel onzekerheid, wat mag er wel? Wat mag er niet? Hoe zorgen we dat alles binnen de mogelijkheden toch vorm kan krijgen? Wat kan er georganiseerd worden en wat moeten we misschien wel eerst even een jaartje voor ons uitschuiven? Allemaal vragen waar wij als JOLLEN op dit moment ook mee te maken hebben.

Eén van de dingen die op de planning stond voor de jeugd was de **afsheidsdienst van groep 8 van de kindernevendienst** op 28 juni. Op het moment dat u dit leest hebben we deze dus achter de rug.

Ergens in mei begon het de leiding van de kindernevendienst toch te kriebelen om iets te gaan organiseren voor deze groep kinderen. Het afscheid van school loopt ook al allemaal anders dus we vonden het belangrijk om hier wel aandacht aan te besteden.

Vol enthousiasme is er onder de bezielende leiding van 3 leidsters samen met de kinderen eerste eens gebrainstormd over wat er wenselijk zou zijn in de dienst. Samen met dominee **Inge** is hier en daar nog wat geschaafd aan het uiteindelijke plan en dit resulteerde in een mooie dienst met als thema "*Houd (t) me vast!*".

De kinderen hebben meegedacht over een aantal liederen, ze hebben zichzelf voorgesteld in een 'videoboodschap' en samen is er een echte videoclip gemaakt bij het lied "*Waar is God*". Ook in de dienst zelf was er een bijdrage van de kinderen bij de Bijbellesing, bij de gebeden, en het aansteken van een kaars om een ieder dichtbij te laten zijn die anders ook graag bij de dienst aanwezig hadden willen zijn.

In deze dienst hebben we van de volgende kinderen afscheid genomen van de kindernevendienst: **Eline Hummel, Noa van Dijk, Tess Turkstra, Thirza Sikkema, Jelmer Schaaphok, Jesse Muilwijk, Daniël Medendorp, Sofie Drost en Mats van Vliet.**

Zij hebben een mooi afscheidscadeau gekregen ter herinnering aan hun tijd bij de kindernevendienst. Het ga jullie allemaal goed op jullie weg naar een nieuwe fase, die van de middelbare school!

Een dankbare taak voor ons als JOLLEN lag in het rondbrengen van een cadeautje en een kaart naar alle middelbare scholieren die geslaagd zijn! We hadden deze keer maar liefst 12 van deze toppers in onze gemeente.

Het is ook voor ons goed en fijn om op deze manier even persoonlijk contact te hebben met onze jongeren en zo hun verhalen te horen. De reacties waren ook heel positief en dankbaar, dat doet ons goed. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd en heel veel geluk op het nieuwe pad dat jullie gaan bewandelen!

Vanaf 1 juli mogen gezinnen ook weer (1x per 4 weken) naar de kerk. Dit betekent dat er ook weer kindernevendienst gegeven gaat worden. Dit zal een klein beetje anders gaan dan we gewend zijn, maar we hopen de veranderingen zo klein mogelijk te houden op de volgende manier;

- * Ouders met kinderen die naar de kindernevendienst gaan zitten vanaf ingang Menorah in de linkerhoek van de kerk. De kinderen zitten dan aan de buitenrand zodat ze niet voor iemand langs hoeven te lopen als ze de kerk uit gaan.

- * Na de Schriftlezing gaan de kinderen naar de kindernevendienst tot het einde van de dienst. Ze komen dan dus niet weer de kerk in, dit scheelt een loopmoment.

- * De kindernevendienst wordt ingevuld net als anders met een verhaal, knutsel, spel etc.

- * Kinderen worden aan het einde van de dienst naar de voorkant van de kerk gebracht naar de ouders die daar de kerk uit komen.

Wij wensen jullie allemaal, jong en oud(er) eerst een hele fijne zomerperiode toe!

Hopelijk voor velen van jullie even een tijd van ontspanning.....

Siep de Jonge, ds. Inge de Rouwe, Teye en Saskia van Dijk



Zoals u heeft gemerkt staan op dit moment de activiteiten van Mens voor Mens wat stil. Dit heeft alles te maken met de coronaperikelen waar we midden in zitten, maar natuurlijk ook omdat onze reis naar Hongarije op de lange termijn is geschoven.

Omdat veel van onze acties wel altijd een groot succes zijn geweest, hebben we het volgende bedacht: de periode tot aan **de reis van World Servants** gaan de vrijwilligers van deze groep 'onze' acties overnemen. Zij moeten een behoorlijk bedrag bij elkaar sprokkelen om op reis te kunnen. Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap!

Dus niet getreurd...ook dit jaar kunnen er **bolchrystanten** gekocht worden zoals u gewend bent, de manier van verkopen zal wat afwijken, maar daarover wordt u t.z.t. geïnformeerd! Over de andere acties van Mens voor Mens en de uitvoering hiervan deze keer door de World Servants-gangers wordt u eveneens te zijner tijd ingelicht.

Namens het bestuur van Mens voor Mens wens ik u een gezonde, zonnige en ontspannen zomerperiode toe!

Teye van Dijk



2019: JAAR VAN VERBREIDING VOOR BIJBELWERK NBG

Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

'In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Ook verbonden we onze internationale partners (Bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de Studiebijbel in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Nederland en Vlaanderen lag het accent op digitalisering en verbreding. Om onze bijbelblogs relevanter te maken voor een grotere doelgroep, zochten we nieuwe schrijvers uit de volle breedte van christelijk Nederland.

Dat resulteerde in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000 lezers trokken, bijna vier keer zoveel als in 2018.' Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. 'De coronacrisis confronteert de 151 Bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.'

Uitgeverij en Bijbel Basics

De beoogde verbreding werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de BGT Jongerenbijbel, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth for Christ. De NBG-kindernevendienst-methode Bijbel Basics werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82%.

Internationaal

In 2019 steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Lija Biewenga

Moment van Gebed

Als gebedsgroep zijn we afgelopen periode vanwege de corona maatregelen niet bij elkaar geweest om samen te bidden. Vanaf 1 juli zou het weer mogen op afstand, maar we hebben besloten om vanwege de vakantieperiode het Moment van Gebed op de eerste zondag van de maand september weer op te starten.



Dus zondag 6 september om 8.30 uur in de kelder van Menorah. Natuurlijk mag u/jij in de zomerperiode ook voorbede aanvragen bij onze predikanten of via de ouderling. En in september kunt u ook weer gebedsbriefjes deponeren in de daarvoor bestemde kistjes in de kerk.

Namens de gebedsgroep,

Menke Wietsma

Dankbetuiging



Hartelijk dank, ook namens **Corrie**, voor de prachtige bloemen van de kerk. Ook voor alle mooie kaarten en persoonlijke felicitaties voor mijn 86e verjaardag. groetjes,

Corrie en Henk van Bijssum

Beste mensen.

Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes en de prachtige bloemen van de kerk, die ik kreeg ter gelegenheid van mijn 94^e verjaardag op 10 juni jl. Het deed me goed!

G. Hoeksema - van der Woude

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes, enz. die ik kreeg vanwege de val die ik kortgeleden maakte. Ook de bloemen uit de kerk was een verrassing! Bij de val ging mijn linker ringvinger uit de kom (zit gelukkig weer op z'n plek). Gevolg een tijdje in het gips en vervolgens een brace om de vinger. Toch ben ik bijzonder dankbaar dat het zo goed afgelopen is. Een bijkomend nadeel van het gebeuren is, dat ik voorlopig even niet het kerkorgel kan bespelen. M'n eigen Johannusorgel kan ik wel gebruiken, omdat ik daarop geen tegendruk op de vingers hoeft te geven. Hoe dan ook: ik hoop dat ik in de loop van juli weer plaats kan nemen achter de klavieren. We wachten af.

Jan Wolfs

Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen. Een paar weken terug heb ik weer een wervelinzakking gehad, ben nu weer langzaam aan het herstellen. Hartelijke groet mede namens **Piet**.

Matty Zuidema

Kerkelijke agenda



Geen !!!!!!!!!!!!!!!

Bloemhofvieringen

De bijeenkomsten in Bloemhof in de afgelopen periode hebben we moeten afzeggen vanwege de coronaperikelen. Wij richten onze pijlen maar weer op de vieringen van zaterdag 29 augustus a.s. Hopelijk kunnen wij dan de activiteiten weer oppakken.

Johan Bos

Kerkelijke mutaties

VERHUISD:

Merijn Slagter

Rianne Elgersma

OVERLEDEN:

Zr. A. van der Beek-Kuizenga



Verjaardagen

Vermeld worden datum verjaardag en leeftijd.

4-7 78 **J. Schraa**

9-7 86 **I. Huisman - Martens**

11-7 100 **T. Kruizinga - Kuizenga**

13-7 87 **S. Groenewold - Nieboer**

22-7 86 **Mevr. C.H. Moltmaker**

28-7 71 **M. Wietsma - Stulp**

29-7	78	F. Zuur
30-7	70	J. Bos
30-7	84	H. Lenting
4-8	76	J.C. Groenendijk
12-8	88	A.J. van der Goot
16-8	73	G. Rodermond - van Oosten
18-8	76	B.J. Deekens
20-8	72	M.G. Renkema - Noorman
20-8	81	S.S. Fongers - Noon
20-8	77	R.G. v. d. Woude - Roersma
22-8	91	G.J. Ritzema - Eisenga
22-8	93	J. Heidema - Holthof
22-8	75	B. Renkema
23-8	55	Hergen Fekken
26-8	85	A.H. Dekens - Bolhuis
1-9	81	A. Vriezema
2-9	89	T.H. Hospers - Bakker
4-9	86	K.S. Wiersema - Grashuis
5-9	82	A. Noorman

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 17-05 **zr. A. Groenwold-Bosker**, in verband met haar 92^{ste} verjaardag.
- 21-05 **zr. T. Klei-van Bijssum**, in verband met haar 91^{ste} verjaardag.
- 24-05 **zr. P.H. de Jonge-Rodermond**, zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
- 31-05 **zr. J. Holt-Schildhuis**, zij heeft haar arm gebroken.

- 07-06 **zr. G. Hoeksema- van der Woude**, in verband met haar 94^{ste} verjaardag en naar
br. J. Wolfs, hij heeft zijn hand in het gips.
- 14-06 **zr. M.G. Zuidema-Wedema**, ter bemoediging.
- 21-06 **br. en zr. J. Vink-Modderman**, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk,
br. W. Meerman, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar
fam. C.T. Huijzer, als dank voor de gastvrijheid tijdens de boerderijdienst.
- 28-06 **br. en zr. K.E. Huisman-Top**, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk.

***Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:***



<u>Ontvangen Collecten en giften</u>		<u>Bedrag</u>
<u>Kerkcollecten</u>		
5-apr	Kerk	395,10
12-apr	Kinderen in de Knel - India	344,20
13-apr	Jeugdraad	59,00
19-apr	Kerk	247,45
26-apr	Kerk	297,95
26-apr	Onderhoudsfonds	155,50
3-mei	Noodhulp - Nigeria	425,20
10-mei	Diaconie	399,20
17-mei	Kerk	406,95
21-mei	Voedselbank Stad Groningen	503,00
24-mei	Kerk	210,25
31-mei	Pinksterzending - Marokko	232,50
31-mei	Onderhoudsfonds	141,50

Deurcollecten

5-apr	Bloemen	87,25
12-apr	Kerk	81,45
13-apr	Kerk	11,25
19-apr	Bloemen	77,25
26-apr	Bloemen	85,25
3-mei	Bloemen	91,25
10-mei	Kerk	248,25
17-mei	Bloemen	94,75
21-mei	Kerk	161,95
24-mei	Bloemen	77,75
31-mei	Kerk	103,25

<u>Giften</u>	diverse (collecte-)giften in mei voor de kerk	370,00
----------------------	---	--------

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	<u>Toegezegd voor 2020</u>	107.495,23
	Extra ontvangsten	<u>1.788,82</u>
	<u>Totale bijdragen 2020</u>	109.284,05
	Ontvangen bijdragen	<u>53.766,98</u>
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2020</u>	55.517,07

Zending en Werelddiakonaat

<u>Toegezegd voor 2020</u>	9.280,91
Extra ontvangsten	<u>500,00</u>
<u>Totale bijdragen 2020</u>	9.780,91
Ontvangen bijdragen	<u>4.165,29</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2020</u>	5.615,62

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2020</u>	6.838,91
Extra ontvangsten	<u>0,00</u>
<u>Totale bijdragen 2020</u>	6.838,91
Ontvangen bijdragen	<u>2.762,59</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-05-2020</u>	4.076,32

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m Mei (23.020kg)	1.071,49
Oud ijzer	Ontvangen t/m Mei	75,00

Dienstenrooster:

5 juli	09.30 uur
Voorganger	Ds. S.W. Bijl Groningen
Organist	F. Reitsema
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Janou Slagter
Collecte	Binnenlands diaconaat
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kinderoppas	Hélène Muilwijk en Lian Sikkema

12 juli	09.30 uur
Voorganger	Dhr. H. Kruyt Leek
Organist	J. Wolfs
Koster	M. van der Meulen
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	Diaconie
Deurcollecte	Kerk
Kinderoppas	Hilda Bulthuis en Jolein Huijzer

19 juli	09.30 uur
Voorganger	Ds. K. Meijer Sellingen
Organist	F. Reitsema
Koster	A.H. Vriezema
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kinderoppas	Nicole Heidema en Eline Bolt

25 juli **Geen maandafsluiting Bloemhof !!**

26 juli 09.30 uur
Voorganger **Mevr. J. Elzinga-Bakker** Groningen
Organist **J. Wolfs**
Koster **M. van der Meulen**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Dorcas
2e Onderhoudsfonds
Deurcollecte Kerk
Kinderoppas **Eliza Muilwijk en Thijs Tebbens**

2 augustus 09.30 uur
Voorganger **Ds. I. de Rouwe**
Organist **F. Reitsema**
Koster **M. van der Meulen**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
Kinderoppas **Astrid Hoekstra en Rozemijn Wiersema**

9 augustus 09.30 uur
Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **J. Wolfs**
Koster **W.P. Burema**
Beamer **Willem Hoekstra**
Collecte Zending -Rwanda
Deurcollecte Kerk
Kinderoppas **Margot Dekens en Joëlle Cappon**

16 augustus 09.30 uur
Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**
Organist **B. Geuchies**
Koster **A.K. Wietsma**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
Kinderoppas **Martine Dijkema en Rosa Boer**

23 augustus	09.30 uur
Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema
Koster	A.H. Vriezema
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	Diaconie
Deurcollecte	Kerk
Kinderoppas	Jolanda Cappon en Lyanne Langereis

29 augustus **16.30 uur Maandafsluiting Bloemhof**

30 augustus	09.30 uur Vorbereiding H.A.
Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	J. Wolfs
Koster	W.P. Burema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kinderoppas	Lineke Meerman en Yara de Kam

6 september	09.30 uur Heilig Avondmaal	19.00 uur Dankzegging
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	Ds. M.H. Langenburg
Organist	B. Geuchies	B. Geuchies
Koster	A.K. Wietsma	A.K. Wietsma
Beamer	Janou Slagter	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk	Kerk
2e H.A.	??	
Deurcollecte	Bloemenfonds	Bloemenfonds
Kinderoppas	Hélène Muilwijk en Romee van Vliet	

6 september	16.30 uur Heilig Avondmaal in Bloemhof
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga

DAG *aan* DAG
DRAAGT
HIJ ONS

Ja Heer, ik wil wel gaan de weg die U mij wijst,
maar mag ik even nog mijn koffer pakken?
Mijn onrust, onlust en mijn eigen wil,
mijn egoïsme, al mijn ongemakken:

Kleinzieligheid, begeerte, jaloezie:
't Gaat alles mee, de koffer wordt gesloten.
De reis vangt aan, maar 't lopen valt me zwaar.
Ik heb mijn voet al menigmaal gestoten.

Mijn handen zijn doorstriemd, de koffer wordt een last.
Maar dán kom ik mijn Odrachtgever tegen.
Verwonderd vraagt Hij mij: "Waarom zo moe?
Je hebt van Mij een lichte last gekregen".

Met Zijn doorboorde handen ledigt Hij
mijn koffer - en doet weg al wat Hem griede.
Beschaamd, maar blij en onvermoeid reis ik mijn weg,
met in mijn hand genoeg: Zijn zegen en zijn liefde.

Jelly Verwaal
uit: "Toekomstmuziek"

Dag aan dag draagt Hij ons
Psalm 68:20

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N.v.K. en K. dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 27 augustus** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.
N.v.K. en K. verschijnen op 3 september, 22 oktober en 10 december 2020

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl