

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 6 - 2020

ADRESSELIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

pe.elzinga@planet.nl en

freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage

voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 1^e en 3^e maandag van de maand
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,

9791 BB Ten Boer 050- 302 3564

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met
uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,

9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



“Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” (Lucas 18:18)

Vorig jaar verscheen een boek van een journalist van de Volkskrant, Fokke Obbema. Het had als titel *“De zin van het leven”*. In dit boek interviewde hij een groot aantal bekende Nederlanders over belangrijke levensvragen. Hoe verschillend de antwoorden ook waren, toch waren er ook overeenkomsten: Samenleven met mensen om je heen, die je dierbaar zijn, dát geeft zin aan het leven.

In tijden van corona merk je hoe waar dat is. Elkaar ontmoeten is niet langer vanzelfsprekend. Een simpel gebaar als een hand schudden of een arm om je schouder, zit er niet in. We missen elkaar, we missen het contact. Ouderen in verpleegtehuizen hebben maanden geen bezoek kunnen ontvangen. Voor velen is dat een erger schrikbeeld dan besmet te worden met het coronavirus.

Wat maakt het leven goed? Gezondheid, geluk, geld, een fijne familie, goede vrienden, vrijheid om je eigen keuzes te maken. Zomaar even wat dingen die mij te binnen schieten, die mensen zouden kunnen noemen. Hebben wij vanuit christelijk perspectief daar iets aan toe te voegen? Welvaart garandeert geen goed leven. Werk en geld kunnen zomaar weg zijn en gezondheid is nooit vanzelfsprekend. Ook de wetenschap, waarop veel mensen bewust of onbewust hun vertrouwen hebben gevestigd, kan ons nog steeds niet veel antwoorden geven, zelfs niet over simpele dingen als hoe het coronavirus zich precies verspreidt of de (on)zin van een mondkapje om besmetting tegen te gaan.

Als jaarthema van de PKN is gekozen voor **‘Het goede leven’ - Leven in het perspectief van Gods licht.**” Zonder te beweren dat we een definitief en sluitend antwoord hebben, kunnen we toch in elk geval zeggen, dat het goede leven alles met God te maken heeft. Allereerst via onze medemensen. Daarin komt iets van God naar ons toe. Dat kan liefde of vriendschap zijn, of een gezamenlijke hobby, maar óók dat iemand een beroep op je doet, terwijl je daar helemaal geen zin in hebt.

Je zou kunnen zeggen: het leven vanuit christelijk perspectief kan pas goed zijn, als het voor iederéén goed is. Armoede, vooroordelen, egoïsme en onrecht zijn -bijbels gesproken- een voortdurende aanklacht tegen een te gemakkelijke en individualistische opvatting van het goede leven. Je prettig voelen, of mindfulness gaan niet dieper dan ons eigen gevoel, en gaan voorbij aan onze medemensen en aan God.

In het gesprek tussen Jezus en een “*hooggeplaatst persoon*” (beter bekend als de rijke jongeling) staat deze vraag in het midden: Wat houdt stand, wat is werkelijk de moeite waard, en hoe kan ik daar deel aan krijgen? Jezus begint met een voor de hand liggend antwoord: houd je aan de tien geboden. Daarin wordt immers het leven vormgegeven in relatie met God (gebod 1 t/m 4), en in relatie met onze medemens (gebod 5 t/m 10).

Deze man heeft dat alles gedaan (een knappe prestatie!!!), en toch voelt hij dat er meer moet zijn. Dat is er ook. De tien geboden zijn net een soort hekwerk. Als je binnen dit hek blijft, kun je het goede leven op het spoor komen. Dan moet je de tien geboden echter niet opvatten als een verzameling regels, waar je je aan te houden hebt. Dat blijft aan de buitenkant.

Jezus gaat een laag dieper. Waar zit je hart? Navolging van Jezus is geen lijstje met dingen om te doen. Het gaat over mijzelf, en dat ik mij geheel toevertrouw, mij overgeef aan mijn Heer. Mijn vrijheid opoffer, Hem alles laat bepalen in mijn leven, om zo echte vrijheid te ontdekken.

Het goede heeft te maken met het geloof dat God goed is. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van meer succes of geluk, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.

Het goede leven heeft te maken met de zekerheid dat de toekomst aan Hem is. Als Jezus terugkeert op aarde en God koning zal zijn over het hele leven. Dat licht valt al naar ons toe, en dat maakt het leven goed. Aan dat perspectief proberen wij woorden te geven, juist nú in een onzekere tijd.

Ds. Peter Elzinga

(Met dank aan een artikel van de scriba van de PKN, ds. René De Reuver, over de betekenis van het nieuwe jaarthema.)

VANUIT DE PASTORIE

Inge en ik kunnen terugkijken op een goede vakantie. Oorspronkelijk hadden we plannen om naar Engeland te gaan, maar vanwege de onzekerheid van het reizen naar het buitenland, zijn we toch maar in Nederland gebleven dit jaar. Het viel ons op, hoe verschillend mensen omgaan met de coronaregels. Zelf probeerden wij ons zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand te houden, maar dat gold niet voor iedereen. Links en rechts haalden mensen ons soms in, zonder afstand te bewaren.

Dicht op elkaar in het openbaar vervoer, met een mondkapje op. Ik kan er maar niet aan wennen. Het blijft lastig om te gaan met beperkende regels, die zo onnatuurlijk zijn als 1,5 meter afstand bewaren, en geen handen te mogen schudden. Nog lastiger is, als andere mensen je dat onmogelijk maken, omdat zij zelf nergens rekening mee houden.

Nu de vakantie over is, is de situatie nog niet verbeterd. Het aantal besmettingen neemt weer toe, en het draagvlak voor de regels is tanende. We zien in de samenleving dat dit steeds scherpere tegenstellingen oproept tussen voor- en tegenstanders. Na een half jaar corona is het geduld bij velen op.

Als kerk zitten we ook in een spagaat. Op een normale manier kerk zijn, is nog steeds niet mogelijk. Dat frustrert mij. Ik wil zingen, mijn gemeente ontmoeten tijdens een kerkdienst, mensen op een fatsoenlijke manier kunnen condoleren bij een sterfgeval, *“gewoon”* bij elkaar kunnen komen. Ook in de kerk denken we verschillend over wat wel of niet verantwoord is.

Hoe lastig ik dat ook vind, ik wil graag blijven zoeken naar het compromis. Onze verantwoordelijkheid nemen, maar niet op een krampachtige manier. In de samenleving komen mensen tegenover elkaar te staan. *“Maar jij geheel anders,”* zegt Paulus. Wij willen elkaar blijven dragen, ook in de verschillen, en hoe lang de coronacrisis ook mag duren.

Dat is wat wij ook van u en jou vragen. Heb geduld met elkaar en de kerk. Misschien organiseren wij soms dingen in de kerk, waarvan u denkt: is dat wel verantwoord? Een ander verbaast zich misschien over onze voorzichtigheid, en gebrek aan doortastendheid. Erger je daar niet aan, maar houd contact met ons, en denk met ons mee.

Als deze tijd ons iets laat zien, is dat wat in de harten van mensen leeft, steeds zichtbaarder wordt. Ik hoop dat wij aan elkaar kunnen (laten) zien dat wij christenen zijn. Wij zijn kerk, en wij blijven kerk. En we blijven Jezus volgen, corona of niet. Laat dan zichtbaar worden, wat in ons leeft: liefde voor God en elkaar, geduld, verdraagzaamheid, trouw. Blijf bidden.

Houd het kerkblad en de website goed in de gaten de komende periode. Veel zaken, waaronder de startweek, de kerkdiensten en de GemeenteGroeiGroepen, zullen anders verlopen dan u gewend bent. Ondanks alles vertrouwen wij er op dat God ook dit winterseizoen met ons meegaat.

Ds. Peter Elzinga

GEEN DIENSTEN IN BLOEMHOF EN INNERSDIJK

Door het toegenomen aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland van de afgelopen periode, zijn de regels voor instellingen en tehuizen weer verscherpt. Dat betekent onder andere dat er voorlopig geen kerkelijke vieringen in Bloemhof en Innersdijk gehouden mogen worden.



Dat geldt zowel voor de **maandsluitingen als de avondmaalsvieringen**.

Wij vinden dat jammer, omdat wij weten hoeveel bewoners deze diensten op prijs stellen, omdat zij zelf niet meer in een gewone kerk kunnen komen.

Zodra het mogelijk is, om weer diensten in Bloemhof en Innersdijk te houden, zullen wij u dat laten weten. Tot het zo ver is, vragen wij uw geduld en begrip.

Ds. Peter Elzinga

MEELEVEN EN OMZIEN

Voor zover ons bekend hebben de afgelopen periode de volgende gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen:

- **Zr. S. Kremer-Weeseman**, is weer thuis uit het ziekenhuis. Zij heeft nog wel wat tijd nodig om weer op krachten te komen.

- **Zr. M. Zuidema-Wedema**, is voor revalidatie opgenomen in het Heymanscentrum,



Daarnaast hebben ook nog verschillende andere mensen in het ziekenhuis gelegen. Twee gemeenteleden zijn in het ziekenhuis overleden. Elders in dit kerkblad vindt u een In Memoriam van hun leven. Enkele mensen hebben aangegeven, dat ze hier liever niet vermeld willen worden.

We denken aan allen die de afgelopen maand een geliefde hebben moeten missen door de dood. We hopen dat zij steun en houvast mogen vinden bij de eeuwige God. Hij ziet ons en kent ons. Juist in moeilijke tijden, of bij een afscheid, merk ik dat dit veel betekenis heeft voor mensen. Hij ziet onze nood, ons verdriet, zelfs als wij daar zelf geen woorden aan kunnen geven.

Ik denk hierbij aan de bekende Psalm 139:

*“Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.”*

Ds. Peter Elzinga

DRIE KEER FEEST!!!

Ondanks alle beperkingen van de coronatijd, gebeuren er gelukkig ook nog steeds heel mooie dingen. Zo mogen we blij zijn met drie jonge stellen, die besloten hebben om te trouwen.

Meriam Tuinhof en Harmen Weerstand, hebben elkaar op 3 juli het jawoord gegeven. Vanwege de corona maatregelen hebben zij ervoor gekozen alleen voor de burgerlijke wet te trouwen, met een kleine groep aanwezigen. Hopelijk volgend jaar de kerkelijke inzegening van hun huwelijk met een groot feest!

Marlisa van der Goot en Sjoert Meuleman hebben elkaar op 28 augustus trouw beloofd, en een zegen van God over hun huwelijk gevraagd. Dit vond plaats in een buitenlocatie.

Anne-Linde Wiersema en Rick Boven hopen D.V. te trouwen op 2 oktober 2020. Bij hun huwelijk, dat in Balloo gesloten zal worden, vragen zij ook Gods zegen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal ’s avonds plaatsvinden in onze kerk.

Wij wensen de drie bruidsparen veel geluk toe met hun keuze. Wat is het bijzonder, als je iemand vindt, met wie je heel je leven wilt delen. In de onvoorwaardelijke liefde van deze jonge mensen voor elkaar, herkennen we iets van Gods liefde voor ons allemaal. Het is het beste en het mooiste wat mensen elkaar te bieden hebben.

“Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.” (Kolos. 3: 13 en 14)

Ds. Peter Elzinga

IN MEMORIAM JAN VINK (1940-2020)

Na een periode van afnemende gezondheid en een kort ziekbed, is op 24 juli in het ziekenhuis overleden **Jan Vink**. Hij is 80 jaar geworden. Samen met zijn vrouw **Hilly** woonde hij aan de Groene Zoom. Zij waren 55 jaar getrouwd.

Vlak voor het uitbreken van de 2^e wereldoorlog, op 12 januari 1940, werd **Jan Vink** geboren in Kleine Huisjes bij Oldehove. In 1948 verhuisde hij met het hele gezin naar Ten Boer. Op zijn dienstitijd na, is hij de rest van zijn leven hier ook gebleven. Toen hij na zijn dienstitijd in 1961 terugkwam in Ten Boer, is hij gaan werken bij een groothandel in televisies en witgoed. Dit werk zou hij tot aan zijn pensioen blijven doen.

In 1965 trouwde hij met **Hilly Modderman**. Zij gingen wonen aan de Karspelstraat. Het jonge gezin werd verblijd met twee kinderen. In 1967 werd **Bert** geboren. Vier jaar later gevolgd door **Hans**. De liefde van **Jan** uitte zich vaak heel praktisch. Zo verzorgde hij, na het overlijden van zijn vader in 1979, voor zijn moeder altijd de tuin. Tuinieren en het verzorgen van de verschillende vogels, duiven en kippen was voor hem een grote liefhebberij. Alles zag er altijd keurig uit, want **Jan** werkte secuur. Hij was ook een lieve opa voor de kleinkinderen.

Na het overlijden van zijn moeder verhuisden **Jan en Hilly** naar de Groene Zoom. **Jan** ging met pensioen op zijn 59^e. Maar dat betekende voor hem niet uitrusten en stilzitten. **Jan** bleef zeer actief in het vrijwilligerswerk, niet in de laatste plaats voor onze kerkelijke gemeente. Vaak was hij aan het werk op en om het kerkgebouw.

Ook is hij in zijn leven twintig jaar ambtsdrager geweest in onze gemeente. In tegenstelling tot veel andere mensen, had **Jan** geen hekel aan vergaderingen. Daarnaast was hij o.a. betrokken bij de voetbalvereniging, drager bij begrafenissen, beheerder van de begraafplaats, dorpsbelangen, dat hij mee heeft opgericht, en het 4 mei comité. Ook zong hij met veel genoegen in het mannenkoor Canta Libre.

Als erkenning voor al dit vrijwilligerswerk, ontving **Jan** een lintje, en werd hij lid in de Orde van Oranje-Nassau. In onze kerk en in ons dorp zullen veel mensen **Jan** zo hebben leren kennen, als een harde werker die zich inzette voor het algemeen belang. **Jan** was nuchter genoeg om te beseffen dat veranderingen niet altijd tegen te houden zijn, maar dat betekent nog niet dat je er ook altijd blij mee moet zijn. Met name de nieuwe muziek tijdens de kerkdiensten sprak hem niet zo aan. De kerk, zoals hij die in zijn jonge jaren meekreeg, was hem dierbaar.

Ook de veranderingen op technisch gebied, mobieltjes, of computer, hebben hem nooit echt kunnen charmeren.

De laatste maanden werd **Jan** steeds zwakker, en hij had ook veel pijn. De gevreesde ziekte, waar hij een aantal jaren eerder nog goed van was hersteld, bleek op een andere manier te zijn teruggekomen. Deze keer was geen behandeling meer mogelijk. De laatste weken waren zwaar, en hij moest nog naar het ziekenhuis. Daar is hij op 24 juli overleden.

Op woensdag 29 juli hebben wij in besloten kring afscheid van hem genomen, in zijn eigen kerk, waar hij zo veel voor heeft gedaan. De kleinkinderen staken een kaarsje voor opa aan, en haalden herinneringen aan hem op. We luisterden naar twee nummers van Canta Libre en de organist speelde de melodie van bekende liederen zoals Gezang 427 (Beveel gerust Uw wegen) en Gezang 444 (Grote God, wij loven U).

De Bijbeltekst was Hebréeën 10:23 *“Laten wij hetgeen wij belijden, onwankelbaar vasthouden.”* Wat wij hebben beleden toen wij openbare belijdenis van ons geloof aflegden, mag heel ons leven met ons meegaan. Op hoogte- en dieptepunten laten wij God niet los, en laat Hij ons niet los. Want Zijn beloften zijn betrouwbaar, zelfs in het aangezicht van de dood.

Aansluitend aan de afscheidsdienst, hebben wij **Jan Vink** begeleid naar zijn laatste rustplaats op de oude begraafplaats van Ten Boer. Hier bracht het koor Canta Libre live nog twee liederen ten gehore, als een laatste eerbetoon. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, en allen die **Jan Vink** zullen missen, veel sterkte toe en Gods troostende aanwezigheid in het gemis.

Ds. Peter Elzinga

IN MEMORIAM BOELO STORTEBOOM (20-12-1955 – 3-8-2020)

Voor veel mensen kwam het overlijden van **Boelo Storteboom** onverwacht. Eind juli ging hij met ernstige hartklachten naar de huisarts en werd hij direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. Terwijl hij de week daarvoor nog een rondje gefietst had en alles ogenschijnlijk goed leek. In het ziekenhuis bleek dat er van alles aan zijn hart mankeerde. Terwijl de artsen **Boelo** probeerden te stabiliseren in de hoop hem te kunnen behandelen, overleed hij op maandag 3 augustus in het bijzijn van zijn naaste familie.

Hij is 64 jaar geworden en woonde aan de Burgemeester Triezenbergstraat. **Boelo** is in 1955 geboren aan de Gaykingastraat. Zijn vader en moeder hadden daar een kruidenierszaak. In 1959 verhuisde het gezin naar de Burg. Triezenbergstraat 31 waar een nieuwe zelfbedieningszaak werd gebouwd. Na de lagere christelijke school ging **Boelo** naar het Wessel Gansfort college in Groningen en heeft daar de HBS gevolgd.

Na de HBS heeft hij met succes de studie commerciële economie afgerond aan de HEAO. **Boelo** is zijn werkende leven gestart bij zijn vader in de zaak. Eerst nog in de Burg. Triezenbergstraat maar vanaf 1986 in de nieuwgebouwde supermarkt aan de Gaykingastraat. Tot het overlijden van vader **Storteboom**, in 1996, hebben ze samen de zaak gerund als VOF.

Daarna heeft **Boelo** de zaak alleen gerund tot de verkoop ervan in 2017. De verkoop van de zaak was een moeilijke beslissing, die hij mede in overleg met zijn broers en zus gemaakt heeft. Aan de ene kant wilde hij het werk van zijn vader voortzetten, aan de andere kant vroeg dit zoveel investeringen dat het beter was om te stoppen.

Klanten en personeel vonden deze beslissing jammer, maar begrijpelijk. Ze misten de zaak echter wel. **Boelo** stond bekend als een goede werkgever. Hij slaagde erin om samen met zijn naaste medewerkers een fijne sfeer in de winkel te scheppen, waardoor het personeel lang in dienst bleef en de klanten graag kwamen. Ook kon onze kerk altijd een beroep op hem doen wanneer er iets gesponsord moest worden of we bepaalde levensmiddelen nodig hadden.

Na een kort huwelijk, eind zeventiger jaren, is **Boelo** alleen gebleven. Maar hij genoot van het verenigingsleven en had goede vrienden met wie hij graag iets ondernam of naar het café ging. Hij kon ook goed alleen zijn, zo las hij in zijn vrije tijd graag misdaadromans. **Boelo** had drie broers en een zus, met wie het contact niet frequent, maar wel warm was. Zo hechtte hij aan de jaarlijkse familiedag, die was ingesteld na het overlijden van zijn moeder. En hij was een betrokken oom voor al zijn neven en nichten.

Bij de dankdienst voor zijn leven spraken verschillende mensen hun herinneringen uit aan **Boelo**. Daarin kwam naar voren wat hij voor collega's, vrienden en familie heeft betekend. **Boelo** werd begraven op maandag 10 augustus, de verjaardag van zijn vader.

De familie heeft gekozen voor een Bijbeltekst uit Prediker 3:1: *“Alles heeft zijn tijd: Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.”*

Deze tekst stond centraal tijdens de overdenking. Aansluitend aan de dienst hebben we **Boelo** naar de oude begraafplaats gebracht. Daar werd de laatste eer bewezen onder begeleiding van een lid van de Mylesbrothers, die het lied 'Amazing Grace' op zijn doedelzak speelde.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte en Gods nabijheid.

Ds. Inge de Rouwe

IN MEMORIAM MARLEEN DE PLAA- NOORMAN (18-8-1952 - 18-8-2020)

Na een kort ziekbed is op dinsdag 18 augustus **Marleen de Plaa** overleden. Op vrijdag 3 juli kreeg ze na diverse onderzoeken in het Martiniziekenhuis te horen dat ze aan een uitgezaaide alvleesklierkanker leed. Haar lichamelijke conditie ging heel snel achteruit. Hoewel ze heel graag wilde blijven leven voor haar man, kinderen en kleinkinderen kon ze niet meer verder.

Op dinsdag 18 augustus, haar geboortedag, is ze thuis overleden in het bijzijn van haar man **Pieter** en haar kinderen. **Marleen** is 68 jaar geworden en woonde aan de Standwerker. De dankdienst voor haar leven vond plaats op maandag 24 augustus, de dag waarop **Marleen en Pieter** 47 jaar getrouwd zouden zijn.

Marleen is op maandag 18 augustus 1952 geboren in Ten Boer aan de Gaykingastraat. Ze was het jongste kind van in totaal 7 kinderen. Haar vader verkocht destijds brandstoffen, zoals kolen, turf en dergelijke. Nadat **Marleen** haar schoolopleiding had voltooid ging ze werken als telefoniste en secretaresse. In 1972 kreeg **Marleen** verkering met **Piet**, tijdens een uitwisseling van jongeren van de kerk.

Op 24 augustus 1973 zijn ze getrouwd. Ze gingen inwonen bij de ouders van **Marleen**. Haar vader leed toen al geruime tijd aan een ernstige ziekte. Samen met haar moeder heeft ze hem verzorgd. In februari 1974 werd hun eerste kind, **Margo**, geboren. Kort daarna overleed de vader van **Marleen**. Dat **Marleen** en de kleine **Margo** nog bij haar moeder woonden, heeft geholpen om dit verlies te verwerken.

Na verloop van tijd gingen **Marleen, Piet en Margo** aan de Blinkerdlaan in Ten Boer wonen. Ze kregen daar nog twee kinderen, **Cornelis en Marianne**. In 2006 verhuisden **Marleen en Piet** naar een nieuw huis aan de Standwerker te Ten Boer.

Hier is ze intens gelukkig geweest. Ze genoot dagelijks van het uitzicht op het dorpscentrum en de planten en bloemen in de tuin. Vogels en andere dieren kwamen niets tekort. Het ouderlijk huis gaf ook de kinderen een heerlijk "thuisgevoel". **Marleen en Piet** hebben in totaal zeven kleinkinderen gekregen. **Marleen** paste graag en vaak op haar kleinkinderen. Ze had, net als haar moeder, een gave om met kinderen om te gaan. Haar liefde en zorg voor hen was bijna onbegrensd.

Marleen maakte ook makkelijk contact met anderen. Zowel in het dorp als ook via facebook. De vele blijken van medeleven getuigen daarvan. Ze was altijd bereid om voor het goede doel collecte te lopen en heeft ook jaren de bloemen in de kerk verzorgd. Dieren speelden een grote rol in het leven **Marleen**, zo heeft ze jarenlang het paard Jumbo met liefde verzorgd en was ze er gehecht aan haar hondjes Lucky en Spike.

Het overlijden van haar vader en moeder, broer **Ewold** en haar zwagers **Jan en Menko** heeft een grote impact op **Marleen** gehad. Vooral toen ze ziek werd en onder ogen moest zien dat ze niet weer beter werd, had ze het vaak over hen. Toen ze haar leven niet meer dragelijk vond, hoopte ze met hen verenigd te worden.

Op maandag 24 augustus hebben we afscheid van **Marleen** genomen. In de dienst klonk de liefde voor **Marleen** door in de gekozen liederen. Bij elk lied hoorde een verhaal of herinnering. Boven de rouwkaart stond een vertaalde tekst uit een lied van Jacques Brel: *'met heel mijn hart en ziel houd ik van jou'* We hebben als Bijbeltekst Psalm 139: 1-8 gekozen, waarin het ten diepste gekend zijn door God centraal staat.

Bij het uitdragen van de kist speelde **Jan Wolfs** op verzoek van **Marleen** *'Scheepke onder Jezus hoede'*. Een lied dat haar zeer dierbaar was omdat haar moeder dit vaak zong.

Marleen is begraven op de nieuwe begraafplaats, een plek midden in de natuur. We wensen haar man **Pieter**, de kinderen **Margo, Cornelis en Marianne**, en allen die **Marleen** zullen missen veel sterkte en Gods troostende aanwezigheid toe in dit gemis.

Ds. Inge de Rouwe

HEILIG AVONDMAAL/ DANKZEGGING

Op zondag 6 september hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Door de beperkingen gaat dat op dezelfde wijze gevierd worden als de vorige keer. Deze keer kunnen gemeenteleden van wie de achternaam met een G t/m Oo (let op de nieuwe indeling!) begint naar de kerk komen.

Zorgt u dus thuis weer zelf voor brood en wijn/druivensap?
De collecte is bestemd voor Beiroet.

De Dankzegging is om 19.00 uur. Dat gaat niet op alfabet, maar daar kan ieder zich voor opgeven.



Stuur daarvoor een mailtje naar

secretariaat.gpkntenboer@gmail.com

Bellen mag eventueel ook, op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-302 3564.

Tevens willen we u alvast attenderen op **de startdienst** van 20 september en de **bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers** op DV 11 oktober a.s.

Els Gelling, scriba

KERKDIENTEN VANAF 6 SEPTEMBER 2020

Vanaf zondag 5 juli jl. zijn we gestart met het uitnodigen van gemeenteleden voor het bijwonen van de kerkdiensten. U werd uitgenodigd op alfabetische volgorde en had de mogelijkheid om eens per vier weken de dienst bij te wonen. We gaan door met uitnodigen op alfabetische volgorde, maar er is nu een **nieuwe indeling** gemaakt zodat u eens per drie weken de mogelijkheid krijgt de dienst bij te wonen.

**Een uitzondering hierop zijn de zondagen 6 en 13 september dit i.v.m. de groep A t/m F die al uitgenodigd was voor zondag 30 augustus.*

Dit betekent voor u dat u van harte bent uitgenodigd op:

- **Zondag 6 september** indien uw achternaam begint met letter(s) **G t/m Oo**;^{*}
- **Zondag 6 september: 19.00 uur** dankdienst. Niet op alfabet: hiervoor kunt u zich opgeven! ******

- **Zondag 13 september** indien uw achternaam begint met letter(s) **Ot t/m Z**;
- **Zondag 20 september en 11 oktober** indien uw achternaam begint met letter(s) **A t/m Hoe**;
- **Zondag 27 september en 18 oktober** indien uw achternaam begint met letter(s) **Hof t/m Ri**;
- **Zondag 4 oktober en 25 oktober** indien uw achternaam begint met letter(s) **Ro t/m Z**;

NB. In de dienstenrooster zijn de letters ook vermeld.

Data diensten	6-sep-20	13-sep-20	20-sep-20	27-sep-20	4-okt-20	11-okt-20	18-okt-20	25-okt-20
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Begin achternaam:

G t/m Oo	X							
Ot t/m Z		X						
A t/m Hoe			X			X		
Hof t/m Ri				X			X	
Ro t/m Z					X			X

**Stuur voor opgave voor de dankdienst een mailtje naar secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com Bellen mag eventueel ook, op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-302 3564

Als u de dienst bezoekt, zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam), om te gebruiken bij eventueel contactonderzoek. De geregistreeerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. (zie ook privacyverklaring op de website)

Hieronder leest u nog eens de:

REGELS VOOR KERKELIJKE ACTIVITEITEN TEN TIJDE VAN CORONACRISIS

- We vragen u voordat u naar de kerk gaat om onderstaande regels goed in u op te nemen.

- Als u de dienst wilt bijwonen dan geeft u hiermee gelijktijdig aan gezond te zijn;
- Volg de instructieborden op die in de kerk hangen;
- Volg de aangewezen looproutes op;
- We vragen u om anderhalve (1,5) meter afstand te houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
- Van mensen die ziek zijn, koorts hebben of verkouden zijn vragen wij dringend om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
- Bent u 70 jaar of ouder, en/ of heeft u een zwakke/ kwetsbare gezondheid dan behoort u tot een verhoogde risicogroep. Door versoepeling van maatregelen kan het zijn dat het risico om ziek te worden toeneemt;
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
- Gemeentezang is helaas (nog) niet toegestaan, neuriën mag wel;
- Volg de aanwijzingen van coördinatoren en de koster op;
- We delen geen koffie of thee uit na het einde van de dienst;
- We vragen u om na de dienst de kerk en het terrein van de kerk te verlaten;
- Het is in deze situatie wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te zitten. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen. We vragen hiervoor uw begrip.

Bedankt voor uw aandacht,

Het gebruikersplan team van de Gereformeerde Kerk (PKN) ten Boer

Anja Venhuizen

Zangers en zangeressen gezocht

Zoals u hebt gemerkt kan er nog niet voluit worden gezongen tijdens de kerkdiensten. Daarom is gekozen voor een aantal zangers die vanaf het podium in de kerk de opgegeven liederen kunnen zingen namens de gemeente. De afgelopen tijd heb ik steeds zelf mensen benaderd, maar ik zou het leuk vinden om de groep wat uit te breiden, zodat meerdere mensen voor velen kunnen zingen.

Het streven is om mensen te vinden die op de betreffende zondag 'aan de beurt zijn' om de kerkdienst te bezoeken. Ik ben dus op zoek naar **zangers en zangeressen**. Wanneer u of jij hieraan mee wilt werken hoor ik dat graag!

Ook jongeren zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te werken, zodat ik een lijst kan samenstellen met als doel dat we iedere zondag kunnen luisteren naar de liederen tijdens de dienst. Ik wacht jullie reacties af!

Louis Dekens, 050-302 3149 louis.dekens@gmail.com

Diaconie

Voor aankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie/ZWO:

- **6 sept.: Heilig Avondmaal – Hulp voor getroffen en explosie Beiroet.** Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 180 doden en duizenden gewonden gevallen. De helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
- **27 sept.: Vredeswerk – Wereldwijd verlangen naar vrede.** Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
- **11 okt.: Werelddiaconaat – Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda.** De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn.

De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. (www.kerkinactie.nl).

Donaties vanuit Diaconie/ZWO juli/aug:

- Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan het Kerk in Actie project: *“Nieuwe kansen voor straatkinderen – Oeganda”* met project nr. K009074. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. ([www.kerkinactie.nl / projecten](http://www.kerkinactie.nl/projecten)).

- De volgende organisaties/stichtingen die door de Diaconie/ZWO meerjarig worden ondersteund, zijn wederom verblijd met een donatie (€ 200,-):

Ø Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoeidigd worden met de blijde boodschap en barmhartige daden. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging (www.mensenkinderen.nl);

Ø Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. (www.wycliffe.nl).

- De Heilig Avondmaal collecteopbrengst van 14 juni jl. met bestemming *“Afrika - dilemma tussen coronavirus en hongervirus door lockdown”* is aangevuld tot een bedrag van €750, -.

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

DUURZAAMHEID (KERK)GEBOUWEN

Dit jaar waren we gestart met het duurzamer maken van de (kerk)gebouwen en was onze intentie om daar een paar flinke stappen mee te maken. Helaas zijn we daar door Corona en de organisatie daaromheen niet aan toegekomen. We willen er zeker weer mee aan de slag en de uitgewerkte ideeën nieuw leven in blazen, maar we komen er in 2020 helaas niet aan toe om alle activiteiten goed mee te nemen in de begrotingsplannen voor volgend jaar. Helaas zijn we nog niet zover met de plannen voor duurzaamheid als we zouden willen.

Naar aanleiding van het bezoek aan het begin van dit jaar aan een energie neutrale kerk in Winsum hebben we diverse ideeën opgedaan. Zo willen we bijvoorbeeld de indeling van de diverse verwarmde ruimten beter benutten en een agenda daarvoor bewaken en zal de huidige verlichting door ledverlichting vervangen worden. Zodra het kan, pakken we de plannen voor het duurzamer maken van de (kerk)gebouwen weer op.

LEDENADMINISTRATIE

In Nieuws van Kerk en Kansel worden burgerlijke mutaties - waaronder verhuizingen, wijzigingen burgerlijke staat etc. - vermeld. Deze mutaties worden vermeld o.a. op basis van wijzigingen die door het desbetreffende gemeentelid worden doorgegeven of door de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland (LRP). Met name de wijzigingen die worden doorgegeven door het LRP, roepen zo nu en dan de vraag op hoe de ledenadministratie van betreffende wijziging op de hoogte kan zijn.

De verklaring ligt in het feit dat alle mutaties in de burgerlijke stand gekoppeld zijn aan het LRP, mits daartegen in het verleden nadrukkelijk bezwaar is gemaakt. Mocht het zo zijn dat zich een wijziging voordoet die u/jij niet vermeld wilt hebben in Nieuws van Kerk en Kansel dan kunt u/kun je dat doorgeven aan de ledenadministratie.

Mocht u/je gaan verhuizen naar een andere woonplaats en u/je wilt toch lid blijven van onze kerk (zgn. voorkeurslidmaatschap), geef dat dan ook op tijd door aan de ledenadministratie.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Jolanda van der Knaap



VAN DE KINDERNEVEDIENST

In juli mochten we weer kindernevendienst geven. Wat was het fijn om weer samen te komen. Soms met een volle groep en andere keren met maar een paar kinderen. Toch hebben we weer mooie bijeenkomsten gehad. De afgelopen maanden hebben we geluisterd naar verhalen over Salomo.

We hebben gehoord hoe Salomo koning wordt en dat hij een wijze koning is. De komende maand staat Prediker 3:1-8 centraal: *“voor alles in het leven is er een eigen tijd.”* In de kindernevendienst praten we erover dat er een tijd is om te huilen en verdriet te hebben maar ook een tijd om te lachen en te dansen.

Vanaf eind september starten we met een nieuw blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God.

Janneke Vreeling

EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN....

De vakantie zit er weer op, we zitten weer volop in de structuur van de dagelijkse dingen en ook op kerkelijk gebied wordt er al weer volop overlegd, vergaderd en voorbereid. Ook wij als jeugdouders zijn al weer bij elkaar geweest om een start te maken. We hebben goede hoop dat ons team binnenkort wordt uitgebreid en versterkt met een echtpaar dat samen jeugdouders wil worden, maar dat zal later nog bekend worden.

Al zal de **startweek** wat anders lopen dan anders, we proberen toch te doen wat we kunnen en mogen doen: er wordt op het moment van schrijven contact gelegd met de jeugd van de **CJV** over hoe ze hun seizoen op willen gaan zetten en wat ze van ons als jeugdouders nodig hebben. We hopen dat de CJV een mooi seizoen te wachten staat.

We proberen in het startweekend, op **zaterdagavond 19 september**, iets leuks met en voor hen te organiseren.

De **Impactleiding** is al heel drukdoende geweest om een mooi programma voor de jeugd op te zetten voor de rest van het seizoen. Zo is er al een mooie avond geweest met een zeskamp en een BBQ bij de boerderij van de **fam. Huijzer** aan de Boersterweg en staat de volgende activiteit al gepland, de jeugd gaat op **27 september met elkaar wadlopen bij Pieterburen!**

Ook aan de jongere jeugd is gedacht bij de voorbereidingen. Voor alle **kinderen van de basisschool**, groep 1 t/m groep 8 zal er op **ZATERDAGMIDDAG 26 SEPTEMBER** om 14.45 uur een leuke theatervoorstelling worden gehouden in Menorah door **Kindertheater Knettergek!** De voorstelling heet **LEF!** Tijdens de voorstelling is er toneel, zang, zijn er goocheltrucs en dit is allemaal gekoppeld aan het mooie verhaal van David en Goliath!! Jullie komen toch ook? Je mag natuurlijk ook je vriendje of vriendinnetje meenemen naar deze leuke middag!! Ouders kunnen hun kind naar de ingang van Menorah brengen en halen.

Ook de jeugd die meegaat met **World Servants** zit verre van stil. Zij zijn op dit moment naast hun eigen, persoonlijke acties ook druk met de voorbereidingen voor de verkoop van de **BOLCHRYSANTEN** op **12 en 19 september!** Ze nemen dit jaar de actie tijdelijk over van Mens voor Mens omdat ze de opbrengst goed kunnen gebruiken! Houdt u alle posters en overige berichtgevingen over de actie goed in de gaten??

Wij doen er alles aan om onze kinderen en jongeren te bereiken in deze lastige coronatijd. Wij geloven dat we als gemeente geroepen zijn om hen bij Jezus te brengen. We hebben nog veel jeugd, maar we merken ook dat we regelmatig tevergeefs om hulp vragen. Een dominee en de jeugdouders kunnen echter niet alles alleen uitvoeren en dragen...

- Zo zoeken wij nog steeds een paar mensen voor het geven van catechisatie. Het gaat om een leider voor de maandagavondgroepen, 1 keer in de drie weken in toerbeurt met **Teye en Inge**.
- En we zoeken twee mensen die samen 1 keer in de twee/drie weken met de 15 plus groep op wil trekken. Uiteraard krijg je daar hulp en begeleiding bij!
- Ook hebben we voor de kindermiddag op **zaterdag 26 september** begeleiding nodig.

We hopen dat onze plannen door mogen gaan, onder het voorbehoud van de regelgeving van de regels m.b.t corona. Houd dus de informatie op onze website in de gaten! Een hele hartelijke groet van het team jeugdouderlingen,

Inge de Rouwe, Siep de Jonge, Teye en Saskia van Dijk

IMPACT

Door alle corona-maatregelen kwam er in maart een abrupt einde aan het Impact-seizoen. En dat was voor iedereen natuurlijk raar, onwennig, saai, niet leuk en vervelend.

Nu de maatregelen wat versoepeld zijn, hebben we als leiding van Impact gezocht naar mogelijkheden om elkaar toch weer te ontmoeten. De eerste avond was op vrijdag 21 augustus. In het weiland van **familie Huijzer** hebben we (met strenge regels en op 1,5 meter afstand van volwassenen) spelletjes gedaan en wat lekkers gegeten van de barbecue.



Het was een erg gezellige avond met 55 enthousiaste tieners, die erg blij waren dat ze elkaar eindelijk weer eens konden ontmoeten. We hopen dat we deze sfeer en gezelligheid mee kunnen nemen naar de rest van het seizoen.



In de startweek willen we met de tieners gaan **wadlopen in Pieterburen**. We hebben gezocht naar een geschikte datum en tijd, en moesten daarbij rekening houden met het getij en tijden van de organisatie. Na overleg met de jeugdouderlingen is besloten dat **zondag 27 september** de meest geschikte datum is.

Onze zwerftocht begint om 11.30 uur, dat betekent dat we rond 10.30 uur moeten verzamelen en vertrekken vanaf Blister. We vragen een eigen bijdrage van € 5,--. Graag opgeven bij de Impact-leiding als je mee wilt gaan. Ook zoeken we enkele ouders die ons willen halen/brengen naar Pieterburen (en evt. meelopen). Meer informatie ontvang je na de aanmelding. Deze activiteit is onder voorbehoud, omdat we afhankelijk zijn van het weer, het getij en van de corona-maatregelen.

Voor de rest van het seizoen hebben we een planning gemaakt, waarvan we hopen dat het allemaal door kan gaan.

9 oktober	19.00 uur: Impact kids 20.30 uur: Impact young	Bos-spel
20 november	19.00 uur: Impact kids 20.30 uur: Impact young	Sirkelslag Kids Chillen
11 december	19.00 uur: beide groepen	Sinter-kerst
15 januari	19.00 uur: beide groepen	Zwemmen
5 februari	19.00 uur: Impact young	Sirkelslag Young
12 februari	19.00 uur: Impact kids	Creatief klieren met chocola
12 maart	19.00 uur: Impact kids 20.30 uur: Impact young	Levend Cluedo
2 april	Beide groepen, tijdstip volgt t.z.t.	Paas Challenge
11 juni	Beide groepen, tijdstip volgt t.z.t.	Slotactiviteit

Impact Kids is voor groep 7/8 van de basisschool: van 19.00 – 20.30 uur

Impact Young is voor klas 1/2/3 van het voortgezet onderwijs: van 20.30-22.00 uur. Vrienden/vriendinnen meenemen mag natuurlijk altijd: gezellig!!!

We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten!

Team Impact:

Inge, Annelou, Louise, Alice, Lourien, Mirthe, Rosa en Martine

STARTWEEK 2020

Ieder jaar starten we het nieuwe kerkelijke seizoen met de bekende startweek met als doel om elkaar op een leuke en andere manier te ontmoeten met activiteiten voor jong en oud. Zoals u kunt begrijpen is het dit jaar moeilijker om een activiteit of bijeenkomst te organiseren wat binnen de corona regels past.

Dit jaar de startweek overslaan vanwege corona is niet de 1^e keuze omdat er een sterk verlangen is elkaar te kunnen ontmoeten en te bemoedigen. Op welke manier en hoe dit veilig te doen, is een vraag waarmee een kleine commissie momenteel aan de slag is gegaan.

Wat al wel vaststaat is de ochtenddienst op de **startzondag 20 september**, we zullen u op de hoogte houden via de bekende kanalen over mogelijke andere activiteiten.

Mocht u ideeën of suggesties hebben voor de commissie dan horen we dit graag. Mail dan naar jaap72@home.nl

Voor onze jongeren en kinderen heeft de jeugdraad al het één en ander bedacht. Kijk daarvoor onder het kopje: Van de jeugdouders.

Namens de commissie,

Jaap Oudman



WORLD SERVANTS-PROJECT IN ZAMBIA.

Hallo allemaal,
Weer even een update van World Servants Ten Boer. Ondanks de Corona-crisis die op iedereen effect heeft gehad, en wellicht nog steeds heeft, hebben we niet stilgezeten als groep.

Via de sociale mediakanalen is onder andere *'Deelnemer Donderdag'* gestart. Iedere donderdag wordt een deelnemer van het World Servants Groep geïntroduceerd, om te laten weten aan anderen welke talenten en eigenschappen er meegaan naar Zambia volgend jaar! Tot nu toe zijn er 9 deelnemers voorgesteld, dus nog 37 te gaan!

In juni hebben we op 1,5 meter afstand een **Team-Building-avond** gehad met de helft van de groep. Zo leerden we deze helft al wat beter kennen via 1,5 meter speeddaten en door in kleine groepjes onze goede en slechte eigenschappen te vertellen. Het was een gezellige avond!

Ook zijn er acties online opgezet, zoals het **Vaderdag Borrelpakket**, auto's wassen, koeschieten en de vossenjacht. Het auto's wassen was een groot succes en deze wordt eens per drie maanden herhaald.

De **vossenjacht** was op één van de warmste dagen van de hittegolf gepland, waardoor alle spelletjes veranderd zijn in water-spelletjes. Het was een warme, maar leuke middag! De kinderen hebben genoten en kregen aan het eind, bij het goed raden van het puzzelwoord, een lekker verkoelend WATERIJSJE!

Zoals u wellicht ook hebt gezien op de sociale media-kanalen of in uw omgeving hebt gehoord, wordt er op **zaterdag 29 augustus** een virtueel evenement gehouden, genaamd '**koeschijten**'. U kunt nog steeds uw vakje weiland 'kopen' en kans maken op dat heerlijke rundvleespakket ter waarde van € 50,-!

En op zaterdag 12 en 19 september komen wij van World Servants langs uw huis met **prachtige grote bolchrystanten!** Bent u niet thuis of niet in de gelegenheid op de desbetreffende zaterdag: niet getreurd! We staan ook met een grote vrachtwagen op het Marktpllein van Ten Boer. Ook hier kunt u onder het genot van een kopje koffie een mooi gekleurde bolchryasant uitzoeken.

Naast de grote acties die voor en door de hele groep worden georganiseerd, zijn er ook persoonlijke acties opgezet. Zo zijn er mondkapjes, kaarsenstanders, snoep-potjes, (wens)kaarten in diverse varianten, sleutelhangers, armbandjes, kaarthouders, schilderijtjes met knopen gemaakt en notitieboekjes gedecoreerd. Deze worden online verkocht, maar zijn ook bij de grote acties te koop. Ook is er een kast in de Wereldwinkel (in de Bibliotheek) van Ten Boer vrijgemaakt voor deze spulletjes. Neem gerust een kijkje!

Zoals u wellicht kunt merken aan deze update, hebben we niet stilgezeten en zijn dit ook niet van plan de komende tijd! U zult via de sociale media, via familie en vrienden, via de kerk en/of kerkbladen snel weer van ons horen. In de tussentijd kunt u natuurlijk onze website bezoeken: **www.geef.ws/tenboer**. Hier kunt u de grote en persoonlijke acties vinden en meer informatie over ons project in Zambia.

Tot snel! Namens World Servants Ten Boer

Margot Dekens



JAARLIJKSE BOLCHRYSAANTEN-ACTIE

Ook dit jaar worden de prachtige, mooie en grote bolchrystanten weer verkocht. Dit jaar gaat de opbrengst naar het World Servants-project in Zambia.

Op zaterdag 12 en 19 september komen we in de ochtend weer bij uw huis langs voor de verkoop.

De prijs voor 1 bolchryasant bedraagt € 7,00, bij 2 stuks bedraagt de prijs € 13,00.

Gaarne zoveel mogelijk contante betaling. Mocht u ons nu net mislopen of bent u de zaterdag niet thuis als wij bij u langskomen: niet getreurd! We staan dit jaar ook met een verkooppunt op het Marktplaats van Ten Boer. Op beide zaterdagen van 9.30-13.00 uur kunt u ook hier terecht voor mooie bolchrysanten!

Een zonnige groet namens Mens voor Mens en World Servants:

Teije van Dijk, Enola de Jonge en Margot Dekens.



D.V. Woensdag 9 September 2020 willen wij toch onze eerste vergadering houden. Omdat het Corona virus nog steeds rondgaat, kan het zijn dat we het op het laatste moment nog moeten afzeggen, maar dan laten wij u dat tijdig weten.

Onze eerste vergadering wordt verzorgd door **ds. Inge de Rouwe** met als onderwerp: *“Hoe spreekt de Bijbel over het leven na de dood.”* Omdat door de Corona de jaarvergadering niet is doorgegaan zal deze middag een feestelijk tintje hebben.

We vergaderen in Menorah van 14.30 tot 16.30 uur. Gasten zijn van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen voor 12.00 uur naar **mevr. A. Kooistra-Medema**, tel.nr. 050-302 2185

Lija Biewenga

Moment van Gebed

Elke eerste zondag van de maand komen we als gebedsgroep bij elkaar om te danken en te bidden o.a. voor zieken en mensen die het moeilijk hebben en voor zaken die spelen in onze gemeente.

Het is voor de gebedsgroep niet eenvoudig om erachter te komen waarvoor gebed nodig is, daarom stellen we het erg op prijs dat gebedspunten worden aangereikt.



Dat kan door middel van een briefje te deponeren in de daarvoor bestemde kistjes (staan bij beide in- en uitgangen) of door een mail te sturen naar:

Inge: freulezon@gmail.com (tel. 050-230 9276) of naar

Menke: akwietsma@gmail.com (tel. 050-302 1935)

Uiteraard bent u /jij van harte welkom om mee te bidden. Wanneer u/jij het moeilijk vindt om te bidden, laat dit geen reden zijn om niet te komen. Meedenken en meeluisteren is net zo belangrijk.

Maria Myles

Gemeente Groei Groepen



Zoals u weet hebben wij in onze gemeente al enkele jaren Gemeente Groei Groepen, afgelopen jaar hadden wij er 11, waar gemeenteleden in kleine groepen thuis bij elkaar komen om thema's van het jaarboekje van het Evangelisch Werkverband te bespreken. In verband met de corona-pandemie is het helaas niet mogelijk op oude voet verder te gaan.

Daarom hebben wij besloten om 2 informatiebijeenkomsten in de kerkzaal te organiseren (één op een avond en één op een ochtend). Hierbij willen wij graag een kleine inleiding geven m.b.t. het nieuwe jaarthema en zullen we gaan nadenken hoe we dit jaar de GGG een nieuwe vorm willen geven zodat we toch door kunnen gaan op een andere manier.

Zit u al bij een groep, of zou u graag aan een groep willen deelnemen dan nodigen wij u van harte uit om naar één van de informatiebijeenkomst te komen:

- zondagavond 4 oktober 2020, aanvang 19.30 uur.
- dinsdagochtend 6 oktober 2020, aanvang 10.00 uur.

Thema seizoen 2020/2021: “Durf Daniël te zijn! Stap uit je christelijke bubbel.”
17 thema's voor het geloofsgesprek om leerling te zijn van Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Durf jij als Daniël te zijn die gedeporteerd werd naar Babel, maar zijn geloof niet thuisliet?

Hoe merken ze aan jou op school, op je werk, in de buurt, in het bestuur, het uitgaansleven en zelfs de kerk, dat jij stevig verworteld bent in God? Er is trouwens meer wat opvalt bij Daniël: Hij heeft allerlei visioenen gezien over de eindtijd en ziet een Koninkrijk komen dat hoop biedt voor een wereld in verwarring!

Kortom: weer een prachtige uitgave van het EW die je als Gemeente Groeigroep of kring helpt om het geloofsgesprek te voeren! De schrijvers zijn: **ds. Pieter Both, ds. Inge de Rouwe, ds. Peter Smilde (eindredactie), ds. Karsten van Staveren en mw. Karin Timmerman** (interviews)

Bij het verschijnen van *“Durf Daniël te zijn*, hoort natuurlijk ook onze jaarlijkse Gemeente Groei Groepen-dag: D.V. **5 september 10.00 tot 12.30 uur**, waarbij we dieper ingaan op het Bijbelboek Daniël en het opmerkelijke leven wat hij leidde. We bieden deze ochtend ook inspiratie door met elkaar na te denken over de kansen van een kleine groep, juist vandaag natuurlijk heel actueel!

Tegelijkertijd zenden we het hele programma uit via **livestream** en hoe zou het zijn als je als groep meedoet bij een van de deelnemers thuis? We bieden een interactief programma en je kunt dus gezamenlijk meedoen aan de opdrachten en het gebed. Wij melden in augustus waar je ons live kunt vinden!

Het programma in kort bestek:

- Bijbelstudie met **ds. Peter Smilde** uit Drachten, lid van de schrijversgroep
- Een interactieve lezing met **mw. Janneke Plantinga**, pionier huiskerken en bestuursvoorzitter EW
- Bijdragen van **ds. Pieter Both en ds. Inge de Rouwe**, leden van de schrijfgroep
- Getuigenissen
- Gastheer en leiding van het programma door **Hans Maat**, directeur EW.

**Sake van der Goot, Menke Wietsma,
Ingrid Oudman en Inge de Rouwe.**

Dankbetuiging



Wat een VERRASSING was het: zondag 9 augustus kreeg ik een mooi boeket uit de kerk omdat ik 50 jaar aan het werk was. Ook voor alle kaarten, appjes en mailtjes HARTELIJK DANK.

Hilda Bulthuis

Allen hartelijk bedankt voor de felicitaties en de vele kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn 88^{ste} verjaardag en ook voor de bloemen uit de kerk.

Arie van der Goot

Hartelijk dank voor de mooie kaarten die ik heb gekregen in deze coronatijd en voor mijn verjaardag. Groetjes.

S. Groenewold-Nieboer

Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk hebben wij veel kaarten, bloemen en diverse attenties mogen ontvangen. En dan ook nog eens de bloemen uit de kerk, dit alles heeft ons blij verrast en daarvoor willen wij onze hartelijke dank uitspreken. Bovenal danken wij onze Hemelse Vader dat wij de dag zelf, weliswaar in kleine kring met (klein) kinderen en enkele vrienden hebben mogen doorbrengen.

Kor en Cieka Huisman

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende blijken van medeleven in de vorm van de vele kaarten die we mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man **Jan Vink**. Dankbaar kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk, getroost ook door het zingen op de begraafplaats van het mannenkoor Canta Libre. Het is een fijne, liefdevolle gedachte dat **Jan** in zijn leven voor zovelen veel heeft betekend.

Hilly Vink-Modderman, kinderen en kleinkinderen

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Br. en zr. H. Roeters, van de Prot. gemeente (Immanuëlkerk) te Groningen.

OVERLEDEN:

Br. J. Vink, in de leeftijd van 80 jaar.

Br. B. Storteboom, in de leeftijd van 64 jaar.

Zr. M. de Plaa-Noorman, in de leeftijd van 68 jaar.

VERHUISD:

Robin Slagter

Henk Jan de Vries

Marlisa van der Goot

Fam. A. Er-Smit

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Rianne Elgersma

VERTROKKEN:

Elza de Boer, naar Prot. gemeente (Immanuëlkerk) te Groningen.)

Jasper Folkersma, naar Prot. gemeente Kantens-Stitswerd.)

HUWELIJK:

Meriam Tuinhof en Harmen Weerstand, zijn op 3 juli jl. getrouwd.

Marlisa van der Goot en Sjoert Meuleman, zijn op 28 augustus jl. getrouwd.



Verjaardagen 70 +

- 6-9 82 **W. Maarleveld - Wubs**
 8-9 71 **M. van der Meulen**
 8-9 76 **H. Vriezema - de Jong**
 8-9 77 **J. Bolt**
 9-9 82 **G. Rozema**
 14-9 79 **J. Haak - van Houten**
 23-9 83 **J. Boss - Ridder**
 1-10 75 **W. Offringa**
 1-10 71 **J.C. Kamphuis - Swierenga**
 7-10 84 **J. Boer - Dijkstra**
- 7-10 81 **A. Huijzer - Schep**
 14-10 96 **J. Land**
 14-10 73 **C.M.A. Huisman - Top**
 18-10 79 **H.H. Vink - Modderman**

Kerkelijke agenda



Zondag	6 september	Moment van Gebed	08.30 uur
Woensdag	9 september	P C O B	14.30 uur
Dinsdag	15 september	Diaconie	19.45 uur
Woensdag	23 september	Kerkenraad	19.45 uur
Dinsdag	29 september	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Zondag	4 oktober	Moment van Gebed	08.30 uur
Maandag	5 oktober	College van Kerkrentmeesters	19.45 uur
Dinsdag	6 oktober	Moderamen	19.45 uur
Woensdag	14 oktober	P C O B	14.30 uur
Dinsdag	20 oktober	Diaconie	19.45 uur
Donderdag	22 oktober	Samenstellen N. v. K. en K.	10.00 uur

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 05-07 **zr. S.E. Kremer-Weeseman**, zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis
- 12-07 **zr. T. Kruizinga-Kuizinga**, in verband met haar 100^{ste} verjaardag en naar bruidspaar **Meriam Tuinhof** en **Harmen Weerstand**, zij zijn vrijdag 3 juli jl. getrouwd.
- 19-07 **zr. J. Haak-van Houten**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis
- 26-07 **zr. C.H. Moltmaker**, in verband met haar 86^{ste} verjaardag.
- 02-08 **br. H. Lenting**, in verband met zijn 84^{ste} verjaardag.
- 09-08 **br. A.J van der Goot**, , in verband met zijn 88^{ste} verjaardag en naar **zr. Hilda Bulthuis**, ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum bij een boekhandel.
- 16-08 **br. B.J. Deekens**, in verband met zijn 76^{ste} verjaardag.
- 23-08 **zr. G.J. Ritzema-Eisenga**, in verband met haar 91^{ste} verjaardag,
zr. J. Heidema-Holthof, in verband met haar 93^{ste} verjaardag, en naar **zr. A.H. Dekens-Bolhuis**, in verband met haar 85^{ste} verjaardag.
- 30-08 **Zr. T. Hospers-Bakker**, in verband met haar 89^{ste} verjaardag en naar bruidspaar **Sjoert Meuleman** en **Marlisa van der Goot**, zij zijn vrijdag 28 augustus jl. getrouwd.

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

7-jun	Kerk	246,95
14-jun	Kerk	206,75
14-jun	HA	590,50
21-jun	Kerk	237,95
28-jun	Eigen jeugdwerk	285,50
28-jun	Onderhoudsfonds	130,00
5-jul	Binnenlands diaconaat	261,05
12-jul	Diaconie	152,25
19-jul	Kerk	188,70
26-jul	Dorcas	180,20
26-jul	Onderhoudsfonds	91,70

Deurcollecten

7-jun	Bloemen	114,45
14-jun	Bloemen	92,00
21-jun	Kerk	44,00
28-jun	Kerk	81,00
5-jul	Bloemen	84,30
12-jul	Kerk	118,50
19-jul	Bloemen	102,70
26-jul	Kerk	73,00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk

<u>Toegezegd voor 2020</u>	107.595,23
Extra ontvangsten	1.968,82
<u>Totale bijdragen 2020</u>	109.564,05
Ontvangen bijdragen	71.063,91
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2020</u>	38.500,14

Zending en Wereldiakonaat

<u>Toegezegd voor 2020</u>	9.280,91
Extra ontvangsten	550,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	9.830,91
Ontvangen bijdragen	5.776,48
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2020</u>	4.054,43

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2020</u>	6.838,91
Extra ontvangsten	0,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	6.838,91
Ontvangen bijdragen	3.713,51
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-07-2020</u>	3.125,40

<u>Giften</u>	diverse (collecte-)giften in de maanden mei, juni en juli voor de kerk	185,00
----------------------	---	--------

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m Juli (32.635kg)	1.677,13
Oud ijzer	Ontvangen t/m Juli	75,00

Dienstenrooster:

	G t/m Oo	na opgave
6 september	09.30 uur Heilig Avondmaal	19.00 uur Dankzegging
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	Ds. M.H. Langenburg Middelstum
Organist	B. Geuchies	B. Geuchies
Koster	A.K. Wietsma	A.K. Wietsma
Beamer	Janou Slagter	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk	Kerk
2e H.A.	Hulp voor getroffen en explosie in Beiroet	
Deurcollecte	Bloemenfonds	Bloemenfonds
Kinderoppas	Hélène Muilwijk en Romee van Vliet	

13 september	09.30 uur	Ot t/m Z
Voorganger	Dhr. S.W. Bassie Groningen	
Organist	F. Reitsema	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	JOP (jeugdwerk PKN)	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Hilda Bulthuis en Marlou Vogd	
20 september	09.30 uur Startdienst	A t/m Hoe
Voorganger	Ds. P. Elzinga en ds. I. de Rouwe	
Organist	J. Wolfs	
Koster	M. van der Meulen	
Beamer	Willem Hoekstra	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Nicole Heidema en Rosalie Huijzer	
27 september	09.30 uur	Hof t/m Ri
Voorganger	Ds. I. Rouwe	
Organist	B. Geuchies	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Vredesweek	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Eliza Muilwijk en Lian Sikkema	
4 oktober	09.30 uur Israëlzondag m.m.v. Cantorij Garrelsweer	Ro t/m Z
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	F. Reitsema	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Willem Hoekstra	
Collecte	Kerk en Israël	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Astrid Hoekstra en Thijs Tebbens	

11 oktober	09.30 uur bevestiging ambtsdragers	A t/m Hoe
Voorganger	Ds. I. Rouwe	
Organist	B. Geuchies	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Werelddiaconaat - Rwanda	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Margot Dekens en Eline Bolt	
18 oktober	09.30 uur	Hof t/m Ri
Voorganger	Ds. Anita Akkerman Groningen	
Organist	J. Wolfs	
Koster	M. van der Meulen	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Evangelisatiecommissie	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Martine Dijkema en Lourien Dekens	
25 oktober	09.30 uur	Ro t/m Z
Voorganger	Ds. I. de Rouwe	
Organist	B. Geuchies	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Kerk	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Lineke Meerman en Rozemijn Wiersema	



KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 15 oktober** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N. v. K. en K. verschijnen op 22 oktober, 10 december 2020 en 21 januari 2021

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl