

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 7 - 2020

ADRESSELIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

pe.elzinga@planet.nl en

freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor de Kerk, Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,

9791 BB Ten Boer 050- 302 3564

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,

9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



VAN U IS DE TOEKOMST

2 Kor. 12:8-10: *'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig'*

Een van mijn eerste baantjes was op het callcenter van een grote bank. Ik had nog een ouderwetse chef die bebrild, besnord en strak in het pak leiding gaf aan het team. Hij was streng, maar rechtvaardig. Eén van zijn gevleugelde uitspraken was: *'Je kunt je niet beroepen op verworven rechten!'* Daar bedoelde hij mee dat hij bepaalde gewoontes wel eens door de vingers zag, zoals een broodje eten aan je bureau, maar dat we dat niet als vanzelfsprekend recht moesten beschouwen, het was een gunst.

Op dit moment ervaren we allemaal in ons dagelijks leven dat we geen verworven rechten hebben. Veel dingen die het leven aangenaam maken en die veel mensen vanzelfsprekend vonden, zoals op vakantie gaan, feest vieren en samenkomen zijn onder voorbehoud. Als het kan ben je dankbaar, maar je rekent er minder op dan voorheen.

Ook als kerkgemeenschap kunnen we niet meer rekenen op verworven rechten. De landelijke PKN is zich er zeer bewust van dat het ledental afneemt, dat kerken verdwijnen en dat de vanzelfsprekendheid van de rol van de kerk in de maatschappij voorbij is. In de visienota 'Van U is de toekomst' beschrijft de kerk een weg naar 2025. De toon is bescheiden geworden. We leven als gelovige mensen ten diepste vanuit genade. Niet de omstandigheden bepalen wie we zijn, maar de kracht van Christus die zichtbaar wordt wanneer wij zwak zijn en toch blijven vertrouwen.

Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe over Gods genade in zijn persoonlijke leven. Paulus ging dat gek genoeg meer ervaren toen hij *niet* verlost werd van moeite en zorg. Hij heeft deze gemeente zien groeien in geloof en zien terugvallen. Sommige mensen zijn gaan twifelen aan zijn verkondiging. Paulus moet zijn apostelschap en het evangelie verdedigen, dit doet hem verdriet. Hij wil juist niet opscheppen over zijn bijzondere ervaringen, ook al zou hij dat kunnen doen. Nee, zegt hij, om te voorkomen dat ik hoogmoedig word is mij *'een doorn in het vlees gegeven, een engel van Satan, om mij te beuken'* Uit vers 9 blijkt dat deze kwelling misschien wel geschiedt onder toelating van God.

En toch... Hij heeft tot driemaal toe gebeden voor bevrijding. Maar op dit terrein van zijn leven geneest God niet. Terwijl Paulus zelf mensen genas in de naam van de Here Jezus! Er is veel geschreven over de aard van zijn kwaal. Sommigen veronderstellen door het gebruik van het woord *'beuken'* dat hij ernstige lichamelijke pijnen leed. Anderen leiden uit Galaten 4:13- 14 af dat hij leed aan een zichtbare aandoening die door zijn tegenstanders als verachtelijk werd beschouwd.

Een derde mogelijkheid is dat hij leed aan een oogkwaal die zijn gezichtsvermogen aantastte. We weten het niet. Maar Paulus had moeite dit te aanvaarden. Hij leed eronder. God gaf hem antwoord, maar niet het antwoord dat hij aanvankelijk wilde horen: *'Hij zei: je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid (vers 9).'* En toen ging Paulus het begrijpen: *'Ik zal de zwakheid gaan roemen, omdat daardoor de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.'* (9-10)

Als we iets in deze tijd leren is dat we ons meer afhankelijk weten van Gods genade. We hebben als kerkenraad bij de eerste vergadering van dit seizoen ruim de tijd genomen om na te denken wat genade voor ons persoonlijk en voor onze gemeente betekent.

Ik geef u enkele reacties: *'Genade is onverdiend iets krijgen', 'Genade is leven vanuit vergeving' 'Genade hoort bij vallen en opstaan. Je wordt geholpen als je valt en gesteund bij het opstaan'. 'Genade is dat je niet bang hoeft te zijn, niet voor je fouten, niet voor de toekomst'.*

Leven uit genade is jezelf eraan herinneren dat Christus' werk groter is dan onze fouten, onze pijn en onze angsten. Dit besef werkt ontspannend.

In de vergadering die volgde werkte Gods genade door in de sfeer en in de omgang met elkaar. Het was goed om als broeders en zusters samen te komen rondom het Woord en vandaaruit keuzes te maken. We hebben als christen geen verworven rechten, maar Gods genade is meer dan genoeg om in de toekomst te geloven.

Ds. Inge de Rouwe

VANUIT DE PASTORIE

Wat experts in de zomer al hadden voorspeld, is nu uitgekomen. We zitten midden in de tweede golf van het coronavirus. Waar het in het voorjaar nog ver bij ons vandaan leek, is nu Groningen zelf een van de meest getroffen gebieden. Als kerk, en ook persoonlijk, proberen we ons zorgvuldig aan de maatregelen te houden, zoals de regering en de PKN ons die aanreiken.

De meeste gemeenteleden begrijpen dat ook wel, al blijft het jammer dat veel activiteiten niet door kunnen gaan. Ook de startweek was dit jaar mager, en GemeenteGroeiGroepen kunnen niet of met slechts heel weinig mensen bij elkaar komen.

Gelukkig konden er nog een paar mooie kinderactiviteiten gehouden worden voordat de regels verscherpt werden. Zo kregen we een mooie fotoreportage te zien van onze Impact jeugd, die aan het wadlopen was, met daaronder de muziek van het opwekkingslied *"lopen op het water."*

Ook hebben we een aantal nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. Ondanks alles gaat het kerkenwerk door, belangrijker nog: Gods werk gaat door. Als ik zelf wel eens gefrustreerd raak van al die beperkingen, dan bid ik tot God, en denk daaraan. Hoe ingrijpend corona ook is, ook dit zal voorbijgaan. Alles heeft zijn tijd, maar Gods liefde houdt stand tot in eeuwigheid.

Het bezoekwerk is, met alle beperkende maatregelen, niet zoals u dat gewend bent. Als ouderlingen en predikant zijn wij ook terughoudend in het bezoeken van mensen. Na de zomer begon het weer enigszins normaal te worden, maar we zijn nu weer terug bij af. Bloemhof komen we niet eens meer binnen. Het betekent niet dat het helemaal stil ligt.

Bij ziekte en andere ingrijpende gebeurtenissen proberen we er wel te zijn. Houd u ons op de hoogte van hoe het met u gaat? En als u, ondanks corona, toch graag persoonlijk huisbezoek wilt, kan dat altijd. Belt u ons dan op? Dan maken we gelijk een afspraak. Uiteraard blijven we wel op 1,5 meter, en schudden we geen handen.

Misschien was u het al bijna vergeten, maar we hebben ook nog een stagiaire, die in onze gemeente stageloopt: **Rebecca de Kok-van den Born**. Zij heeft met een aantal gemeenteleden telefonisch een gesprek gevoerd of daadwerkelijk thuis bezocht. Daarnaast zal zij binnenkort een aantal keren bij de catechese aanwezig zijn, en deze zelf ook een aantal keren leiden. Verder zal zij in november en december D.V. een drietal kerkdiensten leiden.

Bij een van deze kerkdiensten zal een nabespreking plaatsvinden met een aantal gemeenteleden die bij de dienst aanwezig waren. Het doet mij denken, aan toen ik zelf stage liep. Ik vond het toen best wel spannend. Voor **Rebecca**, en voor de universiteit, is het niet gemakkelijk om de stage op een goede manier vorm te geven, met alle beperkingen. Als gemeente en predikanten proberen we te kijken hoe we de stage toch door kunnen laten gaan, en ook zo, dat **Rebecca** haar leerdoelen kan halen, en er ook nog wat plezier in kan hebben. Dank aan alle gemeenteleden die daarbij helpen.

Tot slot dank ik God voor alle mooie, creatieve dingen en activiteiten die gemeenteleden bedenken om in een vreemde tijd, en op afstand, toch kerk te kunnen zijn. Ik kan daar nog niet zoveel over vertellen, omdat verschillende plannen nog uitgewerkt worden. Maar om even een voorbeeld te noemen: de leiding van de Kindernevendienst is bezig om voor de Adventstijd een prachtig project te maken, dat ook uitgezonden kan worden via internet. Het kinderkoor "*Eigenwijs*" zal daar ook een rol in spelen. Dank jullie wel voor jullie mooie initiatieven, jullie inzet, enthousiasme en geloof. Allemaal. We zijn heel blij met jullie!

Ds. Peter Elzinga

MEELEVEN EN OMZIEN

Gelukkig kunnen we deze keer meedelen dat een aantal gemeenteleden weer thuis zijn gekomen om verder te kunnen herstellen.

Zuster **J. Haak**, heeft een operatie ondergaan in het behandelingstraject om kanker te bestrijden. In deze tijd ga je dan weer snel naar huis, terwijl er medisch gezien toch veel zorg nodig is. Gelukkig ervaart ze veel steun aan haar omgeving in de vorm van concrete hulp en liefdevolle gebaren. Sinds dinsdag 6 oktober is haar man, broeder **A. Haak**, ook weer thuis na een revalidatietraject in Maartenshof. Beiden moeten nog herstellen na een zware tijd, maar zijn blij dat dit vanuit huis kan.



Ook zuster **M. Zuidema**, mocht weer thuiskomen uit het Heymanscentrum. Langzamerhand groeien haar krachten weer wat aan. Zij en haar man **Piet** zijn dankbaar dat ze weer thuis is.

Helaas is broeder **J. Boss**, overgebracht naar Maartenshof, afd. 2K, in verband met ziekte. We hopen dat hij snel zal herstellen en wensen hem en zijn vrouw veel sterkte toe.

In deze tijd is het spannend wanneer je ziek wordt en behandeld moet worden.

We horen van ziekenhuizen die belast zijn en behandelingen die uitgesteld worden. We bidden voor alle zorgmedewerkers en allen die zorg nodig hebben:

*Uw liefde is sterker dan de dood, goede God.
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is
opent U voor ons nieuwe wegen.
Wij ontsteken een licht en bidden
voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven
voor mensen die vrezen ziek te worden
voor mensen die ziek zijn
voor wie op sterven liggen.
Wij bidden U, goede God, wees nabij.
Neem ons allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden heen.*

(Maria Pfirmann, gebeden in tijden van Corona)

BELIJDENIS

We zijn blij en dankbaar dat **Evert Erik Berends, Iris Joanne Boer, Eline Immy Bolt, Angelique Bulthuis, Astrid Hoekstra en Joas Bauke Tuinhof** hebben uitgesproken dat ze belijdenis willen doen. Ik mag hun namen hier al noemen omdat ze zeker zijn van hun keuze. We lopen al een tijdje met elkaar op. Oorspronkelijk zouden ze met Pasen belijdenis doen, maar toen kwam de Lock down. Vanaf September bereidden we ons voor op de dienst die 1 november zou plaatsvinden. Maar ook nu worden onze mogelijkheden beperkt.

De belijdenissen waren geschreven en gedeeld, de dienst was bijna vormgegeven. Samen hebben we, met pijn in het hart, besloten om **het feest uit te stellen**. Het is een grote groep. Wanneer er maar maximaal 30 mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn, kun je niet iedereen uitnodigen, laat staan dat er plaats is voor de gemeente.

Ze verlangen er enorm naar om hun 'ja' te midden van de gemeente uit te spreken, om het kunnen vieren! Hun geloof is er niet minder op geworden en we zullen samen verder gaan met een bijbelstudiegroep, totdat het moment daar is dat we de kerk weer mogen vullen met mensen en muziek.

Laten we danken en bidden voor deze jongeren, die ernaar verlangen om samen met u feest te vieren, in de hoop dat we snel weer met meer mensen samen kunnen komen.

BIJBELSTUDIEKRING JONGEREN

Op zondag 1 november begin ik na de dienst, rond 11.00 uur, met een bijbelstudiekring voor de jongeren die belijdenis gaan doen en de jongeren die graag aan willen schuiven! *Je hoeft daarvoor nog niet te weten of je belijdenis wilt doen*. Het gaat erom dat we elkaar ontmoeten (eens in de 3/ 4 weken) en elkaar bemoedigen. Van harte welkom in de kerkenraadskamer, in verband met de coronaregistratie graag vooraf melden via de app 06-8154 7288

Ds. Inge de Rouwe

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR IS ANDERS DAN ANDERE JAREN

Het is een goede traditie geworden om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de mensen te gedenken die ons door de dood ontvallen zijn. Daarbij gebruiken we rituelen, als het noemen van namen en aansteken van kaarsen, om uit te kunnen drukken wat met geen duizend woorden te beschrijven valt. We geven uitdrukking aan onze gevoelens van verdriet en gemis, maar ook van dankbaarheid en hoop.

Dat doen we op de grens van oud en nieuw. Het kerkelijke jaar loopt anders dan het kalenderjaar. Op zondag **22 november** sluiten we het kerkelijke jaar af.

Het kerkelijk jaar begint altijd met advent, een tijd om ons te bezinnen op de komst van Jezus Christus, de Zoon van God, naar onze wereld, meer dan 2000 jaar geleden. Zijn komst was al lang geprofeteerd, en lang door God beloofd. Via Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren komen we tenslotte uit bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Deze wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, omdat we vooruitzien naar het moment dat Jezus Christus in macht terug zal keren naar de aarde, en de werkelijkheid, zoals wij die kennen, met al haar onrecht, geweld, ziekte en dood, volledig zal vernieuwen. Zijn heerschappij zal eeuwig duren. Eenmaal is Hij gekomen, nog eenmaal zál Hij komen. Ons leven en ons geloof speelt zich af in het spanningsveld tussen deze twee gebeurtenissen.

Door de coronacrisis kunnen wij deze dienst niet zo vieren, als wij graag zouden willen. Op het moment van schrijven zijn de regels net weer verscherpt. Dat betekent dat er in het kerkgebouw slechts dertig mensen aanwezig mogen zijn, buiten degenen die een taak hebben in de dienst. Ook is het nog niet mogelijk om gezamenlijk te zingen. Toch willen wij deze dienst wel graag door laten gaan, zij het in gewijzigde vorm.

In elk geval gedenken wij wél de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Hun namen worden nog eenmaal midden in onze kerk voorgelezen. Daarbij wordt een kaars aangestoken. Licht is een symbool van hoop. Daarom brandt in de kerk altijd de Paaskaars. Daarmee spreken we uit dat de opgestane Heer de hoop is voor deze wereld, en ook voor onze geliefde doden.

Daarna steken wij een kaars aan voor alle mensen die ons dierbaar waren en ons ontvallen zijn, maar die niet bij name genoemd worden. De laatste kaars steken wij aan voor de nood in deze wereld, en denken daarbij aan alle mensen die door geweld of op de vlucht zijn omgekomen.

Er is dit jaar geen gelegenheid, om zelf een waxinelichtje aan te steken. Als u thuis de kerkdienst via internet volgt, kunt u natuurlijk wél een kaarsje aansteken. Sommige mensen hebben thuis zelfs een Paaskaars staan. Dit zou dan een goed moment kunnen zijn om deze te gebruiken. Ook zal er na afloop van de kerkdienst geen gelegenheid zijn om koffie te drinken. Omdat er slechts zo weinig mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, nodigen wij dit jaar alleen de familie uit van de gemeenteleden die afgelopen jaar zijn overleden.

Dit jaar noemen wij de volgende namen:

Zr. Tineke Linda Knol-Mook	overleden 27 december 2019	43 jaar
Zr. Gretha Henderika Heidema-Ritzema	overleden 8 januari 2020	71 jaar
Br. Kier Hendrik Toren	overleden 11 januari 2020	90 jaar

Zr. Lambertia Jantina Stol-Bolhuis	overleden 15 februari 2020	80 jaar
Zr. Aaltje Dijkstra-Friso (Alie)	overleden 10 april 2020	94 jaar
Zr. Annie van der Beek-Kuizenga	overleden 26 juni 2020	74 jaar
Br. Jan Vink	overleden 24 juli 2020	80 jaar
Br. Boelo Storteboom	overleden 3 augustus 2020	64 jaar
Zr. Marleen de Plaa-Noorman	overleden 18 augustus 2020	68 jaar

Het thema voor deze viering is genomen uit het bekende en geliefde Opwekkingslied 488: **“Gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.”**

Heer ik kom tot U.

Neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

*Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.*

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

Ds. Peter Elzinga en ds. Inge de Rouwe

UIT DE KERKENRAAD

Er kwam een verzoek voor vrijstelling van de camera, zodat deze wat meer van de kerk laat zien om de betrokkenheid van de mensen die thuis de dienst bijwonen, te vergroten. Tijdens de gemeenteavond van 11 maart jl. is aangegeven dat er akkoord werd gegaan onder voorwaarde dat we ons houden aan de regels gesteld in de wet op de privacy.

Naar aanleiding hiervan is onderzoek gedaan en overleg geweest met juristen van de PKN. Aangegeven wordt dat de regels hiervoor erg strak zijn. Formeel zou je bezoekers van de dienst (persoonlijk) moeten vragen of men bezwaar heeft om in beeld te komen. Afgesproken wordt dat e.e.a. nog nader wordt uitgezocht. Het is nu nog te complex om daar op dit moment een weloverwogen besluit over te nemen.

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel koren weer te laten repeteren in Menorah. Onder voorwaarde dat ze zich houden aan de richtlijnen uit het protocol-richtlijnen-koorsector-update 23 augustus 2020. Ook ligt er een verantwoordelijkheid bij het koor als het gaat om de schoonmaak van de ruimte die gebruikt wordt.

De kerkenraad is akkoord met het voorstel om de oud ijzer opbrengsten volledig te doneren aan World Servants.

Op 4 november, dankdag, zal onze stagiaire **Rebecca de Kok-van den Born** de dienst leiden onder supervisie van onze predikant. Ook op 29 november; 1e advent, en 27 december zal zij de dienst invullen voor haar stage.

Elders in dit blad leest u over nieuwe initiatieven door onze gemeenteleden. De kerkenraad draagt dit een warm hart toe.

Houd u voor actuele wijzigingen i.v.m. covid-19 onze website in de gaten!

AMBTSDRAGERS 2021

Hoewel we nog maar net de nieuwe ambtsdragers van 2020 hebben bevestigd is het toch al weer zover dat we moeten omzien naar nieuwe ambtsdragers voor 2021.

Per april 2021 zijn de volgende ambtsdragers aftredend:

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| - | <i>br. Edwin Ottens</i> | <i>diaken (penningmeester)</i> |
| - | <i>br. Franke Klaver</i> | <i>wijkouderling</i> |
| - | <i>zr. Roely Rozema- de Wind</i> | <i>bejaardenouderling</i> |
| - | <i>br. Rudi Hoekstra</i> | <i>wijkdiaken</i> |
| - | <i>zr. Anita Boskma-Idema</i> | <i>wijkdiaken</i> |

Daarnaast zijn er nog de volgende vacatures:

- | | | |
|---|----------|--------------------|
| - | vacature | bejaardenouderling |
| - | vacature | bejaardendiaken |

U ziet het: volgend jaar weer een flink aantal open plekken. De kerkenraad doet een klemmend beroep op u om te helpen de pastorale zorg in onze gemeente voortgang te doen vinden.

Binnen onze gemeente geldt de afspraak dat gemeenteleden in principe niet binnen 2 jaar na aftreden opnieuw in enig ambt worden bevestigd. Dit houdt in, dat gemeenteleden die in 2020 zijn afgetreden, nu slechts in bijzondere omstandigheden kunnen worden bevestigd.

In 2020 zijn afgetreden:

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| - | <i>zr. Anneke Zijlema- Hoeksema</i> | <i>diaken/bejaardendiaken</i> |
| - | <i>br. Siep de Jonge</i> | <i>jeugdouderling</i> |
| - | <i>zr. Tineke Wolfs -Buirs</i> | <i>bejaarden ouderling</i> |
| - | <i>br. Harry/zr. Rian v.d. Wolde- van Helden</i> | <i>diaken</i> |

Indienen namen:

Tot en met zondag 15 november 2020 heeft u de gelegenheid de kerkenraad te attenderen op **belijdende** leden van onze gemeente die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en/of diaken.

Volgens het huidige kerkrecht kunnen zowel belijdende leden als doopleden namen aanleveren. De kerkenraad hoopt dat veel gemeenteleden van deze mogelijkheid gebruik maken: het is een goede zaak als er onder de samenstelling van de kerkenraad een zo breed mogelijk draagvlak ligt.

Voor het indienen van namen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt van ouderling en diaken kunt u gebruik maken van het losse formulier dat u als bijlage aantreft. Als u meer namen wilt indienen dan dat er regels op het papier staan, kunt u deze namen aan de achterkant of op een apart vel papier vermelden. U mag natuurlijk ook zelf een briefje schrijven.

Het formulier kan worden ingeleverd bij de scriba, **Els Gelling, Vierendeel 16**, Ten Boer. Of bij de **predikanten: Wigboldstraat 5**. Zowel het formulier, als (eventueel) een zelfgeschreven brief moeten voorzien zijn van uw naam én handtekening. De kerkenraad ziet uw reactie met belangstelling tegemoet en hoopt dat u hieraan in groten getale gehoor wilt geven.

Els Gelling, scriba

Diaconie

Dorcas Voedsel Actie COOP in Ten Boer gaat niet door! I.v.m. de corona pandemie heeft Dorcas op landelijk niveau besloten om ook de al aangepaste Dorcas Voedsel Actie in de supermarkten niet door te laten gaan in 2020. Er wordt gekeken of er andere manieren geld kan worden ingezameld om ter plaatse voedsel te gaan kopen. Vervolgens zullen hiervan voedselpakketten worden samengesteld en uitgedeeld aan de allerarmsten in Oost-Europa. Wij zullen als diaconie kijken op welke manier wij alsnog ons “*steentje*” hierin kunnen bijdragen.

Voor aankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie/ZWO:

• **8 nov.: Zending Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol.** De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen.

Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Via deze zendingscollecte steunen wij graag in het opleiden van deze vrouwen!

· **15 nov.: Heilig Avondmaal – schrijnende situaties in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in Griekenland.** Ruim 7.000 vluchtelingen zitten vast in en rond het overvolle vluchtelingenkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos. Het is er ongezond, onveilig en uitzichtloos. Via Kerk In Actie wordt geld ingezameld om waar mogelijk de situatie ter plekke iets te verbeteren. Vandaar dat wij als diaconie gekozen hebben om de collecte hiervoor te gaan bestemmen. Dit mede door de opgedane ervaringen door **Karline Elzes** uit Ten Post, die via GAiN hulpreizen ter plekke heeft geholpen.

Hieronder een korte verslaglegging van haar ervaring.

De eerste dag hebben we kennis gemaakt met Britney zij werkt als vrijwilliger voor Euro reliëf en komt ons vertellen over het reilen en zeilen in het kamp. We krijgen allemaal verschillende dingen om te doen, bijvoorbeeld tenten afbreken omdat de mensen die er woonden betere plaatsen hebben gekregen. Met tent zeg je eigenlijk al wel teveel. Het is een houten frame op pallets met een paar zeilen erover heen. Vooral de zeilen en pallets zijn waardevol. Moeten hergebruikt worden en daarom dus alles naar een bepaald punt sjouwen. Het was schrijnend dat er dan heel veel mensen komen smeken om een stukje zeil. Maar omdat er een andere bestemming voor is moet je dus nee verkopen. Zondag zijn we s 'morgens naar de kerk gegaan waar veel vrijwilligers en vluchtelingen naar toe gaan. Een mooie dienst en zo bijzonder dat iedereen de liederen die gezongen worden kan zingen.

In de middag naar de kust gereden en naar de plaats geweest waar ze alle spullen van de bootvluchtelingen dumpen. Indrukwekkend als je zoveel zwemvesten, banden etc. ziet. Ook zie je dan wat er in de meeste zwemvesten zit. Dat voldoet echt niet aan onze normen qua veiligheid. Je blijft daar dan ook echt niet op drijven. Dit is iets wat je wel gehoord en gelezen had maar nu je het echt ziet komt het wel anders bij je binnen.

· **22 nov.: Kerstvoedselpakkettenactie – minderbedeelden in Ten Boer.** Voor de kerstdagen zullen wij wederom in samenwerking met andere diaconieën in Ten Boer en kleine dorpen eromheen een kerstvoedselpakket weggeven aan mensen die het financieel niet breed hebben. We krijgen de huisadressen via de burgerlijke gemeente (Wij Groningen) als wel vanuit de wijkteams van de kerkelijke gemeentes.

Donaties vanuit Diaconie/ZWO sept/okt:

· Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan het Kerk in Actie project: **“Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan”** met project nr. **W019765**. Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen.

Vrouwen die in armoede leven in Zuid-Soedan, staan elke dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra's te verdienen voor hun gezin.

Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi landbouwtrainingen van het Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen. [www.kerkinactie.nl / projecten](http://www.kerkinactie.nl/projecten)).

- De volgende organisaties/stichtingen die door de Diaconie/ZWO meerjarig worden ondersteund, zijn wederom verblijd met een donatie (€ 200,-):
 - **Stichting Compassion.** Kinderen bevrijden van armoede in “Jezus” naam. Compassion gelooft in lange termijn-ontwikkeling via lokale kerken. De hulp start zo vroeg mogelijk, daarom werken we met (zwangere) moeders, baby's en kinderen. (www.compassion.nl)
 - Stichting De Schutse. Deze organisatie levert al vele jaren een waardevolle bijdrage aan vrijwillige palliatieve terminale zorg in Noordoost-Groningen. Dat doen zij met veel toewijding in hun hospice en in de thuissituatie (www.palliatievezorg-groningen.nl).
- De HA collecteopbrengst van 6 september jl. met bestemming “**Noodhulp slachtoffers explosie Beiroet**” is uiteindelijk uitgekomen op een totaalbedrag van € 1013,- !!! Een ongekend hoge opbrengst waar wij als diaconie blij van worden; geeft aan dat onze gemeente zich betrokken voelt en meeleeft met de slachtoffers.

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Edwin Ottens & Jaap Oudman

College van Kerkrentmeesters

Uitgifte collectebonnen

De momenten voor uitgifte van collectebonnen zijn aangepast i.v.m. corona. De eerste maandag van de maand is komen te vervallen. Op **elke 3^e maandag** van de maand is **Afhilla Zuidema** van 19.00 tot 19.30 uur in Menorah aanwezig voor de uitgifte.

Begroting 2021

Voor u ligt de begroting voor 2021. In deze Nieuws van Kerk en Kansel leggen wij u uit hoe u op deze begroting kunt reageren. U bent gewend om op de gemeenteavond uw reactie te geven. Door corona zal de gemeenteavond helaas vervallen.

Procedure goedkeuring

Voorafgaand aan deze gepresenteerde begroting heeft de kerkenraad haar eerste voorlopige goedkeuring gegeven. Vragen en opmerkingen op deze begroting kunt u **uiterlijk tot en met zaterdag 31 oktober kenbaar te maken aan onze scriba via secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com**.

Na de dankdienst voor Gewas en Arbeid op woensdag 4 november aanstaande zal aansluitend in de kerkzaal de begroting **online** worden gepresenteerd. Gemeenteleden die in de dienst aanwezig zijn kunnen blijven zitten. De overige gemeenteleden kunnen de presentatie online volgen. Vragen en opmerkingen die binnengekomen zijn t/m 31 oktober worden tijdens de presentatie door het College van Kerkrentmeesters en/of door de Kerkenraad behandeld.

Let op: tijdens de presentatie kunnen geen vragen meer gesteld worden. Eventueel kan dit nog schriftelijk of per mail achteraf. Vervolgens passen we de begroting, indien de reacties hiertoe aanleiding geven, aan. In december wordt de kerkeraad gevraagd om de (aangepaste) begroting definitief goed te keuren. Na goedkeuring dient het College van Kerkrentmeesters de begroting in bij de PKN Nederland.

Terugblik begroting 2020

We zijn begonnen met een begrotingstekort van bijna € 30.000, --. Als wij de geprognostiseerde dankdagcollecte (€ 11.000, --) behalen wordt het begrotingstekort teruggebracht naar ca. € 22.000, --. Dit zou voor ons allemaal een goed eindresultaat zijn.

- **Collecten en giften**

U heeft, ondanks dat u door corona minder naar de kerk kon gaan, trouw gegeven. Zelfs meer nog dan we hadden voorzien (€ 2.000, --). We zien dat de GIVT-app zijn werk doet. Daarbij merken we wel op dat onze bankkosten zijn gestegen omdat er eenmalige kosten, voor het eerste gebruik, van de app aan zijn verbonden. Deze kosten zullen na verloop van tijd dalen als de GIVT app een steeds meer algemeen betaalmiddel wordt. Ook zien we dat veel gemeenteleden giften ten behoeve van de collecten hebben overgemaakt per bank.

- **Onderhoud**

Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot. We hebben het restant in het onderhoudsfonds gestopt. Het schilderwerk wordt voor een groot deel doorgeschoven naar 2021 en 2022.

De advieskosten voor duurzaamheid van het kerkgebouw zijn vervallen (€ 2.500, --). Het duurzaamheidsteam heeft hier een andere keuze in gemaakt.

- Effecten corona op begroting 2020

Door corona zijn een aantal posten anders uitgevallen dan begroot. In grote lijnen geeft corona haar effect op:

- Besparing kosten preekvoorziening. Er zijn minder externe dominees ingehuurd. Onze eigen predikanten hebben meer diensten geleid;
- Besparing kosten startweek. We hebben minder kunnen organiseren en daardoor is er minder uitgegeven;
- Besparing energiekosten kerkzaal. We konden een deel van het jaar de kerkelijke ruimten niet benutten;
- Negatief exploitatieresultaat Menorah. Sinds corona zijn er geen activiteiten meer georganiseerd in Menorah.

Vooruitblik begroting 2021

We verwachten in 2021 een begrotingstekort van € 14.800, --. Toch willen wij benadrukken dat wij geen armlastige gemeente zijn. We kunnen dit tekort dragen. En, net als voorgaande jaren willen we dit tekort zoveel mogelijk inperken.

- VVB en giften

Voor de vaste vrijwillige bijdrage, collecten en giften gaan wij uit van een doorgaande lijn ten opzichte van het afgelopen jaar. We vertrouwen erop dat u ook in 2021 onze gemeente een warm hart toedraagt.

- Personeelskosten

Voor de personeelskosten gaan wij er in deze begroting vanuit dat **ds. Inge de Rouwe** vanaf 3 februari 2021 in fte teruggaat van 60% naar 50%. **Ds. Peter Elzinga** en **ds. Inge de Rouwe** vervullen vanaf 3 februari samen 1 fte. 1 Fte (= 100%) staat gelijk aan 1 volledige baan.

- Corona impact 2021

We verwachten dat corona in elk geval nog tot aan de zomer van 2021 haar invloed heeft op de begroting. We hopen dat de verhuur van Menorah en Bliester vanaf de zomer 2021 weer normaal gaat verlopen. Daarom verwachten wij een voorzichtig exploitatieresultaat van € 2.000, --.

Ook hopen we op een mooie startweek in 2021. We hebben tenslotte nog wat goed te maken van de afgelopen keer. Daarom is het budget verhoogd naar € 1.500, --.

- Onderhoud

In 2021 gaan we verder met de schilderwerkzaamheden van de pastorie. Daarnaast wordt de ketel in Bliester vervangen en renoveren we in Bliester de toiletgroep van de dames. (de heren toiletgroep is in 2019 gerenoveerd).

We hebben sinds dit jaar een vernieuwd meerjaren onderhoudsplan voor het orgel. Het gevolg is dat we de komende jaren het orgelfonds structureel moeten verhogen van € 1.200, -- naar € 3.000, -- per jaar.

Al met al blijven we een tekort zien van € 14.800, --. Daarbij opgemerkt dat we niet weten welke impact corona heeft op onze begroting. De tijd zal het leren.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Simon Vreeling, voorzitter, en **Jolanda van der Knaap**, secretaris

BEGROTING 2021 KERK EN DIACONIE

EXPLOITATIE MENORAH				
	Prognose 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2021
OMZET:				
Consumpties extern	5.910	11.000	12.130	9.000
Consumpties Bliester	748	4.000	4.547	1.500
Doorberekende pers kosten	1.456	2.000	2.091	2.500
	8.114	17.000	18.769	13.000
Kostprijs van de omzet	1.997	5.100	47.892	3.150
BRUTOWINST: *	6.117	11.900	13.877	9.850
Zaalhuur	2.557	4.500	6.174	4.050
	8.674	16.400	20.051	13.900
KOSTEN:				
-				
Salaris kosten	9.821	9.900	9.506	9.900
Personeelskosten	1.821	2.000	2.961	2.000
	11.642	11.900	12.467	11.900
EXPLOITATIERESULTAAT:	-2.968	4.500	7.584	2.000
*) Marge op consumpties				
	4.661	9.900	11.785	7.350
Brutowinstpercentage	70,0%	66,0%	70,7%	70,00%

STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
BATEN	Prognose 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Begroting 2021
Vaste vrijwillige bijdragen	109.000	108.000	107.584	108.000
Collecten en giften	23.002	20.800	20.840	21.800
Huur woning	7.776	7.800	7.489	8.000
Oud papier/metalen e.d.	3.027	3.200	4.439	3.400
Intrest	0	0	91	0
Totale baten	142.805	139.800	140.443	141.200
LASTEN				
Personeelskosten	101.394	106.800	101.923	99.700
Huisvestingskosten	31.254	33.400	29.442	21.100
Onderhoud inventaris e.d.	3.724	4.600	5.963	7.500
Afdracht land. kerk + solidariteitskas	7.396	8.500	7.806	7.500
Kosten erediensten	656	900	981	900
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	5.347	4.800	4.428	4.800
Literatuur en abonnementen	1.000	1000	807	1.100
Assurantiën	3.499	3.400	3.270	3.600
Algemene kosten	4.530	7.500	6.846	8.000
Afschrijvingen	3.400	3.300	3.786	3.800
Totale lasten	162.199	174.200	165.250	158.000
Resultaat Kerk	-19.394	-34.400	-24.807	-16.800
Exploitatie Menorah	-2.968	4.500	7.584	2.000
<u>Resultaat verslagjaar - = nadelig resultaat</u>	-22.362	-29.900	-17.223	-14.800

SPECIFIKATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Prognose	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2020	2020	2019	2021
<u>Collecten en giften</u>				
- Kerk	6.615	5.280	4.613	6.000
- Onderhoud	1.605	1.560	1.625	1.800
- Biddag	2.877	200	189	200
- Dankdag	11.000	11.000	11.839	11.000
- Deur	2.562	2.320	2.443	2.300
- Giften	930	440	130	500
	23.002	20.880	20.840	21.800
<u>Inzameling papier en metalen e.d.</u>				
Oud papier	3.027	2.800	2.665	3.000
Oud ijzer/ rommelmarkt	0	400	1.773	400
	3.027	3.200	4.439	3.400
<u>Personeelskosten</u>				
Predikant	98.175	98.200	91.321	62.000
Uitkering vervangingsreserve predikant	0		-3.360	
Preekvoorziening	1.571	2.500	2.888	2.200
Toerusting en Vorming/Catechese	711	1.400	685	800
Studie-, literatuur- en reiskosten predikant	967	1.500	956	1.500
Vergoeding vrijwilligers	1.059	1.200	1.125	1.200
Overige kosten	1.088	2.000	8.308	2.000
	101.394	106.800	101.923	99.700
<u>Huisvestingskosten</u>				
Onderhoud gebouwen	15.131	21.000	39.800	12.282
Toevoeging/vrijval (-) onderhoudsfonds	5.869	0	-20.387	-3.282
Waterschap en milieueffingen	1.119	1.500	1.371	1.500
Waterverbruik	635	1.000	758	800
Energiekosten (gas/elektra)	8.500	9.900	7.900	9.800
	31.254	33.400	29.442	21.100

VERVOLG SPECIFICATIES:	Prognose	Begroting	Werkelijk	Begroting
	2020	2020	2019	2021
<u>Onderhoud inventaris e.d.</u>				
Inventaris	2.524	3.400	4.984	3.900
Onderhoud orgel	600	1.200	4346	2.355
Toevoeging/vrijval (-) orgelfonds	600		-3.368	1.245
	3.724	4.600	5.963	7.500
<u>Kosten erediensten</u>				
Eredienst benodigdheden	406	500	606	500
Commissie bijzondere erediensten	250	400	375	400
	656	900	981	900
<u>Kantoorbenodigdheden en drukwerk</u>				
Aktie kerkbalans	362	300	202	400
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	333	350	163	350
Kosten automatisering	601	850	488	900
Kopieerkosten (incl. NvK&K e.d.)	2.598	2.700	2.719	2.900
Bankkostenkosten Givt	1453	600	857	1500
	5.347	4.800	4.428	4.800
<u>Literatuur en abonnementen</u>				
Abonnementen	800	800	807	900
Diverse boeken	200	200	0	200
	1.000	1.000	807	1.100
<u>Algemene kosten</u>				
Vergoeding organisten	1.700	1.700	1.630	1.700
Telefoon/kerktelefoon	2.165	2.300	1.983	2.400
Attenties	500	500	454	500
Bloemen	-548	800	805	800
Startweek	600	1.000	831	1.500
Diversen	113	1.200	1.142	1.100
	4.530	7.500	6.846	8.000

STAAT VAN BATEN EN LASTEN DIACONIE 2020 EN BEGROTING 2021

Ontvangsten	Begroting:	Actueel:	Begroting:	Afgesloten:
	2021	2020	2020	2019
Collectes (13) en giften	3.400	3.110	3.000	8.434
H.A.-collectes (4)	1.900	1.081	1.900	1.824
Rente + stockdividend Oicocredit		2	100	117
Diversen (b.v. legaat)	50	50	50	25
Donatie voedselbank Groningen	200	238	350	238
Totaal	5.550	4.482	5.400	10.638

Uitgaven				
	begroting:	actueel:	begroting:	afgesloten:
	2021	2020	2020	2019
H.A.-collectes + donaties	3.100	2.692	2.650	3.514
Diaconaal quotum (PKN)	650	633	700	674
Diaconale activiteiten	250	0	250	383
Kerstattenties	800	0	800	525
Arme kant van Ten Boer	2.000	500	2.000	305
Diversen (Bank, lectuur etc.)	50	111	150	214
Donatie voedselbank Groningen	200	238	350	239
Resultaat	-1.500	307	-1.500	4.785
Totaal	5.550	4.482	5.400	10.639

VAN DE KERKENRAAD

Een begroting gaat niet alleen over geld. Achter de getallen liggen onze dromen, verlangens, de manier waarop wij gemeente willen zijn, en wat wij daarin wezenlijk vinden. Twee jaar geleden hebben wij als gemeente besloten om extra te willen investeren in jeugdwerk. Daarom heeft **ds. de Rouwe** toen 0,1 FTE erbij gekregen om hier meer tijd aan te kunnen besteden.

Elders in dit kerkblad geeft zij inzicht in wat met deze tijd gebeurd is. Jeugdwerk en pastoraat kosten ook veel tijd. Om een vertrouwensband op te kunnen bouwen met iemand, moet je tijd en aandacht investeren.

Financieel gesproken kost dat geld, en levert het geen geld op. Op een ander vlak is er wel degelijk winst, al is dat niet altijd in concrete resultaten uit te drukken.

Zoals een gemeente die zich wil richten op de toekomst, en daar hoop uit put en nieuw elan. Of jongeren die tot een levend geloof in God komen, en belijdenis van hun geloof afleggen. Een plaats waar je veilig bent, en je vragen kunt stellen. Onbetaalbaar.

Als wij over de begroting nadenken, kijken we dus niet alleen of we het eindsaldo positief kunnen krijgen. Natuurlijk blijft dat altijd het streven. Het College van Kerkrentmeesters heeft onder andere als taak om u te wijzen op de financiële positie van onze gemeente. We kunnen niet ieder jaar méér geld uitgeven dan er binnenkomt.

Tegelijk zoeken we naar manieren om een levende gemeente van Jezus Christus te kunnen zijn in deze tijd. Wat is daarvoor nodig? Wat de een noodzakelijk acht, vindt de ander een onverantwoorde uitgave.

We hebben er vertrouwen in dat we hier in gesprek met elkaar uitkomen. Dat hierdoor discussie kan over ontstaan, is niet vreemd. Het gaat immers ergens over, over de toekomst van deze gemeente, die ons dierbaar is.

Nieuwe ambtsdragers stellen zich aan u voor:

Beste mensen, zondag 11 oktober jl. heeft de dienst plaatsgevonden in de gemeente van Ten Boer waarin ik o.a. bevestigd mocht worden als ouderling. Ik mag voor de kerk hier in Ten Boer dienstbaar zijn in de wijk oranje. Daarom wil ik mij graag kort aan u en jou voorstellen.

Mijn naam is **Anton Haakma** en ben in 1991 getrouwd met **Anja**. Samen hebben wij 3 kinderen (2 jongens van 24 en 20 jaar en 1 dochter van 22 jaar) en een jonge hond. In 2019 zijn wij officieel lid geworden hier in de kerk, PKN Ten Boer.

Daarvoor waren wij lid van de Chr. Gereformeerde Kerk in Groningen. Daar hebben wij een goede tijd gehad. **Anja** is er gedoopt en we hebben samen ook belijdenis van ons geloof afgelegd in 2008. In de CGK mocht ik o.a. twee keer dienstbaar zijn in het ambt van ouderling. Hierin mocht ik veel ervaring opdoen. Geluk en verdriet wisselden elkaar hierbij af.

Waarom lid geworden hier van de plaatselijke PKN? Na onze gezamenlijke reis naar Israël vanuit Ten Boer in 2018, kregen wij al meer het verlangen om hier lid te zijn van deze plaatselijke kerk.

Als het op je pad komt kun je iets voor een ander betekenen. Daarom heb ik ook met volle overtuiging Ja gezegd tegenover God onze Vader en tegenover zijn gemeente hier in Ten Boer.

Met Gods onmisbare zegen hoop ik samen met U en met jou, werkzaam te mogen zijn in zijn kerk ook hier in Ten Boer. Met vriendelijke groet,

Anton Haakma



Hallo, ik ben **Klaas Kremer**. Ik ben 50 jaar en alweer 25 jaar gelukkig getrouwd met **Wia. Sander en Jurgen** zijn onze zoons en onze kat heet Joris. We wonen met veel plezier in de Wigboldstraat, we hebben het huis dit jaar verbouwd en hebben het helemaal naar onze zin gemaakt. Ik klus graag in en om het huis, verder hou ik van zwemmen en we mogen graag op reis gaan. Momenteel staan deze activiteiten op een laag pitje.

Ik werk alweer 18 jaar bij Essity in Hoogezand, de producent van o.a. het merk Tena. Sinds vorig jaar ben ik daar Continuous Improvement Coach wat inhoudt dat ik me vooral bezighoud met het opleiden van collega's. Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van onze gemeente en toen ik dit voorjaar gevraagd werd, had ik niet veel bedenktijd nodig

In eerste instantie werd ik gevraagd voor het ambt van ouderling, maar gaf de voorkeur aan het ambt van diaken, dit omdat ik het eerder gedaan heb en dat is me goed bevallen. I.v.m. corona zal het allemaal anders gaan dan anders, maar hoe dan ook, ik ben er klaar voor.

Klaas Kremer

Wij zijn **Meinie en José Bosker** en wonen samen met **Willemijn** (1jaar oud) in Siddeburen. **Meinie** is werkzaam als werkvoorbereider in de sprinklertechniek en ik (**José**) werk als verkoop-medewerkster bij een dierspecialzaak. We hebben een klus-huis dus daar is ook altijd wel wat te doen en verder zijn we gek op dieren, zo hebben we paarden en katten waar we ook van kunnen genieten. Vol goede zin nemen wij het ambt als jeugdouderling op ons en we hopen met onze inzet een steentje bij te kunnen dragen aan Gods kerk.

Meinie en José Bosker



INDELING KERKDIENTEN VANAF 25 OKTOBER 2020

Vanwege de nieuwe maatregel voor erediensten, waarbij er maximaal 30 personen (inclusief kinderen t/m 13 jaar; exclusief medewerkers) samen mogen komen, hebben we onderstaande alfabetische indeling gemaakt. Deze indeling is gebaseerd op het aantal geregistreerde bezoekers in juli en augustus.

Let op:

Uitzonderingen op deze alfabetische indeling zijn 4 november, dankdag (inschrijving) en 22 november, laatste zondag kerkelijk jaar (alleen voor genodigden).

Zoals eerder genoemd is het belangrijk dat wij het maximum van 30 bezoekers hanteren. Hoe lastig we dit ook vinden. Wij laten iedere zondag de eerste 30 mensen die zich melden binnen.

We verwachten het niet, maar incidenteel kan dit voor u betekenen dat u op basis van de beginletter van uw achternaam aan de beurt bent, maar u niet naar binnen kunt omdat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. We vragen hiervoor uw begrip.

Mocht blijken dat er zich structureel meer bezoekers melden dan het maximum aantal van 30, dan overwegen we opnieuw een andere indeling te maken.

Zodra er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen hebben voor de indeling of voor het aantal bezoekers, zullen we dit direct bekend maken via de website en afkondigingen in de kerk.

Indeling t/m 13 december 2020:

- **Zondag 25 oktober en 29 november** indien uw achternaam begint met letter(s) **G t/m Ma**;
- **Zondag 1 november en 6 december** indien uw achternaam begint met letter(s) **Me t/m Ti**;
- **Woensdag 4 november, dankdag**, op inschrijving*
- **Zondag 8 november en 13 december** indien uw achternaam begint met letter(s) **Tu t/m Z**;
- **Zondag 15 november** indien uw achternaam begint met letter(s) **A t/m F**;
- **Zondag 22 november** niet op alfabet, alleen voor genodigden**

	25-okt-20							
	1-nov-20							
	*4-11-2020, inschrijving							
	8-nov-20							
	15-nov-20							
	**22-11-2020, genodigden							
	29-nov-20							
	6-dec-20							
	13-dec-20							

begin achternaam:

A t/m F					X			
G t/m Ma	X						X	
Me t/m Ti		X						X
Tu t/m Z				X				X

*Voor opgave voor de **dankdagdienst, 4 nov.**, en de **dankzeggingsdienst, 15 nov.** kunt u een mail sturen naar secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com Bellen mag eventueel ook, op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-302 3564.

We hanteren de volgorde van inschrijving, zonder tegenbericht kunt u de dienst bijwonen.

Als u een dienst bezoekt zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam), om te gebruiken bij een eventueel contactonderzoek. De geregistreeerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. Zie ook privacyverklaring op de website.

REGELS VOOR KERKELIJKE ACTIVITEITEN TEN TIJDE VAN CORONACRISIS

We vragen u voordat u naar de kerk gaat om onderstaande regels goed in u op te nemen.

- Heeft u klachten die gerelateerd zijn aan corona? Blijft dan thuis;
- Als u de dienst wilt bijwonen dan geeft u hiermee gelijktijdig aan gezond te zijn;
- Volg de instructieborden op die in de kerk hangen;
- Volg de aangewezen looproutes op;

- We vragen u om anderhalve (1,5) meter afstand te houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
- Van mensen die ziek zijn, koorts hebben of verkouden zijn vragen wij dringend om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
- Bent u 70 jaar of ouder, en/ of heeft u een zwakke/ kwetsbare gezondheid dan behoort u tot een verhoogde risicogroep. Door versoepeling van maatregelen kan het zijn dat het risico om ziek te worden toeneemt;
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
- Gemeentezang is helaas (nog) niet toegestaan, neuriën mag wel;
- Volg de aanwijzingen van coördinatoren en de koster op;
- We delen geen koffie of thee uit na het einde van de dienst;
- We vragen u om na de dienst de kerk en het terrein van de kerk te verlaten;
- Het is in deze situatie wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te zitten. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen. We vragen hiervoor uw begrip.

Het gebruikersplan team van de gereformeerde kerk (PKN) ten Boer



VAN DE KINDERNEVENDIENST

Zaterdagmiddag 26 september hebben we gekeken en geluisterd naar en meegezongen met de theatervoorstelling LEF, van kindertheater Knetter uit Ermelo. Er waren maar liefst 30 kinderen. We werden deze middag uitgedaagd om lef te hebben, net zoals David die de reus Goliath versloeg. Dit gebeurde aan de hand van liedjes, toneel, goocheltrucs, een buikspreek act en een spel. We kijken terug op een zeer geslaagde middag!

Marieke Zijlema heeft na 14 jaar (!!) aangegeven te willen stoppen als leidster van de kindernevendienst. We hebben haar bedankt, met een leuke cadeaubon, voor haar jarenlange inzet, betrokkenheid en enthousiasme.

We hebben het tijdens de kindernevendiensten al een aantal weken over Elia. We sluiten af met het verhaal uit 1 Koningen 19:1-16. Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien.

Achter de schermen is een groepje bezig om na te denken over een adventsproject. We hebben allerlei leuke ideeën om ons, juist in deze tijd, aan de hand van een mooi project voor te bereiden op de geboorte van Jezus. Hierover leest u de volgende keer meer!

Janneke Vreeling

JEUGDWERK IN ONZE KERK, EEN BIJZONDER MOOIE OPDRACHT

In februari 2019 ben ik beroepen als predikant in deze gemeente, met een bijzondere opdracht voor de jeugd. We vinden het belangrijk dat we in hen investeren, dat er oog voor hen is, dat ze mogen groeien en bloeien in een gemeenschap waar ze een eigen plek mogen innemen. Maar ook willen we graag dat ze deel uit maken van het grote geheel, dat we met meerdere generaties kerk mogen zijn.

In het beleidsplan 2019-2021 hebben we drie wensen geformuleerd: Dat onze jongeren en kinderen mogen groeien in geloof, groeien in onderlinge relaties en groeien in dienstbaarheid en leiderschap. Ik zal hieronder kort schetsen op welke wijze we daaraan gewerkt hebben.

Groeien in geloof

In onze gemeente heerst een cultuur waarin veel onderdelen, zoals de kindernevendienst, zelfstandig functioneren. Dat doen ze heel goed. Als predikant word ik betrokken wanneer dat nodig is, maar vaker nog word ik geïnformeerd over de plannen en de voornemens. Elke keer ben ik onder de indruk van de creativiteit en het enthousiasme. Ik denk dat er een wederzijds vertrouwen is ontstaan, waarin de vrijwilligers de ruimte krijgen en tegelijk gesteund worden.

In 2019 hadden we vijf groepen catechisanten in alle leeftijdsgroepen van 12 tot 20 jaar. We zijn dankbaar dat daar voldoende leiding voor was en hebben als catechetenteam een mooi jaar gehad. Zelf heb ik in drie groepen catechisatie gegeven. Tijdens het seizoen 2019-2020 gaven drie catecheten aan dat ze gingen stoppen. Ook brak de coronacrisis uit waardoor de catechisaties eerder en abrupter stopten.

We hebben onze jongeren via de telefoon en de app proberen te bereiken, maar merkten ook dat ze daar minder behoefte aan hadden.

Op dit moment zijn we de catechisaties weer aan het opstarten. Ik zelf ervaar het altijd als bijzonder om geloofsgesprekken met jongeren te voeren. We hebben lang gezocht naar nieuwe catecheten, want de jongeren zijn er wel! Dat is uiteindelijk toch gelukt.

De gemaakte indeling, onder voorbehoud van ontwikkelingen in de coronacrisis is als volgt:

- **Teye van Dijk** en ik doen de groep 12-13-jarigen, en de groep 14-15-jarigen op maandagavond, één keer in de twee weken.
- **Teye van Dijk en Margot Dekens** starten een 16 plus groep
- **Hedwig Huijzer en Margreet van der Goot** nemen de groep 18+ voor hun rekening.
- De 20+ groep en belijdeniscatechisatie neem ik voor mijn rekening

In 2019 hebben we verder een *'kerk op de camping startweekend'* kunnen organiseren, we zijn met de jongeren naar opwekking geweest en er is een gastspreker uitgenodigd die een workshop gaf over *'Social Media'*. Een aantal diensten zijn mede vormgegeven voor kinderen en jongeren. We zien dat ze zich vrijmoedig bewegen en graag meedoen en meedenken in deze diensten.

Na februari 2020 hebben we geen grote evenementen meer kunnen organiseren. Wat we wel doen: zodra iets mogelijk is, springen we erin. Zo kunnen we, ondanks de beperkingen van de crisis, terugkijken op: Een prachtig afscheid van groep 8, een aantal mooie uitstapjes van Impact, een kindertheatermiddag voor de groepen 1 tot en met 8.

Voor CJV hadden we een startavond georganiseerd die door ziekte niet doorging. Zodra het mogelijk is pakken we die lijn weer op. Gelukkig willen **Meinie en José Bosker** zich als jeugdouders in zetten voor deze doelgroep.

Groeien in relaties/dienstbaarheid en leiderschap

September 2019 zijn we gestart met het project *'World Servants'*. In anderhalf jaar tijd willen we ons met een grote groep jongeren voorbereiden op een werkreis naar Zambia. Deze jongeren komen ook uit andere gemeentes, waaronder een grote groep uit de GKV. In ons zeskoppige leiderschapsteam zitten twee leiders uit de GKV. Het is bijzonder om op dit niveau samen te kunnen werken.

Ondanks de enorme impact die de coronacrisis op ons project heeft ben ik dankbaar voor de uitwerking: Een grote groep enthousiaste vrijwilligers zet zich samen in voor verschillende acties, jong en oud, uit verschillende kerken. We zijn hoopvol aanwezig geweest, zelfs in de periodes waarin het kerkelijk leven bijna stilviel.

Onze jongeren groeien daadwerkelijk in geloof, hoop, doorzetten, samenwerken en leidinggeven. Een groot deel van mijn tijd stop ik in dit project en ik geloof dat dit de kerk in Ten Boer geestelijk verrijkt, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Ik heb u een meegenomen in het verhaal van ons jeugdwerk. Dat is teamwerk, waarvoor veel vrijwilligers zich met enthousiasme inzetten. Zonder hen kan een predikant niet goed functioneren.

U hebt tussen de regels door kunnen lezen waar de vier uur jeugdwerk heengaan. Grofweg kan ik zeggen: twee uur per week aan werkelijk contact met jongeren (denk aan pastoraat en catechisatie, meehelpen met acties, voorbereiden diensten) Anderhalf uur per week aan World Servants (coördineren, vergaderen, toerusting) en een half uur per week aan coördineren en stimuleren van het geheel aan jeugdwerk. Soms is minder, vaak ook meer. Ik zal me tot de zomer zo in blijven zetten, met veel plezier. We leven in een onzekere tijd. Toch zie ik Gods werk doorgaan, ook en juist onder de jongeren. We kunnen dit doen omdat we geloven in de levende God die ons werk zegent.

Ds. Inge de Rouwe

World Servants Ten Boer

Naast een update over onze voorbereidingen voor Zambia heeft u vandaag extra geluk: Onze flyer is klaar en bijgevoegd! Op deze flyer stellen wij ons nogmaals voor en vindt u de jaarplanning waarin al onze activiteiten en evenementen overzichtelijk zijn weergegeven. Handig om op het prikbord te hangen :)

Inmiddels is de herfst echt aangebroken, iets waar we volop gebruik van maken in onze acties. Zo hebben we in september twee zaterdagavonden in onze rode World Servants shirts huis aan huis bolchrysanthen verkocht.

Daarnaast hadden we dit jaar ook een verkooppunt op het dorpsplein, wat een succes! Alle 1.000 bollen waren binnen korte tijd uitverkocht, waardoor we helaas zelfs mensen hebben moeten teleurstellen. De actie heeft een super bedrag van € 3.012,85 opgeleverd. Alle kopers, verkopers en vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie inzet!

Maar er zijn meer herfst(verkoop)acties opgezet. Zo verkochten we zoete appeltjes op de jaarmarkt op het Koopmansplein, waarvan het restant inmiddels met nog veel meer gedoneerde handappels is verwerkt tot appelsap. Daarnaast worden er op dit moment overheerlijke appeltaarten gebakken en zijn de stooftjeertjes weer klaar om geplukt te worden.

Al deze producten worden via de website (<https://www.worldservants.nl/tenboer>) verkocht. Uiteraard kunt u ook altijd een van de deelnemers aanspreken als u vragen hebt of geïnteresseerd bent in onze producten of acties; wij helpen u graag verder!

Ondanks de onlangs weer aangescherpte Corona-maatregelen, gaan wij door met het organiseren van activiteiten en verkopen van onze zelfgemaakte spullen. Voor de komende tijd betekent dat in elk geval het volgende:

- Op 31 oktober en 1 november zijn we te vinden op de najaar fair bij belevingsboerderij 'De Zes Grazen' in Sint Annen.
- Op 14 november staat een spelletjesavond gepland, meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.
- In november en december zal een aantal verkoopacties op touw worden gezet van roomboter-amandelstaaf tot kniepertjes en oliebolletjes; houdt u er alvast rekening mee?
- Voor al uw klusjes in huis, tuin of keuken kunt u een beroep doen op de deelnemers uit het klusteam. Onkruid wieden; dakgoten schoonmaken of oppassen; stuur uw hulpvraag naar worldservantsklusjes@hotmail.com
- .Het klusteam wil graag iets voor u en jou betekenen.
- Wij verkopen nog steeds kaartjes, clipboards, sleutelhangers, mondkapjes, kaarsenhouders en veel meer zelfgemaakte spulletjes in de wereldwinkel of via onze actiepagina: www.geef.ws/tenboer.nl

Of alles door kan gaan is en blijft de komende tijd nog onzeker, maar dat wat we kunnen doen om ons project te promoten en geld in te zamelen, doen we.

Ondanks het Coronavirus dat actievoeren bemoeilijkt, hebben we van de € 120.000 die we minimaal moeten ophalen inmiddels bijna € 40.000 opgehaald met onze acties. Iets waar wij best trots op zijn! Via de beamer, onze actiepagina, Facebook, Instagram en Nieuws van Kerk en Kansel houden we u en jou op de hoogte.

Groet,

Deelnemers World Servants Ten Boer

STUDIO HOOP - LIVE STREAM DIENST

Met Studio Hoop zijn we gestart omdat we elkaar niet meer in *'het echt'* konden ontmoeten. Via Studio Hoop wilden we onze gemeente bemoedigen en inspireren. Daarnaast konden we kijken naar de diensten die op zondagochtend werden en worden uitgezonden. Dat is natuurlijk supermooi, dat we daar als kerk de mogelijkheden voor hebben.

Maar dit sluit soms niet aan in vorm (en inhoud?!) bij onze jeugd. Daarom zoeken we via Studio Hoop naar een manier om wél aan te sluiten bij onze jeugd (en juist daarom is hun feedback zo belangrijk: dan weten we wat er leeft en wat ze nodig hebben!) We proberen nu via korte, kernachtige uitzendingen op zondagavond een vorm en boodschap te vinden die hopelijk aansluit bij onze jeugd.

We hopen dat deze uitzendingen een plek en manier worden waardoor we God kunnen ontmoeten. En als we in groepjes gaan kijken - mits dit is toegestaan - dan kunnen we samen kijken en dus ook elkaar ontmoeten. Via de chatfunctie willen we stimuleren dat er wordt meegedacht en meegedaan.

Kerk zijn is óók: *"Samen doen!"*

De eerste live uitzending zal zijn DV op zondag avond 1 november om 19.00 uur. Is te vinden op *'YouTube Studio Hoop Ten Boer'*. Hopen op een gezegende uitzending.

Team Studio Hoop

"WIJ WENSEN JOU"

Door de nieuwe coronamaatregelen kunnen we voorlopig nog steeds niet samenkomen en we mogen elkaar ook nauwelijks fysiek ontmoeten. We hebben daarom bedacht om van november tot april een uitzending te maken met christelijke verzoeknummers. Gewoon omdat het fijn is naar mooie muziek te luisteren maar ook omdat het fijn is om iemand anders te verblijden met een lied.

U kunt dus een lied voor uzelf aanvragen maar u kunt ook een lied aanvragen om een ander te bemoedigen, beterschap te wensen, te feliciteren of

Uitzending is elke zondag van 17.00 – 17.30 uur. De uitzending is op dezelfde manier als de wekelijkse kerkdiensten op zondagochtend. U kunt dus kijken via de live uitzending van de kerkdienst (PKN Ten Boer).

Als de aanvraag op de woensdag om 18.00 uur binnen is proberen we het mee te nemen in de eerstvolgende uitzending op de zondag.

Dat mag via de mail, via de app of gewoon in een enveloppe onder vermelding van “*wij wensen jou*”.

Als u een lied aanvraagt is het belangrijk om te vermelden voor wie het lied is, wie de afzender is en wat u eventueel nog wilt zeggen. De tekst wordt dan ingesproken. U mag de felicitatie/ bemoediging/ wens ook zelf inspreken en dan via WhatsApp inleveren.

De eerste uitzending zal zijn op D.V. zondag 1 november. De aanvragen voor deze uitzending dienen uiterlijk woensdag 28 oktober bij ons binnen te zijn.

We hopen op mooie, inspirerende en bemoedigende uitzendingen en we wensen u alvast veel luisterplezier.

Mail naar : wijwensenjou@gmail.com via WhatsApp : 06 219 84 771

Postadres : Nijverheidsweg 2 of Koopmansplein 66

Roelof-Jan, Jur en Hennie Wiersema

Evangelisatiecommissie

Zondag 25 oktober 2020 om 9:30 uur zal de dienst in het teken staan van de vervolgte kerk. Een spreker van Open Doors vertelt over landen waar christenen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof. De muzikale begeleiding zal gedaan worden door enkele leden van de Huisband



De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel omlijst door verhalen van eigen ontmoetingen met vervolgte christenen brengt de spreker een indrukwekkende boodschap over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Ook in deze Covid tijd waar ook wij nu beperkt zijn in samenkomsten hebben we connectie met de vervolgte kerk die altijd beperkt zijn in de samenkomsten.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgte christenen steunt. Open Doors brengt Bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo'n zestig landen. Meer informatie: www.opendoors.nl De opbrengst van de collecte zal deze dienst naar Open Doors gaan.

U bent van harte uitgenodigd om deze themadienst bij te wonen indien uw achternaam begint met de letters G t/m MA of de dienst online bij te wonen via de website. <https://www.pkntenboer.nl/gereformeerd/erediensten-live/>

Deze dienst wordt georganiseerd door de evangelisatiecommissie. Naast Open Doors geven wij giften aan de volgende organisaties omdat zij het evangelie verder verspreiden in en buiten Nederland: Nederlands Bijbelgenootschap, Evangelisch werkverband, Leger des Heils, Alpha Nederland, Brigitte Fame, Ark mission, Groot Nieuws radio, Evangelische omroep.

Namens de Evangelisatiecommissie bedankt.

Rian Muilwijk-Kooistra

Nieuw ingekomen

Hallo allemaal, wij zijn **Rik en Marjan Kruger** en wonen alweer elf jaar in Ten Boer aan de Blinkerdlaan. Daar wonen wij samen met onze drie zonen **Sem** (8 jaar) **Luka** (5) en **Vinz** (5 maand).

Wij waren altijd lid van de Jeruzalem kerk in Groningen, nu we kinderen hebben vonden wij het praktischer dichtbij huis naar de kerk te gaan. En zo bezochten we vaak de PKN, een fijne gemeente, waar we hopen nog fijne jaren te zullen beleven .

Rik en Marjan Kruger.

Dankbetuiging



Allen heel hartelijk bedankt voor de bloemenhulde en de vele kaarten die ik ter gelegenheid van mijn 89^{ste} verjaardag mocht ontvangen. Dat heeft mij erg goed gedaan.

Titia Hospers.

Lieve mensen, iedereen die met mij meegeleefd heeft tijdens de spannende tijd dat ik zo ziek was, maar ook in de weken daarna waarin ik weer mocht werken aan mijn herstel, wil ik bedanken. Een prachtig bloemstuk met Pinksteren, ontzettend veel kaarten met bemoedigende woorden, bloemen, telefoontjes en bezoeken, het heeft me heel erg goed gedaan.

Bovenal ben ik God heel erg dankbaar voor alles wat ik van Hem mag ontvangen. Het gaat steeds beter met mij en ik hoop dat we elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten.

Sietske Kremer.

Het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma, **Marleen de Plaa-Noorman**, op 18 augustus jl. heeft ons leven ingrijpend veranderd. Ze was de spil van ons gezin. De leegte die zij achter laat is nog moeilijk te bevatten en te verdragen. Maar wij moeten de draad van het leven weer oppakken, hoe moeilijk dat ook is. De vele prachtige bloemen, kaarten en andere vormen van betrokkenheid die wij na het overlijden van **Marleen** hebben ontvangen, nemen het gemis niet weg, maar helpen ons wel om het verdriet te verwerken. Het is fijn om te vernemen hoe gelieft zij was en werd gewaardeerd.

Wij bedanken degenen die ons op deze wijze hebben willen steunen. De kerk zijn wij dankbaar voor de op 24 augustus jl. gehouden afscheidsdienst waarin onze liefde voor **Marleen** en dankbaarheid voor hetgeen zij in ons leven heeft betekend prachtig tot uitdrukking is gebracht.

Pieter de Plaa, kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank voor de felicitaties en de bloemen die mocht ontvangen voor mijn 82^{ste} verjaardag.

Gerrit Rozema.

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, de kaarten, telefoontjes en aandacht die wij hebben ontvangen tijdens mijn verblijf in het Martini Ziekenhuis en Heymanscentrum in Groningen. Ik ben gelukkig weer thuis, maar moet nog wel aansterken. Een vriendelijke groet ook namens **Piet**.

Matty Zuidema.

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Br. J. Riepema en zr. J. Riepema-Slump.

Br. H. Kruger en zr. A.M. Kruger-Kits, en hun kinderen Sem, Luka en Vinze.

VERHUISD:

Tom Norden.

Louise van der Goot.

Br. P. Haanstra en zr. G.B. Algra.

Br. E. Kingma.

VERTROKKEN:

Zr. R.F. van Vliet.

HUWELIJK:

Anne-Linde Wiersema en Rick Boven, op vrijdag 2 oktober j.l. .

Kerkelijke agenda



Zondag	1 november	Bijbelstudiekring 20-jarigen	11.00 uur
Maandag	2 november	Catechisatie 12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Maandag	2 november	College van kerkrentmeesters	19.45 uur
Maandag	9 november	Commissie bijzondere Erediensten	19.00 uur
Dinsdag	10 november	Moderamen	19.45 uur
Donderdag	12 november	P C O B	14.30 uur
Maandag	16 november	Catechisatie 12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	17 november	Diaconie	19.45 uur
Dinsdag	24 november	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Woensdag	25 november	Kerkenraad	19.45 uur
Maandag	30 november	Catechisatie 12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	8 december	Moderamen	19.45 uur
Donderdag	10 december	Samenstellen N. v. K en K	10.00 uur



Verjaardagen 70 +

25-10	72	G. de Vries - Kiewiet
28-10	80	K. van der Laan
02-11	81	G. Wierenga - Boer
06-11	72	R. Heidema
07-11	99	J.P. Hellinga
10-11-	76	K. Venhuizen - Vegter
13-11	76	W. Offringa
13-11	79	G.T. van der Laan - Danhof
15-11	89	W. Bolhuis - Prins
17-11	78	A.E.A. Schraa - Smeenck
17-11	74	A. Warris - Aalders
19-11	88	A. Kol - Meijer
28-11	73	E. Offringa - Raangs
02-12	92	D. Hogendorf - Jeuring
10-12	97	G. Veenstra - Oosterhuis

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 06-09 **zr. W. Maarleveld-Wubs**, in verband met haar 82^{ste} verjaardag.
- 13-09 **G. Rozema**, in verband met zijn 82^{ste} verjaardag, en naar **zr. M.L.C. Dijkstra-Kamphuis**, i.v.m. armblessure.
- 20-09 **zr. J. Boss-Ridder**, in verband met haar 83^{ste} verjaardag.
- 27-09 **familie P.J. Dekens**.
- 04-10 **zr. J. Haak-van Houten**, zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis, en een bloemenbon naar bruidspaar: **Rick en Anne-Linde Boven-Wiersema**.
- 11-10 **zr. M.G. Zuidema-Wedema**, zij is weer thuisgekomen uit het verpleeghuis
- 18-10 **br. J. Land**, in verband met zijn 96^{ste} verjaardag

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Bedrag

<u>Kerkcollecten</u>		
2-aug	Kerk	273,30
9-aug	Zending, Rwanda	366,65
16-aug	Kerk	632,05
23-aug	Diaconie	283,01
30-aug	Kerk	190,29
30-aug	Onderhoudsfonds	161,05
6-sep	Kerk	374,00
6-sep	HA - Beiroet	1.013,20
13-sep	JOP	154,15
20-sep	Kerk	175,75
27-sep	Vredeswerk, Wereldwijd	130,39
27-sep	Onderhoudsfonds	78.70

Deurcollecten

2-aug	Bloemen	206,65
9-aug	Kerk	101,60
16-aug	Bloemen	82,40
23-aug	Kerk	100,40
30-aug	Bloemen	57,70
6-sep	Bloemen	74,15
13-sep	Kerk	50,20
20-sep	Bloemen	60,50
27-sep	Kerk	52,00

Giften diverse (collecte-)giften in de maanden augustus
en september voor de kerk 565,00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk

<u>Toegezegd voor 2020</u>	107.595,23
Extra ontvangsten	3.011,51
<u>Totale bijdragen 2020</u>	110.606,74
Ontvangen bijdragen	86.244,58
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2020</u>	24.362,16

Zending en Wereldiakonaat

<u>Toegezegd voor 2020</u>	9.280,91
Extra ontvangsten	555,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	9.835,91
Ontvangen bijdragen	6.924,33
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2020</u>	<u>2.911,58</u>

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2020</u>	6.838,91
Extra ontvangsten	0,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	6.838,91
Ontvangen bijdragen	4.531,18
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-09-2020</u>	<u>2.307,73</u>

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m sept. (41.610 kg)	2.138,35
Oud ijzer	Ontvangen t/m sept. (bestemd voor World Servants)	175,00

Dienstenrooster:

Indeling
op begin achternaam



25 oktober	09.30 uur	G t/m Ma
Voorganger	Dhr. Arend Kroes (Open Doors)	
m.m.v.	Huisband	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Kerk	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Jolanda Cappon	
1 november	09.30 uur	Me t/m Ti
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	F. Reitsema	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Eigen jeugdwerk	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Hilda Bulthuis	

Op inschrijving !!!

4 november

19.30 uur Dankstond

Voorganger
Organist
Koster
Beamer
Collecte
Deurcollecte

Mevr. R. de Kok-v. d. Born
J. Wolfs
A.H. Vriezema
Lineke Meerman
Kerk
Bloemenfonds

8 november

09.30 uur **Voorbereiding Heilig Avondmaal**

Tu t/m Z

Voorganger
Organist
Koster
Beamer
Collecte
Deurcollecte
Kinderoppas

Ds. I. de Rouwe
B. Geuchies
W.P. Burema
Willem Hoekstra
Zending - Indonesië
Bloemenfonds
Lineke Meerman

A t/m F

Op inschrijving !!!

15 november

09.30 uur **Heilig Avondmaal**

19.00 uur Dankzegging

Voorganger
Organist
Koster
Beamer
Collecte
2e
Deurcollecte
Kinderoppas

Ds. I. de Rouwe
F. Reitsema
M. van der Meulen
Janou Slagter
Kerk
Werk vluchtelingenkamp Moria op Lesbos Griekenland
Bloemenfonds
Eliza Muilwijk

Ds. P.J. Elzinga
F. Reitsema
M. van der Meulen
Martin Schaaphok
Kerk
Bloemenfonds

Alleen voor genodigden !!!

22 november

09.30 uur **Laatste zondag Kerkelijk jaar**

Voorganger
Organist
Koster
Beamer
Collecte
Deurcollecte
Kinderoppas

Ds. P.J. Elzinga/ Ds. I. de Rouwe
J. Wolfs
A.K. Wietsma
Lineke Meerman
Kerstvoedselpakketten
Kerk
Géén oppas !!!

29 november	09.30 uur 1e Advent	G t/m Ma
Voorganger	Mevr. R. de Kok-v. d. Born Groningen	
Organist	B. Geuchies	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Willem Hoekstra	
Collecte	Kerk	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Hélène Muilwijk	

6 december	09.30 uur 2e Advent	Me t/m Ti
Voorganger	Ds. J. van den Berg Appingedam	
Organist	F. Reitsema	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Diaconie	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Nicole Heidema	

13 december	09.30 uur 3e Advent	Tu t/m Z
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	J. Wolfs	
Koster	M. van der Meulen	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Astrid Hoekstra	



Kortstondig
en kwetsbaar
is het leven,
als een bloem,
zorgvuldig
door God's hand
geweven.

Wat 'n heerlijk
weten dat Hij,
zelfs als het
erom spant,
jouw leven
ook vasthoudt
in Zijn hand.

www.KNIP00G.NU
Irma Moekestorm

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd
uiterlijk **donderdag 3 december** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N. v. K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 10 december 2020,
21 januari en 25 februari 2021

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te
ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl