

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 8 - 2020

ADRESSELIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

pe.elzinga@planet.nl en

freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage

voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 1^e en 3^e maandag van de maand
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,

9791 BB Ten Boer 050- 302 3564

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met
uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,

9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



MEDITATIE

“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.” (Lucas 2:10)

Zijn we daar allemaal niet heel erg aan toe? Aan goed nieuws. Slecht nieuws is er genoeg. In de wereld in het groot: rampen, oorlog, vluchtelingen, aanslagen, klimaatverandering. Maar ook dichterbij, in onze eigen levens. Het coronanieuws staat daarbij wel bovenaan de lijst. Wanneer kunnen we eindelijk weer op een normale manier leven, zonder al die beperkingen? We verlangen om dat goede nieuws te horen. Dat alles weer mag: horeca open, geen 1,5 meter afstand, ongehinderd elkaar opzoeken, zelfs al is dat met heel veel mensen, en dat we weer mogen zingen en samenkomen in de kerk! En dat alles zonder angst voor besmetting, of angst om ziek te worden.

In onze kerkdiensten laat de leiding van de kinderkerk in de voorbereidingstijd naar Kerst toe (dat noemen we Advent) elke week een filmpje zien. Dat filmpje gaat over een fictieve krant: “de Adventsbode”. En deze krant heeft alleen maar goed nieuws... U snapt het al: dat gaat natuurlijk over het goede nieuws, dat de engelen aan de herders vertellen, zoals de Bijbel dat beschrijft in Lucas 2. Nieuws, zo groot en zo goed, dat niet slechts een paar mensen, maar dat iedereen er blij van zal worden! Wist je trouwens dat het woord “*evangelie*” letterlijk “*goed nieuws*” betekent?

Het Joodse volk wachtte al eeuwen op een Messias, op een redder. Iemand die hen zou bevrijden van de onderdrukking en de onvrijheid van vreemde heersers. Het verlangen van de Joden om in vrijheid te leven, vrij van de Romeinse overheersers, die met harde hand regeerden, was enorm groot. Misschien nog wel groter dan óns verlangen naar een leven zonder corona. In de huidige situatie kunnen wij ons wel voorstellen, hoe je naar vrijheid kunt verlangen. Vermoedelijk verklaart dit de teleurstelling van veel Joden, die wel geloofden dat Jezus de beloofde Messias was, maar meenden dat dit betekende dat Hij hun van de Romeinen zou bevrijden.

Toen Hij daartoe niet bereid bleek te zijn, veranderde hun enthousiasme en liefde voor Jezus in teleurstelling en boosheid. De ene dag haalden ze Hem Jeruzalem binnen als een koning, een paar dagen later riepen ze om Zijn dood. Wat zij niet begrepen, en wat ook voor ons soms moeilijk te begrijpen is, is dat er een onvrijheid is, die groter is dan onderdrukking door de Romeinen, of de beperkende coronamaatregelen. Een onvrijheid, die we zo gewoon vinden, dat we het niet of nauwelijks opmerken. Wij zijn allen slaaf van de zonde. Al doen we nog zo ons best, geen mens is altijd goed. Daarom zijn we los van God komen te staan.

Hij verdraagt immers het kwaad niet, en daar heeft Hij ons ook niet voor bestemd. Zonder God is er geen leven mogelijk, geen blijvend leven. Geen toekomst, en geen uitzicht voorbij het graf. Waar zouden we staan, als God Zelf niet het initiatief had genomen, om deze situatie te veranderen. Als God niet Zelf in Zijn Zoon als een kwetsbaar mens naar de wereld was gekomen, en door Zijn kruisdood ons redding bracht van de grote onderdrukkers Zonde en Dood.

Dit nieuws is écht goed nieuws. Het mag nooit gewoon worden of vanzelfsprekend. Het is de hoop waaruit wij leven.

Ds. Peter Elzinga

VANUIT DE PASTORIE

Terwijl de eerste hoopvolle berichten over vaccinatiemogelijkheden tegen Covid19 binnenkomen, hebben we in Ten Boer nog te maken met besmettingen. Op de school van Daniel zijn een paar leerkrachten en leerlingen ziek geworden en ook aan onze kerkelijke gemeente gaat het virus niet voorbij. We beleven de donkere dagen voor kerst. Ik hoor van veel mensen om me heen dat ze het moeilijk hebben in deze periode.

De schrijver C.S. Lewis heeft een prachtige serie boeken geschreven over de sprookjeswereld Narnia. In het boek: *'Het betoverde land achter de kleerkast'* regeert de ijskoningin over Narnia. Haar bewind is zo ijzig dat het eens zo mooie land altijd grijs en donker is. Er ligt een dikke pak sneeuw en alles is bevroren. Iedereen verstopt zich en is bang. *Het is er altijd winter, maar nooit kerst*, zegt één van de bewoners.

Het hele land wacht op de grote bevrijder, de leeuw Aslan. Als er vier kinderen in het land verschijnen is dit het eerste teken van hoop. De film die op dit boek gebaseerd is, wordt vaak rond kerst uitgezonden (De kronieken van Narnia, de leeuw, de heks en de kleerkast). Dat is niet voor niks, omdat C.S. Lewis een diepgelovige christen was en in dit sprookjesverhaal de strijd tussen goed en kwaad en de komst van onze verlosser heeft verwerkt. De Leeuw Aslan verwijst naar Jezus, de Leeuw van Juda, die naar de wereld is gekomen en zichzelf heeft gegeven om deze wereld te redden.

Altijd winter, nooit kerst... Aan deze woorden moet ik regelmatig denken nu we in een grijze tijd leven en wachten. Wachten op betere tijden waarin we elkaar weer mogen ontmoeten, waarin we elkaar kunnen aanraken, waarin we niet bang meer zijn voor besmetting. We willen elkaar moed inspreken om niet alleen te wachten, maar ook te *verwachten*. Daarom zijn we zo dankbaar dat de kindernevendienst niet bij de pakken neer is gaan zitten, maar een manier heeft bedacht om op grote schaal *goed nieuws* te verspreiden.

Zij zijn erin geslaagd om de hele gemeente bij het advents/kerstproject te betrekken, door 300 adventstassen uit te delen en iedereen op te roepen om *goed nieuws* met elkaar te delen. Verderop in het blad kunt u daar meer over lezen.

Het is nu winter, maar het wordt kerst! De betekenis van kerst is zoveel groter dan alleen maar die paar dagen in december. Ons leven wordt anders ingekleurd wanneer we het kindje Jezus daarin welkom heten. De grijsheid kan dan plaats maken voor hoop, voor een gevoel van tederheid, voor een glimp van blijdschap.

Omdat de Here Jezus in de wereld is gekomen blijven wij in beweging. We kijken in dankbaarheid terug op wat Hij heeft gedaan en dat geeft ons de kracht om moedig vooruit te kijken.

Ik las in het kerkblaadje van mijn ouders een overdenking van Ds. Alfons van Vliet, die het woord Corona een andere betekenis gaf. Ik wil het graag met u delen zodat u herinnerd wordt aan een andere werkelijkheid wanneer u dat woord hoort of leest: Gebruik het woord CORONA als "*acrostichon*", een naamgedicht waarbij de eerste letters een boodschap vormen: Met de C van Christus, de O van Overwint, de R van Regeert, de O van Over, de N van Natiën, de A van Altijd.

CORONA: Christus Overwint en Regeert Over de Natiën, Altijd!

Eens is de grijze winter voorbij, en zal Christus overwinnen.

Wij wensen u een hoopvolle, gezegende kerst toe,

ds. Inge de Rouwe

MEELEVEN EN OMZIEN

De coronacrisis wordt, naarmate het langer duurt, bij veel mensen als zwaarder ervaren. We horen regelmatig in ons pastoraat dat de draagkracht van mensen onder druk komt te staan. Mensen die ziek zijn, of wachten op een operatie, zijn angstiger. Mensen die een geliefde moeten missen zijn somberder. Families waarin onderlinge relaties onder druk staan hebben meer stress, jongeren die veel thuis moeten studeren zien minder perspectief.



Daarom blijft het belangrijk om iemand in je omgeving te bellen of een kaartje te sturen. Het maakt echt verschil op een donkere dag. Veel mensen geven **niet** aan dat ze dit nodig hebben, maar zijn heel blij wanneer ze iets van je horen.

Ook willen **Peter en ik** jullie op het hart drukken dat we er willen zijn met een luisterend oor en gebed. Ook als je denkt dat het wel meevalt. Ook als je denkt dat een ander het misschien meer nodig heeft. We horen liever wel wat van je, dan dat we achteraf horen dat je ergens mee hebt geworsteld.

Wij noemen in deze rubriek vaak maar enkele namen. De mensen die in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen of hebben gelegen worden genoemd, maar dan alleen na toestemming van publicatie.

Zr. J. Haak, wordt op dit moment dagelijks bestraald in het ziekenhuis. Ze is wel thuis en reist op en neer. We hopen dat wanneer de bestraling is afgerond (half december) er een periode van rust en herstel zal aanbreken.

Br. J. Boss, is vanuit Maartenshof weer naar Bloemhof teruggekeerd. Het herstel gaat naar omstandigheden goed.

Zr. A. Huijzer-Schep, heeft een nieuwe heup gekregen in het Martini ziekenhuis. Ook zij mocht weer terugkeren in Ten Boer. Het herstel gaat goed.

Zr. T. de Vries-Kiewiet, heeft ruim een week voor onderzoek en behandeling gelegen in het ziekenhuis van Scheemda. Inmiddels is zij weer thuis.

Br. R. Kruger, heeft een dag in het ziekenhuis gelegen met een gebroken voet. Hij is al weer een poosje thuis, en kan al weer redelijk lopen.

Br. J. Hellinga, is voor revalidatie overgebracht naar “de Twaalfhoven”.

Br. T. Waterborg, is opgenomen in ‘De Dilgt’

Zr. A. Borg-Doornbos, heeft met een hersenvliesontsteking in het Martini ziekenhuis gelegen. Zij is weer thuis.

Ondertussen weten we van vele anderen die hier niet genoemd worden, maar wel in onze gedachten en gebeden zijn. Marcel Zimmer schreef dit lied voor goede vrienden die een moeilijke periode meemaakten. Het is opgenomen in de liedbundel Hemelhoog, lied 423.

*Soms brengt God de storm tot stilte,
soms leidt Hij ons er doorheen.
In de stormen van het leven
zijn wij niet alleen.*

*Soms geneest Hij ons van ziekte,
soms laat Hij het lijden toe.
Hoe het ook zij, hoe het ook zij.
Hij is erbij.*

Ds. Inge de Rouwe en ds. Peter Elzinga

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op 1 november 2020 heeft de Heer plotseling tot zich genomen **Lammechiena Doornbos-Post**. Zij werd geboren op 11 mei 1935, en is 85 jaar geworden. Zij woonde samen met haar zoon **Gerrit** in Ten Boer. Sinds 7 december 2002 was zij weduwe van **Kasper Doornbos**.

Op 5 november vond een korte afscheidsbijeenkomst plaats in Harkstede. Daar is zij ook begraven. Boven de rouwkaart stond de bekende, en bij velen geliefde, tekst uit Psalm 23: *“De Heer is mijn Herder”*.

We wensen haar zoon **Gerrit**, en alle andere familie en bekenden, veel sterkte toe, nu **Lammechiena Doornbos-Post** onverwachts niet meer onder ons is. Op haar nadrukkelijke verzoek publiceren wij geen In Memoriam van haar leven.

HEILIGE DOOP OP 13 DECEMBER VOOR VINZ JAEL KRUGER

Op 2 juni 2020 werd **Vinz Jael Kruger** geboren, zoontje van **Rik en Marjan Kruger** en broertje van **Sem en Luka**. In de kerkdienst op 13 december zal **Vinz** worden gedoopt. Wij vieren met de doop, als familie en als gemeente, dat God Zijn naam aan ons mensen wil verbinden, ook aan **Vinz**. Hij wil dat al doen, zelfs als wij nog maar net geboren zijn, en nog niets hebben gepresteerd. Zijn jawoord gaat vooraf aan ons jawoord. Met de doop vieren wij Gods genade, Zijn onuitputtelijke liefde en eeuwige trouw.

Wij mogen dit feest samen met de **familie Kruger** beleven, en hopen dat **Vinz** in de loop van zijn leven God persoonlijk mag leren kennen, en ook een volgeling van Jezus Christus zal worden.

Wij bidden dat God jou zegent,
dat door jou leven heen,
je steeds zult ervaren,
God laat jou niet alleen.

Ds. Peter Elzinga

IN MEMORIAM

Jan Hendrik Slagter, 6 maart 1938- 5 november 2020.

Op 5 november jongstleden is **Jan Slagter** overleden. Hij was thuis, in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. **Jan** kreeg eind december 2018 te horen dat hij slokdarmkanker had. Aanvankelijk hoopte hij dat alles goed zou komen. Hij onderging de behandelingen vol optimisme en had goede hoop op herstel. Samen met zijn vrouw **Karsien** heeft hij nog genoten van een fijne vakantie. Ook ging hij dagelijks naar werkplaats van de **familie Slagter**.

Maar gaandeweg namen zijn krachten af en vermagerde hij snel. Aan het eind van zijn leven verlangde hij ernaar om te sterven. Hij vroeg daar gebed voor, omdat hij voelde dat hij de kracht niet meer had om te leven. De familie is dankbaar dat hem verder lijden is bespaard, maar zullen hem vreselijk missen.

Jan is geboren op 6 maart 1938 in Ten Boer, als enige zoon uit een gezin van vijf kinderen. Van jongs af aan hielp hij zijn vader al in de zaak, dat oorspronkelijk een wagenmakerij was en later ook winkelbetimmeringen deed. Toen hij voor zijn werk in Woldendorp was, in de bakkerij van de **familie Buist**, ontmoette hij daar zijn vrouw **Karsien**. In de verkeringstijd reed hij op zijn brommer van Ten Boer naar Woldendorp, dat was toen nog een hele reis. Ze trouwden op 21 maart 1960 en kregen samen vier kinderen. Het gezin woonde eerst aan de A.H. Homanstraat en later aan de Stadsweg.

Jan en Karsien namen de zaak van zijn vader over en gingen meubels verkopen. De winkel was eerst in de voorkamer gevestigd, maar groeide uit tot een grote showroom en werkplaats. **Jan** kwam bij veel mensen in Ten Boer over de vloer en velen hebben hem dan ook gekend als een nauwgezette werker.

Na verloop van tijd kwam zoon **Jaap** in de zaak, die er weer een eigen invulling aan heeft gegeven. **Jan en Karsien** verhuisden naar de Boswal, maar bleven betrokken. Een paar jaar geleden kocht **Jan** het huidige appartement aan de Redgerstraat, zodat hij daar samen met zijn vrouw gelijkvloers kon wonen.

Zijn kinderen denken met veel plezier terug aan de gezinsvakanties naar Texel. Elk jaar gingen ze twee weken samen met een ander gezin daarnaartoe. Toch was **Jan** het liefste thuis, aan het werk voor de zaak of zorgdragend voor vrouw en kinderen. Die zorg werd vooral zichtbaar in handelen: Klussen bij de kinderen, het huis netjes onderhouden: **Jan** was iemand die alles goed geregeld wilde hebben.

Hij kon genieten van de natuur en de vogeltjes. Toen hij aan de Boswal woonde had hij daar de tijd en de tuin voor. Tijdens wandelingen met de hond in het bos, maakte hij eens een prachtige foto van een hertje dat achteromkijkt.

Deze foto kwam op de voorkant van de rouwkaart te staan. Dat had hij bij zijn leven al uitgezocht. De symboliek sprak hem aan: Het hertje kijkt nog een keer achterom voordat hij uit het aardse bestaan het hemels licht tegemoet wandelt. *“Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U...”* (Psalm 42)

Op 11 november, Sint-Maarten, hebben we in besloten kring afscheid genomen van **Jan** en hem begeleidt naar zijn laatste rustplaats op de oude begraafplaats in Ten Boer. Op zijn kist stond een lampionnetje, waarin zijn naam was gekerfd.

Boven zijn rouwkaart stond de tekst: *“U mag al uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart”* (1 Petrus 5:7). Deze tekst kreeg **Jan** tijdens een bezoek van zijn ouderlingen, **Louis en Margreet Dekens**, op een visitekaartje aangereikt. Het sprak hem zo aan, dat het kaartje bewaard bleef. Zo heeft hij in zijn leven en tijdens zijn ziekte altijd de Heer betrokken in zijn zorgen. Hij is vol vertrouwen op een hemelse toekomst naar het Vaderhuis gegaan.

Wij wensen zijn vrouw **Karsien**, de kinderen en kleinkinderen en allen die **Jan Slagter** zullen missen, veel sterkte toe en Gods troostende aanwezigheid in dit gemis.

Ds. Inge de Rouwe

Wiep Bolhuis-Prins, 15 november 1931 – 13 november 2020.

Op donderdagmiddag 19 november hebben we in een gedachtenisdienst afscheid genomen van **Wiep Bolhuis-Prins**, lieve zorgzame moeder, oma en omi. Ze is bijna 89 jaar geworden. Zelf kon ze met dankbaarheid terugkijken op haar leven. 50 jaar is ze gelukkig getrouwd geweest met **Cornelis Pieter Bolhuis**. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft ze als een rijkdom ervaren.

Wiep Prins, dochter van **Sieds Prins en Janke van der Veen**, is op 15 november 1931 geboren op een boerderij in Achtkarspelen. Ze was de jongste van drie dochters. Er waren twee oudere broers en later zouden er nog twee broers bijkomen. Op heel jonge leeftijd verhuisde het gezin vanuit Friesland naar Westerwijtwerd, waar ze opgroeide op een veeteeltbedrijf. Na de landbouwhuishoudschool ging ze thuis meewerken in het bedrijf.

In 1955 trouwde ze met **Cornelis Pieter Bolhuis**. Eerst woonden ze in bij haar schoonouders op de boerderij in Ten Boer. In 1957 verhuisden ze naar Wittewierum, waar ze voor zichzelf begonnen. In 1963 verhuisden ze weer terug naar Ten Boer. Samen kregen ze vijf kinderen, twee zoons en drie dochters. **Wiep** was gastvrij en dat gaf veel gezelligheid. Ze hielp ook graag mee op de boerderij. Eigenlijk deden ze de boerderij samen.

Toen haar man **Cor** vanwege zijn gezondheid vroegtijdig moest stoppen en ze verhuisden naar hun huis op Bouwerschapweg 42, had ook **Wiep** er moeite mee de boerderij achter zich te laten.

Toch verstonden ze de kunst om van de tijd die volgde een goede tijd te maken. Ze hebben nog veel gereisd. In die periode zijn ook de kleinkinderen geboren, die graag bij hen op bezoek kwamen. Ook kwam ze in die tijd meer aan lezen toe, wat ze haar hele leven graag gedaan heeft. Jarenlang is ze lid geweest van de leeskring van de christelijke plattelandsvrouwen. Het verbreedde haar gezichtsveld.

Na het overlijden van haar man in 2005 moest ze alleen verder en verhuisde ze naar het seniorenappartement op Marskramer 37. Ze was heel blij met haar appartement en woonde er graag. Het was dichtbij winkels en voorzieningen, zoals de bibliotheek, waardoor ze zichzelf goed kon redden, ook op hoge leeftijd. **Wiep** was een kordate vrouw, zelfredzaam en zelfstandig. Toch was het alleen zijn niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig had ze een brede belangstelling voor het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen en later ook voor haar achterkleinkinderen.

De ziekte en het overlijden van haar dochter **Corry** in 2014 heeft haar diep geraakt. Ze putte moed en kracht uit haar geloof, een vast vertrouwen dat ons leven aan God toebehoort, zoals zo mooi in haar lievelingspsalm, Psalm 100 staat. Haar positieve levensinstelling heeft haar ook geholpen. Ze wist heel goed dat het leven niet zonder zorgen en pijn is. Maar dan dacht ze dat de volgende dag weer veel beter kon zijn.

Wiep Bolhuis-Prins is in de nacht van 12 op 13 november vol vertrouwen ingeslapen:

*'Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis'. (Psalm 4:3)*

De kinderen zijn haar dankbaar voor alles wat ze heeft meegegeven, voor wat ze voor hen heeft betekend en voor alle mooie herinneringen.

Janke Bolhuis

BELANGRIJK BERICHT OVER PRIVACY EN WEBSITE

Het belang van het internet

De toenemende digitalisering van onze samenleving heeft grote gevolgen voor de manier waarop wij leven, werken en kerk zijn. Door het internet zijn wij van een kleine dorpsgemeenschap veranderd in een wereldwijd netwerk. Niet iedereen vindt dat vanzelfsprekend of wenselijk.

Met name als het gaat om het verstrekken van persoonlijke informatie, willen veel mensen niet dat dit – letterlijk – voor iedereen zichtbaar is. We zijn ons er niet altijd bewust van, maar dat is wat er eigenlijk gebeurt, als we iets op internet zetten.

De Nederlandse wetgever heeft daarom de regels verscherpt voor bedrijven, scholen, instellingen, en dus ook voor kerken, om zo de privacy van haar burgers te beschermen.

Hoe gaan we daar als kerk mee om? Enkele overwegingen:

1) We maken steeds meer gebruik van het internet en van onze website. Door de coronacrisis is dat nog versneld, omdat uitzendingen via het internet vaak de enige manier zijn, waarop wij contact kunnen onderhouden en met elkaar communiceren. Dit is geen tijdelijke trend. Het belang van het **internet**, ook voor kerken, zal alleen maar verder toenemen.

2) Wij hechten als kerk er aan om de belangen van onze leden te beschermen. Ambtsdragers hebben niet voor niets een **geheimhoudingsplicht**. Onze leden vertrouwen ons regelmatig persoonlijke informatie toe, die niet voor het brede publiek bedoeld is. Privacy heeft daarom, vanuit christelijk oogpunt, te maken met vertrouwen en de wens om geen gevoelige informatie zonder goede redenen aan derden te verstrekken.

3) Tegelijk willen we als Gereformeerde Kerk (PKN) van Ten Boer een **gemeenschap** zijn. We kunnen geen gemeenschap zijn, als we niets van elkaar weten, als we elkaar niet op de hoogte houden, als we geen persoonlijke zaken meer met elkaar willen of durven te delen.

Een kerkblad zonder vermelding van een geboortekaartje, huwelijksjubileum, ziekenhuisopnames of In Memoriam, is een verarming van de gemeenschap. Het druist in tegen onze christelijke opdracht om met elkaar mee te leven in vreugde en verdriet.

Het vervelende is, dat deze punten met elkaar botsen. Dat maakt het lastig om goede besluiten te nemen.

Wachtwoord voor de website

De kerkenraad heeft daarom besloten om persoonlijke informatie op onze website op een afgeschermd gedeelte te plaatsen. Wij staan daarin niet alleen. Veel kerken hebben reeds voor deze oplossing gekozen. Dit betekent dat u een wachtwoord nodig hebt, om toegang tot deze informatie te krijgen.

Alle leden van onze gemeente zijn op de hoogte van het wachtwoord. Mensen buiten onze gemeente niet. Iedereen kan op het “openbare” gedeelte van onze website komen, maar alleen de leden op het afgeschermd gedeelte. Als mensen buiten onze gemeente graag toegang willen tot deze informatie, kunnen zij een verzoek daartoe indienen bij de webbeheerder. Deze zal bekijken of de aanvraag gehonoreerd wordt, of niet. In de meeste gevallen zal het hier gaan om oud-leden, die naar elders verhuisd zijn, maar nog steeds een connectie hebben met onze gemeente.

Enkele slotopmerkingen, die van belang zijn

- Deze nieuwe regeling is al van kracht.
- Op het afgeschermd gedeelte komt ook het “**ziekenbriefje**”, dat altijd in de kerk hing. In deze tijd komen we minder vaak in het kerkgebouw. Op deze manier blijven we toch op de hoogte van ziekenhuisopnames, en kunnen we elkaar bemoedigen met een kaartje. Dit is een uitdrukkelijk verzoek van enkele leden van onze gemeente.
- Hebt u geen internet, maar wilt u in deze coronatijd wel met enige regelmaat een actueel papieren ziekenbriefje ontvangen? Belt u dan even met de predikant.
- Op het ziekenbriefje na, staat achter het afgeschermd gedeelte van de website, niet meer informatie dan in het papieren kerkblad.
- Aan de papieren versie van Nieuws voor Kerk en Kansel verandert niets.
- U kunt ons helpen om ons aan de privacywetgeving te houden, door **duidelijk** aan te geven, wat u wel en wat u niet wilt. Wij zijn ook **verplicht** u hierover te informeren, welke keuzes wij maken.

Op persoonlijke titel zou ik u wel willen vragen niet te gemakkelijk te vragen om geheimhouding van informatie. Iedereen vindt het fijn om een kaartje te ontvangen bij verjaardag, jubileum of ziekte. Zonder uw medewerking, wordt dat onmogelijk. Is geheimhouding echt belangrijk voor u? Geef het dan aan, en wij zullen daar rekening mee houden.

Uit de kerkenraad

- Er waren plannen om de kerkdiensten rond Pasen te gaan wijzigen, maar er was op de gemeenteavond geen gelegenheid een ander vorm te bespreken. Daarom blijven ze dit jaar gelijk aan voorgaande jaren. Op de eerstvolgende gemeenteavond die weer gehouden kan worden zal dit onderwerp op de agenda komen.
- In het jaarboekje van 2021 zal vermeld worden: D = dooplid, B= belijdend lid en **geen vermelding** betekent dat men op een andere manier verbonden is met onze gemeente.
- Mocht het in het nieuwe jaar weer mogelijk zijn, dan zal de school-kerkdienst op 31 januari, op verzoek van de Hervormde gemeente, worden geleid door onze predikant: **ds. Peter Elzinga**. De Hervormde gemeente heeft diezelfde dag de intrededienst van hun nieuwe predikant: **mevr. ds. de Boer** uit Anloo.

Els Gelling, scriba

Diaconie

Diaconale activiteiten:

- **Dorcas Voedsel Actie COOP in Ten Boer:** I.v.m. de corona pandemie heeft de diaconie uiteindelijk op een passieve, Covid proof wijze geld ingezameld (€ 328,-) als wel folders met QR-codes uitgedeeld om digitaal thuis te kunnen doneren (opbrengst is onbekend). Van het gedoneerde geld kan Dorcas alsnog voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in Oost-Europa.
- **Kerstouderenmiddag in Menorah:** Helaas gaat de Kerstouderenmiddag dit jaar **NIET** door vanwege de coronamaatregelen. We hopen allemaal dat er volgend jaar weer een gezellige kerstmiddag georganiseerd kan worden.
- **Douwe Egberts punten inzamelen voor de Voedselbank:** Graag willen we u erop attenderen dat er sinds kort DE punten ingeleverd kunnen worden t.b.v. de voedselbank Groningen. Er is een duidelijk herkenbare box geplaatst waarin u deze DE punten kunt deponeren. De box bevindt zich op dezelfde plaats waar de postzegels, ansichtkaarten en inkt cartridges voor Kerk in Actie worden verzameld alles in de hal van Menorah. We willen deze nieuwe en bestaande acties van harte bij u aanbevelen.

- **Kerstvoedselpakketten actie:** De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Zoals het nu lijkt zullen de gezamenlijke diaconieën uit de voormalige gemeente Ten Boer in totaal ca. 65 rijkelijk gevulde kerstvoedseltassen gaan uitdelen aan financieel minder bedeelden. Dit is bijna een verdubbeling t.o.v. de 35 huisadressen in 2019.

Vooraankondiging van geplande collectes vanuit ZWO & diaconie:

- **20 dec.: Missionair Nederland – Daarom Kerst.** Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven.

Met ‘*Daarom Kerst*’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld burens of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige kerstconcerten. Met deze collecte ondersteunen wij deze activiteiten en materialen, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst kunnen horen.

- **25 dec.: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.** Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is menonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerde. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

ZWO & diaconie donaties in de maanden nov. en dec.:

- Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan de **voedselbank stad Groningen**. Beperkt door de corona pandemie (en onze fysieke kerkgang), hebben wij dit jaar veel minder geld en levensmiddelen kunnen inzamelen als kerkelijke gemeente. Aangezien er alleen maar meer mensen afhankelijk zijn geworden van de voedselbank, zal deze donatie meer dan welkom zijn voor de voedselbank.

· Ook aan de deelnemers aan het uitzending project **Zambia van World Servants** is vanuit ZWO een bedrag van € 500,- gedoneerd. De ZWO hoopt hiermee ook de vele jonge gelovigen met deze donatie moreel te ondersteunen dat geloof niet alleen bij mooie woorden moet blijven.

· Voor het Kerk in Actie project: “**Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen – Ghana**” met project nr. **W04658** is € 500,- overgemaakt. Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.

De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkooptraining en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. Karité-boerin Azara vertelt: “*Het grootste verschil is dat ik nu mijn kinderen naar school kan brengen*”. [www.kerkinactie.nl / pro-jecten](http://www.kerkinactie.nl/pro-jecten)).

· **Mercy Ships Holland** is verblijd met een donatie van € 200,-. In navolging van Jezus wil Mercy Ships hoop en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden. Met vrijwilligers bemande ziekenhuisschepen wordt medische zorg verleend en training gegeven. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. (www.mercyships.nl)

· De **Heilig Avondmaal** collecteopbrengst van 15 november jl. met bestemming “*vluchtelingenkamp Moria op Lesbos (Griekenland)*” is verder aangevuld tot € 1.000,-. We hopen hiermee enigszins te kunnen bijdragen in het verbeteren van de erbarmelijke leefomgeving waarin deze vluchtelingen zich op dit moment bevinden.

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Anita Boskma, Jaap Oudman & Edwin Ottens

Dankdagcollecte

De huis-aan-huis collecte voor de dankdag voor gewas en arbeid heeft een bedrag van € 14.106,- opgebracht. Een heel mooi bedrag. Wij zijn erg blij met deze opbrengst en willen u en jullie heel erg bedanken voor de giften!

Begroting 2021

Tijdens de online gemeenteavond is de begroting van 2021 gepresenteerd en in de kerkenraadsvergadering van 25 november is hij goedgekeurd. De begroting zal ook nog ter goedkeuring ingediend worden bij PKN Nederland.

Vooraankondiging actie Kerkbalans

Om alvast te noteren: de **actie Kerkbalans 2021** zal plaatsvinden in de periode van 16 tot 30 januari. Het thema is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. In de volgende Nieuws van Kerk en Kansel die zal verschijnen op 21 januari zullen we meer informatie geven over de actie van onze gemeente.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap

INDELING KERKDIENTEN VANAF 13 DECEMBER 2020

De maatregel dat er maximaal 30 personen (inclusief kinderen t/m 13 jaar; exclusief medewerkers) samen mogen komen in een eredienst is nog steeds van kracht. We gaan door met indelen zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan. Mocht blijken dat er zich structureel toch meer bezoekers melden dan het maximumaantal van 30, dan overwegen we opnieuw een andere indeling te maken. Gezien onze ervaring in de afgelopen weken verwachten we dit echter niet.

Let op, zoals u in het schema kunt zien zijn er **uitzonderingen** op de **alfabetische indeling** en dat zijn **25 december, 31 december en 1 januari**. Voor deze drie diensten is er de mogelijkheid tot inschrijving.

Indeling t/m 24 januari 2021

- **Zondag 13 december en 10 januari** indien uw achternaam begint met letter(s)
Tu t/m Z
- **Zondag 20 december en 17 januari** indien uw achternaam begint met letter(s)
A t/m F

- **Vrijdag 25 december, 1^e Kerstdag, op inschrijving***
- **Zondag 27 december en 24 januari** indien uw achternaam begint met letter(s) **G t/m Ma**
- **Donderdag 31 december, oudjaarsavond, op inschrijving****
- **Vrijdag 1 januari, nieuwjaarsdag, op inschrijving****
- **Zondag 3 januari** indien uw achternaam begint met letter(s) **Me t/m Ti**

	13-dec-20	20-dec-20	25-12-2020*	27-dec-20	31-12-2020**	1-1-2021**	3-jan-21	10-jan-21	17-jan-21	24-jan-21
begin achternaam										
A t/m F		X							X	
G t/m Ma				X						X
Me t/m Ti							X			
Tu t/m Z	X							X		

*Opgave **25 december, 1^e Kerstdag** kan **vanaf maandag 14 december**.

Opgave **31 december en 1 januari kan **vanaf maandag 21 december**.

Voor opgave voor deze diensten kunt u een mail sturen naar anjaottens@ziggo.nl
 Bellen mag ook, bij voorkeur op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur,
 tel.nr. 050-302 3564. We hanteren de volgorde van inschrijving, **zonder tegenbericht kunt u de dienst bijwonen**.

Zodra er **wijzigingen** worden doorgevoerd die gevolgen hebben voor de indeling of voor het aantal bezoekers, zal dit **direct bekend gemaakt worden via de website en afkondigingen in de kerk**.

Als u een dienst bezoekt zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam). De geregistreerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. Zie ook privacyverklaring op de website.



EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN

We naderen de donkere dagen voor kerst en ondertussen hebben we nog steeds te maken met allerlei beperkingen. Telkens als we de afgelopen periode dachten dat er weer iets kon, werden we weer wat teruggefloten. Ook wij als jeugdouders, en met ons ook andere jeugdwerkers, hebben te maken gehad met de nodige aanpassingen.

Impact heeft sinds ons vorige schrijven al een avond Sirkelslag voor de jeugd af moeten lasten. Gelukkig konden ze e.e.a. nog vervangen voor een gezellige spelletjesavond! Vrijdagavond 11 december stond "**SinterKerst**" gepland. We hebben als leiding besloten om **dit niet door te laten gaan**. We vinden het erg jammer, maar op zowel de basis- als de middelbare scholen is iedereen nog steeds erg voorzichtig en zijn er ook nog besmettingen. Op 22 december organiseren we een **ONLINE KERST CHALLENGE**. We hopen jullie dan allemaal te zien!!



In de adventsperiode kun je met je jeugdgroep (10 tot 16 jaar) weer een spannend kerstspel spelen: **de KerstChallenge 2020**. Het thema; "*Het geheim van het Icoon*". Dit jaar wordt de KerstChallenge coronaproof aangeboden als een soort 'escaperoomspel'. Je kunt het spel spelen vanuit je eigen huis, online staan de jongeren in verbinding met elkaar.

Catechisaties zijn enkele weken stilgelegd, inmiddels gelukkig wel weer hervat, en helaas voor de **CJV** hebben zij elkaar onder '*kerkelijke omstandigheden*' tot dusverre helemaal nog niet ontmoet. Inmiddels hebben alle CJV leden een brief gekregen en zijn we alle gegevens van de jeugd aan het verzamelen zoals telefoonnummers. Dit alles zorgt ervoor dat we op korte termijn een app groep aan kunnen maken waardoor de communicatie snel, vlot en met korte lijnen kan verlopen!

Wel zijn we heel blij te kunnen vermelden dat er voor de maand december maar liefst 2 activiteiten **voor de CJV** op de planning staan! **Op 12 december houden we in Menorah een gezellige quizavond!** Onder het genot van een drankje en iets lekkers gezellig samen zijn en een quiz spelen, dit alles uiteraard met moderne middelen, dus neem je je telefoon mee?

Er liggen plannen om op zaterdagavond **19 december van 20.00 tot 22.00 online te gaan genieten van de Trinity Worldwide Christmas Tour in de Menorah!** Houden jullie hiervoor de aan te maken CJV-app en de Social media goed in de gaten??

We zijn heel dankbaar dat er mensen zijn die zich achter de schermen inzetten voor de jeugd. Het is superfijn dat iedereen thuis achter zijn of haar computer de Studio Hoop uitzendingen kan meebeleven! Jullie kijken toch ook weer mee naar de volgende uitzendingen? Deze zullen zijn op zondag 6 en 12 december via www.youtube.com/StudioHoop

Wat mogen we ons als kerk gelukkig prijzen met ontzettende enthousiaste mensen met hart voor 'de ander'. Op 28 november hebben jullie allemaal dankzij veel vrijwilligers een goodybag mogen ontvangen met het oog op Advent! Een aantal van ons JOLLEN heeft mee mogen helpen met het bezorgen van de tasjes en wat werden deze ontzettend dankbaar ontvangen! Het is een warm gevoel te merken hoe iets kleins zo iets GROOTS kan betekenen voor je medemens. Dit zijn de activiteiten waar we als gemeente heel erg trots en dankbaar voor mogen zijn en ons tot een fijne gemeente van God maakt!

Zoals jullie kunnen lezen gebeurt er veel in onze gemeente ondanks alle huidige geldende maatregelen. Dan sluit ik graag af met het volgende gebed, waardoor we ons gesteund mogen weten nu we elkaar fysiek minder mogen ontmoeten dan gewoonlijk. We mogen weten dat de Here ons kent in onze rust en onze onrust en dat moet een fijne gedachte zijn voor ons allen....

Heer, dank U wel dat U mij door alles
heen rust geeft!
Ik bid om uw vrede die mijn verstand
te boven gaat,
uw vrede die mijn gevoel te boven gaat.
U weet wat mij
onrust geeft,
wat mij bezighoudt, mij zorgen.
Help mij los te laten
en het over te geven aan U.
In de naam van Jezus.
AMEN

Een heel hartelijke groet en namens ons allen alvast hele fijne, gezegende feestdagen toegewenst!!

Meinie en José Bosker, Teije en Saskia van Dijk en ds. Inge de Rouwe

SINTERKERSTCAHOOTQUIZ! (Coronaproof)

Wanneer: Zaterdag 12 december om 19.30 uur
Waar: In Menorah
Voor wie: Jeugd CJV (15 plus)
Meld je voor 10 december aan bij: **José Bosker**: 06-5794 6280

Live concert TRINITY (Coronaproof)

Wanneer: Zaterdag 18 december om 20.00 uur
Waar: In Menorah
Voor wie: Jeugd CJV (15 plus)
Meld je voor 16 december aan bij: **José Bosker**: 06-579 46280

ADVENT/ KERSTPROJECT



Het Beste Nieuws

“Een hele gewone zaterdag, met een bijzondere opdracht, goodybag rondbrengen in de gemeente. Met een auto vol tasjes op pad. Aanbellen op het bewuste adres, verbaasde gezichten, een cadeautje van de kerk in deze bijzondere tijd, de mensen blij verrast. Een klein gesprekje, we wensen ze fijne feestdagen en op naar het volgende adres. We hopen en bidden dat ook de inhoud zal verrassen.”

Dit is een reactie van een van de vrijwilligers die op zaterdag 28 november heeft geholpen om de **300 adventstassen** rond te brengen bij alle gemeenteleden. Veel blije en enthousiaste reacties hebben we ook binnengekregen van gemeenteleden, soms vergezeld met een foto van de adventsslinger, die al is opgehangen in huis. Ook leden van Jeugdclub Impact, die geen lid zijn van onze kerk, hebben een tas ontvangen. Bovendien zijn er nog extra tasjes gemaakt en uitgedeeld aan mensen buiten onze kerkelijke gemeente, die aangedragen zijn, omdat ze wel een cadeautje konden gebruiken. En dat maakt dit project nu al geslaagd!!

Elk jaar organiseert de **Kindernevendienst een adventsproject**. We steken kaarsen aan, lezen verhalen, zingen liederen en doen leuke verwerkingen, om met de kinderen in de kerk toe te leven naar kerst. Maar ja, hoe moesten we dit nu doen dit jaar, in deze rare corona-tijd, waarin niet iedereen tegelijk in de kerk aanwezig kan zijn? We zijn hierover na gaan denken en kwamen op het idee om het project bij de kinderen thuis te gaan brengen. Het idee van een cadeautas werd bedacht, en hoe meer we hierover na gingen denken, hoe groter werd het verlangen om dit project breder te maken dan alleen voor de kinderen.

Wat zou het toch mooi zijn als we als hele gemeente, jong en oud, samen toe kunnen leven naar kerst, de geboorte van Jezus: het beste nieuws voor iedereen! En dat we in deze tijd van veel afstand, eenzaamheid en afgelaste activiteiten toch iets gezamenlijks kunnen doen. Dat we dingen kunnen delen met elkaar en zo toch een gevoel van saamhorigheid kunnen ervaren.

Dat we een stukje licht mogen verspreiden in deze donkere tijd. Gelukkig waren verschillende commissies uit de kerk bereid om een bijdrage te doen aan dit project, o.a. de evangelisatiecommissie, diaconie, taakgroep jeugdwerk en commissie van kerkrentmeesters.

We hopen dat veel gemeenteleden ook actief mee zullen doen met dit project, om het zo samen tot een succes te maken. Het thema van het adventsproject is dus: **het beste nieuws!** We zijn hiervoor op zoek naar goed-nieuws-berichten. Heb je iets leuks meegemaakt, heb je een goed-nieuws-bericht, of wil je graag iets anders met de gemeente delen?

Mail dat dan naar hetbestenieuwstenboer@gmail.com. Op de adventskalender staan regelmatig vragen en opdrachten, waar we ook graag een reactie van tegemoet zien. Foto's en/of filmpjes vinden we ook leuk om te ontvangen! Al deze inzendingen proberen we te verwerken in het filmpje dat elke zondag in de dienst te zien zal zijn. Ook bij "*Wij wensen jou*" en Studio Hoop zal aandacht worden besteed aan het project.

Een goed nieuws bericht is in ieder geval al dat dit project ook te volgen is op de Facebookpagina van onze kerk. Elke dag wordt het kaartje van de adventsslinger geplaatst, en kunnen mensen ook daar een reactie geven. Hier wordt al flink gebruik van gemaakt en komen leuke berichten binnen.

We hopen veel van jullie te zien en te horen! We wensen iedereen veel plezier met project, een fijne advent en alvast gezegende kerstdagen!

Groeten,

de Adventscommissie

WIJ WENSEN JOU

Wat krijgen we veel mooie, hartverwarmende en positieve reacties op het verzoeknummerprogramma "*Wij wensen jou*". Er zijn mensen die het de '*muzikale fruitmand*' noemen en dat vinden wij een mooi compliment. Wij vinden het voor onszelf ook heel bemoedigend dat u er zo van geniet. En dat er gemeenteleden zijn, of mensen buiten onze gemeente, die wensen indienen of liederen aanvragen. Zo mooi om op deze manier samen gemeente te mogen zijn in Gods Koninkrijk.

Voor de **eerste Kerstdag** willen we een **speciale Kersteditie** maken waarin we uitsluitend kerstliederen laten horen. De uitzending zal ongeveer een uur duren. U kunt voor die speciale uitzending **liederen** aanvragen maar het is ook mogelijk om alleen een **kerstgroet of kerstboodschap** in te sturen, gewoon een groet voor iemand die misschien alleen is of ziek is of.....

U kunt natuurlijk ook een kerstgroet of kerstboodschap insturen voor luisteraars buiten onze gemeente. Misschien is er wel een familielid van u dat ook altijd luistert dan kunt u ook voor die persoon een kerstgroet laten horen of een lied aanvragen. Als u een boodschap wilt inspreken of een kort filmpje wilt opnemen maar u weet zelf niet goed hoe u dat moet doen dat kunt u altijd onze hulp vragen.

Kersteditie Wij wensen jou,

- Vrijdag 25 december van 17.00-18.00 uur
- Aanvragen indienen vóór maandag 21 december 18.00 uur

Op zondag 27 december zal er weer een gewone 'Wij wensen jou' uitzending zijn. De aanvragen voor die uitzending graag indienen voor woensdag 23 december 18.00 uur.

- Mail : wijwensenjou@gmail.com
- WhatsApp : 06 219 84 771
- Postadres : Nijverheidsweg 2 of Koopmansplein 66

Hartelijke groet,

Roelof-Jan, Jur, Rozemijn en Hennie Wiersema



WORLD SERVANTS-PROJECT IN ZAMBIA.

Hallo gemeenteleden.

Zoals u hebt gemerkt zit er in deze uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel een bestelformulier voor de **jaarlijkse kniepertjes en rolletjes-actie**. Jaarlijks wordt deze actie gehouden door Mens voor Mens, maar dit jaar wordt dit overgenomen door World Servants Ten Boer. Het recept hebben wij doorgekregen, dus u kunt de ouderwets lekkere smaak van de kniepertjes en rolletjes verwachten!

We willen u daarom vragen ook dit jaar weer uw bestelling door te geven. Dit kan middels het bestelformulier dat is toegevoegd aan deze uitgave of via geef.ws/oud-nieuw.

Zoals u van Mens voor Mens gewend was, wordt ook dit jaar uw bestelling weer thuisbezorgd op **woensdag 30 december** vanaf 10 uur.

Bedankt alvast voor uw bestelling en we wensen u Gezegende feestdagen toe!
Met vriendelijke groet,

World Servants Ten Boer



➤ **Bijbelgenootschap bedankt bijbellezers voor inbreng.**

Het Nederlands Bijbelgenootschap bedankt alle bijbellezers die reageerden op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle reacties zijn meegewogen bij het voorbereiden van de NBV21 – de verbeterde versie van de NBV die in het najaar van 2021 zal verschijnen. U kunt nu al een indruk krijgen op de website NBV21.nl. Daar vindt u voorbeelden met uitleg en kunt u een nieuwsbrief aanvragen.

➤ **Bijbelgebruikers willen vaker Bijbellezen.**

De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit de Bijbel. Opvallend is dat zo'n 70% niet tevreden is en aangeeft vaker of langer te willen Bijbellezen.

Het boek *Lees je Bijbel* helpt bijbellezers om hun eigen drijfveren te ontdekken, hun eventuele schuldgevoel van zich af te schudden en opnieuw met de Bijbel aan de slag te gaan op een manier die bij hen past.

➤ **Opvolger Nieuwe Bijbelvertaling gaat NBV21 heten**

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 gaat NBV21 heten en verschijnt volgend najaar. Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzigingen, met uitleg. Er kan ingetekend worden op een nieuwsbrief. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad *Met Andere Woorden* aan te vragen.

Het overige nieuws kunt u/jij lezen op de website.

Lija Biewenga

Dankbetuiging



Wij willen iedereen die een berichtje of kaartje heeft gestuurd heel erg bedanken, er konden helaas niet zoveel mensen bij zijn als wij graag wilden, dan is een kaartje extra leuk! Ook bedanken wij iedereen die mee heeft geholpen aan de geweldige dienst! Liefs van

Anne-Linde en Rick Boven.

Allen heel hartelijk bedankt voor de kaarten, met mijn verjaardag 7 oktober, en een week later met de heupoperatie, die goed is gelukt. Maar er kwam nog een geperforeerde dikke darm achteraan, waardoor het verblijf in het ziekenhuis wat langer werd. Ook werd ik verblijd met de bloemen uit de kerk. Ik wens iedereen Gezegende Kerstdagen en een gezond 2021 toe. Veel liefs van

Adri Huijzer.

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, de kaarten, de aandacht en de muziek die wij mochten ontvangen voor onze verjaardagen. Wij vonden het erg fijn.

Sienke en Klaas van der Laan.

Lieve mensen, hartelijk dank voor de vele bloemen, kaartjes en telefoontjes, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Mede daardoor is het voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Grietha en Henk Wierenga.

Verhuisd.

Beste Ten Boersters, inmiddels ben ik al een paar maanden vertrokken uit het Grunneger land, maar ik wil hierbij toch nog even van de gelegenheid gebruik maken om jullie een berichtje te schrijven. Het is nu ongeveer 3 jaar geleden dat ik kennis mocht maken met de gereformeerde PKN-gemeente in Ten Boer. Vervolgens ben ik ook lid geworden van deze fijne kerkelijke gemeente. Maar inmiddels ben ik verhuisd naar het midden van het land, naar Ede om precies te zijn.

Mijn vriendin **Azeb** en ik waren klaar met het heen en weer reizen en het elkaar slechts af en toe zien. Het leek ons daarom het beste om allebei op een nieuwe plek gezamenlijk verder te gaan. En uiteindelijk is dat Ede geworden!

Ik kijk met veel plezier en dankbaarheid terug op de periode dat ik actief deel uit mocht maken van de gereformeerde PKN in Ten Boer. Of het nu ging om het bezoeken van de kerkdiensten, het deel uitmaken van de gemeentelijke groeigroep of aan het geven van catechisatie; het is goed geweest. Het is jammer dat ik de meeste van jullie vanwege corona niet meer heb kunnen spreken, maar vanaf deze plek bedank ik jullie voor de fijne tijd en wens ik jullie allemaal Gods zegen toe. En mochten jullie eens in de buurt zijn, kom gerust langs. Van harte welkom!

Eelko Kingma.

Kerkelijke agenda



Zaterdag	12 december	C J V	19.00 uur
Maandag	14 december	Catechisatie 12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Maandag	4 januari	Catechisatie 12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	5 januari	Moderamen	19.45 uur
Dinsdag	12 januari	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Woensdag	13 januari	Kerkenraad	19.45 uur
Maandag	18 januari	Catechisatie 12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Donderdag	21 januari	samenstellen N.v.K en K	10.00 uur

Kerkelijke mutaties

OVERLEDEN:

Zr. L. Doornbos-Post.

Br. J.H. Slagter.

Zr. W. Bolhuis-Prins.

VERHUISD:

Zr. I. de Boer.

Zr. T. Muilwijk-Heun.

Br. E. Kingma.

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Fam. M.K. Elgersma- S.M. Hopma.

Fam. F.J. Bos- H. Dijkema.

VERTROKKEN:

Br. N. Knol.

Zr. A. Meerman. .

GEREGISTREERDE PARTNERSCHAP:

Zr. I. de Boer en br. R. Oosting.

*De bloemen uit de Kerk zijn met
een hartelijke groet gegaan naar:*



Nieuws van Kerk en Kansel nr. 8 – 2020

25-10 **zr. T. de Vries-Kiewiet**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

01-11 **Zr. A. Huijzer-Schep**, en naar **br. H. Kruger**, beiden zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

04-11 **br. J. Boss**, hij is weer thuisgekomen uit verpleeghuis Maartenshof.

08-11 **Br. en zr. van der Woude.**

15-11 **Br. en zr. van der Laan-Danhof**, in verband met hun beider verjaardagen.

22-11 **Br. en zr. Wierenga-Boer**, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

29-11 **br. A.J. Balkema.**

06-12 **br. en zr. Wolfs-Buirs**, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk, en naar: **zr. A. Borg-Doornbos**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.



Verjaardagen 70 +

10-12	97	G. Veenstra - Oosterhuis
13-12	91	G.C. Dijkhuizen - Moltmaker
18-12	80	Mevr. F. Nienhuis
20-12	83	E.W. Biewenga
22-12	80	A. v. d. Knaap - Hoogendoorn
23-12	77	K. Reitsema - Bakker
25-12	85	W.A. Zijlema
28-12	82	J.D. Boer
28-12	73	P.O. Zuidema
31-12	84	R.S. Claus - Smid
31-12	70	A. Prins
31-12	74	J.G. Smedes
2-1	74	M.K. Tempel - Dijkman
3-1	82	D. Smit - Haak
4-1	70	L.H. van der Beek
6-1	77	G. Zijlema
12-1	91	G. Koers - Post
12-1	82	C.H. van Bijssum - Knol
13-1	76	S. Deekens - Venema
14-1	93	Z. Palsma - Flikkema
14-1	77	G. Wiering - Bakker
16-1	80	R. Bosch - Bijma

OVERZICHT VAN DE AVONDMAALSZONDAGEN IN 2021

9 februari -- 14 juni -- 6 september en 15 november

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

4-okt	Kerk en Israël	305,92
11-okt	Werelddiaconaat, Rwanda	414,50
18-okt	Kerk	334,95
25-okt	Evangelisatie Commissie-Open Doors	427,50
25-okt	Onderhoudsfonds	113,50
1-nov	Eigen jeugdwerk	241,00
4-nov	Kerk-dankdag	190,75
8-nov	Zending - Indonesië	226,10
15-nov	Kerk	245,50
15-nov	HA -vluchtelingenkamp Lesbos	750,75

Bedrag:

Deurcollecten

4-okt	Bloemen	68,25
11-okt	Kerk	196,50
18-okt	Kerk	59,00
25-okt	Bloemen	69,00
1-nov	Kerk	90,00
4-nov	Bloemen	43,50
8-nov	Bloemen	61,20
15-nov	Bloemen	74,00

<u>Giften</u>	Diverse (collecte-)giften in oktober voor de kerk	290.00
	Huwelijkscollecte	68.95
	Gift voor de kerk	32.50
	Gift voor de kerk	2.000.00
	Gift voor de Diaconie	2.000.00
	Dankdag -huis aan huiscollecte	14.106.00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

<u>Kerk</u>	<u>Toegezegd voor 2020</u>	107.595,23
	Extra ontvangsten	3.151,51

<u>Totale bijdragen 2020</u>	110.746,74
Ontvangen bijdragen	93.445,39
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2020</u>	17.301,35

Zending en Werelddiakonaat

<u>Toegezegd voor 2020</u>	9.280,91
Extra ontvangsten	550,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	9.830,91
Ontvangen bijdragen	7.539,05
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2020</u>	2.291,86

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2020</u>	6.838,91
Extra ontvangsten	0,00
<u>Totale bijdragen 2020</u>	6.838,91
Ontvangen bijdragen	5.053,90
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-10-2020</u>	1.785,01

Dienstenrooster:

13 december	09.30 uur 3e Advent - doopdienst	Tu t/m Z
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	J. Wolfs	
Koster	M. van der Meulen	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Astrid Hoekstra	
20 december	09.30 uur 4e advent	A t/m F
Voorganger	Ds. B.J. Diemer Bedum	
Organist	B. Geuchies	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Missionair Nederland	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Hélène Muilwijk	

3 januari 2021	09.30 uur	Me t/m Ti
Voorganger	Ds. S.W. Bijl	Groningen
Organist	B. Geuchies	
Koster	M. van der Meulen	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Diaconie	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Jolanda Cappon	
10 januari 2021	09.30 uur	Tu t/m Z
Voorganger	Ds. I. de Rouwe	
Organist	J. Wolfs	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Hilda Bulthuis	
17 januari 2021	09.30 uur Week van Gebed DMD	A t/m F
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	J. Wolfs	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Kas ACD	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Lineke Meerman	
24 januari 2021	09.30 uur	G t/m Ma
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	B. Geuchies	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Missionair werk Nederland	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Eliza Muilwijk	



#####

**Redactie Nieuws van Kerk en Kansel
wens u allen Gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar**

#####

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd
uiterlijk **donderdag 14 januari 2021** voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvken@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.
N. v. K. en K. verschijnen op 21 januari, 4 maart en 15 april 2021

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te
ontvangen, aanmelden graag via mail: nvken@pkntenboer.nl