

# NIEUWS van KERK en KANSEL



**GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER  
NR. 1 W - 2021**

## ADRESSELIJST:

### Predikanten:

#### **P.J. Elzinga en I. de Rouwe**

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

**pe.elzinga@planet.nl en**

**freulezon@gmail.com**

### Scriba:

**E.J.H. Gelling-Velema**, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

**secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com**

Ook postadres voor alle trouw-  
rouw en geboortekaarten.

### Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

**J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek**, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

**secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl**

### Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

**K.E. Huisman**, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

**nvkenk@pkntenboer.nl**

### Kerkelijk Bureau :

**H.J. en J. Zwart**, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

**ledenadmin.gk@pkntenboer.nl**

### Koster/beheerder:

**W.P. Burema**, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

**w.burema52@gmail.com**

### Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

**menorah@pkntenboer.nl**

### Website:

[www.pkntenboer.nl/gereformeerd/](http://www.pkntenboer.nl/gereformeerd/)

**webbeheer-gk@pkntenboer.nl**

### Betaling vaste vrijwillige bijdrage

voor Zending en Evangelisatie:

### Penningmeester Geref. Kerk

**H. Horneman**, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

**penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl**

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden  
graag bestemming vermelden!!

### Uitgifte van collectebonnen:

#### **A.E. Zuidema- Kremer**

Op de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> maandag van de maand  
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

### Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World  
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

**E. Ottens**, De Rietzoom 16,

9791 BB Ten Boer 050- 302 3564

**penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl**

### Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

### Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

### Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken.

### Kerktelefoon:

**R. Menninga**, Redgerstraat 16,

9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



## Meditatie: Houd moed!

Hebreeën 11: 1: *“Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.”*

Iemand vertelde mij dat hij een fan was van de zanger Typhoon en door een uitspraak van hem geraakt werd. Tijdens een uitzending van ‘Zomergasten’ vertelde hij wat het geloof voor hem betekende. Hij zei: *‘Geloof is de zekerheid dat de hoop werkelijkheid wordt en de overtuiging van het bestaan van iets wat je niet ziet.’* Degene die dit hoorde werd daarmee bemoedigd en kwam tot de ontdekking dat Typhoon dit niet zelf bedacht had, maar dat God deze woorden aan Paulus heeft gegeven in Hebreeën 11: 1. Het staat gewoon in de Bijbel!

Lees Hebreeën 11 zelf maar eens door, dan zul je zien dat Paulus dit zegt op grond van de ervaringen van de mannen en vrouwen die ons zijn voorgegaan. Nu zijn wij aan de beurt om dit door te geven. In deze periode van zware lockdown hebben we meer dan ooit nodig dat we verder kijken dan de waarheid die we nu zien. Op dit moment kijk ik om me heen en zie dat mensen steeds meer de moed verliezen. We hebben net gehoord van **premier Rutte** dat de harde lockdown verlengd wordt en dat er misschien wel zwaardere maatregelen getroffen moeten worden zoals een avondklok.

Ik probeer deze meditatie te schrijven terwijl er allemaal vragen beantwoord moeten worden en uitdagingen aangegaan moeten worden. Zo staat deze ochtend in het teken van de vraag: Moeten we nog wel zingen in de kerk? De landelijke PKN heeft net laten weten dat dit ten zeerste afgeraden wordt.

Het doet me verdriet om te zien dat alle menselijke gevoelens en emoties die we normaal gesproken uiten door samen te komen, te vieren, te zingen, te knuffelen en te troosten steeds minder ruimte krijgen. Ik merk dat ik zelf ook steeds meer naar binnen gericht raak en soms het zicht op de hoop verlies.

Maar we moeten elkaar eraan blijven herinneren dat God onze situatie kent en ons een ander perspectief biedt. De Bijbel gaat misschien wel minder open bij veel mensen, terwijl de verhalen eigenlijk steeds meer betekenis krijgen. Want elke getuige uit de Bijbel vertelt over dorre periodes, over moeilijkheden, over tegenstand, over wachten op betere tijden. Wij konden ons daar misschien weinig bij voorstellen toen het ons goed ging, maar nu gaan hun woorden leven.

Paulus wil het de lezers van de Hebreeën brief zo graag duidelijk maken: God heeft door de eeuwen heen zijn plan bekend gemaakt door onze voorouders en profeten.

En door hun hoop te vestigen op Gods beloftes kregen ze de moed en de kracht om hun weg te vervolgen.

Hij roept de lezers op om de aandacht gericht te houden op wat ze gehoord hebben: Jezus is de beloofde redder van de wereld. En hij troost ieder die beproefd wordt: *'Juist omdat Hij op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder de beproefd wordt bijstaan.'* (Hebreeëen 2:18)

Jezus leed met ons en voor ons. Jezus stierf voor ons en iedereen die daarvan getuige was dacht dat het afgelopen was. Maar Hij stond op uit het graf en bracht nieuw leven. Dat is Gods waarheid, die ons vandaag moed mag geven.

Als wij nu teruggeworpen worden op onszelf en weinig steun kunnen ervaren aan de onderlinge contacten in de kerk, of het moeilijk vinden omdat we de diensten niet bij kunnen wonen, moeten we elkaar op alle mogelijke manieren blijven herinneren aan die hoop.

Ik sluit af met de woorden uit een Oosters-orthodox gebed, dat je dagelijks kunt bidden, juist als je zelf de woorden even niet hebt:

*Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, amen.*

*Heer, geef mij de kracht om de vermoeienissen  
van de komende dag te dragen  
en alles wat er ook mag gebeuren  
bestuur mijn wil  
en leer mij te bidden, te geloven, te hopen,  
te verdragen, te vergeven en lief te hebben.  
Amen*

**Ds. Inge de Rouwe**

## **VANUIT DE PASTORIE**

Ik denk dat we allemaal gehoopt hadden dat we in het begin van dit nieuwe jaar 2021 wat meer vrijheid zouden krijgen. Het tegendeel is waar. Het positieve effect van het coronavaccin is nog niet merkbaar, en dat kan ook nog wel een poosje duren. Intussen zitten we in een nieuwe lockdown, die ook nog verlengd is. Nog scherpere maatregelen hangen ons boven het hoofd. De impact daarvan is enorm. In gesprekken met gemeenteleden merken we dat ook.

Het duurt allemaal al zo lang, en er is zo weinig mogelijk. We missen de saamhorigheid en verbondenheid, ook in de kerk. We missen het samenkomen in de wekelijkse kerkdienst. Digitaal is mooi, maar niet een vervanging voor echte ontmoeting.

Als predikanten kunnen wij dit niet oplossen. Ook wij worstelen met dezelfde beperkingen als u en jij. De beperkingen hinderen ons, maar tegelijk kunnen ze ook een mogelijkheid zijn om stilte te vinden in een zoeken naar God, in bidden en Bijbellezen.

De *“beleving”* van ons geloof, het *“blijde gevoel”* is nu minder aanwezig. Er bereiken ons veel voorstellen om de digitale kerkdiensten te veranderen, zodat ze meer aansprekend zijn voor jong en oud. Natuurlijk nemen we die geluiden mee. Maar onder die geluiden hoor ik ook, dat mensen weinig meer *“beleven”* aan de diensten.

Is dat dan nodig? Het kan soms helpen, maar het kan ons ook afleiden van waar het in de kerkdienst om zou moeten gaan: het zoeken van God, het grootmaken van Zijn naam. Opnieuw bepaald worden bij wat het betekent volgeling van Jezus Christus. Dat mag niet afhangen van *“een goed gevoel”*. Het mag best wat inspanning kosten.

Jezus zegt dat het grote gebod is dat wij God liefhebben met alles wat in ons is: met gevoel, maar ook met ons verstand en met onze wil. In theologische zin bepaalt deze vreemde tijd ons bij christelijke deugden als trouw, geduld en volharding. Die worden van u en mij gevraagd. We leven in een tijd waar *“beleving”, “gevoel”* en *“events”* heel erg belangrijk gevonden worden. Nu dat door corona even onmogelijk is geworden, komt de vraag bij mij of we niet een andere strategie moeten volgen.

Wat betreft het bezoekwerk, wil ik nog even uitleggen wat ons beleid is op dit moment. Zowel de overheid als de landelijke PKN, adviseren ons om terughoudend te zijn in onderlinge ontmoetingen. De meeste besmettingen met het corona virus schijnen immers in de huiselijke kring plaats te vinden.

Naast het feit dat het lastig, en soms onmogelijk is geworden, om mensen in ziekenhuizen, verpleeghuizen of Bloemhof te bezoeken, zijn wij zelf daarom terughoudend in het bezoekwerk. Dat betekent niet dat geen enkel gemeentelid bezocht wordt. Nog steeds bezoek ik mensen, maar alleen als daar een belangrijke reden voor is. Dat kan ziekte, overlijden of een huwelijksjubileum zijn.

Daarnaast kunt u altijd zelf aangeven dat u contact of bezoek wilt. Ook daar wordt al regelmatig gebruik van gemaakt. De telefoon wordt vaker gebruikt. Regelmatig staat iemand van onze gemeente (of zelfs daarbuiten) bij ons op de stoep. Tijdens onze wandelingen door het dorp, zijn we vaak in gesprek met mensen. Uiteraard kunt u ook ons als predikanten of ouderlingen bellen. Dan maken we gewoon een afspraak.

We zijn samen gemeente van Jezus Christus, en ook samen verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan elkaar.

We geven niet op. Er zullen andere tijden komen. Toch zit diep in mij ook een gevoel van rust. Wat er ook gebeurt, uiteindelijk is er één die mijn tijden in Zijn hand heeft: onze God. Hoe de omstandigheden ook zijn, aan Hem vertrouw ik mij toe. In leven en dood, in ziekte en gezondheid, met corona of zonder corona. Dat kan niets of niemand van mij afpakken!

**Ds. Peter Elzinga**

## MEELEVEN EN OMZIEN

Met de toename van het aantal coronabesmettingen, stijgt het aantal patiënten in de ziekenhuizen. Veel “gewone” zorg en zelfs geplande operaties worden uitgesteld. Verschillende gemeenteleden hebben daar nu mee te maken.

We denken aan de mensen die in ziekenhuizen en verpleeginstellingen werken: doktoren, verplegend personeel, en allen die hun ondersteunen, van schoonmakers tot planners toe.



We dragen hen op in onze gebeden, want zij staan onder grote geestelijke en maatschappelijke druk.

Voor zover ons bekend, hebben de afgelopen periode de volgende gemeenteleden enige tijd in het ziekenhuis door moeten brengen.

**Br. J. Boss**, moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen met hartklachten. Hij heeft te horen gekregen, dat hij hiervoor niet meer behandeld kan worden. Hij is inmiddels weer terug in Bloemhof.

**Br. J. Hellinga**, mocht weer naar Ten Boer terugkeren, na een paar weken verbleven te hebben in “de Twaalfhoven” te Winsum. Hij keert echter niet terug naar zijn oude huisje, maar heeft nu een kamer in Bloemhof.

**Zr. G. Wierenga-Boer**, heeft korte tijd in het ziekenhuis gelegen, vanwege duizeligheid en wegvallen. Zij bleek bloedarmoede te hebben. Verder onderzoek daarnaar zal nog volgen.

**Br. T. Waterborg**, verblijft nog steeds in “De Dilgt”, Dilgtweg 3 9751 ND Haren. Zijn toestand is iets vooruitgegaan. Misschien mag hij binnenkort op proefverlof.

**Zr. T. Zijlema-Roeters**, is na een lange periode van pijn, eindelijk geopereerd aan haar heup, in het Martini ziekenhuis. Deze operatie is goed geslaagd, en de pijnklachten zijn voor een groot deel weg. Zij was echter nog geen week thuis, of moest opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen, met ernstige klachten als gevolg van een ontsteking. Zij krijgt daarvoor nu verder onderzoek en behandeling, ook weer in het Martini ziekenhuis.

Ze zeggen wel eens: *“Oud wórdē wil iedereen, oud zijn niet.”* Daar zit een kern van waarheid in. Met de ouderdom komen meestal lichamelijke en geestelijke klachten. Dat maakt het leven soms zwaar. De apostel Paulus zegt hierover: *“Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.”* (2 Korintiërs 5:1 vv) Daar is onze hoop op gevestigd.

Ik ben veilig in Jezus armen.  
Veilig ben ik bij hem.  
Ik ben veilig in Jezus armen.  
Er is nergens een plek, waar ik zo veilig ben.  
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet,  
is het soms net alsof niemand me ziet,  
net of er niemand meer is die me mist,  
dan mag ik weten dat Jezus er is. (Opw.4kids 86)

**Ds. Peter Elzinga**

## **IN MEMORIAM JANNY DIJKSTRA**

Op donderdag 17 december is na een afnemende gezondheid overleden, zr **Janny Dijkstra**. Zij is 84 jaar geworden. **Janny** was eerder gehuwd met **Hendrik Slagter** van wie zij in 1987 afscheid moest nemen. Dit was een verdrietige periode voor haar. De twee oudste dochters **Ina en Gerda** woonden toen al zelfstandig, maar zoon **Fred** bleef nog een poosje thuis wonen. Ook neef **Dato** woonde een periode bij haar in. Het zorgen voor hen gaf haar de kracht om het leven weer op te pakken.

Ze leerde **Henk Boer** in onze gemeente kennen, die ook alleenstaand was na het overlijden van zijn vrouw. De vriendschap liep uit in een huwelijk en de glans kwam weer terug in hun leven. Samen konden ze nog genieten van een aantal jaren, waarin ze actief in het leven stonden.

Toen hun beider gezondheid afnam gingen ze naar het bejaardenhuis Wiemersheerd in Loppersum. Later verhuisden ze terug naar Ten Boer, omdat ze beiden opgenomen werden in Innerdijk. **Henk** overleed in 2019 en **Janny** is daar tot haar overlijden liefdevol verzorgd.

De dankdienst voor haar leven werd gehouden op woensdag 23 december 2020, in de Gereformeerde Kerk te Thesinge. Ze is lang lid geweest van deze gemeente en heeft veel herinneringen aan deze kerk. We hebben tijdens de dienst de kern van het evangelie gelezen uit Johannes 3:16: *Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.* (Bijbel in Gewone Taal). Aansluitend is **Janny** begraven op de begraafplaats van Thesinge.

Boven de rouwkaart staat een mooie belofte, gevat in een gedicht:

*Als je aan je aardse levenseinde bent  
Komt er een nieuw begin dat geen einde kent  
Naar Gods belofte ons gegeven  
Begint voor haar het eeuwige leven*

**Janny** was een bescheiden vrouw, die zorgzaam in het leven stond. De kinderen beschrijven haar als: 'Een moeder die klaar zat met een kopje thee als de kinderen thuis kwamen. Altijd een luisterend oor. Niet oordelen was haar motto. Als je het heel bont maakte, dan werd je even bij de arm gepakt.

**Janny** nam het leven zoals het kwam. Niet klagen, maar dragen, zei ze als er iets tegen zat.' Sommige mensen zullen haar van het zwembad in Ten Boer kennen. Ze leerde op latere leeftijd zwemmen en genoot daar erg van. Jarenlang stond ze 's ochtends om 7 uur klaar om te gaan zwemmen, met vriendinnen of desnoods alleen.

De laatste jaren van haar leven verdween de moeder en vrouw die ze was steeds meer vanwege de ziekte dementie. Vanaf het voorjaar 2020 lag ze hoofdzakelijk in bed. Ze herkende nog wel lang vertrouwde gezichten. Langzamerhand ging haar gezondheid achteruit.

Op 17 december 2020 is ze thuisgehaald door haar Heiland en Schepper.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe nu ze haar moeten missen.

**Ds. Inge de Rouwe**



## VEERTIGDAGENTIJD # IKBENERVOORJOU

Op woensdag 17 februari a.s. begint de Veertigdagentijd.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.



Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Wij doen in deze periode als gemeente mee met de actie van de landelijke PKN, samen met kerk in actie en 'the Passion'. Het overkoepelend thema is: '**Ik ben er voor jou**'. Elke zondag staan we stil bij een **daad van barmhartigheid** en koppelen we dat aan een **praktische opdracht**. Ook leggen we de verbinding met een pastoraal of diaconaal project in het buitenland.

Verder hebben we ons aangemeld voor de **Passion 40daagse**. Op allerlei plekken in Nederland zal een passionwake en een concert georganiseerd worden. We willen zo het verhaal van Pasen door heel Nederland laten horen. Allerlei christelijke artiesten werken mee aan de actie. Wij hebben de artiesten **Marcel en Lydia Zimmer** aangevraagd voor een datum in maart. Het idee is dat wij een paaswake organiseren en daar bekendheid aan geven. De PKN zorgt voor begeleiding en materiaal.

Binnenkort horen we van de PKN of dit doorgaat en hoe we dit vorm gaan geven. Dit is een actie voor de hele gemeente! Voor onze jongeren en kinderen willen we ook iets bedenken wat daarbij aansluit. Houd onze website in de gaten. voor meer informatie:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/materiaal-veertigdagentijd-pasen-beschikbaar-van-veertigdagentijdkalender-tot-paaschallenge/>

en voor de passion40daagse:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/the-passion-40daagse-organiseer-eenvoudig-en-coronaproof-eeen-paaswake-en-concert-in-uw-gemeente/>

## ***Uit de kerkenraad – januari 2021***

In onze kerkzalen zijn tot zeker **9 februari** geen activiteiten. En dus was er zoals u begrijpt ook geen ouderlingen overleg of kerkenraadsvergadering. Omdat er toch iets direct besproken moest worden is er woensdag 13 januari een digitale kerkenraadsbijeenkomst geweest met een korte agenda. De reguliere vergadering is voorlopig gepland op 24 februari.

Er wordt gestart met het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. We hopen ondanks alle beperkende maatregelen toch weer snel op volle sterkte te zijn!

Onze voorzangers van de kerkdiensten zijn absoluut een toegevoegde waarde. Om hen extra bescherming te bieden komen er binnenkort plexiglas afscheidingen tussen de zangers onderling.

Maar voor direct heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om voorlopig ook het zingen met een klein groepje te stoppen. Dit op dringend advies van de PKN i.v.m. de zeer besmettelijke Britse coronamutatie. En tot zeker het eind van de lockdown. Ook Studio Hoop zal om deze reden worden aangepast.

**De school-kerkdienst** van 31 januari zal eveneens op coronaproof wijze worden ingevuld en uitgezonden. Net als anders om 10.00 uur!

Er zijn een aantal giften binnengekomen waarvoor we heel dankbaar zijn.

Op 31 januari zal **ds. Gonny de Boer** worden verbonden aan de Kloosterkerkgemeente in Ten Boer. Onze predikant **ds. Peter Elzinga** zal namens onze kerk hierbij aanwezig zijn. Wij wensen onze zustergemeente veel geluk met hun nieuwe voorganger en hopen op een goede samenwerking.

**Els Gelling**, scriba

### **KERKDIENTEN VANAF 24 JANUARI 2021**

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet is de lockdown verlengd **met drie weken t/m 9 februari 2021**. Dit betekent voor de kerkdiensten dat wij door zullen gaan met het digitaal uitzenden van de diensten in ieder geval t/m zondag 7 februari 2021. Hoe het er daarna uit zal gaan zien is afhankelijk van het besluit dat genomen gaat worden.

Er is nog veel onzeker en daarom kunnen we op dit moment nog geen planning maken. Houd de website en de afkondigingen in de gaten voor informatie m.b.t. invulling van de diensten na 7 februari.

Houd vol, houd moed en houd aandacht voor elkaar.

**Anja Ottens.**

**Diaconie**

### Diaconale activiteiten:

- **Kerstvoedseltassen actie:** Vier diaconieën uit de voormalige gemeente Ten Boer kunnen terugkijken op een zeer geslaagde actie. We hebben weer veel blije gezichten gezien en dankbare reacties in ontvangst mogen nemen. De op gezinssamenstelling gevulde kerstvoedseltassen zijn op 70 huisadressen in de voormalige gemeente Ten Boer afgeleverd.

Vanuit de donatiepot "*financieel minderbedeelden Ten Boer*" heeft iedere huisadres ook een Kruidvat tegoedpas ontvangen met een waarde variërend van € 10,- t/m € 45,- om zelf de noodzakelijke producten te kunnen kopen.

### Vooraankondiging van geplande collectes vanuit ZWO & diaconie:

- **24 januari.: Missionair Werk - Een kerk van betekenis.** Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis ([www.kerkinactie.nl/collecterooster](http://www.kerkinactie.nl/collecterooster)).
- **7 februari.: Werelddiaconaat – Actiegroep World Servants Ten Boer.** In de zomer van 2021 hopen ca. 45 enthousiaste jongeren uit Ten Boer met World Servants op reis te gaan naar Zambia. In het dorpje Mtelwe zal deze groep jongeren samen met de inwoners nieuwe klaslokalen gaan bouwen. De leraren in Mtelwe zijn enorm betrokken bij de basisschool en hebben samen met de plaatselijke gemeenschap al meer dan 100.000 stenen gebakken.

Ze zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van hun gemeenschap begint bij goed onderwijs. Om deze reis te kunnen realiseren moet er veel geld worden ingezameld door de jongeren, waarbij al veel werkacties zijn gehouden, bijv. auto wassen, maken van mondkapjes, appeltaarten bakken, bezorgen van cadeaus en kerstkaartjes etc. Desondanks is extra financiële steun hard nodig om een jeugdroom van iedere vrijwilliger als wel van de inwoners van Mtelwe te kunnen verwezenlijken ([www.worldservants.nl/tenboer](http://www.worldservants.nl/tenboer)).

- **14 februari.: HA collecte is bestemd voor Open Hof in Groningen.** De Open Hof is in 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. Van daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden 'gerechtigheid' en 'barmhartigheid' leidend zijn. De Open Hof weet zich gedragen door de deelnemende kerken en de gemeente Groningen. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Ze zijn de kurk waarop de Open Hof drijft. Zij doet haar werk in de context van de stad en alle daarbij behorende relaties.

De doelgroep van de Open Hof bestaat hoofdzakelijk uit maatschappelijk kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving, zoals: dak- en thuislozen, drank- en druggebruikers, prostituees, illegalen, vluchtelingen. De Open Hof is een opvangcentrum waar deze kwetsbare groepen mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven. De verleende zorg door vrijwilligers vertaalt zich in het bieden van hulp en warmte, voedsel, kleding, financiële ondersteuning en een veilige plaats om even onder dak te zijn ([www.openhof.org](http://www.openhof.org)).

### **ZWO & diaconie donaties in januari:**

De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een gift van € 200, -:

- **SOS kinderdorpen.** Organisatie die zich richt op het voorkomen dat kinderen in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten. Kinderen zonder ouders of veilig thuishrijven een nieuw thuis in een van onze SOS kinderdorpen. Hier groeien deze kinderen op in een SOS-familie met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder, totdat zij op eigen benen kunnen staan. ([www.soskinderdorpen.nl](http://www.soskinderdorpen.nl));

- **Stichting Vrienden Van de Hoop.** De Hoop helpt mensen die worstelen met verslaving of psychische problemen. Vanuit onze Bijbelse missie zien wij om naar kinderen, jongeren en volwassenen. Wij geloven niet in hopeloze gevallen! ([www.vriendenvandehoop.nl](http://www.vriendenvandehoop.nl)).

De 1<sup>e</sup> kerstdag collecteopbrengst met bestemming **“Geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland”** is aangevuld tot een bedrag van **€ 750,-**.

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

**Edwin Ottens**

### **Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters**

#### **ACTIE KERKBALANS 2021 “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”**

Ook dit jaar komen we weer bij u/jou langs voor de actie kerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van meerdere kerken. Het thema van de actie kerkbalans is dit jaar **“Geef vandaag voor de kerk van morgen”**. Wij ontvangen geen subsidie voor onze activiteiten en hebben daarom uw en jouw financiële bijdrage nodig.

Vorig jaar hebben we 10% meer gevraagd dan het jaar daarvoor. U/jullie hebben daar massaal gehoor aan gegeven. Hier zijn wij heel dankbaar voor. We hopen dat u/jij bereid bent om ook dit jaar minimaal hetzelfde te willen geven. Op deze manier houden we onze kerk financieel gezond.

U/je ontvangt **vanaf 18 januari** onze brief met een bijgevoegde antwoordstrook. Deze antwoordstrook met de aangegeven bijdrage wordt **uiterlijk op 29 januari** weer opgehaald.

Omdat het gaat om een **vrijwillige** bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. Daarom willen wij ook dit jaar richtlijnen meegeven om u/jou op weg te helpen. Het belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om je kerk. Hieronder staan enkele voorbeelden die wat houvast kunnen geven.

#### **Jongeren**

Het is goed om naast je reguliere uitgaven ook je uitgaven voor je kerk te betrekken. Als je een smalle beurs hebt en je wilt de kerk toch een warm hart toedragen dan zouden we een bijdrage van € 2,50 per maand al heel fijn vinden.



Als je een eenverdiener bent die net op of boven het minimumniveau verdiend, dan zou een bijdrage tussen de € 3,- en de € 6,- al geweldig zijn. Wat je ook wilt of kunt geven hangt natuurlijk heel sterk af van je persoonlijke situatie.

### **Modaal inkomen**

Het modale inkomen ligt nu ongeveer op € 2.245 (netto) per maand. Afhankelijk van ieders situatie zouden we ½ tot 1% van de netto-inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag tussen de € 10,- en € 25,- per maand zou al een hele mooie bijdrage zijn.

Leden die iets boven modaal verdienen, dat wil zeggen met hun partner meer dan € 2.500 netto per maand, willen wij van harte aanbevelen om een hogere bijdrage te geven.

Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto-inkomen van:

€ 2.700 per maand, een bijdrage tussen de € 30 en € 50 per maand voor de kerk  
€ 3.600 per maand, een bijdrage tussen de € 50 en € 70 per maand voor de kerk

### **Twee keer modaal of meer**

Als u/jij met uw/jouw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld een gezamenlijk netto-inkomen van:

€ 5.000 per maand, een bijdrage tussen de € 90 en € 110 per maand voor de kerk  
€ 5.500 per maand, een bijdrage tussen de € 110 en € 130 per maand voor de kerk  
€ 6.000 Per maand, een bijdrage tussen de € 130 en € 150 per maand voor de kerk

Er zijn leden die meer geven dan de bovenstaande bedragen. Hoort u/jij daar ook bij dan willen wij jullie vragen om de bijdrage te willen voortzetten, of zelfs nog iets te verhogen. Wij komen al een heel eind als u/je 5 tot 10% meer wilt geven dan vorig jaar.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

**Simon Vreeling en Jolanda van der Knaap**

## ***De boekentafel***

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen! Misschien bent u vanwege de coronasituatie nog niet in de gelegenheid geweest om een nieuw bijbels dagboekje aan te schaffen.



Mocht u dit alsnog graag willen dan kunt u dit eventueel bestellen via de boekentafel. Een telefoontje is zo gedaan! Ook als u andere wensen heeft t.a.v. boeken, bijbels of cd's, kunt u contact met ons opnemen via nummer 06-4019 3097

Namens de boekentafel,  
**Margreeth v.d. Goot**

## ***Nieuws van de evangelisatiecommissie***

Op zondagochtend **28 februari a.s.** komen **Reni en Elisa Krijgsman** naar Ten Boer en zullen de ochtenddienst verzorgen. Let wel! **Aanvang 10.30 uur!!**

Het thema zal zijn: **“Houd vol!”**

Wij hebben **Reni en Elisa** gevraagd omdat de geplande dienst met de Huisband niet door kan gaan vanwege de huidige corona maatregelen. **Reni en Elisa** zijn bekend van hun mooie liedjes op radio en tv. Zij hebben één passie en dat is Gods liefde laten zien en ervaren door middel van muziek. Zij hebben vele liedjes geschreven, veelal in het Nederlands, en zijn nauw betrokken bij Opwekking. Ook in onze kerk zijn er al veel liederen van hen bekend, b.v. Herstel mijn eerste liefde, Als het leven soms pijn doet, Hou vol, Ik ren naar u toe, en vele andere liederen.

We zijn blij dat we door deze dienst hen ook enigszins kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd, ook voor muzikanten. Om het een dienst voor ons allemaal te laten zijn willen we u/jou de mogelijkheid geven om verzoeknummers door te geven. Dit kunnen opwekkingsliederen zijn of liedjes van hun eigen albums. Dus heb je een lied dat je graag live wil horen van **Reni en Elisa**, geef het dan door vóór 20 februari via mail: [svandergoot@kpnmail.nl](mailto:svandergoot@kpnmail.nl) of telefoon 06-4019 3097 (**Margreeth**)

Namens de evangelisatiecommissie,

**Sake en Margreeth van der Goot**

## Dankbetuiging



Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 82 ste verjaardag.

**J.D. Boer.**

Ik wil door dit berichtje u allen hartelijk bedanken voor de bloemen, de kaartjes en de andere liefdevolle vormen van aandacht die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Het is fijn om te merken dat mensen met je meeleven.

**Aletta Borg.**

Lieve mensen, voor iedereen was het jaar 2020 anders dan andere jaren, voor ons was dit jaar nog wat extra moeizaam. Door een ernstige ziekte heb ik, **Joukje Haak**, 4 behandelingen gehad, waarvan de laatste bestralingen inmiddels zijn geweest. Midden in de behandelingen is, tegelijkertijd, de heup van mijn man **Ab Haak**, gebroken en is hij tijdelijk opgenomen in het verpleeghuis.

Voor ons 2 viel het niet mee, maar hebben uit de gemeente en vanuit de kerk heel veel medeleven gehad! Wij zouden het liefst iedereen op de koffie uitnodigen, of op een andere manier bedanken, maar helaas kan dat momenteel niet.

Voor mij is het nu even afwachten of de behandelingen zijn aangeslagen. Met **Ab** gaat het redelijk en we zijn blij en dankbaar dat we samen thuis mogen zijn. We willen iedereen bedanken voor alle steun door kaarten, bloemen en bemoedigende woorden die we hebben ontvangen de hele periode lang. Deze steun heeft ons op de been gehouden. Met vertrouwen gaan we 2021 in en hopelijk zien we iedereen snel weer.  
Lieve groet,

**Joukje en Ab Haak.**

In oktober werd ik opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken heup. Intussen is er veel gebeurd. Na een heupoperatie ging alles nog niet vanzelf. Maar uiteindelijk ben ik na revalidatie weer teruggekeerd naar Ten Boer, waar ik een appartement heb gekregen in het Zorgcentrum Bloemhof. Ik wil U allen hartelijk bedanken voor jullie medeleven tijdens mijn ziek zijn, in welke vorm dan ook.



Zo ontving ik veel bezoek, mooie kaarten, telefoontjes, bloemen, enz. Het is voor mij niet mogelijk om u allen persoonlijk te bedanken via bijv. een nieuwjaarskaart. Daarom wil ik een ieder langs deze weg al het goede toewensen voor 2021. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie medeleven, het heeft mij heel goed gedaan.

**J.P. Hellinga.**

Bedankt voor uw hartverwarmende blijken van belangstelling en medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze allerliefste papa en opa **Jan Hendrik Slagter**. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

**Karsien Slagter**, kinderen & (achter) kleinkinderen.

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen enz. die we ontvingen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum. Het was een dag met vele verrassingen. Ook de bloemen uit de kerk hebben we zeer gewaardeerd. We zijn God dankbaar: dit overheerst, hoewel we het jubileum onder deze omstandigheden slechts in kleine kring konden vieren. Een dankbare groet van

**Jan en Tineke Wolfs.**

### ***Kerkelijke mutaties***

#### **BINNENGEKOMEN:**

**Br. K.R. Berends en zr. J.M.D. Berends-Oosterhof** en hun dochter **Marit**, van de GKV Ten Boer

#### **OVERLEDEN:**

**Zr. J. Boer-Dijkstra**, op 17 december 2020, in de leeftijd van 84 jaar.

#### **VERHUISD:**

**Br. J.P. Hellinga.**

#### **UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:**

**Zr. Y.A. Westeneng-Mulder.**

**VERTROKKEN:**

**Rianne Woldijk**, naar GKV Harkstede.

**GEDOOPT:**

**Vinz Jael Kruger**, op zondag 13 december 2020

**Verjaardagen 70 +**

22-1	96	<b>A. Wiersma - van Til</b>
25-1	88	<b>T.A. Ekens - Dwarshuis</b>
27-1	84	<b>G. Knol - Koers</b>
28-1	81	<b>J. Laan - Bakker</b>
1-2	79	<b>K. Vriesema - Ganzeveld</b>
4-2	75	<b>T.J. Bolt - Flikkema</b>
4-2	72	<b>J.R. Wolfs - Buirs</b>
4-2	73	<b>M.G. Zuidema - Wedema</b>
8-2	90	<b>J. de Boer - Ridder</b>
9-2	72	<b>Z. Bouwman - Migchels</b>
10-2	75	<b>A. Zijlema - Hoeksema</b>
10-2	75	<b>R. Menninga</b>
12-2	78	<b>J. Holt - Schilthuis</b>
16-2	78	<b>J. Zuur - Berends</b>
18-2	83	<b>A.W. Winter - Slager</b>
23-2	81	<b>J.A. Helmantel</b>
24-2	73	<b>R. Bouwman</b>
24-2	72	<b>J. Kleiwerd</b>
25-2	80	<b>D. Kooistra</b>
1-3	78	<b>T.T. Helmantel - Wessels</b>
3-3	76	<b>A. Kooistra - Medema</b>

## Kerkelijke agenda



Maandag	15 februari	Catechisatie	12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Woensdag	24 februari	Kerkenraad		19.45 uur
Maandag	1 maart	Catechisatie	12 t/m 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	2 maart	Moderamen		19.45 uur
Donderdag	4 maart	Samenstellen/verspreiding N.v.K. en K		10.00 uur

### *De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:*



- 13-12 Doopouders **br. en zr. Rik en Marjan Kruger**, en naar  
**zr. L. Viel**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
- 20-12 **Zr. F. Nienhuis**, in verband met haar 80<sup>ste</sup> verjaardag en naar  
**br. J. Hellinga**, hij is weer teruggekomen van verpleegtehuis "Twaalf Hoven" en woont nu in Bloemhof.
- 25-12 **Br. W.A. Zijlema**, in verband met zijn 85<sup>ste</sup> verjaardag.
- 27-12 **Br. en zr. Haak-van Houten**, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk.
- 31-12/ 01-01 kostersechtpaar **W.P. Burema-Wierenga**
- 03-01 **Zr. T. Zijlema-Roeters**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar  
**zr. R.S. Claus-Smid**, in verband met haar 84<sup>ste</sup> verjaardag.
- 10-01 **Zr. G. Koers-Post**, in verband met haar 91<sup>ste</sup> verjaardag.
- 17-01 **Zr. Z. Palsma-Flikkema**, in verband met haar 93<sup>ste</sup> verjaardag, en naar  
**zr. R. Bosch-Bijma**, in verband met haar 80<sup>ste</sup> verjaardag.

**Ontvangen collecten en giften,  
V.V.B en overige opbrengsten:**



**Bedrag**

**Kerkcollecten**

22-nov	Kerstvoedselpakketten	570,50
29-nov	Kerk	184,95
29-nov	Onderhoudsfonds	121,00
6-dec	Diaconie	246,70
13-dec	Kerk	297,50
20-dec	Missionair, NL	292,20
25-dec	Kinderen in de knel	514,50
26-dec	Jeugdraad	263,00
27-dec	Diaconie	178,50
27-dec	Onderhoudsfonds	137,00
31-dec	Kerk	189,50

**Deurcollecten**

22-nov	Kerk	135,00
29-nov	Bloemen	92,50
6-dec	Kerk	132,70
13-dec	Bloemen	99,50
20-dec	Kerk	99,50
25-dec	Kerk	116,00
26-dec	Bloemen	21,50
27-dec	Kerk	63,00
31-dec	Bloemen	66,50

**Giften**

Diverse (collecte-)giften in de maanden november en december voor de kerk	465,00
---	--------

Gift voor de kerk	100,00
Gift voor de kerk	1.000,00
Gift voor de kerk	250,00
Gift voor de kerk	25,00
Gift voor het orgelfonds	100,00

### Vaste Vrijwillige Bijdragen

<b>Kerk</b>	<b><u>Toegezegd voor 2020</u></b>	106.815,23
	Extra ontvangsten	3.484,46
	<b><u>Totale bijdragen 2020</u></b>	110.299,69
	Ontvangen bijdragen	108.006,19
	<b><u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2020</u></b>	<b>2.293,50</b>

#### Zending en Werelddiakonaat

	<b><u>Toegezegd voor 2020</u></b>	9.280,91
	Extra ontvangsten	555,00
	<b><u>Totale bijdragen 2020</u></b>	9.835,91
	Ontvangen bijdragen	9.019,91
	<b><u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2020</u></b>	<b>816,00</b>

#### Evangelisatie

	<b><u>Toegezegd voor 2020</u></b>	6.838,91
	Extra ontvangsten	15,00
	<b><u>Totale bijdragen 2020</u></b>	6.853,91
	Ontvangen bijdragen	6.383,41
	<b><u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2020</u></b>	<b>470,50</b>

### Overige opbrengsten

#### Oud

<b>Papier</b>	Ontvangen t/m dec. (51.855 kg)	2.903,29
<b>IJzer</b>	Ontvangen t/m dec. (bestemd voor World Servants)	175,00

**Dienstenrooster:****24 januari** 09.30 uur

---

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**  
Organist **B. Geuchies**  
Koster **W.P. Burema**  
Beamer **Janou Slagter**  
Collecte Missionair werk Nederland  
2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds

**31 januari** **10.00 uur Schoolkerkdienst**

---

Voorganger **Ds. I. de Rouwe**  
Organist **F. Reitsema**  
Koster **M. van der Meulen**  
Beamer **Willem Hoekstra**  
Collecte School/Kerk  
Deurcollecte Kerk

**7 februari** **09.30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal/ Werelddiaconaat**

---

Voorganger **Ds. P.J. Elzinga**  
Organist **B. Geuchies**  
Koster **A.H. Vriezema**  
Beamer **Martin Schaaphok**  
Collecte Werelddiaconaat - Bangladesh  
Deurcollecte Kerk

**14 februari** **09.30 uur Heilig Avondmaal**

---

Voorganger **Ds. I. de Rouwe**  
Organist **J. Wolfs**  
Koster **A.K. Wietsma**  
Beamer **Janou Slagter**  
Collecte Kerk  
2e H.A. Open Hof te Groningen  
Deurcollecte Bloemenfonds

**19.00 uur Dankzegging**

---

**Ds. P.J. Elzinga**  
**J. Wolfs**  
**A.K. Wietsma**  
**Lineke Meerman**  
Kerk  
Bloemenfonds

**21 februari**    **11.00 uur**

---

Voorganger    **Ds. M.H. Langenburg** Middelstum  
Organist        **F. Reitsema**  
Koster          **W.P. Burema**  
Beamer         **Martin Schaaphok**  
Collecte        Diaconie  
Deurcollecte    Kerk

**28 februari**    **10.30 uur dienst verzorgd door duo Reni en Elisa Krijgsman**

---

Koster          **M. van der Meulen**  
Beamer         **Willem Hoekstra**  
Collecte        Kerk  
    2e            Onderhoudsfonds  
Deurcollecte    Bloemenfonds

**7 maart**        09.30 uur

---

Voorganger    **Ds. I. de Rouwe**  
Organist        **B. Geuchies**  
Koster          **A.H. Vriezema**  
Beamer         **Janou Slagter**  
Collecte        Diaconie  
Deurcollecte    Kerk



## **Gedachten aan het Heilig Avondmaal**

*Brood en wijn worden aan  
de tafel doorgegeven,  
door Zijn dood mag ik een  
kind van de Vader wezen.*

*Jezus stierf en droeg  
mijn zonde en pijn,  
hier denk ik nu aan  
bij brood en wijn.*

*Verwonderd dat Hij  
nog naar mij omziet,  
allemaal genade  
en begrijp het niet.*

*Zonder Hem kan ik  
niet meer leven,  
Hij alleen kan mij  
de kracht geven.*

*Vader, neemt Gij de  
regie in mijn leven,  
ik wil mij in alles  
aan U overgeven.*

*Want alleen kan ik  
dit leven niet aan,  
wilt U zo iedere  
dag met mij gaan.*

*Janneke*

**jt**

**KOPIJ** voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd  
uiterlijk **donderdag 25 februari** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: [nvkenk@pkntenboer.nl](mailto:nvkenk@pkntenboer.nl)  
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N. v. K. en K. verschijnen op 4 maart, 15 april en 3 juni

### **Nieuws van Kerk Kansel digitaal**

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te  
ontvangen, aanmelden graag via mail: [nvkenk@pkntenboer.nl](mailto:nvkenk@pkntenboer.nl)