

NIEUWS van KERK en KANSEL



**GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 3 - 2021**

ADRESSELIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

pe.elzinga@planet.nl en

freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage

voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 1^e en 3^e maandag van de maand
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

E. Ottens, De Rietzoom 16,

9791 BB Ten Boer 050- 302 3564

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met
uw wijkdiaken.

Kerktelefoon:

R. Menninga, Redgerstraat 16,

9791 BH Ten Boer. 050-302 2358



OVERDENKING:

Van Pasen naar Pinksteren: Een tijd van vreugde en verlangen. *“Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen!” (Handelingen 2: 32)*

Ik zet het er wel zo mooi boven: de tijd tussen Pasen en Pinksteren is een tijd van vreugde en verlangen. We hebben een periode van stilte en inkeer achter de rug, we hebben de opstanding van de Heer gevierd en dan... gaan onze gedachten naar de lente, de vakantieplannen, de vrije dagen die in het verschiet liggen.

Die periode is zeker een tijd die vreugde en verlangen kan oproepen. We hebben daar op dit moment nog meer behoefte aan dan de afgelopen jaren. Want misschien breekt er ook een tijd aan waarin we weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen. Iedereen snakt naar de zon, naar wat meer vrijheid, naar wat meer levensvreugde.

Maar laten we niet vergeten dat dit ook een geestelijke tijd van vreugde en verlangen is. Het heilsgebeuren dat we met Pasen vierden is niet zomaar voorbij, nu beginnen pas de consequenties door te dringen. Bij de leerlingen van Jezus groeide de vreugde door de ontmoetingen met de Levende Heer. Tegelijk waren ze in afwachting van de komst van de Heilige Geest. Pas daarna kunnen ze ten volle begrijpen en getuigen van de kracht van Zijn opstanding.

Ook wij hebben tijd nodig om stil te staan bij Zijn opstanding. Het is niet 1 dag Pasen (vooruit, 2 dagen, dan). Pasen werkt door in ons leven. Het is goed om daar de komende weken bij stil te blijven staan, als een geestelijke leidraad buiten onszelf en onze eigen agenda om.

Deze tijd, na Pasen tot Pinksteren, kunnen we gebruiken om ons erop te richten de vreugde te benoemen die met de opstanding van Jezus te maken heeft. De Bijbel noemt genoeg redenen om blij te zijn. In de veelkleurigheid van de Bijbelschrijvers zien we een heel boeket ontstaan aan gedachtes en uitspraken die ons kunnen helpen woorden te geven aan onze vreugde en ons verlangen.

Zo zien we dat Petrus wanhopig en onzeker naar herstel zoekt en zegt: *Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd (Johannes 21:17)*, maar gaandeweg kracht ontvangt om de menigte toe te spreken op het pinksterfeest: *Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen! (Handelingen 2: 32)*. Zijn toespraak maakt zo'n indruk dat de mensen die hem hoorden vroegen: Wat moeten we doen?

Wat moeten we dan doen? Keer je af van je huidige leven en richt je blik op de verlosser, zegt Petrus tegen hen.

Wanneer je je wendt tot Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonden, om alles wat jou in de macht heeft aan Hem over te geven, zul je de Heilige Geest ontvangen.

De Heilige Geest wijst ons de weg, troost ons en geeft ons vreugde. Dat is niet afhankelijk van onze aardse vooruitzichten. Natuurlijk mogen we genieten van alle goede en mooie dingen die we uit Gods hand ontvangen. Maar ook als je dat niet kunt ervaren omdat er te veel zorgen of problemen zijn, wil de Heilige Geest ons bemoedigen. Dat is een andere vorm van vreugde, maar niet minder krachtig.

Doe de komende weken tot Pinksteren eens dagelijks de volgende oefening voor jezelf. Benoem expliciet, of schrijf op, wat voor jou de winst is van de opstanding van Christus. Je kunt dat doen met vertrouwde woorden, zoals de geloofsbelijdenis of de Heidelbergse Catechismus. Je kunt dat ook doen door de woorden van een lied of een gebed uit te spreken, te zingen of op te schrijven.

Maar misschien kun je ook je eigen woorden gebruiken:
Jezus leeft en dat raakt mijn leven, want...

Ds. Inge de Rouwe

VANUIT DE PASTORIE

Het voelt een beetje vreemd. Langzamerhand beginnen we na te denken hoe we ons werk hier het best af kunnen ronden. Er moeten voorbereidingen getroffen worden voor de verhuizing en de start in onze nieuwe woonplaats. Zo hebben we bijvoorbeeld **Daniël** al in moeten laten schrijven in een school in Leeuwarden. Tegelijk proberen we hier in Ten Boer wegen te vinden om in coronatijd als gemeente met elkaar verbonden te blijven.

Met één been staan we hier nog, maar de andere staat al daar. We zitten in een soort niemandsland. Nog steeds verbonden hier, maar ook al een beetje aan het losmaken. Dat gaat van beide kanten. Het moderamen vergadert op sommige momenten al zonder ons. Dat gaat dan over ons afscheid hier in de gemeente, en over het toekomstige beroepingswerk, dus er zijn goede redenen voor. Maar we waren altijd overal bij betrokken en overal van op de hoogte. Nu niet altijd meer.

Als we gemeenteleden ontmoeten, is bijna altijd het eerste gesprekspunt, dat wij weggaan. Ik heb eerder afscheid van een gemeente genomen (tweemaal zelfs), maar op de een of andere manier komt dit meer "*binnen*". Waarschijnlijk heeft dat te maken met de bijzondere liefdesband die wij als gemeente en predikant samen hebben: in liefde en in God verbonden. Dat is een sterke band, die je niet zomaar even losmaakt.

Voor ons is dat de reden geweest om in Ten Boer een huis te kopen, waar wij, zo de Heer het wil, op termijn terug kunnen keren, en van ons emeritaat genieten. Zo ver is het nog lang niet, en we hebben geen garanties voor de toekomst, maar zo liggen de plannen nu.

Inge en ik hebben ons vanaf het allereerste bezoek hier thuis gevoeld, in het dorp en in de kerk. Als we ooit, in de verre toekomst, hier terug zullen keren, zal het wel op een andere manier zijn. Niet meer als predikanten, maar als mede-gemeenteleden. Onze dochter en haar man blijven hier in Ten Boer wonen. Om hen, en ook onze vrienden hier, te kunnen zien, zullen we elkaar nog wel eens tegenkomen. Verbonden blijven we, maar wel anders.

Veel gemeenteleden hebben de afgelopen periode zeker niet stilgezeten. De prachtige muzikale fruitmand van de **familie Wiersema** is na een succesvolle serie uitzendingen op zondagmiddag, nu afgerond. Studio Hoop heeft af en toe nog een uitzending.

Er was de PaasChallenge 2021, een coronabestendige wandeling, om met je mobieltje al lopend door het dorp op verschillende plaatsen stil te staan bij het Paasverhaal. Wat dit extra bijzonder maakte, was dat er ook veel deelnemers waren uit de Vrijgemaakte en Evangelische gemeente.

Met Pasen ontving elk gemeentelid, en ook de bewoners van Bloemhof, een bloemetje van onze gemeente. Het frisse groen doet ons denken aan nieuwe hoop en nieuw leven, en hoe wij in Christus met elkaar kerk zijn. **Erik**, dank je wel voor je initiatief!

Ook de jongeren die deel zullen nemen aan de reis van World Servants naar Zambia hebben niet met de armen over elkaar gezeten, maar ondanks corona, toch verschillende acties gedaan. De reis zelf is, zo u kunt begrijpen, een jaar uitgesteld. Inge zal betrokken blijven bij deze groep, ook als we in de nieuwe gemeente zitten.

Toch kan ik niet anders zeggen, dan dat ik het samen zijn mis. Ik verlang ernaar om in een volle kerk te zitten, en met alles wat in ons is, God de lof toezingen, om na afloop koffie te drinken, en met deze en gene een praatje te maken, lief en leed te delen, of even over de kerkdienst na te praten. Ik mis de ontmoetingen van hart tot hart, en het meeleven met iedereen die je tegenkomt.

We hopen, mede door de vaccinaties, dat we dit langzamerhand weer kunnen oppakken. Ik bid er elke dag voor. Ik wens u allen een goede tijd toe. Houd moed, en breng alles in gebed bij onze Heer. Als u bezoek van ons wilt, kunt u ons altijd bellen.

ds. Peter Elzinga

MEELEVEN EN OMZIEN

In deze coronatijd horen we minder wat er speelt bij gemeenteleden, dan normaal gesproken. Houdt u ons op de hoogte van al het wel en wee? Het helpt ons als gemeente om belangstelling te geven en te ontvangen op momenten dat wij ziek en kwetsbaar zijn.

In elk geval de volgende gemeenteleden hebben in een zorginstelling of ziekenhuis gelegen, of liggen daar nog steeds:



Zr. Bosch-Bijma, is tijdelijk opgenomen in woonzorgcentrum de Pelster te Groningen. Ze heeft bij een ongelukkige val haar arm gebroken. Hoewel ze weinig pijn heeft duurt de revalidatie wat langer dan gedacht.

Br. A. Haakma, heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen in verband met ernstige coronaklachten. Inmiddels is hij voldoende hersteld om thuis verder aan te sterken.

Br. E. Biewenga, heeft in het ziekenhuis een pacemaker gekregen. Hij is weer thuis.

Zr. H. Vriezema-de Jong, is met benauwdheidsklachten opgenomen geweest in het Martini ziekenhuis. De klachten zijn gelukkig verminderd. Wel bleek na onderzoek de oorzaak van deze klachten. Deze kan niet aangepakt worden. Nu zij weer een stuk fitter is geworden, mocht zij weer naar huis.

Hoe veel de artsen ook kunnen, het heeft zijn grenzen. Regelmatig stoten mensen bij ziekte of pijn tegen die grenzen op. Misschien verwachten wij wel eens te veel dat de artsen alles voor ons oplossen. Tijdens mijn nascholing kreeg ik college van een vrouw die een andere taak voor een arts zag. Dat maakte zoveel indruk op mij, dat ik het niet vergeten ben, en graag met u wil delen. Het geeft de grenzen, maar ook de mogelijkheden aan van wat een dokter kan.

Het is een citaat van de Franse zestiende-eeuwse arts Ambroise Paré (1510-1590). Wij zijn niet een ziekte, wij zijn mensen, die onder andere ook ziek kunnen zijn. De taak van een arts is daarom gericht op de hele mens, en niet alleen op de ziekte.

De taak van een arts: Soms genezen
 Dikwijls verlichten
 Altijd troosten

Uiteindelijk zijn wij in leven en sterven, ziek of gezond, in Gods handen geborgen.

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op 18 maart is onverwachts overleden **Diny Hogendorf-Jeuring**, op de leeftijd van 92 jaar. Zij woonde in Bloemhof. Zij was gastlid van onze gemeente. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 22 maart in Sappemeer, waar zij vandaan kwam. Daar is zij ook begraven.

Wij wensen haar man, die nog in Lindenhof verblijft, en met wie zij bijna 65 jaar getrouwd was, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in het gemis, en Gods troostende aanwezigheid.

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud.
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

ds. Peter Elzinga

HOERA! ER WORDT WEER GEDOOPT!

Op zondag 25 april zal de Heilige Doop worden bediend aan **David**, zoon van **Gerjan en Alice Havinga**, en broertje van **Lotte en Marit**. Een nieuw leven uit Gods hand ontvangen, en door Hem op een unieke manier gecreëerd. Wat is het een vreugde dat de ouders er voor kiezen om een verbond met God te sluiten voor hun kindje.

Het bepaalt ons erbij dat God ja tegen ons wil zeggen, nog voor wij iets gepresteerd hebben. Het is het mooiste geschenk dat je je kind mee kunt geven, wat er ook gebeurt. Daarvan mogen wij als gemeente van Jezus Christus getuige zijn, en weten dat er een nieuw schaapje aan de kudde van onze Goede Herder is toegevoegd.

ds. Peter Elzinga

IN MEMORIAM JANKO BOSS

Op 25 maart 2021 is, na een periode van afnemende krachten en een kort ziekbed, overleden broeder **Janko Boss**. Hij is 86 jaar geworden. Hij woonde samen met zijn vrouw **Jantje**, met wie hij 62 jaar getrouwd was, in Bloemhof. Daar is hij te midden van zijn dierbaren overleden.

Janko werd geboren in Thesinge op 30 mei 1934 in het gezin van klompenmaker **Jan Boss en Cornelia Dijkema**. In Thesinge zou hij het grootste deel van zijn leven blijven wonen. Daar ging hij naar school, werkte hij later bij meerdere boeren, en daar vond hij ook de liefde van zijn leven, **Jantje Ridder**. Toen hij 24 jaar was, trouwden zij. Zij gingen wonen aan de Moeshorn in Thesinge. In 1959 werd het echtpaar **Boss** verblijd met de geboorte van een dochter, **Truus**. Twee jaar later gevolgd door zoon **Jan**.

Naast zijn werk deed **Janko** veel voor de kerk. Zo heeft hij in de kerkenraad gezeten, en is hij koster geweest. Ook speelde hij bij de fanfare. Het werk op het land werd lichamelijk te zwaar voor **Janko**. Hij vond ander werk als schoonmaker in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, wat hij met veel plezier deed. Tot zijn verdriet werd hij vanwege hartklachten afgekeurd voor betaald werk. Hij ging niet stilzitten, maar werkte graag in de (groente)tuin.

in 1984 verhuisde het echtpaar **Boss** naar de Hendrik Westerstraat in Ten Boer. Hij was graag op pad met de fiets. **Janko** was een trotse opa, die erg genoot van het contact met zijn kleinkinderen. Ook hielp hij graag familieleden als er wat te doen was. Zijn zwakke gezondheid bleef **Janko** parten spelen, en hij moest vaak naar het ziekenhuis. Om die reden werd in 2008 het huis verruild voor een appartement aan het Koopmansplein.

In 2011 kwam een kleinzoon door een ongeval om het leven. Dat heeft een grote impact op **Janko** gehad. Niet alleen zijn eigen gezondheid, maar ook die van zijn vrouw **Jantje**, werd langzamerhand steeds kwetsbaarder. Daarom verhuisden ze in 2017 naar een grote kamer in Bloemhof. Een jaar later konden zij hier nog hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren. Ook mochten zij de geboorte van hun eerste achterkleinkind nog meemaken.

Begin dit jaar kreeg hij opnieuw hartklachten, maar in het ziekenhuis kreeg hij te horen dat zij hem niet meer konden helpen. Hij keerde terug naar Bloemhof, waar hij nog een paar goede weken met zijn vrouw en (klein)kinderen mocht beleven. Hij verzwakte steeds verder, tot hij op 25 maart overleed. Het afscheid viel hem zwaar, maar hij vond rust bij God.

Janko was een zeer sociaal mens met groot oog voor wat een ander bezighield. Zijn interesse in een ander was nooit oppervlakkig. Hij was vriendelijk en hulpvaardig, en maakte graag een praatje met iedereen. Zijn geloof in God was groot. Daarvan heeft hij tot het laatst getuigd.

De dankdienst voor zijn leven is in besloten kring gehouden op 30 maart in de Gereformeerde Kerk van Ten Boer. Tekst en liederen waren door hemzelf, en door zijn vrouw Jantje, uitgezocht. Zo luisterden we naar blijde geloofsliederden als *“mijn Jezus, ik houd van U”* en *“ik zie een poort wijd open staan”*.

De Bijbellezing was de bekende Psalm 23. De tekst was Psalm 73:28

*“Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de Heer.
Van al Uw daden zal ik verhalen.”*

Aansluitend aan de kerkdienst hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Thesinge. Boven de rouwkaart stond de volgende tekst: *“Vaste rots van mijn behoud”*. Jezus is voor hem in leven en sterven die vaste rots geweest.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind sterkte toe en Gods nabijheid in dit gemis.

ds. Peter Elzinga

Uit de kerkenraad – maart 2021

Het digitaal vergaderen met alle kerkenraadsleden begint al aardig te wennen, maar zal toch hopelijk niet te lang meer duren! Er staan ons roerige tijden te wachten nu ons predikantenechtpaar ons gaat verlaten. Het moderamen is druk bezig met het formeren van een profielschetscommissie/beroepingscommissie en een afscheidscommissie.

Daarom hopen we dan ook, dat we niet vergeefs een beroep op u doen als er functies ingevuld of zaken georganiseerd moeten worden!

De **bevestigingsdienst** van de nieuwe **ambtsdragers** zal DV plaatvinden op zondag 30 mei as. Helaas zijn nog niet alle vacatures ingevuld: *zie hierboven!!!*
Alleen samen kunnen we kerk zijn: juist nu!

De **afscheidsdienst** voor de **kindernevendienst** is verplaatst naar zondag 20 juni. Daar was een **boerderijdienst** gepland, maar hoe en wanneer dat allemaal geregeld gaat worden is nog even een vraag.

Dit ook in verband met het afscheid van **Peter en Inge**, dat op 4 juli zal plaatsvinden. Hoe dit afscheid verder vormgegeven gaat worden is natuurlijk in de huidige omstandigheden ook wat lastig aan te geven.

Peter en Inge hebben aansluitend aan hun afscheid vakantie en zullen in augustus verhuizen naar Leeuwarden, waar waarschijnlijk op 22 augustus hun bevestigingsdienst zal zijn.

Els Gelling, scriba

INDELING EN AANMELDEN KERKDIENTEN VANAF 18 APRIL 2021

(graag onderstaande goed doorlezen)

De kerkdiensten zijn vanaf zondag 18 april a.s. fysiek bij te wonen met een maximum van **30 bezoekers per dienst, inclusief kinderen t/m 13 jaar** (exclusief medewerkers).

Er is geen kindernevendienst, de kinderen blijven in de kerk. Zij kunnen tijdens de preek met hun gekregen werkmappen aan de slag gaan. Ook is er geen kinderoppas aanwezig.

De indeling van gemeenteleden per dienst is op alfabetische volgorde, zie hiervoor onderstaande tabel. **Bent u volgens het schema uitgenodigd om naar de kerk te gaan en wilt u van de uitnodiging gebruik maken vergeet dan niet om u van tevoren aan te melden bij Anja Ottens** (zie hieronder voor de gegevens).

Tevens is er de mogelijkheid om uw naam op de reservelijst te laten plaatsen. Als op vrijdag voorafgaand aan de betreffende zondagsdienst blijkt dat er nog geen 30 personen zich hebben aangemeld, ontvangt u een uitnodiging via de mail (of per telefoon) om deze dienst bij te wonen. Hierbij is de alfabetische volgorde niet van toepassing.

INDELING 18 APRIL T/M 30 MEI 2021

- **Zondag 18 april en zondag 16 mei** indien uw achternaam begint met letter(s) **G t/m Ma**
- **Zondag 25 april** indien uw achternaam begint met letter(s) **Me t/m Ti**
- **Zondag 2 mei** indien uw achternaam begint met letter(s) **Tu t/m Z**
- **Zondag 9 mei** indien uw achternaam begint met letter(s) **A t/m F**
- **Zondag 16 mei** indien uw achternaam begint met letter(s) **G t/m Ma**

UITZONDERINGEN:

- **Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag** en**
- **Zondag 23 mei Pinksteren****, niet op alfabet, **aanmelden mogelijk voor alle gemeenteleden.**
- **Zondag 30 mei***, bevestiging ambtsdragers, niet op alfabet, **alleen voor genodigden.**

	18-4-2021	25-4-2021	2-5-2021	9-5-2021	13-5-2021	16-5-2021	23-5-2021	30-5-2021
Begin achternaam:					**		**	*
A t/m F				X				
G t/m Ma	X					X		
Me t/m Ti		X						
Tu t/m Z			X					

Voor aanmelden kunt u een mail sturen naar anjaottens@ziggo.nl. Bellen mag ook, bij voorkeur op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr. 050-302 3564, bij geen gehoor 050-302 2985. **Zonder tegenbericht kunt u de dienst bijwonen.**

Graag bij aanmelding doorgeven: naam, telefoonnummer, aantal personen, voor welke datum u zich aanmeldt en of u op de reservelijst geplaatst wilt worden.

Als u een dienst bezoekt zal dit (digitaal) geregistreerd worden. De geregistreerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. Zie ook privacyverklaring op de website.

Graag attenderen wij u op het volgende:

REGELS VOOR KERKELIJKE ACTIVITEITEN TEN TIJDE VAN CORONACRISIS

We vragen u voordat u naar de kerk gaat om onderstaande regels goed in u op te nemen.

- Heeft u klachten die gerelateerd zijn aan corona? Blijft dan thuis;
- Als u de dienst wilt bijwonen dan geeft u hiermee gelijktijdig aan gezond te zijn;
- Mondkapje dragen bij verplaatsingen;
- Volg de instructieborden op die in de kerk hangen;
- Volg de aangewezen looproutes op;
- We vragen u om anderhalve (1,5) meter afstand te houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
- Van mensen die ziek zijn, koorts hebben of verkouden zijn vragen wij dringend om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
- Bent u 70 jaar of ouder, en/ of heeft u een zwakke/ kwetsbare gezondheid dan behoort u tot een verhoogde risicogroep. Door versoepeling van maatregelen kan het zijn dat het risico om ziek te worden toeneemt;
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;

- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
- Gemeentezang is helaas (nog) niet toegestaan, neuriën mag wel;
- Volg de aanwijzingen van coördinatoren en de kosten op;
- We delen geen koffie of thee uit na het einde van de dienst;
- We vragen u om na de dienst de kerk en het terrein van de kerk te verlaten;
- Het is in deze situatie wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te zitten. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen. We vragen hiervoor uw begrip.

Diaconie

Voor aankondiging van geplande collectes vanuit ZWO & diaconie:

- **9 mei: Noodhulp Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen.** Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker (www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen).
- **16 mei: Voedselbank Stad Groningen**
Als kerk collecteren wij 1 keer per jaar voor de Voedselbank Stad Groningen. Door het coronavirus zijn wij als kerk 'voorlopig' niet in staat om de maandelijks voedselartikelen in te zamelen. Het mag u/je duidelijk zijn dat er veel gezinnen financieel getroffen zijn door deze pandemie en veel meer gezinnen in de stad Groningen e.o. onder de armoegrens (zullen komen) leven en welkijks afhankelijk (zullen) zijn van de voedselbank. De voedselbank levert zo een wezenlijke bijdrage aan het verhelpen van (verborgen) armoede en het tegengaan van voedselverspilling (www.voedselbank-groningen.nl).
- **23 mei: Pinkstercollecte Zending Egypte –
Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen**
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in geweldadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven (www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie).

Donaties vanuit Diaconie/ZWO Maart - April:

Een bedrag van € 500,- is overgemaakt aan een 2-tal noodhulpprojecten van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/projecten):

- **“Maatjes voor aidswezen, in Zambia”** met project nr. **Z009077**; Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken.

Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund. Los van de trauma's van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

- **“De kerk bloeit, in Cuba”** met project nr. **Z012866**; De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een gift van € 200, -:

- **TEAR (€ 200,-)**: Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht door wereldwijd hulp te bieden via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. (www.tear.nl):

- **Kinderfonds MAMAS (€ 200,-):** Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS: sterke, lokale vrouwen die dagelijks zorg, eten, bescherming en liefde bieden aan inmiddels meer dan 60.000 kinderen in 59 prachtige projecten. De ruim 2.200 MAMAS ontfermen zich structureel over de meest kwetsbare kinderen. De MAMAS hebben onze hulp hard nodig, want zij zijn de enige hoop die de kinderen hebben. Nu meer dan ooit. (www.kinderfondsmamas.nl).

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Edwin Ottens

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters

SCHOONMAKER GEZOCHT.

Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en van netjes en schoonhoudt? Meld je dan aan voor de functie schoonmaker binnen onze gemeente!

Voor het schoon en netjes houden van onze kerkzaal en de ruimten in Menorah willen wij ons schoonmaakteam graag uitbreiden. Samen met onze koster worden de schoonmaakwerkzaamheden afgestemd. Het aantal uren dat je schoonmaakt kun je overleggen met de koster. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover die aansluit op de uitgangspunten van de belastingdienst.

Voor informatie en aanmelding kun je contact opnemen met onze koster, **Wildrik Burema**, telefoonnummer: 050-364 2150, e-mail: menorah@pkntenboer.nl.

JAARREKENING 2020.

Op de jaarrekening van 2020 zijn geen vragen binnengekomen. In de kerkenraadsvergadering van mei zal decharge worden gevraagd, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt.

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING – GIFTENAFTREK ANBI.

De afgelopen periode werd **Harry Horneman** door meerdere kerkleden gebeld over de verwerking in de aangifte inkomstenbelasting van de kerkelijke giften. Kon je voorheen nog vrijelijk invullen dat je een gift had gedaan aan onze kerk dan kan dit in de aangifte 2020 tot wat ongemak leiden.

Wanneer de naam van onze kerk niet correct wordt ingevuld (bijv.: PKN Ten Boer) dan lukt het niet om de giften in te vullen. Ook is het mogelijk het fiscaal nummer van onze kerk in te vullen, het zogenaamde RSIN-nummer.

Ter verduidelijking staan hieronder de correcte gegevens:

Naam van onze kerk : Gereformeerde Kerk Ten Boer
RSIN : 2625593

Deze gegevens kun je ook vinden op de ANBI-lijst van de belastingdienst onder het volgende linkje: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Hopelijk lukt het op deze wijze probleemloos.

Namens College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap, secretaris

MULTIMEDIA IN DE KERK

Sinds jaren hebben we nu multimedia in de kerk. We projecteren op het scherm in de kerk en bij u, de kijker thuis. We hebben ondertussen 3 camera's hangen zodat het kerkgevoel zoveel mogelijk ook thuis beleefd kan worden.

Geluid

Geluid in de kerk, geluid bij u thuis. Of het nu 1, 2 of veel meer microfoons zijn: Alles wordt zo goed mogelijk geregeld, maar soms gaan dingen anders. Het geluid komt van meerdere bronnen:

- Computer
- Microfoon dominee
- Microfoon kathedr
- Geluid van zingende gemeenteleden
- Geluid uit de kerkzaal

Hierdoor kan het voorkomen dat het ene wat harder staat dan het andere en u thuis de dominee zacht hoort en een filmpje of het orgel heel hard. Ook heeft de ene dominee een hardere stem dan de andere of staan de zangers door nieuwe coronamaatregelen verder uit elkaar of verder weg van de microfoon. Maar als we dan de microfoon verplaatsen, kan het zijn dat deze te dicht bij een luidspreker (box) staat en gaat rondzingen.

Wij proberen dit in de kerk zo goed mogelijk te corrigeren, maar kunnen helaas nog niet voorkomen dat u thuis niet alsnog zelf met de afstandsbediening van de tv het geluid harder of zachter moet zetten. Daarnaast blijft dit alles techniek én mensenwerk; er gaat ook wel eens iets fout.

Om het geluid ín de kerk en het geluid wat uitgezonden wordt goed in te kunnen regelen is een tijdige voorbereiding vereist. Dit geldt in het speciaal voor bijzondere diensten waarbij er naast het orgel met een aantal voorzangers ook andere muziekinstrumenten, apparatuur en zanger(s) meewerken. Dit vraagt een zeer goede voorbereiding. Er zijn dan namelijk twee aspecten die uitgebreid getest moeten worden, het geluid ín de kerk en het geluid wat uitgezonden wordt.

Vanuit het Collega van Kerkrentmeesters en het Beamteam willen wij dan ook een dringende oproep doen aan alle organisatoren van bijzondere diensten, waarbij er extra zanger(s) en muziekinstrumenten worden gebruikt, om tijdig aan de bel te trekken. Als de vraag te laat binnenkomt is de kans aanwezig dat wij de geluidskwaliteit niet meer kunnen waarborgen.

Beeld

Eerst was het live uitzenden iets wat als extra werd gezien voor mensen die thuis voorheen met de kerktelefoon meeluisterden. Ondertussen, mede door de tijd waar we in zitten, is het belangrijkste geworden om nog kerk te zijn.

Maar naast het feit dat we ondanks de coronamaatregelen gelukkig nog steeds kerk kunnen zijn en alle middelen hebben om online diensten te kunnen uitzenden, komt er ook ruis vanuit de gemeente over de lage kwaliteit van de beelden die thuis getoond worden. Wij vinden dit erg vervelend en kunnen de reacties vanuit de gemeente dan ook goed begrijpen.

Geplande verbeteringen

Naast een upgradering van de beeldkwaliteit van het afgelopen jaar bereidt het College van Kerkrentmeesters een nieuwe upgradering van de beeldkwaliteit voor. Op dit moment worden bestellingen voorbereid om de benodigde apparatuur aan te schaffen.

Een aantal gemeenteleden die kennis hebben van beeldkwaliteit hebben hiervoor een plan bedacht. Daarnaast onderzoeken we of er verbeteringen aan het huidige geluidstelsel (het geluid wat uitgezonden wordt) mogelijk zijn.

We zijn hard aan het werk om de kwaliteit van online-uitzendingen omhoog te krijgen. Met dit stukje hopen we u een beetje inzicht te hebben gegeven in het onlinekerk zijn en alles wat daarbij komt kijken.

Mede namens het Beamteam,
Collega van Kerkrentmeesters



KINDERNEVENDIENST

In de tijd voor Pasen hebben we gewerkt aan het project 'Een spoor van liefde'. Tijdens de 40 dagentijd stonden we stil bij het leven en sterven van Jezus. En met Pasen mochten wij zijn opstanding vieren!

Als kindernevendienst willen we graag de kinderen, ook in deze tijd, zoveel mogelijk blijven betrekken bij de Bijbel en bij de kerkdiensten. Daar willen we ook de komende tijd mee doorgaan. Tot nu toe hebben wij steeds pakketjes met werkbladen - van de methode Bijbel Basics - verspreid, waar de kinderen thuis mee aan de slag konden.

En daar willen we graag mee verder gaan! Alleen brengen we vanaf nu de **pakketjes** niet meer bij iedereen langs, maar verspreiden we de materialen digitaal. Op deze manier kan iedereen zelf uitprinten wat nodig is. Als leiding gaan we per week de kindernevendienst voorbereiden en via de mail opsturen. Ook proberen we bij elk thema een filmpje te maken of erbij te zoeken. Deze laten we dan tijdens de kerkdiensten zien.

Als je op zondag naar de kerk gaat, dan mag je je **werkbladen meenemen**. Er wordt namelijk nog geen kindernevendienst gegeven in de kerk. Er staan wel kleurpotloden klaar, die je kunt gebruiken tijdens de dienst.



187

Als die koning komt, zal er vrede zijn.
Een wolf speelt met een lammetje,
en een panter ligt naast een bokje.
Een kalf eet samen met een leeuw,
en een klein kind past op beide dieren.

JESAJA 11:6

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

De komende vier weken werken we uit het Bijbelboek Jesaja, waarin verteld wordt wat de **profeet Jesaja** namens God aan zijn volk vertelt. De profeet Jesaja waarschuwt het volk om geen hulp te zoeken bij andere landen, maar om **alleen op God te vertrouwen**. Ook uit hij kritiek op het onrecht dat plaatsvindt in zijn volk en op de onderdrukking van arme mensen. Het volk is trots, zegt Jesaja. De mensen luisteren niet naar wat God wil. Daarom zal God onheil over het volk brengen en hen uitleveren aan de Assyriërs.

Toch geeft Jesaja zijn volksgenoten ook een **boodschap van hoop**: uiteindelijk zal God zijn volk redden. Hij zal hun een goede toekomst geven, waarin vrede en recht zullen heersen.

Na dit Bijbelboek is een aantal brieven uit het Nieuwe Testament en het Pinksterfeest aan de beurt. We doen ons best om alle kinderen in de basisschoolleeftijd elke week een pakketje te sturen. Mochten je toch niks hebben gekregen, laat het ons dan weten! Je mag je emailadres en/of telefoonnummer aan ons doorgeven via janenkarin@telfort.nl of 06-19973077.

We hopen dat jullie ook de komende tijd weer mee doen!
Hartelijke groeten, de leiding van de kindernevendienst



WORLD SERVANTS-PROJECT IN ZAMBIA.

Hallo allemaal, wij zijn **Mariëlle Hamming** en **Lourien Dekens**, wij doen mee met het project van World Servants. Toen wij aan dit project begonnen zouden wij in de zomer van 2021 naar

Zambia gaan, alleen vanwege corona wordt dit project verplaatst naar 2022. Wij doen dit niet alleen, maar met een grote groep van 46 anderen uit de omgeving van Ten Boer. Daar gaan wij een onderwijsinstelling bouwen en de cultuur van de mensen leren kennen.

Om daadwerkelijk op reis te kunnen, hebben wij diverse acties opgezet om zo geld op te halen voor in Zambia. De actie die wij nu op gaan zetten is het maken van een **receptenboek!** Dat houdt in dat wij allerlei recepten voor soepen, salades, brood, taarten, hoofdgerechten of desserts bij elkaar gaan brengen in een receptenboek. De ouderwetse recepten van Oma, het gerecht van je/uw vader, je/uw eigen gemaakte recept, het lekkers die jij als kind na schooltijd maakte mag zeker niet ontbreken.

Wij zouden het onwijs leuk vinden als jij/u dat ene recept die jij/u zo lekker vindt, met ons wilt delen! Dat maken wij er een mooi receptenboek van en zullen wij die gaan verkopen met een mooi prijsje. Dan hebben wij uiteindelijk allerlei recepten van verschillende mensen in de regio rondom Ten Boer in een boek.

Jij/U kunt het recept op twee manieren inleveren. Dat mag via het volgende e-mailadres: worldservantsreceptenboek@gmail.com of op de volgende 2 adressen:

Kaakheemlaan 7, Ten Boer – **Mariëlle Hamming**
De Rietzoom 3, Ten Boer – **Lourien Dekens**

Wij kijken uit naar alle recepten! Groeten,

NIEUWS VAN WORLD SERVANTS

We zijn op de helft. TOP gedaan met elkaar!

Dit stond deze week in onze appgroep. Ondanks alle beperkingen van het afgelopen jaar is onze plaatselijke groep erin geslaagd om € 66.923,66 op te halen. Dit is de helft van het totale reisbedrag als we dit jaar op reis waren gegaan. Dat verdient een dikke pluim, zowel voor de actievoerders als voor alle betrokken gemeenteleden vrienden en kennissen die hebben bijgedragen!

Alle kleine acties samen hebben dit mooie bedrag opgeleverd. En dan te bedenken dat de grote acties zoals een rommelmarkt of een benefietconcert nog niet hebben plaatsgevonden... Onze reis is uitgesteld naar zomer 2022. We hopen en bidden dat de situatie in de wereld het dan toelaat om zelf naar Zambia af te reizen en daar te gaan bouwen.

We hopen ook dat we het komend jaar als actiegroep naar elkaar toe mogen groeien. We hebben nu bijna alles online en op afstand van elkaar gedaan. Maar één van de doelstellingen van deze reis is ook dat we als groep mogen optrekken, dat we groeien in relaties en geloof. Het beste deel moet nog komen en daar kijken we naar uit.

We zullen tot de zomer de acties afronden die we nog gepland hadden. Daarna gaan we genieten van rust en vakantie. In september beginnen we dan weer met een nieuwe jaarplanning, waarin hopelijk veel plaats is voor mooie evenementen en fijne ontmoetingen. We willen iedereen die ons welke manier dan ook heeft geholpen hartelijk danken!

Actiegroep World Servants Ten Boer



HET VERTAALWERK AAN DE NBV21 IS KLAAR

Het vertaalteam dat vanaf 2017 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar.

‘De eindredactie van alle Bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen zijn doorgelukt’, vertelt projectleider Matthijs de Jong. De allerlaatste knoop zat in Jesaja 29.

‘EEN FASCINEREND, GEHEIMZINNIG EN SOMS ONMOGELIJK BOEK’

‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait.

Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?’
 Meer nieuws kunt u/jij lezen op de website:

www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/

Lija Biewenga



Wegens omstandigheden zijn er geen jaarcijfers vermeld in de laatste uitgave **Jaarrekening 2020**. Hierbij alsnog de staat van baten en lasten en balans.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 MENS VOOR MENS

ONTVANGSTEN			UITGAVEN		
Omschrijving	2020	2019	Omschrijving	2020	2019
Bolchrysantenactie		1.652	Project: Nyiregyhaza		
Kniepertjes/rolletjes		570	Hongarije		608
Dakgotenactie	200	200	World Servants	634	
Flessenactie		440	Bankkosten	101	90
			Diversen		149
Nadelig resultaat			Resultaat	-536	2.015
TOTAAL	200	2.862	TOTAAL	200	2.862

BALANS MENS VOOR MENS

	31-12- 2020	31-12- 2019		31-12- 2020	31-12- 2019
Bezittingen			Schulden		
Bank	8.895	8.759	Vermogen	8.990	9.526
Kas	95	767			
TOTAAL	8.990	9.526	TOTAAL	8.990	9.526

NB.

Afgezien van de dakgotenactie zijn alle gebruikelijke Mens voor Mensacties in 2020 door & voor de World Servants uitgevoerd.

Dankbetuiging



Op donderdag 25 maart is mijn man, vader en opa, **Janko** overleden. Hij laat een grote leegte achter, altijd was hij opgewekt en blij. Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en gebeden, en kijken dankbaar terug op de mooie dankdienst voor zijn leven.

Jantje Boss, kinderen en kleinkinderen.

Heel bijzonder zoveel kaarten met mooie teksten en bloemen van de kerk die wij mochten ontvangen voor ons 55-jarige huwelijk. En de prachtige muziekstukken waar wij mee werden verrast met het muziekprogramma "*Wij wensen jouw*". Helemaal omdat het muziekkorps uit Groningen de Bazuin het korps is waar wij elkaar hebben ontmoet en wij nog steeds een binding mee hebben omdat onze dochter met haar kinderen ook mee spelen. En Ben ere lid is. Wij zijn dankbare mensen ook al is alles op afstand.

Ben en Stien Deekens-Venema.

Iedereen hartelijk bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en voor de bloemen uit de kerk voor mijn 81^{ste} verjaardag. Met vriendelijke groet,

Anna Dijk.

Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik tijdens en na mijn verblijf in het UMCG wegens opname door Corona van u mocht ontvangen. Maar bovenal, dank voor uw gebed! Het was een moeilijke periode, maar God gaf genezing en nu mag ik verder werken aan mijn herstel. Het gaat wonderbaarlijk goed, en voel mij erg dankbaar dat ik verder kan en er mag zijn voor mijn gezin.

Anton Haakma.

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij een mooie kaart heeft gestuurd voor mijn 83^{ste} verjaardag. En ook voor de bloemen uit onze kerk. Ook heb ik genoten van het lied op Paaszonndag voor de jarigen in de laatste aflevering van "*Wij wensen jou*". De familie **Wiersema** ook hartelijk dank voor het verzorgen van het mooie programma op zondagmiddag. Het medeleven doet je goed.

Dini Jongsma-Martini.

Verrast en blij: bloemen uit de kerk! En alle kaarten, telefoontjes en appjes van mensen voor onze verjaardag. Daarvoor willen wij jullie hartelijk bedanken. Erg genoten van het programma “*Wij wensen jou*” en van de gesproken boodschap van onze dochters met de extra verrassing van prachtige drone-beelden die van ons huis gemaakt zijn. Het maakte ons dankbaar en ontroerd, nogmaals dank en de hartelijke groeten van

Aafke en Douwe Kooistra.

Lieve mensen zijn om ons heen gaan staan toen het bij ons niet zo lekker liep. Ook vanuit de gemeente werden we bemoedigd/geholpen én is er gebeden. Zo hebben we wederom ervaren dat God heel dichtbij is. Heel dankbaar kijken we hierop terug.

Jorge en Afhilla.

Mijn geliefde vrouw en moeder **Trientje**, is na een lange periode van lichamelijke ongemak en veel pijn, 4 keer een heupoperatie, zondag 31 januari overleden. Gedurende deze voor ons zeer moeilijke tijd en ook na haar overlijden, hebben wij veel steun en medeleven ondervonden van onze kerkelijke gemeente. Langs deze weg wil ik u, mede namens onze (klein)kinderen daarvoor hartelijk dankzeggen.

Willem Zijlema.

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Br. J. Hoekstra en zr. A. Hoekstra-Kruijer.

OVERLEDEN:

Zr. D. Hogendorf-Jeuring, op 18 maart, in de leeftijd van 92 jaar.

Br. J. Boss, op 25 maart, in de leeftijd van 86 jaar.

VERHUISD:

Zr. J. Slagter.

Zr. J.Z. Menninga.



Verjaardagen 70 +

16-4	73	L. Velting
26-4	77	H. Oosterhuis - Vriezema
28-4	85	A. Haak
28-4	55	Nanning Noorman
29-4	87	J.A. Hofman - Dijkema
5-5	83	H. Beukema - Heemstra
6-5	87	H. van Bijssum
6-5	58	Andre Huisman
7-5	72	F. Vriezema - Wiltjer
10-5	78	R.H. Rozema - de Wind
11-5	78	S. Rozema - Hofstee
13-5	93	A. Groenwold - Bosker
14-5	78	J. Venhuizen
22-5	79	J. Hoekstra
23-5-	74	C. Kamphuis
23-5	90	J. Roeters - van Dijk
25-5	92	T. Klei - van Bijssum
26-5	80	S.E. Kremer - Weeseman
30-5	94	H. Roeters

Kerkelijke agenda



Dinsdag	20 april	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Dinsdag	11 mei	Moderamen	19.45 uur
Maandag	17 mei	College van kerkrentmeesters	19.45 uur
Woensdag	19 mei	Kerkenraad	19.45 uur
Dinsdag	25 mei	Diaconie	19.45 uur
Donderdag	3 juni	Samenstellen/verspreiden N. v. K. en K.	10.00 uur

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 07-03 **Br. J.L. Zuidema**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar
zr. A.L. Dijk-Bos, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en ter gelegenheid van haar 81^{ste} verjaardag
- 10-03 **Br. E.W. Biewenga**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis
- 14-03 **Br. H. Rodermond**, in verband met zijn 78^{ste} verjaardag.
- 21-03 **Br. en zr. Deekens- Venema**, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk.
- 28-03 **Br. G.S. Vast**, in verband met zijn 88^{ste} verjaardag, en naar
zr. R. Jongsma-Martini, in verband met haar 83^{ste} verjaardag
- 04-04 **Br. A. Haakma**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis
- 11-04 **Zr. G. Entjes-Nijburg**, in verband met haar 87^{ste} verjaardag, en naar
zr. A.M. Bloema-Dijkhuizen, in verband met haar 81^{ste} verjaardag, en naar
zr. H. Vriezema-de Jong, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

7-feb	World Servants
14-feb	Kerk
14-feb	HA - Open Hof Groningen
21-feb	Diaconie
28-feb	Kerk
28-feb	Onderhoudsfonds
7-mrt	Diaconie
10-mrt	Kerk-biddag

Bedrag

658,00
234,50
476,00
218,00
186,70
122,20
248,00
215,70

14-mrt	Eigen jeugdwerk	303,70
21-mrt	Kerk	254,00
28-mrt	Jong Protestant	125,50
28-mrt	Onderhoudsfonds	79,50

Deurcollecten

7-feb	Kerk	97,00
14-feb	Bloemenfonds	65,00
21-feb	Kerk	53,50
28-feb	Bloemenfonds	78,70
7-mrt	Kerk	102,50
10-mrt	Bloemenfonds	55,00
14-mrt	Kerk	70,50
21-mrt	Bloemenfonds	92,50
28-mrt	Kerk	27,00

Giften

Diverse (collecte-)giften in de maand februari en maart voor de kerk	235,00
Kerk	100,00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	<u>Toegezegd voor 2021</u>	108.821,00
	Extra ontvangsten	1.488,82
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	110.309,82
	Ontvangen bijdragen	39.073,72
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2021</u>	71.236,10

Zending en Werelddiakonaat

	<u>Toegezegd voor 2021</u>	10.351,00
	Extra ontvangsten	125,00
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	10.476,00
	Ontvangen bijdragen	3.301,94
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2021</u>	7.174,06

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2021</u>	6.517,00
Extra ontvangsten	15,00
<u>Totale bijdragen 2021</u>	6.532,00
Ontvangen bijdragen	1.785,71
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2021</u>	4.746,29

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m februari (10.050 kg)	516,47
Oud ijzer	Ontvangen t/m januari	0,00

Dienstenrooster:

18 april	09.30 uur	G t/m Ma
Voorganger	Ds. I. de Rouwe	
Organist	B. Geuchies	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Kerk	

25 april	09.30 uur Doopdienst	Me t/m Ti
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	J. Wolfs	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Diaconie	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Kerk	

2 mei	09.30 uur	Tu t/m Z
Voorganger	Ds. S. Alblas Bedum	
Organist	J. Wolfs	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
9 mei	09.30 uur Moederdag	A t/m F
Voorganger	Ds. A. Akkerman Groningen	
Organist	J. Wolfs	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Noodhulp- Libanon/Jordanië	
Deurcollecte	Kerk	
13 mei	09.30 uur Hemelvaartsdag	aanmelden
Voorganger	Ds. I. de Rouwe	
Organist	B. Geuchies	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Willem Hoekstra	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
16 mei	09.30 uur	G t/m Ma
Voorganger	Ds. K. Meijer Sellingen	
Organist	J. Wolfs	
Koster	M. v.d. Meulen	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Voedselbank Stad Groningen	
Deurcollecte	Kerk	

23 mei	09.30 uur 1e Pinksterdag	aanmelden
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	B. Geuchies	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Pinksterzending - Egypte	
Deurcollecte	Kerk	

30 mei	09.30 uur Bevestiging ambtsdragers	
alleen voor genodigden		

Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema
Koster	W.P. Burema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Bloemenfonds

6 juni	09.30 uur Belijdenisdienst
---------------	-----------------------------------

Voorganger	Ds. I. de Rouwe
Organist	B. Geuchies
Koster	A.H. Vriezema
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	Noodhulp Griekenland
Deurcollecte	Kerk

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 27 mei** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N. v. K. en K. verschijnen op 3 juni, 15 juli en 9 september.

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl