

NIEUWS van KERK en KANSEL



**GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 4 W- 2021**

ADRESSELIJST:

Predikanten:

P.J. Elzinga en I. de Rouwe

Wigboldstraat 5

9791 CP Ten Boer. 050-230 9276

pe.elzinga@planet.nl en

freulezon@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 050 302 3039

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum
en bestemming vermelden: b.v.
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-
Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 1^e en 3^e maandag van de maand
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

F. Turkstra, Groene Zoom 19,

9791 BA Ten Boer 050- 318 0480

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met
uw wijkdiaken.



MEDITATIE

“Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.....Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God.” (Handelingen 8:1,4)

Het is net Pinksteren geweest. Wij gedenken dan dat de Heilige Geest wordt uitgestort over allen, die Jezus als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen. Met een enorme kracht gaat de kerk van start. Op die eerste Pinksterdag komen 3.000 mensen tot geloof. Waarschijnlijk was het aantal volgelingen van Jezus tot dan toe, maar een paar honderd. Het resultaat van drie jaar werk en verkondiging van Jezus, had niet meer opgeleverd dan dat.

En nu, in één dag, wordt het aantal gelovigen vijf, zes keer groter dan het was. We lezen in het begin van het boek Handelingen hoe deze gemeenschap gemeente van Jezus Christus probeert te zijn. Mensen deelden uit van hun overvloed, waren trouw en eensgezind, wisten waar het om draaide, en waren vol vreugde. Wat een fantastisch begin.

Maar ik hoor u al denken: zo is het niet gebleven. Nee, helaas niet. We horen over Ananias en Saffira, die door groepsdruk denken dat ze geld moeten geven aan de armen, maar dat eigenlijk niet willen. Er ontstaat een eerste conflict binnen de gemeente. Sommigen voelen zich achtergesteld (Handelingen 6). Maar het ergste is, de gemeente wordt vervolgd!

De Joodse leiders, die Jezus ter dood hadden gebracht, waren waarschijnlijk eerst verast door de snelle groei van Zijn volgelingen. Na een periode van aarzeling, komt het tot vervolging. Het begin daarvan is de dood van de diaken Stefanus (Handelingen 7), maar daar blijft het niet bij. Saulus, die we beter kennen als Paulus, is nog niet tot geloof gekomen en probeert de gemeente in Jeruzalem te vernietigen. Dat gaat met grof geweld. Mannen en vrouwen worden uit hun huis gesleurd, en gevangen gezet.

Zal dit het einde van de kerk zijn? Er was nog maar één gemeente op één plaats. Dat maakt de beweging van Jezus Christus kwetsbaar. Nu wordt in korte tijd alles afgebroken, wat was opgebouwd. Komt de kerk deze crisis te boven? Veel mensen werden gevangen of gedood, anderen slaan op de vlucht. De apostelen blijven op hun post. Deze keer wel. Maar zal het genoeg zijn?

Dan gebeurt iets, waar waarschijnlijk niemand op had gerekend. Al die gelovigen, die gevlucht waren uit Jeruzalem, beginnen op de plek waar zij dan terechtkomen, te vertellen over Jezus.

Dat doen zij niet omdat zij daartoe opdracht krijgen, maar omdat zij vervuld zijn van liefde voor Jezus. Zij zitten vol van Hem! Anderen zien dat en horen dat, en komen ook tot geloof. In plaats dat de vervolging leidt tot vernietiging van de kerk, wordt zij daarvoor juist verspreid! Ik denk dat de gelovigen in die tijd de vervolging beleefd hebben als een traumatisch gebeuren. Maar wij, die terug kunnen kijken, zien dat deze "*nederlaag*" feitelijk een overwinning blijkt te zijn.

Dat herinnert mij aan de woorden van Paulus, die in Romeinen 18:28 zegt: "*Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn.*" Dat geeft mij hoop. Zelfs al gaat satan tekeer, en dreigt alles kapot te gaan, dan nóg weet God het ten goede te keren.

Ik zeg niet dat dit altijd gemakkelijk is om te accepteren. Vaak zien we het niet eens. Soms jaren later zien we pas dat God ons in donkere periodes niet heeft losgelaten, en dat Hij die periode ons geholpen heeft om te groeien in geloof, in liefde, in begrip. Jezus is de weg van het lijden gegaan, en ook Zijn leerlingen zullen deze weg soms moeten gaan. Jezus is daar heel duidelijk over. Maar wat satan ook bedenkt, de overwinning staat vast.

Ds. Peter Elzinga

VANUIT DE PASTORIE

Op weg naar de nieuwe pastorie aan de Ried 2 in Leeuwarden, moest ik terugdenken aan de eerste keer dat ik alleen op weg was naar onze huidige pastorie aan de Wigboldstraat. We hadden de woning bij de kennismaking vluchtig bekeken en het voelde nog vreemd en onwerkelijk dat dit ons toekomstige huis zou zijn.

Dankzij de hulp van veel vrijwilligers was de pastorie in Ten Boer mooi opgeknapt, opnieuw geschilderd en behangen. Het huis deed prettig en fris aan. Het is elke keer een bijzondere ervaring om die zichtbare liefde, verzorgd door onzichtbare mensen, te mogen ontvangen nog voor je iets gepresteerd hebt.

Tegelijk voelde ik me ongemakkelijk. Dat je een onbekend huis binnenstapt waar velen je voor zijn gegaan. Dat je het gevoel hebt dat iedereen je ziet, maar dat je zelf nog niemand kent. Dat je nog niet weet wat de gewoontes zijn, hoe de gemeente is en of je er thuis gaat voelen.

Peter schreef al in de vorige NvK&K dat wij ons vanaf het begin af aan thuis hebben gevoeld dankzij al de kleine en grote gebaren van welkom. Mensen die een welkomstkaartje stuurden, zelfs vanaf hun vakantieadres, mensen die ons gratis zwemkaartjes brachten voor het zwembad, mensen die aan onze kinderen dachten en hen introduceerden bij hun kinderen.

Mensen die onze tuin en ons huis onderhielden, maar ook mensen die vrijmoedig beloofden voor ons te bidden. Zo veel gaven, één gemeente. Dank jullie wel.

In de loop van de jaren maakten we veel mee in de gemeente. Mooie dingen, waar ik eigenlijk niet uit kan kiezen, omdat ik dan de andere momenten te kort zou doen. Maar we hebben ook verdrietige situaties meegemaakt. We zijn mensen kwijtgeraakt, zowel door het leven als door de dood. Dat vinden we het aller moeilijkst van ons ambt, mensen verliezen.

Ook in ons persoonlijke leven hebben we hoogte- en dieptepunten gekend. Zo heeft de burn-out van **Peter** zijn sporen getrokken en is de zorg voor onze ouders groter geworden. Maar we zijn ontzettend dankbaar dat we onze kinderen in deze gemeente groot hebben kunnen brengen. Ze hebben liefde en geloof mogen ontvangen.

Ik bid dat de gemeente zich in blijft spannen voor de kinderen en jongeren. Ik weet het wel, uiteindelijk kiezen ze zelf en kunnen wij ze niet dwingen. Veel ouders hebben ervaren dat hun kinderen andere wegen gaan. Tegelijk mogen we ze met Gods hulp dingen meegeven die waardevol zijn voor het hele leven.

Nu rijd ik naar de nieuwe pastorie met hetzelfde gemengde gevoel als toen. Wat zullen we daar gaan meemaken?

We hebben het hier goed gehad, waarom dan toch weer doorreizen? Omdat ik ervan overtuigd ben dat we geroepen zijn om los te laten en te vertrouwen op God. Het is verleidelijk om alles bij het oude te houden, zeker als het fijn en comfortabel is. Maar in de Bijbel roept God mensen op Hem na te volgen en Zijn naam bekend te maken. Ze waren allemaal verschillend, maar hadden gemeenschappelijk dat ze met vallen en opstaan onbekende wegen gingen. Soms uit vrije wil, soms noodgedwongen.

Voor ons betekent dit een nieuwe gemeente. Voor jullie betekent dat het bewandelen van een weg die deels vertrouwd is maar die, mede door de gevolgen van de coronacrisis, ook beproefd zal worden. De kerk zal veranderen, met Gods hulp. Wees niet ongerust, maar vertrouw op de Weg. (Johannes 14: 1-6, Ik ben de weg, de waarheid en het leven)

Ierse zegenbede voor een pelgrim

Niet dat je weg puur over rozen gaat,
dat je nooit tranen van spijt voelt
of je dagen zonder pijn en smart zijn,
nee, dat alles wens ik je niet toe.

Maar wel is mijn wens
dat je mag groeien in wie je bent,
met de gaven die God je gegeven heeft.
Dat ze het hart van je geliefden
met blijheid mogen vervullen.
Ik wens dat je in vreugde en smart
Gods nabijheid blijft zoeken,
en dat Hij je mag zegenen
overvloedig en rijk.

Ds. Inge de Rouwe

MEELEVEN EN OMZIEN

We ontvingen het bericht dat **zr. Bosch-Bijma**, binnenkort weer naar huis mag. Ze verblijft nu nog in woonzorgcentrum de Pelster, maar als alles goed gaat mag ze 3 juni weer naar huis.

Helaas verblijft **zr. Bus-Oudman**, al een poosje in Maartenshof op kamer 8. Zij heeft een nare val gemaakt waarbij ze meerder breuken heeft opgelopen. Gelukkig is er wel herstel zichtbaar, maar zal ze nog lang moeten revalideren.



Deze keer lijkt de lijst kort. Soms weten we niet dat er iemand is opgenomen, maar het komt ook voor, dat we weten dat er mensen ziek zien, maar dat we dit op eigen verzoek niet vermelden. Wilt u ook voor hen bidden? Ook brengen we de mensen onder de aandacht die chronisch ziek zijn of een slechte gezondheid hebben.

Deze week heb ik een gebedenboek van de PKN gekregen. Het heet: *'Help ons U te vinden'* en er zijn meer dan 100 gebeden opgenomen die in verschillende omstandigheden gebruikt kunnen worden. Dit boekje is te bestellen in de webshop van de PKN. Het volgende gebed is bedoeld voor iedereen en vraagt God hulp bij het troosten van de ander.

*Trouwe God
Oog in oog met tranen
Voel ik me vaak machteloos
Hoe kan ik troosten?
Kunt U mij dat leren?*

*Kan ik er ooit zijn
In antwoord op de schreeuw
Van wie zich door U verlaten voelt
Zoals U er bent?*

*Behoed mij voor lege woorden,
Geef mij aandachtige oren
Maak mij zacht en kwetsbaar,
Geef mij kracht om te helpen dragen
Laat Uw liefde in mij stromen.*

*God ik bid U:
Ga met me mee,
Wees de Trooster waar ik heen ga.
Help mij er te zijn,
In Jezus naam
Amen.*

TROUWERIJ

Justin Boom en Brenda Oosterhuis gaan D.V. op **vrijdag 11 juni trouwen**. Ze vieren hun liefde in een bijzondere ceremonie, waarbij het burgerlijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk na elkaar afgesloten worden vanuit de Gereformeerde Kerk in Ten Boer.

De plechtigheid begint om **14.00** uur en wordt zo mogelijk live uitgezonden. In verband met de coronamaatregelen zal de plechtigheid op afstand gevolgd worden, alleen de naaste familie en de ambtsdragers zijn aanwezig.

Ds. Inge de Rouwe zal het huwelijk inzegenen. **Justin en Brenda** hebben gekozen voor een trouwtekst uit de eerste brief aan de Korintiërs: 13: *“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.”*

Op de trouwkaart staat het volgende gedicht, dat **Justin en Brenda** samen geschreven hebben:

*Ik ken jou en jij kent mij
Al 10 jaar staan we zij aan zij
Wij beloven elkaar de eeuwige trouw
Met de woorden: ik hou van jou
Altijd samen voor de rest van ons leven
Geloof, hoop en liefde zullen wij elkaar altijd blijven geven
Wij vieren onze liefde deze dag,
Met familie, vrienden en een lach!*

Van de kerkenraad – mei 2021

In de dienst van 30 mei zijn de nieuwe ambtsdragers door **ds. Inge de Rouwe** bevestigd. Het zijn:

br. Seerp en zr. Ineke Palsma,	bejaardenouderling in duo, in wijk 2
zr. Hilda Bulthuis,	bejaardendiaken in wijk 1
br. Dick Doornenbal,	wijkdiaken in wijk rood
br. Frank Turkstra	diaken/penningmeester
br. Hendrik Zwart	ouderling-kerkrentmeester

De kerkenraad is hier heel blij mee en wenst ze Gods zegen in hun werk. Elders in dit blad stellen ze zich aan u voor. We namen onder grote dank voor hun inzet afscheid van **Anita Boskma-Idema, Rudi Hoekstra, Franke Klaver en Roely Rozema. Edwin Ottens** kon er niet bij zijn. Van hem nemen we afscheid op de kerkenraadsvergadering van 30 juni.

Helaas resten er nu ook nog **3 vacatures**: bejaardenouderling in wijk 1, wijkouderling in wijk rood en wijkdiaken in wijk oranje. De kerkenraad hoopt en bidt, dat deze nog zullen worden ingevuld.

Met het vertrek van onze predikanten staan we voor de taak om de opengevallen plaats op te vullen. Als eerste stap heeft de kerkenraad een **profielschets commissie** aangesteld bestaand uit **Margot Dekens, Erik van Dijken en Menke Wietsma.**

Ook is het in de komende vacante periode niet denkbeeldig, dat er vaker een beroep op de preeklezers moet worden gedaan. Daarom leek uitbreiding van dit team wenselijk. De kerkenraad is blij, dat dit met **Franke Klaver en Louis Dekens** is gelukt.

Els Gelling, scriba

AFSCHEID VAN ONZE PREDIKANTEN.

In het weekend van 2, 3 en 4 juli nemen onze predikanten **Peter en Inge** afscheid van onze gemeente. Op dit moment weten we nog niet hoe tegen die tijd de Coronamaatregelen zullen zijn, maar we gaan er van uit, dat nog lang niet alles mag. En met dat in gedachten heeft de afscheidscommissie het volgende plan bedacht:

- Op vrijdagavond 2 juli is er een afscheidsmoment met Impact.
- Op zaterdag 3 juli opent de kerk haar deuren tussen 15.00 en 18.00 uur en krijgt u als kerklid de gelegenheid afscheid te nemen.
In bijgaande brief staat, hoe dit in zijn werk gaat!
- Op zondag 4 juli is er om 10.00 uur een kerkdienst voor genodigden. Deze is uiteraard via de website te volgen.

Peter en Inge zullen daarna op 22 augustus verbonden worden aan de protestantse wijkgemeente Huizum-West in de Kurioskerk te Leeuwarden. We zullen beiden missen, maar wensen hun een gezegende tijd in Leeuwarden.

De afscheidsc commissie.

INDELING KERKDIENTEN VANAF 6 JUNI T/M ZONDAG 18 JULI 2021

De kerkdiensten zijn net zoals de afgelopen weken fysiek bij te wonen met een maximum van **30 bezoekers per dienst, inclusief kinderen t/m 13 jaar** (exclusief medewerkers). Er is geen kindernevendienst, de kinderen blijven in de kerk. Ook is er geen kinderopas aanwezig.

We gaan door met indelen op alfabetische volgorde, van te voren aanmelden is niet meer nodig, met uitzondering van de dankdienst op 13 juni*. Zie onderstaande schema/ tabel voor de indeling.

Mocht blijken dat er zich structureel meer bezoekers melden dan het maximum aantal van 30, dan overwegen we een andere indeling te maken, maar gezien de ervaringen in de afgelopen periode verwachten we dit niet.

U bent van harte uitgenodigd op:

- **Zondag 6 juni** indien uw achternaam begint met letter(s) **Me t/m Ti**;
- **Zondag 13 juni** indien uw achternaam begint met letter(s) **Tu t/m Z**;
- **Zondag 13 juni 19.00 uur dankdienst.** Niet op alfabet, hiervoor kunt u zich opgeven!*;
- **Zondag 20 juni** niet op alfabet, voor genodigden;
- **Zondag 27 juni** indien uw achternaam begint met letter(s) **A t/m F**;
- **Zondag 4 juli** niet op alfabet, voor genodigden;
- **Zondag 11 juli** indien uw achternaam begint met letter(s) **G t/m Ma**;
- **Zondag 18 juli** indien uw achternaam begint met letter(s) **Me t/m Ti**;

	06-06-2021	13-06-2021	20-06-2021	27-06-2021	04-07-2021	11-07-2021	18-07-2021
Begin achternaam:							
A t/m F				X			
G t/m Ma						X	
Me t/m Ti	X						X
Tu t/m Z		X					

*Stuur voor opgave voor de dankdienst een mailtje naar secretariaat.gkpknntenboer@gmail.com Bellen mag eventueel ook, op werkdagen 's avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-302 3564.

Zodra er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen hebben voor de indeling of voor het aantal bezoekers, zal dit direct bekend gemaakt worden via de website en afkondigingen in de kerk.

Als u een dienst bezoekt zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam). De geregistreeerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. Zie ook privacyverklaring op de website.

Graag attenderen wij u op het volgende:

REGELS VOOR KERKELIJKE ACTIVITEITEN TEN TIJDE VAN CORONACRISIS

We vragen u voordat u naar de kerk gaat om onderstaande regels goed in u op te nemen.

- Heeft u klachten die gerelateerd zijn aan corona? Blijft dan thuis;
- Als u de dienst wilt bijwonen dan geeft u hiermee gelijktijdig aan gezond te zijn;
- Mondkapje dragen bij verplaatsingen;
- Volg de instructieborden op die in de kerk hangen;
- Volg de aangewezen looproutes op;
- We vragen u om anderhalve (1,5) meter afstand te houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
- Van mensen die ziek zijn, koorts hebben of verkouden zijn vragen wij dringend om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;

- Bent u 70 jaar of ouder, en/ of heeft u een zwakke/ kwetsbare gezondheid dan behoort u tot een verhoogde risicogroep. Door versoepeling van maatregelen kan het zijn dat het risico om ziek te worden toeneemt;
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
- Gemeentezang is helaas (nog) niet toegestaan, neuriën mag wel;
- Volg de aanwijzingen van coördinatoren en de koster op;
- We delen geen koffie of thee uit na het einde van de dienst;
- We vragen u om na de dienst de kerk en het terrein van de kerk te verlaten;
- Het is in deze situatie wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te zitten. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen. We vragen hiervoor uw begrip.

Actueel nieuws College van Kerkrentmeesters

Schoonmaker gezocht – herhaalde oproep

Helaas hebben wij nog geen reactie op onze oproep in de vorige Nieuws van Kerk en Kansel gekregen. Graag brengen wij het nog een keer onder de aandacht: wij zoeken schoonmakers die onze kerkzaal en ruimten in Menorah regelmatig kunnen schoonmaken. Op dit moment is er één schoonmaker en dat is te weinig gezien de hoeveelheid werk.

Samen met onze koster worden de schoonmaakwerkzaamheden afgestemd. Het aantal uren dat je schoonmaakt kun je overleggen met de koster. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover die aansluit op de uitgangspunten van de belastingdienst. Voor informatie en aanmelding kun je contact opnemen met onze koster, **Wildrik Burema**, telefoonnummer: 050-364 2150, e-mail: menorah@pkntenboer.nl.

Werkzaamheden

De letters ‘Menorah’ hebben een opfrisbeurt gehad en hangen weer aan de gevel. Op dit moment is de schilder met werkzaamheden voor de pastorie bezig.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Jolanda van der Knaap, secretaris

Nieuwe ambtsdragers stellen zich voor

Mijn naam is **Hilda Bulthuis** en woon in Ten Boer. Ik ben 65 jaar en ga volgend jaar met pensioen, na jaren werken in de boekhandel, wat ik met heel veel plezier doe. Ik mocht een aantal periodes wijkdiaken zijn en nu ben ik gevraagd voor bejaardendiaken. Samen met het wijkteam hoop ik op een fijne tijd. Ga met God en Hij zal met ons zijn.



Met vriendelijke groet, **Hilda**



In mijn nieuwe functie als wijkdiaken mag ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben **Dick Doornenbal**, 51 jaar, getrouwd met **Hennie** en samen hebben wij drie kinderen, die alle drie nog thuis wonen. We wonen aan de Bouwerschapweg, waar we een melkveebedrijf hebben. Het bedrijf, met al zijn facetten, is voor mij zowel werk als hobby. Maar bijvoorbeeld ook een dagje fietsen is leuk. Ik zie er naar uit mijn de komende periode in te zetten voor de gemeente.

Hartelijke groet, **Dick Doornenbal**.

Opnieuw gaan wij, **Seerp en Ineke Palsma**, ons inzetten voor de kerk als ouderlingen. Dit keer zal het voor de ouderen in onze gemeente zijn. Voor velen zijn wij geen onbekenden. **Seerp** blijft ook wijkwerker, en **Ineke** zingt graag in Bloemhof en in een gemengd koor. In de zomermaanden genieten wij van onze reisjes met de caravan. Met de hulp van onze Heer, en vol goede moed hopen wij U te ontmoeten. Warme groet,



Seerp en Ineke Palsma-Pastoor.



Hierbij stel ik mij graag voor. Mijn naam is **Frank Turkstra**. Ik ben 49 jaar, getrouwd met Suzan. We hebben 2 dochters. Sinds een paar jaar wonen we met veel plezier in Ten Boer. Hiervoor hebben we in de stad Groningen gewoond. Vanaf het moment dat we hier gingen wonen hebben we ons heel welkom gevoeld hier in de kerk. We ervaren het als een warme gemeente. Ik vind het fijn mij in te kunnen gaan zetten voor de diaconie als penningmeester.

In het dagelijks leven ben ik docent Wiskunde op de Ubbo Emmius scholengemeenschap in Stadskanaal. Cijfertjes zijn mij dus wel op het lijf geschreven. In de coronatijd merk ik dat ik de 'live'-kerkdiensten mis. Ook het spontane contact op het kerkplein. Ik hoop en bid dat dit snel voorbij gaat en dat ook het kerkelijk leven weer mag opbloeien.

Groeten, **Frank Turkstra**

Ik ben **Hendrik Zwart**. Getrouwd met **Janneke**. Sinds 1987 wonen we aan de Wedmanstraat nr. 2. **Janneke** geboren in Siddeburen en ik in Ulrum; echte "*grunnegers*" dus. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Sinds 2017 ben ik lid van het college van kerkrentmeesters. Samen met **Janneke** doen we de leden- en bijdrageadministratie. Volgens de kerkorde dient de kerkenraad te bestaan uit o.a. minimaal twee ouderling-kerkrentmeesters. Het heeft even geduurd, maar voel me thans geroepen om me beschikbaar te stellen voor dit ambt. Ik hoop op deze manier een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van onze gemeente, en hoop een mooie en nuttige, en vooral gezegende tijd te mogen beleven.



Een hartelijke groet van **Hendrik Zwart**

Diaconie

Voor aankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO:

- **6 juni: Noodhulp Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen.** Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven (www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos)
- **13 juni: HA collecte met bestemming "Samen in actie tegen Corona".** De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Kerken wereldwijd als wel hulporganisaties slaan de handen ineen met de Giro555-actie 'Samen in actie tegen corona'. Allereerst voor India maar ook voor omliggende landen.

Er zijn grote zorgen over Nepal. Het opgehaalde geld wordt besteed aan het verstrekken van medische middelen en zuurstofvoorraden, het opzetten van vaccinatiecentra met behulp van ziekenhuisnetwerken van verschillende kerken en organisaties en opleidingen voor gezondheidswerkers over vaccinaties en COVID-zorg. Een derde van het geld gaat naar COVAX, zodat zij COVID-19-vaccins voor iedereen beschikbaar kunnen maken (www.kerkinactie.nl/samen-in-actie-tegen-corona)

27 juni: Binnenlands diaconaat - Actie Vakantietas voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt (www.kerkinactie.nl/vakantietas)

Donaties vanuit Diaconie & ZWO in Mei:

Een bedrag van **€ 500,-** is overgemaakt aan een 2-tal hulpprojecten van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/projecten):

“Kerken geven kinderen een toekomst, in Moldavië” met project nr. **W013830**; In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven.

De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven. Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

“De kerk als plek van hoop en herstel, in Syrië” met project nr. **Z00400**; Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië.

Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk.

In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma's ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen.

• **De volgende organisaties/stichtingen zijn verblijd met een donatie:**

- Ø **De Zonnebloem, afdeling Ten Boer (€ 200,-)**. Door vrijwilligers worden mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd bezorgd, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten (www.zonnebloem.nl);
- Ø **Mensenkinderen (€ 200,-)** is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden met de blijde boodschap en barmhartige daden. Mensenkinderen biedt hulp aan de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging (www.mensenkinderen.nl);
- Ø **Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen – Drenthe (€ 550,-)**. Het RDF wordt al jaren beheerd door PKN's werkgroep Classicaal Regionaal Overleg, die een 21-tal regionale organisaties en projecten financieel ondersteunt, waaronder: Stichting Exodus, Stichting INLIA, Gevangenzorg, Interkerkelijke Stichting Do-venpastoraat, vluchtelingenwerk Noord Nederland, Maxima Kledingbanken.

Namens de Diaconie/ZWO, (alvast) onze dank voor uw bijdrage(n)!

Edwin Ottens



EEN BERICHTJE VAN DE JEUGDOUDERLINGEN!

“Goh, en dan ineens zijn er zoveel dingen die anders zo vanzelfsprekend zijn ineens ‘een ver van ons bed show’.....”

Zo begon ik het stuk van de jeugdouders in ons kerkblad nu ongeveer een jaar geleden. Helaas is dit nog steeds min of meer van toepassing, al mogen we nu echt gaan hopen op betere tijden. Wat een goed moment, om nu, met het mooie weer op komst, uit te kunnen kijken naar een positieve verandering in onze hele maatschappij en daarmee ook binnen de kerk!

Gelukkig lijkt het voor onze jongeren op de middelbare school zo vlak voor de zomer nog te gaan lukken om dagelijks naar school te gaan, iets wat voor de basisschoolkinderen al langer geldt. Heel belangrijk, het sociale contact met vrienden en leeftijdsgenoten, even ‘stoom afblazen’, wat is daar een behoefte aan. We zijn dankbaar voor jullie allemaal dat het nog even (bijna) wordt zoals je gewend was.



Ook dit jaar is er binnen de jeugdactiviteiten op een andere (minder zichtbare) manier aandacht voor de examenkandidaten, wordt er (op een coronaproof manier) een afscheidsdienst voor groep 8 van de kindernevendienst voorbereid en kan de jeugd van Impact waar mogelijk zo af en toe samenkomen, en dat allemaal nog voor de zomervakantie aan.

Maar ook al lijkt er veel ‘**anders dan anders**’ er is ook zoveel nog wel net als altijd. Neem nou al die activiteiten die het afgelopen bijzondere seizoen toch georganiseerd zijn door al die vrijwilligers binnen onze kerk.

Tijdens ons afgelopen overleg met de jeugdouders (nog steeds online, dat dan weer wel) hebben we eens op een rijtje gezet wat er allemaal toch is door gegaan en georganiseerd het afgelopen seizoen, en schrik niet, dat was toch echt nog heel wat.....

*Impact organiseerde waar mogelijk activiteiten (waaronder een avondspel) en de leiding heeft zich ook al weer over nieuwe plannen gebogen, en er was een gezellige avond met een Kahoot quiz voor de CJV.

De Adventsactie vanuit de kindernevendienst, de tulpenactie voor de hele gemeente (wat overigens geen jeugdactie was maar een initiatief van een enthousiast gemeentelid en we vinden dit zeker de moeite waard om te vermelden).

We hadden vele mooie uitzendingen van Studio Hoop. World Servants heeft zoveel mogelijk acties door laten gaan om geld in te zamelen voor hun reis. Tot de lockdown in december was catechisatie al weer even aan de rol, en is er een PaasChallenge georganiseerd. Door de jeugdouders is een database aangelegd met gegevens van de (CJV)jeugd, hier is onder andere een app groep uit opgezet zodat we de jeugd makkelijker kunnen bereiken.

Op 21 maart hadden we de jeugddienst met als thema '*Kleed je naasten*' met daaraan gekoppeld de actie voor de weggeefwinkel. Ondertussen heeft de leiding van de kindernevendienst niet stil gezeten en is er elke zondag iets te doen en/of te volgen voor alle kinderen van de basisschool m.b.t. tot de Bijbelverhalen. Zo zijn we ook vast nog wel iets vergeten te noemen. *

Dit mag met recht een lijst zijn waar we enorm trots op mogen zijn! En dat in een tijd waarin we steeds maar zeggen '*we mogen niks, en we kunnen niks*'.. ...Chapeau aan iedereen die ook maar iets heeft bijgedragen aan bovenstaande activiteiten!!

Voor examenkandidaten is het op dit moment een spannende tijd. Nu nog even bikkelen en leren voor alle examens en daarna begint het spannende afwachten. Voor jullie, maar eigenlijk voor allen die dit lezen, weet dat er ÉÉN is die altijd over je waakt! Of je nou dolblij en relaxed bent of toch een beetje in zak en as zit, Hij zal er zijn voor jou.

Wij als jeugdouders zijn, al is het op een afstandje, veel met jullie bezig, jullie zitten veel in onze gedachten en gebeden. We wensen jullie allemaal, jong en oud(er) alle goeds toe voor de komende tijd. Ondertussen zullen wij ons samen met alle jeugdcommissies binnen onze kerk voor gaan bereiden op het nieuwe seizoen. Na de vakantie hopen we jou/jullie in goede gezondheid weer 'als vanouds' tegen te komen in en om de kerk!

Salvete pro Deo (gegroet uit Gods naam)

Ds. Inge, Meinie en José, Teye en Saskia



**HET NEDERLANDS EN HET VLAAMS
BIJBELGENOOTSCHAP DEFINITIEF SAMEN
VERDER.**

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: *'Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één Bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.'*

NBV21 VANAF NU TE BESTELLEN

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. *'Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt'*, aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

Meer nieuws kunt u/jij lezen op de website:

www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/

Lija Biewenga

Kerkelijke agenda



Dinsdag	15 juni	Moderamen	19.45 uur
Maandag	21 juni	College van Kerkrentmeesters	19.45 uur
Dinsdag	22 juni	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Woensdag	30 juni	Kerkenraad	19.45 uur
Zaterdag	3 juli	Afscheidsmoment kerkleden	15.00 - 18.00 uur
Donderdag	15 juli	Samenstellen/verspreiden N.v.K. en K.	10.00 uur

Dankbetuiging



Hartelijk dank, ook namens **Corrie**, voor de vele bloemen, kaarten en telefonische felicitaties voor mijn 87^e verjaardag.

Henk van Bijssum.

Beste mensen. Dankbaar en blij mocht ik 28 april mijn 85^{ste} verjaardag vieren, met **Joukje**, kinderen en kleinkinderen. Heel bijzonder ook de zeer vele kaarten telefoontjes enz. met goede woorden en meeleven met ons. Het doet ons heel goed, de steun van zoveel mensen, werkelijk een warme deken! Ook de prachtige bos bloemen als felicitatie van de kerk! Dank! Lieve warme groet.

Ab Haak.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen die ik voor mijn 87^{ste} verjaardag op 29 april jl. heb mogen ontvangen. Ik ben dankbaar dat er zoveel mensen aan me denken. Dankzij de geweldige hulp van medewerkers van Buurtzorg en familie kan ik nog zelfstandig blijven wonen. Lieve groet,

Johanna Hofman-Dijkema.

Kerkelijke mutaties

VERHUISD:

Br. H.J. Fekken.

Zr. R.H. Kazemier-Haan.

Fam. Roeters-van Dijk.

Zr. E.I. Bolt.

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Br. S. Kremer.

GEDOOPT:

David Havinga, op zondag 25 april jl.



Verjaardagen 70 +

4-6 86 **F. Holtman - van der Goot**
10-6 95 **G. Hoeksema - van der Woude**
11-6 78 **W. Holtman - Havenga**
12-6 86 **A. van der Knaap**

13-6 80 **T. Waterborg**
14-6 88 **A.J. Smit**
17-6 96 **G. van Zanten - Ridder**
17-6 78 **Mevr. M. Steenhuis**
18-6 80 **G.J. Noorman - Mars**
18-6 79 **A. Hoekstra - Kruijer**
22-6 82 **H. Wierenga**
23-6 84 **E. Vast - Schilthuis**
25-6 72 **A.K. Wietsma**

25-6 92 **A. Kloosterhuis - Vredevoogd**
4-7 70 **S. Palsma**
4-7 79 **J. Schraa**
9-7 87 **I. Huisman - Martens**
11-7 101 **T. Kruizinga - Kuizenga**
13-7 88 **S. Groenewold - Nieboer**

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:

18-04 **Zr. G. Wierenga-Boer**, ter bemoediging
25-04 Doopouders **Gerjan en Alice Havinga**, en naar **br. J. Hoekstra**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
02-05 **br. A. Haak**, in verband met zijn 85^{ste} verjaardag en naar **zr. J.A. Hofman-Dijkema**, in verband met haar 87^{ste} verjaardag.



- 09-05 **Zr. H. Beukema-Heemstra**, in verband met haar 83^{ste} verjaardag,
en naar
br. H. van Bijssum, in verband met zijn 87^{ste} verjaardag.
- 13-05 **zr. A. Groenwold-Bosker**, in verband met haar 93^{ste} verjaardag,
en naar
br. en zr. Van der Woude-Roersma, ter gelegenheid van hun
50-jarig huwelijk.
- 16-05 **Zr. K.J. Slagter-Buist**, in verband met haar 82^{ste} verjaardag,
- 23-05 **br. en zr. Vriezema-de Jong**, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk, en
naar
zr. R.H. Kazemier-Haan, die na een lang verblijf in Antwerpen weer is
thuisgekomen.
- 30-05 naar de afscheid nemende ambtsdragers: **zr. A. Boskma-Idema**,
br. R. Hoekstra, **br. Franke Klaver**, **zr. R. Rozema-Wind** en **br. E. Ottens**
en naar
zr. S.E. Kremer-Weeseman, in verband met haar 82^{ste} verjaardag,
en naar
br. en zr. Roeters-van Dijk, ter gelegenheid van haar 90^{ste} en zijn 94^{ste}
verjaardag en samen hun 69-jarig huwelijk.

***Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:***



Kerkcollecten

4-apr	Werelddiaconaat - Zuid Afrika	454,85
5-apr	Kerk	78,00
11-apr	Kerk	211,45
18-apr	Kerk	242,10
25-apr	Diaconie	229,10
25-apr	Onderhoudsfonds	104,70

Deurcollecten

4-apr	Kerk	111,75
5-apr	Bloemenfonds	39,00
11-apr	Bloemenfonds	99,00
25-apr	Kerk	107,20

<u>Giften</u>	Diverse (collecte-)giften in de maand april voor de kerk	25,00
	Orgelfonds uit dankbaarheid	25,00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	<u>Toegezegd voor 2021</u>	109.571,00
	Extra ontvangsten	1.508,82
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	111.079,82
	Ontvangen bijdragen	47.925,84
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2021</u>	63.153,98

Zending en Wereldiakonaat

	<u>Toegezegd voor 2021</u>	10.351,00
	Extra ontvangsten	125,00
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	10.476,00
	Ontvangen bijdragen	4.042,37
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2021</u>	6.433,63

Evangelisatie

	<u>Toegezegd voor 2021</u>	6.517,00
	Extra ontvangsten	20,00
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	6.537,00
	Ontvangen bijdragen	2.284,65
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2021</u>	4.252,35

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m april (18.810 kg)	1.222,50
Oud ijzer	Ontvangen t/m april	0,00

Dienstenrooster:

	09.30 uur Vorbereiding H.A.	<u>Me t/m Ti</u>
6 juni	De belijdenisdienst is verplaatst naar zondag 17 oktober a.s.	
Voorganger	Ds. I. de Rouwe	
Organist	J. Wolfs	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Noodhulp Griekenland	
Deurcollecte	Kerk	
	09.30 uur Heilig Avondmaal	19.00 uur Dankzegging
13 juni	<u>Tu t/m Ti</u>	<u>aanmelden</u>
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	Ds. I. de Rouwe
Organist	F. Reitsema	J. Wolfs
Koster	M. van der Meulen	M. van der Meulen
Beamer	Janou Slagter	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk	Kerk
2e H.A.	Samen in actie tegen Corona	
Deurcollecte	Bloemenfonds	Bloemenfonds
	09.30 uur - Vaderdag afscheid groep 8 kindernevendienst	<u>voor genodigden</u>
20 juni		
Voorganger	Ds. P.J. Elzinga	
Organist	J. Wolfs	
Koster	A.K. Wietsma	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Kerk	
	09.30 uur	<u>A t/m F</u>
27 juni		
Voorganger	mevr. E. Elzinga-Bakker Groningen	
Organist	F. Reitsema	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Binnenlands diaconaat	2° Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Kerk	

10.00 uur Afscheid ds. Peter en Inge Elzinga-de Rouwe

4 juli

voor genodigden

Voorganger	Ds. I. de Rouwe en ds. P.J. Elzinga
Organist	J. Wolfs
Koster	W.P. Burema
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	Eigen Jeugdwerk
Deurcollecte	Kerk

11 juli

09.30 uur

G t/m Ma

Voorganger	Drs. E. Leune Benthuisen
Organist	B. Geuchies
Koster	M. van der Meulen
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds

18 juli

09.30 uur

Me t/m Ti

Voorganger	Ds. J. van den Berg Appingedam
Organist	J. Wolfs
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	Diaconie
Deurcollecte	Kerk

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer N. v. K. en K. dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 8 juli** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvken@pkntenboer.nl

N. v. K. en K. zal verschijnen op DV. 15 juli, 9 september en 28 oktober

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvken@pkntenboer.nl