

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 1 W - 2022

ADRESSELIJST:

Predikant: **Vacant**

Kerkelijk werker:

J. Elzinga-Bakker, 06-2501 3645

j.bakker61@hetnet.nl

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage
voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden

graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

F. Turkstra, Groene Zoom 19,

9791 BA Ten Boer 050- 318 0480

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.



LATEN WIJ ONS STUREN? WELKE RICHTING GAAT U, JIJ EN IK OP IN HET NIEUWE JAAR 2022?

Ziezo, ik zit achter een leeg bureau. Mijn eigen studeerkamer is momenteel niet meer te herkennen door alle paperassen en verzamelwoede van teksten, krantenknipsels over allerlei onderwerpen.

Van hobby en interesse tot vak gerelateerd.

Deze titel of aanhef ontsprong in mijn gedachten toen ik gelukkig weer kon luisteren naar een uitzending van “*Wij Wensen Jou*”. Prachtig dat we dit medium hebben en dat er lieve mensen zijn die hier veel tijd en energie in willen steken en daardoor dit mogelijk maken.

Een nieuw jaar is voor ons aangebroken. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen? Maar gaan we dit ook nuttig gebruiken? Durven wij dingen achter ons te laten en een nieuwe uitdaging aan te gaan? Durven we uit onze comfort-zone te stappen en oude zekerheden los te laten om een andere stap te doen in ons leven?

Het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen dat je iets gedaan hebt wat niet goed was. Dat je ergens oprecht spijt van hebt en vergeving hiervoor wilt vragen. Hopelijk kun je dit ook vertellen aan je ouder(s) of iemand anders. Want het is ook goed om een vertrouwd iemand te hebben zoals je vader of moeder of misschien wel met je broer(tjes) en zus(jes) of een goede vriend(in).

Maar aan wie je het altijd mag vertellen is onze Vader in de hemel. Hij wil luisteren en wil je vergeven. En dat vergeven wil zeggen: je mag opnieuw beginnen. Net als in dit nieuwe jaar: nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Doe dat maar!

Voor anderen wil ik zeggen: hoe hard kunnen wij wel niet zijn tegenover je geliefde of tegenover mensen die je misschien niet eens goed kent. Het is moeilijk om de splinter in iemand anders oog te zien, door de balk in je eigen oog. Kijk a.u.b. eerst naar jezelf en probeer die balk weg te halen door erover te praten, te schrijven of voor te bidden.

Dan zul je zien en merken dat je meer bevrijd wordt en dat je met andere ogen de toekomst gaat zien. En ook eventueel de splinter van die ander niet eens meer ziet, maar juist de pracht, het positieve en mooie van iemand kunt zien en waarderen. Die ander gaat jou dan ook anders zien.

Zullen we zo het nieuwe jaar in gaan door ons ‘*oude ik*’, het donkere, wat niet goed is, achter ons te laten? En wat er dan ontstaat of komt, om dat samen met de liefde van God onze Vader kijkend, als door een schone nieuwe bril, het nieuwe jaar in?

Gaan wij dat met ons allen proberen? Laten we ons sturen? En door onze Vader, zoon en Heilige Geest, de drie-eenheid?

Welke richting wil jij, u en ik dan inslaan het nieuwe jaar in? Ik hoop dat dit mooie gesprekken met elkaar oplevert, dat we toch op deze manier Kerk in deze tijd kunnen en mogen zijn.

Wanneer je hierover iets kwijt wilt, dan weet u of jij mij hopelijk te vinden!
En als laatste hoop ik dat veel van die vraagtekens voor een ieder nu, straks of in de toekomst, uitroepetekens mogen zijn!!!!

Vriendelijke nieuwjaarsgroet,

Louis Dekens.

MEELEVEN EN OMZIEN

9 maanden na het overlijden van zijn vrouw is op donderdag 23 december ons gastlid **br. J. Hogendorf** op 93-jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden in de Ontmoetingskerk in Sappemeer. Wij wensen zijn familie Gods nabijheid en sterkte toe.

Na een verblijf van 6 weken in ziekenhuis en Maartenshof is **zr. Britha de Vries-Veldman** weer thuisgekomen in Ten Boer. Niet terug naar haar eigen huisje aan de Koopmansplein maar nu in Bloemhof kamer 108. Langzaam maar zeker verslechterde haar gezondheid en zaterdag 15 januari jl. is ze overleden. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op donderdag 20 januari vanuit de Gereformeerde kerk te Stedum, waarna ze is begraven op de begraafplaats te Stedum.

Zaterdag 15 januari is na een kort ziekbed overleden **zr. Corrie Moltmaker**. In alle rust en in bijzijn van haar familie. Zij was 87 jaar. **Zr. Moltmaker** is de (schoon)moeder van **Anneke en Jaap Slagter, Suzan en Frank Turkstra** en van **Hergen Fekken** in 's Heerenloo: zijn mama. De dankdienst voor haar leven was donderdagmiddag 20 januari vanuit dit kerkgebouw. Boven haar rouwkaart stond de tekst uit Math. 11 vers 28: *'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven'* Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie sterkte toe en Gods nabijheid in dit gemis.

Er zijn in onze gemeente een aantal leden die hier niet genoemd worden, maar wel thuis kampen met soms ernstige ziektes. Zij stellen uw meeleven en gebeden zeer op prijs!

Uit de kerkenraad – januari 2022

Net als vorig jaar beginnen we ook dit jaar helaas weer met flinke beperkingen. Geen kerkbezoek, geen fysieke bijeenkomsten of vergaderingen. Op moment van dit schrijven is nog niet bekend tot hoelang deze lockdown gaat duren, maar we rekenen al op tenminste eind januari.

Dat heeft al gevolgen voor de **school-kerk dienst**, die we altijd op de laatste zondag van januari houden. Deze zal dit jaar niet plaatsvinden. Die zondag – 30 januari - wordt nu een gezamenlijk dienst met de Kloosterkerkgemeente. Aanvang **10.00 uur**.

Zoals gepland zal **ds. Gonny de Boer** hierin voorgaan. Zij is inmiddels een jaar werkzaam in de Hervormde gemeente en dit is een mooie kans om haar wat nader te leren kennen.

Intussen is de kerkenraad naarstig op zoek naar invulling van alle **vacante plaatsen** in de kerkelijke organisatie. Een hele klus kunnen we u vertellen en of ze allemaal ingevuld gaan worden. Gelukkig zijn er al wel enkele positieve reacties.

De kerkenraad heeft na de laatste uitgave van NvK&K nog niet weer vergaderd. Ook de **beroepingscommissie** kan nog geen nadere informatie verstrekken, maar achter de schermen zijn we wel druk bezig met de invulling.

We hebben als kerk inmiddels toestemming gekregen van het breed moderamen om op zoek te gaan naar een **fulltime predikant**. Wordt vervolgd!

Els Gelling, scribea

Diaconie

Diaconale activiteiten:

Kerstvoedseltassen actie: Ook dit jaar is het gelukt om samen met de 4 diaconieën uit de voormalige gemeente Ten Boer en WIJ Groningen de kerstvoedseltassen actie te organiseren. Een goede onderlinge samenwerking en voorbereiding heeft deze actie succesvol gemaakt.

We hebben vele blijde gezichten gezien en dankbare reacties in ontvangst mogen nemen. De op gezinssamenstelling gevulde kerstvoedseltassen zijn op ca. 60 huisadressen in de voormalige gemeente Ten Boer bezorgd.

Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO:

23 Januari: Missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel.

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

6 Februari: Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat.

De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

13 Februari: Avondmaalscollecte zondag 13 februari bestemd voor: ZOA

ZOA werkt op de moeilijkste plekken, in crisisgebieden. Daar waar mensen geraakt worden door oorlog of natuurrampen, biedt ZOA noodhulp en blijft aanwezig tot mensen zichzelf weer kunnen redden.

De visie van de ZOA luidt:

Wij geloven dat God ons roept om vrede, verzoening en hoop te brengen in deze gebroken wereld. Op een dag zal Gods vrede volledig doorbreken. Ondertussen willen wij werken aan een wereld waarin mensen hoop hebben en in vrede een waardig leven kunnen leiden.

Meer lezen: www.zoa.nl

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Namens de Diaconie

Frank Turkstra en Jaap Oudman

Beste gemeenteleden,

helaas speelt corona ook dit jaar een grote rol in de samenleving en ook in ons kerk-zijn. Maar ook al kunnen we niet samen komen zoals we dat gewend waren, we zoeken wel naar verbinding, contact en genegenheid.



Het omzien naar elkaar, waar we als gemeente voor willen staan, geeft ons als gemeente een bijzondere band. De actie Kerkbalans vraagt om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Deze kerkgenootschappen werken samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden is het samen kerk-zijn belangrijk. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen

Het thema van de actie kerkbalans is ook dit jaar weer “*Geef vandaag voor de kerk van morgen*”. Wij ontvangen geen subsidie voor onze activiteiten en hebben daarom uw financiële bijdrage nodig.

U ontvangt **vanaf 17 januari** onze brief met een bijgevoegde antwoordstrook. Deze antwoordstrook met uw aangegeven bijdrage wordt **uiterlijk op 28 januari** weer opgehaald.

Vanuit de gemeente is een aantal jaren geleden gevraagd om richtlijnen voor de financiële bijdrage te geven. Omdat het gaat om een **vrijwillige** bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. Hieronder staan enkele voorbeelden die u en jou wat houvast kan geven.

Jongeren

Het is goed om naast je reguliere uitgaven ook je uitgaven voor je kerk te betrekken. Als je een smalle beurs hebt en je wilt de kerk toch een warm hart toedragen dan zouden we een bijdrage van € 2,50 per maand al heel fijn vinden.

Als je een eenverdiener bent die net op of boven het minimumniveau verdiend, dan zou een bijdrage tussen de € 3,00 en de € 7,00 al geweldig zijn. Wat je ook wilt of kunt geven hangt natuurlijk heel sterk af van je persoonlijke situatie.

Modaal inkomen

Het modale inkomen ligt nu ongeveer op € 2.363 (netto) per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we ½ tot 1% van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag tussen de € 12,00 en € 27,00 per maand zou al een hele mooie bijdrage zijn.

Leden die iets boven modaal verdienen, dat wil zeggen met hun partner meer dan € 2.600 netto per maand, dan willen wij u van harte aanbevelen om een hogere bijdrage te geven.

Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:

€ 2.700 per maand, een bijdrage tussen de € 32 en € 55 per maand voor de kerk

€ 3.700 per maand, een bijdrage tussen de € 55 en € 75 per maand voor de kerk

Twee keer modaal of meer

Als u met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld een gezamenlijk netto inkomen van:

€ 5.100 per maand, een bijdrage tussen de € 92 en € 112 per maand voor de kerk

€ 5.600 per maand, een bijdrage tussen de € 112 en € 133 per maand voor de kerk

€ 6.200 per maand, een bijdrage tussen de € 133 en € 155 per maand voor de kerk

Er zijn leden die meer geven dan de bovenstaande bedragen. Hoort u daar ook bij, dan willen wij u vragen of u uw bijdrage wilt voortzetten, of zelfs nog iets wil verhogen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap, secretaris



Jeugdpagina

NIEUWS VANUIT DE JEUGDOUDERLINGEN,

Beste allemaal,

Allereerst willen we een ieder die dit leest het allerbeste wensen voor het komende jaar! Helaas hebben we elkaar fysiek al een poos moeten missen maar we hopen van harte dat een ieder zich toch 'gezien' voelt in deze bijzondere tijden. Ook de jongeren binnen onze gemeente kunnen elkaar niet ontmoeten tijdens kerkelijke activiteiten.

Jammer genoeg hebben we de geplande '*KerstChallenge*' af moeten zeggen en ook de andere activiteiten liggen momenteel stil. Kindernevendienst kunnen de kinderen '*thuis volgen*', zij krijgen materialen en de verhalen aangeleverd via de mail. Het is een heel mooi alternatief maar kan natuurlijk nooit op tegen het ontmoeten van elkaar onder de preek in de kerk.

Wel willen we onze jongeren steeds laten weten dat we veel aan ze denken en dat we er altijd voor ze willen zijn als daar behoefte aan is. Nu dit niet kan door elkaar live te zien proberen we alternatieven en zijn er onlangs bij veel jeugdleden, betrokken bij de CJV of Impact, kleine attenties gebracht.

De reacties hierop hebben we als zeer positief ervaren en we hopen hiermee een klein beetje een hart onder de riem te hebben gestoken! Het was in ieder geval heel waardevol om een aantal jongeren even weer kort te zien en te spreken, al was het op afstand bij de voordeur.

Dit schrijvende zijn we in afwachting van een nieuwe persconferentie en evt. weer andere maatregelen. We hopen van harte dat er versoepelingen zullen worden aangekondigd, maar vinden het aan de andere kant ook allemaal wel wat spannend nu de besmettingsgraad nog steeds erg hoog is.

Zodra er weer wat georganiseerd kan worden zullen we dit laten weten, dus jongelui.....houden jullie allemaal goed de jeugdapps in de gaten?? Een hele hartelijke groet van de jeugdouders,

Meinie, José, Teye en Saskia

Kerken en geloofsgemeenschappen zijn volop bezig met de voorbereidingen voor 2022. Voor hen en voor individuele bijbellezers is het Bijbellesrooster 2022 bedoeld. *'Ik wens u toe dat het leesrooster ook u helpt dagelijks een betekenisvolle ervaring te hebben met de Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de wereld!'* aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

Het Bijbellesrooster 2022 houdt op zon- en feestdagen gelijke tred met de bijbelteksten die dan aan de orde zijn volgens het oecumenisch leesrooster. De teksten voor doordeweekse dagen sluiten hierop aan. Het oecumenisch leesrooster wordt door veel kerken gevolgd en behandelt in 2022 vooral het evangelie volgens Lucas. In de eerste maanden komt ook het Johannesevangelie aan de orde.

Het NBG-Bijbellesrooster 2022 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk. De Bijbelvertaling in het rooster is de NBV21, de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

Lija Biewenga

Moment van gebed

Elke eerste zondag van de maand komen we om 8.30 uur als gebedsgroep in Menorah bij elkaar om te danken en te bidden o.a. voor zieken en mensen die het moeilijk hebben en voor zaken die spelen in onze gemeente.



Het is voor de gebedsgroep niet eenvoudig om er achter te komen waarvoor voorbede nodig is, daarom stellen we het erg op prijs dat gebedspunten worden aangereikt.

U/ jij mag de (voor) naam noemen, maar dat hoeft niet. Kan ook vriend(in), zoon/dochter, buurvrouw, buurman enz. Dat kan door een briefje te deponeren in de daarvoor bestemde kistjes (staan bij beide in- en uitgangen) of door een mail te sturen naar:

Menke Wietsma: menkewietsma@gmail.com of bellen tel.nr. 050-302 1935

Uiteraard bent u /jij van harte welkom om mee te bidden. Wanneer u/jij het moeilijk vindt om te bidden, laat dit geen reden zijn om niet te komen. Meedenken en meeluis-teren is net zo belangrijk.



Hallo allemaal!

Wij komen weer met wat meer informatie over het **receptenboek** van World Servants! Zoals u al heeft meegekregen afgelopen jaar, zijn **Mariëlle Hamming** (GKV Ten Boer) en **Lourien Dekens** (PKN Ten Boer) bezig met het maken van een **receptenboek**.

Wij hebben inmiddels al veel lekkere recepten mogen ontvangen! Nu zijn wij zo'n beetje in de afrondende fase gekomen en brengen wij de laatste puntjes op 'i'.

Dus het **boek** komt er bijna aan! Alleen bent u vast nieuwsgierig geworden wat de prijs van dit boek mag zijn.

Wij hebben gekozen voor het bedrag van **€ 17,50**.

Wij zouden het fijn (& leuk!) vinden om alvast een indicatie te hebben hoeveel mensen er belang hebben bij dit **boek**. Zodat wij een beetje een inschatting kunnen maken hoeveel wij mogen laten drukken bij de drukker. Bent u ook zo enthousiast als wij zelf?

En bent u nieuwsgierig geworden naar dit **boek** & wilt u/jij de gerechten ook gaan uitproberen? Dan kunt u hem alvast bestellen via de website: geef.ws/receptenboek
Het is ook zeker leuk om dit als cadeau weg te geven!

Zodra wij de **boeken** daadwerkelijk laten drukken, laten wij dat weten via de sociale mediakanalen en via de kerkbladen. Wij hopen op vele reacties op het **boek** en hopen u dan binnenkort te verblijden! En om alvast een beetje in de sfeer te komen van ons **boek**, volg ons dan op Facebook: World Servants Ten Boer of via Instagram: **@worldservantstenboer**

Als u nog vragen heeft stuur dan gerust een van ons een berichtje of stuur een mail naar: worldservantsreceptenboek@gmail.com

Alvast heel erg bedankt! Groetjes,

Mariëlle Hamming (06-4649 4394) en
Lourien Dekens (06-3300 7731)

Op woensdag 15 december jl. hebben wij onze kerstviering mogen houden.

We hadden een kerstliturgie en een koortje samengesteld uit vier leden:

mevr. J. Medema, mevr. A. Kooistra en de heren F. Wolthuis en A. Medema.

We zongen mooie kerstliederen, dit alles onder orgelbegeleiding van **mevr. A. Dijk**. Ook konden we luisteren naar een prachtig kerstverhaal voorgelezen door **mevr. A. Zijlema**

I.v.m. de aangescherpte corona maatregelen "lockdown", is er op 12 januari geen vergadering gehouden en is verschoven naar 12 oktober. **Onder voorbehoud** is de volgende vergadering D.V. op 9 februari. Mocht deze middag niet doorgaan dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Het programma seizoen 2022 ziet er als volgt uit:

9 februari:	Voorlichting over Fysieke veiligheid. Jorge Castro (wijkagent) en iemand van het WIJ - team Ten Boer	
9 maart:	Foto's en reisverslag Israël.	Ria Meerman
13 april:	Jaarvergadering	
7 september:	Rouwverwerking	Ds. Marja de Jager uit Delfzijl
12 oktober:	Project in Hongarije	Teye van Dijk/Margo Dekens
9 november:	?	
14 december:	Kerstwijding	

Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken.

We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar **mevr. A. Kooistra** [tel: 302 2185](tel:3022185) .

Het bestuur

Dankbetuiging



Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.

Johann Dekens

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten die ik heb gekregen in de week dat ik was opgenomen vanwege een galblaas ontsteking en galsteenverwijdering. En ook bedankt voor de bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk. En met mijn verjaardag kreeg ik ook weer kaarten en een attentie met het Filippus dagboekje, daar lezen we elke dag uit. Nu ben ik met nieuwjaarsdag gevallen maar heb gelukkig niets gebroken, wel veel pijn en probeer ik weer rustig aan te lopen met de rollator. Mijn vrouw en ik genieten elke week weer van de kerkdienst. Allen hartelijke groeten van,

Enno en Lija Biewenga

De afgelopen maanden hebben we een verdrietige periode doorgemaakt. Onze lieve kleinzoon en neef **Rutger** is na een kort ziekbed van 5 maanden op de leeftijd van 25 jaar overleden. Tijdens de ziekteperiode van **Rutger** en na zijn overlijden hebben we veel steun gehad aan alle bemoedigende woorden op kaartjes, de gebeden, de telefoongesprekken, de bezoeken of de 'zomaar even op straat' gesprekken. We willen u allen daarvoor heel erg bedanken. Het is ons tot een grote steun geweest.

Dankbare groet,

Fokko & Janny Zuur, Roelof-Jan & Hennie Wiersema, Jur, Rozemijn

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Br. H. Haan en zr. G.K. Haan-Oostra, van de Protestantse gemeente te Steenderen en Bronkhorst

OVERLEDEN:

23-12-2021 **Br. R. J. Hogendorf**, in de leeftijd van 89 jaar

15-01-2021 **Zr. S.J. de Vries-Veldman**, in de leeftijd van 85 jaar

15-01-2021 **Zr. C.H. Moltmaker**, in de leeftijd van 87 jaar

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Zr. M.J.T. Bus, (Beëindiging gastlidmaatschap)

VERTROKKEN:

Jan Gerrit IJmker, naar de Protestantse gemeente te Bedum



Verjaardagen 70 +

22-1	97	A. Wiersma - van Til
25-1	89	T.A. Ekens - Dwarshuis
27-1	85	G. Knol - Koers
27-1	70	K. Prins - Groenwold
28-1	82	J. Laan - Bakker
1-2	80	K. Vriesema - Ganzeveld
4-2	76	T.J. Bolt - Flikkema
4-2	73	J.R. Wolfs - Buirs
4-2	74	M.G. Zuidema - Wedema
8-2	91	J. de Boer - Ridder
9-2	73	Z. Bouwman - Migchels
10-2	76	A. Zijlema - Hoeksema
10-2	76	R. Menninga
12-2	79	J. Holt - Schilthuis
16-2	79	J. Zuur - Berends
18-2	84	A.W. Winter - Slager
23-2	82	J.A. Helmantel
24-2	73	J. Kleiwerd
24-2	74	R. Bouwman
25-2	81	D. Kooistra
1-3	79	T.T. Helmantel - Wessels
3-3	77	A. Kooistra - Medema

***De bloemen uit de Kerk zijn met
een hartelijke groet gegaan naar:***



- 19-12 **Zr. F. Nienhuis**, in verband met haar 81^{ste} verjaardag.
- 25-12 **Br. W.A. Zijlema**, in verband met zijn 86^{ste} verjaardag en naar
zr. S.J. de Vries-Veldman, in verband met haar 85^{ste} verjaardag.
- 26-12 **Br. J.D. Boer**, in verband met zijn 83^{ste} verjaardag.
- 31-12/ 01-01 **Zr. R.S. Claus-Smid**, in verband met haar 85^{ste} verjaardag en naar
ons kostersechtpaar **W.P. Burema-Wierenga**
- 02-01 **Zr. D. Smit-Haak**, in verband met haar 83^{ste} verjaardag.
- 09-01 **Zr. G. Koers-Post**, in verband met haar 92^{ste} verjaardag, en naar
zr. C.H. van Bijssum-Knol, in verband met haar 83^{ste} verjaardag.
- 16-01 **Zr. Z. Palsma-Flikkema**, in verband met haar 94^{ste} verjaardag, en naar
zr. R. Bosch-Bijma, in verband met haar 81^{ste} verjaardag.

Kerkelijke agenda

Onder voorbehoud.



Maandag	24 januari	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	1 februari	Moderamen	19.45 uur
Maandag	7 februari	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Woensdag	9 februari	P.C.O.B.	14.30 uur
Vrijdag	11 februari	Impact Blister	19.00 uur
Dinsdag	15 februari	Taakgroep erediensten	19.45 uur
Maandag	28 februari	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	1 maart	Moderamen	19.45 uur
Donderdag	3 maart	Samenstellen van N. v. K. en K.	10.00 uur

Ontvangen collecten en giften, V.V.B en overige opbrengsten:



Kerkcollecten

5-dec	Diaconie	202,50
12-dec	Binnenlands diaconaat	255,80
19-dec	Jong Protestant	180,00
25-dec	Kinderen in de knel	375,50
26-dec	Eigen jeugdwerk	187,50
31-dec	Kerk	74,50
31-dec	onderhoudsfonds	58,50

Deurcollecten

5-dec	Kerk	175,50
12-dec	Bloemenfonds	145,35
19-dec	Kerk	86,50
25-dec	Bloemenfonds	105,00
26-dec	Kerk	52,50
31-dec	Bloemenfonds	33,50

Giften

december	Ontvangen collectes zonder nadere bestemming	400,00
11-12-2021	Gift voor de Kerk	25,00
15-12-2021	Gift voor de Diaconie	25,00
december	Kerk-huwelijkscollecte	325,00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	<u>Toegezegd voor 2021</u>	110.596,00
	Extra ontvangsten	3.009,24
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	113.605,24
	Ontvangen bijdragen	110.938,24
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2021</u>	2.667,00

Zending en Werelddiakonaat

	<u>Toegezegd voor 2021</u>	10.386,00
	Extra ontvangsten	150,00
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	10.536,00
	Ontvangen bijdragen	9.561,50
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2021</u>	974,50

Evangelisatie

	<u>Toegezegd voor 2021</u>	6.772,00
	Extra ontvangsten	70,00
	<u>Totale bijdragen 2021</u>	6.842,00
	Ontvangen bijdragen	6.547,00
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2021</u>	295,00

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m december (55.630 kg)	4.587,99
Oud ijzer	bestemd voor World Servants	-

Dienstenrooster:**23 januari** 09.30 uur

Voorganger **Drs. J.W. Bassie** Groningen
Organist **B. Geuchies**
Koster **W.P. Burema**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Missionair werk NL 2^e Onderhoudsfonds
Deurcollecte Bloemenfonds

30 januari 10.00 uur gezamenlijke dienst met de Kloosterkerkgemeente

Voorganger **Da. H.E. de Boer**
Organist **F. Reitsema**
Koster **A.K. Wietsma**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Kerk
Deurcollecte Kerk

6 februari 09.30 uur Voorbereiding H.A./ Werelddiaconaat

Voorganger **Mevr. J. Elzinga-Bakker**
Organist **J. Wolfs**
Koster **J. Cappon/A. Zuidema**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Werelddiaconaat - Oeganda
Deurcollecte Kerk

13 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur Dankzegging

Voorganger	Ds. J. v.d. Berg Appingedam	Ds. B.J. Diemer Bedum
Organist	B. Geuchies	J. Wolfs
Koster	A.H. Vriezema	A.H. Vriezema
Beamer	Willem Hoekstra	Lineke Meerman
Collecte	Kerk	Kerk
2e H.A.	ZOA noodhulp	
Deurcollecte	Bloemenfonds	Bloemenfonds

20 februari 09.30 uur

Voorganger **Drs. F. Postema** Krewerd
Organist **F. Reitsema**
Koster **W.P. Burema**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Diaconie
Deurcollecte Kerk

27 februari 11.00 uur

Voorganger **Ds. M.H. Langenburg** Middelstum
Organist **J. Wolfs**
Koster **A.K. Wietsma**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Werelddiaconaat -Libanon 2^e Onderhoudsfonds
Deurcollecte Bloemenfonds

6 maart 09.30 uur **DoeMeeDienst**

Voorganger **Ds. G.A. Segger** Winsum
Organist **B. Geuchies**
Koster **J. Cappon/A. Zuidema**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Diaconie
Deurcollecte Kerk

“WIJ WENSEN JOU”

Een verzoeknummerprogramma dat wordt uitgezonden via
PKN Ten Boer Live
elke zondag vanaf 17.00 uur.

Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk donderdag voor
elke uitzending:

Mail: wijwensenjou@gmail.com Whatsapp: 06-2711 5311
of inleveren bij:

Fam. Wiersema, Nijverheidsweg 2
Fam. Zuur, Koopmansplein 66



KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 24 februari** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 3 maart, 14 april en 2 juni.

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl