

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 2 W- 2022

ADRESSELIJST:

Predikant: **Vacant**

Kerkelijk werker:

J. Elzinga-Bakker, 06-2501 3645

jeltsje.elz@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage
voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden

graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

F. Turkstra, Groene Zoom 19,

9791 BA Ten Boer 050- 318 0480

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.

GRAAG WIL IK MIJ EVEN VOORSTELLEN:

Sinds vorig jaar oktober ben ik als kerkelijk werker betrokken bij jullie gemeente en ben ik voor 4 uur per week beschikbaar voor (crisis)pastoraat en waar nodig. Inmiddels heb ik al een mooi aantal mensen kunnen bezoeken in Bloemhof en in de appartementen aan het Koopmansplein. Zo nu en dan ga ik ook bij jullie voor in een dienst. Maar dat is al een aantal jaren zo. Hoewel ik in het verleden al eerder heb bijgesprongen waar nodig en een redelijk aantal mensen mij wel kennen, leek het mij toch goed om iets over mijzelf te schrijven. Mede voor hen die in de afgelopen jaren nieuw als (gast)leden zijn toegetreden.



Ik ben **Jeltsje Elzinga-Bakker**, 61 jaar en sinds 10 jaar werkzaam als kerkelijk werker. Ik woon nabij Zuidwolde en samen met mijn man hebben wij een biologisch veehouderijbedrijf. Wij hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik heb o.a. 7 jaar in de Ger. Kerk van 't Zandt-Godlinze gestaan en sinds 1 januari 2020 werk ik in de PG Grijpskerk e.o. Verder schrijf ik mee aan het materiaal voor de Groeigroepen. Mijn hart ligt bij het pastoraat en groepswork. Ik ben enthousiast over

kleine groepen omdat ik ervaar hoe belangrijk het delen van je geloof en het wel en wee is. Ik merk dat onderlinge betrokkenheid goed kan doen en zie de kleine groep mede als een kans voor de kerken.

Vooraf in de afgelopen tijd waarin we zeer beperkt waren om de kerkdiensten bij te wonen of andere activiteiten te houden, werd duidelijk dat je elkaar snel uit het oog verliest wanneer je de anderen op zondag niet meer treft. Binnen een kleine groep kent men elkaar en is het aspect 'omzien naar elkaar' meer een gegeven. De mogelijkheden om met elkaar te contacten zijn ook groter wanneer zich een situatie voordoet zoals de coronapandemie.

We mogen God danken dat we nu weer ongedwongen elkaar kunnen ontmoeten en naar de kerk kunnen gaan zonder beperkingen. Mooi voor de start van de veertigdagentijd, zodat we straks voluit Pasen mogen vieren in de kerk. We bidden dat ook wereldwijd deze pandemie verleden tijd mag worden.



PASEN EN DE GROTE SCHOONMAAK

Wanneer u/jij dit leest is de veertigdagentijd net begonnen. Die start namelijk met Aswoensdag op 2 maart. De liturgische kleur tijdens de veertigdagentijd is paars. Die kleur staat voor boete en inkeer. Tijdens deze periode denken we meer na over ons eigen leven en 'hoe we ervoor staan' in gelovig opzicht.

Om je daar meer bewust van te worden zou je kunnen kiezen voor een sobere levensstijl of een vastentijd. Geen snoep, koekjes of alcohol. Minder of geen sociale media. Meer de tijd nemen voor Bijbellezen en gebed. De overbodige ballast wegdoen en rust vinden bij God.

Vroeger was men gewoon om in het voorjaar de grote schoonmaak te houden. Alles werd gesopt, gelucht (ik zie mijzelf nog samen met mijn moeder de dekens kloppen...), geboend en gewassen! Voor Pasen moest alles op zijn 'paasbest' zijn. De grote schoonmaak is eigenlijk heel bijbels (Ex. 12). Voor Pesach (het feest van de Ongedesemde broden) moest er zodanig worden schoongemaakt, dat er geen kruimeltje meer te vinden was waar ook nog iets van desem (gist) in kon zitten. De grote schoonmaak was ook het moment om weg te doen wat stuk was gegaan of nutteloos was geworden. De overbodige ballast van de winterperiode (het verleden) kon de deur uit als afval of voor hergebruik.

Het is goed om af en toe schoonmaak en opruiming te houden in het leven. Niet alleen het huis, maar ook de geest kan een opruimbeurt gebruiken. Wat is er blijven kleven aan ons geweten dat we eigenlijk kwijt zouden willen? Een grief, een onuitgesproken verwijt, een niet nagekomen belofte, een voornemen waar het maar niet van kwam? Elk mens heeft wel zijn geestelijke vlekken en stofnesten, zijn psychische scherven en gemorste kruimels.

Een geestelijke schoonmaakbeurt kan ons flink verhelderen en ontvankelijk malen voor de ander, ook voor de Ander. Dan kan er met Pasen een schone ruimte zijn om Christus te ontvangen, om zijn Levende aanwezigheid in ons leven te ervaren.

Een bijzondere en zegenrijke tijd gewenst op weg naar Pasen.
Hartelijke groet,

Jeltsje Elzinga,

In principe doe ik op vrijdagmorgen bezoekwerk in de gemeente.

Ik ben bereikbaar op mob.nr. 06 – 2501 3645 / e-mail jeltsje.elz@gmail.com

IN MEMORIAM: CORNELIA HENDRIKA MOLTMAKER (1934 - 2022)

Op 15 januari j.l. overleed onverwachts uw gemeentelid **Corry Moltmaker**, in de leeftijd van 87 jaar. **Corry** werd op 22 juli 1934 geboren in Den Andel, waar haar ouders een manufacturenwinkel hadden. De oorlog die uitbrak toen ze 7 was, maakte grote indruk op haar, en vele herinneringen droeg ze daarvan mee.

Het was in deze moeilijke tijden, dat ze haar vervolgonderwijs na de lagere school vroegtijdig moest afbreken, waardoor **Corry** op eigen kracht haar weg in het leven moest zien te vinden. En dat leek te lukken: ze leerde een man kennen, met wie ze trouwde, en met wie ze 4 kinderen kreeg. Maar gaandeweg bleek het huwelijk niet stand te kunnen houden; wegens zeer begrijpelijke redenen was samenleven met haar man niet meer mogelijk, en werd er tot een scheiding overgegaan.

Daarna moest het leven weer worden opgebouwd. Er werd hard gewerkt en flink gespaard, om uiteindelijk zelf in een koopwoning terecht te kunnen komen, en weer het gevoel te krijgen zelfredzaam te zijn; en zo belandde ze aan de Kaakheemlaan 30. Jezelf kunnen redden, dat was voor Corry belangrijk; met hulp van haar dochters **Anneke en Suzan**, en met het regelmatig langskomen van haar kleinkinderen, en met het klussen van **Jaap** en het doen van de administratie door **Frank**, lukte het haar.

Daarnaast was ze ook op en top moeder voor haar lieve zoon **Hergen**, die in Bedum in een beschermde omgeving woont. Iedere zondag ging ze steevast naar hem toe, en maakten ze samen vaak een wandeling. Het was voor beiden iets wat ze koesterden en van onschatbare waarde was. **Corry** had in haar leven ook ruimte over voor anderen. Ze zag om naar mensen die aandacht nodig hadden, en deed dienst als vrijwilliger in Ten Boer. Ook in de kerk hielp ze mee, door contactdame te zijn en bij tijd en wijle de kerk schoon te maken.

Ze stond met haar 87 jaar daarin nog midden in het leven, en kon zo doorgaan voor iemand die veel jonger was. Haar jarenlang wekelijks zwemmen had daar veel goed aan gedaan. Totdat begin januari ze bij de fietsenmaker opeens onwel werd, en naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar bleek ze een flinke hersenbloeding te hebben, en de schade was groot. Uiteindelijk werd ze vandaar weer overgebracht naar Ten Boer, waar ze in de vertrouwde omgeving van haar eigen huis is gestorven.

In de herdenkingsdienst hebben we met elkaar troost gezocht bij de woorden van Jezus uit Mattheüs 11, die heeft gezegd: *“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.”*

Het is de liefde, die Jezus aan ons mensen wil meegeven om met ons mee te dragen op onze levensweg. Het is liefde, die ons mensen uittilt boven onze kwetsbaarheid, en ons zicht geeft op de Toekomst die God voor ogen staat. Van die Toekomst mag **Corry** nu deel uit maken, en we hopen en bidden dat onze Heer de herinneringen aan haar mag omringen met zijn zegen.

ds. Bart Diemer

IN MEMORIAM SIEBRITHA JANTINA DE VRIES-VELDMAN (BRIETHA)

* Noorddijk, 23 december 1936 - † Ten Boer, 15 januari 2022

“Here, Gij doorgrondt en kent mij” Psalm 139

Brietha de Vries heb ik leren kennen als een vriendelijke en gastvrije vrouw die graag een gesprekje maakte met anderen. Ze had hele goede contacten met haar huishoudelijke hulp en met haar burens aan het Koopmansplein. Vooral het contact en de hulp van **buurvrouw Warris** was buitengewoon fijn. Zonder al deze hulp had ze niet zolang zelfstandig kunnen blijven wonen. De laatste tijd ging haar gezondheid, mede door een akelige val, zienderogen achteruit en op zaterdag 15 januari is zij door haar hemelse Vader thuisgehaald.

Brietha Veldman werd geboren op 23 december 1936 als 2^e kind in een boerengezin te Noorddijk. Ze was tien jaar jonger dan haar broer. Ze hielp haar vader vaak met het melken, want ze hield van de koeien en mocht dit werk graag doen. Ze groeide op met geloof en kerk hetgeen een stempel heeft gedrukt op haar verdere leven, waardoor ze eerder zwaarmoedig dan lichtvoetig leefde. Dat uitte zich o.a. in de zorg en verantwoordelijkheid voor haar eigen gezin.

Op 18 mei 1961 trouwde ze met **Ekke-Jan de Vries** en na de start in een huisje tegenover het station van Stedum verhuisden **Brietha en Ekke-Jan** naar de boerderij aldaar. Met de zorg van vier kinderen bleef er niet zoveel tijd over voor andere dingen. Ze was zorgzaam en veelal thuis en hield van alles op tijd en regel te hebben. Ze was goed in organiseren en er ontging haar niet veel. Alles had ze goed onder controle. Vooral de tijd.

De tijd, de klok, speelde een belangrijke rol in haar leven. Die klok liep meestal ruim voor, zodat niemand en niets te laat zou zijn. Die klok bepaalde de indeling van haar dagen en haar leven. De klok hielp haar waarschijnlijk om het overzicht te houden en het heeft haar vast veel energie gekost om zo te leven. In alles voorbereid, zelfs de tekst: *‘Mijn genade is u genoeg’* en de liederen voor de dankdienst voor haar leven stonden keurig op papier. Die dienst werd gehouden in de kerk van Stedum op donderdag 20 januari jl.

In de bijbel heeft genade de betekenis van iemand toegenegen zijn of iemand goed gezind zijn. Genade is een geschenk van God, een cadeau dat God aan mensen gegeven heeft in Jezus Christus. Want door Jezus worden we gered, ook al hebben we dat niet verdiend. We leren daaruit dat we niet alles onder controle kunnen houden. Hoe ook de tijd **Brietha’s** leven kleurde en ze daar koste wat kost aan vast bleef houden, ze wist ook dat Gods genade veel meer ruimte en tijd schonk dan ze zichzelf toestond.

We leren juist in zwakheid dat God geeft wat nodig is. David schrijft in Psalm 139: *‘Met al onze wegen bent U vertrouwd’*. Vertrouwd zijn met iemand wil zeggen bekend zijn. God kent ons en is als familie voor ons. Hij legt zelfs zijn hand op ons. Zo was God nabij in de moeite en de pijn van **Brietha’s** ziek-zijn, van het afscheid moeten nemen van het leven. Een leven dat niet altijd gemakkelijk was. In het jaar dat haar jongste kind werd geboren, ontvielen haar beide ouders binnen drie maanden. Dat gaf veel verdriet. Ook was ze nogal eens ziek, had vaak rugklachten en last van andere kwalen.

Ze bleef altijd erg betrokken met kerk en geloof. In de enkele bezoeken die ik haar heb gebracht hadden we in een mum van tijd goede geloofsgesprekken. Het was erg fijn om bij haar langs te gaan. Het leven had haar wel geleerd dat Gods genade genoeg was.

Alles wat ze zelf zo graag in de hand hield, kon ze tenslotte toch overgeven aan haar hemelse Vader. Hij die ons aanziet, met al onze fouten en gebreken, door Jezus Christus, zijn Zoon. Hij geeft ons een nieuw leven. In die hoop is **Brietha de Vries** van ons heengegaan om thuis te komen bij de Vader, waar tijd geen rol meer speelt, maar waar rust en vrede heerst. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en haar achterkleinkind Gods troost en nabijheid in het verdriet en gemis van hun moeder en oma.

Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker

Uit de kerkenraad – februari 2022

Zo fijn, dat we eindelijk weer zonder veel beperkingen kerk kunnen zijn met elkaar. Er blijft wel de mogelijkheid om afstand te houden en ook de collecte zal nog op coronamanier plaatsvinden. Maar het zou fijn zijn wanneer iedereen de gang naar de kerkdiensten en overige activiteiten ook weer weet te vinden. We zien jullie graag allemaal terug!

De kerkenraad stelt hierbij de beroepingscommissie aan jullie voor: vanuit de profielschetscommissie stappen over naar de beroepingscommissie: **Erik van Dijken, voorzitter, Menke Wietsma en Margot Dekens**. Zij worden aangevuld met **Erik Berends, Karin Sikkema, Johan Bos en Rian Muilwijk**. Ondersteuning vinden ze van **ds. Cristel Minnaard** uit Garrelsweer. We wensen hun een gezegende zoektocht.

In de dienst van 6 februari kreeg onze motor achter NvK&K, **Kor Huisman**, een boeket bloemen uit handen van de preses met een woord van hartelijke dank omdat hij deze omvangrijke klus al 20 jaar doet! We hopen, dat hij dit nog lang wil en kan continueren.

Onze preekvoorzieners sinds 2014, **Jan Helmantel** heeft het stokje overgedragen aan **Margriet en Johan Bos**. In de dienst van 20 februari werd afscheid van **Jan** genomen met o.a. een mooi boeket bloemen. We zijn **Jan** dankbaar voor zijn enorme inzet al die jaren en wensen hem alle goeds en Gods zegen voor de toekomst. **Margriet en Johan** zijn inmiddels al aan hun taak begonnen: heel veel sterkte gewenst! Goed om te weten: het mailadres is ook nieuw: preekvoorzieners@pkntenboer.nl

Ook bij de wijkwerkers zien we met regelmaat mensen afscheid nemen: deze keer waren het **zr. T Bus- Oudman en zr. A. Luten**. We willen hen op deze plaats nog dankzeggen voor hun inzet. Gelukkig zijn er ook steeds weer mensen bereid om deze belangrijke taak op zich te nemen.

Els Gelling, scriba

UITNODIGING GEMEENTEAVOND 9 MAART 2022

Dit jaar kunnen we weer na de bidstond voor Gewas en Arbeid een fysieke gemeenteavond houden. Op deze avond wordt de **jaarrekening 2021** behandeld. Ook zal de **beroepingscommissie** een kort verslag geven over de stand van zaken.

De gemeenteavond is aansluitend aan de bidstond en wordt rond 20.30 uur in de kerkzaal gehouden. Tevens zal het worden uitgezonden.
U bent allen van harte uitgenodigd!

Els Gelling, scriba

Diaconie

PAASGROETENKAART ACTIE

(zondag 27 maart) De Diaconie/ZWO ondersteunt wederom de **jaarlijkse Paasgroetenkaarten actie** die georganiseerd wordt door o.a. Kerk In Actie en het Protestants Justitiepastoraat.

Voorafgaand aan de dienst op zondag 27 maart zullen in totaal 100 Paasgroetenkaarten worden uitgedeeld die vooraf/tijdens/na de dienst kunnen worden ingevuld (met je naam + een warme, bemoedigende paasgroet). Met deze actie worden een 2-tal groepen van gedetineerden bereikt, namelijk:

Mensen die vastzitten in een PI (gevangenis) in Nederland. Deze groep ontvangt een dubbele kaart, waarvan 1 door ons is ingevuld + 1 blanco kaart (voldoende gefrankeerde) die de gedetineerde zelf mag invullen en opsturen naar zijn/haar dierbare(n). Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Deze groep ontvangt alleen een ingevulde kaart met groet.

De kaarten zullen door de Diaconie/ZWO worden gefrankeerd en verstuurd, zodat alle 100 kaarten voor de paasdagen zullen worden uitgedeeld aan de gedetineerden.

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO:

27 Maart: Werelddiaconaat: Libanon, Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

3 April: Voedselbank Groningen

10 April: Jong Protestant, PaasChallenge: inleven in het paasverhaal

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen.

Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. Meer lezen: www.protestantsekerk.nl/40dagentijd

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Frank Turkstra

Actie kerkbalans 2022

Bijna alle enveloppen die in januari door de wijkwerkers rondgebracht zijn, zijn retour. Het totale toegezegde bedrag voor de vaste vrijwillige bijdrage is tot nu toe € 109.000, waarvoor onze dank!

Jaarrekening 2021

Bij deze uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel is de jaarrekening van 2021 gevoegd. Deze zal ook gepresenteerd worden tijdens de gemeenteavond na Bidstond voor Gewas en Arbeid op woensdag 9 maart a.s.

Vrijwilligers

Er zijn een aantal wijzigingen in de groep van vaste vrijwilligers. **Dhr. Slagter, dhr. M. van der Meulen en dhr. J. en mw. H. Norden** zijn gestopt als hulpkoster, **mw. K Hulst** als schoonmaakster en **dhr. F. Zuur en dhr. H. Lenting** als vrijwilligers. Langs deze weg onze hartelijke dank voor alle werkzaamheden die zij voor onze gemeente gedaan hebben. Nieuw in het kostersteam zijn **mw. J. Cappon en mw. A. Zuidema**. Zij doen ook de maandagavondbezetting in Menorah. Ook is **br. J. Riepema** gestart als vrijwilliger.

Werkzaamheden

De dames toiletgroep in Blister is door klussenbedrijf **J. Sikkema** volledig vernieuwd en zal nog geschilderd worden. Op de planning staan onder andere nog het vervangen van de tafels in Menorah en de renovatie van de keuken in de pastorie.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jolanda van der Knaap, secretaris



EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN!

Dit verhaaltje schrijvend is het nog voorjaarsvakantie...Al lijkt het met grote regelmaat meer op 'herfstvakantie', we kunnen in de natuur alweer de eerste tekenen van het voorjaar zien! De krokusjes en sneeuwklompjes piepen boven de grond uit en de vogeltjes beginnen weer te fluiten....

We hopen dat jullie, allemaal even vrij van school en verplichtingen, je op hebben kunnen laden voor een nieuwe periode van school en studie! Examenkandidaten, jullie gaan je opmaken voor een laatste toet periode, de LSD en de voorbereidingen op de examens. Heel veel succes bij alles wat er op jullie pad komt!

Ondertussen nemen we afscheid van heel veel coronamaatregelen, komt er meer vrijheid en is er al weer een avond "*Ik hou van Holland*" georganiseerd voor en door Impact. De jeugd van de CJV is druk doende met het voorbereiden van de **jeugddienst op 13 maart a.s.!** U en jij komen toch ook deze dienst bezoeken??

De catechisatieavonden zijn weer aan de rol en zo verloopt alles bijna weer als '*normaal*'. Nu er weer steeds meer kinderen in de kerk zijn is het voor de kindernevendienst leiding ook weer fijn om kindernevendienst te organiseren omdat er '*live*' verhalen verteld kunnen worden en verwerkingen bij de verhalen kunnen worden georganiseerd.

Het thema van de jeugddienst op 13 maart is '*Geloof, Hoop en Liefde*' en dat is iets wat we jullie allen van harte toewensen.....

Een hartelijke groet van de jeugdouders,

Meinie en José, Teye en Saskia

VAN DE KINDERNEVENDIENST.

Beste jongens en meisjes, wat is het toch een gekke tijd geweest. Veel mensen ziek, niet naar school omdat je in quarantaine moest of omdat er geen meester of juf was... Maar nu lijkt alles weer een beetje 'normaal' te worden. We kunnen, na een lange tijd, ook weer samen naar de kerk en naar de kindernevendienst.

Daar zijn we heel blij mee! Soms is er nu een klein groepje kinderen, maar soms ook al weer een grote groep, zo fijn! We hopen natuurlijk dat we jullie allemaal weer heel vaak zullen zien. En dat we in de kindernevendienst samen weer op een mooie manier met de bijbel bezig kunnen gaan!



Het lijkt misschien nog ver weg maar toch gaan we binnenkort al bezig met Pasen. In maart begint namelijk de **veertigdagentijd**. De tijd dat we toeleven naar het Paasfeest. Dat we nadenken over wat Jezus voor ons heeft gedaan en ook waarom hij lijden moest. Om uiteindelijk het feest van zijn opstanding en onze bevrijding te vieren!

'Beloofd land in zicht' dat is het thema waarmee we dit jaar naar Pasen toelevan. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. Deze Bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is **Pasen** ook voor ons een feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.

Voor thuis is er dit jaar een **veertigdagenboekje voor gezinnen**. Het boekje bevat voor elke zondag van de veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten kun je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel maken.

Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer. Dit boekje heb je inmiddels gekregen, en anders krijg je die nog heel binnenkort. Zo leven we zowel thuis als in de kindernevendienst, samen toe naar het Paasfeest. Hopelijk tot gauw!

Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst.



UPDATE WORLD SERVANTS TEN BOER

Inmiddels is het al twee jaar geleden dat we ons als groep hebben aangemeld bij World Servants. Onze reis gaat naar Zambia, naar het dorpje Mtelwe, waar we twee klaslokalen gaan bouwen bij een school die inmiddels te klein is geworden. Vanaf begin 2020 zijn we gestart met actievoeren om onze reis inclusief alle bouwmaterialen te kunnen bekostigen.

De afgelopen jaren heeft u hier heel wat acties van voorbij zien komen: Van bolchrystanten, Moederdag ontbijtjes, appeltaarten, kaartjes, mondkapjes, potgrond tot oud ijzer, diverse klussen in de omgeving en autowassen. We zijn ook dan super blij en trots dat onze teller op bijna € 90.000, - staat.

Afgelopen maand zijn we door de organisatie van World Servants bijgepraat over alle reisontwikkelingen. Voor World Servants staat het licht vooralsnog op groen: Zoals het nu lijkt kunnen we in augustus ook echt op reis naar Zambia! Wel met een slag om de arm, want op basis van maatregelen in Nederland en/of Zambia blijft dit nog wat onzeker. Vooralsnog blijven we echter positief en geeft dit bericht ons weer extra motivatie om door te gaan met actievoeren, want we zijn er nog niet.

Het uiteindelijke doel is ongeveer € 150.000 op te halen.

Nu we merken dat de coronamaatregelen weer afgeschaald worden, ontstaat er voor ons ook wat meer ruimte om nog wat grotere acties en/of evenementen te organiseren. Daarom willen we u even bijpraten over onze acties die nog op de planning staan.

- Zaterdag 5 maart hebben we omgedoopt tot **Stamppotdag**. U kunt voor € 5,- per portie (400 gram) een portie stamppot bij u thuis laten bezorgen, we hebben keuze uit zuurkool, boerenkool, hutspot, andijvie en stamppotsnijbonen inclusief worst. Bezorging is gratis in de hele provincie! Bestellen kan tot 27 februari via www.geef.ws/stamppotdag
- Zaterdag 5 maart organiseren we ook een **tulpenactie**: één bosje voor € 4,-, twee bosjes voor € 7 en drie bosjes voor € 10,-. We hebben twee kleuren in de aanbieding: Rood of rood met een gele rand. U kunt uw bestelling tot uiterlijk 2 maart doorgeven via www.geef.ws/tulpen, dan kunt u de tulpen op zaterdag 5 maart tussen 10.00 en 13.00 uur afhalen bij Bliester.
- Op zaterdag 12 maart van 10.00 tot 14.00 uur kunt u uw **auto weer laten wassen**. Aangezien we deelnemers hebben uit verschillende kerken in de omgeving, is de wasstraat deze keer gevestigd aan de Noorddijkerweg 3a (loonbedrijf Mulder). Voor € 10,- wassen we alleen de buitenkant, voor € 15,- stofzuigen we ook de binnenkant.
- We zijn bezig met het opzetten van een talentenactie op scholen. De eerste enthousiaste reacties van scholen zijn al binnen, dus we zijn onze ideeën nu verder aan het uitwerken en praten u hier later over bij.
- Lourien en Mariëlle hebben samen een receptenboek samengesteld. Het boek is inmiddels gedrukt, elders in dit kerkblad vertellen ze u hier meer over. Bestellen kan via www.geef.ws/receptenboek

Tot slot zijn we bezig met de voorbereidingen van een **rommelmarkt op vrijdag 13 mei 2022**. Deze rommelmarkt vindt plaats op het plein rondom onze kerk en begint aan het einde van de middag. We krijgen bij de voorbereidingen en de rommelmarkt zelf hulp van de organisatoren van vorige edities en hopen er samen met hen weer een succes van te maken.

In de volgende Nieuws van Kerk en Kansel zullen we meer informatie vermelden als de tijden voor het inbrengen en contactgegevens voor het ophalen van spullen. Voor nu willen we alvast een oproep doen tijdens de voorjaars schoonmaak niet te rigoreus op te ruimen, maar uw goede verkoopbare spullen nog even te bewaren voor de rommelmarkt.

Alvast bedankt voor uw medewerking, we houden u op de hoogte!

HALLO KOOK-, EN BAKLIEFHEBBERS!

In de vorige uitgave hadden wij al wat vermeld over ons **receptenboek**. Toen was het nog de laatste puntjes op de 'i' zetten, maar nu.... *is het gedrukt!* En wat zijn ze mooi geworden!

Dus de boeken zijn nu echt te koop!

U kunt ze bestellen via de website **geef.ws/receptenboek** of u kunt een van ons (**Mariëlle of Lourien**) een berichtje doen of even aanspreken. Wij hopen jullie blij te maken met dit bericht en dat er veel bestellingen mogen volgen 😊.



Wij willen ook via deze weg de sponsors bedanken, dank jullie wel!
#Bloom&Style, #VakmanWiersema, #Woltjertimmerwerken, #Slagterwonen.
Lieve groetjes,

Mariëlle Hamming (06-4649 4394) GKV
en Lourien Dekens (06-3300 7731) PKN.



VEERTIGDAGENBOEKJE “SAMEN OP WEG NAAR PASEN”

Wie in de veertigdagentijd -vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit dit dagboekje. Het bevat een Bijbelleesplan over het thema “*bevrijding*” en is gratis aan te vragen bij het NBG



De veertigdagentijds is vanouds een periode van vasten, ontbering en reflectie. Gekozen is voor het thema bevrijding omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nu niet, maar ook niet in de tijd van de Bijbel. Vrijheid heeft veel kanten. Je kunt je lichamelijk vrij bewegen, maar toch je geestelijk gevangen voelen, en omgekeerd.

Voor meer informatie en bestelformulier zie: www.bijbelgenootschap.nl/40dagen

Woensdag 9 maart hebben wij weer onze PCOB vergadering en zal dit na lange tijd zonder corona beperkingen zijn. Voor deze middag is **Ria Meerman** uitgenodigd en zij zal ons vertellen en foto's laten zien over de Gemeentereis naar Israël in 2018. Deze reis werd georganiseerd onder leiding van ons oud predikanten echtpaar **Peter Elzinga en Inge de Rouwe**.

Het programma KBO/PCOB seizoen 2022:

13 april	Jaarvergadering	
7 september	Rouwverwerking	Ds. Marja de Jager uit Delfzijl
12 oktober	Reis Hongarije	Teije van Dijk/Margot Dekens

Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken. We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar **mevr. A. Kooistra** tel: 302 2185 .

Het bestuur.

VESPERS IN DE KLOOSTERKERK

In de aanloop naar Pasen worden in de Kloosterkerk van Ten Boer vespers gehouden, korte avonddiensten die in het teken staan van verstillend en gebed.

Deze vespers beginnen op woensdag 2 maart (Aswoensdag) en worden wekelijks gevierd tot en met woensdag 13 april.

Het thema van de vieringen is: de zeven werken van barmhartigheid. Deze *'werken van barmhartigheid'* zijn ontleend aan de Bijbel, waar staat: *'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.'*



Door de eeuwen heen zijn de werken van barmhartigheid een bron van inspiratie geweest voor veel schilders. In deze vespers gebruiken we een schilderij van de Meester van Alkmaar en iedere week zoemen we in op een paneel uit het werk. De vespers beginnen steeds om 19 uur en vinden plaats in het koor van de Kloosterkerk.

Van het beamteam

Waar we als beamteam in het verleden voornamelijk de liedteksten en schriftlezingen projecteerden tijdens de dienst, krijgen we tegenwoordig steeds vaker ander materiaal aangeleverd. Posters, filmpjes, PowerPoint of andere teksten of afbeeldingen; we proberen dit zo goed als mogelijk op de beamer in de kerk en/of het scherm bij thuis te krijgen. Toch lopen we regelmatig tegen problemen aan of krijgen we klachten over de leesbaarheid. Daarom willen we jullie attenderen op een paar richtlijnen ten aanzien van het aanleveren van materiaal waarmee jullie ons kunnen helpen.

Afbeeldingen en PowerPoint presentatie

We krijgen regelmatig het verzoek om posters of afbeeldingen te tonen. Willen jullie deze aanleveren als afbeelding, dus als .JPEG of .PNG bestand en niet als PDF of Word bestand? Dan hoeven we dit niet eerst om te zetten naar een afbeelding, want dat gaat ten koste van de kwaliteit van de afbeelding. Nog even een tip: Afbeeldingen, posters en PowerPoint presentaties komen het beste uit als ze aangeleverd zijn op breedbeeld formaat (rechthoekig, 16x9).

Als er te veel tekst op het scherm staat, worden de letters vaak automatisch kleiner en is de tekst in de kerkzaal veelal slecht leesbaar. Probeer de boodschap daarom kort en bondig neer te zetten. Als de tekst ongeveer lettergrootte 36 heeft, is deze ook in de kerk goed te lezen.

Filmpjes

Willen jullie er bij het opnemen van filmpjes om denken dat de telefoon op z'n kant gedraaid is, dus als "landscape"? Filmpjes die staand zijn opgenomen, moeten wij bewerken voordat deze geschikt zijn voor op de beamer. Let er bij het maken van een filmpje ook op dat het object of de persoon niet voor een raam of lamp staat. Door het tegenlicht worden de gezichten slecht of niet herkenbaar.



Aanleveren van materiaal

Probeer het materiaal wat nodig is voor de dienst uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur aan te leveren. Dan is er voor ons tijd genoeg om het in de dienst te verwerken. Als dit echt niet lukt, zoek dan even contact met degene die moet beamen om andere afspraken te maken. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Het Beamteam

Dankbetuiging



Graag willen wij een ieder bedanken voor de vele kaarten, bezoeken, bloemen en telefoontjes, die we vanuit de gemeente mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve **Jacqueline Bolhuis – de Graaf**. Het medeleven hebben we erg gewaardeerd en hebben we als een grote steun ervaren.

Adolf Bolhuis en (klein)kinderen

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en kaarten ontvangen voor mijn verjaardag.

Corrie van Bijssum

Lieve mensen, kortgeleden werden we verrast met bloemen vanuit de gemeente. Als blijk van steun in onze situatie. Daarom is het een goed idee om hiervan een update te geven. In augustus 2020 kreeg **Jacco** zijn laatste behandeling. De artsen zijn tevreden over het effect hiervan. Ook de driemaandelijke controles hebben tot nu toe een mooie uitslag gegeven. Vervolgens is er een revalidatietraject met fysiotherapie en looptraining gestart wat nog steeds loopt. We merken dat hij langzamerhand sterker en krachtiger wordt.

Ook is de schoolgang weer opgepakt met een aangepast lesrooster. **Jacco** vindt het fijn om zijn vrienden en klasgenoten weer te zien. Op 14 september organiseerde de stichting Make A Wish een leuke wensfeestdag voor **Jacco**. Op een militaire kazerne kreeg hij les in zelfverdediging en schieten. Ook mochten we in verschillende militaire voertuigen meerijden. Maar het mooiste moment van die dag was de parachutesprong!

In april 2022 is het 2 jaren geleden dat we naar de woonunits verhuisden en is er nog geen duidelijkheid wat er met ons huis/boerderij gaat gebeuren. Maar we zijn vol goede moed en weten dat het uiteindelijk allemaal goed komt. God is met ons! Er is veel om dankbaar voor te zijn. Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen!

Warme groet,

Peter, Els, Esther, Kris, Ilse en Jacco Dekens

“Al het werk gedaan uit liefde tot Jezus, houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan.”

Bijzonder verrast was ik zondag 6 februari toen ik werd gevraagd om op het podium te verschijnen. De vierde bos bloemen was voor mij, als dank voor mijn inzet, sinds februari 2002, voor het maken en verspreiden van Nieuws van Kerk en Kansel. Hiervoor mijn hartelijk dank.

Mijn dank ook aan de redactie, de leden van de vouw- en nietploeg en de verspreiders die ook aan al deze werkzaamheden meewerken. Een aantal zelfs vanaf de oprichting van ons kerkblad. Bovenstaande woorden hebben mij al die jaren kracht en energie gegeven dit werk te doen en ik hoop hier nog een tijdje mee door te mogen gaan.

Kor Huisman

Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk voor ons 12,5-jarige huwelijk op 29 november jl. Door de corona maatregelen konden we het niet groots vieren. We waren totaal verrast door de aandacht vanuit de kerk en vonden dit zeer attent.

Stefano en Marjan Zagaria-Meijer en kinderen

We willen een ieder bedanken voor de vele kaarten en blijk van medeleven na het overlijden van onze moeder Corry Moltmaker. Het doet ons goed te weten dat zij voor velen veel heeft betekend. We vinden troost bij onze God, ze is Thuis.

Anneke en Jaap, Hergen, Suzan en Frank, (en kleinkinderen)

Mijn hartelijke dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen uit de kerk voor mijn 80^{ste} verjaardag en ook voor de vele kaarten vanuit de gemeente. Warme groet

Corrie Vriesema

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, kaartjes, telefoonjes en de bloemen voor mijn 84ste verjaardag. Het heeft mij erg goed gedaan. Hartelijke groet,

A.W. Winter-Slager

Kerkelijke mutaties

OVERLEDEN:

15-01 zr. **S.J. de Vries-Veldman**, in de leeftijd van 85 jaar

15-01 zr. **C.H. Moltmaker**, in de leeftijd van 87 jaar

26-01 br. **J. Land**, in de leeftijd van 95 jaar

VERHUISD:

Iris Boer

Zr. G. Veenstra-Oosterhuis

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Br. en zr. W. Darneviel-Blauw

***De bloemen uit de Kerk zijn met
een hartelijke groet gegaan naar:***



23-01 **Zr. A. Wiersma-van Til**, in verband met haar 97^{ste} verjaardag, en naar

zr. T.A. Ekens-Dwarshuis, in verband met haar 89^{ste} verjaardag.

30-01 **Zr. G. Knol-Koers**, in verband met haar 85^{ste} verjaardag, en naar

zr. J. Laan-Bakker, in verband met haar 82^{ste} verjaardag.

06-02 **zr. K. Vriesema-Ganzeveld**, in verband met haar 80^{ste} verjaardag en naar

zr. T.J. Bolt-Flikkema, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar

zr. J. de Boer-Ridder, in verband met haar 91^{ste} verjaardag en naar

br. K.E. Huisman, hij is 20 jaar geleden begonnen met de werkzaamheden met betrekking tot het maken en verspreiden van ons kerkblad Nieuws van Kerk en Kansel.

13-02 **Fam. P.J. Dekens**, ter bemoediging.

20-02 **Zr. G.J. Ritzema-Eisenga**, ter bemoediging, en naar **br. J.A. Helmantel**, hij is na ruim 7 jaar gestopt met zijn werkzaamheden als preekvoorzienaar.

27-02 **Fam. F. Zuur-Berends**, ter bemoediging.



Verjaardagen 70 +

9-3	82	A.L. Dijk - Bos
16-3	79	H. Rodermond
19-3	72	Mevr. S. Rozema
20-3	78	J. van der Woude
20-3	77	K.E. Huisman
29-3	89	G.S. Vast
29-3	84	R. Jongsma - Martini
10-4	88	G. Entjes- Nijburg
11-4	82	A.M. Bloema - Dijkhuizen
13-4	74	H. Offringa
14-4	76	J. Wolfs
14-4	80	H. Gelling



Kerkelijke agenda

Vrijdag	4 maart	Impact Blister	19.00 uur
Zondag	6 maart	Menorah	15.00 uur
Woensdag	9 maart	P.C.O.B.	14.30 uur
Woensdag	9 maart	Gemeenteavond	20.30 uur
Zondag	13 maart	Koffiedrinken na de dienst	10.30 uur
Maandag	14 maart	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Maandag	21 maart	College van kerkrentmeesters	19.45 uur
Dinsdag	22 maart	Diaconie	19.30 uur
Maandag	28 maart	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Woensdag	30 maart	Kerkenraad	19.45 uur
Vrijdag	1 april	Impact Blister	19.00 uur
Dinsdag	5 april	Moderamen	19.45 uur
Maandag	11 april	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Donderdag	14 april	Samenstellen van N. v. K. en K.	10.00 uur

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

1-jan	Kerk	89,50
2-jan	Kas ACD	146,50
9-jan	Kerk	133,50
16-jan	Diaconie	161,00
23-jan	Missionair werk, NL	168,50
23-jan	Onderhoudsfonds	136,00
30-jan	Kerk	80,00

Deurcollecten

1-jan	Bloemenfonds	62,00
2-jan	Kerk	117,50
9-jan	Bloemenfonds	77,50
16-jan	Kerk	118,00
23-jan	Bloemenfonds	72,50
30-jan	Kerk	12,50

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	<u>Toegezegd voor 2022</u>	106.475,50
	Extra ontvangsten	803,82
	<u>Totale bijdragen 2022</u>	107.279,32
	Ontvangen bijdragen	11.898,49
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2022</u>	95.380,83

Zending en Wereldiakonaat

	<u>Toegezegd voor 2022</u>	10.880,00
	Extra ontvangsten	25,00
	<u>Totale bijdragen 2022</u>	10.905,00
	Ontvangen bijdragen	244,50
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2022</u>	10.660,50

Evangelisatie

	<u>Toegezegd voor 2022</u>	7.401,00
	Extra ontvangsten	0,00
	<u>Totale bijdragen 2022</u>	7.401,00
	Ontvangen bijdragen	156,00
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-01-2022</u>	7.245,00

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m januari (5.390 kg)	523,38
Oud ijzer	bestemd voor World Servants	-

Dienstenrooster:

6 maart	09.30 uur	15.00 uur Sing and Share
Voorganger	Ds. G.A. Segger Winsum	m.m.v. Huisband
Organist	J. Wolfs	in Menorah
Koster	J. Cappon/A. Zuidema	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Diaconie	
Deurcollecte	Kerk	
Kindercrèche	Hilda en Sara	
9 maart		19.30 uur Bidstond
Voorganger		Ds. P.S. van Dijk Roden
Organist		J. Wolfs
Koster		A.H. Vriezema
Beamer		Martin Schaaphok
Collecte		Kerk
Deurcollecte		Bloemenfonds
13 maart	09.30 uur Jeugddienst	
Voorganger	Da. G. v.d. Berg Appingedam	
Organist	J. Wolfs	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Willem Hoekstra	
Collecte	Eigen Jeugdwerk	
Deurcollecte	Kerk	
Kindercrèche	Astrid en Rosa	

20 maart	09.30 uur
Voorganger	Ds. S.W. Bijl Groningen
Organist	F. Reitsema
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kindercrèche	Hélène en Elisa
27 maart	09.30 uur
Voorganger	Ds. G. W. van Wingerden Stedum
Organist	J. Wolfs
Koster	J. Cappon/A. Zuidema
Beamer	Janou Slagter
Collecte	Werelddiaconaat - Libanon
2 ^e collecte	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Kerk
Kindercrèche	Alice en Yara
3 april	9.30 uur Grunnegerdaainst
Voorganger	Ds. K.G. Pieterman Niekerk
Organist	J. Wolfs
Koster	A.H. Vriezema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Voedselbank stad Groningen
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kindercrèche	Nicole en Rosalie
10 april	11.00 uur m.m.v. Koningsband
Voorganger	Drs. J.W. Bassie Groningen
m.m.v.	Koningsband
Koster	W.P. Burema
Beamer	Janou Slagter
Collecte	Jong Protestants
Deurcollecte	Kerk

15 april	19.30 uur Goede Vrijdag
	<u>m.m.v. Vocaal Ensemble Stedum</u>
Voorganger	Ds. E.A. van Gulik Leek
Organist	F. Reitsema
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	GÉÉN COLLECTE !!!!!
17 april	9.30 uur 1e Paasdag - m.m.v. koperensemble Volharding
Voorganger	Ds. S.W. Bijl Groningen
Organist	J. Wolfs
Koster	J. Cappon/A. Zuidema
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds
18 april	9.30 uur 2e Paasdag - DoeMeeDienst met GGG

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 7 april** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 14 april, 2 juni en 14 juli

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl