

NIEUWS van KERK en KANSEL



GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 3 W- 2022

ADRESSENLIJST:

Predikant: Vacant

Kerkelijk werker:

J. Elzinga-Bakker, 06-2501 3645

jeltsje.elz@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage
voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum
en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden
graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

F. Turkstra, Groene Zoom 19,

9791 BA Ten Boer 050- 318 0480

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.



'Alles komt goed!'. Dat kan gemakkelijk klinken en is een mooie quote, maar klopt het wel? Vaak worden deze woorden ook gezegd op een moment dat er chaos is uitgebroken en het nog maar de vraag is of het in orde komt. Veel in dit leven is niet in orde en komt niet op orde. Voor veel mensen op deze wereld zijn deze woorden ook moeilijk te

geloven. Maar hoe mooi is het om, wanneer het leven moeilijk is, jezelf voor ogen te houden dat het beter wordt? Na regen komt tenslotte altijd zonneschijn.

En dat is ook zeker zo, ik denk dat het heel belangrijk is om in moeilijke tijden onszelf vast te houden aan hoop en erop te vertrouwen dat het beter zal worden. God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, hier in onze eigen omgeving of ver weg, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.

"Alles komt goed" kan ook een gevaarlijke uitspraak zijn. Mensen kunnen in plaats van hoopvol, ook teleurgesteld raken. Want het leven is nu eenmaal niet altijd fijn en er zijn nu eenmaal dingen in ons leven die niet goed gaan. En soms komen die dingen ook niet meer goed. Of beter gezegd, soms komen dingen niet goed op een manier zoals wij dat zouden willen.

'Goed' is een rekbaar begrip. Als er een geliefde sterft na een lang ziekbed, is dat dan wat we bedoelden toen we zeiden *'alles komt goed'*? Als er voor de zoveelste keer bomaanslagen gepleegd worden en er weinig uitzicht is op verbetering, komt het dan nog goed? En hoe vaak moet het nog fout gaan, voordat het goedkomt? Prediker zegt hier het volgende over: *"Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan."* (Prediker 3:11, Basis Bijbel)

Het Bijbelboek Prediker is een behoorlijk filosofisch boek. De schrijver denkt veel na over het leven, de dood en de zin van het leven. Hij komt tot de conclusie dat het maar beter is om van ons leven te genieten, want we hebben het toch niet in de hand. Ook in bovenstaande tekst komt het terug, wij mensen weten veel, maar we begrijpen soms niets van Gods plannen.

Prediker schrijft in hetzelfde hoofdstuk dat alles een eigen tijd heeft. Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen. Een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven. Een tijd voor oorlog, en een tijd voor vrede.

“Want alle dingen hebben hun eigen tijd. Want een mens overkomt veel ellende die hem door andere mensen wordt aangedaan. Hij weet niet wat er in de toekomst gebeuren zal. Niemand kan hem dat vertellen.” (Prediker 8:6-7, Basis Bijbel)

In onze cultuur slaan we de moeilijke en verdrietige gebeurtenissen liever over. Leven we bij voorkeur van hoogtepunt naar hoogtepunt, en hopen we dat de tussenliggende periodes van rouw, verdriet of pijn zo snel mogelijk voorbij zijn.

En toch horen ze erbij. Toch bestaat het leven niet alleen uit mooie dingen, verdriet hoort er net zo goed bij. En natuurlijk mogen we uitkijken naar mooie gebeurtenissen en mogen we hopen dat alles uiteindelijk goed komt, zolang we maar niet vergeten dat Gods plannen niet altijd onze plannen zijn. Dat Gods plannen voor ons soms onbegrijpelijk zijn, dat we af en toe denken *‘God, waar bent U mee bezig?’* Het zou toch goed komen?

Maar het lijkt wel alsof het verdriet alleen maar groter wordt, alsof de ellende alleen maar toeneemt. We mogen weten dat God bij ons is, ons niet laat vallen en met ons mee gaat wanneer we het moeilijk hebben. Maar zijn plannen zijn voor ons onbegrijpelijk. We kunnen zelf nog zoveel goede ideeën hebben voor de toekomst, ons begrip is maar beperkt. Wat er ook gebeurt, we mogen erop vertrouwen dat God ons door moeilijke tijden heen helpt!

God belooft ons door het lijden, sterven en de opstanding Zijn zoon Jezus Christus een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van en met Hem is. Hij vraagt ons om er voor elkaar te zijn, hier in onze eigen omgeving en ver weg om zo de hoop van Pasen door te geven, in het geloof dat alles goedkomt.

Sieta de Boer

MEELEVEN EN OMZIEN

Zr. Z. Palsma-Flikkema is opgenomen in Hospice De Schutse. We denken aan haar en bidden voor haar en de familie.

Br. H. van Bijssum is gevallen en kampt met de gevolgen ervan.

Zr. T. Bus-Oudman is na haar operatie weer thuis.

Br. G.S. Vast wordt behandeld voor de ziekte van Kahler. De doktoren zijn tevreden over de resultaten van de behandelingen. Dat geeft reden voor dankbaarheid en nieuwe moed.

Allen beterschap gewenst.

Onze broeder **J.P Hellinga** is op 30 maart rustig ingeslapen. Op 7 november was hij nog in de kerk en zongen we zijn lievelingsliederen toen hij **100 jaar** werd. Na een val in februari werd hij bedlegerig en steeds zwakker. Maandag 4 april om 13.30 uur vond het afscheid plaats in de Ger. Kerk te Thesinge. We wensen de familie veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Vrijdagavond 1 april werden onze jeugdouderlingen **Meinie en José Bosker** en hun dochtertje **Willemijn** verblijd met de geboorte van **Tonnie Peter**. Zijn roepnaam is **Tom**. Van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid gewenst samen!

Els Gelling, scriba

Uit de kerkenraad – maart 2022

Het 4 mei-comité (vanuit dorpsbelangen) zocht een nieuw lid vanuit onze gemeente om de opengevallen plaats van **Jan Vink** in te vullen. **Andre Vriezema** zal dit op zich nemen.

Dorpsbelangen zocht ook een invulling voor de zondag (18-9) van de **feest- en lichtweek 2022**. De evangelisatie commissie zal zich hier samen met de andere kerken van Ten Boer over buigen.

De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in, dat onze gemeente een predikant voor 1 FTE kan benoemen. Of dit 1 of 2 predikanten voor samen 100% wordt of dat er een ander combi wordt gevonden van predikant/kerkelijk werker hangt mede af van de beschikbaarheid van predikanten en kerkelijk werkers.

Met de invulling van de vacante plekken voor ouderling en diakenen gaat het bepaald niet naar wens. Vooral de diaconie wordt een groot probleem. Als er niemand bij komt, zullen er straks 4 wijken zonder diaken zitten. Wilt u daarom nog eens diep in uw hart en agenda kijken of er echt niet wat tijd voor de kerk af kan? Aanmelden kan op elk moment bij een kerkenraadslid!

Gelukkig lijkt alles er op, dat we deze corona periode achter de rug hebben. Het **gebruikersplanteam** doet daarom een stapje terug. Waar nodig zullen de zondagskosters de zaken oppakken. Op deze plaats een woord van hartelijke dank aan het gebruikersplanteam! Het aantal vergaderingen dat zij, soms op zeer korte termijn, hebben gehad is groot! En met hun medewerkers hebben zij een enorme hoeveelheid werk verzet. Hartelijk dank allemaal!

Els Gelling, scriba

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Zoals op de gemeenteavond is verteld, zijn we eind januari begonnen met de zoektocht naar een nieuwe predikant. Nadat de aangedragen kandidaten (door u als gemeente bij de enquête en door de PKN) naast de opgestelde profielschets zijn gelegd, hebben we besloten om ook nog een advertentie te plaatsen. De predikanten waarvan we vonden dat ze in het profiel passen hebben we op voorhand geattendeerd op het verschijnen van de advertentie, met de uitnodiging hierop te reageren.

U kunt de advertentie, verstrekte informatie over de kerkelijke- en burgerlijke gemeente en de gemaakte sfeerimpressie bekijken op onze website (onder de tab beroepingswerk). De sluitingstijd om te reageren is 22 april. Tot die tijd kunnen we alleen maar hopen dat er goede reacties binnen komen.

We weten dat we het niet alleen hoeven te doen en hebben alle vertrouwen dat we de goede kandidaat op de juiste tijd aan u kunnen voorstellen.

Erik van Dijken

Diaconie

'Het is oorlog in Oekraïne!' Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen in Oekraïne. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid in de buurlanden.

We proberen met de middelen die er zijn (Website, Facebook, NvKK, de beamer in de kerk en afkondigingen) goed te blijven communiceren met de gemeente, hierbij een overzicht van alle acties die geweest zijn. In de week van 7 maart hebben we een gift van € 1.000 overgemaakt naar Kerk in Actie voor de noodhulp in Oekraïne.

De extra collecte van zondag 13 maart voor Stichting Immanuel, de stichting die de goederen verzamelt en naar Oekraïne vervoert, heeft in totaal € 1.000 opgebracht, waarvoor hartelijk dank.

Zaterdag 12 maart is er een inzamelactie geweest voor levensmiddelen en andere artikelen, een groot succes!! De goederen zijn afgeleverd bij Stichting Immanuel voor transport en inmiddels al onderweg naar Oekraïne.

Bij het verschijnen van deze NvK&K hebben we net de tweede inzamelingsactie (van 9 april) achter de rug. Samen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt "De Levensbron" en de Hervormde gemeentes zamelen we zoveel mogelijk in, bestemd voor Oekraïne. Zoals u wellicht weet werken we nauw samen met Stichting Immanuel.

Op de facebookpagina van de stichting kunt u foto's vinden van het inzamelen en het bezorgen van de goederen in Oekraïne. Daarnaast hebben we op ons genomen om 8 EHBO boxen te vullen die ook met het transport meegaan naar Oekraïne.

We zullen ons samen met u blijven inzetten voor hen die getroffen zijn door deze oorlog en houden u op de hoogte.

Avondmaal

Voor iedereen die aan het avondmaal wil deelnemen maar niet naar de kerk kan komen biedt de diaconie de mogelijkheid om brood en wijn te bezorgen voorafgaand aan het avondmaal. Neemt u hiervoor contact op met u wijkdiaken, ouderling of wijkwerker.

Voor aankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO:

8 Mei: Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

Meer lezen zie: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria

26 Mei: Stichting Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Meer lezen zie www.opendoors.nl

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage.

Frank Turkstra, Jaap Oudman

Werkzaamheden

De werkzaamheden in de pastorie verlopen goed en op schema. Door **Vakman Wiersema** zijn nieuwe garagedeuren geplaatst. **Schildersbedrijf van der Klei** zal binnenkort starten met de schilderwerkzaamheden en zal ook de dames toiletgroep in Bliester schilderen. De komende periode zullen de nieuwe tafels voor in de grote zaal van Menorah geleverd worden.

Overleg kosters

Dinsdag 26 april vindt het **groot kosteroverleg** plaats. Tijdens dat overleg zal o.a. teruggeblikt worden op hoe het de afgelopen (corona)periode is gegaan en hoe de activiteiten verlopen. Het overleg begint om 19.45 uur en vindt plaats in de grote zaal van Menorah.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap, secretaris



EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN!

We beginnen deze keer met een heugelijk bericht! Onze mede-jeugdouders **Meinie en José** zijn op 1 april (en dit is echt geen grapje!) de trotse ouders geworden van zoon **Tom! Willemijn** heeft er een prachtig klein broertje bij. Ze zullen de komende tijd heerlijk genieten van het uitgebreide gezinsleven.....Een nieuw leven, een nieuw Gods wonder!

Voor wat betreft de jeugdactiviteiten binnen de gemeente kan er gelukkig weer veel georganiseerd worden en daar zijn we dankbaar voor. De catecheses lopen, kinderveendienst kan weer gehouden worden in de kerk, de jeugd van Impact heeft een avond gezwommen in Kardinge en sloot aan bij de avond van CJV-Impact- Studio Hoop tijdens een mooie avond met als thema " *De wereld op z'n kop!*". Prachtige initiatieven om de jeugd te verbinden door samen te eten, samen te bidden, samen te zingen en samen te geloven!

Ook in de komende periode, waarin we, hoe gek het ook klinkt, alweer toewerken naar het min of meer afsluiten van het seizoen, zullen er nog leuke en waardevolle activiteiten worden georganiseerd. Houden jullie allemaal weer de berichtgevingen via de apps in de gaten? We vinden het heel fijn dat de opkomsten steeds zo groot zijn, dat geeft aan dat er behoefte is aan ontmoeting met elkaar!

De periode waarin we zitten, de maanden april, mei en juni, zijn spannende tijden voor iedereen die in het examenjaar zit. Halverwege mei beginnen de examens dus is het nu tijd om het 'gewone schoolleven' af te gaan ronden, een Laatste School Dag (LSD) in het vooruitzicht en bikkelen voor de examens. We wensen je heel veel plezier bij alle leuke dingen die bij het afronden van je middelbare schoolperiode horen, maar ook heel veel succes bij het blokken voor de examens! Met Gods hulp en het vertrouwen in jezelf komt het vast goed! In onze gedachten en gebeden leven we met jullie mee.....

In Spreuken 16 vers 3 staat het volgende; *“Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet, dan zullen al je plannen slagen.”* Hierbij kwamen we de volgende uitleg tegen en die sluit aan bij onze boodschap voor jou! *“Misschien ben je wel bang dat je het schooljaar niet haalt of zelfs je examen. Ben je bang dat hierdoor jouw toekomstplannen in het water vallen. Weet dat God al voor je geboorte jouw -weg heeft uitgestippeld en daar hoort ook deze school-break bij. God zorgt ervoor dat het goed komt met jou en jouw toekomst, vertrouw daar maar op.”*

In dat vertrouwen voor ons allemaal, kijken we uit naar een fijne, zonnige lenteperiode! Een groet namens alle jeugdouders,

Teye en Saskia van Dijk

FILMAVOND

2e paasdag organiseren we een **filmavond in Menorah** voor alle gemeenteleden vanaf 12 jaar. Samen gaan we een film kijken die ons als GroeiGroep inspireerde, waar het paasverhaal heel mooi in terug komt en een nieuwe kijk op geloven geeft.

The Shack gaat over Mack die door een verschrikkelijke gebeurtenis zijn geloof, maar bovenal zijn vertrouwen in God kwijt is geraakt. Volledig onverwacht krijgt hij een uitnodiging van ene 'Papa' om een weekend met Hem door te brengen in de hut waar dit drama heeft plaatsgevonden. Tijdens dit weekend wordt Mack geconfronteerd met zijn verdriet, maar ook met vragen over schuld, gerechtigheid, vergeving en de rol van God in dit alles.

Wij zorgen voor het drinken en wat lekkers. Tot dan! Zondag 18 april '22 - 19.00 uur

Marlisa van der Goot.



Voor het eerst in bijna twee jaar hebben we afgelopen maand weer een gezamenlijke bijeenkomst gehad. Tijdens deze bijeenkomst zijn we door onze leiders **Angelique, Nienke, Inge, Arjan, Pieter, Andre en Siep** bijgepraat over wat ons te wachten staat de komende maanden én in Zambia.

Begin maart zijn onze leiders op leidersweekend geweest en op 23 en 24 april gaan we met de hele groep in Wijhe op voorbereidingsweekend. Dit weekend staat in het teken van kennismaking, teambuilding en daarnaast ontvangen we hier alle belangrijke informatie voor onze reis.

Het licht staat nog steeds op groen: We gaan van 1 t/m 20 augustus (reisdata kunnen nog verschuiven) op reis!

Ondertussen gaan we gewoon door met actievoeren om onze financiële bijdrage bij elkaar te sprokkelen. We hebben in maart een stampotactie, tulpenactie en autowasactie georganiseerd en de € 100.000 komt in zicht.

Acties die de komende tijd op de planning staan:

- De verkoop van zelfgemaakte knutsels gaan gewoon door. Kaartenhuisjes, gepimpte potjes, sleutelhangers of gehaakte vlaggetjes: Op de website www.geef.ws/tenboer hebben we diverse verkoopacties staan.
- Op eerste paasdag, 17 april, organiseren we een Paas sing-in. We gaan zingen voor God en Zambia. De **sing-in** begint om 19.30 uur in Geref. Kerk vrijgemaakt "De Levensbron" aan de Vijverweide. Inloop vanaf 19.15 uur, entree is gratis en de collecte is bestemd voor World Servants. De band van GKv Appingedam verleent haar medewerking aan de sing-in. Een lied aanvragen kan door contact op te nemen met **Dian** via 06-1198 8959 of mail naar diand@live.nl.
- Het receptenboek is nog steeds verkrijgbaar! Op de tafel in Menorah ligt een intekenlijst, daarnaast is het boek ook via www.geef.ws/receptenboek te bestellen.
- De voorbereidingen voor de talentenactie op scholen lopen nog steeds, maar hebben gezien de verschillende inzamelacties voor Oekraïne eerst even wat minder prioriteit gekregen.
- Vrijdag 13 mei organiseren we een rommelmarkt.



De vergunning is binnen en de voorbereidingen zijn in volle gang:

vrijdag 13 mei 2022 om 16.30 uur gaat de rommelmarkt los! De rommelmarkt vindt plaats op het plein rondom onze kerk. We zijn op zoek naar mooie en/of goede verkoopbare spullen zoals boeken, antiek, huishoudelijke/elektrische apparatuur,

glaswerk, bestek, gereedschap en alles wat nog maar meer verkoopbaar is. Daarnaast zijn ook kinderkleding en -speelgoed en planten en stekjes van harte welkom!

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten: koffie, thee, cake en een broodje hamburger maken het struinen tussen de spullen nog net wat aantrekkelijker. Het inbrengen van spullen kan op vrijdag 13 mei zelf op het kerkplein vanaf 9.30 uur tot 13.00 uur.

Daarna wordt de rommelmarkt opgebouwd, zodat we om **16.30 uur** kunnen starten met verkopen. Als u/jij niet in de gelegenheid bent de spullen zelf te brengen, kunt u contact opnemen met ondergetekenden, dan komen we ze halen.

Naast heel veel helpende handen van World Servants kunnen we altijd extra ondersteuning gebruiken. Wilt u/jij helpen bij de catering, bij het opzetten/opruimen van de markt of bij het verkopen van spullen, neem dan gerust contact op! We hopen op veel spullen én kopers, graag tot dan!

Familie Meerman – 050-302 4008 of 06-4971 7125 (**Wouter**)

Familie Wietsma – 050-302 1935 of 06-1252 6262 (**Menke**)

CHRISTELIJKE WERKGROEP: DE DORPEN VAN TEN BOER VOOR OEKRAÏNE

“Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest...” Mattheus: 25:35-36

Beste gemeenteleden, we hoeven niet veel te zeggen over de situatie in Oekraïne. Het kan je niet ontgaan zijn dat het conflict dat al jaren woedt in Oost-Oekraïne van de ene op de andere dag veranderd is in een oorlog die de afgelopen weken al veel slachtoffers heeft geëist. Alweer is er in deze wereld een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Wie had dat kunnen denken? Wat we nu weten, is dat miljoenen (voornamelijk) vrouwen en kinderen gevluht zijn voor de dreiging en het geweld in hun thuisland. Dat mannen het land niet mogen verlaten en dat veel ouderen niet eens in staat zijn om te vluchten. Wie gaat hen helpen?

Het is Gods verlangen dat wij ons inzetten voor mensen in nood. Een aantal christenen van verschillende kerken heeft daarom de werkgroep "*de dorpen van Ten Boer voor Oekraïne*" opgezet met als doel de liefde van Jezus om te zetten in daden en daarvoor zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om zich in te zetten en een steentje bij te dragen.

Wat kunnen wij als kerken doen als er concrete plannen zijn om mensen in Ten Boer op te vangen? Om hier goed op voorbereid te zijn is ons eerste doel een inventarisatie te maken van wat we als kerkelijke gemeentes "*in huis*" hebben en kunnen bieden. Te denken valt aan:

- Onderdak bieden. De overheid heeft moeite om voldoende ruimte te vinden. Wat zijn onze mogelijkheden? gastgezinnen, leegstaande huizen, pastorieën, scholen?
- Vluchtelingen helpen wegwijs te worden in onze samenleving
- Gezondheidszorg bieden
- Hulp bij boodschappen
- Hulp bij het invullen van formulieren
- Hulp bij reizen in het openbaar vervoer
- Gesprekspartner zijn
- Activiteiten aanbieden
- Voedsel en kleding inzamelen
- Hulp bij het vertalen en leren van de Nederlandse taal
- Financiële ondersteuning bieden
- Begeleiden bij het vinden van werk voor vluchtelingen
- Opvang van jonge kinderen

Wat de werkgroep concreet van u/ jou vraagt is

- Bid of God ons wil leiden in de zoektocht naar wat wij als kerken kunnen betekenen en of we Zijn handen en ogen mogen zijn door hulp te bieden aan mensen op de vlucht.
- Bid en overweeg of je in bovenstaande punten iets zou kunnen betekenen.
- Bid voor mensen op de vlucht, maar ook voor hen die achterblijven. Bid voor hen die in Oekraïne en de buurlanden zo hard hun best doen mensen in nood te helpen. Bid voor bescherming voor de chauffeurs als zij de goederen op de plaats van bestemming brengen. En bid voor Gods ingrijpen in deze oorlog.

Wil je graag meewerken (zie bovenstaande punten) of meedenken, stuur dan een berichtje naar **Margreeth van der Goot**, 06-4019 3097 of mail naar margreethvandergoot@kpnmail.nl

Moment van gebed

HET GEBED IS DE MOTOR VAN DE GEMEENTE.

Elke 1e zondag van de maand om 8.30 uur komen we bij elkaar om te bidden voor onze gemeente, de nood in de wereld, zorgen dichtbij of ver weg.

Onze jongeren dragen inmiddels veel gebedspunten aan waar we voor bidden. Fijn dat onze jongeren zich betrokken voelen en weten dat bidden helpt.

Wil jij ook dat we voor jou of iemand in jouw omgeving bidden, doe dan een briefje in een van de **gebedskistjes**.

Deze staan bij beide uitgangen. Mailen of bellen mag ook: menkewietsma@gmail.com 050-302 1935 of 06-1252 6262



Belangrijke gebedspunten waar iedereen voor kan bidden:

- World Servants
- beroepingscommissie
- kerkenraad/ ambtsdragers

Gebedsteam

Dankbetuiging



De bloemen uit de kerk, de vele felicitatiekaarten, en het lied: *"Tienduizend reden tot dankbaarheid"* van het programma *"Wij wensen jou"* op zondagmiddag 3 april jl. hebben mij als teken van meeleven heel erg goed gedaan. Heel veel dank daarvoor. Ook een speciale dank aan de **familie Wiersema** die iedere zondagmiddag dit mooie programma verzorgen. Een hartelijke groet voor u allen.

R. Jongsma-Martini

Heel verrast waren wij dat mijn man voor zijn verjaardag de bloemen uit de kerk kreeg. En ook bedankt voor alle kaarten die hij mocht ontvangen. Hartelijke groeten.

Aafke en Douwe Kooistra

Ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk hebben we een prachtige boeket bloemen plus veel felicitaties ontvangen. Daarvoor hartelijke dank.

Ali en Hans Schraa

Allereerst wil ik iedereen nog bedanken voor de kaarten die ik kreeg voor mijn verjaardag op 16 februari. Het is een beetje laat, maar wel gemeend. Verder willen wij de kerk bedanken voor de bloemen die wij ter bemoediging mochten ontvangen. Wij waren verrast en er blij mee. Wij proberen het verdriet een plaats te geven, maar hebben daar de hulp van onze Hemelse Vader wel bij nodig. Bij Hem kunnen wij altijd terecht. Een warme groet van

Fokko en Janny Zuur



Verjaardagen

16-4	74	L. Velting
26-4	78	H. Oosterhuis - Vriezema
28-4	86	A. Haak
28-4	56	Nanning Noorman
6-5	59	Andre Huisman
6-5	88	H. van Bijssum
7-5	73	F. Vriezema - Wiltjer
10-5	79	R.H. Rozema - de Wind
11-5	79	S. Rozema - Hofstee
13-5	94	A. Groenwold - Bosker
14-5	79	J. Venhuizen
22-5	80	J. Hoekstra
23-5	75	C. Kamphuis
23-5	91	J. Roeters - van Dijk
25-5	93	T. Klei - van Bijssum
26-5	81	S.E. Kremer - Weeseman
30-5	95	H. Roeters

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 06-03 **Br. D. Kooistra**, in verband met zijn 86^{ste} verjaardag en naar **br. en zr. Schraa-Smeenk**, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk.
- 09-03 **Br. F.IJ. Klaver**, ingevallen als preeklezer van de Bidstond.
- 13-03 **Zr. A.L. Dijk-Bos**, in verband met haar 82^{ste} verjaardag, en naar **zr. T. Bus-Oudman**, zij is weer thuisgekomen uit het verpleeghuis, en naar **zr. Cys Zuidveld**, Gerichtstraat, ter bemoediging, zij wordt verpleegd in Hospice De Schutse.
- 20-03 **Br. H. van Bijssum**, en naar: **br. J. Hellinga**, zij zijn herstellende na een val.
- 27-03 **Br. G.S. Vast**, in verband met zijn 89^{ste} verjaardag, en naar **zr. R. Jongsmā-Martini**, in verband met haar 84^{ste} verjaardag.
- 03-04 **Zr. W. Nieboer**, en naar **zr. G. Wiering-Bakker**, beiden ter bemoediging.
- 10-04 **zr. G. Entjes-Nijburg**, in verband met haar 88^{ste} verjaardag en naar **zr. A.M. Bloema-Dijkhuizen**, in verband met haar 82^{ste} verjaardag.

Kerkelijke agenda



Dinsdag	19 april	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Maandag	25 april	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	26 april	Kostersoverleg	19.45 uur
Zondag	1 mei	Moment van Gebed	08.30 uur
Zondag	1 mei	Koffiedrinken na de dienst	11.00 uur
Dinsdag	3 mei	Beroepingscommissie	19.45 uur
Maandag	9 mei	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Maandag	9 mei	Commissie van Kerkrentmeesters	19.30 uur

Dinsdag	10 mei	Moderamen	19.45 uur
Vrijdag	13 mei	Impact	19.00 uur
Vrijdag	13 mei	Rommelmarkt namiddag	16.30 uur
Maandag	16 mei	Toerustingsavond GGG	19.30 uur
Woensdag	18 mei	Kerkenraad	19.45 uur
Maandag	23 mei	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	24 mei	Diaconie	19.45 uur
Donderdag	2 juni	Samenstellen N. v. K. en K.	10.00 uur

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Zr. A.G. Koenderink-Werkman

OVERLEDEN:

Br. J.P. Hellinga

VERHUISD:

Br. D.H. Hoekstra

Zr. W.A. Huisman-Bont

TIJDELIJK VERHUISD van Lindenhof naar Innersdijk, Verlaatweg 10:

Zr. K.S. Wiersma-Grashuis,

Zr. G. Koers-Post

Zr. G.J. Ritzema-Eisenga

Br. A.J. van der Goot,

Br. A.J. Smit

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK:

Br. K.J. Vink en J. Vink

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

6-feb	Werelddiaconaat, Oeganda	598,90
13-feb	Kerk	192,80
13-feb	HA - ZOA noodhulp	959,25
20-feb	Diaconie	172,00
27-feb	Kerk	151,00
27-feb	Onderhoudsfonds	126,90

Bedrag:

Deurcollecten

6-feb	Kerk	106,15
13-feb	Bloemenfonds	100,00
20-feb	Kerk	90,70
27-feb	Bloemenfonds	163,65

Giften

26-mrt	Legaat	5.000,00
31-mrt	Orgel- uit dankbaarheid	25,00

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	<u>Toegezegd voor 2022</u>	109.670,50
	Extra ontvangsten	983,82
	<u>Totale bijdragen 2022</u>	110.654,32
	Ontvangen bijdragen	35.854,85
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2022</u>	74.799,47

Zending en Werelddiaconaat

	<u>Toegezegd voor 2022</u>	11.285,00
	Extra ontvangsten	25,00
	<u>Totale bijdragen 2022</u>	11.310,00
	Ontvangen bijdragen	3.387,36
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2022</u>	7.922,64

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2022</u>	7.971,00
Extra ontvangsten	0,00
<u>Totale bijdragen 2022</u>	7.971,00
Ontvangen bijdragen	2.003,08
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-03-2022</u>	5.967,92

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m februari (10.220 kg)	1.004,45
Oud ijzer	bestemd voor World Servants	-

Dienstenrooster:

18 april s morgens géén dienst **19.00 uur Film in Menorah**

2^e paasdag meer informatie zie pagina 9

24 april 09.30 uur

Voorganger	Ds. K. Meijer Stadskanaal
Organist	J. Wolfs
Koster	A.H. Vriezema
Beamer	Janou Slagter
Collecte	Diaconie
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Kerk
Kindercrèche	Astrid en Noa v. D.

1 mei 09.30 uur

Voorganger	mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen
Organist	F. Reitsema
Koster	W.P. Burema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kindercrèche	Martine en Tess

8 mei 09.30 uur **Moederdag m.m.v. Kinderkoor Eigen Wijs**

Voorganger **Da. A. Akkerman** Groningen
Organist **B. Geuchies**
Koster **A.K. Wietsma**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Noodhulp - Nigeria
Deurcollecte Kerk
Kindercrèche **Karin en Noa T.**

15 mei 09.30 uur

Voorganger **Ds. C.G. Op 'T Hof** Siddeburen
Organist **J. Wolfs**
Koster **J. Cappon/A. Zuidema**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
Kindercrèche **Alice en Danique**

22 mei 09.30 uur

Voorganger **Ds. T.E. Heslinga** Veendam
Organist **F. Reitsema**
Koster **A.H. Vriezema**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Kerk
Deurcollecte Kerk
Kindercrèche **Nicole en Jolein**

26 mei 09.30 uur **Hemelvaartsdag**

Voorganger **Ds. S. Alblas** Bedum
Organist **B. Geuchies**
Koster **W.P. Burema**
Beamer **Willem Hoekstra**
Collecte Open Doors
Deurcollecte Kerk
Kindercrèche **Margot en Sara**

29 mei 09.30 uur **DoeMeeDienst GemeenteGroeGroepen**

Voorganger	Da. I. de Rouwe Leeuwarden
Organist	J. Wolfs
Koster	A.K. Wietsma
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	Kerk
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kindercrèche	Hilda en Rosa

5 juni 09.30 uur **1e Pinksterdag**

Voorganger	Da. A.D.S. Liefting Groningen
Organist	J. Wolfs
Koster	J. Cappon/A. Zuidema
Beamer	Martin Hoekstra
Collecte	Pinksterzending
Deurcollecte	Kerk
Kindercrèche	Astrid en Elisa



KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 26 mei** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 2 juni, 14 juli en 8 september.

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl