

NIEUWS van KERK en KANSEL



**GEREFORMEERDE KERK (PKN) TEN BOER
NR. 4 W- 2022**

ADRESSELIJST:

Predikant: **Vacant**

Kerkelijk werker:

J. Elzinga-Bakker, 06-2501 3645

jeltsje.elz@gmail.com

Scriba:

E.J.H. Gelling-Velema, Vierendeel 16

9791 JG Ten Boer. 050 302 2985

secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Ook postadres voor alle trouw-
rouw en geboortekaarten.

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdrage
voor Zending en Evangelisatie:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden

graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

F. Turkstra, Groene Zoom 19,

9791 BA Ten Boer 050- 318 0480

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.



**OP ZOEK NAAR RUST?
VAN KERST, PASEN EN PINKSTEREN:
NU DE TOEKOMST IN!**

Lieve mensen,

Onlangs hadden we een predikant die het blad Petrus aanhaalde in de preek. Het is een blad van de Protestantse Kerk. Het blad heet zo, omdat het ons

ieder doet denken aan die visser, vriend en volgeling van Jezus. Soms zo sterk als een rots, maar daarnaast ook zwak en feilbaar. Ja, zijn wij dat ook niet vaak?

Zijn wij ook zo sterk als een rots? En durven we wel op te staan als het 'stormt' om ons heen? Stormen in de zin van bijvoorbeeld hongersnood, wateroverlast door stortbuien, ziektes, oorlogen en nog zoveel meer stormachtige gebeurtenissen. Durven wij op te staan voor iets waar niet direct een ander ook voor durft te gaan?

Wat deed Jezus toen hij op de wereld was en liep? Dacht hij ook aan wat hem dan zou kunnen overkomen? Jezus wist al heel vroeg dat hij voor ons zou gaan lijden. Het is toch heel bijzonder dat iemand dat voor jou, voor u doet? Dat is menselijkerwijs niet te begrijpen, wie doet nu zo iets? Daar word ik stil van. Ja, wie doet dat en wie doet dat nog steeds? Dat is Jezus!

Altijd mag je uithuilen, schreeuwen of gewoon stil zijn en met hem bidden. Dan kom je hopelijk tot rust en kun je wellicht weer een sprankje hoop en licht in je leven zien. Die rust en je eigen positie of de plaats innemen is erg belangrijk. Tegenwoordig moet alles snel en koop je bijvoorbeeld je kleding via internet en pas je de kleding niet meer in de paskamer van de winkel. Dat kost teveel tijd. Maar aan de andere kant kan het je ook wel weer rust geven: even hier kijken, dan daar en dan vaak terugkomend bij wat je het eerst in handen had.

Rust, dan laat je ook je gedachten even de 'loop'. Even niets moeten, waar ben jij, bent u mee bezig? Wat vind jij of u nu belangrijk in het leven? En is wat jij of u nu doet echt nodig voor jezelf of voor de ander? Daarom is het ook zo fijn dat we op 17 juli de groep van World Servants kunnen uitzwaaien en bemoedigen voor de reis die ze naar Zambia mogen maken. Ze mogen daar samen met de plaatselijke bevolking klaslokalen bouwen, zodat ook meer kinderen daar naar school kunnen gaan en kunnen op deze manier een klein steentje bijdragen aan een nieuwe toekomst voor hen.

Mag je ook aan jezelf denken, hoor ik jou of u ook zeggen. Jazeker, maar denk dan ook hoe jij of u de tijd verdeelt? Is het alleen maar: ikke, ikke en de rest kan Dat hoop ik niet. Ik schrijf dit alles, omdat ik zelf in de dagelijkse praktijk zie, dat er veel mensen zijn die haastig zijn. Geen tijd hebben of nemen om even een pas op de plaats te maken. In de Corona-periode kon je weinig en zocht je naar andere ontspanningsmogelijkheden.

De TV en andere media werden steeds belangrijker, maar moeten wij ook niet de mens vergeten. Jij of u wilt toch ook niet over het hoofd gezien worden? Iedereen heeft zijn of haar talenten. Kijk er maar eens goed naar. Jezus heeft iedereen lief, wat je ook gedaan hebt of nog zult doen. Jezus kent je en geeft je rust en ontspanning.

Ik hoop dat jij/u dit ook zo mag ervaren in deze hectische tijd, waarin veel op je af komt via de vele mediakanalen. Van hongersnoden tot oorlogen, zoals nu tussen Rusland en Oekraïne. Het kan je gaan beheersen, maar leg het voor aan Jezus, onze Heer. Dan zul je de rust vinden en weer nieuwe kracht om de toekomst positief weer verder in te gaan. Dat vieren we door na Pasen, nu Pinksteren te vieren. Door de kracht van de Heilige Geest mag je kind van God zijn en getuigen dat Jezus is opgestaan en leeft, toen, vandaag en in de Toekomst! Dat geeft pas rust! Roep om rust. (Dit zijn ook onderwerpen die we in het ouderlingenberaad en de kerkenraad regelmatig met elkaar bespreken, om onszelf bemoedigen en dit in ons kerkenwerk weer uit te mogen dragen.)

Hieronder enkele bijbelteksten die jou en u kunnen bemoedigen:

In 1 Koningen 5 vers 4 staat: *“En nu heeft de Here, mijn God, mij rust gegeven allerwegen.”* Dat is wel aan het begin van de tempelbouw, maar wij mogen nog steeds rust vinden om aan Gods Tempel te blijven bouwen en we mogen hoop houden. Psalm 122 vers 6: *“moge wie u lief hebben, rust genieten”* Jesaja 28 vers 12: *“dit is de rust, geef de vermoeide rust”* Ik hoop dat u rust kunt vinden door tijd te nemen voor onze Heer, Jezus Christus de ROTS die rust geeft en die er voor jou, U en mij wil zijn!

Roep om rust (geschreven door Kees Kraayenoord) vind ik wil erg passend bij dit onderwerp.

Hoor naar mijn gebed
Luister naar mijn smeken
U die elk moment
Naar mij hebt uitgekeken
Breng mijn ziel tot rust
En mijn hart op adem
als ik weer onbewust
te ver bij U vandaan ben

Wanneer wordt het stil
Zal mijn onrust zwijgen
Dat is wat ik wil
Maar zelf niet kan bereiken
In de stilte kan
Ik uw stem weer horen
De vertrouwde klank
Van uw vertrouwde woorden

Kom tot Mij als je moe en belast bent
Kom tot Mij en Ik geef je rust
Want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart
Mijn last is licht, zacht is mijn juk
Kom tot Mij, Ik geef je rust

Louis Dekens

MEELEVEN EN OMZIEN

Op zaterdag 27 mei is **Zr. Palsma-Flikkema**, in alle rust en vertrouwen en in het bijzijn van haar kinderen ingeslapen. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 3 juni om half 2 vanuit onze kerk. Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 12.30 uur. We wensen de familie sterkte en Gods nabijheid.

Br. W.A. Zijlema, verblijft in Maartenshof.

zo ook **zr. M. van Zanten- Dwarshuis**,

Allen Gods nabijheid gewenst.

Els Gelling, scriba

IN MEMORIAM JAN PIER HELLINGA

* Klein Garnwerd, 7 november 1921

† Ten Boer, 30 maart 2022

Een bijzonder lang leven is **Jan Pier Hellinga** gegeven. Hij mocht 100 jaar worden. Toen hij deze leeftijd bereikte in 2021 is hij met zijn gezin naar de kerk geweest. Dat was zijn verjaardagwens: nog één keer een kerkdienst mee te beleven en samen met de gemeente liederen te zingen. **Jan Pier Hellinga** is opgegroeid in een groot boerengezin van 12 kinderen, waarvan broer **Klaas**, waar hij lange tijd samen mee heeft geboerd in Lutjewolde, nog leeft en ook al de leeftijd der sterken heeft bereikt. Evenals een broer in Australië en zijn jongste broer uit Den Haag.

De eerste 12 jaar van zijn leven moest het gezin regelmatig verhuizen, omdat het land en de boerderij werden gepacht. In 1933 kwam het gezin op de boerderij in Lutjewolde. **Hellinga** heeft klas 6 van de lagere school afgemaakt en is daarna naar de 1e klas ULO gegaan. Na 1 jaar ULO had hij zijn leerplicht vervuld en koos ervoor om op de boerderij te gaan werken, waar ze altijd wel extra handen konden gebruiken. Hij mocht onder andere de koeien melken. Dit kon hij zo goed dat hij zelfs nog eens kampioen koeien melken van het Noorden is geweest.

In 1954 trouwde hij en trok in het arbeidershuisje naast de boerderij. Hier werden de oudste 2 kinderen geboren. In 1958 hebben **Jan en Klaas** de boerderij gekocht en verhuisde het gezin naar de boerderij, waar de andere 3 kinderen zijn geboren. **Jan en Klaas** hadden een duidelijke taakverdeling. **Jan** verzorgde de koeien, paarden en schapen en **Klaas** werkte met de tractor en de andere landbouwmachines. In 1985 werd de boerderij verkocht en ging **Hellinga** met zijn vrouw rentenieren in Ten Boer.

Ze waren nog nooit op vakantie geweest en hebben toen 2 grote reizen gemaakt, om zijn broer in Australia en zijn broer in Afrika te bezoeken. Hij verveelde zich geen

moment, want behalve zijn eigen tuin, onderhield hij ook de tuin van de dokter tot op 97-jarige leeftijd! Aangezien in de tuin van de dokter veel fruitbomen stonden, had hij altijd een behoorlijke voorraad appels. Deze werden dan verwerkt in een appeltaart. En altijd als de familie kwam kreeg ieder zelfgemaakte appeltaart.

Hellinga was een gerespecteerd man, gewaardeerd om wie hij was, waar hij voor stond en wat hij deed. Een harde werker, meer een doener dan een denker. Was het niet het boerenwerk en de zorg voor de dieren, dan wel het tuinieren. Ook voor huishoudelijke dingen draaide hij zijn hand niet om. Hij hield van orde en netheid en had graag zelf de touwtjes in handen.

Zijn hele leven was hij erg betrokken op kerk en maatschappij. Zo was hij actief in het schoolbestuur en bij de Christelijke Boerenbond als penningmeester en als ouderling in de Gereformeerde Kerk. Zijn geloof was zeker leidend in alles wat hij deed of zei. Dat stak hij niet onder stoelen of banken. De zondagsrust en kerkgang waren heilig, daar werd niet aan getornd. Het waren de regels waar hijzelf vertrouwd mee was en die hij doorgaf aan de volgende generatie. Dat was voor hem vanzelfsprekend, omdat God de rots was van zijn bestaan. Hij had een diep geloofsleven en zijn liefde voor de Heer en eerbied voor God waren voor Hellinga leidraad in het leven. Hij diende God met zijn levensstijl.

Ik mocht bijzondere en bemoedigende gesprekken met hem hebben als ik hem opzocht in Bloemhof. En ik moet zeggen dat ik werd geraakt door zijn liefde voor Christus en zijn nederige houding. De tekst uit de brief aan Efeze, die hij zelf heeft aangedragen voor de overdenking bij zijn afscheid, kwam daarom niet als een verrassing. In de dankdienst voor zijn leven, op maandag 4 april jl. die gehouden werd in de kerk van Thesinge, hebben we stilgestaan bij deze tekst uit Efeziërs 2:8-9 (NBG51): *“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme.”*

Paulus schrijft in zijn brieven vaak over genade. Er is niets waar wij prat op kunnen gaan. Alle goede werken in je leven brengen je niet bij God. Daar hoeft je het niet voor te doen. Andersom is het juist de liefde van Christus die je dringt om er te zijn voor anderen en die maakt dat je de weg van Jezus' volgt. Het is slechts deze ene weg die uitkomt bij God, de Vader. In vol vertrouwen is **Jan Pier Hellinga** in zijn leven die weg gegaan en we mogen geloven dat hij nu is thuisgekomen in Gods Vaderhuis. Moge dit Woord tot troost zijn voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker

IN MEMORIAM HENDRIK ROETERS

* Hoogkerk, 30 mei 1927

† Ten Boer, 16 april 2022

Op 16 april, stille zaterdag, is **Hendrik Roeters** thuisgehaald door zijn hemelse Vader in de leeftijd van 94 jaar. Zijn aardse leven werd een hemels leven. ☉ Bijna 70 jaar gehuwd waren **Henk en Jantje Roeters-van Dijk** (20 mei 2022). In de dankdienst voor zijn leven, op vrijdag 22 april, stonden we stil bij de tekst uit Nehemia 8:10b *'Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.'* **Henk** Roeters is geboren en getogen in Hoogkerk. Hij leerde Jantje kennen als de zus van zijn goede vriend **Lammert**, met wie hij drie jaar in Indië in de oorlog diende. Over zijn tijd in Indië heeft hij niet veel gesproken. Hij werkte daar als vrachtwagenchauffeur, waarvoor hij later ook een veteranenspeld in ontvangst mogen nemen.

Op 20 mei 1952 zijn **Henk en Jantje** getrouwd en ook in Hoogkerk gaan wonen. **Henk** zijn vader had namelijk een winkel gekocht met woning en zijn voorstel was dat **Henk en Jantje** daar konden beginnen. In de loop van de tijd besloten zij om het roer om te gooien en verhuisde het gezin **Roeters** naar Roden. Inmiddels hadden zij twee jongens gekregen: **Harry en Kor**. **Henk** ging als vertegenwoordiger aan de slag bij de Fa. Van Houten.

Roden werd later ingeruild voor Grou, Friesland waar hij ging werken bij Leenders, een firma in Koek- en Snoepwaren en daarna verhuisde het gezin naar Heerenveen waar **Henk** startte in de kledingbranche en waar hij ruim 25 jaar met veel plezier heeft gewerkt. In Heerenveen verkocht hij maatpakken e.d. bij de Herenkledingzaak V/d Kam. En daar was hij helemaal op zijn plek. Hij werd een begrip binnen de branche en ontving veel respect door zijn tomeloze inzet.

Na zijn pensionering, die echt niet aan hem was besteed, ging hij toch weer aan de slag als verkoper; op aanvraag van de herenzaak De Vries in Groningen. Inmiddels waren **Henk en Jantje** verhuisd naar Groningen, terug naar de provincie waar ze beide waren opgegroeid. **Henk** bleef werken tot zijn 72^e! Naast zijn werk mocht hij heel graag muziek maken en zingen. Hij heeft verschillende muziekinstrumenten bespeeld zoals de tuba, een hoorn en euphonium en bij diverse korpsen. Zingen gaf een groot plezier. Hij zong de bariton in het Jouster mannenkoor Cantate Cum Gaudio (met vreugde) en in het Harens mannenkoor Da Capo (vanaf het begin) en ook zong hij bij de cantorij van Groningen. Verder was hij betrokken als bestuurslid bij de christelijke school en ouderling in de kerk.

De laatste jaren, net voor de coronacrisis, woonden **Jantje en Henk** in het verzorgingshuis Bloemhof in Ten Boer. Het zelfstandig wonen ging niet meer en **Henk** had steeds meer aandacht nodig. Voor **Jantje** was dat niet meer te doen vanwege haar kwetsbare gezondheid. Het geloof is iets wat verweven was in hun leven.

Zondags naar de kerk en bidden en Bijbellezen aan tafel waren goede gewoonten waar ze niet vanaf weken. De kerkgang kon helaas niet meer vanwege de hoge leeftijd en zwakke gezondheid van beide. De laatste tijd namen **Henk** zijn krachten steeds meer af en op (stille)zaterdag 16 april is hij door God thuisgehaald.

Op Paasmorgen lazen kleindochter **Marlijn** en oma Roeters een gedeelte uit het boek Nehemia. Nehemia 8:10b *'Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.'* Een bemoedigende tekst. Wanneer je op God vertrouwt, ontvang je levenskracht om door te gaan. Juist in tijden van gemis en verdriet, wanneer je dat zo nodig hebt.

*Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar,
Jezus draagt dan in Zijn armen, door alle nood ons heen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen.*

We wensen **Jantje Roeters-van Dijk** en de kinderen en klein- en achterkleinkinderen Gods troost en nabijheid in het gemis van hun man, vader en (over)grootvader.

Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker

UIT DE KERKENRAAD – MEI 2022

Ondanks het feit dat bijna alle maatregelen i.v.m. Corona nu zijn afgeschaft, zult u toch merken, dat sommige ambtsdragers er voor kiezen geen hand te geven aan de predikant. Dat is dan na overleg tussen de predikant en dienstdoende ouderling zo besloten en staat de betrokkenen natuurlijk vrij!

Er is veel te doen omtrent de **VOG (verklaring omtrent gedrag)** ook binnen de kerk. De kerkenraad gaat in verband hiermee een integriteit/gedragscode op nemen in het nieuw te schrijven beleidsplan.

In de dienst van zondag 17 juli zal het World Servants team Ten Boer worden *"uitgezwaaid"*. In deze dienst gaat voor **mevr. Jeltsje Elzinga**.

Els Gelling, scriba

WISSELING AMBTSDRAGERS

Zoals eerder vermeld, zijn de volgende ambtsdragers in 2022 aftredend:

- **zr. Els Gelling-Velema** scriba
- **br. Simon Vreeling** ouderling/kerkrentmeester
- **zr. Menke Wietsma-Stulp** wijkouderling
- **br. Bouko Feitsma** wijkdiaken
- **br. Jaap Slagter** wijkdiaken

Daarnaast zijn er nog de volgende vacatures:

- vacature bejaardendiaken
- vacature wijkouderling wijk rood
- Vacature wijkdiaken wijk oranje

En ook onze notulist **zr. Anja Ottens** is aftredend.

De kerkenraad deelt met dankbaarheid en blijdschap mee, dat de volgende gemeenteleden het ambt van ouderling/diaken op zich hebben genomen:

- **br. Harry van der Wolde** scriba
- **br. Gert Kruizinga** ouderling/kerkrentmeester
- **br. Franke Klaver** wijkouderling
- **zr. Gea Haan-Oostra** bejaardenouderling
- **br. Edwin Ottens** wijkdiaken
- **zr. Rian van der Wolde-van Helden** wijkdiaken
- **zr. Hennie Wiersema-Zuur** wijkdiaken

Zr. Lineke Meerman volgt onze notulist op

Met vreugde deelt de kerkenraad mee, dat de volgende ambtsdrager nog een jaar aan haar ambtsdragerschap vastknoopt:

- **zr. Menke Wietsma-Stulp** wijkouderling

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal D.V. plaatsvinden op **zondag 19 juni** a.s. door **ds. G.A. Segger** uit Winsum

Helaas staat nog 1 vacature open:

- bejaardendiaken

Bovenstaande zal in verkorte vorm in de kanselafkondigingen worden opgenomen in het kader van het zorgvuldig volgen van de daarvoor geldende procedure.

De kerkenraad is dankbaar en blij dat de meeste vacatures zijn ingevuld. Genoemde gemeenteleden willen met hulp van God (en van u als gemeente!) hun steentje bijdragen, geweldig dank daarvoor!

Een dankwoord is zeker ook op zijn plaats voor de mensen die hun periode als ambtsdrager (of ondersteunend) nu afsluiten. Allen alvast hartelijk dank voor jullie inzet en toewijding.

Els Gelling, scriba.

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Sinds de vorige keer zijn we inmiddels aan de slag gegaan met de ontvangen reacties op de advertentie. We hebben (informatieve) gesprekken gevoerd en gaan volgende week verder evalueren of deze kandidaten bij onze gemeente zouden passen.

Wat wij als commissie verrassend vinden is dat geen van de door u als gemeente aangedragen kandidaten een brief heeft gestuurd. Zo zie je maar weer dat wat ons als mensen goed lijkt, niet altijd de weg van de Heer is. Maar we zijn blij met de reacties en gaan met de gevoerde gesprekken in het achterhoofd met een goed gevoel verder de procedure in.

Erik van Dijken

Diaconie

De Diaconie heeft de volgende mededelingen:

- Na een lange tijd van afwezigheid kunnen we weer een **avondmaal viering** houden in **Bloemhof**, aanvang is 16:30 uur, kijkt u bij het dienstrooster voor meer details.
- Voor iedereen die aan het **avondmaal** wil deelnemen, maar niet in de kerk kan komen, biedt de diaconie de mogelijkheid om brood en wijn te bezorgen voorafgaand aan het avondmaal. Neemt u hiervoor contact op met uw wijkdiaken, ouderling of wijkwerker.
- **Op zaterdag 18 Juni** gaan we samen met stichting Immanuel en de diaconieën in Ten Boer weer goederen inzamelen voor Oekraïne, inbreng is van 10 tot 12 uur in Menorah. U kunt de lijst met goederen aanhouden zoals de vorige keer, wilt u vooral houdbaar (ingeblikt) voedsel meebrengen?

Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO:

5 Juni: Pinkstercollecte: Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 'jong geleerd, oud gedaan' investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelsboeren

12 Juni Heilig Avondmaalscollecte: Youth For Christ

Gaan voor jongeren! Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. Gedreven door Gods liefde zoeken we daarom jongeren op, al 75 jaar! We helpen hen groeien, bieden perspectief en werken met hen aan een volwaardige plek in de samenleving. Gratis aan te vragen: Waaier met 36 ideeën om Hoop te delen.

Meer lezen: yfc.nl

19 Juni: Binnenlands diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo'n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Donaties vanuit Diaconie & ZWO in de afgelopen periode:

De volgende projecten van Kerk in Actie hebben van ons een donatie ontvangen van elk € 600.--

Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala (Z9109213)

Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en (huiselijk) geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Via bijbelcursussen leren ze weerbaar worden en trots zijn op zichzelf. Sandra is een Maya-meisje, die meedeed aan het Tamar-project. Via dit verhaal in 2 Samuël 13 bespraken ze met elkaar hoe ze kunnen handelen bij (seksueel) geweld en welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld. Ook mannen leren hoe ze op een gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouweninguatemala

Noodhulp & Rampenpreventie in Ethiopië (N000639)

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Meer lezen: kerkinactie.nl/ethiopie

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage.

Frank Turkstra, Jaap Oudman

College van Kerkrentmeesters

Gedeelte kerkzaal niet in beeld gebracht

Naar aanleiding van vragen vanuit de gemeente en de kerkenraad om tijdens de (live) uitzendingen van erediensten ook gemeenteleden in beeld te hebben, is er ook ruimte in de kerk gecreëerd waar mensen kunnen gaan zitten die liever niet in beeld willen. Bezoekers aan onze kerk worden bij de ingangen er op gewezen dat de dienst live uitgezonden en ook opgenomen wordt. Degene die niet in beeld wil, kan op één van de aangewezen rijen plaatsnemen. Dat betekent niet dat gemeenteleden die vaak op die rijen zitten ergens anders moeten zitten.

Wel zullen de desbetreffende rijen met een kaartje aangemerkt worden als gedeelte waar geen opnames door de camera worden gemaakt.

Bruine beuk kerkplein

Er zal een paaltje geplaatst worden bij de oude bruine beuk op het plein voor de kerk. Het paaltje doet de boom deel uitmaken van een natuur en streekhistorische educatieve wandelroute voor kinderen van basisscholen, maar ook voor andere belangstellenden om zo delen van de eigen omgeving te verkennen. Op het paaltje komt een bordje met een QR-code die - als deze gescand wordt - in audio en beeld een verhaal vertelt over de beuk (bijvoorbeeld dat hij geënt is en hoe de rode kleur tot stand komt).

Daarna kunnen de kinderen diverse opdrachten maken over de boom. De wandelroute wordt door de gemeentelijke NDE (Natuur en Duurzaamheid Educatie) samengesteld. Deze organisatie wil graag zoveel mogelijk informatie ontvangen over de bruine beuk. Wie van onze gemeente kan daar iets over vertellen? Neem dan contact op met **Jolanda van der Knaap**, secretaris, per e-mail via het adres **secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl** of telefonisch via het nummer 050-302 4158.

Overig

In Blister is een nieuwe Cv-ketel geïnstalleerd. De oude was aan vervanging toe. In de grote zaal van Menorah staan nu nieuwe tafels, met dank aan Slagter wonen en slapen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap, secretaris



NIEUWS VANUIT DE JEUGDOUDERLINGEN,

Tijdens het uitkomen van deze NvKenK zitten er een heel aantal jongeren in spanning over het afronden van het schooljaar. Ben ik geslaagd voor mijn examens? Hoe goed moet ik scoren in de komende toetsweken om over te gaan naar een volgend studiejaar?

Heb ik goed gedaan aan de school/studie keuzes die ik gemaakt heb? Allemaal vragen die door je hoofd spoken om met een goed gevoel straks de vakantieperiode in te kunnen gaan. Voor een ieder van jullie, heel veel succes en kracht bij alles wat jullie op dit moment bezighoudt!

In deze tijd van het jaar, als de dagen lekker lang zijn en het zonnetje veelal schijnt blikken we soms al wat terug op het afgelopen seizoen maar kijken we ook zeker alweer vooruit naar het volgend kerkelijke seizoen!

Impact heeft onlangs een mooi bosspel gehad, de kinderen van de kindernevendienst luisteren en verwerken deze weken verhalen over Hemelvaart en vervolgens Pinksteren. Groep 8 van de kindernevendienst begint met het voorbereiden voor hun *'afscheidsdienst van de kindernevendienst'* en dan staat er ook nog een uitzwaaidienst gepland voor alle World Servants reizigers.

De jeugd van CJV heeft dit keer op 12 juni de gehele dag een uitstapje gepland staan. Samen iets actiefs doen, samen eten en als afsluiting samen naar een kerkdienst. We zien dit alles als hele waardevolle activiteiten om de jeugd te kunnen binden en samen te laten komen in Zijn naam.

Achter de schermen wordt er alvast voorwerk gedaan voor de start van het nieuwe seizoen, al lijkt het nu allemaal nog ver werk, er zijn veel dingen die tijdig geregeld moeten worden en die veel tijd kosten.

In het weekend van 16,17 en 18 september is het **kerkelijke startweekend** voor de hele gemeente. Houden jullie, jongens en meiden, hier ook alvast rekening mee in jullie agenda's? Er staat weer iets heel gezelligs en leuks te gebeuren voor de jongere- en de oudere jeugd!!

Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar.....we weten zeker dat jullie het niet willen missen!!

Dus.....SAVE THE DATE! Een hele hartelijke groet,

Meinie, José, Teye en Saskia

Boerderijdienst

“Van U is de toekomst”

Voorganger: Ds.mevr. Blom, Sauwerd

We zoeken nog mensen die willen helpen met opbouw, cake, soep, salade e.d. Op geven bij Rian Muilwijk
06-10731646/
rianmuilwijk@hotmail.nl

Zondag 26 juni
10:00 u KOFFIE
11:00u start dienst, o.l.v. band
12:30u Gezamenlijke BBQ

Adres: Fam. Doornebal, Bouwerschapsweg 52, Ten Boer

nBg

Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

**BIJBEL CHALLENGE MET NBV21 OP
OPWEKKING**

Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ – van 3 tot en met 6 juni in Biddinghuizen – zal non-stop de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling, worden voorgelezen. Wie wil meedoen met deze *Bijbel Challenge* kan online intekenen. De *Challenge* is opgezet door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

‘We dagen bezoekers uit om in sessies van een kwartier non-stop de NBV21 te lezen, van Genesis tot en met Openbaring’, ‘Wie wil meedoen kan zich vanaf nu aanmelden via [de website](#).’

De Bijbel Challenge verloopt in estafette en gaat dag en nacht door, van vrijdagmorgen tot en met maandagmiddag, in een speciale tent. Er komen ook enkele open tijdvakken. Op die momenten kunnen bezoekers van de Pinksterconferentie spontaan meedoen.



Jeugdclubs en andere groepen

Jeugdclubs, kringen en andere groepen die tezamen een aaneengesloten deel van de voorleesmarathon voor hun rekening willen nemen – bijvoorbeeld in de nachten - kunnen zich melden bij **Patrick van der Plaats**, Relatiebeheerder Kerken (pvanderplaat@bijbelgenootschap.nl) of bij **Paul Abspoel** (pabspoel@bijbelgenootschap.nl). Groepen krijgen een of meerdere uren toebedeeld. Ieder lid van de groep leest daarbinnen minimaal een kwartier voor.

Lija Biewenga



Met op het moment dat dit blad verschijnt nog 60 dagen tot vertrek komt onze reis naar Zambia steeds dichterbij! Van visum aanvragen tot de laatste acties om geld inzamelen en tripjes naar de GGD voor onze reisivaccinaties en malariapillen: Het wordt allemaal steeds echter én spannender.

Op 1 augustus vliegen we vanaf Brussel via Ethiopië naar Zambia, waarna we vanaf Lusaka verder reizen met de bus naar Mtelwe. Eind april zijn vrijwilligers vanuit World Servants in Mtelwe geweest om te kijken hoe de bevolking zich ook voorbereidt op onze komst.



Hiervan is een filmpje gemaakt dat we graag met u en jou willen delen, dit kan via de QR code of <https://youtu.be/Y3bh6shBYV8>.

Eind april zijn we als groep naar het World Servants voorbereidingsweekend geweest op Summercamp Heino. Alle groepen die deze zomer op reis gaan kwamen hier samen (+/- 500 man). Het programma startte zaterdagochtend om 9 uur en liep door tot zondagmiddag 16.30 uur en zat vol met zowel gezamenlijke activiteiten als activiteiten voor onze eigen groep. Zo startten en eindigden we elke dag met een gezamenlijke dienst/bijeenkomst in de sporthal, maar hebben we overdag veel tijd gehad om met spellen en andere activiteiten onze eigen groep te leren kennen en stil te staan bij onze reis.

Onze leiders hebben een presentatie gehouden over hun onderdeel: Toerusting (**Inge**), medisch (**Nienke**), algemene reisinformatie (**Angelique en André**), bouw (**Arjan**), kinderwerk (**Pieter**) en cultuur (**Siep**). Het was een intensief maar ontzettend gezellig weekend, dus dat belooft wat voor straks!

Van dit weekend is ook een aftermovie gemaakt, deze staat ook op de YouTube pagina + website van World Servants: https://youtu.be/zTODV3ISd_g.

Rondom het weekend hebben we nog een aantal acties gevoerd. Een terugblik:

- Op eerste paasdag hebben we met een grote groep mensen om 19.30 uur onder leiding van de band van GKv Appingedam samen gezongen tot eer van onze God.
- Zowel vooraf als tijdens de Sing-In konden verzoeknummers worden ingediend, de collecte heeft € 765,- opgebracht
- Vrijdag 13 mei stond de gehele dag in het teken van de rommelmarkt. Met veel vrijwilligers vanuit de gemeente en WS hebben we héééél veel spullen uitgepakt, gesorteerd en klaargezet om 16.30 uur te verkopen. Aan aanbod geen gebrek: Chauffeurs **Anne en Freddy** bleven ons verrassen met nieuwe karladingen vol. Om 15.45 uur stonden de eerste geïnteresseerden al achter het lint te wachten, drie kwartier later ging al sprintend de zoektocht naar de mooiste spullen los.

In 2,5 uur tijd hebben we met dank aan alle vrijwilligers, inbrengers van spullen en kopers € 3.625,60 opgehaald. Na afloop is alles weer ingepakt, ingeladen en naar Kringloop+ in Groningen gebracht, die erg blij was met de spullen. Super bedankt voor al jullie hulp bij dit evenement!

- Onze eigen acties lopen nog even door, dus kijk gerust nog eens op www.geef.ws/tenboer of er iets leuks tussen zit! Daarnaast is het receptenboek in prijs verlaagd: Nu verkrijgbaar voor € 12,-. Er ligt nog steeds een aantal receptenboeken in de kerk, daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar via www.geef.ws/receptenboek

Aangezien we onze deelnemersbijdrage inmiddels ruim binnen hebben, komt het actievoeren wat meer op een laag pitje te staan en ligt de focus nu vooral op de voorbereidingen voor onze reis die na ruim 2 jaar voorbereiden echt van start gaat op 1 augustus.

Dit willen we ook graag met jullie delen en daarom zijn er twee uitzwaaidiensten gepland: Op 10 juli om 9.15 uur in de GKv Ten Boer en op 17 juli om 9.30 uur in onze kerk. Graag tot dan!

Dankbetuiging



Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten telefoontjes enz. voor mijn 86^{ste} verjaardag! Ook voor de prachtige bos bloemen uit de kerk. Hartelijk dank. Samen hebben wij er van genoten. Het meeleven met ons, door zeer velen uit de gemeente doet ons heel goed! Het is hartverwarmend, een steun in de rug, en het geeft ons moed om het vol te houden. Vriendelijke groet

Ab en Joukje Haak, Stadsweg 84

Wij willen graag iedereen bedanken voor de aandacht die aan **Cis Zuidveld** is gegeven. Ook de vele kaarten die ze in de Hospice heeft gekregen, is door **Cis** ook zeer gewaardeerd! En voor de condoleances na haar overlijden hartelijk dank. Hartelijke groeten

Jan en Tineke Helmantel, Gerichtstraat 6

Kerkelijke mutaties

GEBOREN:

Tonnie Peter (Tom) Bosker, op 01-04-2022

Lotte Madelief (Lotte) Mulder, op 09-05-2022

GEDOOPT:

Tonnie Peter (Tom) Bosker, op 15-05-2022

OVERLEDEN:

Br. H. Roeters, op 16-04-2022, in de leeftijd van 94 jaar

Zr. Z. Palsma-Flikkema, op 28-05-2022, in de leeftijd van 94 jaar

VERHUISD:

Fam. H. van Bijssum

Br. M.D. Doornenbal

Fam. E. van der Veen- Dam

Zr. J. Laan-Bakker

Fam. E. Bulthuis
Zr. G. Claus
Br. A.J. Balkema
Fam. J. Cappon

VERTROKKEN:

Joëlle Cappon, Blinkerdlaan 53, naar Oosterhamrikkade 1003, (Prot. gemeente Martinikerk Groningen)

Zr. L.I. Molenkamp, Hoofdweg 21, Sint Annen, naar Berkenlaan 1, Emmercompascuum (Protestantse gemeente Emmercompascuum)

 **Verjaardagen 70 +**

4-6	87	F. Holtman-van der Goot
10-6	96	G. Hoeksema-v. d. Woude
11-6	79	W. Holtman-Havenga
12-6	87	A. van der Knaap
13-6	81	T. Waterborg
14-6	89	A.J. Smit
17-6	79	zr. M. Steenhuis
18-6	81	G.J. Noorman-Mars
18-6	80	A. Hoekstra-Kruijer
22-6	83	H. Wierenga
23-6	85	E. Vast-Schilthuis
25-6	73	A.K. Wietsma
25-6	93	A. Kloosterhuis-Vredevoogd
4-7	71	S. Palsma
4-7	80	J. Schraa
9-7	88	I. Huisman-Martens
11-7	102	T. Kruizinga-Kuizenga
13-7	89	S. Groenewold-Nieboer

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



- 17-04 **Br. H. Gelling**, in verband met zijn 80^{ste} verjaardag.
- 24-04 **Zr. I. Huisman-Martens**, ter bemoediging.
- 01-05 **Br. A. Haak**, in verband met zijn 86^{ste} verjaardag, en naar **br. R.C. Kroon** en **br. J. Venhuizen**, beiden hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
- 08-05 **Br. H. van Bijssum**, in verband met zijn 88^{ste} verjaardag
- 15-05 **Zr. A. Groenwold-Bosker**, in verband met haar 94^{ste} verjaardag, en naar de **doopouders Meinie en José Bosker**
- 22-05 **Br. J. Hoekstra**, in verband met zijn 80^{ste} verjaardag en naar **zr. K. Slagter-Buist**, in verband met haar 83^{ste} verjaardag.
- 26-05 **Zr. T. Klei-van Bijssum**, in verband met zijn 93^{ste} verjaardag en naar **ds. S. Alblas**, voor zijn bewezen diensten.
- 29-05 **Zr. S.E. Kremer-Weeseman**, in verband met haar 81^{ste} verjaardag, en naar **fam. P.W. Werkman**

Kerkelijke agenda



Dinsdag	14 juni	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Vrijdag	17 juni	Impact Blister	19.00 uur
Zondag	19 juni	Koffiedrinken na de dienst	11.00 uur
Maandag	20 juni	College van Kerkrentmeesters	19.45 uur
Dinsdag	21 juni	Moderamen	19.45 uur
Woensdag	29 juni	Kerkenraad	19.45 uur
Dinsdag	5 juli	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Donderdag	14 juli	Samenstellen van N. v. K. en K.	10.00 uur

**Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:**



Kerkcollecten

	Bedrag:
3-apr Voedselbank Stad Groningen	295,50
10-apr Jong Protestant	189,75
17-apr Kerk	312,10
24-apr Diaconie	193,60
24-apr Onderhoudsfonds	109,85

Deurcollecten

3-apr Bloemenfonds	97,50
10-apr Kerk	198,60
17-apr Bloemenfonds	177,96
24-apr Kerk	128,85

Giften

april Ontvangen collectegelden zonder nadere bestemming	25,00
---	-------

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk	<u>Toegezegd voor 2022</u>	109.620,50
	Extra ontvangsten	1.068,82
	<u>Totale bijdragen 2022</u>	110.689,32
	Ontvangen bijdragen	43.829,71
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2022</u>	66.859,61

Zending en Wereldiakonaat

<u>Toegezegd voor 2022</u>	11.285,00
Extra ontvangsten	25,00
<u>Totale bijdragen 2022</u>	11.310,00
Ontvangen bijdragen	4.091,74
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2022</u>	7.218,26

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2022</u>	7.971,00
Extra ontvangsten	0,00
<u>Totale bijdragen 2022</u>	7.971,00
Ontvangen bijdragen	2.535,49
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 30-04-2022</u>	5.435,51

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m april (18.850 kg)	1.950,30
Oud ijzer	bestemd voor World Servants	-

Sinds het Paasweekend hangt er in de hal van Menorah een **blauwe herenjas**.
Wil de rechtmatig eigenaar zich melden bij koster **Burema**.

Dienstenrooster:

5 juni	09.30 uur 1e Pinksterdag - voorbereiding H.A. m.m.v. een mannenensemble van onze kerk	
Voorganger	Da. A.D.S. Liefthing Groningen	
Organist	J. Wolfs	
Koster	J. Cappon/A. Zuidema	
Beamer	Martin Hoekstra	
Collecte	Pinksterzending	
Deurcollecte	Kerk	
Kindercrèche	Astrid en Elisa	
12 juni	09.30 uur Heilig Avondmaal	19.00 uur Dankzegging
Voorganger	Ds. J. Schimmel Spijk	Ds. G.W. van Wingerden Stedum
Organist	F. Reitsema	J. Wolfs
Koster	A.H. Vriezema	A.H. Vriezema
Beamer	Janou Slagter	Lineke Meerman
Collecte	Kerk	Kerk
2e H.A.	Youth for Christ project "Gaan voor jongeren"	
Deurcollecte	Bloemenfonds	Bloemenfonds
Kindercrèche	Hélène en Yara	
12 juni	16.30 uur H.A. Bloemhof	
Voorganger	Ds. M.H. Langenburg Middelstum	
Organist	H.K. Vegter	
19 juni	09.30 uur Bevestiging nieuwe ambtsdragers - Vaderdag.	

Voorganger	Ds. G.A. Segger Winsum
Organist	B. Geuchies
Koster	W.P. Burema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Binnenlands diaconaat
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Kerk
Kindercrèche	Karin en Rosalie

26 juni 11.00 uur - **Boerderijdienst fam. Doornenbal**

Bouwerschapweg 52

Voorganger	Da. G. Blom Sauwerd
Collecte	Evangelisatie
Deurcollecte	Kerk

3 juli 09.30 uur - **Afscheid groep 8**

Voorganger	Drs. J.W. Bassie Groningen
Organist	B. Geuchies
Koster	J. Cappon/A. Zuidema
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	Binnenlands Diaconaat
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Kerk
Kindercrèche	Nicole en Lian

10 juli 09.30 uur

Voorganger	Ds. K. Meijer Stadskanaal
Organist	J. Wolfs
Koster	A.H. Vriezema
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds

17 juli 09.30 uur **Uitzwaaidienst World Servants Zambia**

Voorganger	mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen
Organist	B. Geuchies
Koster	W.P. Burema
Beamer	Janou Slagter
Collecte	Diaconie
Deurcollecte	Kerk

*Als ik Jezus moest vasthouden
door mijn eigen kleine kracht,
dan zou ik voor eeuwig zinken,
ik zou nooit de stad zien blinken
waar de zaligheid mij wacht.*

*Als ik Jezus vast moest houden
in de doolhof van de tijd,
dan zou ik verloren zwerven
om in eenzaamheid te sterven,
moe van leven en van strijd.*

*Diep in mij is 't wondere weten,
troost bij 't dragen van een last-
Jezus gaat onzichtbaar mede,
en...ben ik soms uitgegleden,
HIJ houdt Zelf mijn handen vast.*

C. Redert



KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 8 juli** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op
donderdag 14 juli, 8 september en 27 oktober

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl