

NIEUWS van KERK en KANSEL



**GEREFORMEERDE KERK (PKN)
TEN BOER
NR. 1 W - 2023**

Protestantse Kerk



ADRESSENLIJST:

Predikant: **Vacant**

Kerkelijk werker:

J. Elzinga-Bakker, 06-2501 3645

jeltsje.elz@gmail.com

Scriba:

H. van der Wolde, Gaykingastraat 14

9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621

scriba-gk@pkntenboer.nl

**Ook postadres voor alle trouw-
rouw- en geboortekaarten.**

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 050-302 4158

Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

K.E. Huisman, Koopmansplein 99

9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau :

H.J. en J. Zwart, Wedmanstraat 2,

9791 BK Ten Boer. 050-302 3734

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Koster/beheerder:

W.P. Burema, Reddingiusstraat 18

9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah:

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

050- 302 1889

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Betaling vaste vrijwillige bijdragen
en giften:

Penningmeester Geref. Kerk

H. Horneman, Washuisterweg 5,

9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Bij overmaken collectes graag datum

en bestemming vermelden: b.v.

5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Bij giften voor bijzondere doeleinden

graag bestemming vermelden!!

Uitgifte van collectebonnen:

A.E. Zuidema- Kremer

Op de 3^e maandag van de maand

in Menorah van 19.00 – 19.30 uur.

Giften bestemd voor:

1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94

2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00

3) Sponsoring Marsyya (project World
Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23

F. Turkstra, Groene Zoom 19,

9791 BA Ten Boer 050- 318 0480

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Evangelisatie:

p/a **B.K. Feitsma**, Groene Zoom 4,

9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

uw wijkdiaken.

HOOPVOLLE TROOST OF TROOSTVOLLE HOOP?



“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer... ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Jeremia 29: 11

Ja, lieve mensen, ik werd vanochtend al wakker met deze aanhef in mijn hoofd. Het is nu zaterdagochtend rond 9 uur. Mijn vrouw en dochter zijn allebei aan het werk en ik dacht direct de koe bij de horens te vatten en dit stuk te schrijven. Ik schets hier een situatie waarin u of jij nu zou kunnen zitten op zaterdagochtend 9 uur.

Heerlijk nog liggend in je bed of aan het ontbijt, krantje erbij. Een ander heeft wellicht die krant bezorgd en weer een ander is bezig met een treintje te maken voor een gemeentelid. Weer iemand anders zit misschien al met zijn of haar handen in het haar: waar moet ik beginnen met opruimen, schoonmaken, boodschappen doen. Misschien moet je nog wel leren voor een toets, maar heb je daarin geen zin. *‘Zie, die ander hoeft dat ook niet te doen’*, hoor je opeens in de hoek van de kamer. Hoe kom ik de dag weer door? Misschien ben je wel aan je bed gekluisterd en afhankelijk van mantelzorg of van een thuiszorginstantie. Wachten op wanneer iemand tijd heeft om je te helpen, je wilt zelf ook zeker niet lastig gevonden worden. Of je wordt geroepen om iemand bij te staan die plotseling naar het ziekenhuis moet en in grote onzekerheid zit. Allemaal zomaar situaties uit ons *‘gewone leven’* geplukt. Hoe herkenbaar is dit, voor mij, maar ook voor anderen.

In de tijd van Jezus leven op aarde, was het niet allemaal koek en ei, pais en vree. Nee, dat was ook een tijd van werken, vaak van vroeg in de ochtend tot laat in de avond, ook als het al donker was. Veel handwerk, geen machines waarmee onze winkels vol liggen om het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hebben wij dan ook meer tijd over? Tijd voor onszelf, voor je man of vrouw, kinderen, opa’s of oma’s, vrienden? De tijd vliegt! Wij, u, jij en ik, mogen hier even zijn in de tijdslijn van jouw leven, van de geboorte tot de dood, naar het eeuwige leven. Wij zijn een speldeknop of misschien nog wel kleiner in dit bestaan op aarde.

Wanneer wij dit beseffen, wat doet dit met ons werk, ons leven, ons bestaan? Hoe gaan we om met wat we (mogen) doen? Wie mogen we zijn? Is dat alleen maar voor onszelf? Of hebben we het leven gekregen om er iets goeds van te maken voor jezelf en voor de ander, voor elkaar?

Jezus was (is) het voorbeeld wat al vroeg werd aangekondigd, zo kunnen we lezen in de bijbel. God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld en Hij zag dat het goed was en ze leven in vrede met elkaar.

Maar wat hebben wij er nu van gemaakt? Hoe vullen wij ons leven in? Denken we alleen aan onszelf?

Moeten jij, u en ik alles zelf kunnen of kunnen we gebruik maken van elkaar, door bijvoorbeeld *“samen op weg te gaan”*? Samen voor een betere wereld, ver weg (denk aan onze Zambia-gangers) of dichterbij. Jeugdwerk, samen met anderen in ons dorp, elkaar helpen waar nodig (schoolwerk, tuinieren voor iemand die dat zelf niet goed meer kan, een telefoontje, een kaartje sturen of er gewoon zijn voor de ander!

Natuurlijk kunnen we dit niet alleen, ik in ieder geval niet. Verderop in dit nummer staat ook een artikel over de structuurcommissie, over het hoe en waarom. Dit om samen iets goeds en moois te maken van en voor onze gemeente, met als doel een toekomstbestendiger kerk te zijn in deze wereld.

Ja, hoe mooi is het dat wij dit straks verder op kunnen pakken en uitwerken samen met onze nieuwe predikant **E. A. (Ernst) van Gulik**. Ja, hij heeft er zin in en wij ook! En wat is er niet mooier dan een ‘bruisende’ predikant die samen met ons wil optrekken om een mooie en goede toekomst neer te zetten. Een KERK te zijn vandaag de dag, maar zeker voor in de toekomst: een toekomstbestendige kerk voor iedereen!

Ds. Ernst van Gulik heeft een afscheidsdienst 26 februari in zijn huidige gemeente en daarna gaat hij een reis in Israël maken met gemeenteleden uit Leek e.o. Wat een fantastische ervaring zou dit voor een ieder zijn. Lopend in Israël en op de grond waar ook Jezus zijn voetstappen eens heeft gezet. Ook een grote groep van onze gemeente heeft dit mogen ervaren met ons vorige predikantenechtpaar **Peter en Inge Elzinga**. Fantastisch, bijzonder, je wordt er stil van: verdriet en vreugde, God in zang elkaar toezingend, etc.

Jezus heeft ons voorgeleefd hoe wij met elkaar en met de schepping dienen om te gaan. En wat maken wij er van, durven wij ook te lopen in Zijn *‘voetstappen’*, vertrouwend op Zijn Woord, de toekomst in?!

Jezus geeft ons hoop en is onze hoop. De alledaagse dingen die ons bezig houden, in huis of in de wereld om ons heen. Voor alleen jezelf of ook voor de ander die op dit moment weinig zelf kan. Ja, hoe gaan wij verder? Probeer niet alles zelf op te lossen wanneer het echt niet gaat. Betrek de ander erbij. Laat jouw talenten zien, zodat een ander van jouw talent gebruik kan maken. God heeft ons geschapen naar zijn beeld, u, jij en ik mogen er zijn! Is dat geen prachtige troostvolle hoop of hoopvolle troost? Volgens mij wel en ook voor u. Samen de handen ineen slaan of er iets goeds van maken met elkaar!

Een lied dat hier goed op aansluit is Lied 857 uit Opwekking:
“Hoop in leven en in dood.” QR -code:



Louis Dekens

MEELEVEN EN OMZIEN

IN MEMORIAM: GEERTJE VEENSTRA-OOSTERHUIS

* Ten Boer, 10 december 1923 † Ten Boer, 20 december 2022

*'Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen,
Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis.'*

In dat geloofsvertrouwen is **Geertje (Gé) Veenstra-Oosterhuis** op woensdag 20 december jl. rustig ingeslapen in de hoge leeftijd van 99 jaar. Haar krachten namen de laatste jaren langzamerhand af. Ze wou graag naar Jezus toe want ze verlangde naar dat veilige huis in een andere dimensie.

Ze leefde haar geloof, het was een deel van haar en met haar bestaan verweven. Zo hebben we haar herdacht in de dienst ter nagedachtenis op 27 december jl., in de Gereformeerde Kerk PKN Ten Boer, waar Psalm 4 centraal stond bij de overdenking.

Gé heeft een lang, maar ook een werkzaam leven gehad. Sociaal en actief betrokken op de ander, een winkel in huishoudelijke artikelen gerund in Stedum, vier kinderen grootgebracht, hun kleding genaaid, jarenlang presidente van de Vrouwenvereniging van de kerk en wijk/bezoekdame geweest in de gemeente. Ze hield van tekst en betekenis, bezig zijn met woorden, met Gods Woord. In een speciaal boekje bewaarde ze gedichten, liederen en teksten die haar lief waren. Teksten waarvan ze waarschijnlijk ook gebruik maakte als ze bij gemeenteleden op bezoek kwam om hen mee te bemoeiden.

In Bloemhof heeft ze nog een paar keer mee kunnen doen met een gespreksgroepje wat opgezet was door de geestelijk verzorger. Dat deed haar goed, vooral omdat ze al langere tijd door de oogziekte Macula degeneratie niet meer zelf kon lezen. Haar wereld was erg klein geworden. **Gé** werd geboren in december van het jaar '23 van de vorige eeuw en groeide op in Ten Boer, samen met haar broer en zus. Na de lagere school kwam ze thuis helpen in de huishouding en later heeft ze o.a. als gezinshulp gewerkt, in stad in een naaiatelier en als 16-jarige stond ze zelfs voor de klas als kleuterjuf, want ze kon erg goed met kinderen omgaan.

Tijdens de oorlog kreeg ze omgang met **Piet Veenstra** uit Stedum met wie zij in maart 1945 trouwde. De tekst die **Piet en Gé** ontvingen op hun trouwdag komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 10:11 *'Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.'* Een hart onder de riem om samen je levensreis te beginnen.

Piet had de smederij van zijn vader aan Hoofdstraat overgenomen. Dit werk loonde zich op een bepaald moment niet meer en om als kleine zelfstandige het hoofd boven water te houden deed **Piet** er van alles bij zoals installatiewerkzaamheden en in 1956 werd er een winkel geopend in huishoudelijke artikelen, die vooral door **Gé** werd gerund.

Toen **Piet en Gé** ongeveer 60 jaar waren stopten ze met de zaak en het werken en kwam er tijd voor iets anders. Zoals fietsen met een groepje vrienden of een logeerpartijtje van de kleinkinderen. Ze verhuisden naar een bungalow in Stedum met een grote tuin waar ze erg van genoten. In 2008, ze waren al ruim in de 80!, kochten ze een appartement aan het Koopmansplein in Ten Boer. In januari 2014 overleed **Piet en Gé** verhuisde naar een van de aanleunwoningen bij Bloemhof om tenslotte haar intrek te nemen in een appartement van Bloemhof.

Uit respect voor haar geloof klonken bij haar afscheid woorden van God. Voor **Gé** was het de basis van haar bestaan; in alles wat zij dacht of deed klonk altijd dat vertrouwen door. Psalm 4 eindigt met het zeker weten dat alleen God de Heer geluk en vrede geeft. Een geluk dat vele malen groter is dan rijkdom en macht. Als je de vrede van de Heer in je hart mag hebben ben je niet eenzaam en hoef je nooit bang te zijn en kun je rustig gaan slapen. Voor **Gé** vatte deze Psalm alles samen wat zij geloofde.

De Heer is haar genadig geweest, heeft haar vast gehouden in haar leven en haar een diepe vreugde en vrede in haar hart gegeven. Daardoor wist ze zich een kind van God en vertrouwde ze zich in haar leven toe aan Jezus. Slapen zonder zorgen, want zegenend is de Heer nabij. Slapend en veilig geborgen in Jezus' armen is ze thuisgekomen in Zijn hemelhuis. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte in het gemis van hun lieve moeder en oma.

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven

Jeltsje Elzinga

Dankwoord namens de kinderen van Gé Veenstra-Oosterhuis

Graag willen wij de gemeenschap van de Gereformeerde Kerk PKN Ten Boer bedanken voor wat zij de laatste jaren heeft betekend voor onze ouders, **Piet en Gé Veenstra-Oosterhuis**. In 2008, allebei al 85 jaar, verhuisden ze vanuit Stedum naar een appartement aan het Koopmansplein in Ten Boer. Ze sloten zich hier aan bij de Gereformeerde kerk en voelden zich daar welkom. **Gé** ging hier vroeger al ter kerke, met haar ouders **Jan Oosterhuis en Trientje van Bruggen**, en met zus **Henny** en broertje **Kees**. In maart 1945 trouwden Piet en Gé ook in deze kerk.

Een jaar na het overlijden van **Piet** in januari 2014 verhuisde **Gé** naar een woning aan de Bloemhof. Ze kon door haar slechtiendheid niet meer naar de kerk. Zeer waardevol was het dat ze de diensten via de kerktelefoon kon volgen. **Gé** voelde zich gesteund en verbonden met de huidige PKN Ten Boer. Ze heeft de laatste jaren van haar leven erg genoten van de pastorale zorg, het "kerkboekje"-Nieuws van Kerk en Kansel, die we haar altijd voorlezen-, de Maandsluitingen, Avondmaaldiensten en Geestelijke zangmiddagen in zorgcentrum Bloemhof.

Dank hiervoor aan alle ambtsdragers en vrijwilligers en dank aan alle gemeenteleden die aandacht schonken in de vorm van kaartjes en bezoeken. De herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan onze moeder was in haar Gereformeerde Kerk in Ten Boer op 27 december 2022. Ze is daarna begraven op de begraafplaats in Stedum, naast echtgenoot **Piet**.

Diny, Trijnie, Geert en Ria, Janny.

IN MEMORIAM: KLAASSIEN SIERTJE WIERSEMA-GRASHUIS -INA-

* Warffum, 4 september 1934 † Ten Boer, 5 januari 2023

'In de palm van Gods hand kwam haar leven tot rust'

Bovenstaande woorden stonden boven de rouwkaart van **Ina Wiersema-Grashuis**. Woorden die terugkwamen in de dankdienst voor haar leven op 12 januari jl. in de Catharinakerk te Roden. Aansluitend hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht aldaar. **Ina** komt uit een groot gezin van 7 kinderen en groeide op te Warffum op een boerderij. Ze leerde daar om op eigen benen te staan. Na haar schoolperiode hielp ze mee in de huishouding en later werkte ze nog in het Diaconessen Ziekenhuis in Utrecht.

Haar man **Piet Wiersema** leerde ze kennen in de bus. Na een lange verkeringsstijd traden ze op 2 december 1960 in het huwelijk en gingen wonen op de boerderij Boelemaheerd te Loppersum. **Ina** zorgde voor haar man en gezin, eenvoudig en bescheiden, en deed de dingen die haar hand vonden om te doen. Ook was ze zorgzaam voor anderen om haar heen. Ze hield graag haar gezin bij elkaar; liefst altijd in goede harmonie. Ze vond het fijn om de kinderen om haar heen te hebben en later ook de kleinkinderen. Voor een spelletje was ze altijd te vinden. Haar man **Piet** bepaalde vooral de gang van zaken zowel achter op de deel als voor in huis en Ina accepteerde deze rolverdeling.

Daardoor heeft ze zichzelf ook wel wat tekort gedaan. Wel volgde ze verschillende korte creatieve cursussen via de Plattelandsvrouwen. **Ina** hield van lezen en van boeken, waardoor ze ook redelijk veel Bijbelkennis had. Ook was ze betrokken en geïnteresseerd in maatschappelijke thema's die besproken werden op de Plattelandsvrouwen. Ze kon goed weergeven waarover was gesproken.

Ze had wat met woorden, kende ook heel veel spreekwoorden, rijmpjes en gezegdes die regelmatig opgezegd werden. Zelfs in de laatste moeilijke jaren van Alzheimer bleef ze meer geïnteresseerd in woorden dan in beelden. Ze was het liefste thuis in haar eigen omgeving, maar samen met haar man ging ze er soms toch op uit. Ze hadden een grote groep vrienden om hen heen, voornamelijk ontstaan uit de CPJ; de Christelijke Plattelands Jongeren.

In 1995 verhuisden **Piet en Ina** naar Roden. Zij woonden daar tot 2014 totdat **Piet** moest worden opgenomen in het Zonnehuis te Zuidhorn en later overleed. In 2015 verhuisde **Ina** naar het verzorgingshuis Bloemhof in Ten Boer. **Ina** hield ook van muziek en zingen, met name Johannes de Heer liederen. In Bloemhof, en later in de Lindenhof, was ze altijd aanwezig bij het wekelijkse zanguurtje.

Als je de grip op je omgeving kwijt bent geraakt en je buiten de werkelijkheid lijkt te staan, blijven oude liederen juist herkenning op te roepen. Dat bleek ook op die Oudjaarsdag toen ze nog haar laatste lied gedeeltelijk meezong: *'Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer, laat ook van die milde regen, dropp'len vallen, op mij neer.'*

In dit lied klinkt een groot verlangen door naar Gods zegen, naar zijn aanwezigheid in het leven. Dat Hij aanwezig is in ons leven, lezen we in de dankdienst in die prachtige Psalm 139. God die ons door en door kent en vertrouwd is met al onze wegen. Hij kende Ina zoals niemand haar kende. Dat is een troostvolle gedachte. Want als je vervreemd raakt van jezelf en je dierbaren door Alzheimer kwijtraakt, ontstaat er een grote onzekerheid over wie je bent. God is zo met je vertrouwd dat je Hem zelfs Vader mag noemen. Jij bent zijn geliefde kind in Jezus Christus, onze Heer. Je staat gegrift in Gods handpalm, lezen we in Jesaja 49:14-18. God verklaart zijn onvoorwaardelijke liefde: "Ik vergeet jou nooit; Ik heb je in mijn handpalmen gegrift."

En God is in zijn liefde veel verder gegaan dan wij ooit voor mogelijk zouden houden. Hij heeft zijn leven verbonden – vast laten spijkeren – aan het onze. Zo ver gaat zijn liefde. Hij heeft ons verlost van de zonde en de dood en Hij belooft alles nieuw te maken. Mocht je ooit geneigd zijn te denken dat God je vergeten is, dan hoef je alleen maar naar je handpalmen te kijken en aan Gods belofte te denken. Voor ons heeft Hij een onuitwisbaar teken op zijn handen staan; zo veel houdt Hij van ons.

Zo wist ook **Ina** zich gedragen door Jezus, onze Heer en zich gekend door God de Vader, in wiens handpalm ook haar naam staat geschreven en waar zij zich voorgoed geborgen mag weten. Dat dit tot troost mag zijn voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen in het gemis van hun zorgzame moeder, oma en overgroot oma.

Jeltsje Elzinga

IN MEMORIAM TRIJNTJE KRUIZINGA-KUIZENGA

geboren 11 juli 1920

overleden 6 januari 2023

Trijntje Kruizinga heb ik leren kennen toen ze 102 jaar oud was en nog goed ter been! Ze was een vrouw waar je interessante gesprekken mee kon hebben, ook over haar geloof en ondanks haar leeftijd nog zeer goed in het leven stond. Ze was van allerlei zaken nog goed op de hoogte. En vrij plotseling mocht ze naar haar Hemelse Vader gaan, zoals ze zelf zou zeggen: "*nou bin ik thoes!*"

Trijntje is geboren in een gezin van 5 kinderen. Zij was de jongste en de baker zei dat de baby niet oud zou worden, ze was in haar jeugd astmatisch, maar toen kende men dat woord nog niet zo. Toch is dit kind geen 2, maar 102 jaar oud geworden! Ze heeft nu nog een zus van 105 jaar. Haar leven is niet altijd gemakkelijk geweest. Ze heeft altijd hard moeten werken, zo heeft ze in verschillende winkels gewerkt naast thuis meehelpen.

Maar zowel haar handen als haar hoofd functioneerden zeer goed. Zo mocht ze een jaar naar "MULO". Ze was zeer taalvaardig en op hoge leeftijd kon ze haar man **Tonnis** nog aanwijzingen geven als hij met de computer vast liep. Ze heeft bewust de tweede wereldoorlog meegemaakt als opgroeiende jonge vrouw, dat waren geen mooie jeugdijaren. Toen ze in 1949 trouwde met haar **Tonnis**, kwamen ze op een boerderij te wonen in Crangeweer, daar was nog geen gas, geen elektra, geen leidingwater, geen wasmachine of een stofzuiger.

Ze werden gezegend met 6 kinderen en zoals het in die tijd was, net na de oorlog, zelfs al had je geld, er was niet veel te koop en moest jezelf creatief zijn. Van oude kleding of oude lakens moest iets nieuws gemaakt worden en dat kon ze. Rust, reinheid en regelmaat stonden hoog in het vaandel. Haar man **Tonnis** was belast met werken om geld te verdienen op de boerderij en zij was in huis te vinden met de huishouding en stond vaak alleen voor de opvoeding van de kinderen. Ze heeft de kinderen praktische invulling meegegeven in levenslessen en hoe dan ook, je krijgt in je verdere leven veel mee van wat je vroeger is geleerd en voorgeleefd.

Haar belijdenstekst was uit Jesaja: "*Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!*" Dat was ze zich ook bewust. Ze geloofde eenvoudig, dat heeft haar gevormd tot wie ze is geworden. Jezus was het middelpunt van haar leven. Haar geloof in haar Heiland heeft ze altijd uitgedragen. **Trijntje en Tonnis** waren actieve gemeenteleden (**Tonnis** naar de vergaderingen en zij de verslagen corrigeren etc.).

Een paar jaar geleden is ze verhuisd naar Bloemhof. Ze was dankbaar dat ze daar mocht zijn. Ook daar mocht ze een voorbeeld zijn. Het werd door bewoners en personeel opgemerkt dat ze veel geestelijke liederen zong en hardop bad voor het eten.

Sommigen bleven zelfs even voor de deur staan om naar haar te luisteren. Op een dag kwam haar vriendin **mw. Veenstra** daar ook wonen en gingen ze samen naar de huiskamer om te eten. Toen vroegen ze haar om hardop te bidden. Voor sommigen best moeilijk om dat te doen, hardop bidden in het openbaar, zij deed het wel. Ze heeft dit vol kunnen houden tot een paar dagen voor ze naar haar hemelse Vader is gegaan. Geroepen en door genade heeft zij haar taak mogen vervullen.

De liederen die we hebben gezongen en de Bijbelteksten die we hebben gelezen in de dankdienst voor haar leven, lagen klaar. Ze had het allemaal goed voorbereid. Uit Efeze 2 mochten we lezen: *“Door genade bent u gered!”* Prachtige liederen en Bijbelgedeeltes die spreken van vertrouwen, genade en de grootheid van God! We mogen haar herinneren als een *“gewone”* vrouw die in haar dagelijks leven zich afhankelijk wist van Jezus en zijn evangelie probeerde uit te dragen. Zo heeft zij door genade haar licht mogen laten schijnen.

Gea Haan-Oostra

Mededelingen vanuit de kerkenraad

INTREDEDIENST DS. E.A. VAN GULIK OP DV 26 MAART 2013

De intredecommissie is samengesteld: **Els Gelling, Anja Ottens, Menke Wietsma, Eline Bolt, Lineke Meerman en Harry van der Wolde**. De intrededienst staat gepland op 26 maart 2023. Zet u deze datum alvast in uw agenda. De beroepingscommissie is ontbonden en wordt nogmaals heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij heeft verricht.

STRUCTUURCOMMISSIE KERKENRAAD

Er is een structuurcommissie samengesteld met **Eline Bolt, Tonny Huijzer, Erik van Dijken, Peter Edward Boer, Rian van der Wolde, Franke Klaver, Louis Dekens en Lineke Meerman** als deelnemers. Het is de bedoeling dat er voor de zomer een voorstel ligt welke op de gemeenteavond op woensdag 31 mei 2023 gepresenteerd wordt en vanaf de startweek in gebruik kan worden genomen. **Sieta de Boer- Jongsma** tekent in elk geval één jaar bij als voorzitter. We zijn hier heel blij mee.

GEMEENTEAVOND NA BIDSTOND WORDT VERSCHOVEN

Conform het besluit op de kerkenraadsvergadering in mei 2022 worden op de gemeenteavond in maart geen cijfers gepresenteerd. Na beraad wordt besloten dat de gemeenteavond na de bidstond geen doorgang vindt maar verschuift naar woensdagavond 31 mei om 19.45 uur.

Als mogelijke agendapunten worden genoemd, gesprekken met Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt over huisvesting en een update van de duurzaamheidscommissie. In elk geval wordt de jaarrekening gepresenteerd en krijgt de structuurcommissie het woord om haar voorstel voor de nieuwe kerkelijke structuur toe te lichten.

OVERLEG MET GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT

Het gebouw van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt wordt versterkt/gesloopt, er staat een overleg gepland met een afvaardiging van de kerkenraad van de GKV op 9 februari over dit onderwerp.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De cijfers over 2022 zijn (nog) gunstiger dan de prognose, oorzaak hiervan is o.a. de dankdagcollecte. Nogmaals hartelijk dank!

COLLEGE VAN DIAKENEN

De diaconie krijgt de complimenten voor de kerstacties. De kersttassen voor de arme kant van Ten Boer zijn zeer positief ontvangen, evenals de ouderenmiddag. De kerkenraad stemt in met het voorstel van de diaconie de huidige wijze van collecteren voort te zetten (digitaal + mandjes bij de uitgang). Vanuit de diaconie volgt nog een protocol hoe de predikant/beamteam/organist te attenderen op het moment van collecteren, zodat hier wel tijd voor wordt genomen en de kinderen bij de oppas kunnen worden opgehaald. De scriba informeert organisten en beamteam.

EVANGELISATIE

Er is een vergadering op handen voor Springtime, maar of Springtime doorgaat is nog onzeker.

OPBRENGST OUD IJZER

Besloten wordt dat de opbrengst komend jaar naar project Maja in Gambia gaat, het doel waarvoor ook in de schoolkerkdienst werd gecollecteerd. Het oud ijzer kan worden gebracht bij **Anne Wietsma**, Rijksweg 29 te Garmerwolde, of als dat niet mogelijk is laten ophalen. Tel. : 050-302 1935 of 06-5104 2053. Voor meer informatie over project Gambia zie pagina 19 en 20.

KLUSSERS GEZOCHT

In het moderamen hebben we kennis gemaakt met **Tjerk Riemersma**, opbouwwerker bij Evangelisch gemeente Ten Boer. Het zou fijn zijn om samen met hen en de andere kerken in Ten Boer een interkerkelijke klusteam in het leven te roepen dat samenwerkt met de Stichting Present. Het gaat hierbij om kortdurende klussen, zoals schilderen, schoonmaken, tuinieren of een gezellige activiteit.

Samen met andere christenen uit Ten Boer mensen ondersteunen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Lijkt het je wat? Meld je dan aan bij de scriba via de mail/ scriba.gk@pkntenboer.nl of op Gaykingastraat 14.

WELKOMSDIENST 26 MAART 2023

Op DV 26 maart 2023 staat de intrededienst van onze nieuwe dominee **Ernst van Gulik** gepland. We hopen hier natuurlijk een feestelijke dienst van te maken waarin we **ds. van Gulik** en echtgenote van harte welkom heten in onze gemeente. De dienst begint om 11.00 uur, maar we beginnen deze zondag om 10 uur met koffiedrinken en wat lekkers in Menorah. Na afloop willen we op een informele manier kennismaken met onze nieuwe dominee.

Later hoort u nog wel meer details over de invulling van deze dienst.

MEELEVEN EN OMZIEN

- **Bericht van overlijden:**

Op 5 januari 2023 is **zr. K.S. Wiersema-Grashuis** uit de Lindenhof op 88 jarige leeftijd overleden. *“In de palm van Gods hand kwam haar leven tot rust”* stond op de kaart.

In dezelfde week, op 6 januari overleed **zr. T. Kruizinga-Kuizenga** uit Bloemhof, zij mocht 102 jaar worden. Op haar kaart stond: **“Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn.** (Jes. 43:1)”

Zondagmorgen 29 januari is **zr. G. Knol-Koers** uit Bloemhof overleden op 86 jarige leeftijd. Haar lievelingslied was Joh. de Heer 523: *“Veilig in Jezus armen”*.

Vermelde gemeenteleden verlieten deze aarde in het volste vertrouwen op hun Heer en Heiland. Iets om dankbaar voor te zijn.

- **Gelukkig zijn er ook vreugdevolle gebeurtenissen te melden:**

Emma Cornelia dochtertje van **Jeroen en Rienke Groothoff** en ook **Marley Muilwijk**, dochtertje van **Leonard en Rachel en zusje van Zoë** zullen DV op 5 maart 2023 gedoopt worden. Fijn dat er ouders zijn die hun kinderen willen laten dopen.

Tenslotte wensen we al onze zieken thuis en hun dierbaren Gods nabijheid toe. Wilt u hen in uw gebeden gedenken?

Harry van der Wolde, scriba

STRUCTUURCOMMISSIE

Waar in de vorige editie van NvKenK nog een oproep stond voor deelnemers, is de structuurcommissie inmiddels gevormd en van start gegaan. Met een vertegenwoordiging uit (bijna) alle leeftijdsgroepen zijn de deelnemers van deze commissie **Peter Edward Boer, Tonny Huijzer, Eline Bolt, Rian van der Wolde, Erik van Dijken, Franke Klaver, Louis Dekens en Lineke Meerman.**

Afgelopen week zijn we voor het eerst bij elkaar geweest en hebben we gesproken over wat ons beweegt om deel te nemen in/aan deze commissie. Ook hebben we onze vraagstelling geformuleerd: Hoe kunnen wij onze kerk toekomstbestendig organiseren? Daarbij hoort terugkijken naar hoe het nu gaat, zowel positief als negatief, en vooral ook brainstormen: Welke thema's zijn voor onze gemeente belangrijk en hoe kunnen we deze thema's binnen onze nieuwe kerkelijke structuur laten terugkomen.

Van Gemeente Groei Groepen, pastoraat tot praktische regelaars of jeugdwerk: Al deze thema's, commissies en vrijwilligers maken deel uit van deze toekomstbestendige kerk. Het begin is er, de komende tijd gaan we onze ideeën verder uitwerken. We houden jullie op de hoogte van onze ontwikkelingen!

Lineke Meerman

Diaconie

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO:

19 Februari: Voedselbank

U kunt nog steeds elke zondag producten inleveren voor de voedselbank. Deze zondag willen we ok de collecte doneren aan de voedselbank. De voedselbank doet meer dan alleen voedsel verstrekken. Dit is hun visie: In Nederland leeft bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens. De gemeente Groningen behoort tot de armste drie steden in Nederland. Wij helpen de mensen in armoede door ze wekelijks te voorzien van boodschappen. Wij werken samen met onze landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. En lokaal met bedrijven, instellingen, scholen, gemeente, de provincie Groningen en particulieren.

De Voedselbank Stad Groningen heeft een Tienpuntenplan ontwikkeld om de armoede ook in de kern aan te pakken. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling verdwijnt en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

12 Maart: Binnenlands Diaconaat (40dagentijd)

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

2 April: Kinderen en Jongeren, voorheen Jong Protestant (40dagentijd)

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkgroep van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

Meer lezen: protestantsekerk.nl/40dagentijd

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

PAASGROETENACTIE 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant **Harma Zuidersma** het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. *“Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengeboren. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”*

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 26 Februari kunt u voor en/of na de dienst kaarten schrijven in de hal van de kerk. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.

Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op: protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Frank Turkstra

TERUGBLIK:

De maand januari zit er al weer op, ondanks dat willen we even terugkijken naar de feestdagen. We hopen dat iedereen op zijn of haar manier deze dagen op een fijne manier heeft kunnen beleven. Het wordt door de meesten van ons als een mooie tijd gezien. Helaas kan het zijn dat onvoorziene omstandigheden de dagen minder mooi hebben gemaakt dan vooraf verwacht. Dit kan pijn doen.

We hopen dat we als gemeente er dan ook kunnen zijn voor de mensen die ons nodig hebben. Of dit nu een extra hand is voor hulp of een oor om te luisteren. We mogen er zijn voor elkaar.

Op zaterdag 17 december hebben we als gezamenlijke diaconieën een mooie **Kerstouderemiddag** mogen organiseren, het was fijn elkaar weer met kerst te kunnen ontmoeten, te genieten van zang, het Groningse verhaal en een lekkere broodmaaltijd. Een geslaagde en gezellige middag, fijn dat u er was! Als diakenen kunnen we altijd genieten van zo'n middag. Je ziet gewoon dat het de mensen goed doet om dit samen met elkaar te kunnen beleven. We zijn dankbaar dat de mensen dit ook in woord en gebaar aan ons laten weten.

Ook dit jaar mochten we weer **kerstattenties** (80 stuks) rondbrengen bij gemeenteleden, niet alleen als diakenen, maar juist ook met elkaar als gemeente. De meeste attenties, bestaande uit een amaryllis en een dagboekje, zijn rondgebracht door gemeenteleden waarvoor dank. We hopen dat u even de tijd hebt kunnen nemen voor een kopje koffie en dat het fijn was elkaar te zien en te spreken.

Kerstvoedseltassen (ca 60 stuks) voor de mensen in de gemeente Ten Boer zijn ook dit jaar weer samengesteld, gevuld en rondgebracht door de verschillende kerken in de gemeente. De Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Ten Boer heeft dit jaar de kar getrokken en veel werk verricht met het samenstellen van de tassen. We hebben mooie reacties mogen ontvangen en zijn dankbaar dat we dit als gezamenlijke diaconieën kunnen doen mede dankzij uw steun.

Ondanks dat al deze acties in een drukke periode van het jaar plaatsvinden is iedereen toch weer enthousiast als het achter de rug is en heeft men weer energie voor de komende periode. Het is ook mooi om deze acties niet alleen als diakenen van onze gemeente te doen, maar ook met diakenen van andere kerken en met gemeenteleden.

Dit laat dan ook zien dat vele handen lichter werk geven en dat iedereen kan en mag meehelpen. Als diaconie willen we graag doorgaan met deze acties en nodigen dan ook u en jou uit om samen met ons deze acties te ondersteunen dit nieuwe jaar.

Jaap Oudman

TUSSENSTAND VVB

Naar aanleiding van de actie Kerkbalans kunnen wij doorgeven dat er op dit moment al een mooie tussenstand van € 107.800 aan toezeggingen is voor de vaste vrijwillige bijdrage. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Voor diegenen die hun formulier nog niet ingeleverd hebben, het verzoek om dat alsnog te doen. Inleveren kan bij het kerkelijk bureau, adres Wedmanstraat 2.

De actie is ook dit jaar weer goed verzorgd door vele vrijwilligers van onze gemeente. Iedereen die heeft meegeholpen: heel erg bedankt voor uw/jouw inzet!

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING – GIFTENAFTREK ANBI

De tijd breekt weer aan om de aangifte inkomstenbelasting te doen bij de belastingdienst. Bij het invullen van giften aan onze kerk in de aangifte moet je naam van onze kerk correct invullen. Wanneer de naam niet correct wordt ingevuld (bijv.: PKN Ten Boer) dan lukt het niet om de giften in te vullen.

Ook is het mogelijk het fiscaal nummer van onze kerk in te vullen, het zogenaamde RSIN – nummer. Ter verduidelijking hieronder de correcte gegevens:

Naam van onze kerk : **Gereformeerde Kerk Ten Boer**
RSIN : **2625593**

Deze gegevens kun je ook vinden op de ANBI-lijst van de belastingdienst onder het volgende linkje: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Om de giften te kunnen opvoeren als aftrekpost moet je in elk geval boven de drempel van 1% van je inkomen uitkomen. Met andere woorden: over het drempelbedrag heb je dan geen belastingvoordeel.

De belastingdienst biedt de mogelijkheid om deze drempel niet toe te passen waardoor je toch nog een hoger belastingvoordeel kunt realiseren. Dit met de achtergrondgedachte om het voor de gever aantrekkelijker te maken om aan goede doelen te geven.

Dit kan worden bereikt door een overeenkomst te sluiten met de zogenaamde ANBI-instelling (zoals onze kerk) waarin wordt afgesproken om jaarlijks een vast bedrag te geven voor een periode van tenminste 5 jaar (overeenkomst periodieke gift).

Ter illustratie het volgende voorbeeld.

Stel giften aan een ANBI-instelling (zoals onze kerk) op een jaarbedrag van € 1.000 en het Inkomstenbelastingpercentage op 35% (let op: dit is afhankelijk van je persoonlijke inkomenssituatie). Stel verder het bruto-jaarinkomen op € 30.000

Situatie 1

In geval je geen overeenkomst periodieke giften hebt afgesloten is de hiervoor genoemde drempel van 1% van toepassing en kan het belastingvoordeel als volgt worden berekend.

Giften	€ 1.000
Drempel bedrag 1% van € 30.000 =	<u>€ 300</u>
Aftrekbaar deel van de giften	€ 700
Belastingvoordeel 35% van € 700 =	€ 245

Situatie 2

In geval je een overeenkomst periodieke giften hebt afgesloten kan het belastingvoordeel als volgt worden berekend.

Giften	€ 1.000
Belastingvoordeel 35% van € 1.000 =	€ 350

Het verschil tussen beide voorbeelden bedraagt dan € 105. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het effect hiervan anders kan uitvallen wanneer je aan meerdere ANBI-instellingen geeft, tenzij je met de andere instellingen ook een overeenkomst voor periodieke giften hebt afgesloten.

Wil je een overeenkomst voor periodieke giften afsluiten dan kun je contact opnemen per mail met **Harry Horneman** penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl of telefonisch via nr. 06 5775 2737.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Jolanda van der Knaap, secretaris
Harry Horneman, penningmeester



Jeugdpagina

EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN!

Inmiddels zijn we alweer een dikke maand verder in het nieuwe jaar. In deze korte periode zijn er toch al weer wat leuke bijeenkomsten geweest!

Zo is de jeugd van **impact** met elkaar wezen zwemmen in Kardingse en hebben zij 10 februari weer een leuke avond gepland staan!

Op zondag 29 januari was er weer een **kickstart-avond** waar iedereen vanaf 12 jaar heen kon gaan. Dit is vaak een leuke avond met veel muziek, spel en vooral ook verdieping. Het duurt nog even, maar op **19 maart** is er weer een kickstart-avond!

Op **5 en 26 februari** zal er weer een cjv-avond zijn, een leuke avond met het Woord van God, spelletjes en gezelligheid! Neem vooral een vriend/vriendin mee, gezellig!

Ook is de jeugd al bezig met de voorbereidingen voor de **jeugddienst** op **19 maart**. Veel dingen waar om gedacht moet worden, maar dat gaat helemaal goed komen en we kijken uit naar een mooie dienst met hopelijk een grote opkomst!

Op het moment van schrijven zien we ook uit naar de ouderavond die gepland staat voor **maandag 6 februari**, waarvoor we spreker **Alex de Jong** hebben uitgenodigd! We hopen op een avond met mooie gesprekken met elkaar, inzichten en misschien wel tips over de **geloofsopvoeding van onze kinderen en jongeren**.

Kortom, we hebben alweer veel mooie momenten met elkaar gedeeld en er komen nog veel meer aan! Lieve groetjes van de jeugdouders,

Teye en Saskia, Meinie en José



WIE GAAT ER MEE NAAR OPWEKKING?

Van **vrijdag 26 mei t/m maandag 29 mei 2023** organiseert Opwekking voor de 53e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. In de loop der jaren is deze gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats

waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren.

Vorig jaar kwamen meer dan 60.000/65.000 mensen naar de polder, onder wie meer dan 19.009 kampeeders. En 1 van die kampeervelden was het Ten Boerster-veld! Met een groep van ca. 70 Ten Boersters uit verschillende kerken en van verschillende leeftijden hebben we een prachtig weekend beleefd, vol muziek, goede sprekers, persoonlijke gesprekken, gezelligheid, en Gods Geest! En daarom willen we ook dit jaar weer met een groep vanuit Ten Boer naar Opwekking gaan.

Thema van dit jaar is: **“Maar wij zien Jezus!”**

Als je mee wilt gaan en ook een plekje wil op het TB-veld, dan zijn dit de *“spelregels”*:

- Meld jezelf aan als kampeerder via www.opwekking.nl, dit kan vanaf 1 februari. Als je je vroeg aanmeldt, heeft de groep meer kans op een mooie plek op het kampeerterrein.
- Een mooie plek op het terrein wordt ook bepaald door het aantal medewerkers/vrijwilligers in de groep. Denk er dus ook over na of je als vrijwilliger je steentje kan/wil bijdragen aan de conferentie. Dit kan op verschillende manieren; in de catering, schoonmaak, uitdelen van materialen, verkeersregelaar, etc.
- Net als vorig jaar gaan we op de zaterdag 2x collecte lopen bij de grote tent, hierbij verwachten we iedereen vanaf 17 jaar om mee te doen.
- Meld je aan bij **Ingrid Oudman (ingridoudman@home.nl)** door je bevestigingsmail van Opwekking door te sturen. Hierop staat je reservering nummer en met hoeveel personen, je kampeermiddel en auto's.
- **Ingrid en Martine** zorgen ervoor dat we als groep aangemeld worden, dit moet begin mei.

Als je niet mee gaat kamperen, maar wel graag een dag op Opwekking wil mee maken, ben je van harte welkom op ons Ten Boerster-veld! Laat je het ons even weten als je langs wil komen? Dan geven we het veldnummer door.

Groeten namens de coördinatoren,
Ingrid Oudman en Martine Huijzer



Wat hadden we een prachtige **School/ Kerkdienst!** Een volle kerk waarin er stoelen bij gezet moesten worden! In mijn presentatie om uitleg te geven m.b.t. het **project Gambia** ook nog een kleine uitleg:

Het begon 4 weken terug met de vraag of wij (schoonzus **Eike** en ik) mee wilden reizen naar Gambia. Dit om met eigen ogen het werk van **Maja** (verloskundige) te kunnen zien en ook om onze handen daar te gaan gebruiken.

Maja heeft een eigen website en ik verwijs er graag naar: www.majaingambia.nl. Door deze website te bekijken zullen de meeste vragen die er leven beantwoord gaan worden. Hier staat ook een rekeningnummer in vermeld. De giften, ook de collecte van zondag 22 januari jl. gaan naar het project en komen volledig ten goede aan de lokale bevolking in het zeer arme land. De verzamelde spullen gaan verscheept worden naar Gambia.

Gezien het tijdspad zal dit de eerstvolgende reis na die van ons zijn. **Maja** gaat twee keer per jaar. Er is nu reeds een container onderweg die wij uit mogen pakken en verdelen. Kleine spullen welke in de koffers passen gaan mee in het vliegtuig. En daar rechtstreeks door ons uitgedeeld. Spullen waar behoefte aan is en wat mogelijk door ons rechtstreeks meegenomen kan worden:

- Onderlegger, kleurpotloden, gum, schriftjes, etuis.
- Maandverband, luiers, linnengoed, babykleding voor in een warm klimaat.
- Haarborstels, haarspulletjes, persoonlijke verzorgingspullen

Op medisch gebied mogen er ook spullen verzameld worden:

- Katheters, hecht draad, verband, handschoenen, desinfectans

Geen knuffels of warme kleding, beslist geen medicijnen.

Alvast hartelijk dank. De dienst van 22 januari jl. was als hartverwarmend.

Bij vragen: willymulwijkwieringa1@hotmail.com



EEN BERICHT VAN MENS VOOR MENS!

Hallo allemaal, even weer een kleine update van Mens voor Mens! Allereerst hebben jullie de opbrengst nog te goed van de **rolletjes en kniepertjes actie** op Oudjaarsdag.

Deze heeft het mooie bedrag van € 489,80 opgebracht, waarvoor dank! Het geld gaat wederom in onze grote pot voor.....Hongarije!

Daarover gesproken, wij zijn als Mens voor Mens voornemens om in juni weer af te reizen naar Nyiregyhaza, waar we opnieuw klus- en hulpverleningswerkzaamheden gaan verrichten in **kindertehuis Magdaleneum**. We hebben ondertussen al wat aanmeldingen gekregen van mensen die weer mee willen met deze reis. Maar er zijn vast meer mensen binnen onze gemeente die het leuk vinden om eens mee te gaan. Heb je interesse, of wil je eerst wat meer informatie meld je dan even bij **Margot Dekens of Teye van Dijk**.

Om onze kluspot nog wat verder te kunnen vullen willen we alvast de **flessenactie** onder jullie aandacht brengen. Er staat nog geen datum vast, maar u kunt wellicht al beginnen met het sparen van uw lege flessen???

Tot slot nog een oproep aan jullie allen.....Op dit moment draait Mens voor Mens nog maar op een paar personen en dat is eigenlijk echt te weinig om alles draaiende te houden. We zijn dus op zoek naar jou!! Lijkt het je wat om je aan te sluiten bij onze leuke commissie, laat je het ons dan weten?? We hebben geen vaststaande vergaderdagen, maar komen bij elkaar op de momenten dat het nodig is.

Teye van Dijk



GRATIS NBG-DAGBOEKJE 'WIE ZEG JIJ DAT IK BEN'

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd waarin veel christenen zich bepaalde dingen ontzeggen om zich te bezinnen op vragen die ertoe doen. Eén vraag koos het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) voor deze periode: 'Wie is Jezus?' Daarover gaat het in het gratis dagboekje en in het paasproject voor kinderen.

“Wie zeggen jullie dat ik ben?” Die vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag net zo actueel als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur **Rieuwerd Buitenwerf**. ‘De weken vóór Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het dagboekje werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit het Oude Testament die de eerste christenen in verband brachten met Jezus, komen langs. Een volledig plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’

Dagboek 'Wie zeg jij dat ik ben?'

Het dagboekje 'Wie zeg jij dat ik ben?' bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het boekje leidt lezers door het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is. Het is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/40dagenkerk.

Het programma van dit jaar.

8 februari	Jaarvergadering met verrassing
8 maart	Beatrixoord, het ontstaan en wat is revalidatie (Eric Helmantel)
13 april	World Servants
11 mei	Bezoek aan "De Weem " Henk Helmantel in Westeremden

We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Voor vervoer mag u bellen naar **Joke Medema** Tel.302 4003 of 06-2542 1172
Laten we de ouderen en aan hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden
gedenken.

Het bestuur

Dankbetuiging



Bij dezen wil ik graag iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen uit de kerk en de aandacht die ik mocht ontvangen na thuiskomst uit het ziekenhuis en ter gelegenheid van mijn 84 ste verjaardag. Langzaam maar zeker gaat het weer de goede kant op en ik ben daar erg dankbaar voor.

Dick Boer.

Tijdens en na mijn verblijf in verpleeghuis de Pelster in Groningen heb ik veel kaarten, telefoontjes en bloemen mogen ontvangen. Ook bloemen vanuit de kerk. Hiervoor heel hartelijk bedankt. Het heeft mij erg bemoedigd.

Titia Hospers.

Vriendelijk dank voor de bloemen uit de kerk en de kaarten die ik na mijn operatie en thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ontvangen. Heel veel dank.

Wilma Huisman.

Afgelopen januari heb ik belijdenis mogen doen, via deze weg wil ik dan ook graag mijn dank uitspreken dat dit nog voor mijn vertrek heeft kunnen plaatsvinden. Daarbij ook iedereen bedankt voor de vele reacties en kaarten die ik mocht ontvangen. Inmiddels zit ik in Litouwen na een veilige, korte reis (helemaal vergeleken met onze Zambia-gangers). We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor onze missie hier in Litouwen.

Om in contact te blijven is het gewoon mogelijk om een berichtje te sturen via WhatsApp, maar het is natuurlijk ook altijd leuk om post te ontvangen. Post kan worden gestuurd naar Utrecht. Vandaar wordt het doorgestuurd naar Litouwen.

Mijn postadres is: Sgt. Lammers, VO-352265
1 (NLD) Litouwen, NAPO 61
3509 VP Utrecht

Graag op de achterkant van de enveloppe, de volledige afzender gegevens noteren, dus naam+ adres+ The Netherlands. Vriendelijke groet vanuit Litouwen,

Ben Lammers.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en bemoedigende woorden die wij kregen i.v.m. mijn ziekte. Ook de prachtige bos bloemen van de kerk en de bezoeken heeft ons goed gedaan. Het helpt ons om samen vol te houden. Lieve gemeente bedankt.

Gerrit en Jacqueline Rozema.

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen uit de kerk, die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag afgelopen november.

Grietha Wierenga.

Hallo allemaal! Er ligt een bewogen jaar achter ons... Een jaar waarin **Peter** na veel onderzoeken in juli hoorde dat hij in aanmerking kwam voor een steunhart, in augustus is geopereerd en na 11 weken UMCG en Beatrixoord eind oktober weer thuis mocht komen. We zijn blij en dankbaar dat het ondanks alle moeilijke momenten en zorgen uiteindelijk goed is gegaan.

We willen hierbij iedereen die heeft meegeleefd (en dat nog steeds doet) héél erg bedanken! Alle gebeden, appjes, kaartjes, bezoekjes, attenties en spontane hulp hebben ons gesteund en hoop en moed gegeven. Op het moment gaat het naar omstandigheden redelijk goed, alleen **Peter** zijn conditie en energie zijn nog erg beperkt. Dit is in de dagelijkse praktijk in het gezin en bij het langzamerhand oppakken van het werk best lastig.

We proberen vooral per dag te kijken wat lukt en de kleine stapjes vooruit te blijven zien. Hoewel het soms gepaard gaat met teleurstelling en twijfels houden we hoop en houden we ons vast aan onze trouwtekst "*Dag aan dag draagt Hij ons!*".
Een warme groet van

Peter & Ineke, Elisa, Matthijs, Sara en Timo Werkman.

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Br. C.M. Balkema – zr. H. Balkema-Cluistra, met hun 3 kinderen **Nathan, Joah en Anna-Ruth**.

OVERLEDEN:

Zr. G. Veenstra-Oosterhuis, Bloemhof, op 20 december, in de leeftijd van 99 jaar.

Zr. K.S. Wiersema-Grashuis, Innersdijk, op 5 januari, in de leeftijd van 99 jaar.

Zr. T. Kruizinga-Kuizenga, Bloemhof, op 6 januari, in de leeftijd van 102 jaar.

Zr. G. Knol-Koers, Bloemhof, op 29 januari, in de leeftijd van 86 jaar.

BELIJDENIS:

Ben Lammers.

VERHUISD:

Erik Berends.

Eline Bolt.

André Weeseman.

Zr. M.J. Swaagman-Dekens.

Anniek Huijzer.

Emma Rijzebol.

Bert Zwart.

VERTROKKEN:

Br. R.H. Gelling.

Br. W. van Dijken.



Verjaardagen 70 +

10-2	77	A. Zijlema-Hoeksema
10-2	77	R. Menninga
12-2	80	J. Holt-Schilthuis
16-2	80	J. Zuur-Berends
18-2	85	A.W. Winter-Slager
23-2	83	J.A. Helmantel
24-2	74	J. Kleiwerd
24-2	70	K.D. Velting-Wiersma
24-2	75	R. Bouwman
25-2	82	D. Kooistra
1-3	80	T.T. Helmantel-Wessels
3-3	78	A. Kooistra-Medema
9-3	83	A.L. Dijk-Bos
16-3	80	H. Rodermond
20-3	79	J. van der Woude
20-3	78	K.E. Huisman
29-3	90	G.S. Vast
29-3	85	R. Jongsma-Martini

***De bloemen uit de Kerk zijn met
een hartelijke groet gegaan naar:***



- 8-12 **Zr. F. Nienhuis**, in verband met haar 82^{ste} verjaardag en naar **zr. J. de Boer-Ridder**, ter bemoediging en naar **zr. W.A. Huisman-Bont**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
- 25-12 **Br. en zr. Kamphuis-Swierenga**, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk en naar

zr. T.H. Hospers-Bakker, zij is weer thuisgekomen uit verpleeghuis de Pelster, en naar

br. F.IJ. Klaver, als dank voor het plotseling invallen als preeklezer bij ziekte van de predikant.

31-12 en 01-01 **Br. J.D. Boer**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en heeft zijn 84^{ste} verjaardag mogen vieren, en naar

zr. R.S. Claus-Smid, in verband met haar 86^{ste} verjaardag, en naar ons kostersechtpaar **W.P. Burema-Wierenga**.

08-01 **Zr. D. Smit-Haak**, in verband met haar 84^{ste} verjaardag.

15-01 **Zr. G. Koers- Post**, in verband met haar 93^{ste} verjaardag, en naar **zr. R. Bosch- Bijma**, in verband met haar 82^{ste} verjaardag.

22-01 **Zr. A. Wiersma- van Til**, in verband met haar 98^{ste} verjaardag, en naar **zr. T.A. Ekens- Dwarshuis**, in verband met haar 90^{ste} verjaardag, en naar **juf Harmina**, die wegens een operatie helaas niet aanwezig kon zijn.

29-01 **Zr. J. Laan-Bakker**, in verband met haar 83^{ste} verjaardag.

05-02 **Zr. K. Vriesema-Ganzeveld**, in verband met haar 84^{ste} verjaardag, en naar **zr. J. Haak-van Houten**, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Kerkelijke agenda



Vrijdag	10 februari	Impact Blister	19.00 uur
Dinsdag	14 februari	Moderamen	19.45 uur
Maandag	20 februari	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	21 februari	Ouderlingenberaad	19.45 uur
Zondag	5 maart	Koffiedrinken na de dienst	11.00 uur
Maandag	6 maart	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Woensdag	8 maart	P.C.O.B.	14.30 uur
Vrijdag	10 maart	Impact Blister	19.00 uur
Dinsdag	14 maart	Toerustingsavond GGG	19.30 uur

Dinsdag	14 maart	Moderamen	19.45 uur
Woensdag	15 maart	College van Kerkrentmeesters	19.45 uur
Maandag	20 maart	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Dinsdag	21 maart	Diaconie	19.45 uur
Woensdag	29 maart	Kerkenraad	19.45 uur
Zondag	2 april	Koffiedrinken na de dienst	11.00 uur
Maandag	3 april	Catechisatie 12/ 15 jaar	19.00 uur
Donderdag	6 april	Samenstellen van N. v. K. en K.	10.00 uur

***Ontvangen collecten en giften,
V.V.B en overige opbrengsten:***



Kerkcollecten

Bedrag:

4-dec	Diaconie	260,95
11-dec	Binnenlands diaconaat	287,25
17-dec	Voedselbank-Kerstouderenmiddag	278,20
18-dec	Jong Protestant	233,20
25-dec	Kinderen in de knel	699,31
26-dec	Eigen jeugdwerk	15,75
31-dec	Kerk	185,50
31-dec	onderhoudsfonds	100,45

Deurcollecten

4-dec	Kerk	114,70
11-dec	Bloemenfonds	145,40
18-dec	Kerk	131,80
25-dec	Bloemenfonds	231,05
26-dec	Kerk	7,75
31-dec	Bloemenfonds	66,30

Giften

In december ontvangen collectegelden zonder nadere bestemming	180,00
---	--------

Vaste Vrijwillige Bijdragen

Kerk		
<u>Toegezegd voor 2022</u>		109.325,95
Extra ontvangsten		<u>2.298,66</u>
<u>Totale bijdragen 2022</u>		111.624,61
Ontvangen bijdragen		<u>107.516,61</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2022</u>		4.108,00

Zending en Wereldiakonaat

<u>Toegezegd voor 2022</u>	11.235,00
Extra ontvangsten	<u>25,00</u>
<u>Totale bijdragen 2022</u>	11.260,00
Ontvangen bijdragen	<u>9.986,18</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2022</u>	1.273,82

Evangelisatie

<u>Toegezegd voor 2022</u>	7.921,00
Extra ontvangsten	<u>10,00</u>
<u>Totale bijdragen 2022</u>	7.931,00
Ontvangen bijdragen	<u>6.891,00</u>
<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2022</u>	1.040,00

Dienstenrooster:

12 februari	09.30 uur - Heilig Avondmaal	19.00 uur - Dankzegging
Voorganger	Ds. K. Oosterhuis Haren	Ds. A.W. v.d. Griend Musselkanaal
Organist	F. Reitsema	J. Wolfs
Koster	H. Bulthuis/ H. Norden	H. Bulthuis/ H. Norden
Beamer	Willem Hoekstra	Martin Schaaphok
Collecte	Kerk	Kerk
2e H.A.	Stichting Red een kind	
Deurcollecte	Bloemenfonds	Bloemenfonds
Kindercrèche	Rosalie en Sarah	
19 februari	09.30 uur - DoeMeeDienst - Gemeente Groei Groepen	
Voorganger	Mevr. J. Elzinga-Bakker	
Organist	J. Wolfs	
Koster	J. Cappon/A. Zuidema	
Beamer	Janou Slagter	
Collecte	Voedselbank Groningen	
Deurcollecte	Kerk	
Kindercrèche	Karin en Eline	
19 februari	Da. H.E. de Boer	16.30 uur - Bloemhof
26 februari	09.30 uur	
Voorganger	Ds. Peter Elzinga Leeuwarden	
Organist	F. Reitsema	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Willem Hoekstra	
Collecte	Kerk	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kindercrèche	Martine en Jolein	

5 maart 09.30 uur - **Doopdienst**

Voorganger **Ds. C.G. op 't Hof** Siddeburen
Organist **J. Wolfs**
Koster **W.P. Burema**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Diaconie
Deurcollecte Kerk
Kindercrèche **Margot en Sara**

8 maart19.30 uur - **Bidstond**

Voorganger **Da. E. Rooseboom** Drachten
Organist **F. Reitsema**
Koster **H. Bulthuis/ H. Norden**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
Kindercrèche

12 maart 09.30 uur

Voorganger **Ds. S.W. Bijl** Groningen
Organist **B. Geuchies**
Koster **J. Cappon/A. Zuidema**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Binnenlands Diaconaat
Deurcollecte Kerk
Kindercrèche **Astrid en Rosa**

19 maart 09.30 uur - **Jeugddienst door leden G.J.V.**

Voorganger **geen predikant**
Koster **A.H. Vriezema**
Beamer **Martin Schaaphok**
Collecte Jeugd
Deurcollecte Kerk
Kindercrèche **Hilda en Elisa**

26 maart 11.00 uur – intrede ds. E. van Gulik

Voorganger	Ds. J. Kooistra Dwingeloo
Organist	F. Reitsema
Koster	W.P. Burema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Camping Polemonium te Opende, voor gezinnen met weinig geld.
2e	Onderhoudsfonds
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kindercrèche	Alice en Yara

2 april 09.30 uur

Voorganger	Ds. E. van Gulik
Organist	B. Geuchies
Koster	H. Bulthuis/ H. Norden
Beamer	Martin Schaaphok
Collecte	Kinderen en jongeren
Deurcollecte	Bloemenfonds
Kindercrèche	Nicole en Thirza

7 april 19.30 uur Goede Vrijdag

Voorganger	Ds. E. van Gulik
Organist	J. Wolfs
Koster	J. Cappon/A. Zuidema
Beamer	Lineke Meerman
Collecte	<u>Géén Collecte</u>

9 april 09.30 uur 1e Paasdag - Belijdenisdienst

Voorganger	Ds. E. van Gulik
Organist	F. Reitsema
Koster	A.H. Vriezema
Beamer	Willem Hoekstra
Collecte	Kerk
Deurcollecte	Bloemenfonds



We staan in de startblokken
nieuw jaar, nieuwe doelen
we gaan ervoor en zijn betrokken
vergeet dit jaar niet te voelen
wees een discipel in Jezus klas
koester het dierbare in je verleden
verwijder haast, vertraag je pas
kijk veel omhoog, leef in het heden
dit is het punt, helder als een lichtbaken
waar tijd en eeuwigheid elkaar raken.

- Leo Heuvelman -

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd
uiterlijk **donderdag 30 maart** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 6 april, 25 mei en 13 juli

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl