

NIEUWS van KERK en KANSEL



**GEREFORMEERDE KERK (PKN)
TEN BOER
NR. 2 W - 2024**

Protestantse Kerk



ADRESSELIJST:

Predikant:

Ds. Ernst van Gulik, Wigboldstraat 5
9791 CP Ten Boer. 06-3453 8053

domineevangulik@gmail.com

Scriba:

Harry v.d. Wolde, Gaykingastraat 14
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621

scriba-gk@pkntenboer.nl

**Ook postadres voor alle trouw-
rouw- en geboortekaarten.**

Secretariaat College van Kerkrentmeesters:

Jolanda v.d. Knaap, 06-1070 3129
Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen

secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel:

Kor Huisman, Koopmansplein 99
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470

nvkenk@pkntenboer.nl

Kerkelijk Bureau : fam. Zwart

Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer.

ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Administratie van:

Leden: **Janneke** 06-2363 0748

Bijdragen: **Hendrik** 06-3048 2693

Koster/beheerder:

Wildrik Burema, Reddingiusstraat 18
9791 CA Ten Boer 050-364 2150

w.burema52@gmail.com

Gebouw Menorah: 050- 302 1889

Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer.

menorah@pkntenboer.nl

Website:

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/

webbeheer-gk@pkntenboer.nl

Vaste vrijwillige bijdragen en giften:

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25

Penningmeester Kerk

Harry Horneman, Washuisterweg 5,
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737

penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Collectegelden en giften:

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer
Rek. nr. NL 80 RBBB 0919 8915 94

Penningmeester Diaconie

Frank Turkstra, Groene Zoom 19,
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480

penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Bij overmaken van collectes en giften
graag datum en bestemming vermelden
b.v. 5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,-

Uitgifte van collectebonnen:

Afhilla Zuidema

Op de 3^e zondag van de maand
in Menorah na de morgendienst.

Evangelisatie:

p/a **Bouko Feitsma**, Groene Zoom 4,
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692

Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29

Jeugdraad:

Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55

Autovervoersdienst:

Indien nodig, neem contact op met

Jan Bolt, 06-8227 6824.

PINKSTERWONDER

Na Pasen leven we toe naar Pinksteren. Eerst is er nog Hemelvaart. Toen Jezus terugkeerde naar de hemel kwamen de discipelen samen in Jeruzalem. Dat vieren we op Hemelvaartsdag.

En na deze dag is er het Pinksterwonder. De Heilige Geest daalde uit de hemel neer en wordt uitgestort in de harten van mensen. Dat vieren we met Pinksteren. Van Romein tot Arabier, ze hoorden allemaal in hun eigen taal spreken over Gods grote daden. Zo begon de christelijke kerk. Er sloten zich zo'n 3000 mensen aan bij de eerste gemeenschap.

Pinksteren vind ik een indrukwekkende feestdag. Mijn ideaal is een keer naar Opwekking te gaan, de Pinksterconferentie, waar duizenden christenen uit verschillende kerken samenkomen. De nadruk hier ligt op het werk van de Heilige Geest.

Ik hoor er steeds goede berichten over, en vanuit onze gemeente gaat ook dit jaar een hele groep naar Opwekking. Dat ik nog niet geweest ben, komt omdat ik dan voor moet gaan in de kerk die ik dien. Maar ook daar is Pinksteren een indrukwekkende feestdag. Het gaat om het wonder van de Geest, die tot op vandaag werkt. De Geest wordt aan de kerk gegeven, en ieder mens mag daarin delen. Het Pinksterwonder is het je kunnen verbinden met God en met elkaar.

Eigenlijk is het elke zondag een beetje Pinksteren in de kerk. Dat schoot me te binnen een paar weken geleden, toen ik in Denemarken was. Ik wilde graag een kerkdienst meemaken. Via familie kwam ik in contact met een Deense vrouw van 93, die bereid was me mee te nemen naar een kerkdienst. Ze reed me in haar auto ernaar toe.

Ik spreek geen woord Deens, en dat bleek ook wel, toen de kerkdienst eenmaal begon. Ik kon er geen touw vastknopen, niet aan de liederen, noch aan de gebeden en de preek. Ik keek naar een schip dat aan het plafond van de kerk hing. Wat zou dat te betekenen hebben? Ik merkte aan mezelf, dat ik me goed voelde in de kerkdienst. Ik kreeg er een blij gevoel van.

Na de Deense dienst gaf ik een arm aan mijn kerkgenootje van 93. Samen liepen we door naar het koffiedrinken. Het ging er net zo aan toen als bij ons: een tafeltje, bloemen op het tafeltje, koffie en koek. Ik had het geluk dat er van af nu Duits met me gesproken werd.



Ik kreeg het verhaal mee van het schip aan het plafond. Het schip was een model van een Deens schip dat vergaan was. Het kwam in een storm terecht en zonk. Aan boord zaten veel mensen. Zo ook een jonge matroos. De familie van deze jonge matroos had het schip nagemaakt en als miniatuur geschonken aan de kerk, als herinnering aan hem. Iemand hing hem aan het plafond, als een scheepke onder Jezus' hoede.

Ik kreeg ook mee waar de preek over ging. Het was over Jezus gegaan. Veel meer hoorde ik erover niet, maar ik kon nu vatten, waar het blijde gevoel bij mij vandaan kwam. Er zal een blijde boodschap verkondigd zijn.

En Pinksteren zal gewerkt hebben: je hart gaat open voor de Geest die God geeft. En je krijgt een boodschap mee, zelfs als er een taal gesproken wordt, die volledig vreemd aan je is. Dat is het Pinksterwonder!

OMZIEN EN MEELEVEN

- **Martina Venhuizen**, heeft haar laatste chemo-behandeling gekregen. Nu volgen nog drie weken lang bestralingen. Wat een weg legt ze af, al vanaf de zomer, met operatie, chemo's en bestralingen! Respect voor haar!
- **Peter Westerhof**, is geopereerd aan zijn galblaas. Hij knapt ervan op. En dat gunnen we hem van harte!
- **Dick Bos**, kreeg op 13 maart te horen, dat de tumor in zijn lichaam kleiner geworden is. Samen met zijn vrouw **Marian** pakken ze het dagelijkse leven zover mogelijk op. Samen blijven ze bidden, dat ze nog lang met elkaar en hun dierbaren leven mogen. Prachtig dit! We gunnen dit beiden, en kunnen meebidden met hen hiervoor!
- **Klaas Kremer**, kreeg te horen dat de tumor in zijn hoofd weer gegroeid is. Mogelijk wordt hij geopereerd hieraan. Een andere optie is bestraling. Beide zal op korte termijn moeten. Het is afwachten voor hem en zijn vrouw **Wia** wat het wordt. Dat ze goede moed mogen houden!
- **Titia Hospers-Bakker**, heeft een woning kunnen krijgen in Bloemhof. Daar hoopte ze op. Het gaat beter met haar gezondheid.
- **Zr. Dijkhuizen-Molmaker**, onderging een knieoperatie. Ze herstelt er nu van. Ze is opgenomen Revalidatiecentrum Eemsdelta.

- **Zr. de Boer-Ridder**, is gevallen en had een scheurtje in haar bekken. Ze revalideert buiten Ten Boer. Het gaat de goede kant op.
- **Hendrik Zwart**, Wedmanstraat, kreeg een nieuwe heup. Het gaat goed met hem!
- **Rachinus Heidema**, is geopereerd aan zijn heup. Het was een grote operatie, nadat hij al eerder geopereerd was en kwam te vallen. Hij heeft nog een lange weg te gaan van herstel. We wensen hem kracht en sterkte toe!
- **Nicole Heidema**, onderging een operatie aan haar been. Ze kan nu een prothese krijgen aan haar been. Dat is belangrijk. Dat het goed mag blijven gaan met haar!
- **Zr. Winter-Slager**, had een ontsteking aan haar alvleesklier. Die is nu onder controle. Haar grootste handicap is haar beperkte gezichtsvermogen. Ze wacht op een plaatsje in Bloemhof. We hopen dat ze dit krijgen mag.

BIJ DE KERKDIENTEN

In het weekend van 20 en 21 april is er weer Springtime Connect. Het wordt gehouden in de Tiggelhal. Er is een jongerenevent op de zaterdagavond en een zang en spreekavond met **Ben Tiggelaar** op de zondagavond. Op zondagmorgen is er de ontmoetingsdienst. Die begint om 11 uur. We hebben dan vanuit verschillende kerken in Ten Boer één dienst. Dat is heel goed en inspirerend!

Ds. Ernst van Gulik

IN GESPREK OVER GELOVEN EN OPVOEDEN.

Afgelopen 5 maart hadden we onze derde bijeenkomst van jonge ouders met als thema: *“Zingen en bidden.”* We hebben met elkaar gesproken over: Hoe heb jij leren bidden en hoe was dat vroeger bij jullie thuis en welke rol had muziek toen en wat zou je hiervan mee willen geven aan je eigen kinderen, maar ook, wat zou je juist niet door willen geven.

Al pratende kwamen we er achter dat bidden geen kwestie is van aanleren van een techniek, maar dat het een oefening is om je leven bij God te brengen. Tot slot hebben we gedeeld wat ons meest geliefde lied over God of geloven is en waarom juist dit lied belangrijk voor je is. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 23 april om 20.00 uur in Menorah.

Menke Wietsma (06-1252 6262)

Ds. Ernst van Gulik (06-3453 8053)

IN MEMORIAM ALBERT PIETER ZANDT * 11 juli 1936 † 1 maart 2024

Albert is geboren in de gemeente Ten Boer. Hij kwam uit een gezin van 2 kinderen, waarvan hij de jongste was. Ze woonden op een boerderij aan de Graauwedijk in Overschild. Daar ging hij naar de basisschool en daarna naar de christelijke landbouwschool in Wagenborgen. Toen **Albert** 19 jaar oud was, is zijn vader overleden en moest hij samen met zijn moeder en broer de boerderij doen. Naast het werk hield hij van voordragen en toneelspelen én was actief bij de Vereniging van Jonge Boeren. Hij maakte diverse uitstapjes en zo heeft hij ook zijn ski-diploma gehaald in Zwitserland.

In de zestiger jaren ontmoette hij zijn vrouw **Corry Idema**, waarmee hij op 25 mei 1966 trouwde. Ze gingen wonen aan de Meenteweg in Overschild op de boerderij naast zijn ouderlijke boerderij. Ze werden gezegend met 4 kinderen: 3 dochters en een zoon. **Albert** was actief en betrokken binnen de kerk en de school in Ten Post. Hij hield van reizen en had altijd wel gezelschap van minstens 1 van zijn kinderen, ze gingen naar het buitenland, maar ook binnen Nederland hebben ze verschillende reizen gemaakt. Het gezin van **Albert en Corry** was een liefdevol, gastvrij en zorgzaam gezin, iedereen was welkom. Er waren vaak veel logeés en gasten aan tafel. **Albert** maakte graag een praatje met iedereen: *“Wel ben joe? En waar komm joe wel vandoan?”*

In 1983 kreeg hij een bedrijfsongeval en daardoor moest hij van één voet de tenen missen. Toch bleef hij opgeruimd en optimistisch. *“Kop d’r veur!”*. Hij bleef op God vertrouwen en dat gaf hem altijd weer kracht en moed om door te gaan. Ook toen zijn vrouw **Corry** op 49-jarige leeftijd Afasie kreeg, dat had veel impact in het gezin en bracht veel zorg met zich mee. In 2001 is **Corry** overleden. Dat was een heel moeilijke tijd. Toch is hij altijd een vriendelijke, sociale man gebleven, die aandacht had voor iedereen. Hij beleed meerdere keren: *“Jezus is mijn Grote Helper”*. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen, hij had altijd interesse in hun wel en wee.

Van Overschild zijn ze verhuisd naar Oudeschip en daarna naar Uithuizermeeden. In 2016 kreeg **Albert** prostaatanker en twee jaar geleden is hij verhuisd naar Bloemhof, omdat thuis wonen niet meer lukte en dat hij steeds meer zorg nodig had.

Vermeldenswaardig is, dat **Albert** veel Bijbelteksten en liederen uit zijn hoofd kende. Zijn lijfspreuk was: *wie leest, gebruikt zijn geest*” In de dankdienst voor zijn leven hebben we stilgestaan bij Psalm 84, de Psalm van verlangen, verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn. We hebben die Psalm ook gezongen en meerdere mooie liederen, die veel betekenis hadden voor **Albert** en voor de familie.

Op de rouwkaart stond een tekst die hij zelf had uitgezocht: *“De laatste dagen voor het einde, dan wordt de grote wereld klein, is plotseling alles onbeduidend tot aan het laatste beetje pijn. Wat wij zo indrukwekkend vonden verliest zijn kleur, verliest zijn zin, maar achter de gesloten ogen glanst een nieuw en groots begin”*.

En als je lichaam dan niet meer wil en je verzadigd bent van het leven, als je dan net als **Albert** kunt zeggen: *“Ik ben niet bang voor de dood. De Here laat me toe in Zijn koninkrijk. Er is voor mij een nieuw en groots begin”*, dan ben je rijk. *“Welzalig, Heer, die op U bouwt en zich geheel aan U vertrouwt!”* Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods nabijheid toe, nu ze verder hun levensweg vervolgen zonder **Albert**, die een voorbeeld was voor zijn gezin.

Gea Haan-Oostra

IN MEMORIAM ADA VAN DER KNAAP-HOOGENDOORN

Ada kwam uit het westen, geboren in Vlaardingen, in 1940. Het gezin waar ze deel van uitmaakte, bestond uit een vader, moeder en een broer. Ze had een gelukkig jeugd. Na haar scholing kon ze doktersassistente worden in Zwijndrecht. En ze ging reizen naar landen in Europa. Haar vader overleed, toen ze nog maar 20 was. Dat was een echt verlies.

Op een dag kwam ze **Arie van der Knaap** tegen. Het werd verkering. Ze trouwden in 1968 en samen gingen ze op de boerderij Sarijne Hove in Vlaardingen wonen. **Ada** stopte met haar werk als doktersassistente en legde zich toe op een leven op de boerderij. Er werden vier kinderen geboren: **Arend, Petra, Ada en Arie Hans**. **Ada** gaf zich aan het gezin en de boerderij. Ze had volop aandacht voor **Arie** en de kinderen. Ze bracht de kinderen naar sport, school en muziek. Aandacht was er ook buiten het gezin. Ze leefde mee met wie dat nodig had.

In 1982 kwam er een grote verandering. Het gezin verhuisde van Vlaardingen naar Sint Annen waar ze de boerderij Roggenvoorwerk hadden gekocht. De verhuizing naar het Noorden was erg wennen. Het gezin kreeg al gauw aansluiting bij de kerk, en het lukte het leven weer op te bouwen in de nieuwe woonplaats. **Ada** was een gezelschapsmens en bleef betrokken bij het gezin en de boerderij. Op een lieve manier. Later, toen er kleinkinderen kwamen, nam ze de tijd om goede relaties met hen op bouwen. Ze ontmoette mensen in diverse kringen, zoals de vrouwenbond, volksdansen en bij Bloemhof. In onze gemeente was ze wijkdame.

Ada ontwikkelde zich. Ze mocht graag lezen en schrijven. Toen de kinderen op hun scholen verplicht literatuur moesten lezen, las zij de boeken met hen mee. Ze nam kennis van de boeken van Multatuli en Harry Mulisch. Aan familieleden en vriendinnen schreef ze met zorg hele brieven. De zondag was in het gezin iets speciaals. Daar zorgde **Ada** voor. Met kerkgang, met iets bijzonders wat ze kookte voor het gezin en met aandacht voor goede teeveeprogramma's.

Ada was niet wettisch. Er was ruimte bij haar. Geloof was voor haar iets praktisch, een manier van leven. In 2001 droegen **Ada en Arie** de boerderij over aan de jongste zoon. Ze verhuisden naar Wigboldstraat 7, en jaren daarna naar Koopmansplein 99.

De laatste jaren nam de gezondheid af. Dat gold voor beiden. **Ada** had reuma en de laatste jaren had ze last van dementie. **Arie en Ada** konden niet meer zelfstandig wonen en maakten gebruik van een aangepaste woonvorm, Woonhaven Opwierde in Appingedam. In alle rust is ze daar overleden, op 23 maart.

Er is een afscheidsdienst gehouden in onze kerk. Kinderen leverde daar een bijdrage aan. We konden luisteren naar mooie woorden over haar. Bij de overdenking is stil gestaan bij de moeder van Jezus, Maria, die haar Zoon trouw bleef. Ze stond onder het kruis van Jezus. We hebben nagedacht over het woord “*trouw*”, in het licht van de Bijbel en het leven van **Ada**. Aansluitend is ze begraven op de oude begraafplaats in Ten Boer.

Ds. Ernst van Gulik

Mededelingen vanuit de kerkenraad

- De oudere groep gemeenteleden heeft een pastoraal werker en een contactpersoon. De middengroep niet. De middengroep heeft wel contactpersonen die aan adressen zijn toegewezen.
- De begroting werd in het verleden gecombineerd met de jaarrekening, maar sinds de PKN de normen heeft aangepast en de cijfers 2x per jaar moeten worden ingediend (jaarcijfers op 15 juni en begroting in najaar) is dit niet meer mogelijk. Besloten wordt af te stappen van het presenteren van de jaarcijfers. De begroting zal wel op een gemeenteavond worden gepresenteerd. De jaarcijfers worden aan de gemeente bekend gemaakt via Nieuws van Kerk en Kansel. Eventuele vragen kunnen naderhand aan de penningmeester van de kerk worden gesteld.
- De kassen van de kerk, diaconie, jeugd en evangelisatie zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
- Er is overleg geweest met de Kloosterkerkgemeente. Het was een open, goed gesprek, uitnodigend maar tegelijkertijd verhelderend. Conclusie is dat we behoorlijk verschillen in beleving, in erediensden en in toekomstvisie. Eind van het jaar krijgt het gesprek eventueel vervolg.

- De ouderling van dienst en een diaken sluiten nu bij het avondmaal aan naast de predikant. Er zijn echter maar twee bevestigde ambtsdragers bij de diaconie en om te voorkomen dat zij daar om de beurt zitten, ziet de diaconie dit graag anders. Besloten wordt de ouderling van dienst aan te houden en de plaats van de diaken aan de avondmaaltafel wordt opengesteld voor belijdende leden van alle zeven taakgroepen, die wisselend een lid aanleveren.
- Het beamteam wordt verzocht een uiterlijke starttijd van de kerkuitzending van 9.15 uur aan te houden.
- De kerkenraad steunt de visie van de Commissie van Kerkrentmeesters om te investeren in een, in meerdere opzichten, toekomstbestendige geluidsinstallatie.
- Ook met de Nederlands Gereformeerde Kerk de Levensbron is een bijeenkomst geweest. We kijken terug op een geweldige avond. Fijn om samen in gesprek te gaan over wat ons bindt, ons geloof, onze gemeentes. Er is nog niet bekend hoe we de samenwerking verder vorm kunnen en willen gaan geven in de toekomst. We zijn wel vast van plan vaker samen te werken !
- Er wordt gezocht naar een oplossing voor het volgen van de kerkdiensten in Bloemhof. Er is vaak storing van de apparatuur, waardoor gemeenteleden de dienst niet kunnen volgen. Het idee van huisgemeente is ontstaan: samen in een zaal de dienst bekijken met een ander gemeentelid om dit (technisch) te begeleiden.
- Het Antependium heeft z'n beste tijd gehad. De mogelijkheden om dit op te lossen (nieuwe laten maken, andere oplossingen) worden onderzocht.

Harry van der Wolde, scriba

Diaconie

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE EN COLLECTEGELDEN

Ingaande 1 januari is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inning van de collectegelden. Zoals dit tot nu toe via de penningmeester van de Kerk verliep zal dit nu worden overgenomen door de penningmeester van de Diaconie.

Hiervoor is het bankrekeningnummer waarop collectegelden kunnen worden overgemaakt vanaf die datum gewijzigd. Graag willen we u vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid die Scipio biedt voor de collecte.

Onderstaand ziet u een overzicht van de betaalmogelijkheden met betrekking tot de VVB/giften en collectegelden:

Vaste Vrijwillige Bijdrage en Giften :

Uw (extra) VVB en giften voor de kerk kunt u blijven overmaken op het rekeningnummer van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Ten Boer: Bankrekeningnr.: NL94 RABO 03063.57.925

Veel gemeenteleden maken gebruik van de automatische incasso. Dit wordt gedaan door **Hendrik Zwart**.

Collectegelden :

Het betalen van collecten kan op verschillende manieren:

1. **Via Scipio.** Het collecte doel blijft vanaf zondag t/m de zaterdag daarop beschikbaar.
2. **Via GIVT,** voornamelijk bedoeld voor gasten
3. **Middels collectebonnen.** De uitgifte van de collectebonnen gebeurt door **Afhilla Zuidema**, op de derde zondag van de maand in Menorah na de morgendienst.
4. **Overmaken.** U kunt uw bijdrage overmaken op de betaalrekening van de Diaconie GK Ten Boer: NL80 RBRB 09198.91.594.
Graag hierbij het doel vermelden.

Voor vragen met betrekking tot de inning van de VVB kunt u terecht bij **Hendrik Zwart**, voor vragen over de collecten kunt u terecht bij **Frank Turkstra**.

Belasting

De belastingdienst vraagt voor het aftrekken van giften een zogenaamd RSIN nummer te gebruiken. **Voor de VVB is het RSIN nummer : 2625593**

Voor de collectegelden (diaconie) is het RSIN nummer :824115570

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO:

7 April: Jong Protestant

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score.

Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Lees meer op: www.kerkinactie.nl

5 Mei: Hulp in oorlogsgebied

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten. Met je gift in de collecte steun je het programma Noodhulp van Kerk in Actie en help je inwoners en ontheemden in Oekraïne om de oorlog te overleven. Lees meer op: www.maf.nl

9 Mei: Kerk in actie: Golfstaten

Door de toestroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië groeit de kerk in de Golfregio. Met steun van Kerk in Actie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken met bijbels in de migrantentalen of audio players met bijbelverhalen om naar te luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers - vaak zelf ook arbeidsmigrant - training in storytelling. Met deze interactieve bijbelvertelmethode leren voorgangers een bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten er kracht en hoop uit. Het helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende nationaliteiten. Ze horen de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier plant, werkt door, de hele wereld over. Met de opbrengst van de collecte van vandaag steunt Kerk in Actie het werk van het Bijbelgenootschap in de Golf. Met bijbels, studiematerialen en trainingen helpen zij migrantenkerken om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven aan arbeidsmigranten. Lees meer op: www.kerkinactie.nl

19 Mei: Missionair werk Nederland

Op Social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video's, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op Social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun Social media gebruik meekrijgen van wie God is in

deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt. Lees meer op: www.kerkinactie.nl

Alle collectes worden van harte aanbevolen. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage.

Frank Turkstra

INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK OP 20 APRIL 2024

Zaterdag 20 april wordt er door de gezamenlijke diaconieën bij de COOP weer een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank. We zijn nog op zoek naar **4 vrijwilligers** die 2 uur van hun tijd willen geven voor deze actie.

De dag is ingedeeld in 5 tijdsblokken. De tijdsblokken 8:30-10:30; 10:30-12:30; 12:30-14:30 en 14:30-16:30 uur zijn nog niet (volledig) gevuld.

Wat wordt van de vrijwilliger verwacht:

- 1 vrijwilliger mag zich opstellen bij de ingang voor het uitdelen van de boodschappenlijst/toelichting van de actie aan COOP-klanten (vrijblijvend en op een ongedwongen wijze).
- De 2e vrijwilliger staat achter de kassa's om betaalde producten in ontvangst te nemen (in kratten doen) Daar staat ook een collectebus voor mogelijke giften.

Als je kunt en wilt meehelpen geef dit dan z.s.m. door aan:

Edwin Ottens 06-4530 5193 of **Rian van der Wolde** 06-1105 4295.

College van Kerkrentmeesters

AKTIE KERKBALANS VVB 2024

Met dankbaarheid mogen wij terugkijken naar de actie "*kerkbalans*" in januari 2024 tot nu toe. Zowel de VVB, diaconie en evangelisatie hebben hoger gescoord. Er is door ons allen aan toezeggingen gedaan een bedrag van ruim € 118.000 tot nu toe. Dit is ruim € 6.000 meer dan 2023.

Nogmaals hartelijk dank voor uw toegezegde bijdrage. Door middel van collecten en de jaarlijkse dankdagcollecte hopen wij het begrotingstekort beheersbaar te houden.

Anton Haakma, voorzitter



EVEN VOORSTELLEN:

Mijn naam is **Jaap Elderman** en ik ben gelukkig getrouwd met **Anita**. Toegewijd met haar al 34 jaar en zijn Ten Boersters. We hebben 3 volwassen kinderen en 1 schoonzoon. Ik ben momenteel organist bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kantens. We zijn ook belijdende leden bij deze gemeente.

Mijn kerkorgel ervaring is vanaf mijn 14^e begonnen vanuit Delfzijl bij de toen Gereformeerde Kerk die uit 3 kerken bestond. De Kruiskerk, voormalige Getuigeniskerk Delfzijl Noord en in Tjuchem Kerk Berea. Daarnaast heb ik gespeeld in de Vrijzinnig Hervormde Kerk te Solwerd en in de Hervormde Kerk te Bierum. Bij de andere kerken rond Delfzijl ben ik ook af en toe gevraagd om een dienst te begeleiden. Toen we verhuisd zijn naar Ten Boer, heb ik gespeeld bij de Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge - Westerwijtwerd. Nu met Pasen inspireer ik mijn spel voor de opgestane Heer. Ik hoop dat ik ook voor de PKN Ten Boer daarin van betekenis kan zijn. Uw kerk heeft een prachtig orgel.

Met hartelijk groet,

Jaap Elderman



De vogeltjes fluiten, de bloesems aan de bomen bloeien kleurrijk, de temperatuur begint te stijgen en het zonnetje probeert ons af en toe ook wat op te fleuren, wat een dankbaarheid voor deze mooie natuurelementen.

En wat ook een dankbaarheid voor het vele goede en enthousiaste dat er in onze kerk gebeurt! Onlangs hebben we mogen genieten van een prachtige jeugddienst georganiseerd vanuit de CJV. Een mooie club jonge mensen heeft met elkaar nagedacht over de invulling van de dienst met het thema '*Samen Jong*'. Er is inhoudelijk en met mooie liederen en persoonlijke verhalen ingegaan op de ondertitel van de dienst 'Geef ons de ruimte, hou ons vast en praat met ons'. Wat een prachtige talenten komen er dan naar voren van onze jongeren en wat waardevol dat er binnen onze kerk ook ruimte is om je talenten te laten zien en horen.

Op het moment van schrijven kijk ik (zeker ook met een persoonlijke blik) enorm uit naar de belijdenisdienst van 1e paasdag. Maar liefst 10 jongeren belijden in het openbaar hun liefde voor onze Heer. Het gaat ongetwijfeld een prachtige dienst worden, door de jongeren zelf, samen met **Ds. Ernst**, voorbereid.

De groep jongeren is vanaf oktober ongeveer wekelijks bij elkaar geweest tijdens de belijdenis- catechisaties. Er is samen stil gestaan bij de Apostolische Geloofsbelijdenis en er zijn enorm waardevolle, inhoudelijke gesprekken gevoerd met elkaar.

De andere catechisiatiegroepen komen tweewekelijks bij elkaar en vullen hun bijeenkomsten divers in met; de bijbel, gesprekken, film, verhalen en natuurlijk met oog en oor voor elkaar.

In februari is er bij Impact een avond gehouden met levend ganzenbord waarbij allerlei doldwaze spelletjes zijn gespeeld. Op Goede Vrijdag hebben beide groepen van Impact meegedaan aan de Paas Challenge en is er samen gegeten.

De kindernevendienst is tot aan Pasen *“40 dagen op pad geweest met Petrus”*. Iedere week een mooi lied, een gesprek over het verhaal en een mooie plaat voor in de kerk. Ook thuis konden de kinderen de platen opzetten en via een QR code het verhaal van desbetreffende week (mee) lezen.

We zijn blij met de reacties van mensen die iets aangeboden hebben voor de aankleding van de crècheruimte. De komende periode zal alles een plekje krijgen en kijken we wat er nog aangeschaft moet worden om de ruimte verder en mooier aan te kleden.

Ook dorps- en gemeente breed zijn er mensen druk bezig met prachtige initiatieven. In het weekend van 20 en 21 april is er weer Springtime Ten Boer. Er is op de zaterdagavond een programma voor de jeugd vanaf 12 jaar. Sport, spel, eten en geloof worden de hoofdthema's van deze avond. Iedereen die denkt 'dat is leuk voor mij, maar mag ik iemand meenemen?' ja, graag! Het programma is laagdrempelig en geschikt voor iedereen.

Zoals jullie weten is er een team van jonge mensen in Ten Boer gestart met een Sportcommunity genaamd *'Restart'*. Deze jongeren zijn elke zondagmiddag aanwezig bij de pannakooi in de Fazanthof. Door middel van sport leggen ze contact met kinderen uit ons dorp en delen zij het evangelie van Jezus met hen. In de meivakantie gaan ze dit maar liefst een week lang doen, dit noemen ze de *'meiweek'* en wordt gehouden van 28 april tot 3 mei. Er zal nog verdere informatie verspreid worden over deze week, maar via deze weg vraag ik u alvast om hulp bij onderstaande punten.

- **Gebed;** dit hele project wordt gedragen door gebed. De interkerkelijke gebedsgroep zal biddend om ze heen staan. Graag zien we dat deze groep voor deze week uitgebreid wordt met meer mensen. Zo kan het team van Restart de hele week geestelijk ondersteund worden door gebed!
- **Koffieschenkers;** we zoeken mensen vanuit de kerken die bij toerbeurt met kansen koffie/thee aan de kant zitten. De bedoeling is dat zij betrokkenheid tonen en het evangelie vertellen of uitstralen aan de ouders die naar hun sportende kinderen komen kijken.

- **Jongeren;** vanuit de kerken kunnen ook nieuwe jongeren (14 jaar of ouder) zich aanmelden om als begeleiders mee te doen. Ze worden in deze week geestelijk opgebouwd en zij kunnen ervaren hoe het is om het evangelie handen en voeten te geven. Ze kunnen ervaren hoe God door hen heen werkt en worden versterkt in hun relatie tot God.

Opgeven voor bovenstaande kan bij **Sake van der Goot of Sem van Dijk.**

Ik hoop als u dit leest dat u allen hele gezegende Paasdagen heeft gehad en uit kunt zien naar de lente!

Namens de Taakgroep Jeugd,

Saskia van Dijk



SPRINGTIME CONNECT ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 APRIL

Na het succes van afgelopen jaar gaan we ook dit jaar weer 2 dagen SPRINGTIME CONNECT.

Ook nu is de zaterdag specifiek voor de jongeren en de zondag is zoals u grotendeels gewend bent. Het programma voor dit jaar is weer rond. Er wordt nog gewerkt aan de puntjes op de "i". De posters heeft u vast al kunnen zien via de Social media en in de verschillende deelnemende kerken en de spandoeken om reclame te maken staan ook weer in de omgeving van Ten Boer.

Het thema is: **'WIE BEN IK?'** Dit is een vraag die bijna iedereen zich zelf wel een keer stelt. Met elkaar gaan we het hier op verschillende manieren over hebben.

Het programma is als volgt:

ZATERDAGAVOND 20 april start om **17.30 uur** met een 'SPRINGTIME YOUTH' event vanaf 12 jaar. Er wordt gestart met de 'WHO AM I? GAMES. Hier is naast FUN en ACTIE tijd voor ontmoeten. Vanaf **19.00 uur** zijn er lekkere hamburgers te eten en om **20.00 uur** is er een PRAISE dienst (alle leeftijden zijn welkom). In deze PRAISE wordt medewerking verleend door het muziekteam THE FELLOWSHIP (bekend van Noorderwind). De spreker deze avond is **Bram Koerts.**

ZONDAGMORGEN 21 april om **11.00 uur** is er een ontmoetingsdienst met **Ernst van Gulik** als voorganger en muzikale begeleiding door het Aanbiddingsteam van de Evangelische Gemeente Ten Boer in de TIGGELHAL. Vanaf **10.30 uur** staat er een lekker bakje koffie, thee of frisdrinken voor u klaar.

De **KINDERDIENST**, waar muziek, spel en creativiteit aan bod komen begint ook om **11.00 uur**. Dit is in het **BUURHOES**. Hier is ook de kinderopas voor de jongste kinderen. Na afloop van de kinderdienst komen de kinderen samen naar de sporthal toe. De kinderen bij de oppas blijven wel in het Buurhoes.. Ook hier is de inloop vanaf 10.30 uur.

Om **19.00 uur** is er dit keer een INSPIRATIEAVOND met **Ben Tiggelaar** als spreker en het muziekteam THE FELLOWSHIP het muziekteam THE FELLOWSHIP verzorgt de muziek en zang.. Na de dienst staat er ook weer een kopje koffie, thee of ranja voor u klaar.

Graag tot ziens op **zaterdag 20 en zondag 21 april** a.s. in de sporthal aan de **Sportlaan in Ten Boer!**

Zegt het voort, zegt het voort aan bekenden, vrienden en familie. Neem ze mee naar deze laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke dag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.springtimeconnect.nl



WORLD SERVANTS

Zoals jullie mogelijk weten zijn we in 2022 op reis geweest met World Servants naar Zambia. Wij willen in 2025 graag weer op reis!

Door vrijwilligerswerk in het buitenland bouw je aan verandering, zowel voor jezelf als voor de ander. Je maakt nieuwe vrienden, praat veel over je geloof, ontdekt andere culturen en verlegt grenzen. Een ander dienen verandert alles!

Ben je 16+ en lijkt het je misschien ook leuk? Kom dan vrijblijvend naar de informatiebijeenkomst op zondag 7 april om 19:30 uur in de PKN Ten Boer. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met:

Rosa Boer, 06-2318 5787
Irene Antonides, 06-1199 6360

MENS VOOR MENS

We tellen af.....nog een kleine 2,5 maand en dan reizen we af naar Hongarije. We zullen daar van 13-23 juni verblijven in Magdaleneum, het tehuis voor gehandicapte vrouwen en meisjes en we hebben er heel veel zin in! We zullen weer klus- en opknappwerk gaan doen in het tehuis te Nyíregyháza. We genieten al van de voorpret nu er allerlei leuke initiatieven ontstaan om de bewoners daar flink te gaan verrassen. Zo zijn er al sokken gebreid, worden er haak-en breiclubjes opgericht om ook nog mutsen, wanten en sloffen te gaan maken en er worden bruikbare spullen aangeboden.

Wordt u/ word jij nou ook enthousiast van de gedachte een ander te helpen die het minder heeft? Opgeven om mee te gaan kan nog altijd. Tot en met 15 april is aanmelden nog mogelijk bij **Margot Dekens**, **Astrid Hoekstra** of ondergetekende.

In de volgende editie van Nieuws van Kerk en Kansel zullen we verder verslag doen over de vorderingen omtrent de reis.

Dan nog een leuke mededeling van onze kant. We zijn heel erg blij te kunnen melden dat we in **Trijnie Rijzebol** een nieuw bestuurslid hebben gevonden. Ook langs deze weg, van harte welkom bij de club **Trijnie!**

Een warme groet namens Mens voor Mens,

Teye van Dijk

WIE HAAKT ER MEE?

Deze zomer gaat **werkgroep Mens voor Mens** weer met een aantal vrijwilligers uit onze gemeente naar Hongarije voor een opknappklus in het tehuis Magdaleneum. Dit is een tehuis voor gehandicapte jonge meisjes en vrouwen in de leeftijd van 3 tot 80 jaar. Wij willen ze graag iets meegeven voor alle bewoners van dat huis.



Mevr. Jongma heeft al heel veel sjaals gemaakt en wij zouden het leuk vinden om die verzameling uit te breiden met mutsen, sokken, sloffen en handschoenen. Er zijn vast gemeenteleden die ook kunnen haken of breien en onze vraag is: wie lijkt het leuk om ons hierbij te helpen en wil één of (het liefst) meerdere mutsen, sokken, sloffen en handschoenen in verschillende maten haken of breien?

Op Pinterest zijn veel voorbeelden en gratis patronen te vinden en op YouTube kunt u precies zien hoe het moet. Mocht dat niet lukken, heeft u hulp nodig of zijn er andere vragen of tips neem dan contact op met **Ria Meerman** 06-1778 1478, of **Menke Wietsma** 06-1252 6262.

In Menorah staat een grote bak waar de we de spullen in gaan verzamelen. Het mag ook worden ingeleverd bij **Ria**, Schepperij 3. Uiterste inleverdatum is zondag 9 juni. Laten we met z'n allen creatief worden om zo de warmte ruimhartig te kunnen uitdelen! Hartelijke groet ook namens **Menke Wietsma**,

Ria Meerman



Donderdag 14 maart jl. heeft **Reinder de Vries** een presentatie gegeven van het Groninger Landschap ,van 3 boerderijen en 4 molens in het "Fivelgebied" .

Op D.V. donderdag 11 april is het alweer de laatste vergadering van het seizoen en houden we onze Jaarvergadering.

In het nieuwe seizoen beginnen we op D.V. donderdag 12 september en zal onze predikant **ds. Ernst van Gulik** het programma voor deze middag verzorgen.

We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar **Joke Medema** tel: 302 4003 of 06-25421172.

Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken.

Het bestuur

KORTE TERUGBLIK OP DE INTERKERKELIJKE VROUWENDAG TEN BOER VAN 2 MAART JL.

De vrouwendag is goed bezocht, er waren zo'n 80 aanmeldingen. In het ochtendprogramma sprak **Nadine de Vos** n.a.v. het thema 'Durf te leven' over de vroedvrouwen Sifra en Pua uit Exodus 1 vanaf vers 15. De kernwoorden waar **Nadine** de nadruk op legde waren 'ontzag voor God' en daaruit vloeit voort de 'Zegen van God'.



De vroedvrouwen gingen tegen het bevel van de Farao in, omdat ze ontzag hadden voor God. Nadine vroeg ons om hier even over na te denken.

Hebben wij nog ontzag voor God? Hoeveel tijd brengen we met Hem door? Laten we ons in beslag nemen door bijvoorbeeld de televisie en onze telefoon? Hoe kunnen we stappen nemen om meer te leven vanuit het ontzag voor God? We mogen ons er naar uitstrekken om meer tijd met Hem door te brengen, je zult hierdoor gezegend worden. Het is niet als een soort beloning, maar doordat je dicht bij de Vader bent, zul je Hem ook meer en meer ervaren in je leven en dat kan niet anders dan dat het zijn uitwerking zal hebben in je leven.

Na haar seminar bad ze of God aan een ieder van ons een persoonlijk woord wilde geven. Na het gebed kregen we gelegenheid om hierover na te denken. Welk woord is dit jaar voor mij? Een woord dat steeds weer mag oppoppen als je het nodig hebt. In kleine groepjes hebben we dit woord met elkaar gedeeld en voor elkaar gebeden. Heel bijzonder om te zien en te ervaren wat dit losmaakte.

In het middagprogramma waren er diverse workshops en sloten we af met een kleine high tea. We hebben als organisatie ontzettend veel positieve reacties gekregen en mooie getuigenissen gehoord. Fijn dat er zoveel vrouwen een ontspannende dag hebben gehad en bemoedigd zijn.

Ingrid Oudman



De Bijbel is in 2023 in 72 talen voor het eerst, geheel of gedeeltelijk, vertaald. Een record, zegt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het vorige record was uit 2022 (57 talen).

Honderd miljoen mensen kunnen nu voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 72 talen waarin de Bijbel of een deel ervan voor het eerst vertaald werd in 2023. Dat meldde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dinsdag op basis van een nieuw rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de 155 Bijbelgenootschappen. Niet eerder kwam in één jaar in zoveel talen een Bijbel of Bijbelgedeelte gereed.

„Het record van 2022 –vertalingen in 57 talen– is in 2023 overtroffen. Daar ben ik erg blij mee”, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, dat lid is van de UBS. „De versnelling van het werk is te danken aan het wereldwijde commitment, de samenwerking met kerken en lokale gemeenschappen en aan technische vooruitgang. Voor ons als NBG is steun aan vertaalprojecten een speerpunt. Met een vertaling in de taal van hun hart kunnen mensen de betekenis van de Bijbel écht ervaren.”

Lija Biewenga

Dankbetuiging



Dankbaar en blij mochten we, samen met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen, onze 60 jarig huwelijksdag vieren. We beseffen dat het een groot voorrecht is. We willen ook iedereen hartelijk bedanken voor de leuke reacties en voor de bloemen uit de kerk. Hartelijke groeten

Nelly en Sipko de Boer-Smit.

Wij zijn God heel dankbaar dat we onze beide verjaardagen en ons zestig jarig huwelijk uitbundig hebben kunnen vieren! Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de prachtige kaarten en bloemen e.d. die wij hebben ontvangen. Ook voor de mooie bloemen uit de kerk. Het was allemaal een geweldige leuke verrassing!

Jan en Tineke Helmantel.

Beste geloofsgenoten, graag wil ik langs deze weg bedanken voor de mooie bloemen uit de kerk, en voorde vele kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn 86^{ste} verjaardag. Veel medeleven doet je goed. Hartelijke groet van

Dini Jongma.

Bedankt! Wij willen iedereen bedanken die in de laatste weken van 2023 ons op welke manier dan ook heeft bemoedigd na het overlijden van onze beide moeders (oma's) 7 weken na elkaar. De vele kaartjes, bezoekjes, berichtjes en de bloemen van de kerk hebben ons gesterkt in deze verdrietige periode.

Jaap en Ingrid Oudman.

Langs deze weg wil ik, mede namens mijn kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven tijdens de ziekte en overlijden van mijn lieve man, vader en (over) opa. Het was hartverwarmend. Vriendelijke groeten

Trijn Bus-Oudman.

Hartelijk dank voor de bloemen voor de bloemen uit de kerk voor mijn verjaardag en ook voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen.

Corrie Vriezema.

Kerkelijke mutaties

BINNENGEKOMEN:

Br. K.W. Schutter en zr. A. Schutter-Eissens
van PKN Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post.

Br. W. Bruinius en zr. G.H. Bruinius-van Beesten en hun kinderen **Karin**
en **Wout**, van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer

Zr. A. Hinloopen-Valk, en haar 2 kinderen **Andries en Hein**,
van de Prot. Gemeente Ransdorp-Holysloot

OVERLEDEN:

Br. A.P. Zandt, op 1 maart jl.

Zr. A. van der Knaap-Hoogendoorn, op 23 maart jl.

BELIJDENIS op zondag 31 maart jl.:

Thijn Langereis.

Lyanne Langereis.

Albertine Oosterink.

Anniek Huijzer.

Rosalie Huijzer.

Corné Dijkstra.

Evelyn van der Goot.

Lian Sikkema.

Sem van Dijk.

Ivan Groenwold.

VERHUISD:

Emma Rijzebol.

Zr. S. Groenewold-Nieboer.

Fam. M.J. ten Dam.

Allard Bolt.

Thijs Boer.

Jurgen Feitsma.

Esmee Vogd.

Zr. A.H. Dekens-Bolhuis.

Br. en zr. Vast-Schilthuis.

Zr. A.M. Bloema-Dijkhuizen.

Br. T. de Vries.

Zr. T.H. Hospers-Bakker, van Gruttopad 1, naar Bloemhof 1 kamer 321



Verjaardagen 70 +

10-4	90	G. Entjes-Nijburg	Bloemhof 1 kamer 327	9791 LA
11-4	84	A.M. Bloema-Dijkhuizen	Bloemhof 10	9791 LA
13-4	76	H. Offringa	Koopmansplein 93	9791 MD
14-4	78	J. Wolfs	Schepperij 22	9791 LV
14-4	82	H. Gelling	Vierendeel 16	9791 JG
16-4	76	L. Velting	Standwerker 29	9791 MC
19-4	70	A. Kruizinga-Klasen	Gerichtstraat 1	9791 BG
26-4	80	H. Oosterhuis-Vriezema	Marskramer 3	9791 MB
28-4	58	N.J.J. Noorman	Merel 38, Bedum	9781 XH
6-5	90	H. van Bijssum	Koopmansplein 33	9791 MD
7-5	75	F. Vriezema-Wiltjer	Stadsweg 36	9791 KE
10-5	81	R.H. Rozema-de Wind	Redgerstraat 2	9791 BH
11-5	81	S. Rozema-Hofstee	Vijverweide 10	9791 EB
14-5	81	J. Venhuizen	Herepad 17	9791 EK
22-5	82	J. Hoekstra	Koopmansplein 50	9791 MA
23-5	77	C. Kamphuis	Emmerwolderweg 48	9791 JA
23-5	93	Mevr. J. Roeters-van Dijk	Bloemhof 1 kamer 222	9791 LA

De bloemen uit de Kerk zijn met een hartelijke groet gegaan naar:



11-02 **Zr. J. de Boer -Ridder**, in verband met haar 93^{ste} verjaardag, de bloemen worden bezorgd in Maartenshof waar zij tijdelijk is opgenomen voor revalidatie,
zr. J. Holt -Schilthuis, in verband met haar 81^{ste} verjaardag,

zr. T. Hospers -Bakker, zij is weer terug gekomen na een verblijf in het Heymanscentrum en is nu gaan wonen in Bloemhof.

- 18-02 **Zr. J. Zuur -Berends**, in verband met haar 81^{ste} verjaardag, en ter bemoediging naar **zr. K.J. Slagter- Buist**, en **zr. J. Roeters -van Dijk**, Bloemhof kamer 22
- 25-02 **Br. en zr. De Boer- Smit**, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk, **br. D. Kooistra**, in verband met zijn 83^{ste} verjaardag, **br. G.S. Vast**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar **br. A.P. Zandt**, ter bemoediging.
- 03-03 **Br. en zr. Helmantel-Wessels**, in verband met hun beider verjaardagen, respectievelijk 84 en 81 jaar.
- 10-03 **Zr. A.L. Dijk -Bos**, in verband met haar 84^{ste} verjaardag, **br. H.J. Zwart**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
- 13-03 **Echtpaar Helmantel-Wessels**, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.
- 17-03 **Br. H. Rodermond**, in verband met haar 81^{ste} verjaardag.
- 24-03 **Br. J. van der Woude**, in verband met zijn 80^{ste} verjaardag **br. P. Westerhof**, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
- 31-03 **Br. G.S. Vast**, in verband met zijn 91^{ste} verjaardag, **zr. R. Jongsma-Martini**, in verband met haar 86^{ste} verjaardag, en naar **familie K.J. Kremer**, ter bemoediging

BERICHT VOOR DE CONTACTPERSONEN

U heeft het misschien al gemerkt dat er zondags soms verschillende boeketten staan. In overleg met een aantal (contact)personen is besloten dat gemeenteleden die in Bloemhof, Innersdijk en de aanleunflat wonen en in aanmerking komen voor de bloemen zondags uit de kerk nu een **moie Biedermeier (kort boeket)** krijgen.

Voor de andere gemeenteleden blijft het een lang boeket.

Hilda Bulthuis.

Kerkelijke agenda



Zondag	7 april	Catechisatie 15 / 16 jaar	10.30 uur
Dinsdag	9 april	Catechisatie 12/ 14 jaar	19.15 uur
Woensdag	11 april	P.C.O.B.	14.30 uur
Maandag	15 april	Taakgroep erediensten	19.45 uur
Woensdag	17 april	Kerkenraad	19.45 uur
Dinsdag	23 april	Bijeenkomst jonge ouders	20.00 uur
Dinsdag	23 april	Catechisatie 12/ 14 jaar	19.15 uur
Woensdag	24 april	College van Kerkrentmeesters	19.45 uur
Dinsdag	7 mei	Catechisatie 12/ 14 jaar	19.15 uur
Dinsdag	14 mei	Kerkenraad	19.45 uur
Dinsdag	21 mei	Catechisatie 12/ 14 jaar	19.15 uur
Dinsdag	21 mei	Diaconie	19.45 uur
Donderdag	23 mei	Samenstellen van N. v. K. en K.	10.00 uur

Ontvangen collecten en giften, V.V.B en overige opbrengsten:



Kerk en deurcollecten:

01-01	Kerk	23,20
	Bloemenfonds	5,20
07-01	Kas ACD	209,30
	Kerk	67,50
14-01	Kerk	203,75
	Bloemenfonds	129,20
21-01	Eigen Jeugdwerk	331,10
	Kerk	157,55
28-01	Diaconie	195,60
	Onderhoudsfonds	169,35
	Kerk	141,20
04-02	Werelddiaconaat	407,20
	Kerk	146,15

11-02	Hulporganisatie MAF	473.10
	Kerk	276.55
	Bloemenfonds	137.80
18-02	Voedselbank	513.85
	Kerk	187.85
25-02	Kerk	315.15
	Onderhoudsfonds	216.60
	Bloemenfonds	120.70

Ontvangen Vaste Vrijwillige bijdragen en giften

Kerk	Nog te ontvangen 31-12-2023	3.094,00
	Ontvangen t/m 29-2-2024	2.650,00
	Restant nog te ontvangen over 2023	444,00

Kerk	<u>Toegezegd voor 2024</u>	117.547,82
	Extra ontvangsten	508,82
	<u>Totale bijdragen 2024</u>	118.056,64
	Ontvangen bijdragen	27.740,43
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 29-02-2024</u>	90.316,21

Zending en Werelddiakonaat

	<u>Toegezegd voor 2024</u>	13.594,00
	Extra ontvangsten	0,00
	<u>Totale bijdragen 2024</u>	13.594,00
	Ontvangen bijdragen	2.511,40
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 29-02-2024</u>	11.082,60

Evangelisatie

	<u>Toegezegd voor 2024</u>	9.641,00
	Extra ontvangsten	50,00
	<u>Totale bijdragen 2024</u>	9.691,00
	Ontvangen bijdragen	1.811,06
	<u>Nog te ontvangen toezeggingen per 29-02-2024</u>	7.879,94

Overige opbrengsten

Oud papier	Ontvangen t/m februari (5.360 kg)	275,45
	Ontvangen in 2023 (44.108 kg)	2.266,73

Giften

31-01	Kerk	100,00
-------	------	--------

Dienstenrooster:**7 april** 09.30 uur

Voorganger **Ds. E. van Gulik**
Organist **J. Wolfs**
Koster **H. Bulthuis/H. Norden**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Jong Protestants
Deurcollecte Kerk
Kinderoppas **Hélène, Sennah en Jolein**

14 april 09.30 uur

Voorganger **Ds. E. van Gulik**
Organist **F. Reitsema**
Koster **A. Zuidema / J. Cappon**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
Kinderoppas **Karin, Eline en Rosa**

20 april 16.00 uur **Maandviering Bloemhof**

Voorganger **Nellie Hamersma**

21 april **Springtime Connect - programma zie pagina 15 en 16****28 april** 09.30 uur

Voorganger **Ds. K. Dijkstra** Ezinge
Organist **J. Elderman**
Koster **W.P. Burema**
Beamer **Janou Slagter**
Collecte Kerk
2e Onderhoudsfonds
Deurcollecte Bloemenfonds
Kinderoppas **Rachel, Thirza en Sarah**

5 mei	9.30 uur - Bevrijdingsdag	
Voorganger	Drs. J.W. Bassie Groningen	
Organist	F. Reitsema	
Koster	H. Bulthuis/ H. Norden	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Hulp in oorlogsgebied	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Daniëlle, Tess en Noa T.	
9 mei	09.30 uur - Hemelvaartsdag	
Voorganger	Ds. E. van Gulik	
Organist	J. Wolfs	
Koster	A. Zuidema / J. Cappon	
Beamer	Lineke Meerman	
Collecte	Kia Golfstaten	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	José, Noa van D. en Rosalie	
12 mei	9.30 uur	
Voorganger	Ds. E. van Gulik	
Organist	F. Reitsema	
Koster	A.H. Vriezema	
Beamer	Willem Hoekstra	
Collecte	Kerk	
Deurcollecte	Bloemenfonds	
Kinderoppas	Hilda, Eva en Danique	
19 mei	9.30 uur	1e Pinksterdag
Voorganger	Ds. E. van Gulik	
Organist	J. Wolfs	
Koster	W.P. Burema	
Beamer	Martin Schaaphok	
Collecte	Missionair werk Nederland	
2e	Onderhoudsfonds	
Deurcollecte	Kerk	
Kinderoppas	Vera, Jolein en Eline	

25-mei 16.00 uur **Maandviering Bloemhof**

Voorganger **Ds. G. Timmermans**

26 mei 9.30 uur **DMD afsluiting GGG**

Voorganger **Ds. E. van Gulik**
m.m.v. **Muziekteam**
Koster **H. Bulthuis/ H. Norden**
Beamer **Lineke Meerman**
Collecte Kerk
Deurcollecte Bloemenfonds
Kinderoppas **Gerdien, Rosa en Sara**



KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd uiterlijk **donderdag 16 mei** a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven.

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 23 mei, 11 juli en 12 september

Nieuws van Kerk Kansel digitaal

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl