

Jaarverslag ds. Elisabeth Posthumus Meyjes september 2014 tot september 2015

Dienstverband van 75 %

Werkdagen Zondag, Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag

Vaste vrije dag in de week, woensdag

Een verrassend eerste jaar in de gemeente rond de Kloosterkerk in Ten Boer, Woltersum en Sint Annen. Het begon met een mooie intrededienst met een high tea voor gasten en gemeenteleden.

Kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag vormen een brandpunt in ons leven als gemeente. Er zijn veel diensten met een bijzonder karakter; de hoge feesten van de kerk, Advent, Kerstmis, de Stille Week en Pasen, Pinksteren en de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Maar ook diensten waarin de cantorij mee voorgaat in de dienst, avondmaalsdiensten, de startdienst, diensten voorbereid door jongeren, schoolkerkdienst, Oogstdienst, Dankdienst rond het thema van de aardbevingen in het gebied waar wij wonen en gezamenlijke dienst in de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Ook mocht ik een aantal zaterdagen voorgaan in de viering in Bloemhof, speciaal voor ouderen.

Pastoraal contact

Het eerste jaar heb ik vooral kennisgemaakt met gemeenteleden. Dat is nog niet afgerond. In de komende tijd blijf ik streven naar het bezoeken van iedereen die staat ingeschreven in onze gemeente. Overal gaan deuren en harten open. We maakten ook groepsgewijs kennis tijdens de zeer goed bezochte wijkavonden, waar we met elkaar spraken over ons geloof en wat ons inspireert.

Geloven aan Tafel

Uit de gesprekken in het eerste jaar is het jaarthema voor het tweede jaar voortgekomen: Geloven aan Tafel. Bij het gesprek aan de keukentafel of in de kamer of aan een tafel in Kloosterstee of het Voorhofje komen vragen van geloof als vanzelf aan de orde. De een gelooft dat er wel iets is, de ander vertrouwt vast op God, de derde ziet wonderlijke dingen gebeuren in zijn of haar leven, de vierde vraagt liever, de vijfde bidt voor het slapen gaan, de zesde ligt zo veel wakker 's nachts en maakt zich dan zorgen.... De zevende voelt zich gedragen door de liefde van God, die Jezus heeft bemiddeld bij de mensen. In het gesprek komen de verschillen en de vragen en vreugden als vanzelf op tafel.

Kerk en Wereld

Als kerk in dorp en regio komen er veel dingen op ons af. Samenwerking in clusterverband met de Gereformeerde kerk (PKN) in Ten Boer, de Protestantse Gemeente in Thesinge/Garmerwolde, de Gereformeerde kerken in Stedum en Ten Post. De kortste nacht van juni hielden we met alle clusterkerken de Kerkennacht, een estafette langs de gebouwen met een tentoonstelling van doopjurken, beelden van dieren in de Bijbel, een maaltijd, een Bijbeldokter, een gebedsbijeenkomst en een preek van de leek, burgemeester André van de Nadort. Inmiddels is René Kok, als clusterpredikant, aangesteld om voor één dag in de week het proces van samenwerking te ontwerpen en helpen vormgeven. De gevolgen van de gaswinning in deze regio gaat aan niemand van ons voorbij. Elk huis en ook het kerkgebouw ondervindt schade door aardbevingen. We zoeken

elkaar op in de verwerking daarvan, niet alleen de materiële verwerking maar vooral de impact die bevende aarde heeft op hoe we als mens op deze aarde gezet zijn. Dan is er de zorg om de zorg voor mensen en de zorg om de stroom vluchtelingen die ook zeker ons dorp zullen bereiken. Diakonieën van gezamenlijke kerken hebben het voortouw in het zorg dragen voor wie het nodig hebben.

Zingen

Een zingende dominee zo zie ik mijzelf graag. Buiten het werk in de gemeente zing ik veel alleen of in groepen. Zoals op Terschelling in september 2014 toen vertegenwoordigers uit heel veel kerken uit het Noorden van Nederland bijeen waren voor een inspiratieweekend onder de titel 'Hijs de zeilen.' Daar leidde ik een workshop zingen uit het Nieuwe Liedboek. Ik leidde ook workshops zingen in het StadsKlooster en in de Nieuwe Kerk in Groningen. Samen met mijn man verzorg ik lezingen waarbij gezongen, gelachen en gelezen wordt, onder andere 'Space for the Spirit' voor een internationaal gezelschap van studentenpredikanten en 'Blessings and Blues' voor een internationale conferentie over interreligieuze zielzorg in instellingen.

Plaatsbepaling

In onze tijd wordt toenemend aan mensen gevraagd om te weten waar ze staan. Ik weet dat ik fijn woon op de heuvel naast de prachtige oude Kloosterkerk. Dat is de letterlijke plaats waar ik met vreugde mijn dienst vervuld. Waar sta ik als mens voor Gods aangezicht? Wie ben ik?

Het lied van Juut Meijer bij Genesis 16 vers 13 verwoordt voor mij iets van het alleen zijn voor God, temidden van alle verbindingen met mensen die er zijn.

*Al had niemand mij ooit gezien
en betekende ik in niemand's ogen iets
Al was ik nog nooit begrepen
en bleef mijn hart gesloten
Al was ik nooit ik
ontheemde vreemde voor mezelf
Was er niemand die me liefhad
Maar ik was kostbaar in de ogen
van één die hoort en ziet...
Dan is dit de plaats
de plaats van het zien
Dit de tijd
de tijd om te zijn
Dit de bron,
de bron van de levende
die mij ziet.*