

ORDE van DIENST voor ZONDAG 22 november 2020

Gedachteniszondag



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang dienst 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer

Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Rutger Kopland

Wij gedenken in het licht van Christus allen die gestorven zijn

Dienst van de voorbereiding

Pianospel

Welkom

Stilte en aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan

Cantors zingen - lied 725 vers 1, 2, 3 en 4

1

Gij boden rond Gods troon,
Die van zijn aangezicht
De weerglans verder draagt
Op vleugels van het licht,
Draagt met uw stem
Ons mensen lied
Op dat het zingt
Alleen voor Hem!

2

O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgedaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in 't zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

3

Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

4

Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

Allen gaan zitten

Kyrië en Gloria

Smeekebed voor de nood van de wereld

Cantors zingen - lied 303 vers 1, 2 en 3

1. Zonne en maan, water en wind,
De bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard heeft hij gemaakt.
Schepper wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2. Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3. Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg, dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Dienst van het woord

De groet:

V: De Eeuwige zal bij U zijn

A: De Eeuwige zal U bewaren

Gebed voor de opening van de Schrift.

Schriftlezing - Daniël 12 vers 1-4

Cantors zingen - lied 758 vers 1, 2 en 3

1. Bij 't steken der bazuinen
gaat in een punt des tijds
over der wereld puinen
Gods licht op, klaar en weids.
En die in Christus zijn
ontmoeten blij elkander,
ontkomen aan de schijn,
geheel en al veranderd.
2. Als de bazuinen blazen
Gods allerlaatst appèl,
dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht
de doden, die nu slapen
en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.
- 3 Dit broze mensenleven,
verloren in de tijd,
zal God een lichaam geven
van onvergankelijkheid.
Dan is geheel geschied
het woord van den beginne:
het doodsrijk zinkt in 't niet;
Gods rijk zal overwinnen.

Evangelielezing - Mattheüs 24 vers 14-35

Cantors zingen - lied 462 vers 1, 2, 4 en 6

1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?
2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnssel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die licht.
6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Overdenking

Cantors zingen - lied 919 vers 1, 2, 3 en 4

1

Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2

Want de lichten die wij zelf
Aan de hemel stelden
Glinsterend in het zwart gewelf
Sterren, ongetelde,
Al hun glans, dooft nochtans,
Dan is heel ons leven
Door de nacht omgeven.

3

God, is dan wat U verliet
Uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
Bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, doe één ster
In de nacht ons gloren,
Of wij zijn verloren!

4

Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed; 't is goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Gedachtenis van de gestorvenen

V. De Heer zij met u
A. en met uw geest.

Het is goed om hier samen te zijn
om biddend en zingend onze lieve doden te gedenken.
Samen met hun familie willen wij gedenken die ons dit jaar
ontvallen zijn.
Hun namen spreken wij opnieuw uit met eerbied en genegenheid.
Wij danken voor hun leven, zij waren mens naar Gods beeld
uniek in ons midden, onvervangbaar.
Hen te moeten missen valt ons zwaar.
Met droefheid gedenken wij hun lijden en het onze,

hun verdriet en ons verdriet.

In onze liefde leven zij verder, mens blijven zij in onze herinnering.

In onze hoop wonen zij bij U, veilig en beschut.

Laat ons bidden:

Gij die doden weer tot leven wekt
en in het aanzijn roept wat niet bestaat,
wij bidden uw belofte tegemoet.

Met heel uw kerk van alle tijden bidden wij;
met uw apostelen en bloedgetuigen,
met al uw heiligen bidden wij hier tot U;
met allen die ons in geloof zijn voorgedaan,
met heel de aarde zover als zij reikt,
bidden wij genade tegemoet
de verrijzenis van Jezus Christus,
uw Heilige Geest over ons allen
dit uur en tot in eeuwigheid

Cantors zingen - lied 732 vers 1, 2, 3 en 4 tijdens het ontsteken van het licht door de ouderling bij de namen die wij vandaag gedenken.

Wij noemen de namen van:

• **Mw. J. Boer - Woldendorp**

overleden op 16 januari 2020 op de leeftijd van 97 jaar

• **Mw. J. Schrier - de Blicck**

Overleden op 29 maart 2020 op de leeftijd van 98 jaar

• **Mw. J.F. Sikkema - Beentje**

Overleden op 31 maart 2020 op de leeftijd van 94 jaar

Cantors zingen vers 1 en 2

1

Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.

2

Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

- **Mw. J.A. Arkema - de Blécourt**

Overleden op 22 juli 2020 op de leeftijd van 93 jaar

- **Dhr. J.B. v.d. Putte**

Overleden op 26 oktober 2020 op de leeftijd van 88 jaar

Cantors zingen vers 3 en 4

3

Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

4

dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

***Ook wordt een licht ontstoken voor allen die ons zijn voorgegaan
langere tijd geleden, dichterbij.***

Opa's, oma's

Man, vrouw, partner

Vaders, moeders

Zussen, broers

Vrienden, vriendinnen

een dochter

een zoon

Geborgen zijn zij in onze gedachten

GEBORGEN ZIJN ZIJ BIJ GOD

Stilte

Cantors zingen - lied 730 vers 1, 2 en 3

1

Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

2

Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

3

Die Maria hebt vergeven
en de roer aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner u hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met "Heer ontferm U"

**Onze Vader in de hemel,
Laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.**

Mededelingen voor de gemeente.

Er mag nog niet gecollecteerd worden.

In de maand november collecteren we voor Ronald MacDonald Kinderfonds.

Al 30 jaar helpt het Kinderfonds zieke kinderen en hun families in Nederland.

Dankzij de Ronald MacDonald Huizen heeft een ziek kind altijd z'n ouders dichtbij.

Help een Kind. Bestemmingen: Amsterdam, Brabant, Den Haag, Groningen, Leiden,

Maastricht. Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes

in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol als ze dicht bij hun ziek kind kunnen

zijn. Steun met uw gift.

- *Collecte diaconie Ronald MacDonald Kinderfonds kan worden overgemaakt op **NL04***

***RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op **NL11 RABO 0306 3231 41***

t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen

Allen gaan staan

Ouderling leest lied 823 vers 1, 2 en 5

- 1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
- 2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen 's mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezers,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
- 5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Zegen - gezongen door de cantors lied 416 vers 1, 2, 3 en 4

1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Pianospel

Omdat niet iedereen, die dit wilde, vandaag een kaarsje tijdens de dienst kon aansteken of de kerkdienst kon bezoeken, stellen we de kerk open van 12:00-13:00 uur voor diegene die een kaarsje willen branden. U wordt van harte uitgenodigd om een kaarsje aan te steken.

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	ds. K. Pieterman uit Niekerk
Ouderling van dienst:	Janny Alberts
Pianist:	Hendrik Ritsema
Lector:	Erna Elzes
Cantors:	Louise van Faassen, Piet Keekstra, Jacqueliën Kleiwerd, Aafje Mellema

Diensten voor de komende weken

Zondag 29 november - eerste adventsdienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht
Voorganger ds. R. Poede uit Wittewierum
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen 'zondagschool'.

Zondag 6 december - tweede adventsdienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht
Voorganger mw. J. Tuma uit Groningen
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen 'zondagschool'.

Zondag 13 december - derde adventsdienst om **10.00 uur** in de kerk van Woltersum. Opgave vooraf verplicht
Voorganger ds. H.J. van Dam - Pieters uit Utrecht
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen 'zondagschool'.

Zondag 20 december - vierde adventsdienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht
Voorganger ds. F. Volbeda uit Groningen
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen 'zondagschool'.

Activiteiten

Liturgisch bloemschikken op **26 november** gaat **NIET** door