

ORDE van DIENST voor ZONDAG 13 december 2020

Derde adventszondag



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang dienst **10.00 uur** in de kerk van Woltersum

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Welkom

Stilte en aansteken van de kaarsen en adventskaars

Allen gaan staan

Cantors zingen lied 80 vers 1 en 4 "O God van Jozef....."

- 1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.
- 4 Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
Berg na berg dekkend met zijn bloei.

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

Allen gaan zitten

Cantors zingen lied 80 vers 6 en 7

6. Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U vertedert,
geef op uw eigen planting acht
de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.
7. Dan zullen wij niet van U wijken
Uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
Uw naam is ons als uw gelaat:
Een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
Doe ons opstaan en help ons weer.

Kyriegebed

Cantors zingen lied 463 verzen 1, 2, 3, 6, 7 en 8

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Licht in onze ogen,
Redder uit de nacht,
Geldt uw mededogen
Nog wie U verwacht | 2 | Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam! |
| 3 | Herder, wil behoeden,
wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede,
Licht dat stralen zal! | 6 | Kyrie eleison
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt! |
| 7 | Christe eleison,
Nog is niet verstomd
Ons verlangend roepen
Dat Gij spoedig komt! | 8 | Kyrie eleison,
Wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
Wacht niet langer meer! |

Dienst van het woord

Gebed van de zondag.

Cantors zingen het Projectlied van advent

1. Ik heb voor jou een goed bericht:
De koning komt eraan!
Hij brengt de vrede en het licht
en hij zal naast je staan.
2. En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
'Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!'

Lezing - Jesaja 65 vers 17-25

Cantors zingen lied 893 vers 1, 2 en 3 "Overal zijt Gij ..."

1. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,
sprekend nabij, de stilte verwacht U,
mensen bestaan U, zien en beleven U.
2. Mensen van vlees van licht en gesteente
hard en van bloed een vloed niet te stelpen
mensen uw volk uw stad hier op aarde.
3. Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open maar ons uw aarde
uw nieuwe hemel vrede op aarde.

Lezing - Johannes 3 vers 22-30

Lector leest lied 741 vers 2 en 3

2

Een stem die roept in de woestijn:
Draag vruchten van bekering.
De wegbereider van Gods rijk,
de schare zoekt zijn lering.
Johannes wijst op wie daar komt,
het Lam van God, je redder.
'Ik doop met water, hij met vuur;
ik minder, hij gaat verder'.
*refrein: Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
hij wijst een nieuw bestaan,
een koppig godsgeschenk.*

3

Hij hekelt met zijn scherpe tong
de heersers van de aarde.
Maar twijfel knaagt in het gevang,
hij vraagt: Ben jij de ware?
En Jezus antwoordt: Blinden zien
en zelfs de doven horen
de blijde boodschap: zie, geloof:
de schepping wordt herboren.
refrein: Johannes is zijn naam,

Overdenking

Cantors zingen lied 1005 "Zoekend naar licht hier"

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
Schijn in de donkere nacht.
*Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein: Christus, ons licht,

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Refrein: Christus, ons licht,

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refrein: Christus, ons licht,

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein: Christus, ons licht,

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met "Heer ontferm U"

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.**

Mededelingen voor de gemeente.

Er mag nog niet gecollecteerd worden.

In de maand december collecteren we voor Kerk in Actie buitenland.

We collecteren voor kinderen in de knel, waar dan ook op deze wereld . Een wereld vol oorlogen, natuurrampen (sprinkhanenplaag) en ziekten (Corona). Kerk in Actie probeert door mensen in deze gebieden, waar er zoveel ellende is, ter plaatse in te zetten om de ergste nood te lenigen. Vooral de kinderen in deze gebieden hebben uw hulp nodig.

- *Collecte diaconie voor Kerk in Actie Buitenland kan worden overgemaakt op **NL04 RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op **NL11 RABO 0306 3231 41** t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

Cantors zingen lied 462 vers 1, 2, 3 en 5

1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5 Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zegen - afgesloten met gezongen AMEN (door de cantors).

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:

ds. H.J. van Dam-Pieters uit Utrecht

Ouderling van dienst:

Janet Gerbrandy

Organist:

Hendrik Ritsema

Lector:

Mariëtte Staal

Cantors:

Ben en Tineke Gelmers,

Marco Gerbrandy, Lenie Havinga

Diensten voor de komende kerstweken:

Zondag 20 december - vierde adventsdienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht
Voorganger ds. F. Volbeda uit Groningen
Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen 'zondagschool'.

Donderdag 24 december - kerstavonddienst om **21.30 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht
Voorganger ds. J van Slooten uit Zuidlaren

Vrijdag 25 december - kerstochtend dienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht.
Voorganger ds. T. Hiemstra uit Groningen

Zondag 27 december - dienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht.
Voorgangers - lectorengroep.

Zondag 3 januari 2021 - dienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Opgave vooraf verplicht.
Voorganger ds. M. Hartman uit Leermens.