

ORDE van DIENST voor ZONDAG 24 januari 2021

3^{de} zondag na Epifanie



De 12 jarige Jezus in de tempel

**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang dienst 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

Muziek

Binnenkomst en begroeting

Stilte en aansteken van de kaarsen

We luisteren naar lied 217 vers 1-5

1. De dag gaat open voor het woord des heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
Voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
Zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader
3. Door U geschapen om uit U te leven;
Hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
Oorsprong en toekomst.
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
Ons doen en laten zuiveren en dragen,
Dan stijgt de vreugde van uw wel behagen
In onze wereld.
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
Dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
Zijn geest geleide ons en onze aarde
Naar de voltooiing.

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

We luisteren naar lied 305 vers 1-3

1

Alle eer en alle glorie
Geldt de luisterijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
Uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
Zie ons vol ontferming aan!

2

Alle eer en alle glorie
Geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
Is Hij onze nieuwe naam
Licht uit licht, vergezicht
Steek ons met uw stralen aan!

3.

Alle eer en alle glorie
Geldt de Geest die leven doet.
Die de eenheid in ons ademt,
Vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
Maak de tongen los voorgoed!

Dienst van het woord

Gebed van de zondag.

Evangelielezing - Lucas 2 vers 40-52

We luisteren naar lied 426

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin in zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en gids naar het licht.

Overweging

We luisteren naar lied 900

Nada te turbe, nada te espante;
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
Solo Dios basta.

(Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
Wie zich aan God vasthoudt komt niets te kort,
God alleen is genoeg).

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.**

Mededelingen voor de gemeente.

Er kan en mag niet gecollecteerd worden. U kunt uw giften overmaken op:

- *Collecte diaconie voor **Het Rode Kruis** kan worden overgemaakt op **NL04 RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op **NL11 RABO 0306 3231 41** t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

We luisteren naar lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
In Christus verbonden, tezamen gezonden
Op weg in en wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
Te zaaien tot diep in het donkerste dal,
Door liefde gedreven, om wie met ons leven
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	ds. Ybo Buurma uit Eelderwolde
Ouderling van dienst:	Helma Overeem
Lector:	John Huisinga
Live-stream:	Jan Pruijm
Koster:	Lina Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

!!!! Er is op dit moment geen mogelijkheid tot het fysiek bijwonen van de diensten. Alle diensten zijn te beluisteren/te zien via de kerkomroep of via live-stream !!!!
Houd ook de nieuwsbrief en de website in de gaten voor actueel nieuws.

Zondag 31 januari - verbintenisdienst online om 14.00 uur vanuit de Kloosterkerk van Ten Boer

Voorganger ds. Ybo Buurma en ds. Gonny de Boer

In deze dienst zal ds. Gonny de Boer verbonden worden aan onze gemeente.

Zondag 7 februari - onlinedienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer.

Voorganger mw. Maja Swart-Andela uit Leens

Voor alle overige activiteiten in en buiten de Kloosterkerk - deze zijn allemaal onder voorbehoud - raadpleeg de website of neem contact op met één van de contactpersonen.