

ORDE van DIENST voor ZONDAG 21 februari 2021

1^{ste} zondag in de Veertigdagentijd



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

We luisteren naar lied 536 "Alles wat over ons geschreven is" door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

Welkom door de ouderling

Stilte en aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

We luisteren naar een bewerking van psalm 91 uit Geneefs psalter 1551

V - leest psalm 91

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.' Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoeft je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zal je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zal je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. 'Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.'

We luisteren naar een bewerking van psalm 91 uit Geneefs psalter 1551

Kyrië- smeekgebed

We luisteren naar lied 301k "Kyrie eleison"

Dienst van het woord

Gebed van de zondag.

Evangelielezing – Marcus 1 vers 1-13 uit de Naardense Bijbel

Begin van het evangelie van Jezus Christus. Zoals geschreven staat in de profeet Jesaja: 'zie, ik zend mijn bode voor je aanschijn uit, die je weg bereiden zal; de stem van een die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht!' - geschiedt het dat Johannes de Doper in de woestijn een doop van bekering predikt tot vergeving van zonden. Tot hem is uitgelopen heel de landstreek Judea en de Jeruzalemmers allemaal, en zij hebben zich door hem laten dopen in de rivier de Jordaan, onder belijdenis van hun zonden. Deze Johannes was iemand gehuld in kamelenharen met een leren gordel om zijn middel, en een eter van sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte en zei: op komst is hij die sterker is dan ik, na mij; ik ben niet toereikend om te bukken en de riemen van zijn onderbindsels los te maken; ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met heilige *Geest*! En het geschiedt in die dagen dat hij komt: Jezus, vanaf Nazaret in Galilea, en dat hij zich door Johannes laat dopen in de Jordaan. En meteen als hij opklimt uit het water ziet hij de hemelen scheuren en de *Geest* in zich neerdalen als een duif. En er geschiedt een stem uit de hemelen: 'Jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou is mijn welbehagen!' En meteen drijft de *Geest* hem uit, de woestijn in. Hij is in de woestijn geweest, veertig dagen lang beproefd door de satan; hij is bij de wilde dieren geweest, en de engelen dienden hem.

We luisteren naar lied 91a - opname uit Psalm en vesper vanuit de Martinikerk te Groningen o.l.v. Henk Vogel

1. wie in de schaduw Gods mag wonen
 hoeft niet te vrezen voor de dood.
 Zoek je bij Hem een onderkomen
 dan wordt zijn vrede jou tot brood.
 God legt zijn vleugels van genade
 beschermend om je heen als vriend
 en Hij bevrijdt je van het kwade,
 opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen
 om jou tot vaste gids te zijn.
 Zij zullen je op handen dragen
 door een woestijn van hoop en pijn.
 Geen bange nacht zal je doen beven,
 geen ziekte waar een mens van breekt.
 Lengte van leven zal God geven,
 rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,
 er is een licht dat eeuwig brandt.
 Duizenden doden kunnen vallen,
 jij blijft geschreven in Gods hand.
 God is een schild voor zijn getrouwen
 die leven van geloof alleen.
 Hij zal een nieuwe hemel bouwen
 van liefde om hun tranen heen.

Overweging

We luisteren naar lied 538 vers 1 en 4 - Nederland zingt

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Mededelingen voor de gemeente.

Er kan en mag niet gecollecteerd worden. U kunt uw giften overmaken op:

- *Collecte diaconie voor **Edukans** kan worden overgemaakt op
NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op **NL11 RABO 0306 3231 41**
t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met "Heer ontferm U"

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.**

Zegen.

Orgelspel - bewerking van lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
In Christus verbonden, tezamen gezonden
Op weg in en wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
Te zaaien tot diep in het donkerste dal,
Door liefde gedreven, om wie met ons leven
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	ds. Y de Groot uit Groningen
Ouderling van dienst:	Janny Alberts
Lector:	Tineke Gelmers
Techniek:	Jan Pruim
Koster:	Lina Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 28 februari - 2^{de} zondag in de veertigdagentijd - onlinedienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer

Zondag 7 maart - 2^{de} zondag in de veertigdagentijd - onlinedienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Voorganger da. T. Hiemstra uit Groningen

Voor alle activiteiten, ook de kerkdiensten en vespers, in en buiten de Kloosterkerk: zie de nieuwsbrief en website. Niets is zeker op dit moment of het doorgaat en hoe het doorgaat.

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

Geen hoogdravende bloemschik stukken omdat fysiek kerk zijn nog niet aan de orde is.

Maar om in deze veertigdagentijd helemaal zonder liturgisch bloemschikking te zijn, dat doen we ook niet.

Daarom heeft de Liturgisch bloemschik groep een alternatief bedacht aan de hand van de brochure "Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd en Pasen".

De basisschikking bestaat uit 7 vaasjes met daarin telkens bloemen of takjes die bij de desbetreffende zondag en lezing hoort. Op de liturgie komt iedere zondag een stukje tekst voor bij de viering en bij de schikking en een foto in de nieuwsbrief achteraf.

Tekst voor bij de viering voor 21 februari.

Als iemand ziek is dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn/haar kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans om samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

Tekst bij de schikking.

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen planten we vergeet-mij-nietjes of lavendel. Lavendel is een geurig symbool voor goede zorg.