

## Huisliturgie voor de veertigdagentijd 2021 Week 3 (vanaf woensdag 3 maart)



gekalligrafeerde tekening door Thomas Merton

### **Thomas Merton**

*Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijke katholieke theoloog, schrijver en sociaal activist. Hij werd geboren in Prades (Zuid Frankrijk) en emigreerde op jonge leeftijd naar de VS. Tijdens zijn studietijd raakte hij geïnteresseerd in religieuze onderwerpen en hij bekeerde zich tot het katholicisme. Na lang aarzelen besloot hij in treden in het klooster van trappistenabdij Gethsemani in Kentucky; hij voelde zich sterk aangetrokken tot de stilte van het cisterciënzer leven. Als monnik was zijn blik naar binnen gericht, maar zeker ook naar buiten. Hij was een groot voorstander van de oecumene en onderhield met veel belangrijke mensen uit zijn tijd (schrijvers, politici, religieuzen) een intensieve correspondentie. Hij hield zich bezig met de strijd tegen onrechtvaardigheid en geweld en verdiepte zich uitvoerig in andere godsdiensten. Hij sloeg een brug tussen oosterse en westerse spiritualiteit. Meer over Thomas Merton valt te lezen op [www.thomasmerton.nl](http://www.thomasmerton.nl)*

\* Zoek een plek in huis waar u/je rustig kunt zitten

\* Steek een kaars aan

\* Woorden bij het ontsteken van het licht:

Licht dat terug komt,  
hoop die niet sterven wil,  
vrede die bij ons blijft.

\* Korte stilte

**\*Lezing: Jakobus 2: 14-16**

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?

**\*HET SPIRITUELE LEVEN IS ALLEREERST LEVEN**

Het spirituele leven is allereerst leven. Het is niet alleen iets wat je moet kennen en bestuderen. Je moet het *léven*. Zoals alle leven wordt het ziek en sterft het als het aan zijn eigen element wordt ontworteld. De genade is geënt op onze natuur en de hele mens wordt geheiligd door de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest. Daarom is het spirituele leven ook niet een leven dat totaal uit het menselijk bestaan wordt weggerukt en overgeplant in het rijk der engelen. We leven als geestelijke mensen als we leven als mensen die God zoeken. Als we spirituele mensen willen worden, moeten we mens blijven... Jezus leefde het gewone leven van de mensen van Zijn tijd om het gewone leven van alle mensen van alle tijden te heiligen. Als we geestelijke mensen willen zijn, laat ons dan allereerst ons leven *léven*. We moeten de verantwoordelijkheden en de onvermijdelijke verstrooidheden van het werk waarvoor Gods wil ons heeft bestemd niet vrezen. Laat ons de werkelijkheid omhelzen en onszelf ondergedompeld weten in de leven gevende wil en wijsheid van God, die ons overal omringt.

***vraag ter overdenking: Spiritualiteit en het gewone leven horen bij elkaar, vindt Thomas Merton. Waar herkent u/herken jij het 'heilige' in het alledaagse bestaan?***

\* Langere stilte

\* Gebed:

Zoals de zon  
geen dag  
ons in het donker laat,  
zo is uw trouw  
ons dag aan dag nabij.  
Scheep doorgang door  
wat zorgen baart,  
wat angst aanjaagt,  
en zet mij recht  
weer op mijn voeten.

Niet moedeloos,  
niet hopeloos verlamd,  
maar opgericht,  
met opgeheven hoofd  
tot U, mijn zon,  
mijn dag, mijn licht!

\* Persoonlijke gebedsintenties

\* Afsluitende woorden:

Wees Gij de ziel  
van onze gedachten,  
woorden en daden.  
Geef ons daartoe uw zegen!