

ORDE van DIENST voor ZONDAG 7 maart 2021

3^{de} zondag in de Veertigdagentijd



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

We luisteren naar orgelspel

Welkom door de ouderling

Stilte en aansteken van de kaarsen

We luisteren naar het lied "Anima Christi" uitgevoerd door Myriam Manca en Regina Muscat

Anima Christi, Sanctifica me
Corpus Christi, Salva me
Sanguis Christi, Inebria me
Aqua Lateris Christi, Lava me

Ziel van Christus, heilig mij
Lichaam van Christus, red mij
Bloed van Christus, vervul mij
Water uit de zijde van Christus,
reinig mij

Passio Chrsite, conforta me.
O bone Lesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me

Passie van Christus, Sterk mij
O goede Jezus, verhoor mij
Verstop me in uw wonden

Ne permittas a te me separari
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.

Sta me nooit toe U te verlaten
Van de kwade vijand, verdedig U mij
In het uur van mijn dood, roept U mij

Et iube me venire ad te,
Ut cum santis tuis laudem te
Per infinita saecula saeculorum
Amen.

Leidt me naar U toe
opdat ik met de Engelen en Heiligen
U mag prijzen tot in de
eeuwen der eeuwen. Amen

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

**Gebed om ontferming wordt na iedere bede beantwoord met
lied 301g - "Kyrie eleison"**

De 10 geboden - Exodus 20

Dienst van het woord

Gebed om de Heilige Geest gezongen uit psalm 103 - Przybadz Duchu Bozy - een Taizé lied in het Pools.

"Kom Geest van God, kom heilige geest, en vernieuw het aangezicht van de aarde".

Eerste lezing - Daniel 2 vers 20-22

Hij zei: 'Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem.

We luisteren naar "Het volk dat wandelt in het duister"

1. Het volk dat wandelt in het duister
zal een groot licht zien, een groot licht.
Hef naar de hemel uw gezicht,
met opgeheven hoofden, luister,

Evangelielezing - Mattheüs 4 vers 12-17

Begin van Jezus' verkondiging

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' Vanaf dat moment begon Jezus zijn

verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

We luisteren naar "Gib alles zu mir" van Tjitske Hiemstra

Verkondiging

Orgelspel

We luisteren naar "Peace in Christ", gezongen door Claire Ryan Crosby (5 jaar) en haar vader.

**There is peace in Christ
When we learn of Him
Feel the love He felt for us
When heb ore our sins
Listen to this words
Let them come alive
If we know Him as he is
There is peace in Christ**

**There is peace in Christ
When we walk withe him
Trough the streets of Galilee
To Jerusalem
Mend the broken hearts
Dry the tear-filed eyes
When we live the way He lived
There is peace in Christ**

**He gives us hope
When hope is gone
He gives us strenght
When we can't go on
He gives us shelter
In the storms of life
When ther's no peace on earth
There is peace in Christ
There is peace in Christ**

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed

We bidden zingend het gebed dat Jezus zelf ons leerde

Onze Vader

Mededelingen voor de gemeente.

- Beelden van 'zeven werken van barmhartigheid' door gemeenteleden ingestuurd.
- collecte doeleinden
- *Collecte diaconie voor **Bloemen en eigen gemeentewerk** kan worden overgemaakt op **NL04 RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op **NL11 RABO 0306 3231 41** t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
-

We luisteren naar lied 536 gezongen door Vocaal Theologen Ensemble

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Uitzending en Zegen.

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	da. T. Hiemstra
Ouderling van dienst:	Helma Overeem
Organist:	Roelof Kuik
Lector:	John Huisinga
Techniek:	Jan Pruim
Koster:	Lina Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 14 maart - 4^{de} zondag in de veertigdagentijd - onlinedienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer

Zondag 21 maart - 5^{de} zondag in de veertigdagentijd - onlinedienst om **10.00 uur** in de Kloosterkerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer

Voor alle activiteiten, ook de kerkdiensten en vespers, in en buiten de Kloosterkerk: zie de nieuwsbrief en website. Niets is zeker op dit moment of het doorgaat en hoe het doorgaat.

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

Geen hoogdravende bloemschik stukken omdat fysiek kerk zijn nog niet aan de orde is.

Maar om in deze veertigdagentijd helemaal zonder liturgisch bloemschikking te zijn, dat doen we ook niet.

Daarom heeft de Liturgisch bloemschik groep een alternatief bedacht aan de hand van de brochure "Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd en Pasen".

De basisschikking bestaat uit 7 vaasjes met daarin telkens bloemen of takjes die bij de desbetreffende zondag en lezing hoort. Op de liturgie komt iedere zondag een stukje tekst voor bij de viering en bij de schikking en een foto in de nieuwsbrief achteraf.

Tekst voor bij de viering voor 7 maart - Geborgenheid

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt dan gaat de rest vanzelf.

Tekst bij de schikking.

Onderdag geven is ook zorgen voor veiligheid en een thuis. Sebe Buitenkamp vond een vogelnestje tijdens het snoeien in de tuin, een warme en veilige thuisplaats voor vogeltjes. Het nestje ligt bij de opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Ook hangt er een vaasje aan de grote vaas met een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.