

ORDE van DIENST voor ZONDAG 9 mei 2021

De zesde zondag van Pasen



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang online-dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen

We luisteren naar lied 612 vers 1 en 2 uitgevoerd door Sweelinckcantorij Amsterdam o.l.v. Christiaan Winter en Wim Dijkstra op het orgel.

- | | |
|---|---|
| 1. Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede erfgenaam. | 2. Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij. |
|---|---|

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

We luisteren naar lied 612 vers 3

3. Getekend voor ons leven
Als kind'ren van het licht
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng onszelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Kyriëgebed

We luisteren naar lied 790 vers 1 en 3 uitgevoerd door Nicky Brouwers (alt), Jos v.d. Kooy (orgel) vanuit de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam

1.

Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

3.

Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Dienst van het woord

De groet:

V: De Eeuwige zal bij U zijn

A: De Eeuwige zal U bewaren

Gebed van de zondag.

Spiegelverhaal

Lezing - Hooglied 1 vers 1-8

Hooglied, van Salomo.

Zij

Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen! Jouw liefde is zoeter dan wijn, zoet is de geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum. Daarom houden de meisjes van jou. Neem mij met je mee. Laten we rennen! Mijn koning brengt mij in zijn kamers. Laten we juichen en zingen om jou! Laten we jouw liefde prijzen, meer nog dan wijn. Natuurlijk houden de meisjes van jou! Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, en mooi, als de tenten van Kedar, als het doek van Salomo's tenten. Kijk

niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand.
Mijn moeders zonen waren hard voor mij: ik moest hun wijngaarden
bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Zeg mij toch, mijn
allerliefste, waar laat jij je kudde weiden, waar laat jij die 's middags
rusten? Laat me toch niet dwalend langs de kudden van je vrienden gaan.
Hij

Als je mij niet vinden kunt, mooiste van alle vrouwen, volg dan het
spoor van de kudde, weid je geiten waar de herders schuilen.

**We luisteren naar lied 791 vers 1, 2 en 3 uitgevoerd door het
Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. Kees van Eersel en Jaco van
Leeuwen op het orgel.**

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 2 |
| Liefde, eenmaal uitgesproken | Liefde, die ons hebt geschapen, |
| Als uw woord van het begin, | Vonk waarmee Gij zelf ons raakt, |
| Liefde, wil ons overkomen | Alles overwinnend wapen, |
| Als geheim en zegening. | Laatste woord dat vrede maakt. |
3. Liefde luidt de naam der namen
Waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
Ziel en zinnen metterdaad.

Lezing - Johannes 15 vers 9-17

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn
liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik
me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde
blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je
vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik
jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor
je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik
noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester
doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb

gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

We luisteren naar lied 791 vers 4, 5 en 6

- | | |
|--|--|
| 4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
Ademt op van goede trouw,
Liefde houdt ons in het leven,
Daarop hebt Gij ons gebouwd. | 5
Liefde laat zich voluit schenken
Als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
Waarop wij uw gasten zijn. |
| 6. Liefde boven alle liefde,
Die zich als de hemel welft
Over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, liefde zelf! | |

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

We luisteren aansluitend naar lied 667 vers 1, 2, 5 en 6 uitgevoerd door Els Beelen en Saskia v.d. Woude (zang), Vincent van Laar (orgel) vanuit de Dorpskerk te Eelde.

- | | |
|---|--|
| 1.
Hij leeft,
Naar de hemel gevaren,
Vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht. | 2
Hij leeft
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint. |
|---|--|

5.	6
Hij leeft in het huis van zijn Vader. Daar houdt Hij ons bidden bijeen tot God heel de wereld vergadert, zije tent over allen heen.	Gij leeft voor ons oog nog verborgen tot aan de jongste dag, Gij leeft tot de dag van morgen ons toont wat liefde vermag.

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Elke bede wordt beantwoord met "Heer ontferm U"

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde,
zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Mededelingen voor de gemeente.

- collectedoeleinden
- *Collecte diaconie voor Plan International. "Girls First" kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

We luisteren naar lied 792 vers 1, 2 en 3 uit KRO-NCRV De Verwondering

1.	2
Kom, God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit!	O God, die al uw liefde hecht aan wie van liefde leeft,
De naam, die, dag en nacht vooraan, De hoogste weg wijst om te gaan,	omvat de trouw hier toegezegd. Dat Gij uw zegen op ons legt,
De naam die liefde luidt!	uw vrede aan ons geeft!

3.
Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!

Wegzending en Zegen.

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	da. Marion Hartman uit Leermens
Ouderling van dienst:	Janet Gerbrandy
Organist:	Hendrik Ritsema
Lector:	Wilma Dam
Techniek:	Jan Pruim
Koster:	Lina Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 16 mei - dienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer
Voorganger ds. Ruurd v.d. Water uit Groningen

Zondag 23 mei - Pinksterdienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer
Voorganger da. Gonny de Boer.

Voor alle activiteiten, ook de kerkdiensten, in en buiten de Kloosterkerk:
zie de nieuwsbrief en website of ze doorgaan en hoe ze doorgaan.

**Voor het bijwonen van een dienst kunt u zich opgeven bij de scriba.
Zij deelt u in en uiterlijk zaterdag weet u of u de dienst bij mag
wonen.**

Activiteiten

Donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag - De kerken van Ten Boer -
Woltersum en Thesinge zijn **open van 10.00 uur tot 13.00 uur**.
Een kerkenpad fietstocht. Bezoek één of alle drie de kerken voor een
moment van bezinning, stilte, kaarsje branden.

Middagebed

Vrijdag 21 mei - 12.00 uur in het koor van de Kloosterkerk.