

ORDE van DIENST voor ZONDAG 16 mei 2021

De zevende zondag van Pasen

Wezenzondag



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang online-dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen

We luisteren naar lied 280 vers 1, 2 en 3

Uitgevoerd door Cantorij Emmeloord, Cantorij van het Groninger Studentenpastoraat en het Interkerkelijke Koor Zevenmaal Hardenberg o.l.v. Riekus Hamberg; Toon Hagen op het orgel

1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles draagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

We luisteren naar lied 280 vers 6 en 7

6.

Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Kyriëgebed

We luisteren naar lied 146c vers 1 en 7

Uitgevoerd door Magister Cantat o.l.v. Arie Eikelboom; Martine v.d. Meiden op orgel

1. Alles wat adem heeft love de Here,
Zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
Roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
Worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Dienst van het woord

De groet:

V: De Eeuwige zal bij U zijn

A: De Eeuwige zal U bewaren

Gebed voor de opening van de Schriften door Wouter en Lieke

Gebed voor de wereld

Goede God

Door corona moeten we ons aan veel regels houden
Mondkapjes dragen, afstand houden, geen bezoek

Help ons dat dit ons lukt

We willen graag een leuk kinderfeestje kunnen houden

Help ons dit te bedenken

Er mogen maar een paar mensen naar de kerk.
We missen het koffie drinken met elkaar.

Help ons het toch gezellig te maken

Amen

Spiegelverhaal

Lezing - Genesis 9 vers 8-21

We luisteren naar lied 353 1-4

Uitgevoerd door St. Joris Kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar; Henk Veldman op orgel

1. Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.
2. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren
3. Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

4. 't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.

Lezing – Mattheüs 28 vers 16-20

We luisteren naar lied 663 vers 1 en 2

Uitgevoerd door Luthers Projectkoor o.l.v. Hans Jansen; Arjen Leistra op orgel

1

Al heeft hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te nomen
zijn wij door Hem bemind.

2

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

We luisteren aansluitend naar lied 275 vers 1-5

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
Onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
Niet hoog en breed van ons vandaan,
Gij zijt zo menselijk in ons midden
Dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
In al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn,
Blijf zo genadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met "Heer ontferm U"

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde,
zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.**

Mededelingen voor de gemeente.

- collecte doeleinden
- *Collecte diaconie voor Plan International. "Girls First" kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

We luisteren naar lied 648 vers 1, 2 en 3

Uitgevoerd door Cantate Deo Ouderkerk aan den Amstel, Amstellandse Cantorij en Klein Cantorij Hilversum o.l.v. Willem Vogel; Eric Jan Joosse op orgel

1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige
aan wie het licht, de liefde ontspringt, -
verheven is Hij, de Levende.
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest -
wij plukken geloof en oogsten lof.
3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

Wegzending en Zegen.

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	da. Marion Hartman uit Leermens
Ouderling van dienst:	Helma Overeem
Organist:	Piet Groenendijk
Lector:	Ria Ziengs
Techniek:	Jan Pruijm
Koster:	Gerda Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 23 mei - Pinksterdienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer
Voorganger da. Gonny de Boer.

Zondag 30 mei - clusterdienst vanuit Stedum - aanvang 10.00 uur
Voorganger ds. N. Boonstra uit Groningen
!!!! Er is dan geen online-dienst vanuit de Kloosterkerk !!!!

Voor alle activiteiten, ook de kerkdiensten, in en buiten de Kloosterkerk:
zie de nieuwsbrief en website of ze doorgaan en hoe ze doorgaan.

Voor het bijwonen van een dienst kunt u zich opgeven bij de scriba.
Zij deelt u in en uiterlijk zaterdag weet u of u de dienst bij mag
wonen.