

ORDE van DIENST voor ZONDAG 13 juni 2021

2^{de} zondag na Trinitatis



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang dienst **11.15 uur** in de kerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan

We luisteren naar lied 216 "Dit is een morgen"

Uitgevoerd door Hannina Boers en Jorien Habbing (zang) en Arie Boers op piano

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
Zingen de vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
Beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
Vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
Al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor onze ogen,
Licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
Dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: hier delen we het goede nieuws van Gods nieuwe wereld

A: klein en krachtig als mosterdzaad

V: de Heer nodigt ons uit om als vogels in de bomen te schuilen

A; in de schaduw van de boom koester ons de warmte van Gods licht

V: elke dag nieuw, gave van liefde

A: gave van goedheid en vrede over ons allen. Amen

Psalmgebed - psalm 84 = lied 84B

V: Gelukkig wie wonen in uw huis,
Eeuwig loven zij U.

Rechts: **Hoe lieflijk is uw woning,
Heer van de hemelse machten**

Links: Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer

Rechts: **Mijn hart en lijf roepen
Om de levende God**

Links: Zelfs een mus vindt een huis
En de zwaluw een nest
Waarin ze haar jongen neerlegt.

Rechts: **bij uw altaren, heer van de hemelse machten
Mijn Koning en mijn God.**

Links: Gelukkig wie wonen in uw huis,
Gedurig mogen zij U loven.

Allen: **Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,
Met in hun hart de wegen naar U.**

V: Gelukkig wie wonen in uw huis,
Eeuwig loven zij U.

U mag gaan zitten

Dienst van het woord

Lezing - Marcus 4 vers 26-34

En hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.' En hij zei: 'Waarmee kunnen we het koninkrijk van

God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.' Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

We luisteren naar lied 979 "De vogels van de bomen"

Uitgevoerd door Matinencantorij o.l.v. Wim Kloppenburg en Peter Ouwerkerk op het orgel

1

De vogels van de bomen
die lopen door de lucht
als vederlichte dromen
zij wonen in het licht.

2

Zij rusten op de adem
van God die ademend
de wereld heeft geschapen
en alle namen kent,

3. die alle hemelstreken,
de aarde als een huis,
alleen maar door te spreken
maakte, spelenderwijs.

10.

Zij vliegen zo voortvarend,
zij wiegen in de wind
en zingen op de aarde
de zon die overwint.

14

God immers houdt de aarde
wat leeft in staat en stand.
Hij zal ook ons bewaren,
wij eten uit zijn hand.

Overweging

Orgelspel

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met "Heer ontferm U"

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde,
zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen voor de gemeente.

- collectedoeleinden
- *Collecte diaconie voor "Samen in actie tegen corona" kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*
- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

We luisteren naar lied 923 "Wil je wel geloven"

Uitgevoerd door Nederland Zingt.

U mag vers 2 en 3 zacht meezingen

1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Zegen beantwoord met gesproken Amen

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	ds. Jan Wilts uit Noorddijk
Ouderling van dienst:	Janny Alberts
Organist:	Roelof Kuik
Lector:	Mariëtte Staal
Techniek:	Jan Pruim en John Huisinga
Koster:	Lina Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 20 juni - dienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer
Voorgangers zijn de lectoren

Zondag 27 juni - dienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer
Voorganger da. Gonny de Boer
Bij goed weer is er koffie buiten

Voor alle activiteiten in en buiten de Kloosterkerk: zie de nieuwsbrief en website of ze doorgaan en hoe ze doorgaan.

