

ORDE van DIENST voor ZONDAG 27 juni

Wat is wijsheid - preken over Prediker



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN**

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan

We luisteren naar lied 283 vers 1, 2 en 3

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1. | In de veelheid van geluiden | 2 | En van overal gekomen, |
| | In het stormen van de tijd, | | Drinkend uit die ene bron, |
| | Zoeken wij het zachte suizen | | Bidden wij om nieuwe dromen, |
| | Van het woord, dat ons verblijdt. | | Richten wij ons naar de zon. |
-
3. Want wij mensen op de aarde
 Raken van het duister moe,
 Als uw hart ons niet bewaarde
 Sliepen wij ten dode toe.

Groet

Herman Verbeek

Chris Fictoor

1. Gegroet jij, jij, die om lief-de komt en licht. Ge - groet!

Bemoediging en Drempelgebed

- V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: **die hemel en aarde gemaakt heeft**
V: O God, keer U naar ons toe
A: **en doe ons weer leven met hart en ziel**

V: Doe weg alles wat instaat
tussen U en ons
tussen ons en onze naaste

**A: Maak ons vervuld van uw liefde
Amen**

We luisteren naar lied 283 vers 4 en 5

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
In de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
Van uw goedertierenheid.

5
Die ons naam voor naam wilt noemen,
Al uw liefde ons besteedt,
Zingend zullen wij u roemen
En dit huis zingt met ons mee.

Allen gaan zitten

Kyriëgebed

We luisteren naar lied 305 vers 1, 2 en 3

1
Alle eer en alle glorie
Geldt de luisterijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
Uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
Zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
Geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
Is Hij onze nieuwe naam
Licht uit licht, vergezicht
Steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
Geldt de Geest die leven doet.
Die de eenheid in ons ademt,
Vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
Maak de tongen los voorgoed!

Dienst van het woord

Gebed bij de opening van de het Woord

- **Filmpje van de kindernevendienst**

-

Lezing - prediker 1 (vertaling Gerard Swüste)

Woorden van de Verzamelaar, zoon van David, koning in Jeruzalem. Lucht en nog eens lucht, zegt de Verzamelaar, lucht en nog eens lucht, alles is lucht. Wat heeft een mens aan al zijn inspanningen waarmee hij zich inspant onder de zon? Een generatie gaat, een generatie komt, de aarde blijft almaar bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder; dan keert ze snel terug naar waar ze weer op moet komen. Waaiend naar het zuiden, draaiend naar het noorden, draaiend, draaiend, zo gaat de wind, terugdraaiend naar waar hij begon. Alle stromen lopen naar zee en nooit raakt de zee vol; de stromen lopen steeds opnieuw naar dezelfde plaats. Vermoeiend is het alles te verwoorden, woorden schieten tekort. Het oog is nooit verzadigd van zien, het oor raakt nooit vol van horen. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren, wat gedaan is, zal weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan iemand zegt: 'Kijk, iets nieuws', het was er al lang in tijden die achter ons liggen. Er is geen herinnering aan mensen uit het verleden; en aan toekomstige mensen zal geen herinnering zijn bij wie na hen komen. Ik ben de Verzamelaar, was koning over Israël in Jeruzalem. Met heel mijn hart was ik erop gericht in wijsheid te onderzoeken en na te gaan alles wat onder de hemel wordt gedaan. Het is niet te doen, de taak die God aan de mensen heeft gegeven om zich mee bezig te houden. Ik zag wat gedaan wordt onder de zon. Mijn bevinding is: het is allemaal lucht en najagen van wind. Wat krom is kun je niet recht maken, wat ontbreekt kun je niet meetellen. Ik overwoog in mijn hart en ik zei: Kijk, ik ben gegroeid in wijsheid, heb kennis vergaard, meer dan allen die voor mij over Jeruzalem heersten en mijn hart is doordrongen van wijsheid en kennis. Toen richtte ik mijn hart erop in te zien wat wijsheid is en kennis, wat dom is en dwaas. En ik begreep

dat ook dit enkel najagen van wind is. Want hoe meer wijsheid hoe meer problemen, hoe groter de kennis hoe erger de pijn.

We luisteren naar lied 720 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (V+orgel)

1.	2
Alleen te leven om te zwoegen, Te zuchten voor de dag begint, Gedreven door een heilige moeten, Het is als najagen van wind.	Alleen te leven om te weten, terwijl je nooit het antwoord vindt. Gods daden zijn niet na te meten: ook dit is najagen van wind.

2.	4
Alleen te leven om te tellen wat je vandaag of morgen wint, maar niets kan je tevredenstellen, het is als najagen van wind.	Alleen te leven om te dragen en nooit weer worden als een kind, altijd jezelf maar overvragen, ook dit is najagen van wind.

5. Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.

Overweging

Orgelspel

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met "Heer ontferm U"

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde,**

zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

- Filmpje over "Kerk en Aardbeving"

-

Mededelingen voor de gemeente.

- collecte doeleinden

- *Collecte diaconie voor "Samen in actie tegen corona" kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

- *Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen*

We luisteren naar lied 849 vers 1 en 2 (V+orgel)

1. Zoek de wegen van de wijsheid
Die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
Proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
Doet ons voor wat liefde doet.

2. Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

Allen gaan staan

Zegen.

V: over onze harten, over onze huizen,

A: de zegen van God

V: in ons komen, in ons gaan

A: de vrede van God

V: in ons leven, in ons geloven

A: de liefde van God

V: aan ons beginnen, aan ons einde

**A: de zachtmoedigheid van God om ons te ontvangen
en ons thuis te brengen. Amen**

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	da. Gonny de Boer
Ouderling van dienst:	Helma Overeem
Organist:	Rudi Diekstra
Lector:	Tineke Gelmers
Techniek:	Jan Pruijm en Rein Nijboer
Koster:	Lina Mensinga

Diensten voor de komende zomer - cluster - weken:

**Zondag 4 juli - dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer
Voorganger: da. Gonny de Boer**

**Zondag 11 juli - clusterdienst om 11.00 uur in Ten Boer
Voorganger ds. Kroon uit Grijpskerk
Zo mogelijk - bij goed weer - koffie na de dienst buiten**

**Zondag 18 juli - clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM
Voorganger mw. Swart-Andele uit Leens**

**Zondag 25 juli - clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM
Voorganger ds. v. Ess uit Groningen**

**Zondag 1 augustus - clusterdienst om 10.00 uur in Ten Boer
Voorganger da. Gonny de Boer
Zo mogelijk - bij goed weer - koffie na de dienst buiten**

**Zondag 8 augustus - clusterdienst om 11.00 uur in STEDUM
Voorganger ds. Knol uit Bierum**

**Zondag 15 augustus - clusterdienst om 10.00 uur in Ten Boer
Voorganger ds. Kroon uit Grijpskerk
Zo mogelijk - bij goed weer - koffie na de dienst buiten**

**Zondag 22 augustus - clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM
Voorganger - mw. Elzes uit Ten Post**

**Zondag 29 augustus - clusterdienst om 10.00 uur in Ten Boer
Voorganger da. Gonny de Boer
Zo mogelijk - bij goed weer - koffie na de dienst buiten**

Tijdens de clusterdiensten in Stedum **GEEN** diensten in Ten Boer