

Liturgisch Bloemschikken in adventstijd 2021

“In een ander licht”

*Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.*
Lied 433:1

“In een ander licht” is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toelevens naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

De lezingen die we gebruiken komen uit het evangelie van Lucas.

Symboliek

“Licht” staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag. Regelmatig vragen schikkers welke symbolische betekenis een specifiek detail in de bloemschiksuggestie heeft. De symboliek die we verbeelden gaat over de grote lijn in het verhaal of een verhalenreeks. De verbeelding zorgt voor een zintuiglijke ervaring bij de kijker (roept een emotie op: mooi-lelijk, verwondering, vragen etc.). Niet alles wat wordt gebruikt in een schikking vraagt om een verklaring en bedenk ook dat u uw eigen expressie kunt gebruiken in het maken van de schikking.

Iedere zondag in adventstijd, zal een meditatief stukje achterin de liturgie worden geplaatst met een foto van de Liturgische schikking zoals is afgebeeld in de brochure die wij gebruiken.
De schikking zelf staat iedere zondag op de avondmaalstafel.