

December

donderdag 2 meditatie

19:30 uur Kloosterkerk

Meditatie is een manier om hoofd en hart 'leeg' te maken: om ruimte te scheppen en weer aandacht te krijgen voor wat ons bezielt. De psalmen worden als uitgangspunt gebruikt voor meditatie. Omdat de Psalmen bij uitstek ruimte bieden voor wat mensen van binnen beweegt.

Of u/je nu wel of niet eerder kennis hebt gemaakt met meditatie: deze avonden staan voor iedereen open.

Opgave bij Gonny de Boer i.v.m. beperkt aantal (6-12) deelnemers.

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com

vrijdag 17 middaggebed

12:00 uur Kloosterkerk



Even ontsnappen aan de hectiek van alledag en spiritueel opladen? In de Kloosterkerk is maandelijks een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, zingen en ruimte hebben voor stilte.

Wees welkom!

contactpersoon: Ria Ziengs, riaziengs@ziggo.nl

Januari

donderdag 6 meditatie

19:30 uur Kloosterkerk

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com

dinsdag 11 leeskring

19:30 uur Kloosterstee

Op deze gesprekskring bespreken we drie boeken die we van te voren hebben gelezen. Daarbij gaat het om moderne literatuur die op de een of andere manier raakt aan levens- en geloofsvragen.

Vanavond bespreken we het boek: *De trooster, van Esther Gerritsen*

Er is plaats voor 5-8 deelnemers, graag aanmelden vóór 4 januari.

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com

woensdag 12 boekbespreking

Groene theologie

20:00 uur Kloosterstee

Vragen rond duurzaamheid, milieu en klimaatverandering staan volop in de belangstelling. Wat betekenen deze vragen voor ons als religieuze gemeenschap? Hoe kunnen we vanuit de theologie nadenken over deze vragen, hebben we er vanuit onze traditie een eigen verhaal over te vertellen?

In 2019 verscheen het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort, waarin zij op deze vragen in gaat. Ze onderzoekt het Bijbelse spreken over schepping en wat dit ons leert over de verhouding tussen God, mens en natuur. Verder brengt ze in kaart wat er in de theologie zoal gedacht wordt over bijvoorbeeld rentmeesterschap en zorg voor de schepping, waarbij ze ook een aantal hedendaagse theologes aan het woord laat.

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een belangrijk boek voor iedereen die duurzaamheid en geloof met elkaar wil verbinden.

In vier bijeenkomsten wil ik met dit boek aan de slag. Omdat het voor leken een pittig boek is, zullen we niet het hele boek lezen, maar enkele gedeelten eruit bespreken.

Data: woensdagavond 12 en 26 januari, 16 februari, 2 maart

Er is plaats voor 5-8 personen. Graag aanmelden.

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com

vrijdag 21 middaggebed

12:00 uur Kloosterkerk

contactpersoon: Ria Ziengs, riaziengs@ziggo.nl

woensdag 26 boekbespreking

Groene theologie

20:00 uur Kloosterstee

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com

Februari

zaterdag 5 pelgrimeren

09:00 uur H. Westerplein Ten Boer

Afwisselende wandelingen van ongeveer 8 á 9 km door het mooie Groninger land. Daarbij staat één kerk altijd centraal en in de meeste gevallen ook te bezoeken. Neem zelf iets te eten en te drinken mee, horeca is niet altijd aanwezig.

Vandaag wandelen we van Zeerijp naar Eenum.



contactpersoon: Lina Mensinga: linamensinga@hotmail.com

woensdag 9 film

19:30 Trefpunt Thesinge



Oscar-winnende Koreaanse film over een arme familie die door slimmigheden het leven van de rijke familie Park binnentreden.

Contactpersoon: Kees Brak, ca.brak@ziggo.nl

donderdag 10 meditatie

19:30 uur Kloosterkerk

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com

woensdag 16 boekbespreking

Groene theologie

20:00 uur Kloosterstee

Contactpersoon: Gonny de Boer, he.deboer@yahoo.com

vrijdag 18 middaggebed

12:00 uur Kloosterkerk

contactpersoon: Ria Ziengs, riaziengs@ziggo.nl

Leef met aandacht,
dicht bij je hart.
Val niet uiteen.

Blijf in de buurt
van het kwetsbare leven.
Leef de dag van vandaag.

Bekeer je tot het alledaagse,
de zorg voor elkaar,
een goed woord.

Luister om te zien.
Een moeder
met de armen om haar kind.
Wiegt het in het ogenblik.

Dàt is het wonder.
God met ons.
Het is zo dichtbij.

Leendert Parlevliet