

ORDE van DIENST voor ZONDAG 5 maart 2023

Zondag Reminiscere

Tweede zondag in de veertigdagentijd



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN**
Aanvang 10.00 uur in de kerk van Woltersum

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad

Stilte en aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan

Intochtslied

Psalm 27, vers 1, 3, 7

De groet, bemoediging en drempelgebed

V: De Eeuwige zal bij U zijn

A: De Eeuwige zal U bewaren

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw blijft tot in Eeuwigheid

A: En niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van onze
Heer Jezus Chirstus

A: Amen

Allen gaan zitten

Inleiding op de dienst

Psalmgebed – psalm 5

.....

Heer ontferm u over ons

Ky - ri - e e - lei - son, Ky - ri - e e - lei - son,
 Ky - ri - e e - lei - - - i - son.

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord.

Met de kinderen

Zingen – projectlied op melodie van lied 536

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
 Met de ver - ha - len van het goede leven
 zal God ons hoop en licht en liefde geven.
 Vier met ons mee dat al - les anders kan.

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
 Kom met geluk en kom ook met je vragen.
 God wijst de weg in deze veertig dagen.
 Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Tekst: Erik Idema

Melodie: 'Alles wat over ons geschreven is', Liedboek 536

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing – 1 Koningen 19 vers 8-15a

Zingen – lied 221 vers 1, 2 en 3

Evangelielezing – Mattheüs 17 vers 1 – 19

Zingen – lied 544 vers 1, 2, 3 en 5

Overweging

Zingen – lied 543 vers 1, 2 en 3

De kinderen komen terug

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met lied 367

“Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons”.

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op
aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.**

Mededelingen voor de gemeente en collecte.

- **De 1^{ste} rondgang** is bestemd voor de diaconie voor **Jongeren in Bangladesh**. Deze kan ook worden overgemaakt op **NL04 RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen **o.v.v. collecte doeleinde** of via de Givt-app
- **De 2^{de} rondgang** is bestemd voor de kerkrentmeesters – algemeen kerkenwerk. Deze kan ook worden overgemaakt op **NL11 RABO 0306 3231 41** t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen of via de Givt-app



Slotlied – lied 538 vers 1, 2, 3 en 4

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN.

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	ds. I. Frenay uit Winsum
Ouderling van dienst:	Betty Buruma
Organist:	Roelof Kuik
Lector:	Wilma Dam
Kindernevendienst:	Helma Overeem
Techniek:	Jan Pruijm
Koster:	Amelia Bakker

Diensten voor de komende twee weken:

Vesper – woensdag 8 maart om 19.30 uur in de Sebastiaankerk van Noordwolde.
Vertrek om 19.00 uur vanaf H. Westerplein. Voor vervoer en meer info riaziengs@ziggo.nl of w.naaijer63@gmail.com

Zondag 12 maart – derde zondag in de veertigdagentijd - dienst om **10.00 uur** in de kerk van Woltersum
Voorganger da. Gonny de Boer

Vesper – woensdag 15 maart om 19.30 uur in de Sebastiaankerk van Noordwolde.
Vertrek om 19.00 uur vanaf H. Westerplein. Voor vervoer en meer info riaziengs@ziggo.nl of w.naaijer63@gmail.com

Zondag 19 maart – derde zondag in de veertigdagentijd - dienst om **10.00 uur** in de kerk van Woltersum
Voorganger da. Gonny de Boer

Activiteiten in kerk/stee

Creatieve avond

Donderdag 9 maart – aanvang **19.30 uur** in de Hoeksteen te Ten Post. Opgave bij Jeannette Mulder mulderjt@hetnet.nl

Leeskring

Dinsdag 14 maart – aanvang **19.30 uur** in Kloosterstee. Opgave bij Gonny de Boer he.deboer@yahoo.com

Middaggebed

Vrijdag 17 maart – aanvang 12.00 uur in de pastorie.

Projecten:

Diaconie: Project voedselbank.

Iedere zondag staat er een krat in de kerk waar we producten in verzamelen. Aan het eind van de maand worden deze producten naar de voedselbank in Groningen gebracht. Per maand worden er specifieke artikelen verzameld. Voor de maand **maart** mag u **koffie, thee en paaseitjes** inzamelen.

Diaconale collecte

Het thema in de veertigdagentijd is : Uit liefde voor jou. Daar sluiten we ons graag bij aan met ons nieuwe collectedoel in maart. **Mogelijkheden creëren voor de jongeren in Bangladesh.**

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, meubelmaker enz. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten.

Collecte wordt van harte aanbevolen.

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd.

Uit liefde voor jou.

Als basis gebruiken we de komende weken kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is het niet een rechtlijnige pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Samen met een symbolische toevoeging van bloemen, grassen, takken, zand, stenen maken we de lezingen in deze tijd zichtbaar. De eerste schikkingen hebben een sober karakter, zoals de veertigdagen ook sober beginnen. De liturgische kleur is de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen komen worden de schikkingen ook kleurrijker en uitbundiger van karakter.

Zondag 5 maart – Mattheüs 17 vers 1-19

Mozes en Elia

Op de berg worstelt Jezus met die dingen waar hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen komen Mozes en Elia hem een hart onder de riem steken. Ze hebben beide ervaring met “een tijd van veertig”. Elia maakte een tocht van veertig dagen en Mozes dwaalde veertig jaar rond. Samen met een ander, zou je de tocht kunnen overleven. Je hebt elkaar nodig. Aan Gods tafel zit je niet alleen.

Schikking.

De takken staan bij elkaar en de stenen liggen ervoor als een soort berg. Tussen de takken zien we witte tulpen, zij stellen Jezus, Mozes en Elia voor.

**Op de berg
In stilte luisterend en biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid.**