

ORDE van DIENST voor ZONDAG 17 september 2023

13^{de} zondag van de zomer



**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN**

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad

Stilte en aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan

Intochtslied – lied 283 vers 1 – 5 “In de veelheid van”

De groet, bemoediging en drempelgebed

V: De Eeuwige zal bij U zijn

A: De Eeuwige zal U bewaren

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

Allen gaan zitten

Kyriëgebed en Glorialied – lied 299 j “Om de mensen ...”

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Met de kinderen

..... De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing – Exodus 32 vers 1 – 14

Zingen – Psalm 103A vers 1 en 2 “Loof nu, mijn ziel..”

Evangelielezing – Mattheüs 18 vers 21 – 35

Zingen – lied 838 vers 1, 2 en 3 “O grote God, die liefde ...”

Overweging

Zingen – lied 229 vers 1 – 4 uit Zangen van Zoeken en Zien



1. Wij ge - lo - ven in het le - ven,
uit de dui - ster - nis ont - waakt.
Wij ge - lo - ven in de a - dem
die ons wak - ker heeft ge - maakt.
Ja, wij dur - ven te ge - lo - ven
in het licht dat men - sen raakt.

2.
Wij geloven in de woorden
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgedaan.

3
Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

4. Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

De kinderen komen terug

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met lied 368 g.



Onze Vader in een bewerking door Huub Oosterhuis:

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit meer één mens gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van u is de toekomst
kome wat komt.
Amen.

Mededelingen voor de gemeente en collecte.

- **De 1^{ste} rondgang** is bestemd voor de diaconie voor **eugen gemeentewerk**. Deze kan ook worden overgemaakt op **NL04 RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen **o.v.v. collectedoeleinde**. Of via de Givt-app
- **De 2^{de} rondgang** is bestemd voor de kerkrentmeesters – **algemeen kerkenwerk**. Deze kan ook worden overgemaakt op **NL11 RABO 0306 3231 41** t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app



Slotlied – lied 25 uit Zangen van Zoeken en Zien

Gesproken:

Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in de rug hebben.
Moge de zon schijnen warm op je gezicht.
Moge de regen vallen zacht op je velden.
En totdat wij elkaar ontmoeten:
Moge God je bewaren in de palm van je hand



1. Le - ven is van ze - ven da - gen
 lief en leed, ver - driet en licht.
 Stap - pen zet - ten, we - gen wa - gen,
 goe - de toe - komst in het zicht.
 Mo - gen wij el - kan - der dra - gen
 op de weg die voor ons ligt.

2.

Wind en adem, geest en leven
 vol beweging, storm en vuur,
 moge ons bezieling geven,
 in de winter, koud en guur
 dat wij doorgaan onze wegen,
 dat wij voortgaan dag en uur.

3

Broeder Zon met al zijn stralen,
 die ons van de nacht bevrijdt,
 moge schijnen op de aarde
 elke plaats en elke tijd
 geve elke mens zijn waarde:
 zonne van gerechtigheid.

4.

Regenwater, waterbronnen,
 bron van leven, levensstroom,
 waarmee alles is begonnen,
 water voor een dorre boom,
 uitgelopen nieuw gevonden
 wast zij heel ons leven schoon.

5

Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
 vriend, vriendin, vergeet mij niet,
 zal ik jou opnieuw begroeten,
 met mijn ogen met mijn lied.
 Mag ons in zijn hand behoeden
 God die lief is en ons ziet.

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger:	da. Gonny de Boer
Ouderling van dienst:	Lenie Havinga
Organist:	Roelof Kuik
Lector:	Ria Ziengs
Kindernevendienst:	Erik Bulthuis
Techniek:	Jan Pruijm en John Huisinga
Koster:	Lina Mensinga

Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd in de pastorietuin voor de startbijeenkomst van het nieuwe seizoen, onder het genot van een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij.

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 24 september– dienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer
Voorganger da. Marjon Hartman uit Leermens

Zondag 1 oktober – dienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer
Voorganger da. Gonny de Boer
Koffie, thee na de dienst

Activiteiten in kerk en stee

Meditatie

Donderdag 21 september om **19.30 uur** in de Kloosterkerk Ten Boer.

Diaconale Projecten

Diaconale collecte in de maand september – eigen gemeentewerk.

Iedere zondag worden gemeente leden verblijd met het tafelboeket.

Ook bij jubilea en bijzondere gelegenheden worden er bloemen gebracht. **Aandacht voor gemeenteleden** staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen ook graag een open kerk zijn in onze burgerlijke gemeente Ten Boer. Daarom gaat er zo nu en dan een bloemetje naar iemand uit Ten Boer waar bemoediging of een groet nodig is.

Diaconie: Project voedselbank.

Iedere zondag staat er een krat in de kerk waar we producten in verzamelen. Aan het eind van de maand worden deze producten naar de voedselbank in Groningen gebracht. Per maand worden er specifieke artikelen verzameld. Voor de **maand september** willen we graag **babypullen inzamelen**. Denk aan **verzorgingsproducten, luiers, babyvoeding etc.**