



Filmavonden

Dit seizoen weer drie films met inhoud. Zeker de moeite waard om ze te zien en er nog even over na te praten!

The Swimmers

Twee Syrische zussen ontvluchten hun door oorlog verscheurde huis in Damascus, zwemmen uren in de woelige Middellandse Zee om Griekenland te bereiken als asielzoekers voordat ze deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio.

Van de koele meren des doods

Het tragische verhaal van een rijke vrouw wiens seksuele verlangens haar tot een prostituee maakten die tegen het einde van de negentiende eeuw over de straten van Parijs zwerft.

Nostalgia

Na veertig jaar in Libanon en Egypte te hebben doorgebracht, keert ondernemer Felice terug naar zijn geboortestad Napels in Italië. Hier ontmoet hij Don Luigi, een priester die vecht tegen de Camorra en de jeugd een betere toekomst probeert te geven.

Plaats

Trefpunt
Thesinge

Aanvang

19.30 uur

Datum

Woensdagen

1 november
The Swimmers

7 februari
Van de koele
meren des doods

24 april
Nostalgia

Contact

Kees Brak
ca.brak@ziggo.nl
050-5425107