



Poëzieavond met Running Dinner

Van 25 t/m 31 januari 2024 is in de landelijke Poëzieweek van alles te doen rondom poëzie met als thema 'Thuis'. Daarbij aansluitend willen we in onze kerkelijke gemeenten een bijzondere poëzieavond houden, in de vorm van een Running Dinner. Het idee is dat we in groepjes van huis naar huis gaan en op ieder huisadres een hapje eten en daarbij een of meer gedichten krijgen 'geserveerd'. Aan het eind van de avond komen alle groepjes samen om nog een kop koffie of thee te drinken.

Om dit te organiseren zijn we nog op zoek naar een paar mensen die van gedichten houden, en die een of meer van hun (lievelings-)gedichten willen voorlezen. Daarnaast zoeken we een paar vrijwilligers die van koken houden en/of hun huiskamer (in Ten Boer) beschikbaar willen stellen. T.z.t. volgt in de kerkbladen een uitnodiging om aan het Running Dinner deel te nemen.

Plaats

Verschillende huisadressen in Ten Boer

Aanvang

17.30 – 21.30 uur

Datum

Vrijdag
26 januari

Datum

Vrijwilligers kunnen zich voor 1 november opgeven

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@
yahoo.com
050-8539236