

Omzien naar elkaar

In de Kloosterkerkgemeente is ontmoeting en betrokkenheid een belangrijk aspect. Er zijn voor elkaar, steun bieden zowel fysiek als mentaal. De diaconie probeert hier handen en voeten aan te geven middels verschillende projecten.

Bevingsschade aan je huis, een probleem dat in vele huizen speelt.

Als je dan ook nog moet verhuizen omdat je huis wordt afgebroken komt het nog harder aan. We maken dit mee op verschillende plaatsen in Ten Boer en daar buiten.

Wij, leden van de Kloosterkerkgemeente zien en horen dit in gesprekken om ons heen. Hoe gaan we hiermee om als kerk? We kunnen niets veranderen aan de situatie van de mensen die uit hun huizen moeten, maar we kunnen als kerk deze mensen wel laten voelen dat we hun zorgen delen en dat we met ze meeleven. Namens de diaconie brengen we iedereen bij terugkomst in hun (nieuwe) huis een kleine attentie. Welkom terug!

Samen met een aantal gemeenteleden hebben we een paar jaar geleden twee troostdekens gehaakt. Deze dekens brengen we naar mensen die warmte en liefde nodig hebben in een moeilijke periode van ziekte, rouw en zorgen. Kent u iemand die deze deken wel kan gebruiken, wilt u dit dan doorgeven aan de diaconie?

Iedere zondag staat er een boeket bloemen op de avondmaalstafel die bestemd is voor iemand uit de gemeente als teken van medeleven. In goede en slechte tijden, bij vreugde en verdriet.

In november vieren we de Oogstdienst met een verkoopkraam. De opbrengst gaat naar een goed doel. De ouderen van de Kloosterkerkgemeente en in Bloemhof en Innersdijk worden verblijd met een fles appelsap of fruit.

Rond kerst brengt de diaconie een kerststukje bij de gemeenteleden in Bloemhof en Innersdijk.