



Boekbespreking

De toekomst van de kerk

Stel dat de kerk er straks niet meer is. Wat missen we dan? Die vraag stelt predikant Aarnoud van der Deijl aan de orde in zijn boek 'De toekomst van de kerk'. Hij beschrijft de terugloop van de kerk als een proces dat zich niet laat omkeren. Maar daar laat hij het niet bij. Hij zoekt ook kritische buitenstaanders op en legt hen de vraag voor welke elementen van het kerk-zijn zij waarderen en belangrijk vinden.

Het boek biedt prikkelende vragen om samen over na te denken: wat raken we kwijt als we de kerk moeten missen? En wat betekent dat voor ons gemeente-zijn van nu? Al met al een mooie aanleiding tot gesprekken over geloof en kerk, en de veranderingen die we daarin hebben doorgemaakt.

Plaats

Kloosterstee
Ten Boer

Aanvang

19.30 uur

Datum

Donderdagen

10 oktober
31 oktober

**Deelnemers wordt
gevraagd het boek
zelf aan te schaffen en
als voorbereiding het
eerste deel te lezen**

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146