



Dag Hammarskjöld

1^e lezing Chr. Mystici – Jolanda Tuma

Deze avond in de reeks Christelijke mystici staat in het teken van Dag Hammarskjöld, secretaris generaal van de VN van 1953 tot 1961. Na zijn dood werd zijn dagboek ontdekt: 'witboek over mijn dialoog met mezelf – en God' zoals hij het zelf beschrijft. Dit dagboek, Merkstenen genaamd, is uitgegeven en ontdekte ik zelf zo'n 30 jaar geleden. Ik noem het wel eens mijn tweede bijbel. In die Zweedse bergen, een magnifiek gebied waar Hammarskjöld vaak kwam, is een 110 km lange pelgrimstocht uitgezet langs zeven van zijn 'merkstenen', fragmenten uit zijn dagboek, gebeiteld in grote keien. In 2023 liep ik samen met mijn oudste dochter deze pelgrimsroute. Het werd een indrukwekkende tocht, en een verstilde reis naar binnen.

Op 12 november neem ik u graag mee op reis in het leven van Hammarskjöld en door de Zweedse bergen.

Plaats

Kloosterkerk
Ten Boer

Aanvang

19.30 uur

Datum

Dinsdag
12 november

Het door Jolanda Tuma geschreven boek over haar reis, 'Bij iedere stap minder gebonden', is deze avond verkrijgbaar voor € 14,95

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146

Opgave niet nodig