



Pelgrimeren door het Groninger land

Hou je van wandelen, maar je wilt geen lange tochten maken. Dan is de Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) iets voor jou/u. Afwisselende wandelingen van ongeveer 8 á 9 km door het mooie Groninger land. Daarbij staat één kerk altijd centraal en deze is meestal ook te bezoeken.

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Je staat stil bij het leven, terwijl je beweegt. Je wordt bewogen door stil te staan.

Voor het komende seizoen staan er zes wandelingen gepland (natuurlijk onder voorbehoud).

Neem zelf iets te eten en te drinken mee, horeca is niet altijd aanwezig.

Plaats

Vertrek vanaf
H. Westerplein Ten Boer

Aanvang

09.00 uur

Datum

Zaterdagen

5 oktober
Baflo/Tinallinge

2 november
Usquert

1 februari
Garmerwolde/Noorddijk

1 maart
Mensingeweer

5 april
Middelbert/Engelbert/
Meerstad

7 juni
Houwerzijl/Zuurdijk

Contact

Lina Mensinga
linamensinga@
hotmail.com
06-43139402