

Collecte maand november: Voor alle slachtoffers in Gaza, Libanon en Israël.

Giro 555 is er voor alle slachtoffers.

De escalatie van het geweld in het Midden-Oosten heeft een enorme humanitaire crisis veroorzaakt. Miljoenen mensen zijn in nood en afhankelijk van hulp voor voedsel, water, medische en psychosociale zorg. Vele honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen of zitten vast in levensgevaarlijke omstandigheden.

Waarom nu een gezamenlijke actie? In Gaza is al langer sprake van een humanitaire ramp.

Door de strijd, nu ook in Libanon, is het conflict uitgebreid en geëscaleerd, waardoor er nog veel meer mensen in nood zijn. Ook in Syrië en Israël is de nood hoog. Vooral kinderen lopen door de oorlog veel mentale schade op. Er worden kinderen geboren in deze oorlog, die niet weten wat vrede en veiligheid is. Opgroeien in een oorlogsgebied heeft veel verwoestende gevolgen voor kinderen. Geen enkel kind zou oorlog moeten meemaken, maar voor veel kinderen is het toch de realiteit.

Daarom zou fijn zijn als iedereen meedoet aan deze Actie. Er is immers bewust gekozen voor de slogan 'Samen in actie voor slachtoffers conflict Midden-Oosten'. We hopen oprecht dat we in Nederland even alle politieke gevoeligheden opzij durven te schuiven en puur kunnen **focussen op de mensen in nood.**