

Diensten

Zondag 4 januari

10:00 uur Kloosterkerk

Nieuwjaar

Voorgangers: Liturgiecommissie

Ambtsdrager van dienst: Mw. W. Naaijer

Koffie en thee voor de dienst

Zondag 11 januari

10:00 uur Woltersum

Voorganger: da. G. de Boer

Ambtsdrager van dienst: Mw. T. Pruijm

Koffie en thee na de dienst

Zondag 18 januari

10:00 uur Kloosterkerk

Gebed van de Eenheid

Voorganger: da. G. de Boer

Ambtsdrager van dienst: Mw. D. Klasens

Koffie en thee na de dienst

Zondag 25 januari

10:00 uur Kloosterkerk

Voorganger: da. M.P. Baas, Groningen

Ambtsdrager van dienst: Dhr. J. Pruijm

Zondag 1 februari

10:00 uur Kloosterkerk

Voorganger: ds. Y.C. de Groot

Ambtsdrager van dienst: Dhr. R. Nijboer

Wilt u graag naar de dienst maar hebt u geen vervoer:

06-28 44 40 11 of 050-302 4677.

Bij voorkeur voor zaterdag 18.00 uur



In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er nog niet direct in januari begonnen met het schadeherstel van de Voorhof in Woltersum.

Dat betekent dat we daar na de dienst eerst nog kunnen blijven koffiedrinken!!



Op de website staat de nieuwsbrief achter een wachtwoord. Het wachtwoord is: Kloosterkerk

Op- en aanmerkingen, aanmeldingen en kopij: nieuwsbriefkloosterkerk@gmail.com

Redactie:
Wilma Naaijer
Ria Ziengs
Jakob Hoogakker (eindredacteur)

januari 2026

De drukke en feestelijke kerstdagen liggen weer achter ons, en we gaan de koude januarimaand weer in. Een nieuw jaar! Op de drempel van dit nieuwe jaar wil ik u alle goeds wensen voor de tijd die voor ons ligt:

Vrede met wat was
Vreugde met wat is
en alle goeds voor de toekomst.

Lied voor het nieuwe jaar

Geschonken krijgen wij een zee van tijd.
Het jaar ligt als een brede kuststrook open
en nodigt ons haar stranden te belopen,
het voetpad tussen nu en eeuwigheid.

De tijd ligt voor ons met z'n eb en vloed:
Bekende stromen en nieuwe getijden,
dagen van rouw, of uren van verblijden
en overal uw stem die ons ontmoet.

Uw weidse ruimte nodigt mensen uit,
om voluit op hun toekomst aan te leven.
Moed om te zijn door moed om zich te geven.
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid

(Alfred Bronswijk, uit: Zingenderwijs)

Nieuwjaarsviering 4 januari

De eerste zondag in het nieuwe jaar 2026 willen we graag op een bijzondere manier vieren. Daarom geen gewone kerkdienst, maar een nieuwjaarsviering die begint om 10 uur met koffie en ontmoeting en natuurlijk een uitwisseling van de 'beste wensen'. Daarna schuiven we in de kerkbanken en houden een ochtendgebed, waarin we zingen, lezen en bidden. Het thema van de nieuwjaarsviering is 'Hoop'. Rond dit thema zullen we verhalen lezen, liederen zingen en met elkaar van gedachten wisselen. De viering wordt geleid door leden van de liturgiecommissie. Gezellig, inspirerend en verbindend – zo willen we graag het nieuwe jaar begroeten!

In de viering willen we een muurkrant inrichten met 'hoopgevende berichten'. Wilt u daarvoor een bericht - uit de krant, van het internet - meenemen wat u positief heeft getroffen of waaraan u hoop ontleent? Het zou mooi zijn als we zo een muurkrant samenstellen als een positief begin van het nieuwe jaar. U kunt uw bericht op papier inleveren bij binnenkomst in de kerk.

Week van Gebed voor Eenheid 2026

De Week van Gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door tijdens de Week van Gebed voor eenheid samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. Als gezamenlijke kerken van Ten Boer doen we ook weer mee aan de Week van Gebed die plaats zal vinden van 18 t/m 25 januari 2026.

Het thema van dit jaar is: 'Eén van Geest', naar Efeziërs 4:4. Voor 2026 is het materiaal voor deze gebedsweek gemaakt door christenen uit Armenië.

De ochtenddienst van zondag 18 januari in onze Kloosterkerk zal in het teken staan van het gebed voor de eenheid. Ook in de andere kerken wordt hier aandacht aan gegeven.

Op zondagavond is de eerste gezamenlijke activiteit van deze week, waarbij we in het Buurhoes beginnen met een gebedswandeling langs de vier kerken in ons dorp. Deze wandeling staat in het teken van de 'Vruchten van de Geest'. Daarna wordt er op alle avonden van de week in een van de kerken een gebedsbijeenkomst georganiseerd, in onze Kloosterkerk is dat op woensdag 21 januari. Let u vooral op de posters voor meer informatie! Alle gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

Tijdens deze week kunt u ook meedoen aan de wereldwijde 24/7 prayer beweging. Meer informatie hierover kunt u vinden via de QR-code op de poster, en op de website 24-7prayer.nl.

Ik hoop dat we elkaar in de verschillende kerken van Ten Boer zullen ontmoeten. We staan als gemeente niet op onszelf, maar kunnen op deze manier ervaren dat we deel zijn van de wereldkerk, met christenen van diverse pluimage.

da. Gonny de Boer



26 week van gebed voor eenheid

Gebed voor Ten Boer Eén van Geest

Avondprogramma: 19:00 - 19:45

- Zo 18/1: alle kerken: Start Buurhoes
- Ma 19/1: Menorah PKN
- Di 20/1: Levensbron NGK
- Wo 21/1: Kloosterkerk PKN
- Do 22/1: EGTB Buurhoes
- Za 23/1: Levensbron NGK

Zo 24/1: Afsluiting op het dorpsplein

weekvan gebed.nl **24/7 PRAYER**



24/7 Gebedsbeweging

Activiteiten Januari (1)

Woensdag 14 Filmavond

19:30 uur Trefpunt Thesinge

De film vanavond is

Das Lehrerzimmer

Lerares Carla Nowak geeft wiskunde en lichamelijke opvoeding. Dan vindt er een reeks diefstallen plaats op school en een van haar leerlingen wordt al snel verdacht. Een verontwaardigde Carla besluit de zaak zelf uit te zoeken, maar de zaak is niet zo eenvoudig op te lossen en heeft verstrekkende gevolgen.

Vrijdag 16 Middaggebed

12:00 uur, Kloosterkerk, Ten Boer

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag van de maand een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, wordt gezongen en er ruimte is voor stilte.

Informatie bij Ria Ziengs,
riaziengs@ziggo.nl, 050-3140173

Donderdag 22 Eet mee in Kloosterstee

18:00 uur Kloosterstee

Vindt u het leuk om met een groep mensen te eten? Een kookgroepje bereidt het komende seizoen zes keer een eenvoudige maaltijd en u bent van harte welkom om aan te schuiven en gezellig mee te eten tegen een vergoeding van 7 euro.



Opgave van te voren bij Willy Westerhof,
willywesterhof@hotmail.com

Activiteiten januari (2)

Donderdag 29 Spel-/gezellige middag

14:00 Trefpunt Thesinge

Een middag waarop niets moet en veel kan. Er is koffie/thee met iets lekkers. Er zijn gezelschapsspellen waaronder een sjoelbak en kaarten. Er is een leuke quiz en voor de liefhebber een rondje bingo.

Wie liever creatief bezig is kan aan de slag met het maken van een kaartje. Zelf een handwerkje meenemen kan ook.

Het gaat om de gezelligheid, neem gerust een buur of kennis mee. Vervoer kan geregeld worden.

Contact-informatie bij Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl 0596-551822



Feestelijke gebeurtenissen de komende maand

Dhr. en Mw. Bouwman- Mensinga, Kloosterstraat 5, zijn 28 december 55 jaar getrouwd.

Mevrouw P. Huese- Bonnema, Koopmansplein 73, wordt op 9 januari 84 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!



Rectificatie:

De familie Buruma-Bos was geen 50 jaar getrouwd op 9 december, maar 55 jaar!

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en de prachtige bloemen van de Kloosterkerkge-meente, die Amelia ons bracht voor ons 55 jarig huwelijk, we hebben een fijne dag gehad.

Groeten Gerardus en Betty Buruma.

Oproep running diner 6 februari

Vorig seizoen was het Running Dinner weer een groot succes! Het idee van een Running Dinner is dat we in groepjes van huis naar huis gaan en op ieder huisadres een hapje eten en daarbij iets ter overdenking krijgen 'geserveerd'.



Op 6 februari zijn dat *verhalen: misschien schrijft u zelf wel (korte) verhalen, misschien kent u een verhaal dat u bijzonder of inspire-rend vindt. Aan het eind van de avond komen alle groepjes samen om nog een kop koffie of thee te drinken.*

Om dit te organiseren zijn we op zoek naar een paar vrijwilligers die van koken houden en men-sen thuis (in Ten Boer) kunnen ontvangen. Daarnaast zoeken we een paar mensen die een ver-haal willen uitzoeken en voorlezen.

Dus:

- Houdt u van koken, en wilt u voor zo'n 6 gasten een drie-gangen maaltijd koken? Geef u op!
- Heeft u een verhaal te vertellen? Laat het horen!
- Wilt u gewoon lekker mee-eten? Geef u op als deelnemer!

Opgave uiterlijk 20 januari bij Gonny de Boer of Ria Ziengs.

Van de diaconie

Het **collectedoel** van januari is bestemd voor de eigen gemeente.

Kerstactiviteiten: In aanloop naar de kerstdagen werd er een kerststukje gemaakt en bezorgd bij de kerkleden van Bloemhof en de aanleunwoningen.

Voor de mensen met een smallere beurs werd er door de gezamenlijke diaconieën van Ten Boer en GTSTP een kerst-tas met inhoud aan de deur gebracht.

Rouwen en Vieren Kas.

Van 13 tot en met 28 december stond de Rouwen en Vieren Kas op het Waagplein in het centrum van Groningen. Het is een landelijk initiatief met als doel om rondom de tijd van de feestdagen, wanneer voor velen rouw zo voelbaar is, fysieke ruimte te maken in de stad.

Voor het bemensen van de kas heb ik mij aangemeld als vrijwilliger en afgelopen week heb ik voor het eerst een "dienst" gedraaid.

Veel mensen lopen even binnen en blijven er voor een kort bezoekje of wat langer, en nemen de tijd om stil te staan bij wat hen bezig houdt. Er wordt een kaarsje gebrand, een lint beschreven en in het lintenrek gehangen of mensen schrijven iets in het gastenboek.

Jong en oud maken gebruik van de kas en er staan ontroerende teksten geschreven in het gastenboek en op de linten.

In de drie uren van mijn aanwezigheid zijn er ruim honderd mensen geweest die de kas kwamen bezoeken. Dit laat zien dat de behoefte groot is!

Ik denk dat het voor mensen die de kas bezoeken vooral een troost is om te zien en te ervaren dat ze niet de enigen zijn die rouwen maar dat velen het gemis van een dierbare, juist rond de feestdagen, ervaren.

Aukje de Jong

Column Doe wel en zie eens om John Havinga

Tussen 2006 en 2013 was Bertjan van de Lagemaat predikant van de Kloosterkerk. Via Beetsterzwaag kwam hij in 2017 als voorganger terecht bij de Nederlandse Kerk in Londen.

Uit het oog, uit het hart? Nou nee, via mail en internet hebben we nog wel eens contact. Dat is op zich niet zo bijzonder. Maar als Selma van de Perre tot je geloofsgemeenschap behoort dan wil ik daar meer van weten.

Mevrouw van de Perre werd, als 97-jarige, vooral bekend omdat DWDD op 7 januari 2020 de hele uitzending heeft gewijd aan deze Holocaust-overlevende en verzetsstrijder. Een unieke uitzending. Vervolgens op 11 juli 2022 een groot interview in de Volkskrant met de toen 100 jarige van de Perre waarin ze vertelt dat haar vriendinnen een veiling en een feestje voor haar hebben georganiseerd in de Dutch Church, hartje Londen.

Dat organiseren kwam, naar later bleek, vooral op het bordje van Bertjan terecht. Daar heeft hij een paar mooie schilderijen van Van de Perre aan overgehouden. Als dank voor het vele werk.

Selma van de Perre was een echte doorzetter. Ze overleed vorig jaar oktober op 103-jarige leeftijd. Toch wel bijzonder om via TV, krant en BjdVL kennis te maken met deze bijzondere en moedige vrouw.

Adventskrans

Op donderdagavond 27 november zat de zaal van De Hoeksteen in Ten Post weer helemaal vol met bloemschiksters. Ina van Zanten had dit jaar gekozen voor een krans, die bekleed moest worden met mos en groen. Daarna volgde een ieder haar creativiteit met allerlei materialen, zoals serum, dennenappels, kleine appeltjes, rode kleine vruchten, en veel soorten groen. Tot slot konden de vier adventskaarsen in de houders geplaatst worden.

Het was weer een prima georganiseerde avond en de resultaten waren prachtig. Ook voor de inwendige mens werd door de gastvrouw Margriet Palsma goed gezorgd.



Zondagsschoolplaat van de maand



In Bet-Hammerchak houdt David na een lange vlucht halt.
Absalom heeft, met zijn willekeur in de rechtspraak, het bij hem verknald.
Het streven om koning te worden.
Zorgen dat de onderdanen morden.
Dat is hetgeen, dat David aan zijn zoon niet bevalt.

(Cor Westerholt)

2 Samuel 15:

Dou gebeurde der dit: Absalom stelde hom n koetsewoagen tou mit n span peerden en n liefwacht van fiefteg man. Aal mörgens ston e al vrouw bie ingang van stadspoort, en as ter den ain bielangs kwam dij noar keunenck tou wol veur n rechtszoak, huil Absalom hom aan en vruig woar of hai heer kwam. As man den zee oet wat veur stam van Israël hai kwam, zee Absalom: 'Heur ais, ook al stoan ie in joen recht, bie keunenck kin ie nait terecht.' Zo dee hai mit ale Isrelieten dij mit n rechtszoak onderwegens wazzen noar keunenck tou. Op dij menaaiër paalmde hai t haile volk in. Dou kwam der n bode bie David mit tieden: 'Hail Israël holdt t mit Absalom.'

David zee dou tegen aal zien hovelingen dij doar in Jeruzalem bie hom wazzen: 'Wie mouten der votdoalek vandeur goan veurdat t te loat is. Aans overlopt hai ons hier in stad en slagt ons apmoal dood.' 'Zo as ie willen, mien heer en keunenck, wie stoan kloar,' zeden ze. Keunenck ging mit zien haile hofholden tou stad oet. Hai luit allenneg tien bievraauwen achter om op t pelais te pazen. Noa t vertrek oet stad huil keunenck mit zien haile gevolg stil bie t leste hoes. (Bet-Hammerchak)

Dit is ook: Erik Stam

Woar bist doe aine van' ofwel 'uit welk nest kom je'?

Ik ben geboren in Utrecht en kreeg de namen Bastiaan Erik mee. Ik ben de oudste van vier kinderen. Mijn vader was machinist op koopvaardijsschepen van de Ned Lloyd, maar kwam na mijn geboorte 'aan land' en ging werken bij het stoomgemaal in Halfweg. Tot mijn vierde jaar woonden wij daar en verhuisden daarna naar Vreeswijk, omdat mijn vader inmiddels een andere baan had bij de waterzuivering Rijn- en Kennemerland. Tijdens zijn zondagse diensten mochten we weleens komen kijken bij de bassins om te zien hoe water, uit het Amsterdam Rijnkanaal, gezuiverd werd tot drinkwater. Mijn moeder was tot haar trouwen verpleegster in het Ooglijdersgasthuis in Utrecht. Na haar trouwen is zij daarmee gestopt en heeft zij zich toegelegd op de huishoudelijke taken.

Mijn vader komt uit een vrij zwaar Hervormd gezin. Fietsen en op zondag naar het zwembad mochten wij de eerste jaren niet. Zondags hoefden we niet mee naar de kerkdiensten die 1,5 tot 2 uur duurden, maar gingen 's middags naar de zondagsschool. Daar moesten we altijd een versje opzeggen en hoe meer punten je bij elkaar sprokkelde, hoe dikker leesboek je kreeg op het kinderkerstfeest. Later heeft mijn vader zich afgescheiden van de zware Hervormde tak en samen met een groep anderen een Buitengewone Wijkgemeente opgericht. We kerkten in eerste instantie in de kantine van een staalbedrijf, waar ik 's morgens hielp de stoelen klaar zetten en een doek op de aanwezige voliére hangen, zodat de kanaries even een uurtje hun mond hielden. Ik weet zelfs nog de naam van de eerste dominee die we toen hadden: ds. Bos, een man met rossig krulhaar. Ik zie nog hoe trots mijn vader toen was en realiseer me nu hoe moeilijk het moet zijn geweest om het pad van zijn ouders en broers te verlaten en een eigen keus te maken. Later lukte het een heus eigen, tijdelijk, kerkgebouw te realiseren en werd er steeds meer opgetrokken met de Gereformeerde Gemeente in Vreeswijk. Er werd een jeugdkoor opgericht, waar ik lid van werd en ik ging naar de catechisatie en deed mee aan de kinderkerk en we hadden een toneel/cabaretgroep. Tijdens al deze activiteiten kwam ik ook Heleen tegen en dat was wel 'de kers op de taart'.

Over de kinderkerk valt nog wel wat te vertellen. Deze werd gehouden in een nevenruimte van de kerk tegelijk met de kerkdienst. Dat betekende dus dat je een uur moest zien te vullen. Met een groepje van zo'n acht jongeren van rond de 16 jaar deden we dat gewoon. Voor aanvang werden meestal zo rond de twintig kinderen in diverse leeftijden door hun ouders afgeleverd en dan was het altijd schrikken als er een groep kinderen van de Schippersschool aan kwam gelopen. Dan gebeurde het wel dat we met zo'n vijftig kinderen bijeen zaten.....Terugkijkend verbaas ik me er nog over, dat we best wel steeds op een leuke manier, met o.a. toneel, het uurtje kinderkerk hebben kunnen vullen.

Wie was je eerste speelkameraadje en welke herinnering heb je daar aan?

Mijn eerste speelkameraadje was Anton, maar meestal waren we met een heel groepje buiten te vinden, waar we voetballen, of rolschaatsten en met zelf gemaakte hockeysticks hele wedstrijden speelden. Wat we ook veel gedaan hebben is cowboytje spelen of ongezien binnen sluipen bij Victorol, een eenmansbedrijfje in onze straat, waar je olie in vaten kon kopen. Een ander vriendje waar ik veel mee omging was Johan. Die woonde op een woonark. Het was altijd een bijzondere belevenis om daar binnen te spelen. Op het schoolplein werd er veel geknikkerd, bokgesprongen of slingertikkertje gedaan. Ik denk niet dat dat laatste nu nog zou worden toegestaan, want als je de achterste van de slinger was werd je met een draai behoorlijk hard het plein op geslingerd.....Met de vriendjes uit mijn vroegste jeugd heb ik geen contact meer. Op de Mavo ben ik bevriend geraakt met Paul, een vriendschap die tot op de dag van vandaag stand houdt. Hoewel we ver uit elkaar wonen, hij woont in Nieuwegein, zoeken we elkaar minimaal twee keer per jaar op en spelen een competitie „best of five“ schaken en tafeltennis.

Is het leven een beetje geworden wat je ervan verwacht had?

Ja, dat vind ik wel. Als je alles van tevoren weet had ik misschien hier en daar een andere keus kunnen maken, maar het komt zoals het komt. Ik kijk tevreden terug op mijn werkzame leven. Mijn kinderen zijn allemaal goed terecht gekomen en als ik de fotoalbums doorblader vind ik dat ik wel tevreden kan zijn.

Welk kinder/jeugdboek maakte indruk op je

Dat is Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman. Dolf stapt in dat boek in een materie-transmitter om voor één middag teruggeflitst te worden naar de Middeleeuwen. Door een foute berekening komt hij dan terecht in een kinderkrustocht en beleeft spannende avonturen.

Vervolg dit is ook.. Erik Stam

Ben je gedoopt en in welke kerk was dat

Ik ben gedoopt op 21 oktober 1956 in De Nieuwe Kerk te Utrecht door ds. Franck.

In welke jaar deed je eindexamen en weet je nog wat je die zomer gedaan hebt?

Eindexamen van de Pabo deed ik in 1977. Die zomer verloofde ik me met Heleen en ging ik met Heleens ouders voor het eerst mee op vakantie naar Noorwegen in mijn eerste lelijk eendje. Daarna werkte ik, zoals altijd tijdens de schoolvakanties en op zaterdagen, in de kaasfabriek van oom Piet.

Welke muziek zet je op als je even iets anders aan je hoofd nodig hebt?

Dat varieert nogal. Meestal klassieke muziek, maar ik kan ook erg genieten van Ierse Folkmuziek, Jazz en popmuziek uit mijn jeugdijaren.

Hoe breng je het liefst een druilerige zondagmiddag door?

Op een druilerige zondagmiddag hoop ik dat er veel sport op tv is. Het liefst schaatsen of wielrennen. Dan kijk ik zo'n wedstrijd van begin tot eind uit.

Hoe breng je het liefst je vakantie door?

Vakanties breng ik het liefst door in het Noorden van Europa. Noorwegen is daarbij wel de favoriet, maar ook Zweden, IJsland en Groenland zijn bezocht. Het liefst op de fiets of lopend met de rugzak op en een mooi plekje in de natuur opzoeken om het tentje op te slaan.

Gelukkig houdt Heleen hier ook van en hoeven we nooit te twijfelen of we naar het zuiden en naar het noorden zullen gaan.

Maar.... het moet gezegd dat ook een verre reis niet te versmaden is. Zo ben ik ook in Canada, Alaska, Indonesië, Namibië, Botswana, Zuid Afrika en Nieuw Zeeland geweest. En zo staan er nog wel een aantal andere mooie bestemmingen op mijn lijstje.

Maar....ik sta op het punt een nieuwe dimensie aan de vakantie toe te voegen. We hebben nl een stoere caravan besteld met een tentdak, waarin geslapen kan worden. We blijven wel heel basic, zonder wasbak, tv en toilet, zodat we nog wel steeds naar het toilethok moeten lopen. Benieuwd hoe dat gaat bevalen.

Welke film heb je als laatste gezien en wat vond je ervan

Dat was de film „Het Zoutpad“. Een film gemaakt naar het boek met dezelfde naam. Het gaat over een echtpaar dat hun baan en woning kwijtraakt en dan besluiten om kampeerspullen te kopen en met slechts een kleine bijstandsuitkering een lange afstandswandeling te gaan maken in Engeland.

Voor welk eten mogen ze je 's nachts wakker maken?

Niet! Ik vind eigenlijk alles heerlijk en geniet van lekker eten, maar maak mij 's nachts niet wakker.

Met welke beroemdheid/historisch figuur zou je wel eens uit eten willen?

Ik zou weleens uit eten willen met Yvon Jaspers. Een beroemdheid zou ik haar niet direct willen noemen, maar behalve dat ik het een leuke vrouw vind, kan zij door het stellen van goede vragen een gesprek op gang houden, waardoor we vast een gezellig etentje zullen hebben.

Wat hebben we niet gevraagd maar wil je nog wel even kwijt?

Ik vind dit voorlopig wel voldoende.

Van het college van Kerkrentmeesters

Kerk in Balans

Tegen de tijd dat u de Nieuwsbrief ontvangt staan Kerst en Oud & Nieuw nog voor de deur. Maar het College van Kerkrentmeesters (CvK) is al druk bezig met de periode daarna. Want jaarlijks organiseren lokale kerken in samenwerking met de landelijke kerken in januari/februari de Actie Kerkbalans. Het CvK is echter van mening, en de Kerkenraad onderschrijft het standpunt, dat het voor de Kloosterkerkgemeente niet langer zinvol is om aan te sluiten bij de Actie Kerkbalans.

In de praktijk blijkt de opzet van Actie Kerkbalans namelijk erg bewerkelijk. Werk dat nu nog net door voldoende mensen, maar in de nabije toekomst door steeds minder mensen moet worden gedaan. Alleen al voor de penningmeester vraagt Kerkbalans een investering van een volledige werkweek, zo niet meer. En dan spreken we nog niet over de vrijwilligers die soms meerdere keren bij adressen langs moeten gaan om de envelopjes terug te halen. In de ogen van het CvK is de werklast niet meer in verhouding tot de opbrengsten. En dat zal in de toekomst alleen maar verder uit balans raken.

Het CvK stelt daarom een alternatieve werkwijze voor, waar in de Gemeente Noord- en Zuidwolde al langer ervaring mee bestaat. Gemeenteleden ontvangen in het begin van het jaar een e-mail met het verzoek om hun bijdrage (evt. in termijnen) over te maken. Domien Kruiper, de boekhouder, houdt een lijst bij van de binnengekomen betalingen en aan de hand daarvan kan zo nodig een herinnering gemaïld worden.

Het CvK is zich ervan bewust dat de invoering ook nadelen heeft. Als belangrijkste nadeel wordt gezien dat contacten met gemeenteleden indirecter worden.

Bovendien blijkt dat van lang nog niet ieder gemeentelid een e-mailadres bekend is. Mocht dat ook voor u gelden dan zou u ons een enorm plezier doen om uw e-mailadres aan ons door te geven. Zij die geen e-mailadres hebben, vaak de gemeenteleden woonachtig in Bloemhof, worden -als voorheen- door de contactdames bezocht.

Toch is het CvK van mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het aantal beschikbare noodzakelijke vrijwilligers neemt af. Dit is nu al waarneembaar en zal -naar verwachting- alleen nog maar toenemen. De wijze waarop we onze kerkelijke taken uitoefenen moeten we daarom aanpassen aan de beschikbare capaciteit. Als krimpende gemeente kunnen we niet anders. We zullen moeten kijken hoe we zaken slimmer kunnen organiseren zonder dat het afbreuk doet aan het wezen van kerkzijn. Daar komt nog bij dat de nieuwe werkwijze beter aansluit bij wat tegenwoordig gebruikelijk is. Andere verenigingen en verbanden e.d. versturen tegenwoordig hun contributienota's ook digitaal.

Het CvK verwacht dat de opbrengst net niet budgetneutraal zal zijn en de opbrengst licht terugloopt. Dat kunt u natuurlijk voorkomen. Door ruimhartig te doneren in de wetenschap dat het zijn van een levende kerkelijke gemeenschap ook financiële offers vraagt.

Bijlage: *Analyse Kerkbalans 2022-2025*

		Vershil t.o.v. vorige
Opbrengst 2025	41736,08	-1139,92
Opbrengst 2024	42876,00	-545,00
Opbrengst 2023	43421,00	-1307,00
Opbrengst 2022	44728,00	

Bericht van Inlia

“Wees niet bevreesd”

In de Markuskerk in Breda huist een gezin met vier kinderen en bij de Protestantse gemeente Oegstgeest verblijft een Colombiaans paar met twee dochters: twee van de 22 plaatsen waar kerken en INLIA nog altijd crisisopvang verlenen aan asielzoekers voor wie het COA geen plek heeft.

‘Het is nogal een spagaat om te bidden voor een betere wereld en dan niet te doen wat in je eigen vermogen ligt’, zegt Martine Delver van de Regenboogkerk in Oegstgeest op de vraag waarom de kerk dit doet. Toch is er wel discussie aan voorafgegaan; er zitten immers haken en ogen aan. Bijvoorbeeld: de kerk wordt verkocht, hoe moet het als er dan nog gasten verblijven?

Het beslissende zetje komt als de voorganger een snaar raakt met de oproep van Mozes in Deuteronomium, heel kort gezegd: je hoeft niet naar de overkant van de zee, doe wat binnen je bereik ligt. En wees niet bevreesd. De kerkenraad besluit tot crisisopvang, gemeenteleden Pieter Hellinga en Martine Delver gaan samen met een groep vrijwilligers aan de slag. De ruimte wordt razendsnel omgebouwd en ingericht. Tweede Paasdag komt de buurt kijken, derde Paasdag ontvangen ze de gasten. Een gezin uit Colombia, dat hier wordt herenigd. Moeder en dochters verbleven op een azc, de nagereisde vader in Ter Apel. Hij arriveert het eerst. Na het drukke aanmeldcentrum kan Arturo nauwelijks bevatten dat deze plek voor hen alleen is. Wachtend op vrouw en kinderen is hij bloednerveus en dolenthousiast tegelijk. Het weerzien wordt emotioneel. Wat maanden later is het gezin tot rust gekomen. Moeder Valeria: ‘Het is zo fijn dat je niet over je schouder hoeft te kijken. De kinderen kunnen rustig buiten spelen!’ De twee meisjes bloeien op. Ze gaan naar school, maken vrienden, halen een zwemdiploma.

Vader en moeder krijgen Nederlandse les van een van de gemeenteleden. ‘Meneer Groen’, zegt Valeria en gebaart een hartje. Arturo leert de taal vlotter sinds hij vrijwilligerswerk doet. Hij leert er ook mensen door kennen. Met een eigen netwerkje leunen ze niet geheel op de kerkelijke vrijwilligers. Het kerkgebouw was per 1 oktober verkocht, maar de gemeente wilde het gezin niet ‘terugsturen’ naar het COA. Toen gebeurde er een klein wonder: een 80-jarige dame uit de kerk wilde wel beneden gaan wonen en het gezin op haar 1ste etage laten wonen. Zo geschiedde. In het kerkblad schrijft de gastgeefster (die graag anoniem blijft): ‘Ieder heeft zijn eigen huishouden. Van ‘vreemdelingen’ zijn het nu medebewoners en letterlijk ‘mijn naasten’. Het huis is er blij mee en ik ook.’



In de tuin van de Markuskerk in Breda drinken vrijwilligers Henri van Wijngaarden en Reinier Rijke een kopje thee met het gezin dat hier verblijft. Gezellig. ‘Als andere kerken horen dat het juist leuk is om mensen op te vangen, als ze horen dat wij er blij van worden, doen ze het misschien ook’, zeggen ze. De kerk verleent al jaren crisisopvang. Dat begon met 16 mannen - allemaal net hier, kenden elkaar niet, spraken verschillende talen: het vereiste behoorlijk inzet. Om de opvang langdurig vol te kunnen houden, nam de kerk vervolgens gezinnen op. De Jezidi’s die er nu huizen, zijn alweer het derde gezin. ‘Noteer ook dat ze de kerk schoon houden; ook een pluspunt’, instrueert Reinier glimlachend. Wat levert het verder op? Weinig gedoe in ieder geval: ‘De mensen zijn heel inschikkelijk.’ Zij kunnen inmiddels ook fietsen, zodat de vrijwilligers hen niet overal heen hoeven te brengen. Ze hebben ook de tuin gewied, al was daar een leermomentje bij: niet alle plantjes waren onkruid. Het gezin is in februari 2024 aangekomen en heeft anderhalf jaar later het eerste gehoor gehad bij de Immigratie en Naturalisatie-

Ondanks de trage vorderingen houden de gezinsleden goede hoop; een broer van de vader heeft al een verblijfsvergunning hier. Hij komt vaak op bezoek. Na aankomst in Nederland verbleef het gezin eerst in de massale noodopvang van het COA in de Expo-hal in Assen. De Markuskerk is na die ervaring een oase van rust en geborgenheid. Komende februari zitten ze er twee jaar. Het hele gezin heeft dan twee keer een verjaarspartijtje hier gehad. Henri en Reinier maken daar altijd werk van: 'Met 10 à 20 mensen, een taart, cadeautjes en zingen natuurlijk. Lang zal ze leven.' De kinderen laten acuut horen dat ze het liedje kennen. Zij vermaken zich, kunnen hier echt kind zijn en pikken het Nederlands makkelijk op. De ouders krijgen extra taallessen; moeder begint aan een intensieve alfabetiseringscursus en vader binnenkort aan Nederlands op A1-niveau. Hopelijk kan hij daarmee snel aan het werk. Aan het eind van het bezoek laat moeder Nadia blijken dat de taalles vruchten afwerpt: 'Kerk heel goed, wonen hier graag.'

De opvang heeft de band tussen de verschillende kerken hier versterkt, vertelt Henri. De Markuskerk, de Lucas- en de Johanneskerk trekken hierin samen op. En trouwens, de inspiratie heeft zich ook verder verspreid: de eerste groep vluchtelingen is 'doorgeplaatst' naar een andere kerkgemeenschap. Zo breiden licht en warmte steeds verder uit.

BIJ DE BUREN

Zingen voor Vrede

Wat kunnen we doen voor vrede? We voelen ons vaak zo machteloos.

Zingen voor vrede kan helpen en iedereen is welkom: elke eerste donderdag van de maand in de Lutherse Kerk in Groningen.



Met een groepje mensen uit allerlei kerken van de stad is een klein liedboekje met vredesliederen gemaakt en wordt u uitgenodigd om mee te zingen.

Er zijn eeuwenoude Latijnse en Griekse teksten bij, Kyriëes uit Rusland en Oekraïne, Arabische en Hebreeuwse traditionele vredesliederen en ook hele moderne Nederlandse en Engelstalige liederen, vaak als canons of anders meerstemmig gezet, maar er is ook elke keer ruimte voor een of twee andere liederen.

Misschien wilt u achteraf graag even met een aantal mensen kennismaken, wat bijpraten, doet u dat vooral.

We zingen elkaar en de wereld van 17.00-17.30 hoop en vrede toe. Binnen branden kaarsen... De deuren van de Lutherse kerk aan de Haddingestraat 23 gaan om kwart voor vijf open en om kwart voor zes weer dicht.

**Groningen | Lutherse Kerk | 17.00-17.30 uur | Gratis | elgg.nl |
Elke 1^e donderdag van de maand.**

Op z'n plek

Erwin staat in de deuropening van de zorgboerderij, ziet het kleinvee, zet de handen in de zij en zegt stellig: 'Maar ik ben geen jongen van de boerderij, ik ben een jongen van de stad!'

We besluiten dat hier verder oriënteren geen zin heeft, zijn besluit is genomen, ook zijn lichaamstaal, die van teleurstelling, zegt genoeg.

Hoe anders als we een weekje later kijken bij het kickboksen. Nauwelijks binnen gaat hij los op de boksballen, zijn er enthousiaste kreten en komt hij ogen tekort in de sportzaal. Dit beweegprogramma, waarin je in een kleine groep met andere jongeren aan de slag gaat met je wens, blijkt een gouden match. Ik blijf die eerste keer op het bankje toekijken. Erwin probeert mijn blik te vangen bij een oefening. Ik zie een trotse, blijde jongen, zwaai nog even en weet dat ik kan gaan.

Fijne dagbesteding als tussenstap om weer vertrouwen te krijgen, om positieve ervaringen op te doen, om er weer bij te horen.

Erwin moest stoppen met zijn ICT-opleiding. Bij een afsluitend gesprek kreeg hij te horen wat eraan schortte: hij was er te weinig of te laat, leverde opdrachten niet in, keek te veel op zijn mobiel. Erwin zat op het voorste bankje terwijl hij het aanhoorde. Hoe vaak heeft hij dit de afgelopen jaren te horen gekregen? Bij de start van de opleiding leek het nog zo hoopvol; beloftes die werden gedaan over hoe hij tegemoetgekomen zou worden in wat hij nodig heeft. Zijn hoofd zakte in zijn schouders. Moedeloosheid, ook bij zijn meegekomen ouders.

Een oude wens die eerder niet mogelijk leek wordt onderzocht. De opleiding Sport en Bewegen. Voor een jongen met 19 jaar op de kalender maar met het brein van een jonger kind, een kind dat wil spelen. Dat een andere manier nodig heeft om te ontwikkelen, maar ook om ingang bij hém te krijgen. Meer gericht op dingen doen, minder op moeten, meer op plezier.

Erwin die een verwoed beoefenaar van taekwondo is. Die trots vertelt dat hij de bruine band heeft behaald. Die wanneer je er een vraag over stelt, gelijk in de actiestand komt en ter plekke voordoet hoe een hoge trap gaat. Die filmpjes en foto's van zijn optredens laat zien.

Zijn moeder had me eens verteld: 'Grote ervaren sportmannen, in trainingspak, met een lage stem, die hebben goede invloed op Erwin.' Ze lachte erbij, en ik ook. Zo eenvoudig kan het soms zijn.

Erwin doorstaat de toelating voor de sportopleiding. Zijn enthousiasme en motivatie zijn doorslaggevend. Hij heeft een goede klik met zijn mentor (geen grap: groot, ervaren, trainingspak, lage stem).

Theorie en praktijk worden afgewisseld. Als het stilzitten niet goed lukt mag hij vijf minuten de klas verlaten. Bijna alle vakken hebben een beweegelement. De mobiel laat hij vaker met rust. Zijn ouders horen zijn enthousiaste verhalen over school. Hij regelt zelf een stageplek bij zijn taekwondoclub en de jongste jeugd kijkt tegen hem op. Hij blijkt goed in Engels en mag graag iets voordoen in de klas. Wat eerder niet lukte, lukt nu ineens wel.

Erwin is op z'n plek.

Ursula

Heer, open mijn mond
als ik niet mag zwijgen,
als ik geen moed heb
om mij uit te spreken.
Open mijn mond.

Open mijn ogen voor onrecht
dat ik niet wil zien
omdat het te schrijnend is.
Open mijn ogen.

Open mijn hart als ik
mensen ontmoet die anders zijn,
mensen die niet op mij lijken
en een andere taal spreken.
Open mijn hart.

Open mijn oren om Uw stem te horen.
dat wij horen wat liefde is.
Open mijn oren.

Folly Hemrica

<p>Voorganger Da. G. de Boer Hendrik Westerstraat 15 06-33 03 41 46 email: he.deboer@yahoo.com (vrije dag: maandag)</p>	<p>Crisispastoraat en predikantssecretariaat Mw. E. Edeler Stadsweg 108 050-302 2748 of 06-23 53 74 90 email: elizabethedeler@gmail.com</p>
<p>Kerkenraad Praeses en centrale ledenadministratie Dhr. B. Bosch Jan Altinkstraat 16 050-785 6173 email: bbosch@hetnet.nl</p>	<p>Scriba Mw. W. Naaijer Laanweg 12, 9625 TJ Overschild 06-28 44 40 11 email: scribakloosterkerk@gmail.com</p>
<p>Ouderlingen: Coördinator contactpersonen/ouderlingen: Mw. E. Edeler, Stadsweg 108, 050-302 2748 email: elizabethedeler@gmail.com</p> <p>Ouderlingen: <u>Mw. D. Klasens</u>, Reddingiusstraat 5, 050-302 2564 email: dinekeklasens@gmail.com <u>Mw. L. Nijboer</u>, Kievitstraat 4, 050-302 1414 email: lcnijboer@hotmail.com <u>Mw. H. Stam</u>, Wigboldstraat 1, 050-302 1124 email: heleenhartman@hotmail.com <u>Mw. L. van der Goot</u>, Groene Zoom 42, 06 23 16 64 47 email: lisettedooper@icloud.com</p>	<p>Kerkrentmeesters secretariaat Dhr R. Nijboer Redgerstraat 20 050-302 3543 Bank: NL 62 TRIO 0320 840 875 NL95 RABO 0373 729 936 (bijz. collecten)</p> <p>Declaraties facturenkloosterkerk@ziggo.nl</p> <p>Collectebonnen: kunnen iedere eerste zondag van de maand na afloop van de kerkdienst aangeschaft worden.</p>
<p>Diaconie administratie Dhr. K. van der Goot Groene Zoom 42 email: k.vdgoot42@home.nl Bank: NL04RABO 0306 327 244 t.n.v. diaconie Kloosterkerk</p>	<p>Diversen: Bloemendienst: Mw L. Nijboer, 050-302 1414 Lectoren: Mw. H. Ziengs, 050-314 0173 Kindernevendienst: Dhr. E. Bulthuis, 06-13 60 11 66 Cantorij: Dhr J. Havinga, 050-302 2286 Team beeld en geluid: Dhr. J. Pruijm, 050-3021327</p>
<p>Diaconie Mw. A. de Jong Washuisterweg 12 06-20 78 94 48 aukjedejongliem@gmail.com</p>	<p>Koster en verhuur Kloosterstee Mw. L. Mensinga Rijksweg 37 06-43 13 94 02 linamensinga@hotmail.com</p>
<p>Postadres Kloosterkerkgemeente: t.a.v. kerkenraad/diaconie/kerkrentmeesters Kerkpad 3 9791 CV Ten Boer</p>	<p>Webmaster Dhr F. van Steenwijk Ticheldobben 2d 050-302 3218 email: f.j.van.steenwijk@rug.nl</p>

Redactie nieuwsbrief

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk 22 januari