

Diensten

Zondag 3 mei

10:00 uur Kloosterkerk
Voorganger: ds. J. Koopman, Eelde
Ambtsdrager van dienst: Mw. T. Pruijm

Zondag 10 mei

10:00 uur Woltersum
Voorganger: da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Mw. H. Stam
Koffie en thee na de dienst

Zondag 17 mei

10:00 uur Kloosterkerk
Voorgangers: lectoren
Ambtsdrager van dienst: Dhr. R. Nijboer
Koffie en thee na de dienst

Zondag 24 mei Pinksteren, Avondmaal

10:00 uur Kloosterkerk
Voorganger: da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Mw. A. de Jong
Koffie en thee na de dienst

Zondag 31 mei Clusterdienst

10:00 uur Kloosterkerk
Voorganger: Ds. C.R.T. van de Water, Groningen
Ambtsdrager van dienst: Dhr. B. Bosch
Koffie en thee na de dienst

Zondag 7 juni

10:00 uur Kloosterkerk
Voorganger: ds. R.J. ten Have, Zuidlaren
Ambtsdrager van dienst: Dhr. E. Stam

Wilt u graag naar de dienst maar hebt u geen vervoer:
06-28 44 40 11 bij voorkeur voor zaterdag 18.00 uur



De Open Hof in Kampen is al meer dan 500 dagen het beste thuis dat de familie Babayants in Nederland kan krijgen. Onder een 24-uurse asiendienst wachten ze op een toekomst. Meer dan 3000 vrijwilligers, waaronder mensen van de Kloosterkerk, werken mee aan de bescherming van het gezin, maar nog steeds is er geen uitsluiting vanuit de overheid.

Op 29 april, om precies 16.20 uur (420 gewortelde kinderen), luiden kerkklokken in het land vijf minuten lang voor de familie Babayants en alle gewortelde kinderen die bedreigd worden met uitzetting uit Nederland. Ook de klokken van de Kloosterkerk.

Op de website staat de nieuwsbrief achter een wachtwoord. Het wachtwoord is: Kloosterkerk

Op- en aanmerkingen, aanmeldingen en kopij: nieuwsbriefkloosterkerk@gmail.com

Redactie:
Wilma Naaijer
Ria Ziengs
Jakob Hoogakker (eindredacteur)

Paastijd

Er liggen intensieve weken achter ons: de tijd waarin we toeleven naar Pasen is ieder jaar weer bijzonder om mee te maken. Zowel de vespers als de diensten in de Stille Week waren goed bezocht en ik vind het mooi om te zien dat zoveel mensen daarin betrokken zijn. Een van de mooiste momenten vind ik zelf de dienst van de Witte Donderdag: als we samen in een kring zitten, het verhaal van de voetwassing lezen, en brood en wijn delen. Dan ervaar ik weer waar het in ons kerk-zijn ten diepste om gaat: in alle eenvoud dienen en delen, en samen vieren.

Ook in de persoonlijk sfeer was het een intensieve tijd: onze verhuizing is inmiddels achter de rug, en we zijn al een klein beetje 'geland'. De meeste spullen hebben een plekje gevonden en de grootste klussen zijn gedaan. Mijn werkruimte in Kloosterstee is inmiddels ook 'ingewijd'. Op de dinsdagen zal ik hier meestal te vinden zijn, en soms ook op andere dagen. We willen iedereen hartelijk danken voor alle mooie kaarten en berichtjes, ook naar aanleiding van ons 25-jarig huwelijks!

Feest van de Geest

In de kerk gaan we nu op weg naar Pinksteren. In de weekenden rond Hemelvaart en Pinksteren zal dit jaar weer de kunstmanifestatie Feest van de Geest in onze kerk gehouden worden. Het thema is dit jaar 'Elkaar verstaan'. Wat mij betreft een zeer actueel en urgent thema. De kunstenaar die in onze Kloosterkerk zal exposeren is Marian Geboers. Zij heeft met een grote groep gemeenteleden al het nodige voorwerk gedaan: er is ijverig gevilt en er zijn heel wat kraaltjes geborduurd... We zijn zeer benieuwd naar het resultaat!



Marian schrijft zelf over haar werk:

Met mijn installatie in de sacrale, hoge ruimte van de Kloosterkerk in Ten Boer laat ik meterslange reeksen van letters zien, die de woorden vormen uit een gedicht van Rainer M. Rilke. De in aardse kleuren weergegeven reeksen van letters zijn opgehangen in verticale banen, van boven naar beneden. In onze taalcultuur is het vanzelfsprekend reeksen van woorden in strenge zinsbouw horizontaal te plaatsen van links naar rechts. In mijn project 'Behind Words' onderzoek ik de woorden uit ons Nederlands taallandschap, woorden met geschiedenis, hun oorsprong en betekenisontwikkeling. Wat kunnen woorden ons vertellen en wat niet? Welke wereld gaat er schuil achter een woord? Welke diepere betekenis ligt er verscholen achter alledaagse woorden? Woorden roepen beelden, gevoelens en associaties op. En wie verstaat de kunst te luisteren voorbij de woorden 'Behind Words'?



De kerk zal geopend zijn op de middagen van 14, 16, 17, 23, 24 en 25 mei, steeds van 13 tot 17 uur. Ook andere kerken in de omgeving doen mee aan Feest van de Geest en het is zeker de moeite waard om een tochtje te maken langs meerdere kerken. Meer informatie is te vinden op de folders die in de kerk liggen, en op de website:

feestvandegeest.nl

Koffers met inhoud

Een aantal jaren geleden zijn er twee koffers de gemeente rondgegaan met boekjes, muziek, spelletjes etc ter inspiratie. Gemeenteleden mochten deze koffer een tijdlang in huis houden en hem dan doorgeven aan iemand anders, als een soort 'inspiratie-estafette'. De koffers zijn er nog en het materiaal zit er nog in. Omdat we het jammer vinden om dit materiaal zomaar weg te doen, en we het ook geen goed idee vonden om het project te herhalen, willen we de koffers nu na de dienst van 26 april (en eventueel nog een paar diensten daarna) open op tafel zetten. Iedereen die hierin iets vindt wat hem of haar aanspreekt, mag dit (gratis!) mee naar huis nemen.

Lieddienst

In de zomertijd vieren we de diensten samen met de beide gemeenten GTSTP en Noord-Zuidwolde. De eerste van deze clusterdiensten is op zondag 5 juli. Van deze dienst willen we iets bijzonders maken door gemeenteleden uit de drie gemeenten iets te laten vertellen over een lied dat hen na aan het hart ligt. Dat kan een lied zijn waar u een bijzondere geschiedenis mee hebt, het kan ook een lievelingslied zijn dat u vanwege de tekst of de melodie graag zingt. Als u zo'n lied heeft en als u het leuk vindt om daar kort iets over te vertellen, meldt u zich dan bij da. Gonny de Boer. Omdat de dienst wordt gehouden in Zuidwolde en we daar geen audiovisuele middelen hebben (maar wel een goede organist!) beperken we ons tot liederen uit het Liedboek.

In Memoriam: Deta Buitenkamp-Nienhuis

Op donderdag 26 maart overleed ons gemeentelid Deta Buitenkamp-Nienhuis op de leeftijd van 76 jaar. Voor haar naasten, haar man Sebe en de kinderen, kwam haar overlijden zeer onverwacht.

Deta groeide op op de boerderij van haar ouders in Overschild. Haar man Sebe leerde ze al kennen op de middelbare school, ze kregen verkering en zouden uiteindelijk bijna 55 jaar getrouwd zijn. Vier dochters kregen ze samen: Louwra, Trudy, Dieneke en Sebina. Veel zorgen had Deta om haar oudste dochter Louwra, die geboren was met veel beperkingen. Met veel liefde en trouw deed ze alles om haar een goed leven te geven. Haar gezin was een bron van zorg, maar ook van heel veel vreugde. Deta kon genieten van alles wat ze als familie samen deden en van de warme band die ze hadden, ook met de kleinkinderen die er later kwamen.

In het Loonbedrijf Buitenkamp had Deta een belangrijke rol: zij deed er de administratie en verzette veel onmisbaar werk. Toen zij haar taken neerlegde kwam er meer ruimte om haar eigen dingen te doen en om te ontspannen. Dat gold ook voor het vrijwilligerswerk: jarenlang was ze diaken in onze gemeente, een taak die ze met veel precisie en trouw vervulde. In de Kloosterkerkgemeente voelde zij zich thuis, zij vond hier de ruimte om haar geloof op haar eigen manier te beleven. Geloof, niet als het voldoen aan allerlei strenge regels, maar als vertrouwen op een God die dwars door de moeilijkheden van het leven heen met je meetrekt en je niet loslaat. Dat vertrouwen heeft Deta en Sebe door veel dingen heen geholpen die hen in het leven zijn overkomen.

In een overvolle Goede Herderkerk van Ten Post namen we afscheid van Deta met woorden die ook op de rouwkaart stonden: 'Als het zaad niet in de aarde valt en vergaat, kan het geen vrucht voortbrengen. Mijn bede is dat mijn aar enige goede korrels mag bevatten, maar ook het kaf heeft nog zijn nut.' Deta was een bescheiden mens: ze stond niet graag op de voorgrond, maar ze wàs er wel en verspreidde veel liefde en warmte om zich heen. We zullen haar missen in onze gemeenschap en we wensen Sebe, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en de nabijheid van God en van mensen.

Activiteiten mei (1)

Donderdag 14, dauwtrappen

Als vaste afsluiting van het winterseizoen gaan we ook dit jaar weer gezamenlijk dauwtrappen.

Vroeg uit de veren, want we gaan bij het kriecken van de dag uit de omringende dorpen wandelend (of fietsend) op weg naar Lellens, waar we weer van harte welkom zijn om elkaar te ontmoeten op de boerderij van Jolanda Dijkstra (Borgweg 25).

Als alle wandelaars en fietsers er zijn houden we een kort ochtendgebed en vervolgens ontbijten we gezamenlijk.

Vertrek:

Thesinge 06.30 uur, fietsers om 7.30 uur.
Stedum, Ten Post, Ten Boer: 07.00 uur, fietsers om 07.45 uur

Om 08.00 uur: ochtendgebed met aansluitend ontbijt

Opgave uiterlijk zondag 10 mei bij
Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl of 0596-551822



Activiteiten mei (2)

Vrijdag 15 Middaggebed

12:00 uur, Kloosterkerk

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag van de maand een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, wordt gezongen en er ruimte is voor stilte.

Informatie bij Ria Ziengs, 050-3140173



Gedicht van Rainer Maria Rilke, dat wordt gebruikt door Marjan Geboers tijdens het feest van de Geest,.



Feestelijke gebeurtenissen in mei

- Op 9 mei zijn Theo en Aafje Wouda, Pompstertocht 4, Ten Boer, 40 jaar getrouwd.
- 16 mei viert dhr. G. van Leuveren, Gerichtstraat 3, zijn 80^{ste} verjaardag.
- Mevr. M. Schoonveld- Laning, Dobbestraat 3, Woltersum, wordt op 23 mei 84 jaar.
- Mevrouw Marga Vink- Pit , Marskramer 11, wordt op 25 mei 75 jaar.

Wij wensen hen allen een mooie dag.

Bedankt

voor alle beterschapswensen tijdens mijn verblijf in Winsum.

Ondertussen ben ik verhuisd naar Bloemhof 1 - kamer 20.

Ik zou het gezellig vinden als jullie eens langskomen of bellen.

Hartelijke groet,

Martha Mensinga



De Fairtrade Weken:

Van 4 t/m 17 mei 2026 is het weer zover: de Fairtrade Weken! Dit is een speciale week waarin we extra goed opletten waar onze producten vandaan komen en wie ze maakt.

Deze weken zijn de belangrijkste weken waarin Fairtrade producten en hun makers een keihard verdiend podium krijgen. Denk aan koffie, bananen, chocolade, maar ook bijvoorbeeld katoen, thee en cashewnoten. Tijdens deze weken is er, samen met winkels, merken, bedrijven, Fairtrade Gemeenten en mensen zoals jij aandacht voor eerlijke handel of te wel: Fairtrade.

Even een opfrisser: Wat is Fairtrade ook alweer precies?

Boeren en werknemers die onderdeel zijn van Fairtrade krijgen meer betaald voor hun producten, werken in betere omstandigheden en gaan goed om met het milieu. Fairtrade 's aanpak zorgt ervoor dat boeren en werknemers meer controle over hun leven hebben en zelf kunnen beslissen over hun toekomst.

Tijdens de Fairtrade Weken vind je in alle grote supermarkten (denk: Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Aldi, Lidl.. you name it) speciale aanbiedingen op Fairtrade producten. En laten we ook niet onze katoen vrienden vergeten, verschillende webshops en winkels met kleding, handdoeken en beddengoed doen tegenwoordig volop mee. Want hoe meer mensen kiezen voor Fairtrade, hoe groter de impact!

Als GroeneKerk commissie willen we hier natuurlijk ook aandacht voor vragen. Daarom hebben we op zondag 17 mei een speciale dienst in het teken van Fairtrade. Er zal een kraam van de Wereldwinkel in de kerk staan, met daarin producten die in de Wereldwinkel verkocht worden. Tijdens het koffiedrinken na de dienst kunt u daar kijken wat het aanbod is én natuurlijk hopen we dat u ook wat gaat kopen. We zullen op deze zondag ook van start gaan met het schenken van Fairtrade koffie! Ook de thee zullen we Fairtrade gaan inkopen. Een mooi moment om het op deze zondag te markeren. We hopen op veel belangstelling en dat we kunnen genieten van een (h)eerlijk kopje koffie of thee!

Pelgrimage

Na alle grijs nu eens een strakblauwe lucht, een heerlijk zonnetje en een frisse bries. Alle ingrediënten voor een fijne wandeling tussen alle paasdrukke door.

Deze keer bleven we wat dichterbij huis. Ekenstein – Wirdum stond op de planning. Een klein groepje deze keer, Cor, Dineke, Lammert, Wilma en ondergetekende trokken hun wandelschoenen aan en verzamelden zich op de parkeerplaats bij Ekenstein. Ooit een prachtig speeltuin met dierenverblijven en een restaurant met hotel functie. De speeltuin is inmiddels vervallen, maar wordt waarschijnlijk weer opgeknapt. Restaurant en hotel zijn op dit moment onderworpen aan een grootscheepse renovatie/versterking ten gevolge van de schade die is ontstaan door de aardbevingen.



Wij laten dit achter ons en lopen via de Alberdaweg naar het fietspad Meelenbrij langs de Oosterwijdterdermaar. Meelenbrij is een andere benaming voor balkenbrij en ooit stond hier een boerderij met de naam Meelenbrij. Vlak voor het spoor gaan we de Bolhuislaan op en vervolgens via een karrepad – tja, een modder/graspad dus, naar Wirdum.

Wirdum werd in de 11^{de} eeuw al genoemd als Vurthun. Het betekent nederzetting op de wierde en bestaat uit twee wierden, gescheiden door de Wirdumermaar. De kerk van Wirdum is op de grootste wierde gebouwd en daaromheen de oude dorpskern.

Ooit werd in Wirdum een 10 cm hoog beeldje gevon-

den van Minerva, de godin van de wijsheid. Scherven van 'terra sigilata' (Romeins aardewerk) en de vondst van Romeinse bronzen Mercuriusbeeldjes wijzen op Romeinse contacten. Nadat Cor de sleutel van de kerk had opgehaald, konden we naar binnen. De kerk van Wirdum is een eenvoudige zaalkerk in de romaanse bouwstijl. Buiten is, en dat is vrij bijzonder, een knielnis met hagoscoop te zien. Binnen zien we enkele muurschilderingen met o.a. een tronende Christus en waarschijnlijk een St. Barbara uit 1400. Drie herenbanken staan in de kerk van de families Wiltet Louwens en Remke Jelmers, van Halsema's en Aldringa-De Sighers en Canter-De Sighers. Op alle drie de banken zien we ook hun familie wapen. Het orgel is een Van Oeckelen. In de noordmuur is de dichtgemetselde vrouweningang en in de zuidmuur die van de mannen te zien. Verder zien we enkele lage vensters waardoor diegene die uitgesloten waren voor het bijwonen van de dienst, de dienst toch konden bijwonen, zij het buiten. Nadat we onze koffie op hadden en de sleutel weer terug hadden gebracht, liepen we verder, maar weken van de originele route af. In plaats van naar de Stadsweg te lopen, gingen we via de Zuiderweg naar de Eekwerderweg en toen de Bolhuislaan op.

In Eekwerd vertelde Lammert dat zijn voorouders hier ooit hebben gewoond. Het boerderijtje staat er nog en de betonnen palen bij de oprit lagen er ook nog, zij het in een vervallen staat. Dit staat allemaal op een voormalige wierde van Eekwerd. Deze wierde is in 1893 bijna geheel afgegraven. Eekwerd betekent wierde met eiken. Via een boomgaard kwamen we bij de N360, staken deze over en liepen vervolgens langs de bosrand van het bos achter Ekenstein naar het voormalige steenfabrieksterrein Rusthoven.

De borg Rusthoven is gebouwd door Johan Eeck jr, burgemeester van Groningen in 1686. Daarna werd het doorverkocht aan Jan Hendrik Sissingh, een steenfabrikant. Sissingh liet een steenfabriek bouwen met dezelfde naam en de borg werd een Tichelborg. Langs het Damsterdiep hebben tientallen steenfabrieken gestaan, waarvan Rusthoven nog als een van de weinige bewaard is gebleven, zij het wel in een vervallen staat. In een aantal droogovens overwinteren vleermuizen. Het Groninger Landschap onderhoudt het geheel. En dan komen wij weer bij het landgoed Ekenstein uit.

Ekenstein is gebouwd door Johan Eeck sr. Arts en late- re burgemeester van Groningen. In 1754 werd de borg gekocht door Onno Joost Alberda. Het park achter Ekenstein is aangelegd door Lucas Pieter Roodbaard in een Engelse landschapsstijl met een romantische in- zicht. Je kunt hier heerlijk wandelen, maar wij hadden onze ronde gehad en trokken de wandelschoenen weer uit tot de volgende pelgrimage op 6 juni en dan rond Leegkerk.



Lina Mensinga

Zondagsschoolplaat van de maand



In de velden waren vele toehoorders rond Jezus bijeengekomen.
Daar hebben ze de boodschap tot waakzaamheid tot zich genomen.

Wees er altijd op bedacht,
de terugkomst is onverwacht
Alleen zo kan men tot Zijn Koninkrijk doorstromen.

(Cor Westerholt)

Lukas 12: 35-40

Wees veerdeg aantrokken en loat joen lampen branden.

Wees as lu dij wachten op heur heer dij van bruloft weeromkommen mout. As dij den komt en aanklopt, kinnen ze hom ja vot deur openmoaken.

Dij knechten, dij wakker binnen as heer komt, dij binnen goud òf. Joa, ik verzeker joe: hai zel zok n schoet veurdoun, heur n stee aan toavel geven en heur op rieg òf bedainen.

En of e nou veur of noa twaalf uur komt, as e heur zo vindt den binnen ze goud òf.

Wait dit wel: as bewoner wos hou loat of daif kommen zol, haar e in zien hoes nait inbreken loaten.

Ie mouten ook kloarstoan. Op n tied dat ie t nait verwachten doun, komt Menskenzeun.”

Dit is ook: Wilma Dam

Waar bist doe aine van' ofwel 'uit welk nest kom je'?

Ik ben geboren in Uithuizermeeden en opgegroeid zonder broertjes en zusjes in Uithuizen. Ik was dus alleen maar ik voelde dat niet zo, want vriendinnetjes waren altijd welkom. In de zomer kwamen vaak nichtjes en neefjes logeren. Mijn moeder zorgde dan voor leuke uitstapjes in de omgeving. De doolhof in de tuin van de Menkemaborg was favoriet.

Wie was je eerste speelkameraadje?

Janny, ze was mijn buurmeisje en we waren iedere zaterdag samen. 's Morgens kwam Janny aangevend en we speelden de hele zaterdag. In de zomer altijd buiten. We hadden de ruimte en bouwden tenten, gingen touwtjespringen en rolschaatsen. 's Winters deden we spelletjes en speelden met poppen.

Is het leven een beetje geworden wat je ervan verwachtte?

Ik ben blij en dankbaar wat het leven mij gebracht heeft. Ik woon sinds 1974 samen met Tony prettig in Ten Boer en we voelen ons thuis in de Kloosterkerk. Samen met Tony heb ik veel van de wereld gezien en de laatste jaren gingen we met vakantie naar mijn familie in Zuid-Afrika. Mijn lieve nicht Hermie en haar partner hebben ons veel van hun land laten zien en we reisden vele kilometers door dat prachtige land.

Welk kinder/jeudboek maakte indruk op jou?

De boeken uit de Goud-Elsje serie van Max de Lange-Praamsma.

Ben je gedoopt en in welke kerk was dat?

Ik ben gedoopt in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Uithuizermeeden door ds. D. Van Houdt.

In welk jaar deed je eindexamen en weet je nog wat je die zomer gedaan heb?

Ik heb examen gedaan in 1966. Mijn oom vroeg enkele weken na mijn examen of ik kwam helpen met het rooien van aardappelen, d.w.z. op de aardappel-rooimachine staan en net voordat de aardappelen in de zakken verdwijnen de rotte exemplaren en de kluiten verwijderen. Samen met een vriendin fietste ik iedere morgen om 6.30 u. naar de polder waar mijn oom woonde. Het aardappelveld lag vlakbij de dijk van de Waddenzee. Ik heb genoten, vooral tijdens de schaft. Ik zat dan op de dijk en keek over de zee naar Borkum. Ik waande me op een warm zuidelijk strand. Een heerlijke zomer!

Welk muziek zet je op als je even iets anders aan je hoofd nodig hebt?

Muziek uit jaren 60. Vooral tijdens het strijken luister ik naar mijn favoriete muziek en het strijken gaat een keer zo snel.

Hoe breng jij het liefst een druilige zondagmiddag door?

Dan lees of puzzel ik graag en aan het eind van de middag probeer ik vaak een nieuw receptje uit onder het genot van een glas witte wijn.

Welke film heb jij het laatst gezien en wat vond jij ervan?

Ik kijk zelden een film. Ik heb er eigenlijk geen geduld voor.

Voor welk eten mogen ze je 's nachts wakker maken?

Een mosselpannetje.

Met welke beroemdheid/historische figuur zou je wel eens uit eten willen gaan?

Ik eet graag in alle rust. Zou me maar afleiden van de mosselen.

Wat hebben we niet gevraagd, maar wil je nog wel kwijt?

Dit is volgens mij voldoende.

Bericht van de diaconie:

In de maand mei gaan we collecteren voor Libanon. Het geweld in Libanon is in jaren niet zo extreem geweest als de afgelopen tijd. Zware aanvallen treffen woonwijken en andere burgerdoelen. In één dag kwamen 182 mensen om het leven en meer dan 1 miljoen mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen. Onder hen duizenden kinderen. Er is dringend hulp nodig!!!

Gezinnen hebben halsoverkop hun huizen verlaten, scholen zijn gesloten, ziekenhuizen zijn overvol en de behoefte aan eten, water en medische zorg groeit. Er zijn grote zorgen om het welzijn en veiligheid van kinderen en gezinnen.

Plan International zet zich in voor deze mensen en wil de noodhulpverlening zo snel mogelijk opschalen om ervoor te zorgen dat er in de basisbehoeften van kwetsbare mensen wordt voorzien. Met uw gift helpt u dit doel te ondersteunen.

Voedselbank:

De voedselbank-actie tijdens de paascyclus heeft bijna twee volle kratten met producten opgeleverd en veel koffiebonen, waarvoor onze hartelijke dank!

Diakenen gezocht:

De diaconie gaat met het vertrek van Trix Pruim behoorlijk klein worden. Het takenpakket van de diakenen is te omvangrijk voor twee ambtsdragers. Daarom een dringende oproep om de diaconie te komen versterken.

Opbrengst van de collectedoelen van de afgelopen maanden:

Rouwen en vieren Kas	€1.047,48 (bedrag inclusief de oogstkraam)
Boorputten Transsylvanië	€ 889,80
Soedan	€ 230,40 (kerstnachtdienst)
Diaconie	€ 316,-
Kerkasiel Kampen	€ 367,-
Groningse en Friese Rijders	€ 900

Doe wel en zie eens om

Column John Havinga

Vervolg Wandkleed:

Om, zoals in maart beschreven, het wandkleed weer schoon aan de opnieuw gestucte muur te krijgen moesten we wachten op een flink pak sneeuw. Op zaterdag 25 januari 2014 was het zover. Wandkleed ondersteboven op de sneeuw. Onze tuin aan de Reigerhof was daarvoor geschikt. Werkt perfect. Maandag kan ie weer naar binnen.

Echter: op maandag de 27e, kort na middernacht kregen we een telefoontje. Zoon en schoondochter gaan naar het ziekenhuis: Elin, ons vierde kleinkind wordt geboren. Eerst om twee uur 's nachts een dik pak sneeuw van de auto verwijderd en toen op naar Amersfoort.

Daar verliep alles naar wens. We hadden geen rekening gehouden met de plots invallende dooi. En onze aanwezigheid duurde toch iets langer dan gedacht.

Een paar dagen later waren we weer thuis. De meeste sneeuw was weer weg. Het wandkleed was doordrenkt met smeltwater. Het heeft dagen gekost voordat het kleed weer droog was.

Eind goed, al goed: het wandkleed was na een week weer schoon en droog. En wij verwelkomden onze kleindochter. Ze is inmiddels 12 jaar.

John Havinga.

Van de kerkrentmeesters

Zoals algemeen bekend zijn Gonny en Job m.i.v. 9 april geen bewoners meer van de pastorie. We zijn in gesprek met mogelijk nieuwe tijdelijke bewoners. Wanneer de pastorie weer zal worden bewoond is op dit moment nog niet duidelijk. Mochten we een periode moeten overbruggen zullen we zeker een beroep op jullie doen v.w.b. tuinwerkzaamheden.

Dodenherdenking in Ten Boer

Op maandag 4 mei vindt in Ten Boer de dodenherdenking plaats. De herdenking begint om 18.45 uur met een samenkomst in de Kloosterkerk.

De herdenkingsrede wordt uitgesproken door Theo Afman, auteur van De Hel van Husum. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door pianiste Lineke Meerman. Els Gelling draagt een gedicht voor.

Na de bijeenkomst in de Kloosterkerk vertrekt om 19.20 uur de stille tocht vanaf het Hendrik Westersplein. De route gaat via de begraafplaats aan de Stadsweg, waar bloemen kunnen worden gelegd op de zes oorlogsgraven. In de Gaykingastraat leggen de leden van het lokaal 4 mei-comité bloemen bij de Stolpersteine.

De stille tocht eindigt in het Prinses Amaliapark. Bij het monument worden kransen gelegd namens het gemeentebestuur, de inwoners van gebied Ten Boer en de veteranen. Vertegenwoordigers van Amnesty International leggen een bloemstuk. Na het officiële gedeelte is er een activiteit van Amnesty International.

Het totale programma van de herdenking kan ook thuis worden gevolgd via de lifestream van de Kloosterkerk.



Fietsen

Een aankondiging van een scholingsmiddag in Zuidlaren doet mij in stilte juichen tijdens het werkoverleg. Zuidlaren betekent verder mogen trappen. Vanuit Noordoost-Groningen de stad doorkruisen en over de Hondsrug door het bos in Appèlbergen, langs Noordlaren (waarbij ik iedere rit de gedachte heb bij het woonboerderijtje met het rieten dak en de diepe tuin, vlak voor de bocht, hier zou ik ook wel willen wonen), Midlaren en voilà: achter de hunebedden wacht Zuidlaren.

Mijn normale werkdag gaat vanaf Ten Boer over de Oude Stadsweg, van oorsprong een handelsroute die liep van Groningen naar Delfzijl, naar de groene wijk Beijum in Groningen. Het pad is vanaf Ten Boer getransformeerd tot *doorfietsroute*: verbreed, nieuw asfalt, voorrang op kruispunten en rotondes.

De Groningse formatie Swinder bejubelt het fietsen in 'Noar Stad', Arno van der Heyden bezingt in 'De Vief' hoe hij als jonge vent over Engelbert naar Stad toog en hoe de vijf pijpen van de elektriciteitscentrale tijdens de rit als een hand *moi* tegen hem zeiden. (Al moet gezegd, het ging om een ploffiets, detail). En ten slotte 'Op Pad' van De Boetenbaintjes, met zanger Alje van Bolhuis. Over de dagelijkse trap van een dorp naar de stad. Het geluid van de kettingkast, de aanblik van vee op het land. *Op fiets noar t waark dat is een genot, de wereld is van mie*. Van Bolhuis was destijds collega van mijn vader Dick op het provinciehuis in Groningen en zong het bij een jubileum (of had hij het speciaal geschreven?) voor mijn vaders, een diehard fietser.

Mijn vader mocht aan anderen, zoals op verjaardagvisites wat ik me herinner, graag vertellen dat hij ALTIJD fietste.

In dat kader schonk hij me laatst een editie van het blad van Het Groninger Landschap. In dit nummer uit 2003 worden drie fietsende forensen geportretteerd waaronder mijn vader. Jan fietst van Houwerzijl naar Groningen, Arnold trapt vanuit Gasteren naar de stad, mijn vader vanuit Winsum. Hun beschrijvingen komen aardig overeen: 'Vooral in de ochtend is het lekker, ik word wakker op de fiets en geniet van de stilte.' 'Na het werk is het een mentaal rustmoment. Je maakt je kop leeg van het werk en vervolgens kom je tot de beste ideeën.' 'Ik moet ver kunnen kijken, de wind voelen. Harde wind vind ik juist lekker.' 'Onderweg zie ik veel vogels. Soms stop ik even om rond te kijken.' 'Het liefst fiets ik alleen, ik kan dan mijn eigen tempo bepalen.'

Een andere overeenkomst; er wordt altijd gefietst, weer of geen weer. Mijn vader in het blad: 'Het was 1979. Er was hevige sneeuwval en ijzel. Bij Sauwerd werd ik door de politie van de weg gehaald. Het was te gevaarlijk, vonden ze. Toen heb ik een andere route genomen en ben ik toch naar het werk gefietst. Ik was immers toch al op weg. De terugweg viel niet mee. Ik ben lopend over de spoorlijn gegaan.'

Wat de heren schetsen is voor mij een feest der herkenning. In m'n eentje fietsen en gedachten de vrije loop laten. Verwondering over het schoons dat zich voor je neus aandient. En voor mij geldt zeker ook: de bekoring van het fietsen in alle weersomstandigheden. Het is een soort drang, iets wat moet, wat aan anderen soms maar lastig uit te leggen is.

Waar Jan, Arnold en Dick peddelden op een gewone fiets of racefiets trap ik inmiddels elektrisch. Het was een proces in het loslaten van een principe ('Voor mij absoluut geen e-bike') maar ik ging overstag en geniet van het gemak en ook mijn knietjes zijn er blij mee. Ik bepaal dagelijks hoeveel weerstand ik prettig vind, maximale ondersteuning of een klein beetje. De sportieve toerfiets hou ik voor erbij.

De winter was grauw en nat. Eindelijk is het mei. Wind door je haren, zon op het gezicht, door een zee van fluitenkruid.

Heerlijk, fietsen.

Ursula



Protestantse Kerk
Classis Groningen-Drenthe

Inspiratie - workshops - ontmoeting

Samenwerken, het kan wèl!

Ontmoetingsdag

zaterdag 16 mei

10-16 uur

@De Valkenhof, Beilen



www.classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag/



van harte
welkom!

Met o.a. Kees van Ekris, scriba Protestantse Kerk

Bericht van Inlia

'Wetten moeten deugen'

'Ik feliciteer iedereen dat deze slechte wet er niet is gekomen. Speciaal de mensen die het betreft én allen die zich hiervoor inspanden', zegt John van Tilborg, 'Nederland is behoed voor een drama. De voorgestelde strafbaarstelling van illegaal verblijf was onrechtvaardig, onbarmhartig en contraproductief.' Maar: 'Nu direct nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, blijft waakzaamheid geboden.'

INLIA voerde sinds de zomer campagne tegen de strafbaarstelling, met eigen acties en als lid van het bondgenootschap Stop de Asielwetten. Van Tilborg bedankt de achterban voor de steun: 'Geweldig dat zovelen opkomen voor rechtvaardigheid en barmhartigheid.'

Van Tilborg is verheugd dat de Senaat het wetsvoorstel verwierp. Tegelijkertijd: 'Hoe is het mogelijk dat dit slechts met een meerderheid van één stem gebeurde? Nooit eerder zagen we dat iedereen een wetsvoorstel zó categorisch afwees als onuitvoerbaar, onwenselijk en zelfs schadelijk. Van de politie tot de Raad van State, van overheidsinspecties tot de Ombudsmannen, van de VNG tot de kerken.'

Hij acht het gevaarlijk dat het oordeel van professionals en experts, zelfs dat van de Raad van State als hoogste adviescollege, er kennelijk zo weinig toe doet. Terwijl de Senaat moet toetsen of de wet zorgvuldig en uitvoerbaar is.

INLIA zal kritisch blijven volgen hoe het verder gaat. Er zijn immers nieuwe maatregelen aangekondigd. 'Wetten moeten deugen', zegt Van Tilborg, 'Ze moeten problemen daadwerkelijk oplossen én recht doen aan mensen. Daar blijven we voor strijden.'

Ook op ander vlak: de Senaat voerde het tweestatusstelsel wel in. Dit beperkt gezinshereniging. INLIA zal op de bres staan voor kinderrechten.



Aanbieden kaarten medemenselijkheid aan Eerste kamerleden

<p>Voorganger Da. G. de Boer Kastelenakkers 22, 9472 PL Zuidlaren 06-33 03 41 46 email: he.deboer@yahoo.com (vrije dag: maandag)</p>	<p>Crisispastoraat en predikantssecretariaat Mw. E. Edeler Stadsweg 108 050-302 2748 of 06-23 53 74 90 email: elizabethedeler@gmail.com</p>
<p>Kerkenraad Praeses en centrale ledenadministratie Dhr. B. Bosch Jan Altinkstraat 16 050-785 6173 email: bbosch@hetnet.nl</p>	<p>Scriba Mw. W. Naaijer Laanweg 12, 9625 TJ Overschild 06-28 44 40 11 email: scribakloosterkerk@gmail.com</p>
<p>Ouderlingen: Coördinator contactpersonen/ouderlingen: Mw. E. Edeler, Stadsweg 108, 050-302 2748 email: elizabethedeler@gmail.com</p> <p>Ouderlingen: <u>Mw. D. Klasens</u>, Reddingiusstraat 5, 050-302 2564 email: dinekeklasens@gmail.com <u>Mw. L. Nijboer</u>, Kievitstraat 4, 050-302 1414 email: lcnijboer@hotmail.com <u>Mw. H. Stam</u>, Wigboldstraat 1, 050-302 1124 email: heleenhartman@hotmail.com <u>Mw. L. van der Goot</u>, Groene Zoom 42, 06 23 16 64 47 email: lisettedooper@icloud.com</p>	<p>Kerkrentmeesters secretariaat Dhr R. Nijboer Redgerstraat 20 050-302 3543 Bank: NL 62 TRIO 0320 840 875 NL95 RABO 0373 729 936 (bijz. collecten) Penningmeester: vacature Declaraties facturenkloosterkerk@ziggo.nl Collectebonnen: kunnen iedere eerste zondag van de maand na afloop van de kerkdienst aangeschaft worden.</p>
<p>Diaconie administratie Dhr. K. van der Goot Groene Zoom 42 email: k.vdgoot42@home.nl Bank: NL04RABO 0306 327 244 t.n.v. diaconie Kloosterkerk</p>	<p>Diversen: Bloemendienst: Mw L. Nijboer, 050-302 1414 Lectoren: Mw. H. Ziengs, 050-314 0173 Kindernevendienst: Dhr. E. Bulthuis, 06-13 60 11 66 Cantorij: Dhr. J. Havinga, 050-302 2286 Team beeld en geluid: Dhr. J. Pruijm, 050-3021327</p>
<p>Diaconie Mw. A. de Jong Washuisterweg 12 06-20 78 94 48 aukjedejongliem@gmail.com</p>	<p>Koster en verhuur Kloosterstee Mw. L. Mensinga Rijksweg 37 06-43 13 94 02 linamensinga@hotmail.com</p>
<p>Postadres Kloosterkerkgemeente: t.a.v. kerkenraad/diaconie/kerkrentmeesters Kerkpad 3 9791 CV Ten Boer</p>	<p>Webmaster Dhr F. van Steenwijk Ticheldobben 2d 050-302 3218 email: f.j.van.steenwijk@rug.nl</p>

Redactie nieuwsbrief

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk 22 mei

