

Diensten

Zondag 7 juni

10:00 uur Kloosterkerk
Voorganger: ds. R. J. ten Have, Zuidlaren
Ambtsdrager van dienst: Dhr. E. Stam
Koffie en thee na de dienst

Zondag 14 juni

10:00 uur Woltersum
Voorganger: da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Dhr. J. Pruijm
Koffie en thee na de dienst

Zondag 21 juni

10:00 uur Kloosterkerk
Voorgangers: Da. E. Posthumus Meyjes
Ambtsdrager van dienst: Mw. W. Naaijer
Koffie en thee na de dienst

Zondag 28 juni

Geen dienst in Ten Boer
10:00 uur Stefanuskerk Noorddijk
Voorganger: ds. R. Poede
Ambtsdrager van dienst: Erik Stam
Koffie en thee na de dienst

Zondag 5 juli

10:00 uur Zuidwolde, middeleeuwse Kerk
Voorganger: Da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Mw. W. Naaijer
Koffie en thee na de dienst

*Wilt u graag naar de dienst maar hebt u geen vervoer:
06-28 44 40 11
Bij voorkeur voor zaterdag 18.00 uur*



Vanaf deze maand drinken we na elke dienst koffie! Overigens is dat sinds vorige maand Fairtrade koffie en thee! Zoals altijd van harte welkom om elkaar te ontmoeten.



Op de website staat de nieuwsbrief achter een wachtwoord. Het wachtwoord is: Kloosterkerk

Op- en aanmerkingen, aanmeldingen en kopij: nieuwsbriefkloosterkerk@gmail.com

Redactie:
Wilma Naaijer
Ria Ziengs
Jakob Hoogakker (eindredacteur)

De foto's in deze nieuwsbrief zijn van Lina Mensinga, Jan Pruijm en Grietje Ziengs.

Juni 2026

Hemelvaart en Pinksteren liggen alweer achter ons, en alle activiteiten uit het boekje *Bezinning en Ontmoeting* zijn zo'n beetje afgerond. We kunnen terugkijken op een geslaagde Hemelvaartsviering in de boerenschuur van Jolanda, samen met de GTSTP-gemeente. Mooi dat zoveel mensen de weg naar Lelens al fietsend of lopend wisten te vinden. Het blijft bijzonder om elkaar op deze manier te ontmoeten en samen de Hemelvaartsdag te beginnen.

Het project 'Feest van de Geest' mogen we ook geslaagd noemen. Kunstenaar Marjan Geboers heeft heel wat mensen in onze gemeente aan het (hand)werk gezet, en het resultaat mocht er zijn: haar installatie 'Confusion of tongues' vulde een groot deel van de liturgische ruimte en was een echte blikvanger. De letters in het kunstwerk vormden samen een strofe uit een gedicht van Rainer Maria Rilke:

*'Toen heb ik hem zijn hemel gegeven
Mij liet hij de aarde, hij ontsteeg eraan
Hij leerde zweven, ik leerde leven
en wij hebben langzaam elkaar verstaan.'*

Marjan Geboers liet ons met haar kunstwerk nadenken over woorden en letters en de betekenis die wij daaraan geven, over taal die mensen bindt of juist van elkaar vervreemd. Over hoe je elkaar soms verstaat, maar soms ook kwijtraakt in alle spraakverwarring. Maar ook over hemel en aarde en de verbinding daartussen.

De komende tijd gaan we in de commissie *Bezinning en Ontmoeting* weer nadenken over activiteiten voor het volgende seizoen. Als u mooie ideeën heeft zijn die van harte welkom!

Verder zullen we in de dienst van 14 juni (In Woltersum) aandacht besteden aan de overstap van Lieve naar de middelbare schooltijd. Een bijzonder moment, dat we samen met haar willen vieren.

Lieddienst - herhaalde oproep

In de zomertijd vieren we de diensten samen met de beide gemeenten GTSTP en Noord-Zuidwolde. De eerste van deze clusterdiensten is op zondag 5 juli. Van deze dienst willen we iets bijzonders maken door gemeenteleden uit de drie gemeenten iets te laten vertellen over een lied dat hen na aan het hart ligt. Dat kan een lied zijn waar u een bijzondere geschiedenis mee hebt, het kan ook een lievelingslied zijn dat u vanwege de tekst of de melodie graag zingt. Als u zo'n lied heeft en als u het leuk vindt om daar kort iets over te vertellen, meldt u zich dan bij da. Gonny de Boer. Omdat de dienst wordt gehouden in Zuidwolde en we daar geen audiovisuele middelen hebben (maar wel een goede organist!) beperken we ons tot liederen uit het Liedboek.

Inmiddels heb ik een aanmelding uit onze gemeente ontvangen, maar ik ben op zoek naar nog een of twee mensen die iets willen vertellen over 'hun' lied!

Vakantie predikant

Na een drukke periode is het goed om even wat afstand te nemen van het werk, en ruimte te maken voor andere dingen. Van 25 mei tot en met 7 juni heb ik vakantie en ben ik niet voor het predikantswerk beschikbaar. Mocht u een predikant nodig hebben, neemt u dan contact op met Betsy Edeler, haar nummer is te vinden achterin deze Nieuwsbrief.



In Memoriam: Atje Schriever-Ritskes

Op dinsdag 21 april overleed ons gemeentelid Atje Schriever op de leeftijd van 61 jaar, na een periode van enkele maanden ziekte. Voor haar man Jack, haar kinderen Lisa en Nick, schoondochter Vera en kleindochter Fenna kwam dit afscheid veel te vroeg. Atje stond nog volop in het leven en de ziekte maakte daarop een harde inbreuk.

Atje was iemand die zichzelf niet zo graag op de voorgrond zette. Ze stond graag voor anderen klaar en vond het fijn om een ander een plezier te doen. Van jongs af aan had ze geleerd om mee te werken in het familiebedrijf Ritskes, een kolenbedrijf. Ze werd geboren aan de Friesestraatweg in Groningen, in het gezin met nog een broer en een zus was zij het nakomertje. Ze ging naar de huishoudschool, en wilde daarna het liefst de ziekenverzorging in, maar toen ze daar niet meteen een stageplek kon vinden kwam ze terecht bij het Euromotel. Daar leerde ze Jack kennen, die daar werkzaam was als kok. Met hem zou ze in het huwelijk treden.

Toen de kinderen - Lisa en Nick - kwamen, stopte Atje met werken en wijdde zich aan haar gezin. Ze was een zorgzame en betrokken moeder. Dat Lisa veel ziek was, was voor haar een bron van zorgen. Atje had het in het leven niet altijd gemakkelijk en toch hield ze bij dat alles haar positieve natuur vast. Een soort levensmotto was daarbij voor haar een uitspraak die ze ooit ergens tegenkwam: 'Door vol te houden bereikte ook de slak uiteindelijk de ark.' Rondom dat motto maakte ze in de laatste weken van haar leven samen met haar dochter nog een prentenboek voor kinderen, wat veel zegt over haar levenslust en levensmoed.

Atje was een gelovig mens, de kerk was een belangrijke plek voor haar. Geloof, hoop en liefde, die drie hoorden voor haar bij elkaar en de liefde was daarvan het allerbelangrijkste. God was voor haar nooit ver weg, en daar putte ze kracht en troost uit. Maar ook het meeleven van mensen om haar heen, de kaartjes, de woorden, de onverwachte gesprekken hebben haar heel goed gedaan.

In de afscheidsdienst in de Kloosterkerk op 28 april stonden we stil bij het 'hooglied van de liefde', woorden van Paulus uit 1 Kor. 13. We lazen een eenvoudige bewerking, die zo eindigt:

*De liefde die wij samen voelden
blijft vandaag nog om ons heen.
In onze herinneringen,
in ons hart – voor altijd, niet alleen.
Want liefde stopt niet bij het afscheid,
ze gaat met ons een stukje mee.
In alles wat we blijven delen
leeft die liefde telkens weer.*

We wensen de familie veel sterkte toe in deze tijd van gemis.
Dat zij de nabijheid van God en van mensen zullen ervaren.

da. Gonny de Boer



Activiteiten juni (1)

Zaterdag 6 Pelgrimeren

Hou je van wandelen, maar wil je geen lange tochten maken. Dan is de Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPIG) iets voor jou/u. Afwisselende wandelingen van ongeveer 8 á 9 km door het mooie Groninger land.

Daarbij staat één kerk altijd centraal en deze is meestal ook te bezoeken.

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Je staat stil bij het leven, terwijl je beweegt. Je wordt bewogen door stil te staan.

Neem zelf iets te eten en te drinken mee, ho-reca is niet altijd aanwezig.

Deze zaterdag wandelen we rond Leegkerk.

Graag aanmelden bij Lina Mensinga
linamensinga@hotmail.com 06-43139402

Vrijdag 19 Middaggebed

12:00 uur, Kloosterkerk

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag van de maand een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, wordt gezongen en er ruimte is voor stilte.

Informatie bij Ria Ziengs, 050-3140173

Van de kerkenraad

We zijn blij dat we u een nieuwe diaken voor kunnen stellen:

In de vacature die ontstaat na het vertrek van Trix Pruim is Willy Westerhof opgestaan die haar plaats in wil nemen.

Mochten er wettelijke bezwaren bestaan tegen deze bevestiging dan kunt u dit voor 1 juli bij de scriba melden.

De voorgenomen bevestiging (en het afscheid van Trix Pruim) zal plaatsvinden op zondag 19 juli.

Wilma Naaijer
scribakloosterkerk@gmail.com

Van de kerkrentmeesters

Even een tweetal mededelingen van de kerkrentmeesters:

De noodverlichting zowel in de Kloosterkerk als in Kloosterstee zijn afgelopen maand vernieuwd door Kruidhof. Alle noodverlichting is nu vervangen door LED lampen en alles is weer up to date.

De toiletten in Kloosterstee / kerk zullen in de maand juni worden gerenoveerd door Wiersema. Ook zal hij een paar panlatten vervangen van de pastorie.

Mede namens mijn dochters wil ik iedereen van harte danken voor de steun in alle vormen die we hebben ervaren na het zo plotselinge overlijden van Deta. Het verdriet is groot, net als de leegte die ze achterliet. Maar het meeleven draagt ons in deze moeilijke tijd.

Sebe Buitenkamp





Feestelijke gebeurtenissen in juni

Mevr. Rika Boer, Bloemhof aanleun 32 bereikt op 30 juni de leeftijd van 94 jaar.

Wij wensen haar alvast een mooie dag.

Bedankt

Onze hartelijke dank voor het bloemstuk die wij mochten ontvangen bij onze koninklijke onderscheidingen op 24 april. Wij genieten er nog alle dagen van,

Vriendelijke groeten van Hennie en Dirk Kuipers, Zwaanhof 15, Ten Boer.



Bedankt 2

Lieve gemeenteleden.

Graag wil ik jullie bedanken voor alle kaartjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het Martiniziekenhuis en het Revalidatiecentrum Maartenshof. Al deze lieve groeten en wensen hebben mij en ook Tineke goed gedaan.

Inmiddels ben ik weer thuis om verder aan te sterken en over enige tijd mag ik starten met krachtfysio.

Dank jullie wel,

Ben en Tineke Gelmers

Bedankt 3

Lieve gemeenteleden.

Ik wil graag alle mensen via deze weg bedanken voor alle lieve attenties, zoals bloemen, kaarten, fruit, soep, iets lekkers en of bezoeken, telefoontjes en appjes na mijn operatie en tijdens mijn herstelperiode.

Het heeft mij enorm goed gedaan!

Liefs van Siebje Huisinga-Koopmans

Bijzonder MIDDAGGEBED op 15 mei.

Zoals iedereen weet is er op de 3e vrijdag van de maand van 12.00-12.30 uur een middaggebed in de Kloosterkerk. Daar zijn we vaak met hetzelfde groepje – meestal – vrouwen. In mei waren we op een bijzondere locatie en wel in Museum Møhlman te Appingedam. Bij de enorme verbouwing en versterking van de Muzeheerd (de herenboerderij waarin het museum gevestigd is en de kunstenaar woont) is er een kleine middeleeuwse kapel gebouwd.

Te zien en te ervaren (!) is dat dit op een nauwkeurige en deskundige wijze is gedaan, o.a. met authentieke kloostermoppen en beelden uit de 14e en 15e eeuw. De kapel is gewijd aan de heilige Nicolaas van Myra. Deze Nicolaas is o.a. beschermheilige van zeelieden. Vele andere Nicolaaskerken bevinden zich dan ook in havensteden, zoals in Amsterdam, Kampen, Edam maar ook in Appingedam (Nicolaikerk). Rob Møhlman heeft ons een half uur verteld over het ontstaan van de kapel en hoe alles bedacht, gebouwd en verzameld is. Er gaat nog een boekje uitkomen speciaal over deze Nicolaaskapel. Wij beleefden hier een bijzonder uur met o.a. lied 745, het lied van Nicolaos, waar over zijn leven en goede daden wordt gezongen.

Een bezoek aan dit indrukwekkende museum is echt de moeite waard. De huidige tentoonstelling "Behoudt het Schone" bevat maar liefst 44 museum collecties waaronder schilderijen van Rob Møhlman zelf. Je kijkt je ogen uit, zoveel is er te zien. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. En ga vooral eens in deze prachtige Nicolaaskapel kijken!

Wij hadden een bijzonder middaggebed!

NA 500 JAAR STILTE...

U weet het misschien nog: De Muzeheerd is de 'cappa' (mantel) geworden van de Nicolaascapella, de laatmiddeleeuwse Nicolaaskapel. Deze kapel is opgebouwd uit grote, grauwgeelgroene, 13e-eeuwse kloostermoppen van een gesloopt Fries klooster. En uit de even grote, maar iets plattere, rode 14e-eeuwse kloostermoppen van een gesloopt Gronings klooster.

De twee noordelijke provincies waren in die tijd in hun oorsprong meer één dan nu, maar zijn in deze kapel na bijna 500 jaar weer innig herenigd, want uit de kloosterrestanten is nu een kapel herrezen. Door een heiden, maar in een christelijk licht.

Hoe wonderlijk is het dan niet om vanmiddag in de Nicolaaskapel negen vrouwen van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-St. Annen te mogen ontvangen, die hier hun middaggebed van 15 mei hielden. In kloosteropstelling (dat is tegenover elkaar), zongen ze en baden ze en eerbiedigden zij een lange stilte...

De kapelmuren zwegen, zoals ze dat altijd gedaan hebben, maar de kloostermoppen hebben eeuwenlang oeroude hymnen geabsorbeerd, eenstemmig Gregoriaans, of latere Polyfonie. Na de Reformatie werden ze ruw uit hun verband gerukt en bleven ze voor bijna een half millennium verstoken van elk gezang.

Maar vandaag klonk psalm 139 en lied 745 uit het Liedboek: 'Nicolaos pleit voor ons'. En in de stilte hoorde ik een zucht van verlichting door de herenigde stenen gaan.



nevenstaand bericht publiceerde Rob Møhlman op zijn facebook pagina

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 14 mei



'de dames' herkauwden nog een keer en lieten al de drukte maar lang zich heen gaan

Zondagsschoolplaat van de maand



Jezus ging onderweg vanuit Caesarea Filippi naar het noorden, voordat het volk, de hogepriesters en de Schriftgeleerden Hem gingen vermoorden.
Wie zeggen de mensen dat ik ben?
Waardoor zijn jullie mijn fan?
'Zichzelf verloochenen en zijn leven verliezen', dat was de opdracht die zij hoorden.

Marcus 08:

Jezus en zien leerlingen trokken noar dörpen bie Caesarea Filippi. Onderwegens vruig e heur: 'Veur wèl holden lu mie ainlieks?' 'Gounent zeggen van Johannes de Deuper,' zeden ze, 'Aandern Elia en nog weer aandern: ain van profeten.' 'En ie, woarveur hol ié mie?' Petrus gaf t antwoord: 'Ie binnen de Christus.' Hai woarschaaude heur doar nait over te proaten. Mit gainain! Hai begunde heur oet te leggen: 'Menskenzeun zel slim lieden mouten en deur oldsten, hogepriesters en schriftgeleerden verstöt en om haals brocht worden. Drij doag loater zel e weer opwekt worden.' Dit zee e liekoet. Petrus nam hom apaart en begunde hom t jak oet te vegan. Mor Jezus draaide zok om, keek leerlingen aan en veterde Petrus oet: 'Vot doar, achter mie, doe soatan! Doe bist nait bedocht op wat God wil, mor op wat mensken willen!' Dou raip hai zien leerlingen mit t aander volk bie zok: 'Dij mit mie goan wil, mout nait aan zokzulm denken. Hai mout zien kruus op zok nemen en achter mie aan goan. Want elkenain dij zien levent holden wil, dij zel t verlaizen. Mor wèl of zien levent verlust om mie en om t evengelie, dij zel t vinden. Wat het n mensk ter aan dat e haile wereld wint, mor doar zien aigen levent mit verknooit? Wat kin n mensk inzetten om zien levent weerom te kriegen? Dij of zok schoamt veur mie en mien woorden bie dit ontraauwe en zundege slag volk, veur heur zel Menskenzeun zok schoamen as e mit zien Voaders stoatsie en hailege engels om hom tou, aanzetten komt.'

Uitnodiging

Op 21 juni hoop ik 75 jaar te worden. Omdat het afgelopen jaar voor mij een bijzonder jaar is geweest vanwege een herseninfarct dat mij op 27 november trof, wil ik mijn verjaardag ook op een bijzondere manier vieren. Daarom heb ik op vrijdagavond 26 juni de Martinikerk in Stad besproken en geeft de organist Sietze de Vries een orgeldemonstratie op het wereldberoemde orgel. Hij zal dan ook een improvisatie spelen over de melodie van psalm 75. Omdat in mijn ziekteperiode veel mensen uit de wijkgemeente Martinikerk en de Kloosterkerkgemeente van Ten Boer met mij meegeleefd hebben d.m.v. kaarten, telefoontjes etc, nodig ik de beide kerkgemeenten ook uit om hierbij aanwezig te zijn om deze bijzondere gebeurtenis met mij te vieren.

Datum: Vrijdag 26 juni

Aanvangstijd: 19.30 uur.

Cadeau's zijn taboe, Als u toch iets wilt geven; de buitenkant van de Martinikerk heeft groot onderhoud nodig. In de kerk staat een donatiezuil om aan deze onderhoudsbeurt vrijwillig bij te dragen.

Roelof Kuik



Boek: De slak, de mier en de ark

Het is nog maar een paar weken geleden dat we in de Kloosterkerk afscheid namen van Atje Schriever, die na een korte ziekteperiode overleed. Atje heeft in de laatste weken van haar leven samen met haar dochter Lisa een boek gemaakt: een prentenboek voor kinderen. Zij deed dat omdat ze in de eerste plaats haar kleinkind Fenna iets na wilde laten. Maar ze wilde ook graag anderen daarin laten delen. Daarom werd in de Pinksterdienst door Lisa een exemplaar van het boek aangeboden aan onze gemeente.

Het boek, dat zij tijdens haar ziekte heeft geschreven, draagt de titel "De slak, de mieren en de ark".

Voor iedereen die het boek wil bestellen, is er gelegenheid om een bestelling te plaatsen. De kosten van het boek bedragen €30,00. Wilt u, wanneer u zich eerder in de kerk al heeft opgegeven bij Lisa of Jack, dit nogmaals bevestigen aan Lisa?

Het boek kan besteld worden via WhatsApp of telefonisch bij Lisa Schriever. Mocht WhatsApp of bellen niet mogelijk zijn, dan kunt u ook een briefje in de brievenbus doen bij Fazanthof 43 in Ten Boer.

Telefoonnummer: 06 - 2918 7641



Bericht van de diaconie:

Collecte-doe!

In de maand juni gaan we collecteren voor Stichting Opkikker. Deze stichting is een Nederlandse goede-doelen-organisatie die gezinnen met een langdurig ziek gezinslid een positieve en zorgeloze ervaring wil geven.

Dit wordt gerealiseerd door de zogeheten 'opkikkerdagen', volledig verzorgde dagen vol activiteiten, ontspanning en verrassingen voor het hele gezin. Denk aan ritjes in sportauto's, helikoptervluchten, beauty-behandelingen of shows, afgestemd op de wensen van het gezin. Niet alleen het zieke gezinslid staat centraal, maar het hele gezin. Langdurige ziekte heeft namelijk ook impact op partners, ouders, broers en zussen. Daarom probeert de stichting gezinnen even los te maken van zorgen en stress, zodat ze weer nieuwe energie kunnen opdoen.

Voedselbank

De gezamenlijke kerken van Ten Boer organiseren twee keer per jaar een actie ten behoeve van de voedselbank die wordt gehouden in de Plus supermarkt.

Ook dit jaar was er weer een mooie opbrengst waarvoor onze hartelijke dank.

Bijdrage Commissie Groene Kerk

Dienst in het kader van de Fairtrade weken.

Op 17 mei hebben we in de Kloosterkerk een mooie dienst gehad in het teken van Fairtrade. In deze dienst besteedden we aandacht aan de landelijke Fairtrade week.

Ooit zijn we een Fairtrade kerk geweest binnen de gemeente Ten Boer. Dit is allemaal wat verwaterd, maar op deze dag maakten we als GroeneKerk een nieuw begin. Vanaf nu zal in de Kloosterkerk alleen nog Fairtrade koffie en thee geschonken worden. Hier zijn we heel blij mee. Na de dienst kon u een 'eerlijk' kopje koffie of thee proeven.

Om Fairtrade-producten onder de aandacht te brengen was er voorin de kerk een keur van producten uit de Wereldwinkel van Bedum uitgesteld. Na afloop van de dienst werd de 'kraam' goed bezocht. We zijn dan ook erg blij met de mooie opbrengst. Totaal werd er voor €128,47 verkocht. Geweldig. Voor de GroeneKerk betekent Fairtrade een concrete invulling van solidariteit, naastenliefde en rentmeesterschap door te kiezen voor producten die onder eerlijke voorwaarden zijn verhandeld. We hopen dan ook dat de weg naar de Wereldwinkel en Fairtrade-producten in de supermarkt hierdoor wat bekender is geworden.



Uit de oude doos

HET LICHT

Het was het finale gesprek.

Bertjan (van de Lagemaat) op bezoek aan de Boswal voor het sanhedrin van de beroepingscommissie. We schrijven maart 2006. Hier was natuurlijk al het één en ander aan vooraf gegaan.

Te midden van de vele sollicitatiebrieven die we als beroepingscommissie op onze advertentie hadden gekregen viel die van Bertjan direct op. Kort, bondig en "to the point". Het daarop volgende gesprek was ook buitengewoon plezierig en gaf alle reden om een dienst onder leiding van Bertjan bij te wonen. Deze kerkdienst vond plaats in Huizinge op de derde zondag in de veertig-dagen-tijd: zondag Oculi. Het licht en "het licht zien" passeren in een dergelijke dienst uiteraard de revue.

De commissie was unaniem: we willen nader in gesprek, of zoals later in het evaluatierapport van de commissie wordt opgemerkt: ' .. we hebben een meer dan uitstekende kandidaat gevonden ..'.

Dit gesprek vond plaats op de bewuste avond. We wilden Bertjan nog wat doorzagen op enkele onderwerpen zowel op theologisch als liturgisch gebied. Het werd een diepgaand gesprek.

Nu wil het geval dat Bertjan nog geen auto had. Cor Westerholt bood evenwel spontaan aan om hem terug te brengen naar Groningen. Kennelijk gingen de gesprekken in de auto door. Geheel verdiept in theologische kwesties stuurde Cor zijn auto op routine bekwaam door het avondverkeer.

Plotseling lichtte de duisternis in de auto fel op. Nog opgaand in hogere sferen dacht Cor een moment: 'ik heb het licht gezien'.

De realiteit bleek echter harder dan de leer. Het was de flitspaal in Garmerwolde.

Jakob Hoogakker (vz. beroepingscommissie 2006)

Wereldklasse in de Kloosterkerk

Zet de volgende datum en tijd in de agenda: **21 juli 2026, 20:15 uur!**

Voor het eerst is de Kloosterkerk opgenomen in het programma van het Aurora Festival (voorheen het Peter de Grote Festival). Het Aurora Festival is een kamermuziekfestival door internationaal gerenommeerde musici op karakteristieke locaties in Noord-Nederland. Het gehele festival loopt van 17 t/m 24 juli.

De Kloosterkerk heeft meteen een hoofdprijs te pakken. Een romantisch programma van de Duitse componist en wonderkind Felix Mendelssohn. Daaronder zijn monumentale Tweede Strijkkwintet.

Het programma wordt uitgevoerd door jonge musici die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend, als winnaars van het Prinses Christina concours, als lid van Amsterdam Sinfonietta, van het Jeugd Orkest Nederland of van het Budapest Festival Orchestra. De meerderheid heeft ook een of meer keren opgetreden op nationale en internationale TV, o.a. Podium Witteman (nu Podium Klassiek).

Noteer de datum, koop kaarten en zegt het voort!

Voor meer informatie: <https://www.aurorafestival.nl/programma/217-romantiek-puur-4-felix-mendelssohn/>



BIJ DE BUREN

Humanitas start Rouwcafé in Groningen

samen stilstaan bij verlies

Afgelopen maand is het Rouwcafé van Humanitas van start gegaan. Tot de zomer is er maandelijks zo'n bijeenkomst. Dat er behoefte aan is, blijkt wel aan de opkomst: er kwamen achtentwintig mensen op af.

Lotgenotengroep 'steun bij verlies'

Zo werden al langere tijd lotgenotengroepen georganiseerd voor 'steun bij verlies' – daarbij komen mensen in zes bijeenkomsten bij elkaar rond thema's van rouw en verlies. Ook individuele begeleiding wordt aangeboden. Daarbij bleek dat mensen vaak ook behoefte hadden aan een minder gestructureerde, informelere setting. Vandaar dat vorige jaar al een rouwcafé voor jongeren (tuintigers en dertigers) van start ging. En nu dus ook voor alle leeftijden: het Rouwcafé.

Rouwcafé

Het Rouwcafé is een warme en laagdrempelige plek waar mensen samen kunnen komen om stil te staan bij hun verlies. Je mag er praten, maar ook gewoon luisteren of even stil zijn. Niets moet. Onder het genot van een kop koffie of thee is er ruimte voor een gesprek, herkenning en steun – op je eigen manier en in je eigen tempo. Met dit initiatief wil Humanitas iedereen een plek bieden waar zij anderen kunnen ontmoeten die weten hoe het voelt om iemand te missen. Soms kan het al helpen om te merken: *ik ben niet de enige*.

Rouwen is een zoektocht in een wereld die stil lijkt te staan, terwijl alles om je heen gewoon door gaat. Wie weet dat beter dan iemand die het ook aan den lijve heeft meegemaakt – ook de vrijwilligers hebben meestal dat proces ervaren en, belangrijker nog: doorleefd.

Het Rouwcafé is bedoeld voor iedereen uit Groningen en omgeving die een dierbare heeft verloren, of dat nu kortgeleden is of al langer geleden. Ook samen komen – bijvoorbeeld met een vriend, familielid of kennis – is mogelijk. De komende bijeenkomsten vinden plaats op de laatste donderdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur bij Activiteitscentrum De Holm, Folkingestraat 9B in Groningen (inloop tot 15.15 uur).

Data:

- Donderdag 28 mei
- Donderdag 25 juni

Het is de bedoeling dat dit initiatief na de zomer ook weer opgepakt wordt. Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, herkenning of gewoon even samen zijn, is van harte welkom. Je hoeft het niet alleen te doen.

Aanmelden of meer informatie

Voor wat Humanitas te bieden heeft, [kun je kijken op hun website](#).

Aanmelden kan via het aanmeldformulier of via het Meld- en Informatiepunt van Humanitas: mip.groningen@humanitas.nl | 050 – 312 6000.

Bericht van Inlia

Nieuw INLIA-project: gastlessen over asielzoekers

De oogst van een dialoog in de klas

“Ik wil je laten weten dat je er niet alleen voor staat” en “Wat jij nu meemaakt, is niet oké. Ik hoop heel erg dat je ergens fijn terecht komt.” Boodschappen op kaarten van scholieren aan gasten in de INLIA-opvang. Een project van INLIA-medewerkster Margreet.

Margreet is aangenomen om jongeren te betrekken bij asielzoekers en vluchtelingen. INLIA-directeur John van Tilborg vindt dat belangrijk: “Zij zijn onze toekomst, ook kerkelijk. We mogen betekenis geven aan het leven niet overlaten aan TikTok. We moeten ons bekommeren om jongeren, hun harten de kans geven om te groeien.” Kerken zijn daar natuurlijk mee bezig; INLIA kan vanuit haar expertise bijdragen.

Muisstil

Margreet ontwerpt projecten en gastlessen over thema's als: wat is een vluchteling, hoe komen ze hier, wat maken ze mee en wat doet INLIA? De projecten zijn voor het jeugdwerk in de kerken, de gastlessen voor het onderwijs. De try-out is op een school waar ook drie leerlingen in een azc wonen. Margreet bereidt met hen voor. Ze vertellen in de les heel open over de vlucht en het leven in een azc. De verhalen maken enorm indruk. Muisstil is het.

Vragen, luisteren, niet overtuigen

De tweede les is een dialoog. Margreet: “Daarin staat naar elkaar luisteren centraal, niet elkaar overtuigen. Juist niet. We mógen verschillende meningen hebben. Dat is óók belangrijk om te waarderen.” Als uitlatingen over de schreef gaan, grijpt ze wel in met: ‘wat je nu zegt, kan niet’. “Ik vraag dan gelijk: ‘maar waarom vind je dat?’ Vaak zitten er persoonlijke dingen onder. Zoals angst voor het onbekende of zelf buiten een groep staan.”

‘Nederland is vol’

In deze les zit ook de stelling: Nederland is vol, de grenzen moeten dicht. Een leerling vond ‘ze mogen wel komen, maar ze moeten zich aanpassen’. Omdat hij zich hier thuis wil voelen. Margreet vroeg of mensen uit Syrië zich misschien ook thuis willen voelen. De klas bedacht van wel en dat een Syrische supermarkt zou helpen. Dat schuurde dan wel een beetje met wat zij zelf vertrouwd vinden, maar dat was niet erg.

Oogst

Jongeren die willen, kunnen na afloop een kaartje schrijven aan gasten van INLIA. Er zijn 3 thema's: licht, kracht en respect. Twee derde van de leerlingen doet dat. En schrijft lieve dingen op. Een mooie oogst.



In een droom liep ik een winkel binnen. Achter de toonbank stond een engel. Ik vroeg: 'Wat verkoopt u hier?' 'Alles wat u maar wilt', zei de engel. 'Oh', zei ik, 'Dan wil ik graag vrede op aarde. Geen honger en armoede meer. Vrijheid en respect voor iedereen. Een huis voor alle daklozen. 'Wacht even,' zei de engel, 'U begreep mij verkeerd. Wij verkopen geen vruchten, enkel zaden.'

Chassidisch verhaal

Graag maak je attent op een gratis inloop-orgelconcert, gespeeld door Márton Lénárt, een veelbelovende jonge organist van het Groninger conservatorium op het bijzondere orgel van de Sebastianuskerk in Noordwolde (Gn). Het concert sluit de provinciale Open kerk- en torendag 2026 af.

Misschien een leuke gelegenheid om eindelijk eens een blik te werpen in de grote 'siepel' bovenop de toren van de kerk, of op het prachtige net gerestaureerde meubilair uit de zeventiende eeuw, de bijzondere gebrandschilderde ramen uit de achttiende eeuw, de preekstoel uit 1743, ...

Je komt nog oren en ogen tekort!

De kerk is vanaf 11 u open, de toren vanaf 13 u, het concertje is om 16 u.

Hartelijk welkom, en zeg het voort...

Jan Faber



OPEN KERK- & TORENDAG
ZATERDAG 13 JUNI 2026 V.A. 13.00u

ORGEL INLOOP
CONCERT

MUSICUS:
MÁRTON LÉNÁRT ORGEL
PAUL EN AN MOERMAN-STICHTING
ORGELNOORDWOLDEGRONINGEN.NL
I.S.M. STICHTING KLOKKENSPELGRONINGEN
EN CULTURELE COMMISSIE NOORDWOLDE

AANVANG
16u
SEBASTIANUSKERK
NOORDWOLDE
OPEN TORENDAG
VAN 13:00 TOT 17:00u

OPROEP VOOR VAKANTIEVERHALEN EN FOTO'S

De komende maanden hebben veel mensen weer vakantie, anderen blijven thuis van het mooie weer genieten.

Graag ontvangen we weer een foto van waar u bent/wat u zoal doet.

Als het kan met een klein verhaaltje erbij. In de loop van de zomer zullen we dat dan plaatsen in de nieuwsbrief.



<p>Voorganger Da. G. de Boer Kastelenakkers 22, 9472 PL Zuidlaren 06-33 03 41 46 email: he.deboer@yahoo.com (vrije dag: maandag)</p>	<p>Crisispastoraat en predikantssecretariaat Mw. E. Edeler Stadsweg 108 050-302 2748 of 06-23 53 74 90 email: elizabethedeler@gmail.com</p>
<p>Kerkenraad Praeses en centrale ledenadministratie Dhr. B. Bosch Jan Altinkstraat 16 050-785 6173 email: bbosch@hetnet.nl</p>	<p>Scriba Mw. W. Naaijer Laanweg 12, 9625 TJ Overschild 06-28 44 40 11 email: scribakloosterkerk@gmail.com</p>
<p>Ouderlingen: Coördinator contactpersonen/ouderlingen: Mw. E. Edeler, Stadsweg 108, 050-302 2748 email: elizabethedeler@gmail.com</p> <p>Ouderlingen: <u>Mw. D. Klasens</u>, Reddingiusstraat 5, 050-302 2564 email: dinekeklasens@gmail.com <u>Mw. L. Nijboer</u>, Kievitstraat 4, 050-302 1414 email: lcnijboer@hotmail.com <u>Mw. H. Stam</u>, Wigboldstraat 1, 050-302 1124 email: heleenhartman@hotmail.com <u>Mw. L. van der Goot</u>, Groene Zoom 42, 06 23 16 64 47 email: lisettedooper@icloud.com</p>	<p>Kerkrentmeesters secretariaat Dhr R. Nijboer Redgerstraat 20 050-302 3543 Bank: NL 62 TRIO 0320 840 875 NL95 RABO 0373 729 936 (bijz. collecten) Penningmeester: vacature Declaraties facturenkloosterkerk@ziggo.nl Collectebonnen: kunnen iedere eerste zondag van de maand na afloop van de kerkdienst aangeschaft worden.</p>
<p>Diaconie administratie Dhr. K. van der Goot Groene Zoom 42 email: k.vdgoot42@home.nl Bank: NL04RABO 0306 327 244 t.n.v. diaconie Kloosterkerk</p>	<p>Diversen: Bloemendienst: Mw L. Nijboer, 050-302 1414 Lectoren: Mw. H. Ziengs, 050-314 0173 Kindernevendienst: Dhr. E. Bulthuis, 06-13 60 11 66 Cantorij: willywesterhof@hotmail.com Team beeld en geluid: Dhr. J. Pruijm, 050-3021327</p>
<p>Diaconie Mw. A. de Jong Washuisterweg 12 06-20 78 94 48 aukjedejongliem@gmail.com</p>	<p>Koster en verhuur Kloosterstee Mw. L. Mensinga Rijksweg 37 06-43 13 94 02 linamensinga@hotmail.com</p>
<p>Postadres Kloosterkerkgemeente: t.a.v. kerkenraad/diaconie/kerkrentmeesters Kerkpad 3 9791 CV Ten Boer</p>	<p>Webmaster Dhr F. van Steenwijk Ticheldobben 2d 050-302 3218 email: f.j.van.steenwijk@rug.nl</p>

Redactie nieuwsbrief

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk 22 juni